

Västby

En randby till Nyhammar

i Grangärde församling

En historik sammanställd

av

Kjell Vadfors

Innehållsförteckning.

Förord	6	Johan Moströms	21
Kort inledande historik	7	Gustaf Perssons	21
Gårdar och släkter	9	Valdemar Lindbloms	22
Mjöbergs	9	Karl Erik Anderssons	22
Parmbys	9	Nils Nord – Paul Hellberg	22
Lars Östlings	9	Gert Löfs	22
Knut Östlings	11	Martin Augustssons	22
Alfred Karlssons	11	Post-Kalles – Ålunds	23
Ellert Janssons	12	Matts Karlssons	23
Nystedts	12	Erik Vilhelm Karssons	23
Hjalmar Östlings	12	Tore Jonssons	23
Ingvar Augustssons	12	Wiklunds	24
Ulf Augustssons	12	Leijströms	24
Tore Sahlins	13	Södra Skolområdet	24
Ivar Karlssons	13	Jakob Björklunds	24
Martin Westlings	13	Karl Gäfverts	24
Bengt Westlings	13	Rickard Erikssons	25
Helge Hjelm	13	Skolan	25
Knip Axel Larssons	14	Tickols	25
Bertil Karlssons	14	Maskinister, Strömsro	26
Gottfrid Olssons, Täppan	14	Verner Petterssons	27
Sven Göran Olssons	14	Johan Janssons	27
Börje Sivelinds	14	Ernst Janssons	27
Martin Gylereds	15	Ture Olssons	27
Gösta Nybergs	15	Engbergs	27
Harald Björks	15	Olof Olssons	28
Nils Wahlströms	15	Johan Johanssons	28
Emanuel Erikssons	15	Carl Erik Janssons	28
Rune Erikssons	16	Klas Moréns	29
Åke Lundgrens	16	Stenmarks	29
Håk Jan Erik Erikssons	16	Jernfeldts	29
Håk Alfred Erikssons	16	Målar-Olssons	29
Sigvard Erikssons	16	Tillmans	30
Schollins	17	Konditori Kvarndammen	30
Mauritz Petterssons	17	Målar-Kalles	30
Blom Petters	17	Dahlbergs	30
Janols Fredrik Jansson	17	Bernt (Malle) Mattssons	30
Per Erik Martin Brodins	19	Bönhuset	30
Hök Vilhelm Pettersson	19	Gustaf Noreús	31
Karl Gösta Janols	19	Verkmästarbostaden	31
Artur Gäfverts	19	Rubins	31
Gunbritt Erikssons	19	Ternskogs	32
Kurt Wirgins	20	Einar Jonssons	32
Hjalmar Schollins	20	Filadelfiahuset	32
Andrezens – Gun Janols	20	Kamrersbostaden	32
Mas Jan Janssons – Ålunds	20	Karin och Ruben Haags	32
Leif Sundqvists	21	Jonte Haags	33
Masens – Soll Erik Anderssons	21	Jans Kalles	33

Rudolf Perssons	33
Moströmssläkten	33
Jernströms	34
Alfred Moströms	34
Alvar Fredrikssons	34
Per Ers (Pers)	35
Pers Karl	35
Flykts	35
Fredrik Sandbergs	35
Erik Norbergs	36
Fredrik Lars	36
August Larssons	36
Erik Lifs	37
Valdemar Johanssons	37
Jan Sandbergs	37
Henrik Larssons	37
Tegneståls	37
Näv Johan Janssons	38
Karl Edvard Jönssons	38
åkan Grönbergs	38
Bruksbostäderna	38
Modins	39
Axel Söderholms	39
C.B. Larssons	39
Spännares	39
Albin Berglunds	40
Anders Grönbergs	40
Qvistgårdarna	40
Nävgårdarna	41
Näv Karl Viktors	41
Näv Teodors	42
Näv Vilhelms	4
Lastombergs Johans	42
Knipgården	42
Erik Haags	43
Nyhammars brandstation	43
Biblioteket	43
Övriga verksamheter	44

Släktlängder:

Boende vid Möbergs väg:

Carl Olof Mjöbergs	44
Lars Östlings	44
Knut Östlings	44
Alfred Karlssons	45
Erik Karlssons	45
Ellert Janssons	45
Martin Westlings	45
Bengt Westlings	45

Biblioteksvägen:

Per Erik Petterssons	45
Karl Erik Perssons	46
Åke Parmbys	46
Hjalmar Östlings	46
Ellen Johanssons	46
Ulf Augustssons	46
Ingvar Augustssons	46

Norrbovägen:

Erik Harald Anderssons	47
Nystedts	47
Emanuel Erikssons	47
Rune Erikssons	47
Göran Boströms	47
Åke Lundgrens	48

Möbergs väg:

Gottfrid Olssons	48
Sven Göran Olssons	48
Sivelinds	48
Gösta Nybergs	48
Harald Björks	49
Wahlströms	49
Ragnar Mässings	46
Martin Gylereds	49
Sven Olof Erikssons	49
Bertil Karlssons	49
Wennlunds	49
Helge Hjelms	49
Hindrikes	50
Knip Axel Karlssons	50
Appelqvists	50
Tore Dahlins	50
Ivar Karlssons	50

Forts.

Bartjärnsvägen:

Schollinsläkten	50
Gustaf Danielssons	52
Erik August Anderssons	51
Mauritz Petterssons	51
Christer Anderssons	52
Jan Ols Jan Janssons	52
Brolins	52
Göte Janols	52
Hök Villes	52
Gösta Janols	52
Andrezens	53
Ernst Janols	53
Artur Gäfverts	53
Gunbritt Erikssons	53
Hjalmar Schollins	53
Mas Jan Janssons	53
Mas Karl August Janssons	53
Gustaf Ålunds	54
Leif Sundqvists	54
Soll Elis Anderssons	54
Gert Erik Löfs	54
Martin Augustssons	54
Erik Vilhelm Karlssons	55
Tore Jonssons	55
Post Karl Perssons	55
Post Johan Perssons	55
Matts Karlssons	55
Wiklunds	56
Einar Leijströms	56
Jan Edvin Dahls	56

Håkvägen:

Curt Wirgins	56
Karl Josef Janssons	56
Johan Moströms	56
Johan Gustaf Perssons	57
Valdemar Lindbloms	57
Karl Erik Anderssons	57
Nylida	57
Nils Nords	57
Johan Axel Åhs	57
Paul Hellbergs	58
Valdemar Bergs (skolområdet)	58
Rickard Erikssons (skolområdet)	58
Håk Jan Erik Erikssons	58
Håk Alfred Erikssons	58
Sigvard Erikssons	59

Forts. Håkvägen:

Blom Petters	59
Karl Einar Petterssons	59
Gunborg Erikssons	59

Skolområdet:

Jakob Björklunds	60
Karl Gäfverts	60
Valdemar Bergs,	
se under Håkvägen ovan	
Rickard Erikssons	
se under Håkvägen ovan	

Kvarndammsvägen:

<u>Strömsro: Maskinister:</u>	
Erik Aronsson Spjuts	60
Ludvig Berggrens	60
Karl Verner Hedstöms	60
Gustaf Strömbergs	61
Gustaf Karlssons	62
<u>Strömsro::</u>	
Algot Rubins	61
Verner Petterssons	61

Kvarndammsvägen:

Johan Petterssons	61
Ernst Johanssons	62
Engbergs	62
Olof Olssons	62
Ture Olssons	62
Johan Johanssons	62
Carl Erik Janssons	63
Klas Moréns	63
Stenmarks	63
Jernfeldts	63
Målar-Olssons	63
Tillmans	64
Konditori Kvarndammen	64
Granlunds – Vestlin	64
Målar-Kalles	64
Dahlbergs. Frisörsalong	64

Forts.

Gustaf Noréus	65	<u>F.d. bruksbostäderna:</u>	
<u>Verkmästarebostaden:</u>		Håkan Grönbergs	75
Hjalmar Ekströms	65	Sören Anderssons	75
Algot Rubins	65	Anders Grönbergs	75
Karl Ternskogs	66	Leif Arne Anderssons	75
Einar Jonssons	66	Björks	75
<u>Kamrersbostaden</u>	66	<u>Området söder om Abäcksvägen:</u>	
Karl Frode Jödahls	66	Qvistgårdarna	76
Karl Birger Grills	66	August Qvists	76
Karin och Ruben Haags	66	Nils Qvists	76
Jonte Haags	66	Nävgårdarna	76
<u>Västbyvägen:</u>		Näv Karl Viktors	77
Fredrik Larssons	67	Lastombergs Johan	77
August Larssons	67	Ernfrid Larssons	77
Erik Lifs	67	Mikael Janssons	78
Valdemar Johanssons	67	Knipgården	78
Jan Sandbergs	67	Erik Haags	78
Henrik Larssons	68	Generalstabens karta	79
Tegneståls	68	Informationskarta	80
Näv Johan Karlssons	68		
Jönssons	68		
Håkan Grönbergs	68		
Fredrik Sandbergs	68		
Erik Norbergs	69		
Nicke Norbergs	69		
Moströmläkten	69		
Jernströms	70		
Alfred Moströms	70		
Alvar Fredrikssons	71		
Per Ers (Pers)	71		
Pers Karl	71		
Pers Alberts	71		
Nils Persson	71		
Flykts	72		
Karl Johan Johanssons	72		
Rudolf Perssons	72		
Ragnar Perssons	72		
Wallins	72		
<u>Bruksbostäderna:</u>			
Gustaf Modins	72		
Edvard Karlssons	73		
Söderholms	73		
Rickard Mobergs	73		
C.B. Larssons	74		
Spännares	74		
Albin Berglunds	74		

Förord.

Under arbetet med boken ”Nyhammar, ett industrisamhälle i Grangärde” tog jag fram en del material rörande Västby. I följande redogörelse har jag kompletterat nämnda material med en del uppgifter som inte rymdes i boken. Under arbetet med den här skildringen av Västby har jag haft stor nytta av framlidne Ingvar Larssons förnämliga arbete rörande området. Han har bland annat intervjuat ett stort antal personer och även genomgått lagfarterna för fastigheterna i området.

En försvårande omständighet är den att Västby inte redovisas under egen rubrik i kyrkoböckerna, utan uppgifterna är införda under Stakheden och Nyhammar. Tilläggas kan att hela området ursprungligen tillhörde bönderna på Stakheden. Man har härvidlag fått förlita sig på litterabeteckningarna och tillgängliga kartor. Utan Ingvar Larssons efterlämnade skildring hade jag fått stora svårigheter att få fram en någorlunda tillförlitlig historik över Västby.

Skildringen inleds med kortfattad historik som följs av en redogörelse över gårdar och släkter i Västby. Man finner här att många av fastigheterna bytt ägare ett flertal gånger och att det flera fall kommit helt nya ägare utan någon anslutning till de ursprungliga ägarna. Därefter följer ett släktregister där förhoppningsvis de flesta som varit bosatta i Västby finns upptagna. På grund av att kyrkoböckerna från och med 1945 inte är tillgängliga på grund av sekretessregeln kan det dock finnas luckor från den tiden. Även beträffande tiden efter 1970 kan det tyvärr finnas en del luckor emedan de CD-romskivor jag använt mig av inte alltid skiljer mellan Västby, Nyhammar och Stakheden.

På grund av de många in- och utflyttningarna i Västby har ett stort antal familjer vistats i byn under årens lopp. Innehållsförteckningen har därför blivit ovanligt omfattande och därmed kanske svårläst. Tiden har tyvärr inte medgett upprättandet av ett personregister. Jag hoppas ändå att det skall vara möjligt för läsaren att finna den familj man söker efter.

Källor:

Grangärde kyrkoarkiv:

Födelse- och dopböcker

Lysnings- och vigselböcker

Död- och begravningsböcker

Husförhörlängder och församlingsböcker

CD-romskivor utgivna av Sveriges Släktforskarförbund:

Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 samt 1990.

Sveriges dödbok 1901 till 2009.

Ingvar Larssons efterlämnade skrifter

Per- Erik Dybergs skrift ”Negrorna” i Nyhammar

Grangärde i juli 2017.

Kjell Vadfors.

Inledande kort historik.

Samhället är beläget sydväst om det centrala Nyhammar och huvudsakligen på den västra sidan av nuvarande länsvägen. Just gränsen mot centrala Nyhammar orsakar idag definitionsmässigt en del huvudbry. I äldre tider utgjordes gränsen av den nedre delen av nuvarande Abäcksvägen respektive Kvarnhedsvägen varigenom exempelvis Qvistgårdarna och Nävgårdarna räknades in under Västby. Det som idag utgör det centrala Nyhammar, d.v.s. området runt torget, var ännu vid tiden för uppmätningen av generalstabskartan år 1908 i det närmaste helt obebyggt. Här fanns då endast Nyhammars Handel och den så kallade Braskstugan. Namnet Västby kan härledas till läget väster om det som då kallades Nyhammar, d.v.s. industriområdet och kasernerna vid gamla bruket. Vid mitten av 1960-talet byggdes en ny länsväg Ludvika-Björbo och den har sedan kommit att utgöra gräns mellan Västby och centrala Nyhammar. Jag har i denna skrift valt att använda mig av den äldre gränsdragningen.

Även gränsdragningen mellan Västby och Stakheden i söder är flytande och det är näst intill omöjligt att dra någon bestämd gräns. Skolområdet längst i söder tillhör det område där gränsdragningen är omtvistad. Vid Laga Skiftet 1866 fick området litteranumret R nr 94:1 och tillhörde då Kajs Per Persson i Norrbo. På kartan finns en gård markerad som då beboddes av Jakob Björklund. Fastigheten har på kartan från 1866 beteckningen Saxhyttan R nr 17. I senare tid har en del området beteckningen Saxhyttan 8:11. Även skolområdet har jag här valt att föra in under Västby. Så är även fallet med området väster om skolan med bebyggelsen vid nuvarande Bartjärnsvägen, Håkvägen och Jan Ols väg. Mot öster utgör Abäcken gräns och i sydost gränsar samhället mot Hyttriset där Kvarndammen utgör gränsen. I norr återfinns bebyggelsen vid Möbergs väg och Bartjärnsvägen samt hedarna länge i norr.

Västbys äldsta byggnad och sannolikt Nyhammars äldsta bostadshus skall enligt uppgift vara ett finntorp som vid slutet av 1600-talet flyttades hit från Flen i Dala Floda. Huset sägs vara identiskt med den byggnad som senare blev Filadelfiahuset. Det har inte varit möjligt att styrka dessa uppgifter med hjälp av kyrkoböckerna eller andra handlingar. På den karta som upprättades vid Stor-skiftet 1813 – 1814 är området helt öde med undantag av ett mindre hus. Det är först i och med Laga Skiftet 1866 – 1876 som man kan namnge en ägare av huset, nämligen **Gustaf Noreus**, född 1843 i Stenberget. Det som är intressant i sammanhanget är att dennes fader, **Anders Noreus**, född 1817 i Stenberget, vid sin död år 1845 står skriven som nybyggare i Nyhammar. Det ligger därför nära till hands att dra slutsatsen att det är denne som låtit uppföra gården, som ligger på västra sida av Abäcken Den kom sedermera i Nyhammars bruks ägo och kom då att tjänsthöra som bostad åt verkmästarna vid bruket. Därefter kom gården att hysa Filadelfia-församlingen, men den är numera privatbostad.

Vid Laga Skiftet återfinns även **Carl Olof Mjöberg**, född 1828 i Nås socken, som ägare av en större egendom i nordväst om Noreus gård. Han synes ha kommit hit omkring år 1855. Det är givetvis denne som gett upphov till gatunamnet Möbergs väg. Sedermera har flera avstyckningar från denna egendom gjorts, bland annat det område där **Östlingsgårdarna** uppfördes. Ytterligare en tidig nedsättning kan noteras, den här gången på det område som sedermera kom att benämnas Skolområdet. Vid Laga Skiftet 1866 finns här en mästerned vid namn **Jakob Björklund**, född 1823 i Orsa och inflyttad omkring år 1848. Mjöberg och Noreus och Björklund är de första som med säkerhet kan fastställas som boende i Västby. Även **Nävgården** längst i norr tillhör en av de äldre bosättningarna eftersom den tillkom redan omkring år 1890.

Bebyggelsen i Västby är i övrigt av relativt sent datum då det mesta av den tillkommit vid slutet av 1800-talet och under 1900-talet. Smeden **Lars Östling** var en av de tidigare nybyggarna här när han på 1880-talet flyttade hit från Gamla bruket. På föräldrarnas mark lät sonen **Hjalmar Östling** år 1914 uppföra en villa. Han vistades åren 1923 till 1946 i Amerika och under tiden bodde folkskolläraren Ellen Johanson på gården. Även Westlings slakteri och charkuterifabrik är uppfört på Lars Östlings egendom, så också familjen Nystedts villa. .

En **skola** uppfördes redan omkring år 1880 på den sydligaste delen av Västby, och år 1907 togs en större skolbyggnad inom samma område i bruk. Denna senare kom att tjänstgöra som **folkskola**, medan den äldre byggnaden blev **småskola**. Dessa skolhus ersattes år 1962 av modernare byggnader som kom att inrymma låg- och mellanstadieklasser. Senare inrättades en **förkola** där verksamheten startade år 1969 i den lokal som sedermera kom att användas som träslöjdslokal. År 1977 flyttade förskolan in i nya lokaler. Året efter startades fritidsverksamhet i ett hus som tidigare fungerat som personalbostad.

På området i sydväst med Litteranumret Saxhyttan 94:3 uppfördes relativt tidigt ett hus av **Håk Jan Erik Eriksson**, född 1854 i Norrbärke, med lagfart beviljad redan 1876 och med Jan Erik Eriksson som registrerad ägare 1892. Gården kom senare att bebos av sonen **Håk Alfred Eriksson**. Området längs Håkvägen kom senare att bebyggas med flera hus.

År 1906 till 1908 lät Nyhammars bruk uppföra fem **hyreslägenheter**, belägna längs Västbyvägen, vilken tidigare var tillfartsväg till skolområdet. Dessa hyreshus övergick i privat ägo på 1960-talet. Några år senare, närmare bestämt 1913, etablerade sig **Emanuel Eriksson** som trädgårdsmästare i ett område nordväst om skolan, och på 1930-talet startade sonen **Rune Eriksson** en taxirörelse. **Westlings** första charkuterifabrik låg ett stycke längre i söder, men flyttades år 1939 till ett område avstyckat från Östlings fastighet. I öster, invid Abäcken, drev **Engberg** ett plåtslageri, samtidigt som brodern **Johan Jansson** inrättade en snickerifabrik.

I början av 1900-talet bodde kolar **Sara Pettersson** i en jordkoja, inbyggd i slänten ned mot Kvarndammen. Väster om Kvarndammen drev **Oskar Jernfeldt**, född 1879 på Stakheden åren 1910 till 1939 en målerirörelse med butik, vilken senare övertogs av **Carl Henry Olsson**, född 1905 i Sunne, Värmland. Han överlät sedermera rörelsen till **Tage Tillman**, född 1912 i Säfsnäs. Huset kom under 1960-talet att hysa **Café Kvarndammen**. Strax norr om Filadelfiahuset uppförde brukets byggmästare år 1910 en fastighet, som under många år fungerade som **kamrersbostad**. Längst i söder vid Kvarndammsvägen ligger gården **Strömsro** som byggdes år 1908 av bruket och som var avsedd att tjäna som bostad maskinisterna vid kraftstationen invid kvarnen. Strömsro friköptes på 1970-talet av verkmästaren **Verner Pettersson**.

Ingenjörsvillan eller Olaussons uppfördes omkring år 1905 strax intill Kvarndammen och på dess östra sida. Den ligger således inom Hyttriset men är ändå medtagen i denna skrift på grund av närheten till Västby. Den byggdes ursprungligen som bostad åt chefen för den mekaniska verkstaden, och en av de första som bosatte sig här var **Gustaf Ljungqvist**, vilken bodde här åren 1917 till 1923. Han efterträddes av **Carl Olof Olausson** och sedermera flyttade **Anton Ohlson** in i ingenjörsvillan vilken blev kvar här fram till år 1928, då han i egenskap av tillträdande disponent vid Nyhammars bruk flyttade till Herrgården. Nämnade personer är upptagna under Nyhammar.

Västbyområdet kom i senare tid att tilldelas gatunamnen **Möbergs väg, Westlings väg, Biblioteksvägen, Norrbovägen, Skolvägen, Västbyvägen, Kvarndammsvägen, Bartjärnsvägen, Jan Ols väg** och **Håkvägen**. Litterabeteckningarna har uppkommit genom utbrytning från äldre hemmansnummer under Stakheden vilka tillhörde **Saxhyttans skifteslag**. Att Saxhyttan valdes som namn på skifteslagen i alla byarna i norra delen av Grangärde socken (utom Norrbo som hade ett eget skifteslag) berodde på att många av markägarna inom området sedan gammalt ägde andelar i Saxhytte masugn. Hyttandelarna i Abäckshyttan gick dock redan tidigt förlorade till bruksherrar utifrån. Ortsborna ägde därför inga andelar i Abäckshyttan när litterabeteckningarna infördes vid Stor-skiftet 1813 och sedan förnyades vid Laga Skiftet 1876, men den gamla beteckningen hände ändå med. Även bergsmännen i Kyrkbyn, Holen Rossa och Gärde hade sedan gammalt sina intressen i Saxhytte masugn, varigenom även det området kom att tillhöra Saxhyttans skifteslag.

Gårdar och släkter i Västby.

Mjöbergs.

Den tredje nybyggaren i Västby torde ha varit **Carl Olof Mjöberg**, född år 1828 i Nås socken. Han synes ha anlänt till Nyhammar omkring år 1855. Han gifte sig samma år med **Sara Stina Jansdotter**, född 1833 i Dala Floda. Mjöberg inköpte senare ett större markområde i Västby, som föredaller att ha omfattat hela området norr om nuvarande Norrbovägen. På den karta som upprättades i samband med Laga Skiftet 1866 är området öde och skogbeväxt och tillhörde då Stakheden. Troligen började Mjöberg uppodlingen i Västby omkring år 1870 samlidigt som familjen flyttade dit. Egendomen omfattade en stor del av norra Västby och blev sedermera uppstyckad i flera fastigheter. Det är givetvis Carl Olof Mjöberg som gett upphov till gatunamnet **Möbergs väg**. Han avled år 1895 i en ålder av 66 år. Sara Stina Jansdotter levde sedan som änka fram till sin död år 1921 när hon var 87 år gammal. Av de sex barnen var det endast dottern **Carolina (Lina) Mjöberg**, född 1861, som blev kvar i Västby och står skriven som hemmansägare. Lina Mjöberg förblev ogift och avled år 1919 i en ålder av 57 år. Inget av de övriga fyra barnen blev kvar i Västby, och slakten försvann från bygden i och med Sara Stina Jansdotters död 1921

Saxhyttan 104:10. Biblioteksvägen 2. Parmbys.

Mjöbergs fastighet förvärvades år 1925 av **Per Erik Pettersson**, född 1865 i Kullen där han var son till Per Mattsson och Sophia Andersdotter. Han gifte sig år 1888 med **Sophia Persdotter**, född 1859 i Botåker. Familjen var bosatt i Kullen innan de flyttade till Västby. Sophia Persdotter gick bort 1931 i en ålder av 71 år. Änklingen Per Erik Pettersson flyttade till Bredberget där han avled år 1945 när han var 79 år. Sonen Arvid Persson, född 1897 etablerade sig som byggmästare och flyttade till Grangärde Kyrkby. Arvids hustru Hilda Persson, född 1899, tjänstgjorde en tid som lärare i Nyhammar.

Som ny ägare av fastigheten i Västby tillträdde sonen **Karl Erik Persson**, f. 1892 i Kullen. Han gifte sig år 1917 med **Anna Vilhelmina Karlsson**, född 1895 i Kullen där hon var dotter till Carl Erik Eriksson och Margareta Eriksson i Svedberget. Karl Erik Persson, vilken står noterad som skogsarbetare, avled år 1978 i en ålder av 85 år. Hans änka Anna Vilhelmina gick bort år 1986 när hon var 91 år gammal.

Sonen **Erik Åke Persson**, född 1928 i Västby, tog namnet **Parmby** och han gifte sig år 1950 med **Rut Bennie Jönsson**, född 1927 i Näsrum, Kristianstads län. Hon hade tidigare varit bosatt på Lillheden. Åke och Bennie Parmby drev en tid en servering invid Norrbovägen i Västby. Bennie Parmby avled år 2008 i Västby när hon var 80 år gammal.

Lars Östlings.

På 1880-talet gjordes en avstyckning från Mjöbergs hemman och mästernsmeden **Lars Östling** född år 1843 i Nås, slog sig nu med sin familj ner som nybyggare i Västby vilket skall ha skett omkring år 1885. Lars Östling var sedan år 1864 gift med **Sofia Karolina Andersdotter**, född 1843 i Kvarngärde vid Sunnansjö. Familjen var till en början bosatt i Norrbärke och vistades därefter under en kortare tid i Holt, Norge innan flytten år 1878 gick till Nyhammar där de slog sig ner i en av kasernerna vid Gamla bruket. Familjen drabbades av en tragedi i början av 1880-talet då sonen Knut Östling, född 1876 i Norge, miste en stor del av båda armarna under ett besök hos fadern i hammarsmedjan då han fastnade i maskineriet. Mer om Knut Östling finns att läsa längre fram. Lars Östling dog vid 82 års ålder år 1925. Hustrun Karolina Östling gick bort år 1926, även hon vid 82 år ålder. Lars Östling har berättat en hel del om sin barndom och uppväxttid i Nås, berättelser som sedan förts vidare genom sonen Knut Östling och dottern Hilma Östling den senare gift med Karl Larsson på Kvarnheden. Deras son Ingvar Larsson har sedermera tecknat ned en levnadsskildring ut vilken jag här återger ett utdrag.

I ett av soldattorpen i Nås socken bodde en soldat som hette Lars Klinga, ett namn som han tilldelats av krigsmyndigheten när han tog tjänst som soldat. Torpet som Lars Klinga bodde i "med sin fru och sina barn låg tämligen långt från Kyrkbyn. Soldaten Lars Klinga var väldigt "glad i brännvin", det ville säga att han gärna ville suppa sig full. Då blev han elak och satte skräck i sin fru och sina barn. Sonen Lars blev ofta utkörd i kalla höst- och vinterkvällar för att vid krogen i kyrkbyn hämta brännvin åt fadern. Från den tiden, i mitten av 1800-talet, fanns det mycket vargar här i Sverige, mycket fler än det finns idag. Om man nu i vår tid säger att vargarna inte är farliga, så var det annorlunda förr. Då var både barn och vuxna rädda för vargen. Det var den lille Lars också. När han gick genom skogen i mörka vinterkvällen och vargarna ylade var han rädd. Hela hans kropp skälvde av skräck och hjärtat bultade hårt i bröstet.

Men en gång, när han var så rädd för vargarna i skoghen, när han bad "Gode Gud, hjälp mig" när tårarna från hans ögon frös till is på hans kinder, då var han inte på väg för att hämta brännvin åt far. Han skulle fram till kyrkbyn för att få tag på någon medicin åt far. Far hade kommit hem från regementsmötet och var trött efter den långa marschen från Rommehed. Utmattad hade han somnat och vaknat igen mitt i natten med brinnande feber och hugg och sting i bröstet. Efter några dagar var soldat Klinga död och den unga soldathustrun var ensam med flera små barn. Lars Klinga var ännu inte fyllda 40 år när han dog. Det blev Lars, den äldste sonen som fick försöka hjälpa modern och de små syskonen så gott han kunde. När han var tolv år fick han börja arbeta i järnverket i Lindesnäs. Järnverket stängdes på 1870-talet och järntillverkningen flyttades till Domnarvet. Den lille Lars hade fått gå i skola i tre veckor. Han hade lärt sig läsa men undervisning i skrivning hade han inte fått. Senare i livet fick han lära sig skriva hos en präst.

När Lars blev litet äldre ville han inte ha med sig det gamla soldatnamnet Lars Larsson Klinga, så han beslutade sig för att byta namn och tog namnet Östling. År 1864 fanns han här i Grangärde där han träffat en flicka från Sunnansjö som hette Sofia Karolina Andersdotter. Hon var dotter till en hemmansägare. Lars och Sofia Carolina blev kära i varandra och gifte sig den 10 september 1864. Med tiden fick de elva barn. Två av barnen dog som spädbarn. Äldste sonen, som hette Lars Gustaf, dog på båten till Amerika när han var litet över 30 år.

Under sina arbetsår hade Lars Östling lärt sig till smältarsmed. En smältarsmed var en yrkesman som kunde förbättra järn och göra det mer användbart genom att hetta upp det i en ugn som kallades härd och sedan låta en jättestor hammare dunka ut det till stänger. När den stora hammaren dunkade järnstycket, då befriades det från ämnen som gjorde det skört.

Lars Östling arbetade på några olika ställen som smältarsmed. År 1878 kom han till Grangärde och började arbeta i smältarsmedjan här i Nyhammar. Till att börja med bodde Lars Östling och hans fru och deras barn i en lägenhet på Gamla bruket, ett slags arbetarbostäder som järnverket ägde och hyrde ut lägenheter i.

Sofia Karolina, som var dotter till en hemmansägare, hon tyckte att hon och Lars skulle ha ett eget ställe, d.v.s. ett eget hus att bo i. Hon ville också att de skulle ha åkrar, några kor i en ladugård, gris och höns. De borde också äga en skog som de kunde hämta ved ifrån att elda med. De som hade det så ordnat, menade Sofia Karolina, då behövde man inte svälta och frysa om det skulle bli slut på arbetet i järnverket. Därför blev det så att Lars och Karolina köpte marken på Västby. De köpte även åkrar mellan Sandbacken och Bysjön och de köpte skog på Kvarnheden och vid Bartjärn. Det blev ett drygt arbete för Lars Östling att både sköta sitt arbete i smältarsmedjan och på fritiden röja undan skog, bryta stubbar och göra marken möjlig att odlas växter i. I mitten av 1880-talet stod stugan färdig så att det gick att flytta in.

Lars hade kvar sitt arbete i smältarsmedjan sedan de hade skaffat det här lilla bondstället. Jordbruket skötte han på "övertid" och med hjälp av hustrun och de barn som bodde hemma. Någon häst hade han inte, utan när åkrarna skulle plöjas eller annat körningsarbete göras, då fick man hyra häst och karl från något större jordbruk.

Som alla andra människor förlorade Lars med tiden en stor del av sina krafter. Då orkade han inte längre med arbetet som smältarsmed och fick då utföra lättare sysslor vid smedjan. År 1816 lade järnverket ned smältarsmidet. Sedan levde Lars och Karolina bara på sitt lilla jordbruk. Alla barn var utflugna och hade sina egna hem. De av barnen som var kvar i Nyhammar hjälpte Lars och Karolina med arbetet på gården

Några år in på 1900-talet sålde makarna Östling ett markområde intill den första gården till en som gick under namnet **Nås-Olsson** ifrån Västerdalarna. Han lät omkring år 1905 uppföra det hus som i senare tid varit Bengt Westlings bostad. Nås-Olsson kom dock på obestånd och Lars Östling fick återta markområdet såväl som skulderna. Huset ifråga inrymde två kök, två större rum och ett mindre rum på nedre botten samt i vindsvåningen en liten lägenhet med ett kök och ett rum. Omkring år 1910 flyttade den då nygifte sonen Rickard Östling, född 1886, in i den gamla gården medan Lars och Karolina Östling flyttade in på nedre botten i det nya huset. Nås-Olsson bodde en tid kvar i vindsvåningen, men flyttade senare från orten. När Rickard Östling blev föreståndare för Nyhammars Handel och flyttade in i föreståndarebostaden, återtog Lars och Karolina Östling det gamla huset. Nya huset förvärvades år 1936 av **Marin Westling**, se Westlings längre fram. Egen-donen förvaltades efter år 1926 av sterbhuset, och år 1938 flyttade sonen **Knut Östling** och hans hustru **Elin Östling** in i den gamla gården, som de nu förvärvat.

Saxhyttan 104:17. Knut Östlings.

Knut Östling föddes år 1876 i Holt, Norge, och var med föräldrarna inflyttad till Nyhammar år 1878. Som jag redan nämnt ovan drabbades han som barn av en svår olycka då han miste en del av båda armarna under ett besök hos fadern i Nyhammars smedja. Han skall vid olyckstillfället endast ha varit sex år gammal. Trots sitt svåra handikapp utbildade han sig till folkskollärare och kunde sedan under många år fullfölja en lärargärning vid Ställbergets folkskola. Han gifte sig år 1910 med **Elin Maria Andersson**, född 1878 i Kopparberg. Efter att under många år varit bosatt i lärarbostaden i Ställberget, flyttade makarna åt 1938 till fädernehemmat i Västby. Här avled Knut Östling år 1965 i en ålder av 88 år. Hustrun Elin Östling hade gått bort år 1958 när hon var 80 år gammal. En utförligare redogörelse över Knut Östlings liv återfinns under Nyhammar. I och med Knut Östlings död försvann släkten från Västby. Sonen Lars Östling, född 1911 i Ställberget, blev kyrkoherde i Gagnef.

Saxhyttan 104:17. Alfred Karlssons.

Gamla Östlinggården kom från och med år 1968 av **Alfred Leander Karlsson**, född 1896 i Laxsjön och son till Carl Jansson och Carolina Karlsdotter. Han var sedan år 1924 gifte med **Signe Maria Karlsson**, född år 1900, även hon i Laxsjön, där hon var dotter till Sturk Karl Erik Karlsson och Anna Maria Karlsson. Familjen hade varit bosatt i Grangärde Hästberg innan de flyttade till Västby. Ny ägare av gården var deras son **Erik Karlsson** vilken förvärvat den från Knut Östlings sterbhus. (se nedan). Alfred och Signe Karlsson kom sedermera till Solgärde där han avled år 1983 i en ålder av 86 år. Signe Karlsson dog år 1984 när hon var 84 år.

Ägare av gamla Östlinggården var, som redan framgått ovan, sonen **Erik Alfred Karlsson**, född år 1925 i Hästberget. Han var sedan år 1953 gift med **Rut Ingegerd Byrén**, född 1925 i Orsa. Hon tjänstgjorde som lärare vid Nyhammars skola. Erik Karlsson startade tillsammans med Bernhard Norberg en sportaffär i Nyhammar. Senare startade han företaget Grangärdehus där han under många år tillverkade timmerhus. Makarna flyttade senare till Grangärde Hästberg. Erik Karlsson var även en eldsjäl inom orienterarna, och det var under en tävling som han hastigt avled år 2006. Han var vid sin bortgång 81 år gammal. Gården förvärvades av Ellert och Ulla Jansson, se nedan

Saxhyttan 104:17. Westlings väg 1. Ellert Janssons.

Erik Karlsson avyttrade år 2002 gamla Östlinggården till **Ellert och Ulla Jansson** vilka nu flyttade in här efter att tidigare ha varit bosatta på Kvarnheden. Ellert Åke Jansson föddes 1939 i Långmyra där han var son till Sjul Einar Jansson och Ellen Hedlund. Karin Ulla-Britt Jansson född Hermansson 1938 i Storslätten, var där dotter till Martin Hermansson och Etel Åberg. De är nuvarande ägare av gården. Sonen Anders Jansson är bosatt i Nyhammar. Dottern Maria är gift Sivelind och driver en frisörsalong i Västby.

Saxhyttan 104:5. Norrbovägen 4. Nystedts.

När sterbhuset efter Knut Östling avvecklades år 1968 köpte familjen Nystedt ett byggnadstomt där de lät uppföra en villa. **John Hadar Nystedt** föddes år 1920 i Lyckesele. Han var verksam som lastbilschaufför och seden år 1943 gifte med **Siv Ester Lenny Ögren**, född 1919 i Engelbrekts församling i Stockholm. Siv Nystedt tjänstgjorde som lärare, först i Västansjö och sedermera i Nyhammar. John Nystedt avled år 1988 i en ålder av 68 år. Siv Nystedt levde som änka fram till sin död år 1990. Hon var vid sin borgång 71 år gammal. Dottern Cristina Nystedt är gift med Anders Eriksson från Roskänge och bosatt på Hyttriset. Hon har tjänstgjort som föreståndare, först vid posten i Grangärde och senare vid den numera nedlagda poststationen i Nyhammar. Sonen Christer Nystedt är bosatt i Hyttriset. **Lars Mikael Nystedt**, född 1961 i Nyhammar, var till en början bosatt i Falun, men flyttade senare till föräldrahemmet. Han gifte sig 1982 med **Bodil Gunborg Nystedt**, född 1962 i Horndal. De står 1990 som ägare av fastigheten.

Saxhyttan 104:18. Hjalmar Östlings.

Hjalmar Östling föddes år 1898 i Västby där han var son till Lars och Karolina Östling. Han gifte sig år 1909 med **Helfrid Lovisa Bergkvist**, född 1890 i Nyhammar. Hon var dotter till Johan Alfred Bergkvist och Anna Lovisa Jakobsson. År 1914 lät makarna uppföra en villa på mark avstyckad från föräldrarnas hemman och belägen längre i öster. De blev kvar här fram till år 1923 då de emigrerade till Amerika. Gården hyrdes därefter under många år ut till läraren vid Nyhammars folkskola **Ellen Johansson**, född 1898 i Övre Ullared, Småland. Hon tjänstgjorde dessutom vid det närbelägna biblioteket, inrymt i brandstationen. Ellen Johansson blev kvar här ända fram till år 1946 då hon flyttade till en lärarbostad i skolbyggnaden. På äldre dagar flyttade hon till Stockholm där hon avled 1991 i en ålder av 92 år. En levnadsteckning finns införd under Nyhammar. Gården togs nu i anspråk av Hjalmar och Helfrid Östling vilka återvänt till Sverige och Nyhammar. Makarna var barnlösa men ägde en fosterdotter. De flyttade någon gång på 1960-talet från Västby till Saxdalen där Hjalmar Östling avled år 1969 när han var 81 år. Helfrid Östling kom senare till Solgärde där hon slutade sina dagar år 1980 i en ålder av 90 år.

Saxhyttan 104:18. Biblioteksvägen 4. Ingvar Augustssons.

Hjalmar Östlings gård på Västby avyttrades på 1960-talet till **Ingvar Augustsson**, född 1925 i Norrbo där han var son till Karl Augustsson och Hanna Larsson. Han gifte sig år 1953 med **Ingrid Augustsson**, född 1930 i Ludvika. Hon var en tid föreståndare för Lindahls pappershandel i Nyhammar. Makarna blev kvar i Västby under resten av livet. Ingvar Augustsson avled år 2005 i en ålder av 80 år. Ingrid Augustsson gick bort år 2004 när hon var 73 år gammal. Sonen Lars Augustsson, född 1954, står 1990 skriven på Dala Floda.

Saxhyttan 104:16. Biblioteksvägen 1. Ulf Augustssons.

Ulf Övind Augustsson, född 1947, är son till Martin och Rut Augustsson i Västby, (se sid. 22 nedan). Han var till en början bosatt i en lägenhet i Abäckshyttan innan han 1986 gifte sig med **Marie Louise Waara**, f. 1959 i Ludvika. Familjen står 1990 som ägare av Saxhyttan 104:16.

Saxhyttan 145:2. Möbergs väg 15. Tore Dahlins.

Tore Lennart Roland Dahlin, född år 1922 i Stora Tuna, lät på 1940-talet uppföra en villa i Västby på mark som ursprungligen synes ha tillhört till Mjöbergs forna hemman. Han gifte sig år 1943 med **Gunhild Viola Sjöström**, född 1924 i Nyhammar och dotter till Ellen Larsson, sedermera gift med konditorn Johan Sjöström. Makarna blev kvar i Västby under resten av livet. Tore Dahlin avled 2009 i en ålder av 86 år. Gunhild Dahlin, vilken tjänstgjort på posten i Nyhammar, dog 2007 när hon var 82 år. Makarna ägde tre barn. Dottern Marianne, född 1945, blev gift med Rune Engdahl från Lilleheden och bosatt i Säter.

Saxhyttan 145:3. Möbergs väg 17. Ivar Karlssons.

Karl Ivar Karlsson föddes år 1907 i Hällefor och han gifte sig år 1937 med **Nanny Valborg Karlsson**, född 1910 i Sävsnäs. Gården ligger ett stycke norr om Augustssons fastighet och sannolikt på en avstyckning från Mjöbergs forna egendom som synes ha omfattat hela norra delen av Västby. Fastighetsbeteckningen är Saxhyttan 145:3. Ivar Karlsson, vilken står noterad som chaufför, avled år 1982 när han var 74 år. Hans änka Nanny Karlsson bodde kvar i Västby år 1990 men flyttade senare till Tallhedsvägen i Nyhammar där hon avled 1997 i en ålder av 80 år. Sonen Per Ove Krister Karlsson, född 1951 i Grangärde, står 1990 skriven i Ludvika.

Saxhyttan 19:10. Möbergs väg 11. Westlings.

Johan Martin Westling föddes år 1885 i Stora Kopparberg där han var son till skräddaren Johan Westling och Maria Wellström. Martin var bror till skådespelerskan Alfhild Westling, känd under artistnamnet "Bullan Weiden". Hon medverkade i ett flertal filmer på 1940- och 50-talet. Bl.a. i Povel Ramels film "I Dur och Skur" från 1953. En av hennes sista roller var i Hasse Elmans film "Ra-ta-ta" från 1956. Martin Westling gifte sig år 1910 med **Selma Elisabet Löf**, född 1887 i Nyhammar, dotter till smältarsmeden Olof Löf och Vilhelmina Carlsson. Martin Westling anlände till Nyhammar omkring år 1910 där han först arbetade åt slaktar Gäfvert, som hade en lokal strax söder om skolan. År 1920 statade han egen tillverkning i en lokal i Västby. Han sålde sedan marken till Rune Eriksson och Gösta Nyberg i och med att han förvärvade nya huset vid Östlings år 1936. Här uppförde han en fabrik för tillverkning av charkuterivaror. Martin Westling gick bort år 1969 i en ålder av 84 år. Selma Westling hade avlidit år 1962 när hon var 75 år.

Saxhyttan 19:10. Westlings väg 2. Bengt Westlings.

Sonen **Bengt Martin Westling**, född år 1928 var medhjälpare år fadern i slakteriet, och efter dennes död fortsatte han med verksamheten under ytterligare några år. Han gifte sig 1976 med **Margit Viola Westling**, född 1933 i Stora Skedvi. Slakteriet lades ner omkring år 1990. Bengt Westling avled år 2007 i en ålder av 79 år. Hustrun Margit Westling dog 1988 när hon var 55 år gammal.

Saxhyttan 19:11. Möbergs väg 9. Helge Hjelm.

Helge Helmer Hildebert Hjelm föddes år 1907 i Ludvika och han var son till sedermera kusken vid Nyhammars bruk och dess hustru Anna Danielsson. Han gifte sig år 1931 med **Anna Danielsson**, född 1907 i Botberget. Helge Hjelm var under många år skolvaktmästare vid Nyhammars skola medan hustrun Anna Hjelm tjänstgjorde vid skolbespisningen. Familjen var en tid bosatt i Hyttriset innan de flyttade till Västby. Helge Hjelm blev under senare år intresserad av släkt- och bygdeforskning och var under många år med i studiecirkeln "Gamla Grangärde". Han avled år 1986 i en ålder av 78 år. Efter makens död bodde Anna Hjelm kvar i gården vid Möbergs väg. Hon gick bort år 1994 när hon var 87 år. Dottern Anna-Marie Hjelm, född 1931, blev gift med Karl Åker Fagerberg på Stakheden. 1990 står deras dotter **Anna Carin Fagerberg**, född 1963, som ägare av fastigheten.

Saxhyttan 19:12. Möbergs väg 13. Knip Axel Larssons.

Knip Per Axel Larsson föddes år 1870 i Sör Västansjö där han var son till Abborr Lars Persson och Johanna Andersdotter Hag vid Järnsta. Han gifte sig 1895 med **Johanna Elisabet Andersson**, född 1874 i Kyrkbyn, vilken avled år 1923 i en ålder av 49 år. År 1928 gifte han om sig med **Emma Akvelina Kejsar**, född 1891 i Svärdsjö. Axel Larsson, som till yrket var smältarsmed, avled år 1933 när han var 63, Hustrun Emma Larsson skötte under många år försäljningen av mjölk från mjölkboden vid torget Detta var långt före mjölkförpackningarnas tid och kunderna fick hämta mjölken i medhavda kärl. Emma Larsson bodde kvar på Möbergs väg under återstoden av sitt liv och hon slutade sina dagar år 1988 och hade då uppnått den aktningsvärda åldern av 97 år. År 1990 står **Karl Evert Appelqvist**, född 1930 i Kungsholmen skriven på fastigheten och inflyttad från Bandhagen.

Saxhyttan 19:20. Möbergs väg 7. Bertil Karlssons.

John Bertil Karlsson föddes 1914 i Nyed, Värmland. Han gifte sig år 1954 med **Henny Maria Margareta Lundin**, född 1910 i Norrköping. Makarna bosatte sig till en början i Kullen, där de blev kvar fram till år 1969, då de flyttade till Västby, där de sedan blev kvar under resten av livet. Bertil Karlsson, som till yrket var skogsarbetare, avled år 1986 när han var 72 år gammal. Margareta Karlsson slutade sina dagar år 1988 i en ålder av 78 år. Hon står vid sin borgång skriven på Möbergs väg. Makarna var barnlösa. Gården förvärvades efter Margareta Karlssons död av **Kjell Christer Vennlund**, född 1951 i Tierp, vilken står som ägare 1990.

Saxhyttan 19:22. Täppan. Gottfrid Olssons.

Gottfrid Olsson föddes år 1892 i Östmark, Värmland och han var son till Olof Kristiansson och Amanda Brun, sedermera bosatta på Kvarnheden. Han gifte sig år 1915 med **Lovisa Karolina Johansson**, född 1893 i Malung. Familjen bodde till en början i Ekshärad och därefter i Norra Råda. Flytten till Västby skedde den 17/11 1922. Gottfrid Olsson, vilken var verksam som hyttarbetare, dog år 1866 när han var 73 år gammal. Hans änka Lovisa Karolina Olsson kom nu till Pensionärshemmet i Nyhammar där hon slutade sina dagar år 1983 när hon var 90 år gammal. Tre av barnen blev bosatta i Västby, se nedan.

Saxhyttan 19:22. Möbergs väg 1. Täppan.

Sven Göran Olsson, född 1922 i Norra Råda och son till Gottfrid Olsson ovan blev kvar på föräldrarnas gård vid Möbergs väg. Han gifte sig 1943 med **Gunborg Viola Olsson**, född 1922 i Jakobs församling, Stockholm. Sven Göran Olsson, vilken står noterad som agent, avled år 1983 i en ålder av 61 år. Sven Göran Olssons änka Gunborg Olsson flyttade till Tallhedsvägen i Nyhammar där hon dog år 2000 när hon var 77 år gammal. Sonen Sven Torgny Olsson blev bosatt i Nyhammar, sonen Stig Torgny Olsson i Hyttriset, sonen Tommy Knut Olsson blev även han bosatt i Hyttriset. Under 1980-talet var **Ernst Herbert Jansson**, född 1911 i Rifallet, inneboende på gården. Han gifte sig 1973 med Siri **Elvira Larsson**, född 1914 i Bringsjöberg. De står år 1990 noterade som boende på Kvarter svägen i Kyrkbyn. År 1990 står **Nils Ove Sivelind**, född 1958 i S:t Görans församling som ägare av fastigheten i Västby. Han är son till Börje Sivelind nedan..

Saxhyttan 19:3. Möbergs väg 1A. Täppan. Sivelinds.

Knut Börje Sivelind, född år 1924 Västby, var son till Gottfrid Olsson ovan. Även han blev kvar i hembygden, och han gifte sig år 1947 med **Gertrud Maria Sivelind**, f. 1927 i Kungsholmen. Familjen bodde till en början i Kungsholmen, därefter i S:t Görans församling i Stockholm. Därpå gick flytten till Stakheden där de står skrivna år 1980. De flyttade sedermera till Möbergs väg i Västby. Börje Sivelind gick bort år 1992 när han var 67 år gammal. Gertrud Maria Sivelind levde därefter som änka fram till år 2011, och hon var vid sin borgång 84 år.

Saxhyttan 19:27. Möbergs väg 3. Gylereds.

År 1980 står **Per Martin Gylered** skriven på fastigheten. Han föddes 1913 i Rifallet där han var son till Ernst Jansson och Kristina Persson. Han gifte sig 1946 med **Greta Danielsson**, född 1921 i Broby, dotter till Sanna Matilda Danielsson. Familjen bodde först i Sunnansjö, därefter en kortare tid i Fårösund innan de omkring 1975 flyttade till Västby. Martin Gylered, vilken var verksam som elektriker, avled i Ludvika år 1998 när han var 84 år gammal. Ny ägare av fastigheten blev **Sven Olof Eriksson** föddes år 1962 i Västby där han var son till Sigvard Eriksson och Iris Eriksson på Håkhemmanet (Saxhyttan 94:3, se sid. 16 nedan). Hans sambo **Siv Kristina Eleonor Smedberg** är född år 1964 i Skinnskatteberg. Familjen är troligen inflyttad hit omkring 1982. De står skrivna på gården 1990.

Saxhyttan 104:8. Gösta Nybergs.

Martin Westling ägde mark inom området, troligtvis avstyckad från ett hemman i Stakheden. Han lät här uppföra ett mindre tvåvåningshus och blev för en tid bosatt här. År 1936 förvärvade han Nya Östlingsgården längre i norr och flyttade dit, (se sid.13 ovan). Fastigheten förvärvades nu av **Gösta Nyberg**, född 1914 i Grängesberg. Han var anställd som charkuterist i Westlings fabrik Gösta Nyberg gifte sig 1939 med **Gulli Ester Eriksson**, född 1911 i Norrbärke. Den övre våningen hyrdes av **Albin** och **Anna Wigert**. Familjerna Nyberg Wigert blev kvar här fram till omkring 1944 då de flyttade till en lägenhet vid Qvistgårdarna. (Se avsnitt längre fram). Familjen Nyberg kom senare till Borlänge. Gösta Nyberg avled 2005 i en ålder av 91 år. Gulli Nyberg hade avlidit 1984 i en ålder av 72 år. Gården i Västby avyttrades till Harald Björk.

Saxhyttan 104:8. Möbergs väg 2. Harald Björks.

Harald Ferdinand Björk föddes år 1901 i Grängesberg, där familjen var bosatt fram till år 1944 då flytten gick till Västby. Han var sedan år 1940 gift med **Judit Linnéa Bång**, född 1902 i Nås.. Harald Björk, drev ett lastbilsåkeri, och han brukade även rycka in som taxichaufför åt grannen Rune Eriksson. Harald Björk avled 1973 i en ålder av 72 år. Hans änka, Judit Björk, flyttade tillsammans med sonen Bernt Björk till Hyttriset där hon avled år 1995 när hon var 93 år gammal. **Bernt Björk**, född 1941 i Grängesberg, vilken även han var verksam som lastbilschaufför, dog i Hyttriset år 2009 i en ålder av 67 år.

Saxhyttan 104:8. Möbergs väg 2. Wahlströms.

Nils Evert Erland Wahlström, född 1915 i Ringarum, Östergötland, synes ha flyttat in till Västby efter Harald Björks död, d.v.s. omkring år 1974. Han var sedan 1948 gift med **Elin Valborg Viksström**, född 1907 i Norrbo och dotter till Per Erik Vikström och Elin Matilda Andersson. En broder till henne vid namn Erik Vikström, blev bosatt i Ställberget. Familjen Wahlström hade tidigare varit bosatt i Saxhyttan och Stakheden innan de flyttade till Västby. Valborg Wahlström gick bort år 1981 i en ålder av 73 år. Nils Wahlström flyttade efter hustrus död till Norrbo där han avled år 1990 när han var 75 år. År 1990 står **Ragnar Terofil Mässing**, född 1920 i Hörken och hans hustru **Brita Maria Mässing**, född 1924, även hon i Hörken, som ägare av gården.

Saxhyttan 12:7. Norrbovägen 9. Trädgårdsmästare Erikssons.

Erik Emanuel Eriksson föddes 1876 i Norrbärke där han var son till Per Erik Eriksson och Johanna Ersdotter sedermera inflyttade till Sunnansjö i Grangärde. Han var gift två gånger, första hustruns namn är obekant. År 1910 ingick han sitt andra äktenskap med **Ida Sofia Johansson**, född 1878 i Norrbärke och dotter till Jan Fredrik Andersson och Johanna Sofia Andersdotter i Lernbo. Emanuel Eriksson arbetade en tid i Grängesberg innan han år 1910 etablerade sig som trädgårdsmästare i den sydvästra delen av Västbys, som då tillhörde Stakheden.

Emanuel Eriksson avled 1967 i en ålder av 91 år. Hans hustru hade slutat sina dagar 1961 när hon var 83 år gammal. En utförligare levnadsteckning är införd under Nyhammar. Sonen Rune Eriksson drev en taxirörelse, se nedan. Dennes dotter **Gun Eriksson**, född 1958, blev ägare av fastigheten men överlät den senare på sin sambo **Göran Boström**, född 1949 i Lillheden Denne gifte sig sedermera med **Kersti Elisabet Haag**, född 1959 och dotter till Nils och Iris Haag.

Saxhyttan 12:8. Norrbovägen 8. Rune Erikssons.

Rune Eriksson, född 1911 i Västby, var son till Emanuel och Ida Eriksson ovan. Redan år 1934 tog han över Fredrik Anderssons taxirörelse i Nyhammar, en verksamhet som han skall komma att ägna sig åt i hela 42 år. Han lät uppföra en bostad och garage strax väster om sina föräldrars gård. Rune Eriksson gifte sig 1957 med **Nelly Neolinda Nilsson**, född 1927 i Anundsjö, Ångermanland. Hädanefter kom även hon att ingå i taxirörelsen. Båda makarna, liksom även dottern Gun Eriksson var engagerade i nykterhetsrörelsen. Rune Eriksson avled helt hastigt i hemmet 1977 när han var 65 år gammal. Nelly Eriksson bodde kvar på gården under många år men kom senare till Dala Järna där dottern Gun Eriksson var bosatt. Vad taxirörelsen beträffar blev Nils Erik Norberg ny ägare, vilken sedermera överlät den på Ingemar Norberg. Rune Eriksson var en i bygden välkänd person, och en utförlig biografi är införd under Nyhammar.

Saxhyttan 12:13. Norrbovägen 13. Lundgrens.

Knut Åke Lundgren föddes 1922 i Dingtuna, Västmanland och han var sedan 1952 gift med **Lilly Ingegerds Lundgren**, född 1919 i Kvarnheden där hon var dotter Hjalmar Lundgren och Rosa Lundberg. Åke Lundgren avled 1995 i en ålder av 73 år. Has änka Lilly Lundgren flyttade till Tallhedsvägen i Nyhammar där hon slutade sina dagar 2005 när hon var 85 år gammal. År 1970 finns på samma fastighet även **Maud Inger Anita Hansson**, född 1948, i Gramgårde, samt **Bengt-Olov Mikael Hansson**, född 1965 i Grangårde. I noteringen för 1990 heter han Bengt-Olov Mikael Almén.

Saxhyttan 94:3. Håk Alfreds. Håkvägen.

Håk Jan Erik Eriksson föddes 1854 i Norrbärke och han var till yrket smed, anställd vid Nyhammars bruk. Han gifte sig 1892 med **Johanna Matilda Andersson**, född 1870 i Stakheden där hon var dotter till Soll Anders Gustaf Olsson och Carolina Persdotter. Fastigheten är avsöndrad från ett äldre hemman och lagfarten är daterad den 29/1 1876 och tillhör en av de äldsta fastigheterna inom området. Den nuvarande stugan har en gång stått i Mångdala. Troligtvis arbetade Jan Erik Eriksson vid hammarsmedjan i Mångdala och flyttade till Västby när smedjan lades ned år 1876. Jan Erik Eriksson avled 1935 i en ålder av 80 år. Hans hustru gick bort 1928 när hon var 58 år. Makarna ägde 5 barn.

Håk Alfred Eriksson, född 1893 i Västby, var son till Jan Erik Eriksson och Johanna Vilhelmina Andersson ovan. Han förblev ogift men fick två döttrar med hushållerskan **Augusta Matilda Johansson**, född 1884 i Stora Tuna. Alfred Eriksson, vilken var känd under namnet "Håk Alfred" står noterad som järnarbetare. Han var tekniskt kunnig och gjorde sig känd som en duktig radioreparatör. Han konstruerade även en eldriven cykel där strömkällan var ett större batteri. Alfred Eriksson gick bort 1978 när han var 83 år. Augusta Johansson hade avlidit redan 1934 när hon var 49 år. Beträffande dottern Iris Eriksson, se nedan.

Saxhyttan 94:3. Sigvard Erikssons. Håkvägen.

Mågen **Erik Sigvard Eriksson** föddes 1918 i Östersaxen där han var son till Lassas Arvid Eriksson och Johanna Charlotta Jakobsson. Han gifte sig 1940 med **Iris Frideborg Eriksson**, född 1920 i Västby. Familjen bodde till en början i Ludvika, med flyttade senare till Västby där de slog sig ner på Håkhemmanet. Erik Sigvard Eriksson avled 1996 i en ålder av 77 år. Sonen Sven Olof Eriksson, född 1962 i Ludvika, blev bosatt i Västby, (se Saxhyttan 19:27, sid. 15 ovan).

Saxhyttan 94:4. Bartjärnsvägen. Schollins.

Jakob Schollin föddes 1833 i Laxsjön och han var den som introducerade släkten Schollin i Grangärde. Han var son till pigan Catharina Olsdotter i Laxsjön, vilken en tid tjänstgjorde som piga i Kyrkbyn. Någon fader till Jakob, finns inte angiven i födelseboken, men den ende med namnet Schollin är en bokhållare i Kyrkbyn vid namn **Johan Schollin**, född år 1800 i Fellingsbro och inflyttad till Grangärde 1828. Enligt uppgift skall släkten härstamma från byn Skolen söder om Kisa i Östergötland. En präst inom släkten skall ha latiniserat bynamnet till Schollin och antagit det som efternamn. Släkten är idag vitt förgrenad och sannolikt tillhör skådespelerskan Christina Schollin en släktgen. Jakob Schollin gifte sig omkring 1852 med **Anna Stina Persdotter**, född 1827 i Norrbärke. Familjen var inflyttad från Laxsjön till Nyhammar år 1871. Jakob Schollin står noterad som avliden i Stakheden år 1915. Sannolikt var han då bosatt i Västby, som i kyrkböckerna är införd under Stakheden. Sonen Per Gustaf Schollin, född 1853 i Norrbärke, blev bosatt på Gamla bruket i Nyhammar.

För fastigheten Saxhyttan 94:4 är en första lagfart beviljad den 30/5 1877 och är därmed en av de äldre inom området. Sannolikt slog sig Jakob Schollin ner här ungefär vid denna tidpunkt, efter att under några år ha varit bosatt vid Gamla bruket i Nyhammar. Han avled 1915 i Västby när han var när 82 år. Hustrun Anna Stina Persdotter gick bort samma år, och hon var då 88 år gammal.

Den 29/11 1911 fick sonen **Jan Erik Schollin** lagfart på fastigheten. Han föddes 1859 i Norrbärke och var till yrket smältarsmed vid Nyhammars bruk. Han gifte sig 1886 med **Lovisa Persdotter** född 1864 i Malingsbo. Makarna blev kvar på gården under resten av livet. Jan Erik Schollin avled 1915 när han var 56 år gammal. Hans änka Lovisa Persdotter slutade sina dagar 1946 när hon var 81 år gammal. Sonen Arvid Engelbert Schollin, född 1891 blev bosatt på Kvarnheden och sonen Oskar Einar Schollin, född 1889, bosatte sig i Nyhammar.

Fastigheten Saxhyttan 94:4 förvaltades under ett par år av Jan Erik Schollins dödsbo innan det enligt köpebrev av den 15/5 1946 förvärvades av **Sjul Erik August Andersson**, född 1901 i Långmyra och son till Sjul Anders Fredrik Jansson och Sara Stina Jansdotter. Han utvandrade till Amerika den 7/6 1926 där han träffade sin blivande hustru **Mabel Maria, f. Pettersson** 1903 i Missouri. Makarna vigdes 1930. Familjen flyttade omkring 1930 till Sverige där de först slog sig ner i Älmhult och därefter i Ljungby. De var inflyttade till Nyhammar den 24/5 1946 och till Västby den 16/9 1949. Erik Andersson etablerade ett cementgjuteri på den plats som sedan blev Grangärdehus byggplats. Familjen blev kvar i Västby fram till den 12/11 1855 då de flyttade till Ludvika. Erik Andersson avled 1972 i en ålder av 71 år. Hans änka Mabel Maria Andersson dog 1995 i en ålder av 91 år. Båda var vid dödstillfället skrivna i Ludvika. Sonen Roy Andersson, född 1934, är bosatt i Ludvika.

Saxhyttan 94:4. Mauritz Petterssons.

Ny ägare av Saxhyttan 94:4 blev **Karl Mauritz Pettersson**, f. 1894 i Fröjdberget. Son till Per Abraham Larsson och Clara Ulrika Frögren. Fastigheten i Västby förvärvades år 1956. Han var verksam som skogsarbetare och sedan 1919 gift med **Hanna Persson**, född 1901 i Dalkarsberget. Familjen bodde till en början i Fröjdberget och flyttade därefter till Hedtjärn. Makarna skildes 1948 och han var ensamstående vid flytten till Västby. Karl Maurits Pettersson kom sedermera till Solgärde där han avled 1986 i en ålder av 92 år. Hanna Persson flyttade till Rönnäset där hon slutade sina dagar 1977 när hon var 76 år gammal. Makarna ägde tre barn.

Karl Maurits Petterssons dödsbo avyttrade fastigheten den 21/1 1987. Köpare var **Per Christer Andersson**, född 1962 i Norsjö, Västerbotten och hans hustru **Karin Inga-Lill Andersson**, född Larsson 1962 i Blötberget. Hon är dotter till Bengt och Ingegerd Larsson, sedermera bosatta i Hyttriset. (Jämför även under Lastombergs Johans, sid. 77 nedan). Makarna skildes 1990 och Inga-Lill Andersson står därefter som ägare av gården.

Saxhyttan 94:6. Blom-Petters. Håkvägen.

Gården ligger mellan 94:3 och 94:4 ovan, och är troligen den äldsta inom hela området. Sannolikt grundlades den av **Blom Petter Persson**, född 1844 i Fröjdsberget där han var son till Blom Per Ersson och Anna Persdotter. Han gifte sig 1871 med **Johanna Persdotter**, f. 1846 i Saxhyttan och dotter till Anders Hans Per Andersson och Tickols Karin Ersdotter. Nedsättningen i Västby skedde sannolikt omkring år 1874. Petter Persson, vilken står noterad som gårdskarll och senare förrådsförvaltare avled 1925 när han var 80 år gammal. Hans hustru Johanna Persdotter dog 1922 i en ålder av 75 år. Gården ärvdes av de tre barnen.

De tre syskonen Blom-Petters Mina, Johan och Maria och blev kvar på gården. **Johanna Vilhelmina (Mina) Pettersson** föddes 1871 i Hyttriset och förblev ogift. Hon avled 1963 i en ålder av 91 år. Mina Pettersson ägde sonen **Karl Einar Pettersson**, född 1903 i Västby. Ingvar Larsson har noterat att denne var en av de mer framträdande idrottsutövarna i Nyhammar, då främst fotboll. Han flyttade på 1920 talet till Hofors, där han avled 1980, 77 år gammal. **Blom-Petters Johan Pettersson** föddes 1876 i Västby och förblev även han ogift. Han var sysselsatt som sågverksarbetare vid sågen i Nyhammar. Familjen synes under alla åren ha varit arrendatorer på gården i Västby. Det var först den 9/1 1916 som Johan Pettersson köpte gården. Fångesman var en vid namn August Eriksson, vilken det tyvärr inte varit möjligt att identifiera.

Blom-Petters Johan, som han vanligtvis kallades, var känd för sitt fenomenala fotografiska minne. Det påstås t.ex. att han kunde järnvägens kommunikationstabell utantill, när tåg avgick från en viss station på olika linjer och när tåg kom fram till en viss station, på vilken sida av linjen olika stationsbyggnader låg o.s.v. Allt enligt Ingvar Larsson. Jag träffade själv Johan Pettersson i samband med att denne besökte sin släkting, Anders Hans Johan Andersson i Saxhyttan. Jag ville testa hans påstådda kunskaper genom att fråga var Koskullsskulle låg. Svaret kom blixtnabbt: "Sex kilometer nordost om Gällivare", vilket visade sig stämma med verkligheten. Johan Pettersson slutade sina dagar 1960 när han var 84 år. Den yngsta av syskonen, **Johanna Maria Pettersson** född 1879, försvann tidigt från bygden. Hon hade dottern Eivor Elisabet, född 1921. Efter Johan Petterssons död erhöll hans systerson **Einar Pettersson**, f. 1903 i Västby (se ovan) gården genom testamente, lagfart utfärdad den 8/11 1961.

Efter Einar Pettersson död 1980 förvärvades fastigheten av **Else Gunborg Pettersson**, född 1914 i Västby. Hon var dotter till Håk Alfred Eriksson och Augusta Matilda Johansson (se sid. 16 ovan). Else Petersson, som förblev ogift, flyttade på gamla dagar till Hyttvägen i Sunnansjö där hon avled 2004 när hon var 89 år gammal.

Saxhyttan 7:4. Bartjärnsvägen 3. Janols.

Fastigheten ligger väster om Bartjärnsvägen (tidigare kallad Stakhedlandvägen). Marken tillhörde från början släkten Kalvars på Holen och är avsöndrad från Saxhyttan 7/1 den 10/4 1901. Den förste som bebyggde marklen synes ha varit **Jan Ols Jan Fredrik Jansson**, född 1864 på Stakheden där han var son till Jan Ols Jan Jansson och Johanna Andersdotter. Han gifte sig 1887 med **Maria Matilda Bredenberg**, född 1862 på Stakheden, dotter till Hans Erik Bredenberg och Erik Jons Stina Ersdotter. Jan Fredrik Jansson, vilken står skriven som hemmansägare och hyttarbetare, avled 1954 i en ålder av 89 år. Hustrun Maria Bredenberg dog 1942 när hon var 80 år gammal. Av de tre barnen dog en son vid spädd ålder, en son, Ernst Teodor, blev bosatt på Saxhyttan 18:1. Mågen Karl Vilhelm Pettersson blev även han bosatt på Saxhyttan 18:1. Den sistnämndes dotter Margareta (Greta) Janols, ärvde gården. Se nedan.

Maria Margareta Janols föddes 1921 i Nyhammar, dotter till Karl Vilhelm Pettersson född 1883 och Jan Ols Maria Vilhelmina Jansson, född 1887 i Västby. (Se under Saxhyttan 18:1 nedan). Greta Janols, vilken var ogift arbetade bland annat på landsfiskalkontoret i Nyhammar. Hon avled i Västby 1976 i en ålder av 54 år. Efter henens död förvaltades fastigheten av hennes dödsbo, vilka senare avyttrade den till Brodins, se nedan.

Saxhyttan 7:4. Brodins

Ny ägare av fastigheten Saxhyttan 7:4 blev således Brodins. **Per Erik Martin Brodin** föddes 1931 i Fredrika, Lappland. Han gifte sig 1960 med **Ulla Britt Brodin**, född 1836 i Bjurholm, Ångermanland. Hon var småskollärare i Nyhammar åren 1966 till 1978 och tjänstgjorde som rektor åren 1992 till 1996.

Saxhyttan 18:1. Hök-Villes.

Karl Vilhelm Pettersson födde 1883 i Skallberget där han var son till Hök Petter Jansson och Christina Matilda Larsdotter. Han gifte sig 1915 med **Jan Ols Maria Vilhelmina Jansson**, född 1887 i Västby. Vilhelm Pettersson fick anställning som cementarbetare i sin farbrors, Hök Karl Janssons, cementfabrik på Kvarnheden där han blev kvar under hela sin verksamma tid. Vilhelm Petersson, eller **Hök-Ville**, som han vanligen kallades avled 1965 när han var 82 år. Hök Villes hustru Maria Matilda Pettersson dog 1964 i en ålder av 77 år. Makarna, som var bosatta i Nyhammar innan de flyttade till Västby, ägde en son och en dotter. Beträffande sonen Karl Gösta Janols, se nedan. På fastigheten Saxhyttan 18:1 bosatte sig Hök-Villes svåger **Ernst Teodor Janols**. Han föddes 1899 i Västby och han gifte sig 1943 med **Karin Dragsten**, född 1898 i Mockfjärd. Ernst Janols, vilken står skriven som jordarbetare dog 1968 när han var 69 år. Hans änka Karin Janols flyttade till Tallhedsvägen i Nyhammar, där hon avled 1989 i en ålder av 91 år.

Hök Vilhelm Pettersson ägde sonen **Karl Gösta Janols**, född 1925 i Nyhammar, och han gifte sig 1946 med **Alfhild Torborg Josefina Johansson**, född 1923 i Tanum, Bohuslän. Familjen bosatte sig i Strömstad, men slog sig senare ner i Ludvika. Karl Gösta Janols, vilken står noterad som kontorist avled 1957 i Ludvika, endast 32 år gammal. Hans änka dog 1987 i Ludvika när hon var 63 år. Makarna ägde tvillingarna Carl Göte och Gunvor Margareta, födda 1946. Beträffande den sistnämnda, se under Saxhyttan 8:9 nedan.

Saxhyttan 7:10. Bartjärnsvägen 3. Janols.

Sonen till Karl Gösta Janols som heter **Carl Göte Janols**, föddes 1946 i Strömstad, blev bosatt i Västby, på en avstyckning år 1976 från Saxhyttan, troligen från Saxhyttan 7:4. Han gifte sig 1972 med **Åsa Lena Larsson**, född 1948 i Grängesberg. De äger fyra barn och står som ägare av fastigheten 1990.

Saxhyttan 7:7. Bartjärnsvägen 4. Artur Gäfverts.

Fastigheten avstyckades från Saxhyttan 7:2 den 20/11 1964. Omkring år 1965 bosatte sig **Knut Arthur Gäfvert** här. Han föddes 1906 i Södra Norrbo där han var son till Karl Gäfvert och Hilma Kristina Nylén, sedermera inflyttade till Västby där Karl Gäfvert drev ett slakteri strax söder om Nyhammars skola. År 1970 är Arthur Gäfvert ensamstående och år 1980 står han skriven som sammanboende med **Margareta Cassel Frisk**, född 1920 i Orsa. Arthur Gäfvert avled 1986 i en ålder av 80 år.

Saxhyttan 7:7. Gunbritt Erikssons.

Arthur Gäfverts dödsbo avyttrade gården till **Gunbritt Elisabet Eriksson**, född 1943 i Ludvika. Hon var dotter till Sigfrid Eriksson och Anna Ludvigsson, vilka drev en affärsrörelse i Ludvika. De flyttade sedermera till Sigfrid Erikssons fädernegård, Lassasgården i Östersaxen. Gunbritt var brorsdotter till Sigvard Eriksson (se sid. 16 ovan). Gunbritt Eriksson, vilken var ogift och inflyttad från Ludvika, arbetade vid plantskolan på Stakheden. Hon drabbades av en svår sjukdom och avled 2007, 63 år gammal.

Saxhyttan 7:8. Håkvägen 4.

Fastigheten är avstyckad från Saxhyttan 7:2 den 7/2 1966. Som förste ägare anges en vid namn **Curt Wirgin**, född 1894 i Karlskorna vilken år 1974 efterträddes av **Ingrid Margareta Jansson**, född 1918 i Ludvika, gift med **Karl Josef Lennart Jansson**, född 1918 i Fasterna, Uppland och År 1991 tillträdde en vid namn **Gert Löf**, tidigare bosatt på Saxhyttan 13:15, (se sid. 22 nedan).

Saxhyttan 7:9. Hjalmar Schollins.

Även denna fastighet är avstyckad från Saxhyttan 7:2, vilket skedde år 1968. Som förste ägare anges en Hjalmar Schollin. Han är sannolikt identisk med **Rolf Hjalmar Schollin**, född 1934 i Nyhammar, där. han var son till Karl Hjalmar Schollin och Lydia Granlund. De flyttade till Nyhammar 1934 och därefter till Nacka den 13/7 1937. Karl Hjalmar var i sin tur son till Jan Erik Schollin och Lovisa Persdotter, (se sidan 17 ovan). Hjalmar Schollin är gift med **Ise Schollin**, född 1939. Familjen är bosatt i Nacka, och synes 1990 utnyttja gården i Västby som fritishus.

Saxhyttan 7:3. Kvarndammsvägen 1.

Fastigheten ligger helt skild från de övriga i 7:x serien. Den ligger nedanför skolbacken, d.v.s. mellan skolområdet och Kvarndammen. Den skildras längre fram i samband med fastigheterna vid Kvarndammsvägen under rubriken Strömsro.

Saxhyttan 8:9. Stakheden 651. Andrezens - Gun Janols.

Fastigheten ligger norr om 7:1 och 7:4. I lagfartsboken ör den införd under Morgärde. Mantal åsatt år 1890. Från fastigheten har avstyckats 8:2, 8:3 och 8:4, vilka redovisas nedan. Fastigheten tillhörde under många år Barkströms i Morgärde. Den kom senare under Jan Fredrik Janssons dödsbo, som bestod av Margareta Janols och Ernst Janols änka Karin Janols. (se sid. 18 ovan). Ny ägare blev **Per Jan Elis Andrezen**, f. 1944 i Hede, Härjedalen, och sambo med **Gunvor (Gun) Margareta Janols**, f. 1946 i Västby. Hon är dotter till Karl Gösta Janols, (se föregående sida). De står som ägare av fastigheten 1990.

Saxhyttan 8:2. Mas Jan Janssons.

Fastigheten avstyckades från 8:1 den 10/1 1914. Den förste som slog sig ner här var **Mas Jan Jansson**, född 1859 i Kvarngärde som till Jan Ersson och Maja Stina Persdotter. Han var sedan 1889 gift med **Sara Stina Persdotter**, född 1862 i Saxhyttan och dotter till Pellas Petter Persson och Maja Greta Andersdotter. Familjen var först bosatt i Lillheden, men flyttad år 1908 till Västby. Mas Jan Jansson fick lagfart på fastigheten den 19/2 1914. Han var till yrket järnarbetare och blev kvar i Västby fram till sin död 1925 när han var 65 år. Hustrun Sara Stina Jansdotter gick bort 1935 i en ålder av 72 år. Makarna ägde två barn. Dottern Elin Maria Jansson, född 1896 dog ogift 1934.

Fastigheten Saxhyttan 8:2, ärvdes av sonen **Mas Karl August Jansson**, född 1890 i Lillheden. Han var verksam som verkstadsarbetare och gifte sig 1916 med **Frida Matilda Persson**, född 1894 i Stakheden där hon var dotter till Anders Mats Per Olof Andersson och Post Sara Stina Jansson. Karl Fredrik Jansson avled 1947 i en ålder av 57 år. Makarna ägde endast en son, Karl Erik Jansson, född 1917, vilken avled ogift 1949. Genom arvskitte tillföll fastigheten änkan Frida Matilda (Tilda) Janson, vilken således blev kvar på gården. Hon slutade sina dagar 1964 när hon var 70 år gammal.

Fastigheten förvärvades av **Gustaf Alfred Ålund**, född 1901 i Norr Västansjö där han var son till Gustaf Ålund och Johanna Ulrika Andersson. Han gifte sig 1926 med **Anna Matilda Johansson**, född 1903 i Stakheden, dotter till Anders Matts eller Post Karl Johan Persson och Bergströms Anna Matilda Persson, sedermera inflyttade till Västby, (se sid. 23 nedan)

Familjen Ålund flyttade 1926 till Stakheden och 1962 till Västansjö. Förvärvet av fastigheten i Västby skedde omkring 1965. men Ålunds synes aldrig ha flyttat dit utan blev kvar i Västansjö där Gustaf Ålund avled 1988 i en ålder av 87 år. Hustrun Anna Ålund dog 1983 när hon var 79 år gammal. Dottern **Ellen Linnéa Ålund** blev ägare av fastigheten i Västby. Hon gifte sig med **Karl Gustaf Johansson**, född 1929 i Göteborg. Familjen förefaller aldrig att ha varit bosatt i Västby utan var hemmahörande i Johanneshov. Fastigheten i Västby synes ha varit uthyrd. Ellen Johansson dog 2008 i en ålder av 82 år.

Saxhyttan 8:2. Bartjärnsvägen 6. Sundqvist.

Gården på Saxhyttan 8:2 var under några år på 1960-talet uthyrd till **Leif Uno Sundqvist**, född 1930 i Finström, Finland. Han står skriven som skogsarbetare och gifte sig 1958 med **Ingrid Margareta Naucclér**, född 1936 i Norrbo och dotter till Ernst Naucclér och Klara Karlsson. Familjen flyttade sedermera till Norrbo där de står skrivna år 1970. Senare var gården uthyrd till **Soll Elis Andersson**, född 1895, och hans hustru **Signe Andersson**, född 1901. Jämför under Saxhyttan 8:8 nedan.

Saxhyttan 8:8. Masens – Soll Elis.

Här föreligger enligt Ingvar Larsson en egendomlig registrering av ägarförhållandena. Enligt honom bodde Finnsviks Elin med sin och Karls moder i 8:2 fram till moderns död 1935. Finnsviks Karl skall ha byggt på Saxhyttan 8:8 och bodde där med hustrun Tilda och sonen Erik. Kyrkoböckerna ger följande information: **Mas Karl August Jansson**, född 1890 i Lilleheden, gifte sig 1916 med **Frida Matilda (Tilda) Persson**, född 1894 i Stakheden (jämför under 8:2 ovan). Änkan Matilda (Tilda) Janson avyttrade den 29/10 1957 fastigheten till **Soll Erik Elis Andersson**, född 1895 i Täppan där han var son till Anders Andersson och Sara Persson. Han gifte sig 1920 med **Signe Desideria Jansson**, född 1901 i Stakheden och dotter till Per Daniel Jansson och Sara Stina Andersson. Elis Andersson, vilken står noterad som arrendator, avled 1975 i en ålder av 79 år. Hustrun Signe Andersson kom senare till Solgårde där hon gick bort 1994 när hon var 92 år gammal.

Saxhyttan 8:3. Håkvägen 5. Johan Moströms.

Lägenheten Heby 2 är avstyckad från Saxhyttan 8:1 den 10/1 1913. Den förste som byggde här var **Johan August Moström**, född 1876 i Nyhammar där han var son till Johan Gustaf Moström och Johanna Björklund (mer om dem sid 33 nedan). Han gifte sig 1898 med **Sofia Andrietta Eriksson**, född 1874 i Norrbo. Johan Moström var till en början hyttarbetare och smed men blev sedermera förman på plåtverkstaden vid Nyhammars bruk. Familjen flyttade till Edsvalla i Värmland på 1940-talet. Johan Moström avled i Nor, Värmland 1959 i en ålder av 82 år, Hustrun Sofia Moström dog i Gunnarskog, Värmland 1958 när hon var 83 år gammal.

Saxhyttan 8:3. Håkvägen 5. Gustaf Perssons.

Ny ägare av fastigheten Saxhyttan 8:3 blev nu **Johan Gustaf Persson**, född 1885 i Botåker där han var son till Sofia Persdotter vilken senare gifte sig med Per Erik Pettersson i Kullen. Johan Gustaf Persson, som var halvbror till byggmästaren Arvid Persson i Grangärde, gifte sig 1912 med **Elin Augusta Andersson**, född 1887 i Kullen, dotter till Anders Gustaf Andersson och Carolina Persdotter. Hon var syster till slaktar August Andersson i Kullen. Familjen var bosatt i Kullen fram till år 1918 då de flyttade till Kvarnheden. Han arbetade på Nyhammars Bruk fram till år 1924 där han fick anställning vid ASEA och flyttade till Ludvika. Familjen flyttade på 1940 talet till Västby där de efterträdde Johan Moström på Saxhyttan 8:3. Johan Gustaf Persson slutade sina dagar 1970 när han var 85 år gammal. Hustrun Elin Persson avled även hon 1970, endast 12 dagar efter maken. Hon var vid sin bortgång 83 år gammal.

Saxhyttan 8:3. Håkvägen 5. Lindbloms.

Makarna Persson var barnlösa. Från och med 1970 blev en vid namn **Johan Rundlöf** ägare av fastigheten. Det har inte varit möjligt att identifiera personen ifråga, och han synes aldrig ha bosatt i Västby. Han tycks ha avlidit kort efter tillträddandet eftersom hans dödsbo står som ägare redan 1972. Från och med 1974 blev Valdemar Lindblom ägare av fastigheten. **Charles Valdemar Lindblom** tillträdde fastigheten Saxhyttan 8:3 år 1974. Han föddes 1912 i Jukkasjärvi, Lappland och var sedan 1943 gift med **Anna Christina Lind-blom**, född 1919 i Näs socken. Familjen står år 1970 skriven på Avesta. Valdemar Lindblom dog i Västby 1993 när han var 81 år gammal. Hans änka Anna Lindblom flyttade efter makens död till Ludvika där hon slutade sona daga 2001 i en ålder av 82 år.

Saxhyttan 8:4. Håkvägen 7. Karl Erik Anderssons. Nords. Hellbergs.

Lägenheten Heby 2 är avstyckad från Saxhyttan 8:1 den 10/1 1914. Den förste som slog sig ner här kan ha varit **Karl Erik Andersson**, född 1862 i Stensbo. Han gick allmänt under namnet Franz-Josef, detta på grund av sin genom sitt präktiga kindskägg slående likhet med den Österrikiske kejsaren. Han var sedan 1888 gift med **Anna Stina Eriksson**, född 1865 i Norra Norrbo. Familjen var till en början bosatt i Åselby, Stora Tuna, därefter i Säter och flyttade 1918 till Grangärde där de först bodde i Hyttriset. Flytten till Västby skede år 1923. Karl Erik Andersson, vilken till yrket var hyttarbetare, avled 1939 i en ålder av 77 år. Han hustru Anna Stina Eriksson hade gått bort år 1922 när hon var 67 år gammal. I bouppteckningen från 1939 upptas **Ida Sofia Nylid** som ägare. Hon föddes 1889 i Åselby och var dotter till Karl Erik Andersson ovan. Hon var sedan 1916 gift med **Karl Oskar Nylid**, född 1889 i Stora Malma, Södermanland. Familjen synes aldrig ha varit bosatt i Grangärde utan hade sin hemvist i Nyköping.

Gården i Västby avyttrades enligt köpebrev av den 17/12 1939 till **Nils Nord**, född 1888 i Dala Järna. Säljare var Ida Sofia Nylid. Han var sedan 1911 gift med **Klara Alida Eriksson**, född 1887 i Koppslahyttan, Stora Tuna. Någon släktskap till Karl Erik Andersson synes inte föreligga. Familjen var inflyttad från Hyttriset 1923. Nils Nord, som till yrket var körkarl, avled 1944 i en ålder av 56 år. Han änka Klara Alida Eriksson dog 1969 i Ludvika när hon var 81 år gammal. Fastigheten hade efter Nils Nords död flera ägare, till synes sex olika. År 1990 står **Paul Uno Christer Hellberg** som ägare av gården. Han hade tidigare varit gift och bosatt i Ludvika men frånskild 1974. Han och sambon **Gun Elisabet Ek**, född 1953 i Grangärde, var inflyttade till Västby på 1980-talet.

Saxhyttan 13:15. Bartjärnsvägen 7. Löfs.

Fastigheten Saxhyttan 13:15 är avstyckad från stamfastigheten Saxhyttan 13:1 som tillhör Tickolshemmanet i Stakheden och är belägen strax söder om korsningen Norrbovägen – Bartjärnsvägen. År 1980 står den skriven på **Gert Erik Löf**, född 1937 i Hamrånge, Gästrikland och sedan 1970 gift med **Barbro Ulla Löf**, född 1932 i Gävle. De är inflyttade från Ludvika på 1970-talet och står som ägare även 1990.

Saxhyttan 12:27. Martin Augustssons.

Martin Augustsson föddes 1918 i Norrbo där han var son till Karl Augustsson och Hanna Maria Larsson. Tilläggas kan att han var bror till Ingvar Augustsson i Västby (se 12 ovan). Han gifte sig 1945 med **Rut Helena Nilsson**, född 1920 i Skjebug, Norge. Familjen lät uppföra en villa nordväst om korsningen Norrbovägen – Bartjärnsvägen. Martin Augustsson var under många år verksam som snickare vid Norrbo Snickerifabrik, och han avled 2008 i en ålder av 90 år. Dottern Marit Augustsson född 1946 är bosatt i Nyhammar och sonen Ulf Augustsson är bosatt på Biblioteksvägen i Västby, (se sid. 12 ovan).

Övre delen av Bartjärnsvägen.

Området norr om Norrbovägen har blivit bebyggd i relativt sen tid. När generalstabskartan upprättade år 1908 är området fortfarande helt obebyggt. Den förste som byggde här var sannolikt Post Karl August Persson. Se nedan.

Saxhyttan 12:10. Post-Kalles. Bartjärnsvägen 11.

Fastigheten är avstyckad från Saxhyttan 12:1, d.v.s. Anders Mattshemmanet i Stakheden. Det var **Post Karl August Persson**, född 1889 i Stakheden, son till Anders Matts Per Olof Andersson och Post Sara Stina Jansson, som slog sig ner som nybyggare i Västby. Han gick vanligen under namnet **Post-Kalle** och han gifte sig 1912 med **Ida Vilhelmina Andersson**, född 1886 i Norrbo, dotter till Anders Görs Anders Gustaf Andersson och Anders Matts Mina Persdotter. Karl August Persson, som till yrket var byggnadsarbetare, avled 1948 i en ålder av 58 år. Änkan bodde kvar som inhyses fram till år 1963 då hon flyttade härifrån. Hon avled i Ludvika 1968 när hon var 82 år gammal. Sonen Post Karl Olof Persson, född 1911 avled 1951 i Västby när han var 39 år. Inget av de tre övriga barnen blev kvar på orten.

Ny ägare av fastigheten efter Post-Kalles död blev brodern **Post Karl Johan Persson**, född 1880 i Stakheden vilken tidigare med sin familj varit bosatt i Stakheden. Flytten till Västby skedde sannolikt omkring år 1950. Han var sedan 1901 gift med **Anna Matilda Persson**, född 1879 i Stakheden, dotter till Bergströms Per Olof Jansson och Anna Lisa Persdotter. Karl Johan Persson dog 1960 när han var 80 år gammal. Änkan Anna Matilda Persson avled 1962 i en ålder av 82 år. Sonen Per Gustaf Johansson (Post- Per) född 1916 i Stakheden, blev bosatt i hembyn.

Mågen **Gustaf Alfred Ålund**, född 1901 i Norr Västansjö, blev för en tid bosatt på gården i Västby. Han var till yrket verksstadsarbetare och gifte sig 1926 med **Anna Linnéa Johansson**, f. 1903 i Stakheden. Familjen flyttade från fastigheten redan år 1952 och synes då ha förvärvat fastigheten Saxhyttan 8:2, se dito ovan. Vem som flyttade in vid Post-Kalles 1952 är inte känt eftersom kyrkoböckerna från denne tidpunkt är inte tillgängliga. Fastigheten 12:10 kom sedermera att delas upp i lägenheterna 12:16, 12:30, 12:38 och 12:39.

Saxhyttan 12:30. Bartjärnsvägen 11. Matts Karlssons.

Det rör sig här om den gård som ursprungligen ägdes av Post-Kalle. År 1980 bodde här **Matts Lennart Karlsson**, född 1956 i Grangärde Hästberg, son till Folke och Britt Karlsson. Han var då sambo med **Kersti Birgitta Säfström**, född 1956 i Stora Kopparberg. År 1989 gifte han sig med **Anna Karin Andersson**, född 1963 i Ludvika. År 1988 genomfördes en renovering av gården. Familjen står skriven på fastigheten 1990. Matta Karlsson flyttade sedermera till Ställberget.

Saxhyttan 12:38. Bartjärnsvägen 9. E.V. Karssons.

Fastigheten är en avstyckning från Saxhyttan 12:10 (Post-Kalles). År 1980 bodde här **Erik Vilhelm Karlsson**, född 1949 i Älvsbyn, Norrbotten. Hans hustru hette **Gunhild Margareta Axelsson**, född 1950 i Pärby, dotter till Axel Ragnar Axelsson och Gunhild Sofia Axelsson. Efter det att makarna skildes 1988 bodde Gunhild Karlsson och barnen kvar på gården. Hon står skriven som ägare år 1990.

Saxhyttan 12:39. Bartjärnsvägen 10. Tore Jonssons.

Även denna fastighet är en avstyckning från Saxhyttan 12:10 (Post-Kalles). År 1980 bodde här **Tore Lennart Jonsson**, född 1930 i Flen, Södermanland. Han var sedan 1960 gift med **Barbro Inger Anita Jonsson**, född 1939 i Västervik Småland. Familjen var på 1970-talet inflyttad från Nyhammar, där de varit bosatta på Tallhedsvägen. De står noterade som ägare även år 1990.

Saxhyttan 12:16. Bartjärnsvägen 12. Wiklunds.

Även här rör det sig om en avstyckning från Saxhyttan 12:10 (Post-Kalles). På fastigheten bor år 1990 **Per Olof Torgny Wiklund**, född 1952 i Mörsil, Jämtland. Hans sambo heter **Ann-Britt Lena Fogelström**, född 1953 i Ludvika. Familjen var inflyttad från Ludvika till Västby på 1980-talet.

Saxhyttan 19:34. Bartjärnsvägen 13. Leijströms.

Fastigheten ligger strax norr om Post-Kalles gård. Det är inte med säkerhet känt när fastigheten bebyggdes. Det kan eventuellt ha varit Einar Leijström som var den förste nybyggaren här. **Bror Einar Alfred Leijström** föddes 1901 i Stora Skedvi där han var son till Karl August Leijström och Edit Nassenius, sedermera inflyttade till Långmyra. Han gifte sig 1934 med **Elsa Arvida Leijström**, född 1909 i Matteus församling, Stockholm. Einar Leijström, vilken till yrket var målare, avled 1976 i en ålder av 75 år. Hustrun Elsa Leijström dog 1977 när hon var 67 år gammal. Makarna var barnlösa. Det är okänt vem som flyttade in efter makarna Leijströms död. År 1990 står **Jan Edvin Dahl** som ägare av fastigheten Saxhyttan 19:34. Han föddes 1957 i Norrbärke och hans sambo **Åsa Birgitta Karlsson** föddes 1964 i Ljusnarsberg. Inflyttningen till Västby synes ha skett omkring år 1986.

Saxhyttan 94:1. Södra skolområdet.

Ingvar Larsson har försökt utreda ägarförhållandena inom området och gör följande reflexion: *Om man söker anknyta nutida litterabeteckningar på olika fastigheter till mantalsbeteckningar på ursprungliga stamhemman råkar man på helt omöjliga uppgifter. Låt oss konstatera att de samhällsdelar vi nu skall söka analysera till stor del härstammar ur och har avstyckats från ett relativt fåtal större hemman, ägda av ett litet antal hemmansägare i Stakheden och Norrbo samt i några fall av Nyhammars bruk och Ludvika skogar. Här skall också infogas att ifråga om litterabeteckningar är överensstämmelsen dålig mellan den karta som står till förfogande i lagfartsregistret och den som finns i det egna arbetsmaterialet. Vad beträffar Saxhyttan 94:1 synes det röra sig om det område där barnstugorna finns i nutid. Inom östra delen av samma område fanns en byggnad där Frälsningsarmén i Nyhammar hade sin första lokal. De fick senare en större lokal på den så kallade Gunnarsegonden på gränsen mellan Stakheden och Hyttriset. På den övergivna tomten söder om skolområdet öppnades sedermera Gäfverts slakteri och charkuterifabrik.*

Saxhyttan 94:1. Björklunds.

På den karta som upprättades 1866 inför Laga Skiftet har området beteckningen R nr 17:1 och omfattar två tunnland. Ägare var då **Jakob Björklund**, född 1823 i Orsa och inflyttad till Västby omkring år 1850. Han var sedan 1845 gift med **Kristina Ståhl**, född 1818 i Leksand. Jakob Björklund gjorde sig känd för sin fabuleringsförmåga. Bland annat skall han ha berättat att han i Orsaskogarna sett en "garderaff" d.v.s. en giraff. Han avslutade även varje mening med uttrycket "förbanningen". Mer om honom finns att läsa i boken om Nyhammar. Jakob Björklund, som till yrket var klensmed, slutade sina dagar 1906 i en ålder av 83 år. Hans hustru gick bort redan 1893 när hon var 74 år gammal. Slaktaren Karl Gäfvert förefaller att sedermera ha blivit ägare av området, se nedan.

Saxhyttan 94:1. Gäfverts.

Som omnämnt ovan förvärvade Karl Gäfvert den lokal som Frälsningsarmén tidigare innehaft och statade här ett slakteri med charkuterifabrik. **Karl Fritiof Gäfvert** föddes 1887 i Nyed, Värmland. Han gifte sig 1899 med **Hilma Kristina Nylén**, född 1876 i Husby socken. Familjen bosatte sig till en början i Södra Norrbo, där han var verksam som slaktare.

Den 27/12 1909 flyttade så familjen Gäfvert till Västby. Karl Gäfvert avled 1939 i en ålder av 61 år. Hans änka Hilma Gäfvert flyttade till Stockholm där hon gick bort 1957 när hon var 80 år gammal. Sonen Arthur Gäfvert, född 1906, blev på äldre dagar bosatt i Västby, (se Saxhyttan 7:7 sid. 19 ovan).

Saxhyttan 94:1. Rickard Erikssons.

Rickard Emanuel Eriksson föddes 1899, enligt uppgift i Norhyttan. Han gifte sig 1924 med **Elsa Teresia Lundin**, född 1903 i Ockelbo, Gästrikland. Familjen bodde först i Åmot, därefter i Gävle och sedan i Räfåla i Grangärde. Därifrån gick flytten till Saxhyttan 1941 där de blev kvar fram till 1943 då de flyttade till Västby. Rickard Eriksson var under krigsåren föreståndare vid den så kallade kristidsnämnden i Grangärde, där man hanterade tilldelningen av olika förnödenheter till ortsbefolkningen. De flesta varorna var under dessa år ransonerade eftersom andra världskriget medförde att praktiskt taget all import var stoppad. Ransoneringen upphörde gradvis under senare delen av 1945 och under 1946. Rickard Eriksson, vilken allmänt kallades för **Kristids Eriksson**, slutade sina dagar 1954 i en ålder av 55 år. Hans änka Elsa Eriksson flyttade till Ludvika där flera av barnen var bosatta. Hon avled 1965 när hon var 62 år gammal. Gården i Västby revs under tidigt 1960-tal.

Saxhyttan 8:11. Nyhammars skola.

Den första byggnaden på skolområdet var sannolikt den skolbyggnad som uppfördes på 1880-talet och som ersatte den skollokal som tidigare funnits i den så kallade slaggbyggningen vid Gamla bruket. Åren 1904 till 1907 uppfördes en större byggnad ett litet stycke längre i söder. Denna kom nu att tjänstgöra som folkskola för klasserna tre till sju, medan den äldre byggnaden blev småskola för klasserna ett till två. Byggmästare var den i bygden välkände Buller Erik Ersson från Norrbo, vilken låg bakom uppförandet av många skolor och byggnader runt om i socknen. Samtidigt uppfördes även en fristående lärarbostad där läraren för klass sju huserade..

Den nya skolbyggnaden hade en särpräglad arkitektur och ansågs vara en av de vackraste byggnaderna i socknen. Den nedre våningen innehöll ett klassrum för klass sju och en gymnastiksal samt en lärarbostad medan den övre våningen inrymde två klassrum ett för klasserna tre och fyra och ett för klasserna fem och sex samt en lärarbostad. Småskolan innehöll två klassrum av vilka det ena senare förvandlades till bespisningslokal. På den övre våningen fanns en lokal för träslöjden samt ett lagerutrymme för virke. Väster om småskolan fanns även en idrottsplan samt ett pumphus som från en djup brunn försåg hela anläggningen med vatten. I och med att skolreformen med den nioåriga skolan genomföres finns numera endast klasserna ett till fem kvar i Nyhammar, medan högstadiet, d.v.s. klasserna sex till nio förlades till Grängesberg.

Båda skolbyggnaderna revs år 1962, medan lärarbostaden blev kvar under ytterligare några år. Man hade redan dessförinnan börjat uppföra nya skollokaler och lärarbostäder. Vägen till skolan, som tidigare passerat förbi arbetarbostäderna i Västby, flyttades mot nordost och kom att passera genom det obebyggda skogsområdet. Man kan i efterhand tycka att det var synd att den vackra gamla skolbyggnaden skulle skatta åt förgängelsen och att det borde ha varit möjligt att utnyttja lokalerna för något ändamål.

Saxhyttan 13:1. Tickols.

Mellan skolområdet och det övriga Västby finns ett obebyggt markområde, till större delen skogsbevuxet. I lagfartsregistret 1925 står området uppsatt på **Tickols Johan Persson**, född 1883. Som ägare nr två står upptagna **Karl Gustaf Karlsson** med hustrun **Tickols Hilma**, födda 1888 respektive 1892. Alla dessa personer var bosatta på Stakheden. Senare ägare av markområdet blev **Per Skoog**, född 1943, samt hustrun **Tickols Gun Skoog**, född 1947, bosatta på Stakheden. Nuvarande ägare är deras son **Tickols Johan Skoog**.

Saxhyttan 7:3. Strömsro. Maskinister.

Fastigheten ligger helt skild från fastigheterna 7:1, 7:2, 7:4 och 7:5, vilka samtliga ligger väster om skolområdet. Saxhyttan 7:3 ligger nedanför skolbacken, d.v.s. mellan skolområdet och Kvarndammen. I lagfartsregistret benämns den som "Lägenheten Kalvars nr 1:b". Kalvars var en i bygden välkänd släkt, bosatt på Holen. Tomten avstyckades från Saxhyttan 7:1 den 10/4 1901 och lagfart utfärdades första gången den 6/5 1901. Nuvarande hus byggdes år 1908. Omedelbart söder om samma fastighet fanns till in på 1930 eller 1940-talet en envåningsstuga som tjänade som bostad åt arbetare vid Nyhammars Bruk. Vilka som bodde här är obekant.

Längre tillbaka, en bit in på 1900-talet, fanns även en gammal primitiv bostad inbyggd i slutningen, en så kallad backstuga. Den senast kända personen som bodde i den var en kvinna vid namn Sara Pettersson, benämnd "Kolar Sara". I ett fotoreportage står följande text: *Hon bodde länge i en jordkoja, liksom inbyggd i slänten ner mot Kvarndammen i Nyhammar. Kojan hade bara ett fönster, men i det var alltid fint pyntat med blommor.* Det har tyvärr inte varit möjligt att få fram några data om Sara Pettersson.

Gården, som senare skulle komma att kallas för Strömsro uppfördes som redan framgått år 1908. Den uppfördes av Nyhammars Bruk som bostad åt maskinisterna i den närbelägna kraftstationen vid kvarnen. Den förste maskinisten här synes ha varit **Erik Aronsson Spjut** född 1874 i Norra Räfvala och sedan år 1900 gifte med **Anna Maria Nordmark**, född 1874 i Dala Floda. Inflyttningen skedde från Mockfjärd till Västby den 12/1 1912 och de blev kvar här fram till den 9/1 1916 då familjen återvände till Mockfjärd. Erik Aronsson Spjut avled 1943 i Sandviken, 69 år gammal och hustrun Anna Maria Aronsson dog i Högbo 1933, 58 år gammal. Som ny maskinist tillträdde **Ludvig Natanael Berggren**, född 1886 i Tuna, Medelpad, vilken anlände hit den 17/6 1916. Han var sedan 1914 gift med **Anna Cecilia Öberg**, född 1889 i Älvkarleby. De blev kvar här fram till den 19/7 1917 då flytten gick tillbaka till Tuna i Medelpad. Ludvig Berggren dog 1934 när han var 48 år. Änkan Anna Berggren avled 1943, 54 år gammal, båda var vid dödstillfället bosatta i Tuna, Medelpad.

Ny maskinist blev **Karl Verner Hedström**, född 1889 i Hedemora landsförsamling, och sedan 1911 gift med **Emma Elisabet Frisk**, född 1892 i Nyhammar och dotter till Jan Petter Jansson Frisk och Anna Lisa Larsson. Familjen var inflyttad från Stora Tuna den 26/7 1918 dit de återvände redan den 18/11 1919. Karl Hedström avled 1959, 70 år gammal, och hustrun Emma Hedström dog 1946 när hon var 54 år. Båda avlidna i Stora Tuna.

Från och med 1920 bosatte sig **Lars Gustaf Strömberg**, på gården, Han föddes 1870 i Fryksände, Värmland, och var inflyttad till Nyhammar redan 1899. Han var sedan 1891 gift med **Charlotta Stålberg**, född 1862 i Gustaf Adolfs församling, Värmland. Det var för övrigt hon som föreslog namnet **Strömsro** på gården, detta med hänsyftning till den rofyllda platsen. Hon skall ha framfört namnförslaget till bokhållaren Anton Sandberg vid Nyhammars Bruk, vilken tyckte att det var ett trevligt förslag. Följaktligen fick gården i fortsättningen heta Strömsro. Gustaf och Charlotta Strömberg flyttade år 1927 till en villa i Hyttriset, där de blev kvar under resten av livet. Gustaf Strömberg avled 1940 när han var 70 år gammal. Änkan Charlotta Strömberg levde ända fram till 1952, och hon var vid sin borgång när 80 år gammal.

År 1927 tillträdde som ny maskinist **Karl Gustaf Ernfrid Karlsson**, år 1927, inflyttad från Kvarnheden. Han föddes 1895 i Rossa och gifte sig 1927 med **Elsa Linnéa Johansson**, född 1902 i Hjulsjö, Örebro län. Han kom att bli den siste maskinisten som var bosatt i Strömsro. Makarna flyttade till en gård i Hyttriset, där Gustaf Karlsson avled 1949 när han var 54 år gammal. Hans änka Elsa Karlsson bodde kvar på gården Hon gick bort 1974 i en ålder av 72 år. Sonen Bruno Karlsson är verksam som konstnär och äger en fritidsbostad i Kvarnheden. I och med att makarna Karlsson flyttade från Strömsro upphörde gården att vara maskinistbostad. Verkmästaren Algot Rubin var en tid bosatt i Strömsro. Han och hans familj redovisas under rubriken "Verkmästarhuset" längre fram. Gården förvärvades år 1974 av Verner Pettersson, se nedan.

Saxhyttan 7:3. Strömsro. Kvarndammsvägen 1. Verner Petterssons.

Johan Verner Pettersson föddes 1919 i Nyhammar, son till valsverksarbetaren Johan Teodor Pettersson och Karin Larsson i Skogsbo. Han gifte sig 1942 med **Birgit Linnéa Pettersson**, född 1922 i Dala Järna. Verner Pettersson var under många år verkmästare vid Nyhammars Bruk och bosatt i Skogsbo, Nyhammar. Makarna skildes 1968 och Verner Pettersson flyttade 1974 till Strömsro. Birgit Pettersson avled 2005 i Säfsgården, Fredriksberg i en ålder av 83 år. Verner Pettersson, vilken varit vital långt upp i åren, har avlidit innevarande år (2017) i den höga åldern av 97 år. Makarna äger tre döttrar.

Saxhyttan 13:6. Kvarndammsvägen 5. Johan Janssons.

Lägenheten är avstyckad från Saxhyttan 16:1 och första lagfarten utfärdad den 10/12 1890. Den förste ägaren var sannolikt **Anders Matts Johan Jansson**, född 1841 på Stakheden och gift år 1867 med **Sara Jansdotter**, född 1843 i Sunnansjö. Man kan nog förutsätta att området sedan långt tillbaka till hört Anders Mattssläkten Släktens stamfader Anders Mattsson, föddes 1756 i Rämashyttan, men modern var bördig från Stakheden. Det är ovisst om makarna någonsin bosatte sig i Västby. Johan Jansson avled år 1900 i en ålder av 59 år medan hans änka Sara Jansdotter levde ända fram till år 1923 när hon var 80 år gammal. Hon kan vid sin bortgång ha varit bosatt i Västby även om hon vid dödstillfället står skriven under Stakheden. Vid arvskiftet efter Johan Jansson år 1802 blev tre av sönerna ägare av fastigheten i Västby, nämligen Johan Albert Jansson, Johan August Jansson (Engberg) samt Johan Ernst Jansson. Sedermera blev **Karl Ernst Olof Olsson**, född 1930 i Husby, ägare av fastigheten, Hans hustru heter **Ester Margareta Olsson**, född 1930 i Norrbärke. De står noterade som ägare 1990.

Saxhyttan 13:6. Ernst Janssons.

Johan Ernst Johansson föddess 1886 i Stakheden och han gifte sig år 1911 med **Anna Stina Norström**, född 1880 i Norrbärke. Makarna avsåg att bygga ett hus på en del av tomten. En vacker trädgård anlades, men husbygget blev aldrig av. I brinken ner mot Kvarndammen hade Ernst Jansson grävt ut en gångstig ner till en i slänten utgrävd sittplats i form av en bänk i den sluttande marken. Makarna synes ha varit bosatta hos någon av hans bröder innan de år 1930 flyttade till Nyhammar. Ernst Johansson, vilken var verksam som gjutare, avled 1957 i en ålder av 71 år. Hans änka dog 1971 när hon var 91 år gammal.

Saxhyttan 13:6. Thure Olssons. Kvarndammsvägen 7.

Thure och Gunvor Olsson lät långt senare uppföra en villa på norra delen av tomten. **Thure Gunnar Olsson** föddes 1939 i Ludvika, och han var till yrket skogstjänsteman. Han gifte sig 1963 med **Gunvor Margareta Olsson**, född 1939 i Ludvika. Hon tjänstgjorde som lärare vid Nyhammars skola och var under 1980 talet även skådespelare i Grangärdeortens Amatörer. Gunvor Olsson avled 2010 i en ålder av 71 år.

Saxhyttan 13:6. Engbergs.

En son till Anders Matts Johan Jansson och Sara Jansdotter vid namn **Johan August Johansson** tog namnet **Engberg** och flyttade från Stakheden till Västby den 18/12 1913. Han var sedan 1903 gift med **Augusta Jansson**, född 1879 på Högbacken vid Kyrkbyn. August Engberg drev under 1900-talets tidiga decennier ett plåtslageri i en förhållandevis stor verkstadsbyggnad på gården. Mot 1920-talets slut flyttade han rörelsen till Grängesberg. Verkstadslokalen hyrdes då av skolförvaltningen och utnyttjades under 1930-talet som träslöjdslokal. August Engberg återkom till Västby vid tiden för andra världskriget och återupptog verkstadsrörelsen i lokalen. Han slutade sina dagar 1965 när han var 84 år gammal.

August Engbergs hustru Augusta Engberg hade avlidit i Grängesberg redan 1933 vid 53 års ålder. Sonen **Ivar Engberg**, född 1904 i Stakheden, gifte sig 1926 med **Edit Linnéa Schollin**, född 1905 i Nyhammar och dotter till Per Gustaf Schollin och Lovisa Eriksson. Familjen bosatte sig i Hofors, men efter Ivar Engbergs pensionering bosatte sig makarna omkring år 1970 på hans fädernehemman i Västby. Här avled Edit Engberg 1980 när hon var 75 år gammal. Ivar Engberg flyttade tillbaka till Hofors om kring år 1985 där sonen Sven Olof Engberg, född 1929 i Hofors var bosatt. Ivar Engberg gick bort 1997 när han var 93 år gammal.

Saxhyttan 13:6. Olof Olssons, Kvarndammsvägen 5.

Efter Ivar Engbergs avflyttning från Västby förvärvades fastigheten av **Karl Ernst Olof Olsson**, född 1930 i Husby och sedan 1958 gift med **Ester Margareta Olsson**, född 1930 i Norrbärke. Makarna, som äger tre barn, står skrivna på fastigheten 1990.

Saxhyttan 13:6. Johan Johanssons.

På Engbergs gård fanns det också en snickeriverkstad i mindre format. I den arbetade August Engbergs broder, **Anders Matts Johan Albert Johansson**, född 1870 på Stakheden. Han gick allmänt under namnet **Jans Johan** och arbetade med beställningsarbeten och arbetade även ”externt”. Bland annat var han troligen en av de första som byggde ett så kallat elementhus. På uppdrag av föreståndaren för Nyhammars Handelsförening konstruerade och tillverkade han en monteringsfärdig sommarstuga, modell mindre. Tillverkningen skedde på bakgården vid handelsbolagets fastighet. När byggelementen var färdiga fraktades de på lastbil till Stensbo där de lastades av vid Väsmans strand mitt emot järnvägsstationen. När isen började bära fraktades elementen över viken till näset mitt emot. Påföljande vår monterades stugan upp på en tomt som arrenderats ”på farmtiden” från godsägaren Johan Persson, känd som Gästgivar Johan. Johan Johansson förblev ogift under hela sitt liv och kom mot slutet av sin levnad till ålderdomshemmet Pärby där han slutade sina dagar 1942 när han var 72 år gammal.

Saxhyttan 12:17. Karl Erik Janssons.

Denna fastighet/tomtmark hade från början beteckningen Saxhyttan 12:1 men heter numera 12:17. Saxhyttan 12:1 var den första fastigheten som avsåndrades från det större Anders Matts hemmanet på Stakheden. Den som tog upp fastigheten hette Anders Matts Karl Erik Jansson. Lagfarten till fastigheten på Västby är utfärdad redan år 1886. **Carl Erik Jansson** föddes 1848 i Stakheden där han var son till Anders Matts Jan Andersson och Stina Tobiasdotter och bror till Johan Jansson ovan. Han var gift två gånger, första gången 1869 med **Sara Ersdotter**, född 1840 i Laxsjön och dotter till Fihl Erik Olsson och Stina Persdotter. Hon avled redan 1875 av lungshot, endast 29 år gammal. Karl Erik Jansson gifte om sig 1877 med **Sofia Andersdotter**, född 1850 i Hyttriset, dotter till Brun Anders Ersson och Näv Stina Jansdotter. Sannolikt flyttade familjen till Västby redan på 1880-talet. Här byggde Karl Erik Jansson bostadshus och ekonomibyggnader, bland annat en ladugård. Troligtvis odlade han även upp åkermark. Karl Erik Jansson var till yrket målare, men står i kyrkoboken noterad som träarbetare. Han gick allmänt under namnet **Målar-Erik**. Hemmanet var något av en central punkt sommartid för nyhammarsborna. Här hämtade flera hushåll i Nyhammar sin mjölk. Dottern **Hanna Lindberg**, född 1884 var utmätarska åt den ”mjölkförening” som arbetarna på bruket bildat. Hon blev senare föreståndare för mjölkboden vid torget. Karl Erik Jansson slutade sina dagar 1927 när han var 79 år gammal. Änkan Sofia Jansson dog 1931 i en ålder av 81 år. Karl Erik Jansson hustru från första giftet hade tidigare sonen **Fredrik Sandberg**, född 1869 i Långmyra, vilken blev bosatt i Västby, se nedan. Karl Erik Jansson upplät byggmark åt sina söner Oskar Karlsson Jernfeldt och Målar Karl-Olov Karlsson, se nedan. Ägare av Carl Erik Janssons gård blev Klas Morén. Se nedan.

Saxhyttan 12:17. Moréns.

I och med Karl Erik Janssons och Sara Ersdotters borgång försvann huvudfastigheten ur släkten eftersom sönerna Oskar Jernfeldt och Karl-Olof Karlsson blivit ägare av egna fastigheter i området. Det är inte helt klarlagt vem som först förvärvade fastigheten. Det vi vet är att Klas och Milda Morén finns noterade som ägare en bit in på 1930-talet. **Klas Erik Morén** föddes 1891 i Kallhaga där han var son till Ludvig Ersson Morén och Johanna Ulrika Andersson. Han gifte sig 1924 med **Milda Sofia Pettersson**, född 1901 i Stakheden, dotter till Backas Carl August Pettersson och Johanna Sofia Carlsson. Makarna Morén rev det gamla huset och byggde ett en ny villa som hade närmast kvadratisk form. Klas Morén, som till yrket var träarbetare, avled 1954 i en ålder av 63 år. Hans änka Milda Morén dog 1958 när hon var 56 år. Det har inte varit möjligt att få klarhet angående vem som tillträdde efter Moréns. I mitten av 1960-talet dyker familjen Stenmark upp på fastigheten.

Saxhyttan 12:17. Kvarndammsvägen 15. Stenmarks.

Sigurd Bernhard Stenmark, född 1931 i Tärna, Lappland, och gift med **Karin Valborg Stenmark**, född 1933 i Vilhelmina, Lappland, står 1970 skriven på fastigheten i Västby. Familjen kom närmast från Björksele i Lappland. Familjen finns kvar på fastigheten 1990 men flyttade senare därifrån. Som ägare tillträdde **Ove Sivelind**, f. 1958 och son till Börje och Gertrud Sivelind i Västby, gift med **Maria Jansson**, född 1964 och dotter till Ellert och Ulla Jansson i Västby. Maria Sivelind driver en frisersalong i Västby.

Saxhyttan 12:17. Jernfeldts.

Erik Oskar Karlsson, född 1879 på Stakheden, tog namnet **Jernfeldt**, och han byggde sin fastighet snett mot nordost ned i sluttningen mot faderns gård. Oskar Jernfeldt gifte sig 1902 med **Hanna Karolina Bergdahl**, född 1877 i Järnboås, Örebro län. Namnet på hennes födelseort skall ha inspirerat familjen att anta namnet Jernfeldt. Oskar Jernfeldt var en i bygden välkänd och driftig person. Oskar Jernfeldt lät uppföra bostad, måleriverkstad och affärslokal under tidigt 1900-tal. Utöver sin målerirörelse drev han en färg- och kemikalieaffär. Han avled 1942 när han var 62 år gammal. Hans änka Hanna Jernfeldt flyttade efter makens död till Nyhammar där hon slutade sina dagar 1958 i en ålder av 81 år. Inget av barnen blev kvar i Västby och fastigheten fick ny ägare.

Saxhyttan 12:17. Målar Olssons.

Fastigheten förvärvades år 1942 av **Carl Henry Olsson**, född 1905 i Sunne, Värmland, vilken fortsatte att driva affärs- och målerirörelsen i Västby. Han gifte sig 1941 med **Rut Elisabet Olsson**, född 1905 i Lycksele, Lappland. Familjen blev kvar i Västby fram till omkring 1952 då de flyttade till Stockholm och därefter till Sunne. Carl Henry Olsson avled i Sunne 1993 när han var 87 år gammal. Sonen **Janne Olsson**, född 1934 i Torsby, Värmland, drev under mer än 30 år en bilserviceverkstad i Addis Abeba, Etiopien. Han är numera bosatt i Strängnäs.

Saxhyttan 12:7. Tillmans.

Ny ägare av fastigheten blev år **Tage Valdemar Tillman**, född 1912 i Säfsnäs, vilken fortsatte att driva färghandeln. Han var sedan 1939 gift med **Edit Elvira Persson**, född 1904 i Älgtorpet, dotter till Valfrid Persson och Hedda Nyström. Makarna skildes år 1950 och Edit Tillman flyttade till Eckorrbacken norr om Nyhammar. Edit Tillman avled 1980 i en ålder av 75 år. Tage Tillman flyttade till Ludvika år 1957 och sedermera till Sunnansjö där han avled 2009 i en ålder av 96 år gammal. Ingen av de två sönerna, Ulf och Yngve Tillman, blev kvar i Västby.

Saxhyttan 12:18. Kvarndammsvägen 17. Konditori Kvarndammen.

Ny ägare av Jernfeldt forna fastighet blev från och med 1957 Lennart och Ingrid Anderson, vilka nu startade en konditorirörelse som blev populär hos ortsborna. **Sven Lennart Anderson** föddes 1931 i Ludvika och gifte sig 1956 med **Karin Ingrid Elisabet Andersson**, f. 1930 i Grevie, Skåne. År 1965 avvecklade de konditorirörelsen och flyttade till Klagstorp i Trelleborgs kommun. Det har visat sig vara svårt att få vetskap om vem som tillträdde fastigheten efter Lennart och Ingrid Andersson. Åren 1980 och 1990 finns här en vid namn **John Yngve Granlund**, född 1947 i Kungsholmen, gift 1989 med **Margit Elisabet Vestlin**, född 1943 i Östervåla, Uppland. De förefaller att ha flyttat till Västby omkring år 1975.

Saxhyttan 12:19. Målar-Kalles.

Som redan framgått ovan upplät Karl Erik Jansson byggnadsmark åt sina söner Oskar och Karl-Olof. **Karl-Olof Karlsson** föddes 1878 på Stakheden och även han byggde under tidigt 1900-tal då han lät uppföra ett hus söder om faderns gård. Han gifte sig 1902 med **Anny Brattström**, född 1881 i Nyhammar där hon var dotter till smältarsmeden Per Johan Brattström och Johanna Fredrika Andersdotter. I likhet med så många andra inom släkten var även han verksam som målare och gick vanligen under namnet **Målar-Kalle**. Han blev kvar i Västby under resten av sitt liv och avled 1952 i en ålder av 73 år. Hans änka Anny Karlsson dog 1971 i Grängesberg när hon var 90 år gammal. Dottern Anny Margareta (Greta) Karlsson, född 1902, gifte sig med den i bygden välkände rörledningsentreprenören Fredrik Anderson. Sonen Olof Karlsson, vilken gick under namnet Målar-Olle var under många år vaktmästare vid sjukstugan i Sunnansjö.

Saxhyttan 12:19. Kvarndammsvägen 9. Dahlbergs.

År 1958 fick **Ragnar Gustaf Dahlberg**, född 1896 i Adolf Fredriks församling. Lagfart på fastigheten. Han var sedan 1934 gifte med **Elna Fredrika Dahlberg**, född 1898 i Katarina församling. Ragnar Dahlberg var stationsinspektör vid Nyhammars station, och efter hans pensionering flyttade familjen till Västby där de sedan blev kvar under resten av livet. Ragnar Dahlberg avled 1967 när han var 71 år gammal. Hans änka Elna Dahlberg gick bort 1978 i en ålder av 80 år. Sonen **Anders Dahlberg** föddes 1939 i S:t Petri församling, Malmö, och han gifte sig 1962 med **Gunilla Kristina Dahlberg**, född 1940 i Sundsvall. De var till en början bosatta i Tuna, Väster-norrland, innan de slog sig ner på gården i Västby. Anders Dahlberg drev en konstruktionsbyrå och Gunilla Dahlberg en frisörsalong. De står skrivna för fastigheten 1990, men flyttade senare från orten.

Saxhyttan 12:19. Bernt Mattssons. Kvarndammsvägen 9.

Fastigheten förvärvades av **Bernt Mattsson** och hans sambo **Monette**. Bernt Mattsson föddes 1953 i Nyhammar där han var son till Karl Mattsson och Viola Mattsson, född Sund. Han är känd under namnet **Malle Mattsson** och en duktig musiker. Han bildade år 1969 Malles Kapell. Namnet ändrades senare till Bernts Kapell. Han har även varit engagerad inom scoutrörelsen. Bernt Mattsson är till yrket polis.

Saxhyttan 12:19. Bönhuset.

Redan tidigt upplät Karl Erik Jansson byggnadsmark åt en frireligiös församling i vilken han själv var medlem. Föreningsmedlemmarna byggde ett mindre missionshus. Byggnaden stod i princip på ofri grund. Under ett antal år på 1020-talet hyrde skolförvaltningen lokalen när skolverksamheten vuxit till A-form och det rädde brist på ett klassrum i skolbyggnaden. Då skedde skolundervisning under vardagarna och gudstjänst under kvällar och söndagar. Senare har utfärdats gåvobrev på fastigheten till "Brödraföreningen u.p.a." som erhöll lagfart år 1940. Huset har omändrats och har sedan 1982 ägts av privatpersoner.

Saxhyttan 104:1.

Granne med Jernfeldts (nu Westlins) ligger två fastigheter av vilka åtminstone den nordligaste är av speciellt historiskt intresse. De är avstyckade från ett stamhemman, Saxhyttan 104:1 med Nyhammars Bruk som ägare. Det har hävdats (källa: en disponent på Nyhammars bruk) att den i nutid gula byggnaden som inhyser Filadelfiaförsamlingens lokal, belägen i korsningen Grangärdevägen – Kvarndammsvägen är Nyhammars äldsta byggnad. Det har sagts att den på 1600-talet var hitflyttad från byn Flen i Dala Floda socken. Andra uppger att det rört sig om ett finnpörte och att det låg på den plats där det gula huset numera ligger. Det har inte varit möjligt att med hjälp av några handlingar få bekräftelse på denna historieskrivning. En genomgång av husförhörslängden A1:2, 1686 till 1699 visar att det då fanns en finne skriven på Heden (namnet på hela området som numera omfattar Lillheden – Stakheden – Hyttriset – Västby – Nyhammar). Denne finne hette **Anders Hindersson**, född 1639 i Norrhörken, och gift 1683 med **Elisabet Halvarsdotter**, född 1648 i Heden. Båda makarna dog år 1698 men något eller några av barnen kan ha bott kvar här. Det skall betonas att hela historien vilar på lös grund.

Saxhyttan 104:1. Noreus.

Ett troligare scenario är att platsen bebyggdes i betydligt senare tid. En del smidesrester tyder på att här funnits en klensmedja. Tankarna faller här på järnarbetaren och klensmeden **Gustaf Noreus**. Vid Laga Skiftet 1866 står han skriven på Littera Ta väster om Abäcken. Det rör sig här sannolikt om en avstyckning från Knas Anders Perssons hemman på Stakheden. Platsen överensstämmer med den plats där det gula huset ligger. Som jag redan nämnt i den inledande historiken förefaller Anders Gustaf Noreus att ha varit den kanske första nybyggaren i Västby. Han föddes 1817 i Stenberget där han var son till mästern Anders Noreus och Maja Andersdotter. Han var verksam som skomakare och avled redan år 1845, och i dödsnotisen nämns att han påbörjat ett nybygge vid Abäckshyttan. Av allt att döma flyttade sonen **Anders Gustaf Noreus**, född 1843 i Stenberget, till nybygget, eftersom han i fortsättningen står skriven i Nyhammar. Han var gift två gånger, första gången år 1870 med **Johanna Berglund**, född 1846 i Norsån, avliden 1886. År 1888 gifte han om sig med **Maria Nord**, född 1864 i Botnäset vid Sunnansjö. Gustaf Noreus, som till yrket var järnarbetare blev änkling andra gången år 1892. Fastigheten synes ha kommit i Nyhammars bruks ägo och själv flyttade Gustaf Noreus till Kajsgropen i Nyhammar, där han var sysselsatt som klensmed. Han slutade sina dagar år 1920 i en ålder av 76 år. Sonen **Johan August Noreus**, född 1875, gifte sig år 1900 med **Kerstin Persson**, född 1882 i Dala Floda. Familjen blev kvar på gården i Västby fram till omkring år 1912 då de flyttade till Kvarnheden. Mer om dem finns att läsa i skriften om Kvarnheden.

Saxhyttan 104:1. Verkmästarbostaden. Rubins.

Fastigheten förvärvades av Nyhammars Bruk och Huset kom hädanefter att fungera som bostad för brukets verkmästare. Den förste som blev bosatt här förefaller ha varit **Otto Hjalmar Ekström**, född 1878 i Husby, Älvsborgs län, inflyttad från Trollhättan år 1914. Han var gift med **Anna Josefina Gustafsson**, född 1881 i Tranemo. Hjalmar Ekström dog år 1933 i Västby när han var 55 år. Hans änka flyttade till Oxelösund, där hon avled år 1868 i en ålder av 86 år.

Gården kom nu att bebos av verkmästaren **Gustaf Algot Rubin**, född 1878 i Philipstad, vilken sedan år 1903 var gift med **Signe Lovisa Johansson**, född 1879 i Västerås. Familjen var inflyttad från Ludvika till Nyhammar år 1917. Det är obekant var i Nyhammar de var bosatta innan de omkring år 1933 flyttade till Västby. Makarna Rubin flyttade senare till Strömsro. Algot Rubin, som var en i bygden välkänd person, avled år 1972 i en ålder av 94 år. Hustrun Signe Rubin hade gått bort år 1956 när hon var 77 år gammal. Dottern Karin Rubin, född 1905 i Ludvika, blev gift med folkskolläraren Josef Nilman.

Saxhyttan 104 1. Ternskogs .

Gården kom nu att för en kortare tid bebos av verkmästaren **Karl Axel Ternskog**, född 1899 i Söderbärke, son till Knip Karl Larsson i Västby (se sid.42 nedan).. Han gifte sig år 1926 med **Hanna Emilia Bergkvist**, född 1901 i Sör Västansjö. Familjen flyttade till Nacka år 1930. Karl Ternskog avled år 1978 och Hanna Ternskog år 1982, båda i Nacka. Verkmästare Jonssons.

Saxhyttan 104:1. Verkmästar Jonssons.

Den siste verkmästaren som var bosatt på gården synes ha varit **Bror Einar Jonsson**, född 1896 i Växjö, inflyttade till Västby omkring år 1930. Han var sedan år 1918 gift med **Ida Matilda Ferm**, född 1895 i Nöbbele, Småland. Familjen flyttade sedermera till Ludvika. Einar Jonsson, som var en i bygden välkänd person, avled i Ludvika 1976, 80 år gammal. Hustrun Ida Jonsson avled år 1981 i Leksand när hon var 85 år.

Saxhyttan 104:19. Filadelfiahuset.

Fastigheten, belägen på hemmanet Saxhyttan 104:1 ägdes ända fram till 1963 av Nyhammars Bruk då den avstyckades och såldes till **Filadelfiaförsamlingen** på orten och fick då litterateckningen Saxhyttan 104:19. Den kom nu att fungera som dess samlingslokal. Även om det inte varit möjligt att bevisa, att huset skulle ha flyttats hit redan på 1600-talet, torde gården vara det äldsta bostadshuset i Väsby och från början uppfört av Gustaf Noreus.

Saxhyttan 104:1. Kamrersbostaden.

Granne mot söder med Filadelfiahuset ligger fastigheten Saxhyttan även den ursprungligen på Saxhyttan 104:1 och med Nyhammars Bruk som ägare. Den var under många år tjänstebostad under bruket, främst då för dess kamrerare. Den förste som blev bosatt här var troligen **Carl Frode Jödahl**, född 1886 i Bergsjö, Hälsingland och gift med **Ragnild Lovén**, född 1893 i Västanfors. Familjen var inflyttad från Västanfors den 28/7 1915. De blev kvar här fram till den 8/12 1924 då flytten gick till Avesta. Carl Frode Jödahl avled i Göteborg 1949, 62 år gammal. Hans änka Ragnild Jödahl flyttade till Borlänge där hon dog 1978 när hon var 85 år gammal.

Efter Jödahl tillträdde **Karl Birger Grill** som kamrer och flyttade in på Saxhyttan 104:1. Han föddes 1891 i Brännkyrka, Stockholm och gifte sig 1920 med **Anna Granström**, född 1892 i Linköping. Inflyttningen till Nyhammar skedde den 8/9 1918 och familjen kom då närmast från Falun. Birger Grill står till en början skriven som korrespondent. Flytten till Västby bör ha skett omkring år 1924. Familjen blev kvar här fram till den 10/10 1930 då de flyttade till Slottsbron. Birger Grill avled i Motala 1956 i en ålder av 65 år. Änkan Anna Grill dog i Lund 1993 i den höga åldern av 100 år.

Saxhyttan 104:1. Kamrersbostaden. Haags.

Som ny kamrer tillträdde **Karin Viktoria Haag**, född 1901 i Gärdsveden där hon var dotter till skogvaktaren Olof Nyman och Karin Danielsson. Det rör sig här om en för den tiden ovanlig kvinnlig karriär. Karin Nyman började som kontorsbiträde vid Nyhammars Bruk, men avancerade senare till kamrer. Hon gifte sig 1926 med **Erik Ruben Haag**, född 1900 i Nyhammar och son till smältarsmeden Nils Haag och Karolina Andersson. Han arbetade som handelsbiträde i Nyhammars Handel. Makarna skildes dock 1936. Karin Haag gick bort redan 1953, endast 52 år gammal. Ruben Haag, vilken var sjuklig under en stor del av sin levnad, dog även han tidigt, närmare bestämt 1961 när han var 60 år gammal. Makarna ägde två söner, Nils och John Erik, vilka båda blev bosatta på oren. Beträffande John Erik (Jonte) Haag, se nedan.

Saxhyttan 104:20. Kvarndammsvägen 19. Jonte Haags.

År 1964 avyttrade Nyhammars Bruk en del av fastigheten Saxhyttan 104:1, varvid fastigheten fick beteckningen Saxhyttan 104:20. Köpare var en vid namn Bengt Sandell, vilken det inte varit möjligt att med säkerhet identifiera, och som synes ha varit bosatt på gården en kortare tid. Gården förvärvades redan efter något år av **John Erik Ruben Haag**, född 1928 i Västby och son till Ruben och Karin Haag ovan. John Erik var mest känd under namnet **Jonte Haag**, och var en i bygden välkänd person. Han var en god historieberättare och även mycket fiskeintresserad. Han gifte sig 1950 med **Elvy Maria Brask**, född 1931 i Nyhammar och dotter till Ivar Brask och Gerda Maria Persson. Familjen flyttade på 1990-talet till Kvarheden där Elvy Haag gick bort 2009 när hon var 77 år gammal. Även Jonte Haag är sedan några år tillbaka avliden..

Saxhyttan 13:11. Jans Kalles. (Hyvel Kalles)

Lägenheten är avsöndrad från Saxhyttan 13:1 med lagfart utfärdad år 1904. **Carl Johan Johansson**, född 1871 på Stakheden, var son till Anders Matts Johan Johansson och Sara Jansdotter och således broder till August Engberg. Han gick under namnet Jans Kalle, men var mest känd under namnet **Hyvel Kalle**. Namnet hängde samman med att han arbetade i hyvleriet vid Nyhammars sågen. Han gifte sig 1895 med **Sara Kristina Karlsson**, född 1875 i Hedbyn där hon var dotter till Svartjärns Carl Fredrik Jonsson och Johanna Sabina Persdotter, sedermera inflyttade till Nyhammar. Under perioder av arbetslöshet och vanliga säsongstopp vi hyvleriet hjälpte Carl Johansson fastighetsägare med olika snickeriarbeten. Carl Johansson gick bort 1949 vid 78 års ålder. Hans änka Sara Kristina Johansson dog 1959 när hon var 84 år gammal.

Saxhyttan 13:11, Rudolf Perssons. Västbyvägen 11.

Fastigheten förvaltades till en början av Carl Johanssons dödsbo och övergick därefter på dottern **Elsa Linnéa Johansson**, född 1908 och gift med skogvaktaren **Rudolf Persson**, född 1904 i Ludvika och på 1920-talet en av Nyhammars främsta skidåkare. Han var son till skogvaktaren Fredrik Persson vilken tillsammans med sönerna Evald och Rudolf konstruerade en skidbindning. Rudolf och Elsa Persson bodde under många år på Solbacken, Tilläggas kan att Elsa Perssons far, Hyvel Kalle, var med och byggde Solbacken. Familjen flyttade sedermera till gården i Västby. Rudolf Persson var en i bygden välkänd person och under många år verksam som skogvaktare. Han avled 1970 i en ålder av 66 år. Hans änka Elsa Persson bodde kvar i Västby under många år men flyttade på 1990-talet till Ludvika där hon avled 2006 i den höga åldern av 98 år.

Äganderätten till fastigheten i Västby hade långt dessförinnan övergått på döttrarna Birgitta och Ulla. **Birgitta Persson** född 1942, gjorde sig känd som en duktig sångerska. Hon gifte sig 1963 med Curt Harry Ekström, född 1942 i Engelbrekts församling. De är år 1990 bosatta i Stockholm. **Ulla Linnéa Persson** föddes 1945 och hon gifte sig 1965 med Hans Ulf Enok Nilsson, född 1944 i Fryksände. Familjen är bosatt i Ludvika. År 1990 står Birgitta Ekström och Ulla Nilsson skrivna som ägare av fastigheten i Västby.

Saxhyttan 12:9. Moströms.

Fastigheten är avstyckad från Saxhyttan 12:1 för **Johan Gustaf Moström**, född 1840 troligen i Mångdala. Föräldrarna var koldrängen Jan Jakob Moström och dennes hustru Stina Cajsa Lång. Han gifte sig 1867 med **Johanna Björklund**, född 1847 i Orsa och dotter till Jakob Björklund och Kristina Ståhl, inflyttade till Skolområdet, (se sid. 24 ovan). Johan Moström var till yrket arbetare och brandakt. Han avled 1922 när han var 81 år gammal. Johanna Moström dog 1943 i den höga åldern av 95 år. Makarna Moström ägde 10 barn av vilka tre dog som små. Fyra av sönerna blev bosatta i Nyhammar. Dottern Johanna Matilda Moström, född 1868, gifte sig med Johan Olof Jernström, se nästa sida. Sonen Johan August Moström d.y. blev bosatt på Saxhyttan 8:3 i Västby, (se sid. 21 ovan).

Enligt Ingvar Larsson skall änkan Johanna Moström efter makens död ha flyttat in i vindsvåningen i huset tillsammans med en dotterson Denne var lungsjuk men arbetade på plåtslagerverkstaden där morbrodern Johan August Moström var förman. En dag drabbades han av lungblödning på arbetsplatsen och gick hem och dog några dagar senare. Jag har forskat vidare och kommit fram till följande fakta: Johan och Johanna Moströms yngsta dotter **Ida Matilda Moström**, född 1886, gifte sig den 21/5 1904 med **Karl Oskar Källgren**, född 1877 i Kristine församling, Falun. Makarna flyttade till Filipstad där sonen **Karl Robert Källgren** föddes den 3/9 1904. Modern avled redan den 26/9 samma år, troligen i sviterna efter förlossningen. Karl Robert blev nu omhändertagen av morföräldrarna och enligt församlingsboken 1930-1944 var han inneboende hos Johanna Moström. År 1930 flyttade han till en lägenhet i Qvistgårdarna där han noteras som avliden den 1934 endast 30 år gammal. Han är uppenbarligen identisk med den ovan nämnde dottersonen till makarna Moström.

Saxhyttan 12:9. Jernströms.

Efter Johan Moströms död 1922 synes mågen **Johan Olof Jernström** ha flyttat in i den nedre våningen på gården. Han föddes 1863 i Dala Floda och var till en början smeddräng men avancerade sedan till smältarsmed/hopslagare. När hammarsmedjan lades ner 1816 fick han istället anställning vid bruket som verkstadsarbetare. Han gifte sig 1888 med **Johanna Matilda Moström**, född 1868 och Johan och Johanna Moströms äldsta dotter. Familjen hade tidigare bott vid Gamla bruket i Nyhammar. Johan Jernström dog 1939 när han var 75 år gammal. Han änka, Matilda Moström, avled 1954 i en ålder av 86 år. Sonen Johan Alfred Jernström blev bosatt i Västby, se nedan.

Johan Alfred Jernström föddes 1891 i Nyhammar och han var till yrket verkstadsarbetare., Han gifte sig 1913 med **Betty Emilia Larsson**, född 1892 i Kyrkbyn. Johan Alfred Jernström avled redan 1945, endast 53 år gammal. Hans änka Betty Jernström flyttade efter makens död till Ludvika där hon avled 1980 i en ålder av 87 år. Orsaken till flytten var sannolikt den att två söner var bosatta i Ludvika. Kvar på gården blev Anna Matilda Jernström, se nedan.

Saxhyttan 12:9. Alfred Moströms,

En son till Johan och Johanna Moström vid namn **Carl Alfred Moström**, född 1888, utvandrade till Amerika men återvände på äldre dagar till Sverige och gården i Västby. Han var ogift, men efter hemkomsten till Sverige fungerade **Anna Matilda Jernström**, född 1906 i Västby, som hushållerska. Hon var dotter till Johan Olof Jernström och Johanna Matilda Moström ovan och således hans systerdotter. Alfred Moström lät göra en mindre renovering av gården. Han avled 1963 när han var 75 år gammal. Anna Jernström flyttade omkring 1975 till Pensionärshemmet i Nyhammar där hon slutade sina dagar 1990, 83 år gammal. Ny på gården blev Alvar Fredriksson, se nedan.

Saxhyttan 12:9. Västbyvägen 611. Alvar Fredrikssons.

Alvar Sixten Fredriksson föddes 1921 på gården Kestina i Grangärde södra finnmark och inflyttad från Ludvika på 1970-talet. Han var sedan 1959 gift med **Margit Linnéa Fredriksson**, född 1934 i Ludvika. Alvar Fredriksson var bror till Ragnar Fredriksson vilken blev riksbekant genom den kritikerrosade dokumentären "Gubben i stugan" som sändes i TV. Tilläggas kan att Ragnar och Alvar var släkt med författaren Dan Andersson. Alvar och Margit Fredriksson flyttade till Säfsnäs på 1980-talet. Margit Fredriksson avled 1999 i Säfsbyn när hon var 65 år gammal. År 1990 står **Jan Olov Olsson**, född 1966 i Nyhammar och son till Sven Torgny Olsson, (se under Saxhyttan 19:22, sid. 14 ovan).

Saxhyttan 12:5. Per Ers eller Pers.

Första lagfarten togs år 1906, och den förste bosättaren som står skriven i registren är en vid namn **K.A. Pettersson**, troligen identisk med Backas Karl August Pettersson, född 1875 i Stakheden. Familjen förefaller dock aldrig ha bosatt sig i Västby utan blivit kvar i Stakheden. Det mest sannolika är att K-A. Pettersson uppförde ett hus här som han sedan hyrde ut. Den förste som blev boende här förefaller ha varit Per Ersson, se nedan.

Per Ersson föddes 1847 i Dala Floda och var sedan 1878 gift med **Sara Stina Bredenberg**, född 1856 i Stakheden där hon var dotter till Hans Erik Bredenberg och Erik Jons Stina Ersdotter. Hon blev senare känd som **Pers Sara**. Familjen bodde till en början i Stakheden, men flyttade 1881 till Skallberget där de blev kvar till den 9/11 1884 då flytten gick till Hyttriset. Per Ersson, vilken står noterad som arbetare, avled redan 1904 i en ålder av 56 år. Änkan Pers Sara och barnen flyttade av allt att döma till Västby. En faster till Ingvar Larsson vilken, som änka en tid bodde i ett vindsrum i stugan, berättade att *Pers Sara hade skjutit en så kallad räv med våta tvättkläder uppför backen från Kvarndammen satt sig på en bänk utanför stugan och plötsligt dött av "slaget"*. Dödsfallet inträffade den 20 oktober 1921 och dödboken anger att dödsorsaken var slag, vilket bekräftar uppgiften ovan. Hon var vid sin bortgång 64 år gammal.

Sonen **Karl Albert Persson**, född 1894 i Hyttriset gifte sig 1917 med **Hildur Kristina Lilja**, född 1899 i Nås. Han var känd under namnet **Pers Albert**. Familjen bodde i gården i Västby fram till den 16/3 1923 då de utvandrade till Amerika och deras vidare öde är okänt. En äldre broder vid namn Karl August Persson blev bosatt på gården. Se nedan.

Saxhyttan 12:5. Västbyvägen 10. Pers Karl.

Karl August Persson föddes 1884 i Skallberget som son till Per Ersson och Sara Ersdotter ovan. Han var känd under namnet **Pers Karl**. Som framgår ovan blev han bosatt på föräldrarnas gård i Västby. Han arbetade till en början i plåtverkstaden vid Nyhammars Bruk, men blev sedermera skogsarbetare. Per Karl, vilken var ogift, blev kvar på gården under många år men kom mot slutet av sin levnad till ålderdomshemmet Tallmogården i Sunnansjö där han slutade sina dagar 1968 när han var 83 år gammal. En syster till Per Karl vid namn **Hilma Kristina Persson**, född 1890 i Hyttriset, flyttade till Gävle där hon fick sonen **Nils Persson**, född 1911. Denne, som till yrket var sjöman, bodde under senare år på gården i Västby, där han avled 1975 när han var 63 år gammal. Tilläggas kan att han och morbrodern Pers Karl ligger i samma grav. I och med Nils Perssons bortgång försvann släkten från gården. Vad beträffar Hilma Persson blev hon sedermera gift Eriksson och bosatt i Ludvika, där hon avled 1964.

Saxhyttan 12:5. Västbyvägen 10. Flykt.

Gården förvärvades efter Nils Perssons död av **Hans Roger Flykt**, född i Sala och sedan 1970 gift med **Sylvia Elisabet Flykt**, född 1946 i Ludvika. Familjen kom närmast från Ludvika, där de står skrivna 1970. Den gamla gården revs nu, och man lät uppföra en modern villa på tomten. Familjen Flykt står som ägare av fastigheten i Västby såväl 1980 som 1990.

Saxhyttan 12:4. Fredrik Sandbergs.

Markägaren Per Olof Andersson i Stakheden sålde den 22/3 1905 en tomt i Västby till **Fredrik Karlsson Sandberg**, född 1868 i Långmyra. Han var son till Sara Ersdotter från Laxsjön, sedermera gift med Carl Erik Jansson i Västby, (se Saxhyttan 12:17 sidan 28 ovan). Fredrik Sandberg, som till yrket var smältarsmed, gifte sig 1894 med **Anna Fredrika Schollin**, född 1865 i Nyhammar där hon var dotter till Jakob Schollin och Anna Stina Persdotter. Fredrik lät uppföra ett bostadshus av den vanliga typen av arbetarhem.

Fredrik Sandberg avled 1950 i en ålder av 82 år. Hustrun Anna Sandberg hade gått bort redan 1925 när hon var 60 år gammal. Sonen **Anton Sandberg**, född 1898 i Hyttriset, fick tidigt anställning vid Nyhammars Bruk. Han gjorde sig känd för att vara plikttrogen och omsorgsfull och avancerade snart till bokhållare, tjänsten närmast under disponent Ohlson. Han blev bosatt på gården Peterhov i Hyttriset. Anton Sandberg avled på Solgårde vid Sunnansjö 1982 när han var 84 år gammal.

På gården fanns det även en mindre stuga som hyrdes ut. På 1920-talet bodde här skogsarbetaren **Per Leonard Jansson**, född 1864 i Grangärde vilken avled ogift i Pärby 1941, 76 år gammal. Senare hyrdes gården av **Hanna Lindberg**, född 1884 i Västby och dotter till Carl Erik Jansson och Sofia Andersdotter, (se sid. 28 ovan). Hon var således syster till Oskar Jernfeldt. Hanna Lindberg var en tid föreståndare för mjölkboden i Nyhammar. Hon flyttade senare till Linköping där hon avled 1960 när hon var 75 år gammal.

Saxhyttan 12:20. Västbyvägen 9. Erik Norbergs.

På 1960-talet förvärvades den Sandbergska fastigheten av **Etik August Norberg**, född 1918 i Kvarnheden där han var son till Karl Norberg och Beda Karlsson. Han gifte sig 1966 med **Karin Viola Norberg**, född 1920 i Släp, Halland. Erik Norberg, som drev ett lastbilsåkeri avled 1992 i en ålder av 73 år. Hans änka Karin Viola Norberg bodde efter malens död kvar på gården fram till sin död 2008. Hon var vid sin bortgång närmare 88 år. Sonen **Nils Erik (Nicke) Norberg**, född 1941, arbetade en tid som elektriker. Från 1976 och fem år framöver drev han Nyhammars Taxi, som han förvärvat av den förre ägaren Rune Eriksson. Nicke Norberg kom sedermera att i likhet med fadern driva ett lastbilsåkeri.

Saxhyttan 12:6. Fredrik Lars.

Anders Matts Per Olof Andersson och hans hustru, Sara Stina Jansson, samt Otta Berg och hans hustru, Christina Vilhelmina Jansson, sålde den 22/3 1905 ett markområde med benämningen lägenheten Västby 4 till Lars Fredrik Larsson. Säljarna Sara Stina och Christina Vilhelmina var båda döttrar till Post Jan Jansson, född 1832 i Stakheden. Man kan därav sluta sig till att han var den ursprungliga ägaren av markområdet, och att han troligtvis påbörjat en uppodling här.

Lars Fredrik Larsson föddes 1844 i Hedbyn och han var son till Lars Ersson och Johanna Ersdotter. Han var bror till Jan Erik Larsson i Karlsänge och Abraham Larsson i Kilåsen. Fredrik Larsson var sedan 1869 gift med **Sophia Magnusdotter**, född 1843 i Bergsbo och dotter till Magnus Jansson och Lisa Isaksdotter i Gärdsbodarna. Familjen hade tidigare varit bosatt i Östansbjörka, Prostgården och Stenberget. De står noterade som inflyttade till Västby den 19/11 1902. Fredrik Larsson, vilken till yrket var snickare, lät uppföra en enkel stuga bestående av tre rum och kök nära den dåvarande vägen till skolområdet. Han avled 1914 i en ålder av 69 år. Hans änka blev senare inhyses i eget rum hos sonen August Larsson vilken låtit riva det gamla huset och uppföra en ny villa. Sophia Larsson dog 1925 när hon var 81 år gammal. Sonen Karl Larsson, född 1881 i Prostgården, gifte sig med Hilma Östling och blev bosatt i Kvarnheden. De var föräldrar till hembygdsvorskaren Ingvar Larsson.

Saxhyttan 12:6. Västbyvägen 6. August Larssons.

En son till Fredrik Larsson vid namn **August Larsson**, född 1877 i Östansbjörka, blev ägare av fastigheten. Han lät riva den gamla stugan och byggde en för den tiden inom arbetar/förmansklass nästan lyxbetonad villa. Han gifte sig 1901 med **Anna Fredrika Larsson**, född 1875 i Söderbärke. August Larsson arbetade först som snickare men avancerade senare till byggmästare. Han var en i bygden välkänd person, mycket teaterintresserad och skapade, tillsammans med Hildur Qvist (senare gift Blom) en samlingslokal i Kvarnheden som de kallade för Skogshallen. Den blev sedermera Nyhammars Folkets Hus.

August Larsson anordnade under årens lopp många teater- och musikföreställningar i Folkets Hus. Han led på gamla dagar av synbesvär men bodde kvar på gården fram till sin död 1958. Han berättade om en otäck upplevelse på äldre dagar när en radioapparat, placerad på ett bord invid sängen fattade eld och antände såväl bordduken som mattan under bordet. Eftersom han var i det närmaste blind var han helt hjälplös, men hushållerskan, som låg i ett angränsande, rum hörde hans rop på hjälp och lyckades släcka elden. August Larsson var vid sin bortgång 81 år gammal. Hans hustru Anna Larsson hade avlidit 1956 när hon var 80 år gammal. Dottern Rut Larsson, född 1910 i Västby, blev gift med Skommar Karl Jansson i Kvarnheden. Efter August Larssons död har fastigheten haft flera olika ägare. Se nedan.

Saxhyttan 12:6. Västbyvägen 6. Senare ägare.

Den förste ägaren av fastigheten Saxhyttan 12:6 efter August Larsson synes ha varit **Erik Herbert Lifh**, född 1916 i Tåsjö, Ångermanland. Han var sedan 1945 gift med **Greta Viola Lifh**, född 1925 i Engelbrekts församling, Stockholm. Erik Lifh tjänstgjorde under ett antal år som stationsbiträde vid Nyhammars station. Familjen flyttade till Grängesberg 1964. Erik Lifh avled i Östersund 1999 i en ålder av 83 år.

Ny ägare av fastigheten Saxhyttan blev **Sven Erik Valdemar Johansson**, född 1937 i Olaus Petri församling, Stockholm. Hans hustru hette **Märtha Elvira Johansson**, född 1930 i Grängesberg. Familjen står skriven på Västby 1970. Makarna skiljdes dock varefter Erik Johansson flyttade till Dala Järna och sedermera till Kumla där han står skriven 1980. Han anges senare som omgift 1986 med Mary Solveig Birgitta Månsson, född 1935 i Ockelbo. Märtha Johansson flyttade tillsammans med de tre barnen till Grängesberg, men står 1990 skriven på Ludvika, omgift 1982 med Rune Arne Månsson, född 1933 i Norra Vi.

Julen 1974 tillträdde som ägare av Saxhyttan 12:6 **Jan Rune Sandberg**, född 1948 och son till Rune och Minia Sandberg i Kyrkbyn. Han gifte sig samma år med **Sigrid Bartsch**, född 1950 och av tysk härkomst. Hon har under många år arbetat inom folktandvården, först i Grangärde och sedermera i Ludvika. Jan och Sigrid Sandberg flyttade senare till Gärdsveden. Nuvarande ägare av fastigheten Saxhyttan 12:6 är deras dotter och måg, **Helena Sandberg Nauklér**, född 1971 i Kyrkbyn. och **Kent-Ove Nauklér**, född 1972 i Norrbo.

Saxhyttan 12:12. Henrik Larssons.

Äldre benämningen är lägenheten Västby nr 8, och den förvärvades enligt köpebrev den 20/12 1913 av **Henrik Larsson**. Säljaren var dennes fader Fredrik Larsson. Hanrik Larsson, som ofta kallades **Fredrik Lars Henrik**, föddes 1885 i Prostgården, och han lät uppföra en egnahemsvilla åt sig och sin familj. Han var sedan 1907 gifte med **Jenny Augusta Karlsson**, född 1882 i Grangärde Hästberg och dotter till Slogsved Carl Jansson och Johanna Persdotter. Henrik Larsson, som till yrket var smed, avled 1950 när han var 62 år gammal, Hans änka Jenny Augusta Larsson dog 1958 i en ålder av 76 år.

Saxhyttan 12:12. Västbyvägen 8. Tegneståls.

Assar Tegnestål, född 1904 i Multrä, Ångermanland, gifte sig 1952 med **Karin Larsson**, född 1916 i Västby och dotter till Henrik Larsson ovan. Familjen bosatte sig på Saxhyttan 12:12, d.v.s. Henrik Larssons gård. Assar Tegnestål, vilken var förman vid elverkstaden, Nyhammars Bruk, gick bort 1976 när han var 71 år gammal. Han sänka Karin Tegnestål bodde kvar på gården fram till sin död 1994. Hon var vid sin bortgång 77 år gammal. Dottern **Ann-Mari Tegnestål**, född 1954, är nuvarande ägare av fastigheten.

Saxhyttan 12:3. Näv Johans.

Den 22/5 1911 sålde Karl Petter Jansson i Stakheden mark i Västby till **Näv Johan August Karlsson**, född 1875 i Hyttriset där han var son till Näv Karl Petter Jansson och Sara Greta Jansdotter. Tilläggas kan att säljaren tillhörde samma släktkrets som säljarna av Saxhyttan 12;6 ovan. Hela detta markområde i Västby synes ursprungligen ha tillhört släkten Backas i Stakheden. Näv Johan Karlsson gifte sig år 1900 med **Ida Sophia Andersson**, född 1880 i Holen, Kyrkbyn. Makarna lät uppföra en stuga av plank och med väggarna rappade, eller med nutida språkbruk reveterade. Vid rappning blandade man småsten eller grovt grus i putsen, och fick därigenom en knottrig struktur på väggarna. Näv Johan Karlsson, vilken till yrket var gjuteriarbetare, avled 1941 i en ålder av 65 år. Hustrun Sophia Karlsson gick bort 1940 när hon var 60 år gammal. Sonen **Per Hugo Karlsson**, född 1900, står efter föräldrarnas död noterad som ägare av Saxhyttan 12:3. Han var dock bosatt i Ludvika och hyrde under många år ut gården i Hyttriset. Han dog 1981, men hade redan dessförinnan sålt fastigheten till Karl Jönsson, se nedan.

Saxhyttan 12:3. Västbyvägen 7. Jönssons.

Karl Edvard Jönsson föddes 1910 i Norra Finnskoga, Värmland, och han var sedan 1941 gift med **Lilly Birgitta Jönsson**, född 1919 i Hanebo, Hälsingland. Familjen var inflyttad till Västby under 1960-talet. De blev kvar här fram till omkring 1985 då de flyttade till Tallheden i Nyhammar. Här avled Lilly Jönsson 1987 när hon var 68 år gammal. Karl Jönsson dog 1995 i en ålder av 85 år. Han står då skriven på Dalby i Värmland.

Saxhyttan 12:3. Västbyvägen 7. Håkan Grönbergs.

Ny ägare av gården i Västby blev **Lars Håkan Grönberg**, född 1944 i Nyhammar, son till Nils Grönberg och Märta Linnéa Grönberg och bror till Anders Grönberg, bosatt i Bruksbostäderna i Västby. Håkan Grönberg gifte sig 1968 med **Laina Sisko Orvikko**, född 1949. De står som ägare av fastigheten 1990. Familjen hade tidigare varit bosatt i Bruksbostäderna.

Bruksbostäderna i Västby.

Jag återger här nedan Ingvar Larssons skildring av bruksbostäderna. *I början av seklet byggde Nyhammars Bruk arbetarbostäder, och då är vi återigen inne på hemmanet Saxhyttan 104:1. På västra sidan av Västbyvägen står två byggnader av kasernstil (det är väl osäkert om beteckningen är relevant, men på tiden det begavs kallades Brukets arbetarbostäder kaserner oavsett om det var Gamla Bruket, Västby eller Skogsbo). På den östra sidan står tre likadana "kaserner", möjligtvis med någon liten variation i arkitekturen, men så liten att det inte är något att orda om.*

Alla fem byggnaderna är numera köpta av privatpersoner och renoverade efter vars och ens smak och önskemål d.v.s. invändigt. I den yttre arkitekturen har de i huvudsak behållit det ursprungliga utseendet. När byggdes de? Jo, Anders Grönberg som tillsammans med Sonja äger den sydligaste villan på västra sidan av vägen, säger att deras hus är det äldsta. På skorstensstocken uppe på vinden hade Anders läst årtalet 1906. Vi får väl anse det sannolikt att 1906 var byggnadsåret.

Naturen. När vi står här på Västbyvägen, ser och tänker efter hur det kunde ha sett ut innan någon bebyggelse fanns. Här gick en ås med mycket svag lutning mot väster. Mot öster var sluttningen brantare. Ingen odlad mark fanns, men mot norr och mot väster fanns då, i seklets början, uppodlade marker och bebyggelse. Den låga åssträckning vi nu står på var beklädd med reslig furuskog. Lars Fredrik Larsson döpte sin fastighet till Furuliden. Han pläderade för att hela området skulle döpas till Furuliden, men en majoritet talade för benämningen Västby, och så fick det bli. Så långt Ingvar Larssons noteringar, Jag har sedan med hjälp av bl.a. kyrkoböckerna försökt att få fram en redogörelse över vilka som varit bosatta i Bruksbostäderna.

Det har dock visat sig vara svårt att ta fram en heltäckande redogörelse eftersom församlingsböckerna från och med 1945 inte är tillgängliga på grund av sekretessregeln som omfattar 70 år. För åren 1970, 1980 och 1990 finns däremot CD-romskivor som bygger på Riksskatteverkets databas över Sveriges befolkning. Det är dock endast på skivorna från 1980 och 1980 som litterabeteckningarna finns med. Här nedan redovisas några av de familjer som varit bosatta i Bruksbostäderna.

Modins.

Familjen var bosatt i det första huset på östra sidan av Västbyvägen. **Gustaf Linus Modin** föddes 1880 i Hosjö. Han var anställd som sågställare och faktor vid sågverket i Nyhammar. Gustaf Modin gifte sig 1921 med **Ida Lovisa Lund**, född 1885 i Angered, Älvsborgs län. Enlig Per Erik Dybecks skrift "Negrorna" i Nyhammar" hade han varit en framstående tävlingsskytt. Gustaf Modin avled 1946 när han var 65 år. Hans änka Ida Modin drabbades av slaganfall och blev rullstolsbunden under resten av livet. Hon gick bort 1954 i en ålder av 68 år. Sonen Per Erik Modin, född 1922, utbildade sig till ingenjör. Han var en av de första i bygden som tog flygcertifikat.

Axel Söderholms.

Erik Axel Leonard Söderholm föddes 1878 i Silvberg och han gifte sig 1920 med **Cecilia Andersson**, född 1894 i Rifallet, dotter till Johanna Matilda Andersson, sedermera gift med Knas Anders Gustaf Andersson i Stakheden. Axel Söderholm var till yrket elinstallatör. Familjen flyttade senare till en nybyggd villa vid Biblioteksvägen 3 (Saxhyttan 104:3). Axel Söderholm avled 1964 i en ålder av 85 år. Änkan Cecilia (även kallad Signe) Söderholm bodde kvar i villan på Biblioteksvägen fram till sin död 1982 närt hon var 87 år gammal. Sonen **Göte Söderholm**, född 1924 drev en tid Norrbo Handel och gjorde sig även känd som fotograf och har efterlämnat ett stort antal negativ. Han avled 2008 och var då bosatt vid Abäcksvägen i Nyhammar.

C.B. Larssons.

Carl Bernhard Larsson föddes 1871 i Stora Tuna och familjen var inflyttad från Bjursås till Västby omkring 1912. De hade tidigare vistats i Kopparberg och Västerås. Han var sedan 1901 gift med **Anna Kristina Andersson**, född 1874 i Bjursås. C.B. Larsson var utbildad till elmontör och anställd vid Nyhammars Bruk. Han skötte även om vägbelysningen i Nyhammar. och bland hans uppgifter ingick att tända och släcka belysningen med hjälp av en strömbrytare på varje stolpe. Han färdades därvid alltid på cykel. C.B. Larsson avled 1950 i en ålder av närmare 79 år. Hans hustru Ida Larsson hade gått bort redan 1926, endast 51 år gammal. Sonen **Karl Georg Larsson** föddes 1911 i Bjursås. Han gick vanligen under namnet **C-B:s Georg** och var en allmänt social person som gärna pratade med alla han träffade. Han åkte vanligen omkring på en moped. Georg Larsson bodde en tid på gården Knipens (se dito nedan), men flyttade sedermera till Skogsbo, där han avled ogift 1987 i en ålder av 76 år.

Spännare.

Gustaf Albert Spännare, född 1871 i Enviken, var med in familj inflyttad från Norrbärke till Västby den 5/11 1915. Han var sedan 1897 gift med **Stina Greta Svedin**, född 1872 i Enånger, Hälsingland. Gustaf Spännare, som var anställd vid Nyhammars Bruk som järnarbetare, avled 1944 i en ålder av 73 år. Hans änka Stina Greta Spännare gick bort 1945 när hon var 73 år gammal. Bland barnen märks sonen **Gustaf Verner Spännare**, född 1911 i Grytnäs. Han gifte sig 1939 med **Rut Åhlund**, född 1916 i Norr Västansjö där hon var dotter till Gustaf Åhlund och Johanna Ulrika Andersson. Verner Spännare var en i bygden välkänd person, en tid brandchef och även engagerad inom IOGT och Nyhem. Familjen flyttade till Hyttriset där Verner Spännare avled 1992 i en ålder av 80 år och hans änka Rut Spännare dog 2006 när hon var 90 år gammal.

Albin Berglunds.

Karl Albin Berglund föddes 1874 i Hed, Västmanland. Familjen bodde till en början i Nyhammar med flyttade sedermera till Västby. Han var sedan 1900 gift med **Tekla Augusta Sjödin**, född 1881 i Söderfors. Hon avled redan 1908, endast 26 år gammal. Dödsorsaken är inte noterad i dödboken. Året efter gifte Albin Berglund om sig med **Maria Kristina Persson**, född 1877 i Roskänge där hon var dotter till Annick Per Olof Olsson och Stina Andersdotter. Albin Berglund arbetade som smältarsmed vid Nyhammars Bruk fram till dess att smedjan lades ner 1916. Han fick nu anställning som vägarbetare. Albin Berglund avled 1942, 68 år gammal. Maria Berglund dog 1949 när hon var 72 år gammal. I det första äktenskapet ägde Albin Berglund fem barn och i det andra sex barn. Dottern Lilly Berglund, född 1912 i Västby, gifte sig 1933 med Baltsar Jansson, och de bosatte sig i Kvarnheden. Sonen **Karl Valter Berglund**, född 1909 i Västby, gifte sig 1933 med **Anna Linnéa Persson**, född 1904 i Mockfjärd. De bodde under några år i Västby innan de flyttade till Mockfjärd.

Grönbergs.

Bo Nils Anders Grönberg föddes 1936 i Nyhammar där han var son till Nils Grönberg och Märta Linnéa Grönberg. Han gifte sig 1958 med **Sonja Margareta Danielsson**, född 1937 i Nyhammar, dotter till Erik Vilhelm Danielsson och Signe Spännare. Anders Grönberg var på 1960-talet aktiv som fotbollsspelare inom Nyhammars IF. Sonja Grönberg har under många år tjänstgjort vid Nyhammars brukskontor. Familjen bosatte sig i den sydligaste gården på västra sidan av Västbyvägen. Anders Grönberg drabbades av en svår sjukdom och är död sedan några år tillbaka.

Nordligaste delen av Västby.

Nuvarande Abäcksvägen var i äldre tider gränsen mellan Nyhammar och Västby. Efter länsvägens tillkomst på 1960-talet har området dock kommit att räknas in under Nyhammar. Bebyggelsen här har dessutom kommit att växa samman med Nyhammar genom tillkomsten av hyreslägenheterna Abäckshyttan på 1950-talet. Jag har ändå valt att redogöra för ifrågavarande område under Västby. Jag har således fört området på södra sidan av Abäcksvägens sydligaste del till Västby. Bebyggelsen längre upp längs Abäcksvägen har tillkommit i relativt sen tid och tillhör Nyhammar. De gårdar som redovisas nedan är Qvistgårdarna, Nävgårdarna, Lastombergs Johans, Knipgården samt Erik Haags.

Qvistgårdarna.

Egendomen är avstyckad från Saxhyttan 145:1. Det rör sig här sannolikt om den äldsta bosättningen inom området då man redan omkring 1873 kan notera en nybyggare här, nämligen **Carl Johan Qvist**, född 1846 i Ölme härad, Värmland. Han var anställd vid Nyhammarssågen och han gifte sig 1873 med **Maria Lovisa Jansdotter**, född 1847 i Ljusnarsberg. Carl Johan Qvist avled 1931 i en ålder av 84 år. Hans hustru Maria Lovisa Qvist hade avlidit en månad före maken när hon var 83 år gammal. Makarna ägde 10 barn varav två utvandrade till Amerika. Två söner blev kvar på fastigheten i Västby. Sonen Karl Gustaf Qvist, född 1890 i Västby, gifte sig 1918 med Hildur Stenberg, född 1891 i Helgum, Ångermanland och bosatte sig i Kvarnheden. De lät, tillsammans med August Larsson, uppföra samlingslokalen Skogshallen som senare blev Nyhammars Folkets Hus. Karl Gustaf Qvist dog redan 1918 i den fruktade farsoten "Spanska sjukan", endast 26 år gammal. Änkan Hildur Qvist gifte sedermera om sig med Axel Blom.

Sonen **Karl Otto Qvist** föddes 1888 i Västby och han blev bosatt på fädernegården. Han står noterad som arbetare och gifte sig 1901 med **Maria Blom**, född 1875 i Lågnäset, dotter till Petter Persson Blom och Sara Stina Ersdotter. Familjen blev kvar i Västby fram till år 1906 då de flyttade till Avesta. Otto Qvist dog 1950 i Grytnäs. 75 år gammal. Hans änka avled i Avesta 1967 i en ålder av 91 år.

En annan son vid namn **Karl August Qvist** föddes 1888 i Västby och blev bosatt på fädernegården under hela sitt liv. Han gifte sig 1932 med **Helena Elisabet (Lisa) Andersson**, född 1897 i Örebro, dotter till Augusta Elisabet Andersson, sedermera gift med Näv Karl Vilhelm Andersson i Västby, se nedan. August Qvist, vilken till yrket var snickare, avled 1976 när han var 88 år gammal. Lisa Qvist bodde som änka kvar på gården fram, till sin död 1994 när hon hade uppnått den aktningssvärda åldern av 97 år. Adressen angavs då vara Abäcksvägen 3A. Dottern Ulla Qvist, född 1934 i Västby, blev gift Kron i Hörken. Sonen **Nils Roland Qvist**, född 1932 i Avesta, blev bosatt på fädernegården i Västby. Han gifte sig 1958 med **Eivor Elisabet Qvist**, född 1933 i Hörken. Familjen står som ägare av fastigheten i Västby år 1990. Nils Qvist avled 2001 i en ålder av 69 år.

En bror till den ovan nämnde Carl Johan Qvist vid namn **August Qvist**, född 1845 i Ölme, Värmland, blev även han under några år bosatt i Västby. I likhet med brodern var även han till yrket sågare, inflyttad 1876 och sedan 1870 gift med **Eva Holmström**, f. 1846 i Sundborn. Den 1/11 1880 gick flyttlasset till Tyfors i Säfsnäs, där hustrun Eva Holmström avled efter något år. August Qvist gifte om sig 1885 med **Johanna Jansdotter** född 1860 i Tyfors. Han avled 1913 i Tyfors i en ålder av 68 år. Hans änka Johanna Jansdotter dog på Tyfors ålderdomshem 1943 när hon var 82 år gammal. I det första giftet föddes tre barn och från det andra är sex barn kända. Inget av dem blev bosatt i Grangärde.

Vid Qvistgården fanns dessutom en huslänga vilken innehöll såväl ett par lägenheter som utrymmen av uthuskaraktär. Längan innehöll också ett valv genom vilket det gick en gång- och cykelväg. August och Lisa Qvist hyrde tidvis ut lägenheterna. Bland dem som för en tid var bosatta här var **Gösta** och **Gulli Nyberg**. Gösta Nyberg, född 1914 i Grängesberg var anställd som charkuterist hos Martin Westling. Gulli Nyberg föddes 1911 i Norrbärke. Familjen hade tidigare varit bosatta på Saxhyttan 104:8 i Västby, men flyttade till Qvistens i samband med att fastigheten vid Möbergs väg omkring 1945 avyttrades till Harald Björk. De flyttade sedermera till Borlänge.

Samtidigt med Nybergs flyttade även **Albin** och **Anna Wigert** till huslängan vid Qvistens. Även de hade tidigare varit bosatta på Saxhyttan 104:8 i Västby. Albin Wigert föddes 1903 i Stensbo, son till Ida Matilda Wigert, senare gift Morén i Håksberg. Albin Wigert var under många år verksam som gårdfarihandlar och färdades alltid med cykel. Han avled 1966 och står då skriven på Saxhyttan 145:1. Han var vid sin borgång 63 år gammal. Hustrun Anna Wigert dog redan 1950, endast 47 år gammal.

Nävgårdarna.

Ytterligare en gård grundlades tidigt i och med att Näv Anders Janssons änka **Maja Lena Jansson**, född 1848 i Säfsnäs, på 1890-talet tillsammans med de tre sönerna flyttade från Hyttriset till Västby. Släktnamnet "Näv" kan härledas till soldatnamnet Näve. Sannolikt hade **Näv Anders Jansson**, född 1826 i Hyttriset påbörjat uppodlingen av området i Västby. Han avled dock 1894 i en ålder av 68 år och står då skriven i Hyttriset. Hans änka Maja Lena Jansson dog i Västby 1920 när hon var 71 år. Alla Tre sönerna blev bosatta på fastigheten i Västby.

Näv Karl Viktors.

Sonen **Näv Karl Viktor Andersson** föddes 1870 in Hyttriset och var anställd som smältarsmed i hammarsmedjan vid Nyhammars Bruk. Han gifte sig 1895 med **Augusta Olivia Gäfvert**, född 1866 i Skattunges och dotter till smeden Anders Gustaf Gäfvert och Stina Lisa Brändström. Augusta Olivia var syster till smeden Carl Gustaf Gäfvert i Nyhammar. Näv Karl Viktor, som han vanligen kallades, var en i bygden välkänd person, bland annat för sin slagfärdighet och det finns många anekdoter bevarade om samtalen mellan honom och Frans Köhler (Toje), även han en slagfärdig person. Näv Karl Viktor slutade sina dagar 1949 när han var 79 år gammal. Hans hustru Augusta Andersson dog 1951 i en ålder av 85 år. Makarna ägde fyra barn.

Sonen **Näv Rickard Andersson** föddes 1895 i Västby och var verksam som gjutmästare vid Nyhammars Bruk. Han gick vanligen under namnet **Karl Viktors Rickard**, och han gifte sig 1917 med **Augusta Kristina Andersson**, född 1886 i Långmyra där hon var dotter till Sjul Anders Fredrik Andersson och Sara Stina Jansdotter. Karl Viktors Rickard var under många år politiskt aktiv inom socialdemokraterna och ledamot i kommunalfullmäktige i dåvarande Grangärde kommun. Han gick bort 1965 i Gubbo, Norrbärke, där han tillfälligt vittades, och han var då 69 år gammal. Hans hustru Augusta Andersson dog 1958, 71 år gammal. Ingen av de två sönerna blev kvar på orten.

Näv Teodors.

Ytterligare en son till Näv Anders Jansson, nämligen **Näv Erik Teodor Andersson**,. Född 1874 i Hyttriset, blev bosatt på fastigheten. Han var till yrket smältarsmed och han gifte sig 1902 med **Johanna Kristina Kling**, född 1869 i Nyhammar, dotter till Karl Otto Kling och Lovisa Jansdotter. Teodor Andersson avled 1947, 72 år gammal. Hustrun Johanna Andersson dog 1945 när hon var 76 år gammal. Dottern Edit Andersson, född 1906, blev gift med Kalvars Johan Jansson i Holen, Kyrkbyn.

Näv Vilhelms.

Även Näv Karl Janssons yngste son **Näv Karl Vilhelm Andersson**, född 1883 i Hyttriset, blev boende på gården. Han står noterad som verkstadsarbetare och han gifte sig 1907 med **Augusta Elisabet Andersson**, född 1870 i Nyhammar, dotter till Anders August Andersson och Anna Greta Andersson. Näv Vilhelm Andersson dog av lungrot redan 1918, endast 34 år gammal. Hans änka Augusta Andersson avled 1940 i en ålder av 69 år. Hon ägde före äktenskapet dottern Elisabet (Lisa) Andersson, född 1897 i Örebro, som blev gift med August Qvist (se ovan). Den gemensamma dottern Gunborg Andersson, född 1909 i Västby, gifte sig med Erik Holmberg på Kvarnheden.

Saxhyttan 104:7. Lastombergs Johans.

Johan Adolf Larsson föddes 1901 i Lastomberg där han var son till hemmansägaren Jan Erik Larsson och Christina Carolina Ramström. Han gifte sig 1937 med **Frida Eleonora Berg**, född 1909 i Gunnarskog, Värmland. Familjen bosatte sig inom ungefär samma område som Näv- och Qvistgårdarna. Makarna skildes 1953. Johan Larsson, vilken var skogarbetare, avled 1974 i en ålder av 77 år. Frida Larsson dog 1994 i Skogsbo, 84 år gammal. Efter Johan Larssons död flyttade brodern **Ernfrid Larsson**, född 1889 i Lastomberg till gården, där han avled 1982 när han var 83 år gammal. Nuvarande ägare av fastigheten är **Hans Mikael Larsson**, född 1967 i Nyhammar och sambon **Maria Elisabet Norberg**, född 1966 i Nyhammar och dotter till Nicke Norberg.

Knipgården.

Gården låg mitt emot dåvarande huvudingången till industriområdet, ungefär där nya posthuset med sparbanken uppfördes 1972. Den förste som bosatte sig här torde ha varit **Knip Karl Erik Larsson**, född 1872 i Sör Västansjö, son till Abborr Lars Persson och Johanna Andersdotter och bror till Knip Axel Larsson vid Möbergs väg. Han gifte sig 1898 med **Emma Kristina Johansson**, född 1899 i Söderbärke. Familjen var inflyttad från Söderbärke den 3/11 1900. Knip Karl Larsson, som till yrket var smältarsmed, avled 1952 i en ålder av 80 år. Hans hustru Emma Larsson gick bort 1942 när hon var 71 år gammal. Sonen **Karl Axel Larsson**, född 1899 i Söderbärke, tog namnet **Ternskog** och han gifte sig 1926 med **Hanna Emilia Bergkvist**, född 1901 i Västansjö. Karl Ternskog fick anställning som verkställare vid Nyhammars Bruk. Familjen blev kvar i Västby fram till den 26/8 1930 då de flyttade till Nacka. Karl Ternskog avled 1978 när han var 73 år gammal. Hans änka Hanna Ternskog dog 1982 i en ålder av 80 år.

Saxhyttan 104:15. Erik Haags.

Erik Gustaf Haag föddes 1908 i Johannes församling, Stockholm, och han var till yrket lindare, anställd vid elektriska verkstaden, Nyhammars Bruk. Han gifte sig 1930 med **Astrid Gabriella Pettersson**, född 1908 i Katrinedal i Simtuna, Uppland. Hon gjorde sig känd som en duktig sömmerska. Familjen bodde till en början i Dalfors, därefter i Lingbo och senare i Simtuna. Den 21/2 1935 gick flytten till Hyttriset där de stannade till år 1941 då de flyttade in i en nybyggd villa i Västby. Erik Haag avled 1970 i en ålder av 61 år. Astrid Haag bodde kvar på gården fram till sin död 1992, när hon var 83 år gammal. Makarna ägde sju barn. Dottern Maud Haag, född 1932 i Lingbo, blev gift med busschauffören Gunnar Berglund i Sunnansjö. Sonen Dick Haag, född 1945 i Västby var innehavare av den sista livsmedelsbutiken i Hyttriset. Han är med sin familj bosatt i nämnda by.

Nyhammars brandstation.

År 1936 uppfördes en brandstation vid den så kallade Bryggarbacken intill Västby och som delvis byggdes in i den branta slutningen. Byggnaden försågs med ett fyrkantigt torn där man hängde upp brandslangarna för torkning. Högt upp i tornet fanns en siren som larmade brandmännen och som hördes vida omkring. Själva stationen är förlagd till den nedersta våningen som hyser garage för brandbilarna. Tornet revs dock någon gång på 1960-talet, men brandstationen är fortfarande i bruk.

Nyhammars bibliotek.

I andra våningen till brandstationen inrättades år 1936 ett bibliotek och i den översta våningen en läsesal. Biblioteket var till en början öppet endast ett par dagar i veckan. Det betjänade på 1940-talet och 1950-talet även omgivande byar genom att skicka ut boklådor. Dessa ersattes senare med en bokbuss som utgick från stadsbiblioteket i Ludvika. Denna verksamhet upphörde på 1960-talet, men biblioteket är fortfarande i bruk och flitigt besökt av ortsbefolkningen.

Biblioteket betjänades omväxlande av bibliotekarier och assistenter. Den första som tjänstgjorde vid det nyöppnade biblioteket var den färgstarka lärarinnan **Ellen Johansson**, född 1898 i Övre Ullared, Värmland, och som under många år verkade som folkskollärare vid Nyhammars skola. Hon upprätthöll tjänsten under många år ända fram till 1950 då hon flyttade från orten. Ellen Johansson gick bort 1991 när hon var 92 år gammal. Senare upprätthölls tjänsten av **Anny Nord**, född 1894 och dotter till stinsen August Palmé i Nyhammar. Även **Irma Persson**, född 1914 i Kvarnheden verkade här en tid. Hon arbetade senare på pastorsexpeditionen i Grangärde. På 1980-talet tjänstgjorde **Görel Rundberg**, född 1941 i Stora Tuna. Hon efterträddes av **Sonja Forsberg**, född 1940 i Lillheden och gift med Gösta Forsberg, föreståndare vid posten i Nyhammar.

Övriga verksamheter.

Nyhammars Bruk var under många år den huvudsakliga arbetsgivaren, men det fanns även några familjer som drev jordbruk i Västby. Samhället kunde dessutom uppvisa en imponerande samling företag av olika karaktär.

Gäfvorts Slakteri: drevs av Karl Fritiof Gäfvert, född 1887.

Westlings Slakteri och Charkuterifabrik: drevs av Martin Westling, född 1885 och senare av dennes son Bengt Westling, född 1928.

Erikssons Trädgårdsmästeri: drevs av Emanuel Eriksson, född 1876.

Nyhammars Taxi: drevs av Rune Eriksson, född 1911, senare av Nicke Norberg, född 1941

Norbergs Åkeri: drevs av Erik Norberg, född 1918 och senare av dennes son Nicke Norberg

Björks Åkeri: drevs av Harald Björk, född 1901.

Jernfeldts Måleri, Färg och Kemikalieaffär: drevs av Oskar Jernfeldt, född 1879, senare av Carl Henry Olsson, född 1905, och till sist av Tage Tillman, född 1912.

Engbergs Plåtslageri: drevs av August Engberg, född 1880.

Konditori Kvarndammen: drevs av Lennart och Ingrid Andersson, födda 1931 resp. 1930.

Frisörsalong Kvarndammen: drevs av Gunilla Dahlberg, född 1940.

Maria Sivelind driver numera en frisersalong i Västby.

Släktlängder.

Mjöbergs.

Mästaren och hemmansägaren

Carl Olof Mjöberg, f. 30/12 1828 i Nås, gift 10/11 1855, död 16/10 1895.

Hustru: Sara Stina Jansdotter, f 17/4 1833 i Dala-Floda, död 26/2 1921.

Barn: Carl August, f. 16/5 1858 i Nyhammar, död 26/9 1861

Per August, f. 2/5 1860 ibm

Carolina, f. 1/12 1861 ibm, se nedan

Maria, f. 22/3 1864 ibm

Carl Johan, f. 20/6 1870 ibm

Adolfina, f. 23/6 1874 ibm, till Amerika 9/1 1892.

Hemmansägaren

Carolina (Lina) Mjöberg, f. 1/12 1861 i Nyhammar, död 11/3 1919.

Ogift.

Boende vid Westlings väg.

Lars Östlings.

Smeden

Lars Östling, f. 26/4 1843 i Nås, gift 10/7 1864, död 1/8 1925 i Nyhammar.

Hustru: Sofia Karolina Andersdotter, f. 1/9 1843 i Kvarngärde, död 11/2 1926.

Barn: Lars Gustaf, f. 9/9 1864 i Norrbärke

Karl Alrik, f. 22/12 1866 ibm

Anna Sofia, f. 18/3 1869 ibm

Hulda Evelina, f. 10/1 1871 ibm

Knut Teodor, f. 22/4 1876 i Holt, Norge, se nedan

Johan Ernfrid, f. 9/6 1878 i Abäckshyttan död 18/10 samma år

Johan *Ernfrid*, f. 21/10 1879 ibm till Amerika 4/11 1901

Hilma Charlotta, f. 14/7 1883 ibm, gm Karl Johan Larsson

Gustaf *Rickard*, f. 6/6 1886 ibm, se under handelsföreståndare ovan

Frans Hjalmar, f. 1/2 1888 ibm

Knut Östlings.

F.d. folkskolläraren vid Ställberget

Knut Östling, f. 22/4 1876 i Holt, Norge, gift 14/8 1910, död 22/1 1965 i Västby.

Hustru: Elin Maria Andersson, f. 25/5 1878 i Kopparberg, död 6/12 1958 i Västby.

Barn: Lars, f. 11/12 1911 i Ställberget, kyrkoherde i Gagref

Karl Janne, f. 24/2 1913 ibm, bosatt i Falun,

Maja Elisabet, f 16/5 1916 ibm, gift Larsson, Falun

Alfred Karlssons.

Saxhyttan 104:17. Skogsarbetaren

Alfred Karlsson, f. 27/11 1896 i Laxsjön, gift 26/7 1924, död 15/2 1983 Solgärde.

Hustru: Signe Maria Karlsson, f. 7/4 1900 i Hästberget, död 18/3 1984 i Solgärde.

Barn: Erik Alfred, f. 19/4 1925 i Hästberget, se nedan

Erik Karlssons.

Saxhyttan 104:7. Byggmästaren

Erik Alfred Karlsson, f. 19/4 1925 i Hästberget, gift 27/6 1953,

Hustru: *Rut Ingegerd*, f. Byrén 5/2 1925 i Orsa församling,

Barn: *Ulla Signe*, f. 28/7 1954 i Nyhammar, till Karlstad

Astrid Ingegerd, f. 7/10 1956 ibm, gift Persson, Johanneshov

Anita Lovisa, f. 8/9 1964 ibm, till Fagersta

Anm. Rut Karlsson tjänstgjorde som lärare vid Nyhammars skola. Makarna sedermera utflyttade till Grangärde Hästberg. Erik Karlsson avliden den 19/8 2006.

Ellert Janssons.

Saxhyttan 104:17.

Ellert Åke Jansson, f. 13/5 1939 i Långmyra, gift 9/6 1962,

Hustru: Karin *Ulla Britt*, f. 2/6 1938 i Storslätten,

Barn: Karin Ingrid *Maria*, f. 12/6 1964 i Nyhammar, gift Sivelind

Anders Ellert, f. 19/8 1967 ibm, bosatt i Nyhammar

Martin Westlings.

Saxhyttan 19:10. Slaktaren

Johan Martin Westling, f. 24/2 1885 i Kopparbergs förs. g. 16/4 1910, död 14/10 1969.

Hustru: Selma Elisabet Löf, f. 1/6 1887 i Nyhammar, död 15/6 1962.

Barn: Ellen Elisabet, f. 7/9 1910 i Falun, död 8/12 1912

Kari n Elisabet, f. 26/10 1914 ibm, gm Frans Andersson vid Stationen

Bengt Martin, f. 21/4 1928 i Västby, se nedan

Anm. Familjen inflyttad från Stora Kopparbergs församling den 16/4 1910.

Bengt Westlings.

Saxhyttan 19:10. Slaktaren

Bengt Westling, f. 21/4 1928 i Västby, gift 29/12 1976, död 29/10 2007.

Hustru: Margit Viola Westling, f. 9/1 1933 i Stora Skedvi, död 18/11 1988.

Barnlösa.

Boende vid Biblioteksvägen.

P.E. Petterssons.

Saxhyttan 104:10. f.d. hemmansägaren

Per Erik Pettersson, f. 21/7 1865 i Kullen, gift 1/9 1888, död 2/2 1945 i Bredberget.

Hustru: Sofia Pettersson, f. 2/12 1859 i Botåker, död 17/7 1931 i Västby.

Barn: Karl Erik, f. 28/11 1892 i Kullen, se nedan

Erik Arvid, f. 2/12 1897 ibm, byggmästare, till Kyrkbyn

Anna Sofia, f. 25/6 1899 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Kullen 1925.

Karl Erik Perssons.

Saxhyttan 104:10. Skogsarbetaren

Karl Erik Persson, f. 28/11 1892 i Kullen, gift 29/12 1917, död 11/9 1978.

Hustru: Anna *Vilhelmina* Karlsson, f. 14/8 1895 i Kullen, död 9/12 1986.

Barn: Karl Rune, f. 9/5 1921 i Kullen. Till Göteborg
Erik Åke, f. 8/8 1928 i Nyhammar, se nedan (Parmby)

Parmbys.

Saxhyttan 104:10. Biblioteksvägen 2.

Erik Åke Parmby, f. 8/8 1928 i Nyhammar, gift 11/11 1950,

Hustru: Rut Bennie, Jönsson 9/9 1927 i Näsrum, Kristianstad, död 21/5 2008.

Barn: Frank Tommy, f. 3/3 1948 i Lillheden, ogift, död 28/10 1989.

Anne Else-Marie, f. 9/7 1950 i Nyhammar

Lena Margareta, f. 23/7 1952 ibm

Hjalmar Östlings.

Saxhyttan 104:16. Järnarbetaren

Hjalmar Östling, f. 1/2 1888 i Västby, gift 4/9 1909, död 24/4 1969 i Saxdalen.

Hustru: Helfrid Lovisa Bergkvist, f. 26/4 1890 i Nyhammar, död 7/9 1980 i Solgärde.

Fosterdotter: Ingeborg Maria Ström, f. 22/5 1910 i Norrtälje

Ellen Johansson.

Saxhyttan 104:16. Folkskolläraren

Ellen Adelia Johansson, f. 20/11 1898 i Övre Ullared, Värmland,
ogift, död 26/1 1991 i Stockholm

Ulf Augustssons.

Saxhyttan 104:16. Biblioteksvägen 1.

Ulf Övind Augustsson, f. 19/12 1947 i Västby, gift 13/12 1986,

Hustru: Marie Louise Waara, 20/5 1959 i Ludvika,

Barn: Hanna Evelina, f. 9/6 1982

Ida Josefina, f. 17/9 1986

Anna Linnéa, f. 4/3 1989

Ingvar Augustssons.

Saxhyttan 104:18. Biblioteksvägen 4.

Ingvar Augustsson, f. 23/5 1925 i Norrbo, gift 7/11 1953, död 13/9 2005.

Hustru: *Ingrid* Gunborg Kristina Augustsson, f. 10/10 1930 i Ludvika, död 3/1 2004.

Barn: Lars Ingvar, f. 26/2 1954 i Västby, till Dala Floda

Boende vid Norrbovägen.

Erik Harald Anderssons.

Saxhyttan 104:25. Norrbovägen 3.

Erik Harald Andersson, f. 1/4 1923 i Täppan, gift 4/11 1950, död 6&7 1990.

Hustru: Lilly Ingegerd Andersson, f. 10/12 1929 i Mockfjärd,

Barn: Erik Sören, f. 12/4 1951 i Västby, se under Västbovägen nedan.

John Nystedts.

Saxhyttan 104:5. Norrbovägen 4. Chauffören

John Hadar Nystedt, f. 22/5 1920 i Lycksele, gift 30/10 1943, död 13/8 1988.

Hustru: Siv Ester Lenny, f. Ögrim 4/7 1919 i Engelbrekts församling, död 16/12 1990.

Barn: Monica *Christina*, f. 11/5 1960 i Stockholm, gm. Anders Eriksson, Hyttriset
Leif *Christer*, f. 9/4 1952 i Västansjö, till Hyttriset
Lars Mikael, f. 11/8 1961 i Nyhammar, se nedan

Anm. Siv Nystedt var verksam som lärare vid Nyhammars skola. Familjen 1968 inflyttad till nybyggd villa, avstyckad från gamla Östlingegendomen i Västby.

Mikael Nystedts.

Saxhyttan 104:5. Norrbovägen 4.

Lars Mikael Nystedt, f. 11/8 1961 i Nyhammar, gift 6/6 1982,

Hustru: Bodil Gunbritt Nystedt, f. 9/5 1962 i Horndal,

Barn: Lars Tomas, f. 7/12 1980 i Stora Kopparberg
Bo Stefan, f. 2/12 1982 ibm

Per Erik Larssons.

Stalldrängen, senare hemmansägaren i Lågnäset, Sunnansjö

Per Erik Eriksson, f. 26/1 1847 i Norrbärke, gift 1873, död 24/12 1922 i Lågnäset.

Hustru: Johanna Ersdotter, f. 11/12 1847 i Norrbärke, död 30/3 1922 i Lågnäset.

Barn: Erik Emanuel, f. 16/2 1876 i Norrbärke, se nedan
Per August, f. 15/10 1877 ibm
Anna Charlotta, f. 20/3 1879 i Björnhyttan
Erik Leonard, f. 6/2 1884 ibm, till Amerika 2/6 1902
Karl Gustaf, f. 5/4 1887 i Sunnansjö, till Amerika 6/2 1914
Karl Axel, f. 20/12 1884 ibm, till Stockholm 24/4 1907.

Anm. Familjen var aldrig bosatt på Västby men är ändå här medtagen för att visa Emanuel Erikssons härkomst. Familjen var inflyttad från Norrbärke till Björnhyttan 1878, därefter till Sunnansjö 1886 och sedan till Kvarngårde 1897. Slutligen till Lågnäset 1906.

Emanuel Erikssons.

Saxhyttan 12:7. Norrbovägen 9. Trädgårdsmästaren

Emanuel Eriksson, f. 1876 i Norrbärke, gift 26/3 1910, död 10/12 1967.

Hustru 1: till namnet okänd

Hustru 2: *Ida* Sofia Johansson, f. 26/1 1878 i Norrbärke, död 26/8 1961.

Barn: 1:a g. *Svea* Charlotta, f. 27/6 1902 i Norrbärke, gift Kempe
2:a giftet: Erik Rune, f. 16/12 1911 i Västby, se nedan

Rune Erikssons.

Saxhyttan 12:8. Norrbovägen 8. Droskbilsägaren

Rune Eriksson, f. 16/12 1911 i Västby, gift 10/6 1957, död 24/5 1977 i Västby.

Hustru: *Nelly* Njolinda f. Nilsson 30/4 1927 i Anundsjö, Ångermanland, död 14/6 2007

Barn: Gun Elisabet, f. 10/3 1958 i Västby, se nedan

Göran Boströms.

Saxhyttan 12:7. Norrbovägen 9.

Göran Ingemar Boström, f. 30/3 1949 i Lillheden, gift 11/8 1980,

Sambo: Gun Eriksson, f. 10/3 1958 i Västby

Hustru: Kersti Elisabet Haag, f. 26/5 1959 i Nyhammar, gift 11/8 1980.

Barn: Simon Göran Daniel, f. 31/5 1983
Daniel Ingemar Johannes, f. 10/4 1986

Åke Lundgrens.

Saxhyttan 12:13. Norrbovägen 13.

Knut Åke Lundgren, f. 8/4 1922 i Dingtuna, Västmanland, gift 29/3 1952, död 16/7 1995.

Hustru: Lilly Ingegerd Lundgren, f. 25/9 1919 i Kvarnheden,

Maud Inger Anita Hansson, f. 22/10 1948

Bengt-Olof Mikael Hansson, f. 15/11 1965

Boende vid Möbergs väg.

Gottfrid Olssons.

Saxhyttan 12:22. Möbergs väg 1. Täppan. Hyttarbetaren

Gottfrid Olsson, f. 3/11 1892 i Östmark, Värmland, gift 31/8 1915, död 11/1 1956.

Hustru: Lovisa Karolina Johansson, f. 6/5 1893 i Malung, död 25/12 1983.

Barn: Elsa Johanna Lavinia, f. 1/12 1914 i Ekshärad, gift med Kjell Karlsson

Fast Levi Ferdinand, f. 18/9 1916 i dito, till Bengtsfors, Dalsland

Stig Åke, f. 19/8 1919 i Norra Råda, se nedan, Sivelind

Sven Göran, f. 20/3 1922 i dito, se nedan

Knut Börje, f. 1/8 1924 i Västby, se nedan

Anm. Familjen inflyttad från Norra Råda den 17/11 1922. Lovisa Karolina Olsson flyttade sedan hon blivit änka till Pensionärshemmet i Nyhammar där hon avled den 25/12 1983. Gottfrid Olssons föräldrar, Olof Petter Kristiansson och Amanda Bruhn under senare år bosatta i Kvarnheden, se dito.

Sven Göran Olssons.

Saxhyttan 19:22. Möbergs väg 1. Täppan

Sven Göran Olsson, f. 20/3 1922 i Norra Råda, gift 14/8 1943m död 30/6 1983.

Hustru: Gunborg Viola, f. 2/7 1922 i Jakobs förs. Stockholm, död 29/1 2000.

Barn: Sven Torgny, f. 26/2 1943 i Västby, till Tallheden

Tord Göran, f. 26/9 1945 ibm, till Insjön

Stig Torbjörn, f. 12/2 1948 ibm, till Hyttriset

Tommy Knut, f. 25/8 1951 ibm, till Hyttriset

Åke Sivelinds.

Stig Åke Sivelind, f. 10/3 1919 i Norra Råda, död 26/6 1999 i Pensionärshemmet.

Hustru: Olga Ingrid Ann-Mari Sivelind, f. 20/2 1928 i Adolf Fredriks förs.

Barnlösa

Börje Sivelinds.

Saxhyttan 19:3. Möbergs väg 1A. Täppan.

Knut Börje Sivelind, f. 1/8 1924 i Västby, gift 22/6 1947, död 12/5 1992.

Hustru: Gertrud Maria Sivelind, f. 23/2 1927 i Kungsholmen, död 2011.

Barn: Bo Börje, f. 22/12 1948 i S:t Göran, till Ludvika

Nils Ove, f. 19/8 1958 ibm, gift med Maria Jansson, Västby

Gösta Nybergs.

Saxhyttan 104:8. Möbergs väg 2. Charkuteristen

Gösta Nyberg, f. 5/1 1914 i Grängesberg, gift 5/8 1939,

Hustru: Gulli Ester Eriksson, f. 22/12 1911 i Norrbärke,

Barn: Gullbritt Margareta, f. 10/5 1942 i Västby, gift Gröning, Amsberg

Anm. Fastigheten tidigare bebodd av Martin Westling. Familjen utflyttad till Qvistens omkring år 1945. Gården avyttrad till Harald Björk

Harald Björks.

Saxhyttan 104:8. Möbergs väg 2. Chauffören

Harald Ferdinand Björk, f. 10/4 1901 i Grängesberg, gift 20/1 1940, död 18/11 1973.

Hustru: *Judit* Linnéa Björk, f. 27/1 1902 i Nås församling, död 19/2 1995.

Barn: *Bernt* Harald, f. 7/9 1941 i Västby, död 2/3 2009 i Hyttriset

Nils Wahlströms.

Saxhyttan 104:8. Möbergs väg 2. F.d. sjömannen

Nils Evert Erland Wahlström, f. 17/11 1915 i Ringarum, g. 4/9 1948, död 28/12 1990.

Hustru: *Elsa* *Valborg*, f. Vikström 19/12 1907 i Norrbo, död 2/10 1981 i Västby.

Barn: *Dick* Nils Lennart, f. 14/8 1948 i Högalid. Till Sunnansjö

Ragnar Mässings.

Saxhyttan 104:8. Möbergs väg 2.

Ragnar Teofil Mässing, f. 13/10 1920 i Hörken, gift 11/2 1956.

Hustru: Brita Maria Mässing, f. 26/9 1924 i Hörken,

Anm. Familjen sedermera utflyttad till Tallhedvägen där Ragnar Mässing avled den 25/8 2004. Hans änka Brita Mässing död i Ludvika den 15/8 2009.

Martin Gylerefs.

Saxhyttan 19:27. Möbergs väg 3.

Per Martin Gylered, f. 29/12 1913 i Rifallet, gift 5/1 1946, död 26/4 1998 i Ludvika.

Hustru: Greta Danielsson, f. 2/5 1921 i Broby,

Barn: Lars Östen, f. 19/2 1953 i Sunnansjö, bosatt i Sunnansjö
Kjell Ove, f. 1/2 1964 ibm. bosatt i Ludvika

Sven Olov Erikssons.

Saxhyttan 19:27. Möbergs väg 3.

Sven Olov Eriksson, f. 17/10 1962 i Ludvika,

Sambo: Siv Kristina Eleonor Smedberg, f. 28/6 1964 i Skinnskatteberg,

Barn: Jimmy Christian Olof, f. 25/9 1983
Emma Theres Kristina, f. 11/6 1987
Sabina Cecilia Kristina, f. 7/9 1990

Bertil Karlssons.

Saxhyttan 19:20. Möbergs väg 7. F.d. skogsarbetaren

John *Bertil* Karlsson, f. 29/3 1914 i Nyed, Värmland, gift 17/4 1954, död 19/6 1986.

Hustru: Henny Maria *Margreta*, f. Lundin 20/7 1910 i Norrköping, död 21/10 1988.

Barnlösa.

Anm. Makarna inflyttade från Kullen till Västby år 1969.

C.H. Vennlunds.

Saxhyttan 19:20. Möbergs väg 7.

Kjell Christer Vennlund, f. 30/4 1951 i Tierp, Uppland,

Sambo: Sara Kristina Forsberg, f. 19/1 1963 i Nyhammar,

Barn: Malin Kristina Forsberg, f. 20/2 1989

Helge Hjelms.

Saxhyttan 19:11. Möbergs väg 9. Skolvaktmästaren

Helge Helmer Hildebert Hjelm, f. 3/8 1907 i Ludvika, gift 2/4 1931, död 12/4 1986.

Hustru: Anna Danielsson 3/4 1907 i Botberget, död 24/9 1994.

Barn: Anne-Marie, f. 2/10 1931 i Nyhammar, gm Karl Åke Fagerberg

L.H. Hindrikes.

Saxhyttan 19:11. Möbergs väg 9.

Lars Anders Hindrikes, f. 29/5 1962 i Fågelfors, Kalmar län
Sambo. Anna-Carin Fagerberg, f. 10/4 1963 i Stakheden.

Knip Axel Larssons.

Saxhyttan 19:12. Möbergs väg 13. Smältaren, Knip

Per Axel Larsson, f. 26/2 1870 i Sör Västansjö, gift 1895, 1928, död 31/10 1933.

Hustru: Johanna Elisabet Andersson, f. 28/7 1874 i Kyrkbyn, g. 1895, d. 27/9 1923.

Hustru: Emma Akvelina Kejsar, f. 5/6 1891 i Svärdsjö, gift 24/11 1928, d. 31/12 1988.

Fosterbarn: Selma Cecilia Lundgren, f. 19/1 1896 i Illmyra, gift Wärme. Ludvika

Barn: Eivor Kristina, f. 30/7 1927 i Nyhammar, gift Bernblom, Stockholm

Per Sigvard, f. 25/9 1929 ibm, bosatt i Säter

Appelqvists.

Saxhyttan 19:12. Möbergs väg 13.

Kurt Evert Appelqvist, f. 30/4 1930 i Kungsholmen, gift 23/6 1951,

Hustru: Maj Elisabet Appelqvist, f. 30/9 1932 i Eskilstuna,

Barn Hans Evert, f. 9/2 1956 i Brännkyrka, tvilling, till Mjölby

Stig Kent, f. 9/2 1956 ibm, tvilling, till Västervik

Åke Roland Henning, f. 8/12 1957 i Farsta, till Hägersten

Anm. Familjen inflyttad från Bandhagen omkring år 1989. Sedermera utflyttade till Vinkelvägen i Nyhammar. Kurt Appelqvist avliden den 16/12 2000.

Tore Dahlins.

Saxhyttan 145:2. Möbergs väg 15.

Tore Lennart Dahlin, f. 8/9 1922 i Stora Tuna, gift 18/9 1943, död 2/1 2009.

Hustru: Gunhild Viola Sjöström, f. 3/8 1924 i Nyhammar, död 26/1 2007.

Barn: Lars Lennart, f. 17/1 1944 i Västby, till. Stakheden

Gunhild Marianne, f. 29/3 1945 ibm, gm Rune Engdahl, till Säter

Eva Gunilla, f. 12/2 1947 ibm, gift Danielsson, Kopparberg

Ivar Karlssons.

Saxhyttan 145:3. Möbergs väg 17.

Karl Ivar Karlsson, f. 7/5 1907 i Hällefors, gift 31/7 1937, död 4/2 1982.

Hustru: Nanny Valborg Karlsson, f. 7/6 1916 i Säfsnäs, d. 7/10 1997, Tallhedsvägen.

Barn: Per Ove Krister, f. 2/8 1951 i Grangärde, till Ludvika

Boende vid Bartjärnsvägen.

Jakob Schollins.

Saxhyttan 94:4. Arbetaren, (Bartjärnsvägen 1)

Jacob Schollin, f. 22/2 1833 i Laxsjön, gift ca 1852, död 11/2 1915 i Stakheden

Hustru: Anna Stina Persdotter, f. 10/1 1827 i Norrbärke, död 29/3 1915

Barn: Per Gustaf, f. 3/2 1853 i Norrbärke (hennes), till Kvarnheden

Jan Erik, f. 11/6 1859 ibm, se nedan

Carl Vilhelm, f. 10/8 1861 i Laxsjön, till Västerås

Anna Fredrika, f. 9/8 1865 ibm, gift med Fredrik Sandberg, Västby

Anm. I församlingsböckerna står familjen noterade som boende i Stakheden. Vilket sammanhänger med att all mark i södra delen av Västby ursprungligen tillhörde Stakheden. Det är först i senare tid som området kommit att räknas in under Västby.

Jan Erik Schollins.

Saxhyttan 94:4. Smältaren

Jan Erik Schollin, f. 11/6 1859 i Norrbärke, gift 20/12 1886, död 9/8 1915 i Västby.

Hustru: Lovisa Persdotter, f. 20/4 1864 i Malingsbo, död 2/1 1946 i Västby.

Barn: Oskar Einar, f. 1/12 1889 i Västby, se nedan

Arvid Engelbert, f. 7/11 1891 ibm, bosatt i Kvarnheden

Hulda, f. 16/6 1895 ibm, gift Wahlin, Västerås

Hilma, f. 1/12 1898 ibm, gift Pettersson, Matteus i Stockholm

Helfrid, f. 6/5 1901 ibm, gift Danielsson nedan

Karl Hjalmar, f. 21/10 1905 ibm, se Saxhyttan 7:9 nedan

Anm. Efter Jan Erik Schollins dös 1915 förvaltades fastigheten Saxhyttan 94:4 av dödsboet. Änkan Lovisa Schollin bodde kvar på gården fram till sin död 1946.

Einar Schollins.

Saxhyttan 94:4. Verkstadsarbetaren

Oskar Einar Schollin, f. 1/12 1889 i Västby, gift 11/8 1917,

Hustru: Anna Regina Kling, f. 8/6 1897 i Nyhammar

Barn: Stig Einar, f. 23/10 1917 i Stakheden

Anm. Familjen till Nyhammar år 1918. Utvandrad till Amerika den 23/4 1923.

Gustaf Danielssons.

Saxhyttan 94:4. Verkstadsarbetaren

Gustaf Emil Danielsson, f. 5/6 1899 i Norrbärke, g. 11/2 1921, död 19/12 1955 i Essinge

Hustru: Helfrid Schollin, f. 6/5 1901 i Västby

Barn: Bror Emil Göte, f. 14/12 1919 i Västby, till Solna

Anm. Familjen utflyttad till Bromma den 6/6 1924. Fastigheten förvärfvas 1946 av Sjul Erik August Andersson, se nedan.

Erik August Anderssons.

Saxhyttan 94:4. Bartjärnsvägen 1. Cementgjutaren, Sjul

Erik August Andersson, f. 21/1 1901 i Långmyra, g. 13/11 1930, d. 8/10 1972 i Ludvika

Hustru: Mabel Maria f. Pettersson 10/10 1903 i Missouri, USA, död 31/3 1995 i Ludvika

Barn: Inga Stina, f. 7/12 1932 i Älmhult, gift Rydberg, Östmark i Värmland

Roy Helge, f. 26/4 1934 ibm till Ludvika

Bertil Malvin, f. 9/1 1937 i Ljungby, till Ludvika

Ingrid Eleonora, f. 9/5 1944 ibm, gift Karlsson, Ludvika

Anm. Familjen inflyttade från Älmhult till Västby den 24/5 1946 och till Stakheden den 16/9 1949. Utflyttade till Ludvika den 12/11 1955. Fastigheten förvärfvad av Karl Maurits Pettersson nedan.

Maurits Petterssons.

Saxhyttan 94:4. Bartjärnsvägen 1. Skogsarbetaren

Karl Maurits Pettersson, f. Fröjdberget, gift 5/4 1910, död 27/4 1986 i Solgärde

Hustru: Hanna Persson 7/2 1901 i Dalkarsberg,

Barn: Lilly Ingegerd, f. 25/9 1919 i Fröjdberget, gm Knut Åke Lundgren

Ellen Ingeborg, f. 16/11 1920 i Hedtjärn, gift Gustafsson, Sunnansjö

Hellny Frideborg, f. 2/1 1924 ibm, gift Johansson, Sundbyberg

Anm. Makarna skilda den 39/8 1948 varefter Hanna Pettersson flyttade till Rönnäset där hon avled den 28/6 1977. Fastigheten förvärfvad Krister och Inga-Lill Andersson nedan.

Christer Anderssons.

Saxhyttan 94:4. Bartjärnsvägen 1.

Per Christer Andersson, f. 3/6 1962 i Norsjö, Västerbotten, gift 9/6 1990,

Hustru: Karin Inga-Lill Larsson, f. 10/11 1962 i Blötberget,

Barn: Per Åke Daniel, f. 8/5 1980 i Blötberget

Jan Ols Fredrik Jansson.

Saxhyttan 7:4. Bartjärnsvägen 3.

Hemmansägaren, hyttarbetaren, Janols

Jan Fredrik Jansson, f. 27/2 1864 i Stakheden, gift 12/3 1887, död 15/2 1954

Hustru: Maria Matilda Bredenberg, f. 20/2 1862 i Stakheden, död 4/9 1942

Barn: Maria Vilhelmina, f. 23/6 1887 i Stakheden, gm Karl Vilhelm Pettersson

Johan August, f. 27/4 1894 ibm, död 17/6 samma år

Ernst Teodor, f. 4/7 1899 ibm, se nedan

Anm. Fastigheten ärvdes av Karl Vilhelm Petterssons och Maria Vilhelmina Janssons dotter Maria Margareta (Greta) Janols, född 1921 (se Saxhyttan 18:1 nedan). Hennes dödsbo avyttrade den till Brodins, se nedan.

Brolins.

Saxhyttan 7:4. Bartjärnsvägen 3.

Per Erik Martin Brolin, f. 4/10 1931 i Fredrika, Lappland, gift 6/8 1960,

Hustru: Ulla Britt Brodin, f. 4/9 1936 i Bjurholm, Ångermanland,

Barn: Anna Helena, f. 16/11 1964 i Fredrika, till Hundfalle

Göte Janols.

Saxhyttan 7:10. Bartjärnsvägen 5.

Karl Göte Janols, f. 21/8 1946 i Strömstad, gift 12/2 1972,

Hustru: Åsa Lena Larsson, f. 6/5 1948 i Grängesberg,

Barn: Jan Tomas Mikael, f. 1/11 1967

Carl Fredrik, f. 27/9 1972

Åsa Helena, f. 16/5 1977

Vilhelm Peterssons (Hök-Villes)

Saxhyttan 18:1 Cementarbetaren, Janols

Karl Vilhelm Pettersson, f. 26/1 1883 i Skallberget, gift 13/11 1915, död 17/10 1965

Hustru: Maria Vilhelmina Jansson 23/6 1887 i Stakheden, död 9/7 1964

Barn: Maria *Margareta*, f. 20/5 1921 i Västby, död ogift 24/2 1976

Karl Gösta, f. 6/7 1925 i dito, se nedan

Gösta Janols.

Saxhyttan 18:1. Kontoristen

Karl Gösta Janols, f. 6/7 1925 i Västby, gift 26/10 1946, död 14/12 1957 i Ludvika

Hustru: Alfhild Torborg Josefina, Johansson, f. 31/12 1923 i Tanum, d. 12/7 1987 i dito

Barn: Karl Göte, f. 21/8 1946 i Strömstad, tvilling, se ovan

Gunvor Margareta, f. 21/8 1946 ibm, tvilling,. se Saxhyttan 8:9 nedan

Anm. Familjen inflyttad från Tanum, Bohuslän, den 1/11 1946, till Ludvika 5/5 1955

Andrezéns.

Saxhyttan 8:9.

Per Jan-Elis Andrezén, f. 18/12 1944 i Hede, Härjedalen,
Sambo: Gunvor Margareta Janols, f. 21/8 1946 i Strömstad,
Barn: Anette Simone Maria, f. 15/5 1968
Per Greger Patrik, f. 29/1 1970

Ernst Janols.

Saxhyttan 18:1. Jordarbetaren

Ernst Teodor Janols, f. 4/7 1899 i Stakheden, gift 18/12 1943, död 16/2 1968
Hustru: Karin Janols Dragsten, f. 23/2 1898 i Mockfjärd, död 28/5 1989 på Tallhedvägen
Barnlösa.

Artur Gäfverts,

Saxhyttan 7:7. Bartjärnsvägen 4-

Knut Artur Gäfvert, f. 13/1 1906 i Södra Norrbo, gift 25/2 1983, död 13/5 1986.
Hustru: Margareta, f. Cassel-Frisk 28/9 1920 i Orsa, död 1/2 1987.
Barnlösa.

Anm. Artur Gäfvert var son till slaktaren Karl Fritiof Gäfvert och Hilma Kristina Nylén, se under skolområdet nedan.

Gunbritt Erikssons.

Saxhyttan 7:7. Bartjärnsvägen 4.

Gunbritt Eriksson, f. 13/12 1943 i Ludvika, död 6/3 2007 i Västby.
Ogift och barnlös.

Hjalmar Schollins.

Saxhyttan 7:9. Verkstadsarbetaren

Karl Hjalmar Schollin, f. 20/10 1905 i Västby, gift 11/11 1933, Familjen till Nacka
Hustru: Lydia Granlund, f. 27/11 1904 i Grangårde den 13/ 1937
Barn: Rolf Hjalmar, f. 4/5 1934 i Västby, bosatt i Nacka,

Mas Jan Janssons.

Saxhyttan 8:2. Bartjärnsvägen 6. Järnarbetaren, Mas

Jan Jansson, f. 14/8 1859 i Kvarngårde, gift 16/11 1889, död 23/2 1925 i Stakheden
Hustru: Sara Stina Persdotter, f. 23/9 1862 i Saxhyttan
Barn: Karl August, f. 12/3 1890 i Lillheden, se nedan
Elin Maria, f. 4/12 1896 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Lillheden den 21/12 1908.

Mas Karl August Janssons.

Saxhyttan 8:2. Bartjärnsvägen 6. Verkstadsarbetaren, Mas

Karl August Jansson, f. 12/3 1890 i Lillheden, gift 8/4 1916, död 15/8 1947 i Stakheden
Hustru: Frida Matilda Persson, f. 12/2 1894 i Stakheden, död 26/9 1964 i Stakheden
Barn: Karl Erik, f. 30/10 1917 i Stakheden, död ogift 11/2 1949

Anm. Frida Matilda Persson var dotter till Anders Mats Per Olof Andersson. Fastigheten tillföll henne genom arvskifte. Den avyttrades sedermera till Åhlunds.

Gustaf Ålunds.

Saxhyttan 8:2. Bartjärnsvägen 6. Skogsarbetaren

Gustav Alfred Ålund, f. 19/6 1901 i Norr Västansjö, gift 23/1 1921,

Hustru: *Maria* Linnéa Johansson, f. 29/9 1903 i Stakheden,

Barn: *Ellen* Linnéa, f. 18/6 1926 i Nyhammar, gift Johansson, Johanneshov
Gustav *Bertil*, f. 6/2 1928 ibm, till Borlänge

Anm. Familjen utflyttad till Västansjö. Gustav Ålund avled där den 30/10 1988 och hans hustru den 4/4 1983, även hon i Västansjö. Dottern Ellen Ålund, gift Johansson, står en tid skriven på fastigheten. Gården uthyrd till familjen Sundqvist-

Leif Sundqvists.

Saxhyttan 8:2. Bartjärnsvägen 6. Skogsarbetaren

Leif Uno Sundquist, f. 21/3 1930 i Finström, Finland, gift 19/4 1959,

Hustru: Ingrid Margareta f. Naucmér 11/11 1936 i Norrbo

Barn: Ingrid Anita, f. 14/8 1958 i Stakheden, gift Dahlin, Ludvika
Sonja Maria, f. 22/2 1960 ibm, till Lillheden
Doris Kristina, f. 18/4 1963 i Norrbo, gift Johansson, Ludvika
Carina Elisabet, f. 28/11 1965 ibm, gift Johansson, Abborrberg
Hjördis Ann-Sofi, f. 18/5 1968 ibm, gift Norenfalk, Nyhammar

Anm. Familjen utflyttad till Norrbo år 1960. Fastigheten arrenderad av Soll Elis Karlsson.

Soll Elis Anderssons.

Saxhyttan 8:2. Bartjärnsvägen 6. Arrendatorn, Soll

Erik Elis Andersson, f. 4/2 1895 i Täppan, Norrbo, gift 21/2 1920, död 13/2 1975.

Hustru: Signe Desideria Jansson, f. 18/5 1901 i Stakheden, död 5/3 1994 i Solgärde.

Anm. Änkan Signe Andersson står år 1990 skriven på fastigheten Saxhyttan 8:2. Hon var dotter till Per Daniel Jansson och Sara Stina Andersson i Stakheden.

Gert Erik Löfs.

Saxhyttan 13:15. Bartjärnsvägen 7.

Gert Erik Löf, f. 31/5 1937 i Hamrånge, Gästrikland, gift 21/2 1970,

Hustru: Barbro Ulla Löf, f. 5/10 1942 i Gävle,

Barn: Lars Rickard, f. 19/11 1968 i Ludvika
Mats Olof, f. 18/8 1970 ibm
Lena Marie, f. 8/7 1973 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika till Västby på 1970-talet.

Martin Augustssons.

Saxhyttan 12:27. Bartjärnsvägen. Snickaren

Martin Augustsson, f. 27/7 1918 i Norrbo, gift 19/5 1945, död 2/9 2008

Hustru: Rut Helena f. Nilsson 13/8 1920 i Skjebug, Norge

Barn: *Marit* Helena, f. 11/2 1946 i Västby,
Ulf Öivind, f. 19/12 1947 ibm,

Anm. Marit Augustsson bosatt i Nyhammar och Ulf Augustsson vid Biblioteksvägen i Västby.

Erik Vilhelm Karlssons.

Saxhyttan 12:38. Bartjärnsvägen 9.

Erik Vilhelm Karlsson, f. 15/12 1949 i Älvsbyn, Norrbotten, skild 18/4 1988,

Hustru.: Gunhild Margareta Axelsson, f. 5/5 1950 i Pärilby,

Barn: Erik Thomas, f. 22/11 1968 i Västby

Åsa Camilla, f. 4/11 1972 ibm

Annika Sofia, f. 4/5 1974 ibm

Per Magnus, f. 2/11 1978 ibm

Ulf Ragnar, f. 1/10 1980 ibm

Anm. Erik Vilhelm Karlsson står 1990 skriven på Nyhammar, medan Gunhild Karlsson står som ägare av fastigheten 12:38 i Västby.

Tore Jonssons.

Saxhyttan 12:39. Bartjärnsvägen 10.

Tore Lennart Jonsson, f. 4/3 1930 i Flen, Södermanland, gift 4/6 1968,

Hustru: Barbro Inger Anita Jonsson, f. 17/2 1939 i Västervik.,

Barn: Monika Anita, f. 16/10 1960

Mats Lennart, f. 8/5 1964

Malin Anita, f. 7/8 1972

Anm. Familjen står år 1970 skriven på Tallhedsvägen i Nyhammar och åren 1980 och 1990 på Bartjärnsvägen 10.

Post Karl Perssons.

Saxhyttan 12:1. Bartjärnsvägen 11.

Byggnadsarbetaren, Anders Matts eller Post-Kalles

Karl August Persson, f. 20/7 1889 i Stakheden, gift 13/4 1912, död 12/6 1948

Hustru: Ida Vilhelmina Andersson, f. 20/3 1886 i Norrbo, död 10/9 1968 i Ludvika

Barn: Karl Olof, f. 17/12 1911 i Stakheden, bosatt i Grangärde

Ida Kristina, f. 5/11 1917 i dito, gift Danielsson, Ludvika

Karin Elisabet, f. 8/4 1921 i dito, gift Karlsson, Borlänge

Anna Margareta, f. 21/8 1928 i dito, gift Olsson, Ljungby

Post Johan Perssons.

Saxhyttan 12:10. Bartjärnsvägen 11.

Hemmansägaren, Anders Matts eller Post

Karl *Johan* Persson, f. 6/6 1880 i Stakheden, gift 3/8 1901, död 3/11 1960

Hustru: Anna Matilda Persson, f. 4/2 1879 i Stakheden (Bergströms) död 22/2 1962

Barn: Johan *Edvin*, f. 19/6 1901 i Stakheden, till Grums, Värmland

Anna Linnéa, f. 29/9 1903 i dito, gm Gustaf Ålund,

Karl *Elis*, f. 15/11 1906 i dito, till Stockholm

Erik Olof, f. 5/8 1910 i dito, till Sundbyberg

Per Gustaf, f. 12/7 1916 i dito, bosatt i Stakheden (Post Pers)

John Elof, f. 31/7 1919 i dito, till Hägersten

Mats Karlssons.

Saxhyttan 12:30. Bartjärnsvägen 11.

Matts Lennart Karlsson, f. 2/4 1956 i Grangärde Hästberg, gift 29/12 1989,

Sambo: Kersti Birgitta Säfström, f. 24/5 1956 i Stora Kopparberg,

Hustru: Anna Karin Andersson, f. 24/6 1963 i Ludvika, gift 29/12 1989,

Barn: Mats Jonas, f. 9/2 1990 i Västby

Wiklunds.

Saxhyttan 12:16. Bartjärnsvägen 12.

Per Olof Torgny Wiklund, f. 18/12 1952 i Mörsil. Jämtland,

Sambo: Ann-Britt Lena Fogelström, f. 14/3 1953 i Ludvika.

Barn: Per Bror Robert, f. 11/4 1975

Ann Malin Katarina, f. 13/2 1979

Einar Leijströms.

Saxhyttan 19:34. Bartjärnsvägen 13. Målaren

Bror Einar Alfred Leijström, f. 1/7 1901 i Stora Skedvi, g. 24/6 1934, död 22/12 1976.

Hustru: Elin Arvida Leijström, f. 20/11 1909 i Matteus församling, död 14/1 1977.

Barnlösa.

Dahls.

Saxhyttan 19:34. Bartjärnsvägen 13.

Jan Edvin Dahl, f. 11/1 1957 i Norrbärke,

Sambo: Åsa Birgitta Karlsson, f. 29/8 1964 i Ljusnarsberg,

Barn: Jan Joakim, f. 18/8 1986 i Norrbärke

Jakob Edvin, f. 20/9 1987 i Västby

Boende vid Håkvägen.

Wirgins.

Saxhyttan 7:8. Håkvägen 4.

Curt Wirgin, f. 1/3 1894 i Karlskrona, gift 5/12 1930,

Hustru: Gurli Katarina Olsson, f. 24/12 1894 i Stora Tuna,

Anm. Familjen Wirgin var bosatt på Kungsholmen i Stockholm och synes endast ha utnyttjat gården i Västby som fritidshus. Fastigheten förvärvades av Ingrid Jansson. Curt Wirgin avled den 1/5 1968 och hustrun Gurli Wirgin den 11/1 1961, båda i Kungsholmen.

Karl Josef Janssons.

Saxhyttan 7:8. Hålvägen 4.

Karl Josef Lennart Jansson, f. 2/4 1918 i Fasterna, Uppland, gift 28/10 1961,

Hustru: Ingrid Margareta Jansson, f. 2/2 1918 i Ludvika,

Anm. Familjen står skriven på fastigheten år 1990 men avyttrade den året efter till Gert Löf. tidigare bosatt på Saxhyttan 13:15 (se ovan). Karl Jansson avled den 2/4 1999 och han sänka Ingrid Jansson den 19/6 2008, båda då skrivna på Ludvika.

Johan Moströms d.y.

Saxhyttan 8:3. Håkvägen 5.

Klensmeden och förmannen

Johan August Moström, f. 1/8 1876 i Nyhammar, gift 4/12 1898,

Hustru: Sofia Andrietta Eriksson, f. 29/6 1874 i Norrbo,

Barn: Johan *Konrad*, f. 16/5 1899 i Nyhammar

Anna Sofia, f. 5/5 1900 i dito

Anm. Johan Moström var son till Johan Gustaf Moström och Johanna Björklund, se dito längre fram. Familjen sedermera till Nor i Karlstads län. Johan Moström avliden den 22/9 1959 och hustrun Sofia Moström den 22/4 1958, båda i Nor. Ny ägare av fastigheten blev Johan Gustaf Persson.

Johan Gustaf Perssons.

Saxhyttan 8:3. Håkvägen 5-

Johan Gustaf Persson, f. 4/1 1885 i Botåker, gift 27/7 1912, död 5/12 1970.

Hustru: Elin Augusta Andersson, f. 19/11 1887 i Kullen, död 17/2 1970.

Barnlösa.

Anm. Makarna bodde på Kvarnheden och senare i Ludvika,. De var inflyttade från Ludvika till Västby den 19/8 1947. Ny ägare av fastigheten från och med 1970 blev en vid namn **Johan Rundlöf** som det tyvärr inte varit möjligt att identifiera. Familjen synes aldrig ha varit bosatt i Västby. De efterträddes av makarna Lindblom.

Valdemar Lindbloms.

Saxhyttan 8:3. Håkvägen 5.

Charles Valdemar Lindblom, f. 13/9 1912 i Jukkasjärvi, gift 21/5 1943, död 30/9 1993.

Hustru: Anna Christina Lindblom, f. 3/4 1919 i Nås, död 25/10 2001 i Ludvika.

Karl Erik Anderssons.

Saxhyttan 8:4. Håkvägen 7.

Hyttarbetaren, Anders Vidikas

Karl Erik Andersson, f. 5/2 1862 i Stensbo, gift 14/2 1888, död 3/7 1939 i Västby.

Hustru: Anna Stina Eriksson, f. 6/6 1865 i Norra Norrbo, död 14/2 1933 i Västby.

Barn: Elin Maria, f. 1890 ibm i Åselby. Stora Tuna

Ida Sofia., f. 25/5 1892 ibm, gift Nylid nedan

Elin Kristina, f. 1895 ibm

Anm. Makarna inflyttade till Nyhammar från Säter den 14/12 1918 och till Västby år 1923.

Nylids.

Saxhyttan 8:4. Håkvägen 7.

Gustaf Oskar Nylid, f. 23/4 1889 i Stora Malma, Södermanland, gift 17/2 1916,

Hustru: Ida Sofia Nylid, f. 25/5 1892 i Åselby, Stora Tuna,

Barn: Gustaf Åke, f. 19/5 1920 i Nyköping

Anm. Familjen synes aldrig ha varit bosatt i Västby utan endast utnyttjat gården som fritidsbostad. Ny ägare blev Nils Nord, tidigare bosatt i Hyttriset.

Nils Nord's.

Saxhyttan 8:4. Håkvägen 7. Körkarlen

Nils Nord, f. 23/8 1888 i Dala Järna, gift 19/12 1911, död 12/0 1944 i Västby.

Hustru: Klara Alida Eriksson, f. 26/8 1887 i Koppslahyttan, Stora Tuna,

Barn: Erik Ragnar, f. 30/12 1913 i Stora Tuna, till Ludvika

Helga Alida, f. 29/7 1916 ibm död ogift 19/9 2003 i Leksand

Nils Bengt, f. 2/10 1921 i Hyttriset, till Ludvika

Anm. Familjen inflyttad från Hyttriset den 3/11 1936. Klara Alida Nord utflyttad till Ludvika efter makens död. Hon avled 15/5 1969. Flera olika ägare synes ha varit ägare av fastigheten fram till omkring 1975 då Johan Axel Åhs står noterad som ägare.

Johan Axel Åhs.

Saxhyttan 8:4. Håkvägen 7.

Johan Axel Åhs, f. 6/1 1916 i Sundborn, död 3/4 1987 i Västby..

Ogift.

Paul Hellbergs.

Saxhyttan 8:4. Håkvägen 7.

Paul Uno Christer Hellberg, f. 178/7 1946 i Ludvika, skild 7/6 1974,

Hustru: Sirpa Riita Irene Hellberg, f. 18/5 1953 , skild 1974,

Sambo: Gun Elisabet Ek, f. 18/5 1953 i Ludvika,

Barn: Christer Johan, f. 11/2 1970 i Smedjebacken

Paul Daniel, f. 14/1 1981 i Ludvika

Cecilia Elisabet, f. 18/5 1987 i Västby

Valdemar Bergs.

Saxhyttan 94:1. Verkstadsarbetaren

Valdemar Emanuel Berg, f. 21/1 1904 i Stakheden, g. 22/1 1927, d. 28/4 1983 i Ludvika

Hustru: *Hilda* Sofia Johansson, f. 19/1 1904 i Botgårde, död 20/11 1988 i Ludvika

Barn: Erik Valdemar, f. 24/5 1927 i Västby

Sven Gunnar, f. 31/10 1928 ibm, till Järfälla, senare Kvarnheden

Elvy Elisabet, f. 6/9 1943 ibm,

Anm. Valdemar Berg var son till Otto Berg och Hilda Johansson i Familjen utflyttad till Ludvika den 18/6 1946. Ny ägare av fastigheten blev Rickard Eriksson, se nedan. Maj Eriksson hade dottern Eva Margareta, f. 23/12 1943.

Rickard Erikssons.

Saxhyttan 94:1. Föreståndaren vid kristidsnämnden

Rickard Emanuel Eriksson, f. 14/3 1899 i Norhyttan, gift 24/6 1924, död 25/10 1954.

Hustru: *Elsa* Teresia Lundin, f. 19/6 1903 i Ockelbo, Gästrikland,

Barn: *Maj* Elisabet, f. 25/5 1925 i Åmåt, Gästrikland, gift Fors, Ludvika

Elsa Birgitta, f. 25/11 1927 i Gävle, gift Busk, Ludvika

Mats Karl Anders, f. 24/3 1937 i Grangärde, till Grängesberg

Kjell Allan, f. 1/1 1942 ibm, till Ludvika

Anm. Familjen inflyttad från Saxhyttan 1946. Efter makens död flyttade Elsa Eriksson till Ludvika där hon avled den 25/9 1965. Gården riven och fastigheten 94:1 avstyckad till 94:3, 94:4 och 94:6.

Håk Jan Erik Erikssons.

Saxhyttan 94:3. Håkvägen 8. Smeden, Håk

Jan Erik Eriksson, f. 30/12 1854 i Norrbärke, gift 10/12 1892, död 23/6 1935

Hustru: Johanna Matilda Andersson, f. 28/1 1870 i Stakheden, död 19/12 1928

Barn: Erik Johan Alfred, f. 5/3 1893 i Nyhammar, se nedan

Helfrid Vilhelmina, f. 5/4 1897 ibm, gift i Nyhammar

Linnéa Vilhelmina, f. 22/12 1904 ibm, gift Bergström, Borlänge

Elna Valborg, f. 1/11 1908 ibm, gift Andersson, Borlänge

Hjalmar Folke, f. 29/6 1913 ibm, till Borlänge

Anm. Johanna Matilda Andersson var dotter till Soll Anders Gustaf Olsson och Carolina Persdotter i Stakheden. .Helfrid Vilhelmina hade dottern Doris Vilhelmina, f. 13/3 1921

Håk Alfred Erikssons.

Saxhyttan 94:3. Håkvägen 8. Järnarbetaren och radioreparatören, Håk

Alfred Eriksson, f. 5/3 1893 i Nyhammar, död 19/3 1976 i Stakheden

Hushållerskan Augusta Matilda Johansson, f. 3/7 1884 i Stora Tuna, död 28/1 1984

Barn: Elsa Gunborg, f. 21/9 1914 i Stakheden, se nedan

Iris Frideborg, f. 15/10 1920 ibm, se nedan

Sigvard Erikssons.

Saxhyttan 94:3. Håkvägen 8.

Erik *Sigvard* Eriksson, f.8/4 1918 i Östersaxen. Gift 14/12 1940, död 2/1 1996.

Hustru: *Iris* Frideborg Eriksson, f. 15/10 1920 i Västby,

Barn: *Majlis* Frideborg, f. 28/5 1938 i Västby (hennes), gift Millberg, Falun
Sven Olof, f. 17/10 1962 i Ludvika, till Västby, Saxhyttan 19:27 ovan

Blom Petter Perssons

Saxhyttan 94:6. Håkvägen.

Gårdskarlen senare förrådsförvaltaren, Blom

Petter Persson, f. 10/3 1844 i Fröjdberget, gift 22/4 1871, död 5/2 1925

Hustru: Anders Hans Johanna Persdotter, f. 4/9 1846 i Saxhyttan, död 11/2 1922

Barn: Johanna Vilhelmina, f. 28/7 1871 i Hyttriset

Per Johan, f. 27/5 1876 i Västby, se nedan

Johanna Maria, f. 13/6 1879 ibm

Anm. Johanna Vilhelmina hade sonen Karl Einar, f. 15/3 1903 i Västby, se nedan
Johanna Maria hade dottern Eivor Elisabet, f. 23/6 1921

Blom Petters Johan Pettersson.

Saxhyttan 94:6. Håkvägen. Sågverksarbetaren Blom-Petters

Per Johan Petersson, f. 27/5 1876 i Stakheden, död 5/5 1960 i Västby.

Ogift och barnlös.

Anm. Fastigheten Saxhyttan 94:6 genom testamente 1961 till systersonen Karl Einar Pettersson, bosatt i Hofors, vilken kom att utnyttja gården som fritishus.

Karl Einar Peterssons.

Saxhyttan 94:6. Håkvägen

Karl Einar Pettersson, f. 11/3 1903 i Västby, gift 15/3 1931,

Hustru: Linnéa Kristina Pettersson, f. 20/5 1903 i Sundborn

Barn: Till namnet okända

Anm. Einar Pettersson avliden den 28/6 1980 och hustrun Linnéa Petersson den 11/5 1977, båda i Hofors. Fastigheten förvärvad av Else Gunborg Eriksson, f. 21/9 1914 i Västby, dotter till Håk Alfred Eriksson ovan.

Gunborg Erikssons.

Saxhyttan 94:6.Håkvägen

Else Gunborg Eriksson, f. 21/9 1914 i Västby, död 17/6 2004,.

Ogift.

Anm. Else Gunborg Eriksson står skriven på fastigheten åren 1980 och 1990 men flyttade sedermera till Hyttvägen i Sunnansjö där hon avled den 17/6 2004.

Skolområdet.

Den förste som slog sig ner inom skolområdet synes ha varit smeden Jaklob Björklund, se nedan. De lärarfamiljer som varit bosatta inom området redovisas under Nyhammar och rubriken "lärarfamiljer".

Skolområdet.

Jakob Björklunds.

Mästaren

Jakob Björklund, f. 14/5 1823 i Orsa, gift 1845, död 14/5 1906 i Västby.

Hustru; Kristina Ståhl, f. 16/3 1818 i Leksand, död 4/1 1893 i Västby.

Barn: Maria Kristina, f. 25/5 1845 i Orsa
Johanna, f. 6/12 1847 ibm. gm Johan Moström, se Saxhyttan 12:9 nedan
Karolina, f. 2/1 1850 i Nyhammar, gm Johan Halvarsson
Johan Alfred, f. 21/9 1854 ibm
Anna Charlotta, f. 16/8 1860 ibm

Karl Gäfverts.

Slaktaren

Karl Fritiof Gäfvert, f. 24/9 1887 i Nyed, Värmland, gift 4/5 1899, död 2/4 1939.

Hustru: *Hilma* Kristina, f. Nylén 24/3 1876 i Husby, död 7/1 1957 i Stockholm

Barn: Gunhild Kristina, f. 30/1 1900 i Södra Norrbo, död 1/10 1903
Rosa, f. 19/10 1901 ibm, gm Elis Schollin, till Stockholm
Karl *Ragnar*, f. 20/7 1903 ibm
Knut *Artur*, f. 13/1 1906 ibm, se Saxhyttan 7:7 ovan

Boende vid Kvarndammsvägen. Maskinistbostaden.

Erik Aronsson Spjuts.

Saxhyttan 7:3. Strömsro. Maskinisten

Erik Aronsson Spjut, f. 24/2 1874 i Norra Råfvåla, gift 22/10 1900,

Hustru: Anna Maria Nordmark, f. 19/8 1874 i Dala Floda,

Barn: Hulda, f. 30/6 1901 i Ludvika
Anna, f. 31/10 1902 ibm
Axel, f. 7/4 1906 ibm
Erik, f. 31/8 1910 i Mockfjärd

Anm. Familjen inflyttad från Mockfjärd den 12/1 1912. Återvände dit den 9/1 1916.
Mannen död 7/3 1943 i Sandviken och hustrun den 15/1 1933 i Högbo.

Ludvig Berggrens.

Saxhyttan 7:3 Strömsro. Maskinisten

Ludvig Natanael Berggren, f. 23/4 1886 i Tuna, Medelpad, gift 29/8 1914,

Hustru: Anna Cecilia Öberg, f. 29/4 1889 i Älvkarleby,

Barn: Karl Johan Ludvig, f. 24/6 1915 i Nyhammar

Anm. Familjen inflyttad från Tuna i Medelpad den 17/6 1915. Återflytt dit den 19/7 1917.

Karl Verner Hedströms.

Saxhyttan 7:3. Strömsro. Maskinisten

Karl Verner Hedström, f. 17/8 1889 i Hedemora landsförsamling, gift 1/4 1911,

Hustru: Emma Elisabet Frisk, f. 5/2 1892 i Nyhammar,

Barn: Irene Elisabet, f. 24/11 1910 i Nyhammar,, gift Andersson, Stormatsbyn
Emmy Alfrida, f. 22/11 1913 i Stora Tuna, gift Persson, Borlänge
Ellen Linnéa, f. 22/5 1917 ibm, gift Karlsson, Idkerberget

Anm. Familjen inflyttad från Stora Tuna den 26/7 1918. Återvände dit den 18/11 1919.
Mannen död den 5/10 1959 och hustrun den 4/5 1946, båda i Tuna.

Gustaf Strömbergs.

Saxhyttan 7:3. Strömsro. Maskinisten

Lars Gustaf Strömberg, f. 6/7 1870 i Fryksände, Värmland, gift 15/8 1891,

Hustru: Charlotta Stålberg, f. 10/10 1862 i Gustaf Adolfs förs. Värmland,

Barn: Stina, f. 17/10 1885 i Gustaf Adolf (hennes)

Karl Gustaf, f. 23/8 1891 i Hosjö, död ogift i Ludvika 2/2 1917

Anna Maria, f. 25/7 1893 ibm, död ogift i Nyhammar 21/11 1913

Anm. Familjen inflyttad från Hosjö till Nyhammar den 4/12 1899. Strömberg tillträdde som maskinist och bosatte sig på Strömsro. Makarna flyttade sedermera till en villa på Hyttriset där Lars Gustaf Strömberg avled den 13/12 1940. Hustrun Lotta levde ända fram till den 24 januari 1952 då hon var nära 90 år.

Gustaf Karlssons

Saxhyttan 7:3. Strömsro. Maskinisten

Karl *Gustaf* Ernfrid Karlsson, f. 16/6 1895 i Kvarnheden, g. 19/3 1927, död 10/6 1949.

Hustru: *Elsa* Linnéa Johansson, f. 16/9 1902 i Hjulsjö, Örebro län, död 13/12 1974.

Barn: Gösta *Bruno*, f. 9/8 1927 i Kvarnheden, konstnär.

Anm. Familjen inflyttad från Kvarnheden år 1927. Utflyttad till Hyttriset.

Rubins.

Saxhyttan 7:3. Strömsro. Verkmästaren

Gustaf *Algot* Rubin, f. 23/2 1878 i Filipstad, gift 26/12 1903, död 1/11 1972 i Ludvika.

Hustru: *Signe* Lovisa Johansson, f 13/1 1879 i Västerås, d. 25/10 1956 i Nyhammar

Barn: *Karin* Elisabet, f. 19/7 1905 i Ludvika, gm Josef Nilman

Nils Gustaf Rune, f. 5/8 1913 i dito, till Ludvika

Verner Petterssons.

Saxhyttan 7:3 Strömsro. Kvarndammsvägen 1. Verkmästaren,

John *Verner* Pettersson, f. 5/2 1919 i Nyhammar, gift 1942,

Hustru: *Birgit* Linnéa Petersson, f. 16/2 1922 i Dala Järna, skild,

Barn: *Solveig* Birgitta, f 22/7 1942 i Nyhammar, gift Nordberg, Ludvika

Inger Margareta, f. 2/7 1944 ibm, gm Gunnar Henriksson

Åsa Kristina, f. 28/9 1955 ibm, bosatt i Nacka

Anm. Verner Pettersson inflyttad från Skogsbo, Nyhammar till Strömsro 1964. Han inköpte gården år 1974.

Johan Janssons.

Saxhyttan 13:6. Arbetaren, Anders Matts

Johan Jansson, f. 10/11 1841 i Stakheden, gift 10/11 1867, död 25/7 1900 i Stakheden

Hustru: Sara Jansdotter, f. 10/12 1843 i Sunnansjö, död 4/1 1923 i Stakheden

Barn: Alma Kristina, f. 20/9 1868 i Stakheden, gm Carl August Jansson nedan

Johan Albert, f. 4/4 1870 ibm, se nedan

Carl Johan, f. 25/10 1871 ibm, se nedan

Emma Sofia, f. 17/11 1873 ibm, gift Larsson, Islingby, Stora Tuna

Anna Matilda, f. 21/12 1875 ibm, död 8/8 1878

Johan August, f. 22/7 1878 ibm tvilling, död 7/11 1878

Per Johan, f. 22/7 1878 ibm, tvilling, död 30/7 1880

Johan August (Engberg), f. 24/9 1880 ibm, se nedan

Johan Ernst, f. 20/2 1883 ibm, död 1/10 samma år

Johan Ernst, f. 20/1 1886 ibm se nedan

Ernst Johanssons.

Saxhyttan 13:6. Gjutaren, Anders Matts

Johan Ernst Johansson, f. 20/1 1886 i Stakheden, gift 19/8 1911, död 11/6 1957.

Hustru: Anna Sofia Norström, f.5/4 1880 i Norrbärke, död 30/6 1971.

Barn: Johan Erik, f. 19/11 1917 i Stakheden, död 26/11 samma år

August Engbergs.

Saxhyttan 13:6. Plåtslagaren

Johan August Engberg, f. 24/9 1880 i Stakheden, gift 5/12 1903, död 18/8 1965.

Hustru: Augusta Jansson, f. 11/6 1879 i Högbacken, död 4/5 1933 i Grängesberg.

Barn: Johan Ivar, f. 6/10 1904 i Stakheden, död 2/12 1997 i Hofors

Gerda Linnéa, f. 2/3 1907 ibm, gift Steèn, Skärholmen

Signe Augusta, f. 25/7 1909 ibm, gift Hysing, Philipstad

Anm. Familjen inflyttad från Stakheden till Västby den 18/12 1913.

Ivar Engbergs.

Saxhyttan 13:6. Kvarndammsvägen 5.

Johan Ivar Enberg, f. 6/10 1904 i Stakheden, gift 28/8 1926, död 2/12 1997 i Hofors.

Hustru: Edit Linnéa Schollin, f. 13/11 1905 i Nyhammar, död 11/11 1980 i Västby.

Barn: Sven Olof, f. 7/3 1929 i Hofors, bosatt i Hofors

Olof Olssons.

Saxhyttan 13:6. Kvarndammsvägen 5.

Karl Ernst Olof Olsson, f. 21/6 1930 i Husby, gift 5/4 1958,

Hustru: Ester Margareta Olsson, f. 10/3 1958 i Norrbärke,

Barn: Ulla Margareta, f. 22/10 1958 i Rytterne, Västmanland

Per Olof, f. 29/1 1964 i Nyhammar

Anna Maria, f. 14/8 1971 i Västby..

Ture Olssons.

Saxhyttan 13:6. Kvarndammsvägen 7. Skogsförman

Thure Gunnar Olsson, f. 18/10 1939 i Ludvika, gift 30/12 1962,

Hustru: Gunvor Margareta Olsson, f. 25/8 1939 i Ludvika,

Barn: Anna Linnéa, f. 14/3 1966 i Västby

Lena Maria, f. 23/11 1967 ibm

Anm. Familjen står skriven på Saxhyttan 13:6 år 1990. Gunvor Olsson har tjänstgjort som lärare vid skolan i Nyhammar.

Johan Johanssons.

Saxhyttan 13:6.

Anders Matts Johan Albert Johansson, f. 4/4 1870 i Stakheden,

Ogift och barnlös.

Anm. Johan Johansson drev en snickeriverkstad i Västby. Han kom mot slutet av sin levnad till ålderdomshemmet Pärilby där han avled den 29/12 1942.

Carl Erik Janssons.

Saxhyttan 12:17. Målaren, Anders Matts

Carl Erik Jansson, f. 15/1 1848 i Stakheden, g. 1869, 1877, d. 26/5 1927 i Stakheden

Hustru 1: Sara Ersdotter, f. 1674 1846 i Laxsjön, gift 9/12 1869, död 25/10 1875

Hustru 2: Sophia Andersdotter, f. 10/11 1850 i Hyttriset, g. 22/9 1877, död 1/10 1931

Barn: Fredrik, f. 24/6 1869 i Långmyra, (hennes), se Sandberg

Emma Sophia, f. 15/10 i Stakheden, gm A.G. Andersson, till Amerika

Carl August, f. 20/8 1875 ibm död 19/12 samma år

2:a giftet: Carl Olof, f. 29/7 1878 ibm, (Målar Kalle), se Saxhyttan 12:19 nedan

Erik Oskar, f. 1/10 1879 ibm, se Jernfeldts

Johan Albert, f. 30/10 1881 ibm, tog namnet Sten, till Ludvika

Vilhelmina, f. 10/1 1883 ibm död 20/8 1884

Hanna, f. 24/2 1884 ibm gift Lindberg, till Hägersten

Vilhelmina, f. 39/3 1890 ibm, död 4/6 samma år.

Klas Moréns.

Saxhyttan 12:17. Träarbetaren

Klas Erik Morén, f. 6/2 1891 i Kallhaga, gift 7/4 1924, död 27/4 1954 i Nyhammar.

Hustru: *Milda* Sofia, f. Pettersson, f. 1/12 1901 i Stakheden, död 28/7 1958.

Barn: *Mildred* Elisabet, f. 9/9 1936 i Västby

Stenmarks.

Saxhyttan 12:17. Kvarndammsvägen 15.

Sigurd Bernhard Stenmark, f. 20/5 1931 i Tärna, gift 25/12 1959,

Hustru: Karin Valborg Stenmark, f. 9/3 1933 i Vilhelmina,

Barn: Eva Marita, f. 11/8 1959 i Tärna

Lena Sysanne, f. 12/9 1964 i Björksele

Jernfeldts.

Saxhyttan 12:17. Målaren och färghandlaren

Erik Oskar Karlsson Jernfeldt, f. 1/10 1879 i Stakheden, gift 7/5 1902, död 27/8 1942

Hustru: Hanna Karolina Bergdahl, f. 2/10 1877 i Järnboås, Örebro, död 19/10 1958

Barn: *Erik* Harry, f. 12/11 1902 i Stakheden, till Borlänge

Oskar *Henry*, f. 13/11 1904 i Västby, till Karlstad

Margit Elisabet, f. 21/11 1906 ibm, gift Mellgren i Ludvika

Anm. Familjen inflyttad från Stakheden 1919. Fastigheten såld till C.H. Olsson 1942.

Carl Henry Olssons. (Målar Olssons).

Saxhyttan 12:17. Målaren och färghandlaren

Carl Henry Olsson, f. 20/11 1905 i Sunne, gift 12/4 1941,

Hustru: Rut Elisabet Olsson, f. 27/4 1905 i Lycksele

Janne, f. 25/5 1934 i Torsby, bosatt i Strängnäs

Erik Tomas, f. 7/5 1942 i Kristinehamn, bosatt i Lidingö

Anm. Olsson flyttade med sin familj till Stockholm omkring 1952 och därefter till Sunne i Värmland. Carl Henry Olsson avliden i Sunne den 17/2 1993. Ny ägare blev Tage Tillman, se nedan. Janne Olsson drev under ett trettioårigt år ett bilföretag i Addis Abeba, Etiopien.

Tage Tillmans.

Saxhyttan 12:17. Färghandlaren

Tage Valdemar Tillman, f. 3/3 1912 i Säfsnäs, gift 20/5 1939 och 1/3 1952,
Hustru: *Edit* Elvira, f. Persson 10/4 1904 i Älgtorpet, skild 1950, till Ekorrbacken.

Barn: Bernt Tage *Ulf*, f. 23/5 1938 i Kvarnheden, till Ludvika
Hilding Valdemar, f. 4/4 1940 i dito, till Essunga, Västergötland

Anm. Tage Tillman och hans andra hustru flyttade från Västby till Ludvika år 1957.

Tage Tillman avled i Sunnansjö den 2/2 2009. Hustrun hade avlidit dessförinnan, nämligen den 21/11 2002 i Ludvika.

Konditori Kvarndammen.

Saxhyttan 12:18.

Sven *Lennart* Andersson, f. 22/8 1931 i Ludvika,

Hustru: Karin *Ingrid* Elisabet Andersson, f. 2/8 1930 i Grevie, Skåne,

Barn: Per Magnus, f. 30/5 1958 i Ludvika, bosatt i Smygehamn
Lars Ola, f. 14/8 1959 i Västby. bosatt i Smygehamn
Anders Johan, f. 13/7 1962 ibm, till Trelleborg

Anm. Familjen utflyttad till Smygehamn i Skåne år 1965.

Granlunds-Vestlins

Saxhyttan 12:18. Kvarndammsvägen 17.

John Yngve Granlund, f. 15/12 1947 i Kungsholmen, Stockholm, Gift 24/12 1989,

Hustru: Margit Elisabet Vestlin Granlund, f. 20/11 1943 i Östervåla, Uppland,

Barn: Jenny Elisabet, f. 19/5 1975 i Västby

Carl Karlssons. (Målarkalles)

Saxhyttan 12:19. Anders Matts

Carl Olof Karlsson, f. 29/7 1878 i Stakheden, gift 29/3 1902, död 22/2 1952 i Nyhammar

Hustru: Anny Brattström, f. 7/1 1881 i Nyhammar, död 15/10 1971 i Grängesberg

Barn: Anny *Margareta*, f. 24/8 1902 i Stakheden, gm Fredrik Andersson,
Märta Julia, f. 12/12 1904 ibm
Olof Emanuel, f. 19/11 1908 ibm, till Sunnansjö (Målar Olle)

Dahlbergs. Frisörsalong Kvarndammen.

Saxhyttan 12:19. .

Anders Dahlberg, f. 30/7 1939 i Malmö, (son stinsen Ragnar Dahlberg, Nyhammar)

Hustru: *Gunilla* Kristina Dahlberg, f. 14/8 1940 i Sundsvall,

Barn: Gunilla *Carina*, f. 27/11 1963 i Tuna, Västernorrland, till Enskede

Noreus – Verkmästarebostaden – Filadelfiahuset

Gården är sannolikt den äldsta i Västby, uppförd vid mitten av 1800-talet. Enligt uppgift skall här tidigare ha funnits ett finnpörte. En tänkbar bosättare här kan ha varit Anders Hindersson.

Anders Hindersson, f. 1639 i Norr Hörken, död 1698.

Hustru 2: Elisabet Halvarsdotter, f. 14/3 1648 i Heden, gift 22/7 1683,

Barn: Erik, f. 1/5 1684 i Heden
Lars, f. 27/4 1687 ibm, till Kyrkbyn
Elisabet, f. 7/6 1690 ibm
Mattes, f. 21/12 1693 ibm

Anders Gustaf Noreus.

Saxhyttan 104:1 Järnarbetaren och klensmeden

Anders Gustaf Noreus, f. 6/6 1843 i Stenberget, 1870 och 1888,

Hustru: Johanna Berglund, f. 13/6 1846 i Norsån, gift 9/11 1870, död 4/10 1886.

Hustru 2: Matilda Nord, f. 2/5 1864 i Botnäs, gift 1888, död 20/3 1892.

Barn: Hanna Maria, f. 15/6 1871 i Abäckshyttan
Carl Gustaf, f. 7/1 1873 ibm, död 25/2 1876
Johan August, f. 30/3 1875 ibm se nedan
Hanna Maria, f. 31/12 1877 ibm död 20/1 1878
Anna Maria, f. 1878 ibm död samma år
Johanna Maria, f. 2/10 1879 ibm
Karl Edvard, f. 25/1 1882 ibm
Gustaf Axel, f. 21/10 1884 ibm

2:a giftet: Edvard Emanuel, f. 23/1 1890 ibm
Karl Gustaf, f. 9/5 1891 ibm

Anm. Fastigheten förvärvades av Nyhammars Bruk och Noreus flyttade omkring år 1910 till en stuga i den så kallade Kajsgropen i Nyhammar där han sysslade med klensmide. Han avled den 6/1 1920.

Smältaren

Johan August Noreus, f. 30/3 1875 i Nyhammar, gift 10/11 1900,

Hustru: Kerstin Persson, f. 2/4 1882 i Dala Floda,

Barn: Karl Einar, f. 4/3 1875 i Västby, död 23/8 1903.
Karl Einar, f. 4/9 1903 ibm
Karl Edvard, f. 4/5 1906 ibm, död ogift i Kvarnheden 2/1 1927
Karl Bernhard, f. 20/8 1909 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Kvarnheden 1912. Johan Noreus avled den 2/2 1913 och hans änka gifte om sig 1916 med Myst Johan Axel Jakobsson, född 1882 i Södra Norrbo.

Verkmästarbostaden.

Ekströms.

Saxhyttan 104:1. Verkmästare

Otto Hjalmar Ekström, f. 1/4 1878 i Husby, Älvsborgs län, g. 27/5 1905, d. 17/5 1933

Hustru: Anna Josefina Gustafsson, f. 26/12 1881 i Tranemo, d. 7/4 1968 Oxelösund

Barn: Signe *Valborg*, f. 23/8 1905 i Norrbärke, gift Blom, Järfälla
Tore Hjalmar, f. 18/10 1907 ibm, död ogift i Västby 9/9 1933
John *Helge*, f. 16/2 1912 i Trollhättan, till Nacka
Inga *Elisabet*, f. 18/7 1917 i Västby, gift Sandblad, Oxelösund

Anm. Familjen inflyttad från Trollhättan den 10/9 1914.

Algot Rubins.

Saxhyttan 104:1 Verkmästare

Gustaf Algot Rubin, f. 23/2 1878 i Philipstad, gift 26/12 1903, död 1/11 1972

Hustru: Signe Lovisa Johansson, f. 13/1 1879 i Västerås. död 25/10 1956

Barn: *Karin* Elisabet, f. 19/7 1905 i Ludvika, gm Josef Nilman
Nils Gustav Arne, f. 4/8 1913 ibm, till Ludvika

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika den 7/9 1917. Makarna Rubin flyttade sedermera till Strömsro, se dito ovan.

Karl Ternskogs.

Saxhyttan 104:1. Verkmästare

Karl Axel Ternskog, f. 6/3 1899 i Söderbärke, gift 6/3 1926, död 17/12 1978 i Nacka

Hustru: *Hanna Emilia Bergkvist*, f. 25/9 1901 i Sör Västansjö, död 8/1 1982 i Nacka

Barn: Maj Lis Kristina, f. 22/6 1927 i Västby, gift Qvist, Nacka

Anm. Karl Ternskog var son till Knip Karl Larsson i Nyhammar. Familjen utflyttad till Nacka den 26/8 1930.

Einar Jonssons.

Saxhyttan 104:1. Verkmästaren

Bror *Einar Jonsson*, f. 2/5 1896 i Växsjö, gift 19/5 1918, död 14/11 1976 i Ludvika

Hustru: *Ida Matilda Färm*, f. 1/5 1895 i Nöbbele, Småland, död 6/3 1981 i Leksand

Barn: Birgit Mary Terese, f. 3/5 1921 i Växsjö

Aina Steffy Irene, f. 25/1 1925 i Virserum, gift Ewell, Ludvika.

Kamrersbostaden.

Saxhyttan 104:1 Kamrer

Carl Frode Jödahl, f. 14/7 1886 i Bergsjö, Hälsingland, gift 13/4 1914,

Hustru: Ragnhild Lovén, f. 13/4 1893 i Västanfors

Barn: Lars Hilding, f. 20/8 1916 i Västby, till Skärholmen

Karl Erik, f. 22/3 1918 ibm, till Falun

Stig Frode, f. 10/7 1920 ibm, till Göteborg

Brita Maria Kristin, f. 4/6 1923 ibm, gift Pegefelt, Borlänge

Per Gunnar, f. 11/9 1924 ibm, till Västra Frölunda, Göteborg

Anm. Familjen inflyttad från Västanfors 28/7 1915. Utflyttad till Avesta 8/12 1924. C.F. Jödahl död i Vasa, Göteborg den 19/5 1949. Hans änka död i Borlänge den 23/9 1978.

Grills.

Saxhyttan 104:1. Kamrer

Karl Birger Grill, f. 29/11 1891 i Brännkyrka, gift 15/8 1920,

Hustru: Anna Granström, f. 10/5 1892 i Linköping,

Barn: Klas Oskar Ludvig, f. 11/11 1921 i Västby, till Sundsvall

Anna Aida Sofia, f. 12/10 1924 ibm, gift Willén, Uppsala

Anm. Karl Birger Grill inflyttad från Falun den 8/9 1918. Var först anställd som korrespondent. Familjen senare utflyttad. Han död i Motala 19/12 1956 och hon död i Lund 14/2 1993.

Karin och Ruben Haags.

Saxhyttan 104:1. Kamrer

Karin Viktoria, Haag, f. Nyman 12/3 1901 i Gärdsveden, död 18/4 1953.

Maken Erik *Ruben* Haag, f. 23/10 1900 i Nyhammar, gift 7/8 1926, död 8/9 1961.

Barn: *Nils Olof Ruben*, f. 28/6 1927 i Nyhammar, bosatt i Nyhammar

John Erik Ruben, f. 10/10 1928 i dito, se nedan

Jonte Haags.

Saxhyttan 104:20. Kvarndammsvägen 19.

John Erik (Jonte) Haag, f. 10/10 1928 i Nyhammar, gift 1950, till Kvarnheden

Hustru: *Elvy* Maria, f. Brask 1/12 1931 i Nyhammar, död 30/6 2009.

Barn: John-Ivar, f. 1/1 1951 i Nyhammar, till Kungsängen

Mats-Olov, f. 31/11 1952 ibm, till Spånga

Boende vid Västbyvägen.

Fredrik Lars..

Furuliden. Snickaren

Lars *Fredrik* Larsson, f. 9/6 1844 i Hedbyn, gift 28/2 1869, död 4/3 1914 i Nyhammar.

Hustru: Sophia Magnusdotter, f. 21/12 1843 i Bergsbo, död 19/9 1925 i Nyhammar.

Barn: Albertina, f. 15/7 1869 i Östanbjörka, gm August Karlsson se ovan
August, f. 16/7 1873 ibm, död 3/12 samma år
Ludvig, f. 24/9 1876 ibm, död 23/12 samma år
August, f. 25/9 1877 ibm, byggmästare, se nedan
Karl Johan, f. 18/2 1881 i Nyhammar, till Kvarnheden
Alfred, f. 28/5 1883 i Prostgården, död 29/8 1884
Anna Lovisa, f. 10/8 1884 ibm, död 16/9 1885
Henrik, f. 15/12 1885 ibm, se nedan

August Larssons.

Saxhyttan 12:6. Byggmästaren

August Larsson, f. 25/9 1877 i Östanbjörka, gift 14/12 1901, död 26/9 1958.

Hustru: Anna Fredrika Larsson, f. 31/5 1875 i Söderbärke, död 24/3 1956.

Barn: Holger, f. 12/2 1903 i Nyhammar, till Vetlanda
Ester, f. 22/7 1905 i dito, gift Kocken, Farsta
Rut, f. 12/3 1910 i dito, gm Karl Jansson, Kvarnheden

Anm. Familjen inflyttad till Västby från Nyhammar den 23/9 1912.

Erik Lifhs.

Saxhyttan 12:6. Stationsbiträde

Erik Herbert Liph, f. 11/9 1916 i Tåsjö, Ångermanland, gift 19/5 1945

Hustru: *Greta* Viola Liph, f. 28/7 1925 i Engelbrekts församling,

Barn: Carl Sture Håkan, f. 17/9 1951 i Ströms församling, till Sala
Erik Ivar Roland, f. 4/8 1962 i Västby, till Skarpnäck

Anm. Familjen utflyttad till Grängesberg omkring 1964. Erik Liph död i Östersund den 25/12 1999.

Valdemar Johanssons.

Saxhyttan 12:6.

Sven Erik Valdemar Johansson, f. 30/11 1937 i Olaus Petri församling,

Hustru: Märtha Elvira Johansson, f. 3/4 1930 i Grängesberg,

Barn: Eva Carina, f. 21/8 1959 i Västby, gift Wastegård, Grängesberg
Lars Valdemar, f. 2/10 1962 ibm, till Grängesberg
Märtha Birgitta, f. 25/10 1964 ibm, till Grängesberg

Anm. Valdemar Johansson utflyttad till Dala-Järna och Märtha Johansson till Grängesberg. Fastigheten inköpt av Jan och Sigrid Sandberg, inflyttade från Kyrkbyn julen 1974.

Sandbergs.

Saxhyttan 12:6. Västbyvägen 6.

Jan Rune Sandberg, f. 22/7 1948 i Kyrkbyn, gift 13/4 1974,

Hustru: Sigrid, f. Bartsch 19/7 1950

Barn: *Helena* Maria, f. 31/12 1971 i Kyrkbyn

Anm. Familjen sedermera utflyttad till Gärdsveden. Fastigheten bebos numera av dottern Helena Sandberg, gift med Kent Ove Naclér, född 1972 i Norrbo.

Henrik Larssons.

Saxhyttan 12:2. Smeden

Henrik Larsson, f. 15/12 1885 i Prostgården, gift 30/11 1907, död 14/9 1950.

Hustru: Jenny Augusta Karlsson, f. 18/9 1882 i Hästberget, död 11/12 1956.

Barn: *Nanny Linnéa*, f. 5/4 1908 i Nyhammar, gift Johnsson, Avesta
Karin Viola, f. 21/5 1916 i Västby, se nedan

Tegneståls.

Saxhyttan 12:12. Västbyvägen 8. Elförman

Assar Tegnestål, f. 28/5 1904 i Multrå, Ångermanland, gift 7/6 1952. Död 27/4 1976.

Hustru: Karin, f. Larsson 21/5 1916 i Västby, död 24/2 1994.

Barn: *Karin Ann-Mari*, f. 28/4 1954 i Västby, bosatt i Nyhammar

Näv Johan Karlssons.

Saxhyttan 12:3. Gjutaren, Näv

Johan August Karlsson, f. 17/2 1875 i Hyttriset, gift 6/10 1900, död 17/1 1941.

Hustru: *Ida* Sofia Andersson, f. 13/5 1880 i Holen, död 2/12 1940.

Barn: *Johan Edvard*, f. 24/3 1900 i Nyhammar.
Per Hugo, f. 25/11 1909 i dito, till Ludvika

Jönssons.

Saxhyttan 12:3. Västbyvägen 7.

Karl Edvard Jönsson, f. 18/3 1910 i Norra Finnskoga, gift 2/11 1946,

Hustru: Lilly Birgitta Jönsson, f. 9/4 1919 i Hanebo, Hälsingland,

Barn: *Mats Lennart Nordlund*, f. 14/2 1955 i Göteborg, tvilling
Jan Mikael Nordlund, f. 14/2 1955 ibm, tvilling, till Göteborg
Gudrun Elisabet Jönsson, f. 29/5 1957 i Västby, till Göteborg

Anm. Makarna Jönsson utflyttade till Tallhedsvägen i Nyhammar där Lilly Jönsson avled den 20/3 1987. Karl Edvard Jönsson flyttade senare till Dalby i Värmland där han avled den 2/6 1995. Fastigheten förvärvad av Håkan Grönberg.

Håkan Grönbergs.

Saxhyttan 12:3. Västbyvägen 7.

Lars Håkan Grönberg, f. 28/12 1944 i Nyhammar, gift 30/3 1968,

Hustru: Laina Sisko, f. Orvokki 17/9 1949.

Barn: *Laina Anette Kristina*, f. 24/2 1968

Anm. Familjen tidigare bosatt i Bruksbostäderna, Västby.

Fredrik Sandbergs.

Saxhyttan 12:4. Smältaren

Fredrik Karlsson Sandberg, f. 24/6 1868 i Långmyra, gift 13/2 1894, död 19/11 1950

Hustru: Anna Fredrika Schollin, f. 9/8 1865 i Laxsjön, död 22/10 1925 i Nyhammar

Barn: *Anna Alida*, f. 30/12 1894 i Nyhammar, gm Karl Axel Sohlberg
Astrid Vilhelmina, f. 14/11 1896 ibm
Karl Anton, f. 4/11 1898 ibm, bokhållare, till Hyttriset
Berta Kristina, f. 3/1 1909 ibm gift Berglind, Arboga

Saxhyttan 12:4. Inneboende.

Per Leonard Larsson, f. 28/8 1864 i Grangärde, död 14/3 1941 i Pärilby.

Ogift och barnlös.

Saxhyttan 12:4. Inneboende

Hanna Lindberg, f. Karlsson 24/2 1884 i Stakheden,
död 28/7 1960 i Linköping

Erik Norbergs.

Saxhyttan 12:20. Västbyvägen 9. Åkeriägare

Erik August Norberg, f. 21/5 1918 i Kvarnheden, gift 23/6 1966, död 3/2 1992.

Hustru: Karin Viola Norberg, f. 16/11 1920 i Släp, Halland, död 19/10 2008.

Barn: Bernt Nils Erik (Nicke), f. 25/12 1941 i Matteus församling, se nedan

Nicke Norbergs

Åkeriägaren

Nils Erik Norberg, f. 25/12 1941 i Matteus församling,

Hustru: Karin Marianne Söderman, f. 30/4 1944 i Nyhammar.

Hustru 2: Hilda Margareta Norberg, f. 29/7 1943 i Falun Kristine, gift 2/6 1990,

Barn: Bernt Jan-Olov, f. 23/7 1963 i Nyhammar, bosatt i Nyhammar

Anna-Karin Marianne, f. 28/7 1965 ibm, till Björbo

Maria Elisabet, f. 18/12 1966 ibm, se Saxhyttan 104:7 nedan

Anm. Familjen utflyttad till Abäcksvägen i Nyhammar. Nils Erik Norberg första hustru Marianne Söderman omgift 1984 med John Folke Andersson, Kvarnheden. Margareta Norberg avliden den 15/2 2002.

Moströms.

Saxhyttan 12:9. Koldrängen

Jan Jakob Moström, f. 22/6 1815 i Norrbärke, gift 1837, till Säter 25/10 1841.

Hustru: Stina Cajsa Lång, f. 26/12 1816 i Mora, död 29/1 1841 i Nyhammar.

Barn: Johanna Sofia, f. 30/3 1838 i Ludvika

Jan Gustaf, f. 20/7 1840 i Nyhammar, se nedan

Anm. Familjen var inte i Västby utan bodde sannolikt i Mångdala.

Saxhyttan 12:9. Västby.

Arbetaren och brandvakten

Johan *Gustaf* Moström, f. 20/7 1840 i Nyhammar, gift 23/11 1867, död 16/1 1922.

Hustru: Johanna Björklund, f. 6/12 1847 i Orsa, död 29/6 1943 i Nyhammar.

Barn: Johanna Matilda, f. 7/3 1868 i Nyhammar, gift Järnström, se nedan

Ida Sofia, f. 17/3 1870 ibm, död 4/9 1873

Johan Alfred, f. 29/4 1872 ibm, död 1/2 1878

Gustaf Teodor, f. 16/6 1874 ibm, död 1/2 1879

Johan August, f. 1/8 1876 ibm, se Saxhyttan 8:3 ovan.

Gustaf Adolf, f. 26/6 1879 ibm, se nedan

Fredrik Leonard, f. 18/7 1881 ibm, se nedan

Ida Matilda, f. 26/2 1886 ibm, gift Källgren, Philipstad

Karl Alfred, f. 22/8 1888 ibm, till Amerika, se nedan

Klas Elam, f. 27/7 1892 ibm, se nedan

Verkstadsarbetaren

Gustaf Adolf Moström, f. 29/6 1879 i Nyhammar, gift 4/6 1900,

Hustru: Tickols Anna Matilda Eriksson, f. 5/3 1885 i Hyttriset,

Barn: Ida Elisabet, f. 18/5 1911 i Chicago

Gustaf Rickard, f. 9/2 1915 i Nyhammar.

Anm. Familjen inflyttad från Amerika den 29/12 1913. Återvände dit den 8/9 1916.

Smältaren

Fredrik Adolf Moström, f. 18/7 1881 i Nyhammar, gift 19/8 1904, död 21/5 1911.
Hustru: Karin Persson, f. 3/10 1883 i Floda (barnmorska), till Säter 17/7 1914.
Barn: Per Fredrik, f. 19/11 1904 i Nyhammar, till Borås

Anm. Det är inte klarlagt var familjen var bosatt. De kan eventuellt ha bott i Västby, eller på Gamla bruket.

Verkstadsarbetaren

Klas Elam Moström, f. 27/7 1892 i Nyhammar, gift 19/12 1900, Familjen till Amerika
Hustru: Olga Susanna Andersson, f. 29/5 1897 i Nyhammar, den 20/6 1923.
Barn: Erik Gustaf, f. 1/8 1914 i Nyhammar
Dagny Elisabet, f. 17/5 1916 i dito

Smeden

Per Fredrik Moström, f. 29/11 1848 i Karbenning, Västmanland, gift 1873,
Hustru: Tilda Karolina Forsberg, f. 8/4 1848 i Ramsberg,
Barn: Karl Fredrik, f. 30/9 1874 i Norrbärke
Ida, f. 19/10 1876 i Abäckshyttan

Jernströms.

Saxhyttan 12:9. Västby.

Smeddrängen och hopslagaren

Johan Olof Jernström, f. 2/1 1863 i Dala Floda, gift 22/12 1888, död 3/2 1939.
Hustru: Johanna Matilda Moström, f. 7/3 1868 i Nyhammar, död 14/12 1954.
Barn: Johan *Edvin*, f. 19/9 1889 i Nyhammar
Johan Alfred, f. 26/8 1891 ibm, se nedan
Johan *Valdemar*, f. 30/5 1895 ibm, till Huddinge
Anna Matilda, f. 4/9 1906 ibm, ogift, död 9/7 1990 i Nyhammar.

Saxhyttan 12:9. Verkstadsarbetaren

Johan *Alfred* Jernström, f. 26/8 1891 i Nyhammar, gift 12/4 1913, död 14/2 1945.
Hustru: Betty Emilia Larsson, f. 6/6 1892 i Kyrkbyn, död 23/1 1980 i Ludvika.
Barn: Erik Olof, f. 8/7 1913 i Västby, till Norrtälje
Alfred Hugo, f. 10/1 1916 ibm, till Ludvika
John Harald, f. 8/5 1919 ibm, till Ludvika
Gunnel Elisabet, f. 14/8 1922 ibm, gift Svanqvist, Katrineholm

Alfred Moströms.

Saxhyttan 12:9. Västby 611.

Johan Alfred Moström, f. 22/8 1880 i Nyhammar, död 15/11 1963.
Hushållerskan Anna Matilda Jernström, f. 4/9 1906 i Västby.

Anm. Alfred Moström, vilken var ogift, vistades under många år i Amerika men återvände på äldre dagar till hembygden i Sverige. Systerdottern Anna Jernström, likaledes ogift, flyttade sedermera till Tallhedsvägen i Nyhammar där hon avled den 9/7 1990. Fastigheten i Västby förvärvades av Alvar Fredriksson, se nedan

Alvar Fredrikssons.

Saxhyttan 12:9. Västby 611.

Alvar Sixten Fredriksson, f. 8/11 1921 i Kestina, gift 4/4 1959, Familjen utflyttad
Hustru: Margit Linnés Fredriksson, f. 31/3 1934 i Ludvika, till Säfsnäs.
Barnlösa.

Anm. Makarna utflyttade till Säfsnäs på 1980-talet. Fastigheten ägs år 1990 av Jan Olof Olsson, f. 2/9 1966 i Nyhammar, jämför under Saxhyttan 19:22 ovan.

Per Ers.

Saxhyttan 12:5. Arbetaren

Per Ersson, f. 2/9 1847 Dala Floda, gift 7/12 1878, död 11/7 1904 i Hyttriset
Hustru: Sara Stina Bredenberg, f. 21/12 1856 i Stakheden, död 20/10 1921 i Hyttriset
Barn: Lars Erik, f 4/4 1880 i Stakheden, till Amerika 8/4 1907
Alma Kristina, f. 21/10 1891 ibm. död före 1890.
Elin Josefina, f. 2/3 1883 i Skallberget, till Amerika 2/8 1902
Karl August, f. 15/11 1884 ibm, se nedan
Hilma Kristina, f 3/8 1890 i Hyttriset, se nedan
Karl Albert, f. 17/1 1894 ibm, se nedan
Erik Rickard, f. 12/5 1897 ibm till Amerika 13/11 1916,

Anm. Familjen inflyttad från Skallberget till Hyttriset den 9/11 1884 och sedermera till Västby. Sara Ersson kallades vanligen "Pers Sara".

Per Ers Karls.

Saxhyttan 12:5. Plåtarbetaren, Pers

Karl August Persson, f. 15/11 1884 i Skallberget, död 16/1 1968 i Tallmogården
Ogift och barnlös.

Anm. Karl Persson gick allmänt under namnet "Pers Karl".

Per Ers Alberts.

Gjutaren, Pers

Karl Albert Persson, f. 17/1 1894 i Hyttriset, gift 17/3 1917,
Hustru: Hildur Kristina Lilja, f. 21/2 1899 i Nås socken
Barn: Inga Hildur Linnéa, f. 12/7 1917 i Hyttriset
Karl Erik Ingemar, f. 23/11 1921 i dito

Anm. Familjen utvandrad till Amerika den 16/3 1923.

Hilma Kristina Persson, f. 3/8 1890 i Hyttriset,

Barn: Nils, f. 12/6 1911 i Gävle, se nedan

Anm. Hilma Persson gifte sig 1941 med Per Eriksson, f. 21/6 1870 i Nora. Makarna blev bosatta i Ludvika där Per Ersson avled den 30/3 1960 och Hilma Ersson den 30/6 1964.

Nils Perssons.

Saxhyttan 12:5. Sjömannen

Nils Persson, f. 12/6 1911 i Gävle, död 17/2 1975 i Västby.
Ogift och barnlös.

Anm. Efter Nils Perssons död förvärvades fastigheten av familjen Flykt, se nedan

Flykts.

Saxhyttan 12:5. Västbyvägen 10.

Karl Hans Roger Flykt, f. 16/2 1946 i Sala, gift 21/3 1970,

Hustru: Sylvia Elisabet Flykt, f. 9/8 1946 i Ludvika,

Barn: Kjell Tomas, f. 1/6 1963 i Ludvika, Till Ludvika

Karl Mikael, f. 31/7 1967 ibm, till Borlänge

Anna Maria Elisabet, f. 24/2 1972 ibm

Linda Maria Elisabet, f. 2/3 1978 ibm

Karl Johan Johanssons.

Saxhyttan 13:11. Järnarbetaren, Anders Matts

Karl Johan Johansson, f. 25/10 1871 i Stakheden, gift. 15/6 1895, död 12/1 1949.

Hustru: Sara Kristina Karlsson, f. 6/8 1875 i Hedbyn, död 15/11 1959.

Barn: Alma Viktoria, f. 14/9 1895 i Västby, död 22/7 1897

Elis Valdemar, f. 23/7 1898 ibm, död 14/1 1901

Karl Ragnar, f. 21/4 1902 ibm, se nedan

Elsa Linnéa, f. 24/9 1908 ibm, gm Rudolf Persson nedan

Rudolf Perssons.

Saxhyttan 13:11. Västbyvägen 11. Skogvaktare

Karl Rudold Persson, f. 29/3 1904 i Ludvika, gift 2/4 1931, död 21/10 1970.

Hustru: Elsa Linnéa Jansson, f. 29/10 1908 i Stakheden, död 1/7 2006 i Ludvika.

Barn: Elsa Birgitta, f. 29/10 1942 i Grangärde, gift Ekström, Stockholm

Ulla Linnéa, f. 16/4 1945 ibm, gift Nilsson, Ludvika

Ragnar Perssons.

Saxhyttan 13:11. Västbyvägen 11:A. Montören

Karl Ragnar Johansson, f. 21/4 1902 i Västby, gift 17/12 1932, död 25/8 1988.

Hustru: Estrid Linnéa, Johansson, f. 18/4 1905 i Kungsholmen, död 1/2 1990.

Barn: Bertil Ragnar, f. 16/3 1932 i Västby, bosatt i Kista, Stockholm

Anm. Familjen utflyttad till Brännkyrka den 10/7 1934. Makarna återinflyttade till Västby omkring år 1975.

Wallins.

Saxhyttan 8:11, Västbyvägen 19:A. Folkskolan.

Mats Artur Wallin, f. 25/10 1942 i Kalmar, skild 17/10 1979, död 13/4 1990 i Lycksele.

Hustru: Märtha Christina Louise Palmstierna Wallin, f. 13/5 1940 i Oskars församling

Barn: Anna Christina Charlotta, f. 25/7 1967 i Arjeplog, till Vällingby

Anna Clary Cecilia, f. 8/10 1968 ibm, till Hägersten

Mats Karl Magnus, f. 23/2 1972 i Hällby, Södermanland

Per Henrik, f. 1974 i Västby

Anm. Mats Wallin tjänstgjorde som folkskollärare 1966 – 1972 och Cristina Wallin som folkskollärare 1977 – 1986, båda i Nyhammar. Hon står skriven på Västby 1990.

Bruksbostäderna.

Modins.

Sågställaren och faktorn

Gustaf Linus Modin, f. 26/11 1880 i Hosjö, g. 22/12 1921, död 9/5 1946 i Nyhammar.

Hustru: Ida Lovisa Lund, f. 16/12 1885 i Angered, Älvsborgs län, död 26/1 1954.

Barn: Per Erik, f. 24/3 1922 i Nyhammar, till Nacka

Kerstin Margareta, f. 2/6 1925 ibm, gift Nygårds, Österhaninge

Edvard Karlssons.

Jordarbetaren

Karl *Edvard* Karlsson, f. 24/11 1889 i Östanmyra, gift 31/12 1910,

Hustru: *Anna* Kristina, f. Nordahl 24/8 1890 i Gravendal,

Barn: *Ester Viola*, f. 30/3 1910 i Gravendal, gm Oskar Karlsson, Karlsänge
Ellen Elisabet, f. 21/9 1911 i Hyttriset, gm Holger Persson, Grängesberg
Ingrid Kristina, f. 24/1 1914 i dito, gm Bror Karlsson, Fagersta
Elsa Sofia, f. 8/4 1916 i dito, gm Gösta Jansson, Grängesberg

Anm. Familjen inflyttad från Hyttriset till brukets hyreshus i Västby 1925. Utflyttade till Grängesberg den 25/6 1929. *Anna* Nordahl tillhörde samma släkt som de kända fotbollsbröderna Nordahl. Hon avled den 27/5 1976 och maken den 15/6 1964, båda i Grängesberg.

Söderholms.

Elinstallatören

Erik *Axel* Söderholm, f. 2879 1878 i Silvberg, gift 13/3 1920, död 2/4 1964.

Hustru: *Cecilia* Andersson, f. 24/9 1894 i Stakheden, död 30/7 1982.

Barn: *Karin* Cecilia, f. 25/11 1913 i Nyhammar (hennes) gift Forsberg, Ludvika
Karl Bror, f. 6/4 1917 i Västby, till Karlskoga, senare till Nyhammar
Erik Gösta, f. 23/4 1921 ibm, se nedan
Göte Sigvard, f. 6/1 1924 8 ibm, se nedan

Anm. Familjen till nybyggd villa på Biblioteksvägen i Västby (Saxhyttan 104:3).

Gösta Söderholm, f. 23/4 1921 i Västby, gift 3/3 1945, död 12/4 2003 i Grängesberg.

Hustru: *Gudrun* Söderholm, f. Eliasson 2/3 1922 i Stora Tuna,

Barn: *Karin* Gunilla Britt-Marie, f. 4/3 1953 i Nyhammar, gift Björk, Gustafs
Karin Eva *Gunilla*, f. 28/6 1958 i Grängesberg, bosatt i Grängesberg

Anm. Familjen utflyttad till Grängesberg omkring år 1955.

Köpmannen

Göte Söderholm, f. 6/1 1924 i Västby, gift 17/9 1976, död 17/11 2008 i Nyhammar.

Hustru: *Inga* Märta, f. Malmström 14/12 1923 i Höör, död 26/5 2005 i Ludvika.

Barn: *Bengt* Göte, f. 14/10 1944 i Nyhammar, bosatt i Nyhammar
Bo Sigvard, f. 12/12 1948 ibm, bosatt i Hyttriset
Stig Tommy, f. 31/1 1955 ibm, bosatt vid Kvarnhedsvägen
Eva Mari, f. 25/12 1957 i dito, gift Karlsson, Hyttriset

Anm. Göte Söderholm drev speceriaffären i Norrbo under ett antal år. Han bosatte sig sedermera i Abäckshyttans hyreshus. *Bengt* Söderholm och hans familj bosatte sig först i Ludvika, men förvärvade senare banvaktstugan i Nyhammar.

Mobergs.

Vägmästaren

Rickard Leonard Moberg, f. 13/3 1885 i Falun Kristine, gift 29/9 1918,

Hustru: *Alice* Vilhelmina Boman, f. 14/9 1895 i Klara, Stockholm,

Barn: *Karl* Gustaf Leonard, f. 27/12 1918 i Stora Tuna, till Södertälje
Bertil Rickard, f. 25/8 1920 ibm, till Enskede
Rut Irma Marianne, f. 10/4 1922 ibm, gift Lillieborg, Stockholm
Margit Ingegerd, f. 3/12 1925 i Västby, gift Kjerrgren, Enskede

Anm. Familjen utflyttad till Ludvika. Mannen död där den 8/6 1947. Hustrun död i Spånga den 2/8 1979.

C.B. Larssons.

Elmontören

Carl Bernhard Larsson, f. 9/4 1871 i Stora Tuna, gift 5/2 1901, död 20/3 1950.

Hustru: Anna Kristina Andersson, f. 4/12 1874 i Bjursås, död 6/6 1926.

Barn: Karl Oskar, f. 30/3 1897 i Bjursås (hennes), till Grycksbo
Anna Elvira, f. 3/2 1903 i Stora Kopparberg, gift Johansson, Stockholm
Anna Linnéa, f. 2/12 1907 i Västerås, gift Åkesson, Johanneshov
Karl Georg, f. 24/4 1911 i Bjursås, se nedan
Anna Viola, f. 1/1 1913 i Nyhammar, död ogift i Nyhammar 29/9 1945
Anna Sylvia, f. 2/12 1917 ibm, gift Green, Järfälla

Karl Georg Larsson, f. 24/4 1911 i Bjursås, död 31/5 1987 i Skogsbo, Nyhammar.
Ogift och barnlös.

Spännares.

Järnarbetaren

Gustaf Albert Spännare, f. 27/7 1871 i Enviken, gift 28/3 1897, död 17/12 1944.

Hustru: Stina Greta Svedin, f. 8/10 1872 i Enånger, död 5/12 1945.

Barn: Per Vilhelm, f. 7/5 1897 i Njutånger, bosatt i Nyhammar
Knut Albert, f. 13/1 1899 i dito, se nedan
Karl Georg, f. 23/4 1901 i Forsa, bosatt i Grangärde
Maria Vilhelmina, f. 24/4 1903 i Hälsingtuna, gift med Einar Blixt, Hyttriset
Signe Elvira, f. 25/10 1908 i Arbrå, gift med Erik Danielsson, Nyhammar
Gustaf Verner, f. 13/8 1911 i Grytnäs, se nedan

Anm. Familjen inflyttad från Norrbärke den 5/11 1915.

Verkstadsarbetaren

Knut Albert Spännare, f. 13/1 1899 i Njutånger, gift 21/8 1920, död 23/7 1973 i Falun.

Hustru: Anna Kristina Lundin, f. 18/11 1899 i Hyttriset, död 18/6 1969 i Främby.

Barn: Johan Ingvar Verner, f. 25/1 1920 i Nyhammar, till Hedemora
Knut Allan Sigvard, f. 27/4 1921 ibm, till Falun

Gustaf Verner Spännare, f. 13/8 1911 i Grytnäs, gift 23/6 1939, död 27/6 1992.

Hustru: Rut, f. Ålund 20/1 1916 i Norr Västansjö, död 27/12 2006 i Hyttriset.

Barn: Ann-Britt
Kristina

Albin Berglunds.

Smältaren, senare vägarbetaren

Karl Albin Berglund, f. 1/3 1874 i Hed, Västmanland, gift 1900, 1909, död 10/4 1942.

Hustru: Tekla Augusta Sjudin, f. 23/11 1881 i Söderfors, g. 24/12 1900, d. 19/3 1908.

Hustru: Maria Kristina Persson, f. 7/5 1877 i Roskänge, g. 20/2 1909, d. 10/7 1949.

Barn: Karl Helge, f. 23/5 1901 i Nyhammar, dödogift i Nyhammar 16/3 1927
Karl Gunnar, f. 26/10 1902 ibm, till Grängesberg
Vera Augusta, f. 1/2 1904 ibm
Nelly Dorotea, f. 13/12 1905 ibm, död 27/1 1908
Lilly Maria, f. 6/1 1908 ibm, död 22/3 1908

2:a giftet: Karl Valter, f. 31/7 1909 ibm, se nedan
Karl Anders, f. 22/1 1911 ibm, de nedan, (senare till Partille)
Lilly Maria, f. 29/11 1912 ibm, gm. Baltzar Jansson, till Kvarnheden
Inga Sofia, f. 21/1 1917 ibm, gift Nilsson, Nyhammar
Karl Ingvar, f. 15/11 1919 ibm, till Borås
Gurli Kristina, f. 31/10 1922 ibm, död 16/8 1923

Vägarbetaren

Karl Valter Berglund, f. 31/7 1909 i Nyhammar, gift 4/3 1933, död 13/8 1978 i Nås.

Hustru: Anna Linnéa Persson, f. 9/6 1904 i Mockfjärd, död 13/6 1988 i Nås

Barn: Lola Marianne, f. 21/5 1933 i Grängesberg, till Falun
Doris Mona-Lisa, f. 15/12 1935 i Västby, gift Bajer, Nås
Karl Tore, f. 20/5 1938 ibm, död 23/2 1939
Kjell Inge, f. 5/1 1941 ibm, till Nås

Karl Anders Berglund, f. 22/1 1911 i Västby, gift 30/5 1936,

Hustru: Eivor Linnéa Björk, f. 25/3 1913 i Grängesberg,

Barn: Laila Irene, f. 13/2 1942 i Västby, gift Hjulström, Partille

Boende i f.d. Bruksbostäderna.

Nedan redovisas några familjer som under perioden 1980 till 1990 var bosatta här.

Håkan Grönbergs.

Saxhyttan 104:23. Västbyvägen 2:A.

Lars Håkan Grönberg, f. 28/12 1944 i Nyhammar, gift 30/3 1968,

Hustru: Laina Sisko Orvokki, f. 17/9 1949

Barn: Laina Anette Kristina, f. 24/2 1968

Anm. Familjen utflyttad till Saxhyttan 12:3 i Västby, se ovan.

Sören Anderssons.

Saxhyttan 104:23. Västbyvägen 2A.

Erik Sören Andersson, f. 12/4 1951 i Nyhammar,

Sambo: Barbro Helena Persson, f. 26/1 1951 i Norrbärke,

Barn: Nina Cecilia Persson, f. 23/5 1974 i Nyhammar
Hanna Maria Persson, f. 19/5 1978 ibm

Anders Grönbergs.

Saxhyttan 104:24. Västbyvägen 4.

Bo Nils Anders Grönberg, f. 17/7 1936 i Nyhammar, gift 11/10 1958,

Hustru: Sonja Margareta Danielsson, f. 23/3 1937 i Nyhammar,

Barn: Margareta Katrine, f. 9/2 1959 i Västby, gift Tanner, Täby
Anders Magnus, f. 18/6 1961 ibm, till Kyrkbyn

Leif Arne Andersons.

Saxhyttan 104:26. Västbyvägen 3A.

Leif Arne Andersson, f. 21/19 1947 i Holm, Dalsland, gift 19/6 1980,

Hustru: Anne Christine Andersson, f. 8/7 1059 i Porjus, Lappland,

Barn: Linda Christina, f. 29/2 1979
Leif Stefan, f. 19/8 1980
Jonas Christopher, f. 29/9 1990

Björks.

Saxhyttan 104:27. Västbyvägen 5.

Karl Magnus Roger Björk, f. 23/8 1954 i Bastuträsk, Norrbotten

Sambo: Maj Marie Ångkvist, f. 15/5 1959 i Grangärde,

Barn: Karl Simon Markus, f. 4/4 1985
Erik Martin Johannes, f. 29/3 1987

Boende i den nordligaste delen. (Söder om Abäcksvägen).

Qvistgårdarna.

Sågaren, Abäckshyttan

Carl Johan Qvist, f. 11/11 1846 i Ölme Härad, Värmland, g. 25/5 1873, d. 23/3 1931.

Hustru: Maria Louisa Jansdotter, f. 25/8 1847 i Ljusnarsberg, död 20/2 1931.

Barn: Carl Otto, f. 31/1 1875 ibm se nedan
Oskar Georg, f. 30/11 1876 ibm till Amerika 26/3 1902
Selma Johanna, f. 16/7 1878 ibm, till Sundbyberg
Carl Johan, f. 11/5 1880 ibm, till Amerika 27/12 1902
Olga Maria, f. 18/1 1882 ibm, till Västerås
Karl Anton, f. 1/12 1883 ibm
Alma Lovisa, f. 13/10 1885 ibm, till Bålsta
Karl August, f. 12/1 1888 ibm, till Amerika 15/1 1906
Karl Gustaf, f. 30/6 1890 ibm, till Kvarnheden

Arbetaren

Carl Otto Qvist, f. 31/1 1875 i Nyhammar, gift 13/4 1901, död 7/3 1950 i Grytnäs.

Hustru: Maria Blom, f. 3/12 1875 i Lågnäset, död 25/6 1967 i Avesta.

Barn: Elsa Maria, f. 13/3 1902 i Nyhammar, gift Pettersson, Sunnansjö
Karl Evert, f. 2/1 1904 ibm, till Krylbo

August Qvists

Saxhyttan 145:1. Snickaren

Karl August Qvist, f. 12/1 1888 i Nyhammar, gift 15/1 1932, död 7/11 1976.

Hustru: Helena Elisabet Andersson, f. 22/1 1897 i Örebro, död 8/11 1994.

Barn: Nils Roland, f. 9/7 1932 i Avesta, se nedan
Ulla Lovisa, f. 2/7 1934 i Nyhammar, gift Kron i Hörken

Nils Qvists.

Saxhyttan 145:1.

Nils Qvist, f. 9/7 1932 i Avesta, gift 22/6 1958, död 28/11 2001

Hustru: Eivor Elisabet Qvist, f. 19/1 1933 i Hörken,

Barn: Anna Helena, f. 29/1 1966, i Västby, tvilling, till Göteborg
Karl Magnus, f. 29/1 1966, tvilling, till Överluleå

Sågaren

August Qvist, f. 23/3 1845 i Ölme, Värmland, gift 1870, 1885, död 11/2 1913 i Tyfors.

Hustru 2: Eva Holmström, f. 9/4 1846 i Sundborn,

Barn: Elin, f. 19/3 1870 i Hosjö
Alfred, f. 29/3 1873 ibm
Karl Edvard, f. 21/4 1876 ibm, död ogift 24/12 1917 i Tyfors
Beda Matilda, f. 6/10 1880 i Abäckshyttan

Nävgårdarna

Arbetaren, Näv

Anders Jansson, f. 1/7 1826 i Hyttriset, gift 11/11 1869, död 8/10 1894 i Hyttriset.

Hustru: Maja Lena Jansson, f. 9/12 1848 i Säfsnäs, död 28/2 1920 i Nyhammar.

Barn: Karl Viktor, f. 6/5 1870 i Hyttriset, se nedan
Erik Teodor, f. 2/4 1874 ibm se nedan
Maria Ottilia, f. 12/10 1879 ibm till Amerika 19/5 1896
Karl Vilhelm, f. 17/11 1883 ibm, se nedan

Näv Karl Viktors.

Smältaren, Näv

Karl Viktor Andersson, f. 6/5 1870 i Hyttriset, g. 11/8 1895, död 2/11 1949 Nyhammar

Hustru: Augusta Olivia Jäfvert, f. 28/1 1866 i Skattunge, död 12/10 1951 i Nyhammar

Barn: Rickard, f. 19/8 1895 i Nyhammar, se nedan

Adina, f. 18/10 1897 ibm, död ogift 23/4 1978 i Nyhammar

Konrad, f. 26/19 1901 ibm, till Ludvika

Gjutaren, Näv eller Karl-Viktors

Rickard Andersson, f. 19/8 1895 i Nyhammar, gift 2/12 1917, död 5/5 1965 i Gubbo.

Hustru: Augusta Kristina Andersson, f. 29/5 1886 i Långmyra, död 20/3 1958.

Barn: Stig Göte, f. 7/3 1918 i Nyhammar, till Mora

Bengt Gunnar, f. 15/8 1921 ibm, död ogift 16/8 1952 i Grangärde

Emil, f. 9/4 1906 ibm, till Ludvia

Smältaren, Näv

Erik Teodor Andersson, f. 2/4 1874 i Hyttriset, gift 12/4 1903, död 22/1 1947.

Hustru: Johanna Kristina Kling, f. 6/5 1869 i Nyhammar, död 23/12 1945.

Barn: *Elin* Vilhelmina, f. 26/3 1894 i Nyhammar, (från Johannas 1:a gifte)

Anna Vilhelmina, f. 29/12 1903 i dito, till Enköping

Edit Linnéa, f. 23/4 1906 i dito, gm Kalvars Johan Jansson, Holen

Axel Emanuel, f. 8/3 1912 i dito, till Göteborg

Verkstadsarbetaren, Näv

Karl Vilhelm Andersson, f. 17/11 1883 i Hyttriset, gift 30/11 1907, död 30/1 1918.

Hustru: Augusta Elisabet Andersson, f. 11/7 1870 i Nyhammar, död 20/4 1940.

Barn: Gustaf Albert, f. 29/8 1890 i Grangärde (hennes), till Leksand

Helena Elisabet, f. 22/1 1897 i Örebro (hennes), gm August Qvist ovan

Gunborg Sara Malvina, f. 3/3 1909 i Nyhammar, gm Erik Holmberg

Lastombergs-Johans.

Saxhyttan 104:7. Skogsarbetaren, Lastombergs

Johan Adolf Larsson, f. 23/6 1901 i Lastomberg, gift 5/6 1937, död 24/1 1979.

Hustru: *Frida* Eleonora, f. Berg 27/12 1909 i Gunnarskog, Värmland,

Barn: Folke *Harry*, f. 31/3 1938 i Nyhammar, ogift, till Skogsbo, död 1/4 2006.

Bengt Åke Morgan, f. 20/9 1939 i dito, lokförare, till Hyttriset

Anm. Makarna skilda den 12/5 1953. Frida Larsson avled i Skogsbo den 11/6 1994. Efter Johan Larssons död flyttade brodern Ernfrid Larsson till Västby.

Ernfrid Larssons.

Saxhyttan 104:7. F.d. hemmansägaren

Erik *Ernfrid* Larsson, f. 18/5 1899 i Lastomberget, död 12/7 1982 i Västby.

Ogift och barnlös.

Anm. Ernfrid Larsson hade tidigare varit verksam som hemmansägare i födelseorten.

Ägare av gården i Västby blev sedermera Mikael Jansson, se nedan

Miakel Janssons.

Saxhyttan 104:7.

Hans Mikael Jansson, f. 19/10 1967 bi Nyhammar,
Sambo: Maria Elisabet Norberg, f. 18/12 1966 i Västby,
Barn: Hans Erik Patrik, f. 19/1 1990 i Västby

Anm. Maria Elisabet Norberg var dotter till Nils-Erik och Marianne Norberg i Västby.

Knipgården.

Smältaren, Knip

Karl Erik Larsson, f. 14/8 1872 i Sör Västansjö, gift 5/11 1898, död 30/12 1952.

Hustru: *Emma* Kristina Johansson, f. 13/5 1871 i Söderbärke, död 30/8 1942.

Barn: Brita, f. 26/3 1893 i Söderbärke (hennes)

Karl Axel, f. 6/3 1899 ibm.

Anm. Familjen inflyttad från Söderbärke den 3/11 1900. Karl Larssons bror, Knip Axel Larsson blev bosatt på Västby.

Verkmästaren, Knip

Karl Axel Larsson - Ternskog, f. 6/3 1899 i Söderbärke, gift 6/3 1926,

Hustru: Hanna Emilia Bergkvist, f. 25/9 1901 i Västansjö,

Barn: Maj Lis Kristina, f. 22/6 1927 i Nyhammar, till Nacka

Anm. Karl Ternskog flyttade till Nacka den 26/8 1930. Avled den 17/12 1978.
Hustrun Hanna Ternskog död den 8/1 1982. Båda i Nacka. (Se även sid. 32 ovan)

Erik Haags.

Saxhyttan 104:15. Lindaren,

Erik Gustaf Haag, f 26/7 1908 i Johannes församling, gift 21/4 1930, död 3/2 1970.

Hustru: Astrid Gabriella, f. Pettersson 12/12 1908 i Katrinedal, Simtuna, d. 6/7 1992.

Barn: *Olof* Gustaf, f. 25/7 1930 i Dalfors, till Solna

Astrid Maud, f. 3/6 1932 i Lingbo, gift Berglund, Sunnansjö

Märit Margita, f 12/12 1935 i Västby, gift Stenkvist, Ludvika

Laila Elisabet, f. 17/6 1938 ibm, gift Lilja, Västerås

Monika Kristina, f. 20/1 1940 ibm, gift med John Gunnar Persson, Nyhammar

Dick Arne, f. 3/10 1945 ibm, se nedan

Elsie Birgitta, f. 3/12 1950 ibm, gm. Bo Söderholm, Hyttriset

Anm. Familjen inflyttad från Hyttriset till nybyggd villa i Västby.

Affärsinnehavaren

Dick Haag, f. 3/10 1945 i Nyhammar, gift 1/8 1970,

Hustru: Ylva Margareta Haag, f 10/12 1948 i Sundbyberg,

Barn: Malin Elisabet, f. 2/5 1971 i Nyhammar

Maria Gabriella, f 18/2 1973 i dito

Karin Margareta, f. 21/1 1976 i dito

Anm. Familjen utflyttad till Hyttriset.



Nyhammarsområdet. Generalstabens karta. Uppmätt åren 1907 – 1908, utgiven 1912.



Informationskarta. Ludvika Kommuns Mättningskontor 1983.

