

STENBERGET.

EN GAMMAL BY

Belägen norr om Nyhammar i Grangärde

Skriften omfattar även

Mångdala

och

Brokkvarnen

av

Kjell Vadfors

Innehållsförteckning

Förord	3	Oxsläkten	25
Inledande historik.	4	Bergströms	26
Nyhammaren	6	Gunnars	26
Mångdala smedja	7	Noreus	26
		Frisk	27
<u>Släkter i Stenberget</u>	8	Strömbergs	28
Plåtsläkten	9	Norbergs	28
Jan Ers	10	Bergelins	29
Stenqvist	10	Täpp Erik Jans	29
Skalltjärns	11	Broströms	29
Plåt Carl Hanssons	11	Saxströms	29
Oxsläkten	13	Kybäcks Anders	30
Bergströms	14	Kybäcks Anders	30
Gunnars	14	Kull Per Mattssons	30
Noreus	15	Gruvmans	30
Frisk	16	Nylands Kalles	30
Strömbergs	16	Petter Erssons änka	31
Norbergs	17	Löv Johan Samuelsson	31
Bergelins	17	Nybo Kalles	31
Täpp Erik Jans	18	A.G. Perssons	32
Broströms	18	Fredrik Lars	32
Saxströms	18	Kull Kalles	32
Kybäcks Anders	19	Ludvigsson – Hellman	32
Jakobssons	19	Braskens	33
Braskens	19	Jakobssons	33
		Övriga familjer	34
<u>Släktregister.</u>			
Anders Lars	20	Brokvarna	36
Plåtsläkten	20	Boende, Brokvarna	37
Sundbergs	21	Antavlor	40
Jan Ers	22	Kartor	42
Stenqvist	22		
Plåt Carl Hanssons	23		

Kartor:

Stenberget	1866	42
Nyhammars övre smedja vid Frötjärn	1866	43
Vattenfallet vid Mångdala	1813	44
Brokvarna	1813	45
Brokvarna och Mångdala	1866	46

Namn på sjukdomar i äldre tider		47
---------------------------------	--	----

Förord.

I samband med arbetet med boken "Nyhammar, ett industrisamhälle i Garngärde" tog jag fram en del material rörande byn Stenberget, norr om centrala Nyhammar. Jag har nu bearbetat detta material och även kompletterat det med en del uppgifter som saknades tidigare, bl.a. med data från församlingsboken 1930 – 1944, vilken blev tillgänglig år 2015..

Stenberget kan, tillsammans med Abäckshyttan, sägas utgöra själva ursprunget till industrisamhället Nyhammar. Den närbelägna smedjan Nyhammaren har dessutom gett upphov till Ortsnamnet Nyhammar. Den äldsta bebyggelsen inom området uppstod även i Stenberget (jämte Hyttriset). I skriften ingår även en redogörelse över smedjorna vid Frötjärn och i Mångdala samt bebyggelsen vid Brokvärnen. Den sistnämnda finns även omnämnd i häftet om Kvarnheden, färdigställt i mars 2017.

I skriften ingår en kortfattad inledande historik, vilken följs av en presentation av smedjorna vid Frötjärn och Mångdala, kända som övre respektive Nyhammaren. Vidare redogörs över släkter i Stenberget. Därpå följer ett avsnitt som innehåller ett släkteregister över de familjer som varit bosatta i Stenberget. Till detta har fogats ett par antavlor för att visa släktlinjerna i Stenberget. Slutligen har jag bifogat några kartor samt en förteckning över äldre namn på några sjukdomar.

Källor:

Grangärde Kyrkoarkiv:

Husförhörslängder 1680-talet till 1899-
Församlingsböcker 1900 -1944.
Födelse- och dopböcker
Lysnings- och vigeselsböcker
Död och begravningsböcker

Domböcker, Grangärde Häradsrätt, Landsarkivet och Riksarkivet
Bergscollegie arkiv, Riksarkivet
Kartor: Lantmäterikontoret i Falun

Skriften "Kortfattad historik över Nyhammars Bruk", sammanställd av Bertil och Bengt Ohlson, tidigare disponenter vid bruket.

Grangärde i april 2017.

Kjell Vadfors

Kortfattad inledande historik.

Byn är belägen invid södra delen av Frötjärn drygt en och en halv kilometer norr om centrala Nyhammar. Stenberget har fått sitt namn efter berget strax norr om byn, och den är betydligt äldre än tätorten Nyhammar. Stenberget började bebyggas redan på 1680-talet. Upprinnelsen kan sökas i den hammarsmedja som på 1650-talet anlades vid Frötjärn och som fick namnet Nyhammaren. Det är således här man kan söka ursprunget till Ortsnamnet Nyhammar. Man kan med fog fastsälla att Stenberget utgör vaggan för industrisamhället Nyhammar. Befolkningen i Stenberget kom att präglas av smedsläkter då hammarsmederna här hade sin arbetsplats på bekvämt avstånd.

Den första noteringen i domboken finner man den 23/1 1711, då man kan läsa följande: *Torpstället Stenberget benämnt, som hustru Karin Ersdotter i Kyrkbyn med sin son Johan Johansson och de flera hennes barn Anno 1710 den 12 september för 87 daler kopparmynt försålt åt hammarsmeden Hans Persson Plåt, uppbjöds nu första gången.* Uppbudet klandrades den 4/3 1713 av en Olof Nilsson i Norrbo, vilken hävdade att torpstället var beläget på hans tillhöriga mark. Vid rättegången framkom dock att torpet tillhörde det så kallade Hans Matts 1/4 mantal i Kyrkbyn, och att Olof Nilsson endast utfört viss röjning av området. Man nådde därför fram till en överenskommelse varigenom Hans Persson kunde bli kvar på torpet.

Hans Persson Plåt var dock inte den förste invånaren i Stenberget. Redan omkring 1685 synes hammarsmeden **Anders Larsson**, född 1633 i Nisshyttan vid Säter, ha slagit sig ner här. Familjen hade dessförinnan bott på flera olika ställen i Bergslagen, bland annat Ramnäs socken i Västmanland, Saxehammar i Söderbärke socken, Fellingsbro i Västmanland, Hedemora socken, Larsbo i Söderbärke samt därpå i Rämshyttan. Det var från den sistnämnda orten som familjen kom inflyttande till Stenberget. De blev dock inte kvar här mer än under drygt ett decennium. Redan år 1699 flyttade familjen härifrån, och även sonen **Lars Andersson** och mågen **Mats Eriksson** förefaller att ha lämnat Stenberget vid ungefär samma tidpunkt. Den sistnämnde flyttade till Bråfall i Stora Tuna, medan det saknas noteringar om vart de övriga två familjerna tog vägen. Det finns för övrigt inga noteringar om barn födda i Stenberget under perioden 1700 till 1710. Det hindrar dock inte att det tillfälligt kan ha bott någon familj här under den tiden. Husförhörslängden från perioden 1700 till 1717 saknas emedan den förstördes vid den våldsamma kyrkobränden 1716.

Den ovan nämnde **Hans Persson Plåt** föddes den 8 september 1666 i Hedemora. Han var gift två gånger, första gången med **Brita Johansdotter**, född den 23 juni 1661 i Hagge, Norrbärke socken. Efter hennes död 1725 gifte Hans Persson om sig med **Elisabet Andersdotter**, född den 7 juni 1680 i Lillheden, Grangärde. Samtliga barn är födda under det första äktenskapet. Hans Persson bodde före flytten till Grangärde i Hagge, Saxehammar och Marnäs. Som redan framgått skedde flytten till Stenberget omkring 1710, och han blev sedan kvar här under resten av sitt liv fram till den 17 juli 1732 då han avled. Plåtsläkten kom sedan att dominera Stenberget i närmare två århundraden, nämligen ända fram till senare delen av 1800-talet. Man vet inte varifrån släktnamnet Plåt härstammar. Eftersom smedyrket varit så helt dominerande inom släkten, kan man misstänka att det kanske rör sig om ett förvanskat vallonnamn, eller att det eventuellt kan ha ett tyskt ursprung. Smedyrket var vanligt bland valloner och tyska invandrare.

Torpen under Stenberget kom redan tidigt i Nyhammars Bruks ägo. Man lät även uppföra bostäder åt de anställda smederna, kolarna och arbetarna under Bruket. På den karta som upprättades inför Laga Skiftet 1866 finns 4 gårdar med tillhörande ekonomibyggnader markerade, samtliga var då i Brukets ägo.

Av kartan framgår att två av gårdarna i Stenberget låg på vägens vänstra sida och två på den högra. Det har ej varit möjligt att avgöra vilka som vid tillfället bodde i dessa gårdar. Många familjer stannade för övrigt endast några få år på platsen. Man kan misstänka ett tidigare funnits fler gårdar här, men att dessa var rivna före år 1866.

Stenberget kom med tiden att bli en relativt stor by. Redan vid mitten av 1770-talet fanns här 6 familjer. Det är dock svårt att avgöra hur många gårdar det rörde sig om, emedan det ofta bodde minst ett par familjer på varje gård. På 1770-talet kunde man notera 9 familjer och år 1800 hade antalet ökat till 12 familjer. Under större delen av 1800-talet var antalet familjer tämligen konstant, omkring 15 stycken. När en ny smedja anlades vid Abäckshyttan (nuvarande Nyhammar) och de gamla smedjorna vid Frötjärn och Mångdala revs på 1870-talet minskade antalet invånare i Stenberget. Mot slutet av 1800-talet började området söder om Stenberget att bebyggas, och denna nya by fick namnet Kvarnheden (efter den närbelägna Brokvarnen). Nu skedde en betydande utflyttning, dels till Kvarnheden, dels till Nyhammar. År 1930 kunde man notera endast 5 kvarboende familjer i Stenberget. År 1931 flyttade flera familjer från byn, och år 1944 (tiden för den sista tillgängliga församlingsboken) fanns det endast två bofasta familjer kvar i Stenberget. Dessa två familjer var Johan Fredrik Jakobsson, vilken var änklings, och Johan August Ludvigsson, med hustrun Emma Vilhelmina Norberg. Johan Fredrik Jakobsson avled 1948, troligen i Stenberget, medan Emma Ludvigsson dog 1958. Tyvärr saknas uppgift om dödsorten, varför vi inte vet om hon då bodde kvar i Stenberget. Henens make dog 1975 på Pensionärs-hemmet i Nyhammar. Bebyggelsen i Stenberget utgörs numera av fritidshus.

En på sin tid mycket känd person kom att för en längre tid bli bosatt i Stenberget, nämligen **Karl Persson**, allmänt känd som **Nybo Kalle**. Han föddes 1863 i Norhyttan, där han var son till Per Larsson och Karin Persdotter. Han flyttade till Stenberget 1891 och med på flytten var även hans moder, vilken var änka sedan 1884. Nybo Kalle var vid ankomsten till Stenberget ungtkarl men gifte sig 1909 med den 15 år yngre **Bästas Anna Persson**, född 1878 i Skattunges. Han blev vida känd som naturdoktor, och det berättas att det ofta var köbildning vid hans bostad i byn. Han var känd för att med hjälp av olika dekokter kunna bota allehanda sjukdomar, och han skall dessutom haft förmågan att på medial väg söka efter försvunna personer. Mot slutet av år 1909 gick flytten till Aspslätten, där Nybo Kalle gick bort den 4 juli 1915 när han endast var 51 år gammal.

År 1915 blev Stenberget platsen för en tragedi. Då mördades nämligen den 22-åriga **Elin Viklund** från byn Hedtjärn. Hon hade den 17 december begett sig till Nyhammar för att hämta posten men kom aldrig tillbaka till hemmet. Dagen efter återfanns hon av brodern Elis Viklund, vilken fann sin syster livlös i snödrivorna vid Stenberget. Någon hade slagit en sten i hennes bakhuvud och därefter strypt henne. Ungefär samtidigt kom även Anton Sandberg och Karl Nord till platsen. Elin var förlovad med en man från orten, och det var meningen att de skulle gifta sig 1916. Denne skulle dock ha förälskat sig i en annan flicka, och det gick nu ett rykte på bygden att det var denne som mördat henne. Om mordet skett i hastigt mod eller om det rört sig om ett överlagt mord vet man inte. I varje fall skall mördaren ha flytt till Amerika och där framlevt resten av sitt liv. Ett rykte gör gällande att han skall ha erkänt mordet på sin dödsbädd. Polisutredningen gav inget resultat och mordet förblev ouppklarat, riksbekant och omtalades allmänt som "Stenbergsmordet". Elin var allmänt omtyckt och mordet väckte djup förstämning i bygden. Om händelsen vittnar ett så kallat offerkast som tillkom på så sätt att förbipasserande lade en kvist på platsen för att hedra den mördade. Därigenom uppkom så småningom en rishög vilken vårdas än idag.

Nyhammaren.

Hammarsmedjan anlades under den senare delen av 1650-talet vid den södra änden av Frötjärn av några bergsmän från Kyrkbyn. Initiativtagare synes ha varit **Lars Eriksson** i Kyrkbyn. Hela området var vid denna tidpunkt helt obebyggt med undantag av Frötjärnsbergs fåbodar på västra sidan av Frötjärn. Området i söder med nuvarande Kvarnheden, Nyhammar och Hyttriset var likaledes obebyggt, även om det fanns en hytta söder om nuvarande Nyhammar, nämligen Abäckshyttan, vilken togs i drift redan under tidigt 1600-tal. Nyhammaren och Abäckshyttan var begynnelsen av vad som långt senare skulle komma att benämnas Nyhammars Bruk.

Ett tingsprotokoll från Grangärde Häradsrätt, upprättat den 21 januari 1662, ger intressant information om uppkomsten av Nyhammaren, och jag återger här nedan nämnda protokoll. Stavningen har moderniserats i viss utsträckning för att underlätta läsningen av dokumentet. *Rannsakades efter Kungliga Bergscollegie påläggelse om Hammarsmedjan som var uppbyggd på Gränges skoghen. Framkom att några sockenbor hade den låtit uppbygga för några år sedan, i synnerhet namngavs Nämndemannen Lars Eriksson i Kyrkobyn, vilken berättade att med fordom Bergmästaren, salig Per Jönssons samtycke, hade det verket föreslagits, dock enskyllde han sig av enfaldighet icke hava vetat begära skriftligt tillstånd därpå. Resolverades: att så emedan samma smedjebyggning syntes ingen prejudicera med vattudämningar eller annat, och överflöd av skog till kolningar funnes, och att tackjärnet var i så ringa pris, så förmentes samma byggning ägarna att behålla, med sådant förord, så länge dessa ägare själva hava makt smedjan att bruka och behålla. Men där de för nöd eller trångmål till hel eller halvt måste den försälja, så skall den vara dem förbjudit den till några köpmän att försälja, varigenom skogen för Smedjans fordrivande så mycket mer befaras kunna förödas.*

Drivkällan utgjordes av ett stort vattenhjul, omkring fem meter i diameter, som via en grov axel, försedd med kammar lyfte hammaren som bearbetade det värmda tackjärnet. Genom processen drev man ut det mesta kolet ur järnet och förvandlade det till smidbart stångjärn. Ytterligare information om Nyhammaren står att finna i en så kallad bergmästarrelation från år 1694: *Nyhammaren belägen på Gränges skogen, drivs av det vatten som kommer från tvenne sjöar Malingarna med lågt fall men med god ström, Om det icke för starkt torrår är, så kunna de smida hela sommaren, men om våren får intet mycket vatten uppdämmas, ty det skadar ängarna, om vintern står det för köld. Har någorlunda behållen skog. Är av tvenne härdar uppbyggd, vande Pastor Herr Georgie Tillaeus dess posessor tillika med 17 bergsmän som giva i hammarskatt 2 skeppund och hammarmärket är N:o 20. Utsmida till 100 skeppund årligen. Posessor är ett äldre uttryck för ägare. Ett skeppund är cirka 195 kilo.*

År 1711 berättas ånyo i en bergmästarrelation om hammarsmedjan vid Stenberget och man kan här läsa följande: *Nyhammaren, av tvenne härdar, uppsatt för många år tillbaka, kunnandes ingen av intressenterna därom göra besked. Innehavs av Bergsbo, Saxhytte och Abäckshytte hyttelagare. Är belägen på Abäckshytte ägor. Vattnet kommer från en sjö, Malingen vid namn. Går med bröstfall. Stångjärnsmärket är N:o. 20. Järnet föres till Säter. Hammarskogen är behållen. Tillverkningen eller utsmidet kan stiga till 200 á 250 skeppund årligen. I sammanhanget skall nämnas något om olika metoder som användes vid driften av vattenhjul. Vid låg fallhöjd användes underfallshjul varvid vattnet tillfördes hjulets undersida. Vid medelhög fallhöjd utnyttjades så kallat bröstfall, varvid vattnet tillfördes till hjulets mitt. Vid hög fallhöjd tillfördes vattnet till hjulets översida och benämndes då överfallshjul.*

Här skall även nämnas något om ägarförhållandena i äldre tider. Nyhammaren ägdes under närmare hundra år gemensamt av Bergsmännen i bl.a. Kyrkbyn, Stakheden, Hyttriset, Norrbo, Saxhyttan och Bergsbo, vilka var och en ägde ett visst antal brukningstimmar i smedjan där det kunde smida upp sitt tackjärn till stångjärn. .

Från och med mitten av 1700-talet kom så kallade ståndspersoner in i ägarbilderna. Dessa kom utifrån och utgjordes av personer från överklassen. De hade således ingen anknytning till bygden och kunde ibland uppvisa rätt så stor brist på att visa hänsyn till de gamla ägarna från bygden. Genom diverse manipulationer kom de så småningom över bergsmännens andelar och såväl Nyhammaren som Abäckshyttan kom därmed att tillhöra dessa ståndspersoner. Den förste kände ägaren utifrån synes ha varit rådmannen Nils Nyberg i Hedemora, vilken efterträddes av mågen Nils Öhman från Säter, inflyttad till Grangärde år 1776. Dennes son Herman Öhman sålde år 1811 till Olof Vidiksson, född 1759 i Kyrkbyn, vilken tillhörde en gammal bergsmansläkt i Grangärde. Han kunde dock inte behålla bruket i mer än två år och sålde år 1813 till två ståndspersoner, nämligen Carl Magnus Litström och Carl Gustaf Johansson.

De nya ägarna, **Litström & Johansson**, visade sig vara driftiga och företagssamma och bruket gick nu en storhetstid till mötes. Litström, vilken var riksdagsman, avled redan år 1818 varigenom Carl Gustaf Johansson blev ensam ägare. Han föddes 1782 i Kungsör och flyttade till Grangärde där han nu etablerade sig som brukspatron. C.G. Johanson tycks ha efterlämnat ett fördelaktigt eftermäle då han sägs ha varit en bra arbetsgivare. Han flyttade sedermera till Risingsbo och kom nu på obestånd vilket ledde till konkurs vid bruket.

År 1833 anlades ytterligare en smedja, denna gång vid Mångdala, och den gamla smedjan vid Stenberget kom hädanefter att benämnas Övre Nyhammaren. Tillverkningen här minskade successivt under de följande åren för att helt upphöra efter brukets konkurs 1850. Idag vittnar endast slaggrester och några ruiner om den forna verksamheten.

Mångdala smedja.

Som redan nämnts ovan anlades ytterligare en hammarsmedja år 1833, och den uppfördes på något som kallades för "Mångdala avbrända kvarnställe". Man utnyttjade här vattnet i Norrboån omkring en kilometer nedanför Frötjärn. Denna nya smedja kom att benämnas Nedre Nyhammaren. Vattenfallet här utnyttjades redan under 1500-talet eller t.o.m. under 1400-talet då här skall ha funnits en hytta benämnd Norboda hytta och som brukades av bönderna i Norrbo. Det kan här eventuellt ha rört sig om en så kallad osmundshytt, en föregångare till mulltimmerhyttorna. Denna hytta blev dock utdömd redan 1556 då de tillhörande skogarna tilldämdes Ludvika Kronobruk, som på 1540-talet inrättats av Gustaf Vasa.

Platsen kom sedan att användas som kvarnställe som främst utnyttjades av bönderna i Norrbo, senare troligen även Stakheden. År 1739 lät kyrkoherden Johan Fahlander uppföra en större kvarn i Mångdala, en så kallad tullkvarn, där bönderna mot en avgift kunde mala sin spannmål. Arbetet vid kvarnen ombesörjdes av en anställd mjölnare. Fahlander gick dock ett sorligt öde tillmötes då han år 1743 anklagades för delaktighet i Dalaupproret, avsattes och fick tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Sonen Andreas Fahlander flyttade till Pärby och han fortsatte att verka i styrelsen för kvarnen, som nu kom att benämnas Pärby Tullkvarn. Kvarnen var sedan i bruk under många år, men eldhärjades sedermera.

År 1833 togs platsen åter i anspråk då hammarsmedjan uppfördes på det avbrända kvarnstället. Denna nya smedja fick en modernare utformning då man ersatte det gamla tysksmidet, där järnstyckena värmdes och smältes vid samma hård, med det så kallade lancashiresmidet, en engelsk smidesmetod. Här använde man sig av två hårdar, en för vällning (upphettning) och en för räckning (utsmidning) samt tillika en hammare för vällning och en för räckning. Dessa hammare sköttes av smältarsmeden och räcksmeden. De båda hårdarna var inte öppna som vid tysksmidet utan övertäckta. Den bortgående värmen kunde därför användas för att värma upp blästerluften och förvärma tackjärnet, vilket sparade energi.

När den 100 kilo tunga smältan var färdig att tas ur hårdens lades den under smälthammaren för att slås ihop och sedan huggas upp i mindre stycken. Dessa smältstycken uppvärmdes i räckhården och utsmiddes av räcksmeden till stångjärn. Smälthammaren blev snart av den typ som kallas för mumblingshammare efter engelska mumble = brumma. En sådan hammare var en imponerande bjässe som vägde sju till tio ton, och som slog cirka ett slag i sekunden. Dess entoniga dunk hördes vida omkring.

Mångdala smedja var i drift fram till år 1876 då tillverkningen av stångjärn flyttades till Abäckshyttan vid Nyhammar. Av smedjan återstår numera endast en ruin. Utöver smedjan fanns det även bostäder på platsen, avsedda för en del av de som arbetade vid smedjan. Tidigare fanns det även en bostad för mjölnaren i Mångdala. Tilläggas kan att på 1960-talet lät scouterna uppföra en större byggnad i Mångdala ett stycke från den gamla smedjeruinen.

Släkter i Stenberget.

Redan i den inledande historiken nämnde jag att en vid namn **Anders Larsson**, född 1633 i Nisshyttan, Säter, förefaller att ha varit den förste som slog sig ner i Stenberget. Han var till yrket hammarsmed, anställd vid den närbelägna Nyhammaren. Hans hustru hette **Elisabet Andersdotter**, född 1636, i Nämndemansbo i Ramnäs. Familjen synes ha anlät till Stenberget omkring år 1685. Ingendera av makarna verkar ha haft någon tidigare anknytning till Grangärdebygden. Innan flytten till Stenberget var de under en kortare tid bosatta i Rämshyttan där Anders Larsson arbetade vid smedjan. Enligt en notis i husförhörslängden avled Anders Larsson år 1699 men har inte återfunnits i dödboken. Något dödsår för hans hustru har inte heller påträffats.

Mågen **Mats Eriksson**, född 1664 i Hesse, Stora Tuna, gifte sig 1686 med **Brita Andersdotter**, f. 1663 i Nämndemansbo. Några barn finns antecknade som födda i Stenberget. Den 11/9 1697 flyttade makarna till Bråfall i Stora Tuna. Sonen **Lars Andersson**, född 1665 i Saxehammar, Söderbärke, bodde en tid i Rämshyttan och han gifte sig år 1690 med **Kerstin Ersdotter**, född 1663 i Hesse. Familjen bodde en kortare tid i Stenberget, men även försvinner från Stenberget. Man kan därmed konstatera att denna släkt inte blev långvarig i Stenberget.

Flera olika familjer tycks under de följande åren ha uppehållit sig i Stenberget under kortare tidsperioder utan att efterlämna några arvingar i bygden. Jag har inte hittat några barn noterade som födda i Stenberget förrän en bit in på 1720-talet. Tyvärr saknas även husförhörslängden åren 1700 till 1716 eftersom den förstördes vid den stora kyrkbranden 1716. Den följande längden som påbörjas 1717 är svårläst då den är slarvigt förd med både raderingar och överstrykningar. I och med ankomsten av **Hans Persson Plåt** har man att göra med en släkt som efterlämnat många ättlingar i bygden.

Plåtsläkten – Sundbergs.

Den förste kände markägaren i Stenberget synes ha varit **Johan Eriksson** i Stakheden, född 1607 i Kyrkbyn, vilken var den förste nybyggaren i Stakheden. Han efterträddes av sonen **Johan Johansson**, född 1646 i Stakheden, gift med **Karin Eriksson**, född 1651 i Botåker. Tillsammans med sonen **Johan Johansson**, född 1684 i Stakheden, försäljer hon år 1710 ett torpställe i Stenberget för 87 daler kpmt till **Hans Persson Plåt**. Man har här ett starkt belägg för att marken i Stenberget ursprungligen tillhörde Stakheden och ännu längre tillbaka Kyrkbyn. Torpet arrenderades troligen tidigare av den ovan nämnde Anders Larsson smed.

Hans Persson Plåt föddes år 1666 i Hedemora, och han var till yrket hammar smed, anställd vid Nyhammaren. Han gav upphov till en rikt förgrenad släkt som senare spreds över stora delar av Grangärde. Några av hans ättlingar finns än idag kvar i bygden. Hans Persson var sedan år 1688 gift med **Brita Johansson**, född år 1661 i Hagge i Norrbärke. Hon drunknade den 19 september 1725 i Bysjölandet när hon var 64 år gammal. Tilläggs kan att familjen före flytten till Stenberget varit bosatt först i Hagge, Norrbärke, sedan i Saxehammar, Söderbärke och sedermera i Marnäs i Norrbärke. År 1726 gifte Hans Persson om sig med **Elisabet Andersdotter**, född 1680 i Lillheden. Hon dog 21 juni 1744 av *lungrot* i en ålder av 64 år. Hans Persson slutade sina dagar den 17 juli 1732. Dödsorsaken var enligt dödboken *värk och håll*. Han var vid sin bortgång 65 år gammal. Fyra barn kända från första giften medan det andra giften var barnlös. Beträffande sonen Carl Hansson, född 1701, se Plåt Carl Hans sidan 11 nedan. Dottern Maria Hansdotter, född 1695, gifte sig med Anders Johansson, se Oxsläkten sidan 13 nedan.

Äldste sonen **Plåt Per Hansson** föddes 1690 i Hagge, Norrbärke, och blev bosatt i Stenberget. Han var i likhet med fadern verksam som hammarsmed vid Nyhammaren. Per Hansson gifte sig år 1713 med **Kerstin Hansdotter**, född 1690 i Holen och där dotter till Hans Persson och Karin Johansson. Per Hansson avled 1767 när han var 77 år gammal. Hustrun Kerstin Hansdotter dog 1760 i en ålder av 70 år. Tyvärr saknas dödboken från den aktuella tiden. Sonen Plåt Johan Persson, född 1721 i Stenberget, blev bosatt i Hyttriset där han kom att följas av fyra generationer ättlingar. En son från den sista generationen i Hyttriset blev gift till Östersaxen och bland hans barn återfinns Alrik Gustafsson och Axel Bergeskog i Hyttriset och Hanna Bergeskog i Nyhammar.

Mågen **Per Olsson Sundberg** föddes år 1712 i Nissbo och blev bosatt i Stenberget. Han var i likhet med svärfadern hammarsmed, och han gifte sig år 1735 med **Karin Persdotter Plåt**, född år 1714 i Holen. Per Olsson Sundberg avled den 1 april 1783 av *lungrot* i en ålder av 71 år. Hans änka lede fram till den 6 februari 1786 då hon dog av ålderdom, 72 år gammal. Av de elva barnen dog flera i späda ålder.

Även sonen **Johan Persson**, född 1743 i Stenberget, var verksam som hammar smed. Vid Nyhammaren. Han gifte sig 1768 med **Karin Persdotter**, född 1749 i Nås. Enligt en uppgift i husförhörslängden avled Johan Persson den 11 februari 1804, men har inte påträffats i dödboken. Han var vid sin bortgång 60 år. Änkan Karin Persdotter dog den 5 augusti 1813 av *kräfta* när hon var 63 år gammal. Av de fem barnen var det endast Anders Jansson som uppnådde vuxen ålder.

Sonen **Anders Jansson** föddes 1786 i Stenberget och han blev bosatt i hembyn där han står noterad som kolare under Litström & Johansson. Han gifte sig år 1812 med **Stina Mattsdotter**, född 1793 i Kyrkbyn där hon var dotter till landbonden Mats Mattsson i Prostgården. Hon avled den 22 december 1857 av *magplågor* sedan hon *levt kristligt och ärligt i 64 år*.

Efter hustruns död 1857 synes Anders Jansson ha flyttat till Aspeboda. Enligt husförhörslängden skall han ha avlidit där den 20 december 1860. Han var vid sin bortgång 74 år. Makarna ägde sex barn. Beträffande sonen Johan Andersson, se nedan. Sonen Petter Andersson blev även han bosatt i Stenberget, se Stenkvist nedan.

Sonen **Johan Andersson** föddes 1818 i Stenberget och blev bosatt i hembyn där han står skriven som arbetare. Han gifte sig år 1858 med **Anna Ersdotter**, född 1836 i Stakheden. Där hon var dotter till Back Erik Andersson och Maja Hansdotter. Johan Andersson avled redan den 22 augusti 1861 av *bröstsjuka*, endast 42 år gammal. Enda barnet, en dotter, dog redan vid fyra års ålder. År 1863 gifte änkan Anna Ersdotter om sig med **Rus Jan Erik Olsson**, född 1841 i Roskänge. Han står noterad som arbetare i Stenberget. Tre barn föddes här innan familjen flyttade till Älvkarleby den 14/11 1870. Jan Erik Olsson avled den 13/8 1921 och hans hustru den 12/12 1929, båda i Iggesund.

Jan Ers.

Johan Ersson föddes 1732 i Hästberget där han var son till Erik Ersson och Kerstin Ersdotter (Forsens). Det finns ingen notering om hans yrke. Johan Ersson gifte sig år 1763 med **Catharina Persdotter**, född 1739 i Krabbsjön, dotter till Per Olsson Sundberg och Karin Persdotter Plåt ovan. Familjen bodde till en början i Hästberget, men flyttade till Stenberget omkring år 1776. Johan Ersson avled den 30 augusti av *bröstsjuka sedan han levvt kristligt i 63 år*. Hans hustru Catharina Persdotter hade gått bort den 7 januari 1793, enligt dödboken av rötfeber 53 år gammal..Även hon sades ha levvt *kristligt*. Dottern Stina Jansdotter, född 1767 i Hästberget, blev gift med Carl Persson Plåt, se sidan 12 nedan Dottern Catharina Jansdotter, född 1771 i Hästberget, blev gift med Erik Bergström (se sidan 14 nedan),

Sonen **Per Jansson** föddes år 1764 i Hästberget, och han står skriven som dagkarl i Stenberget, och gifte sig år 1789 med **Brita Jansdotter**, född 1767 i Hytt-
riset där hon var dotter till Johan Hansson och Brita Hansdotter (Tickolssläkten). Familjen var till en början bosatt i Stora Tuna och flytten till Stenberget skedde år 1795. Per Janson avled redan den 23 juli 1797 av *kolik*, endast 33 år gammal. Enligt dödboken hade han levvt *kristligt*. Hans änka Brita Jansdotter gifte om sig med Henrik Persson Björn nedan..

Hindrik Persson Björn föddes år 1766 i Säfsnäs, och han var verksam som mästervsven vid Nyhammaren. Han gifte sig år 1892 med Per Janssons änka Brita Jansdotter. Familjen blev kvar i Stenberget fram till år 1817 då flytten gick till Stora Tuna. Familjens vidare öde är okänt.

Stenkvist.

En son till Anders Jansson ovan vid namn **Petter Andersson**, född 1826 i Stenberget, antog namnet **Stenkvist** och blev bosatt i hembyn där han står skriven som arbetare. Han gifte sig år 1856 med **Johanna Ersdotter**, född 1830 i Ludvika, vilken avled redan den 31 maj 1866 av *bröstsjuka*, endast 36 år gammal. Petter Stenkvist gifte aldrig om sig utan levde som änkling i 28 år fram till sin död den 16 oktober 1894. Han var vid sin bortgång 68 år gammal. Dödsorsaken är inte noterad i dödboken. Makarna ägde fem barn. Dottern Sara Stina Stenkvist, född 1863, blev gift med Johan Jansson, se Skalltjärns nästa sida..

Sonen **Anders Adolf Stenqvist** föddes 1858 i Stenberget och var verksam som arbetare. Han gifte sig år 1881 med **Anna Lisa Danielsson**, född 1860 i Stakheden. Hon dog redan den 11 juni 1885 i en ålder av endast 25 år. Dödsorsaken finns inte antecknad. Efter hustruns död flyttade Stenqvist till Pärby och sedermera till Oxberg i Mora där han avled den 15/11 1940 i en ålder av 82 år. Båda sönerna kom till Norrbärke och släktgrenen försvann därmed från Grangärde.

En måg till Petter Stenqvist och Johanna Ersdotter vid namn **Fredrik Andersson** föddes 1858 i Östersaxen och blev för en tid med sin familj bosatt i Stenberget, där han var verksam som arbetare. Han gifte sig år 1880 med **Johanna Matilda Stenqvist**, född 1861 i Stenberget. Hon dog den 29 april 1899 när hon var 41 år gammal, varefter. Fredrik Andersson och barnen flyttade samma år till Dala Floda. Han har inte påträffats i Sveriges dödbok.

Skalltjärns.

En måg till Petter Stenqvist och Johanna Ersdotter vid namn **Johan Jansson** föddes 1860 i Östersaxen som son till Anders Hans Jan Andersson och Anna Larsdotter, vilka en tid arrenderade gården Skalltjärnsbacken, blev från omkring 1890 bosatt i Stenberget. Han gifte sig 1889 med **Sara Stina Stenqvist**, född 1863 i Stenberget. Hon gick allmänt under namnet Skalltjärns Sara. Johan Jansson står skriven som järnarbetare. Familjen blev kvar i Stenberget fram till omkring år 1897 då flytten gick till Stakheden och sedermera till Hyttriset. Johan Jansson avled den 16/6 1918 i Hyttriset, 57 år gammal. Skalltjärns Sara dog i Nyhammar den 24 mars 1931 när hon var 67 år gammal. Inget av barnen blev kvar i Stenberget, och släkten försvann därmed från byn.

Plåt Carl Hanssons.

Carl Hansson Plåt föddes 1801 i Marnäs där han var son till Per Hansson Plåt och Brita Johansdotter, senare inflyttade till Stenberget (se sid. 9 ovan). Han gifte sig år 1724 med **Margareta Andersdotter**, född 1703 i Stakheden, dotter till kyrkvärden Anders Persson och Karin Larsdotter och änka efter Johan Eriksson i Stakheden. Carl Hansson var verksam som hammarsmed vid Nyhammaren. Han dog av *brännsjuka* den 29 oktober 1741 i en ålder av endast 40 år. Hans änka Margareta Andersdotter överlevde honom med 16 år. Hon gick bort den 29 december 1757 i en ålder av 54 år. (dödbok saknas för den aktuella tiden). Makarna ägde sex barn. Dottern Karin Carlsdotter blev gift med bergsmannen Christopher Andersson i Saxhyttan.

Sonen **Per Carlsson Plåt** föddes 1726 i Stenberget, blev kvar i hembyn. Han var i likhet med fadern verksam som hammarsmed vid Nyhammaren. Han gifte sig år 1756 med **Karin Larsdotter**, född 1728 i Hyttriset och dotter till Lars Danielsson, född 1700 i Söderbärke, och Maria Ersdotter, född 1697 i Norberg och inflyttade till Hyttriset. Maria Ersdotter, som blivit änka, vistades även hon i Stenberget där hon avled 1870. Per Carlsson Plåt dog den 28 januari 1786 av *lungsot sedan han levtt kristligt i 59 år*. Änkan Karin Larsdotter dog den 22 mars 1806, även hon av *lungsot*, 77 år gammal. Han hade enligt dödboken levtt *sakmodigt*. Makarna ägde åtta barn varav tre dog vid späda ålder. Dottern Anna Persdotter, född 1763 i Stenberget, blev gift med Käll Olof Andersson i Norrbo.

Sonen **Johan Persson Plåt** föddes 1760 i Stenberget och blev bosatt i hembyn. Han titulerades torpägare och mästarsmed. Han gifte sig år 1784 med **Sara Hansdotter**,

född 1759 i Norrbärke. Torpet synes under hans tid ha gått förlorat till Nyhammars Bruk. Johan Persson avled år 1811 och i dödboken kan man bl.a. läsa följande: *Fattighjonet och gubben Jan Persson Plåt i Stenberget, gift med Sara Hans-dotter från Norrbärke som efterlever i fattigdom, haft en son och sex döttrar varav sonen och fyra döttrar efterleva. Levt ordentligt, redbart och arbetsamt, död av ålderdoms-krämpor, särdeles bråck, den 13 maj, på det 81 året.* Änkan Sara Hansdotter dog den 21 december 1845 och även hon står noterad som fattighjon. Hon sades ha levt *kristligt och ärligt i stor fattigdom, död av ålderdomsbräcklighet, 86 år gammal.* Makarna ägde sju barn. Dottern Catharina Jansdotter, född 1789, blev gift med Vidik Andersson i Stensbo.

Sonen **Plåt Petter Jansson**, född år 1800 i Stenberget, var till yrket kolare och under ett antal år bosatt i hembyn. Han gifte sig år 1824 med **Lisa Larsdotter**, född 1804 i Skattlösberget. Familjen blev kvar i Stenberget fram till år 1853 då de flyttade till Stora Tuna. Makarna ägde 10 barn, m en inget av dem synes ha blivit bosatt i hembygden.

En annan son till Per Carlsson Plåt och Karin Larsdotter hette **Carl Persson Plåt**, född 1765 i Stenberget, blev även han bosatt i hembyn och verksam som mästersed vid Nyhammaren. Han gifte sig år 1796 med **Stina Jansdotter**, född 1767 i Hästberget där hon var dotter till Johan Ersson och Catharina Persdotter, inflyttade till Stenberget år 1776. (Se under rubriken Jan Ers sidan10 ovan). Carl Persson dog av *ålderdomsbräcklighet* den 12 november 1823, 58 år gammal. Änkan Stina Jansdotter flyttade med mågen Carl Wiberg till Sunnansjö Smedja år 1824 och sedan till Norsån 1826 och slutligen till Norrbärke. Makarna ägde två barn.

Mågen **Carl Wikberg** föddes 1804 i Hulån, Dala Järna, och han var till en början verksam som hammarsmed vid Nyhammaren. Han gifte sig år 1823 med **Maria Carlsdotter Plåt**, född 1798 i Stenberget. Familjen flyttade till Sunnansjö Smedja år 1824 och därefter till Norsån 1826. Maria Carlsdotter ägde före äktenskapet sonen Gustaf Adolf, född 1822. Inga gemensamma barn födda i Stenberget.

En son till Carl Persson Plåt och Stina Jansdotter ovan vid namn **Per Carlsson Plåt** föddes 1802 i Stenberget och antog namnet **Berglin**. Han gifte sig år 1824 med **Stina Bergström**, född 1801 i Stenberget, dotter till Erik Jansson Bergström och Catharina Jansdotter (se under Bergströms nedan). Hon avled den 27 april 1856 av *lungrot*, 54 år gammal. Hon hade enligt dödboken levt *ärligt och beskedligt i fattigdomen*. Per Carlsson Berglin, vilken utbildat sig till skomakare flyttade den 20/10 1848 tillsammans med de fyra sönerna till Hälsingland. Familjens vidare öde är okänt.

Ytterligare en son till Carl Persson Plåt och Karin Larsdotter (sidan 11 ovan), nämligen **Per Persson Plåt** föddes år 1770 i Stenberget och blev bosatt i hembyn. Han står där noterad som torpägare och mästersed. Per Persson gifte sig år 1802 med **Lisa Persdotter**, född 1762 i Jänsen. Han blev kvar i Stenberget under hela sitt liv och avled den 22 januari 1844. Om honom står bland annat följande i dödboken: *Änklingen och fattighjonet Petter Persson Plåt vid Stenberget, levt ärligt och kristligt, varit hammarsmed, dog av ålderdomsbräcklighet, hade bråck, dog i Karlsänge hos sonen, 73 år gammal.* Bråck var vanligt förekommande hos hammarsmederna vilket sammanhänger med det hårda arbetet som innebar tunga lyft. Per Perssons hustru hade gått bort redan den 12 augusti 1831. Om henne heter det: *Hustrun Lisa Persdotter, född 1762 i Jänsen av fadern Per Staffansson, gift med efterlevande Plåt Per Persson, ägt två barn varav en son efterlever, död av slag 69 år gammal.*

Sonen **Anders Persson Plåt** föddes år 1803 i Stenberget där han står skriven som torpägare. Han gifte sig år 1836 med **Stina Danielsdotter**, född 1807 i Saxhyttan, dotter till Daniel Larsson och Elisabet Jansdotter, sedermera utflyttade till Karlsänge där de synes ha anlagt ett nybygge omkring år 1820. År 1841 flyttade Anders Persson med in familj till svärfaderns gård i Karlsänge. Han fick anställning som mjölnare vid den nyuppförda kvarnen i Saxhyttan. Anders Persson behöll gården, som allmänt kallades för Plåtens, fram till år 1879 då han sålde den till riksdagsmannen J.P. Jansson i Saxhyttan för 550 kronor. Året efter sålde Jansson gården till Råms Anders Persson från Storslätten för 1100 kronor, ett således fördubblat pris. Gården kom hädanefter att kallas för Råmsgården. Anders Persson Plåt och hans hustru bodde kvar på gården i en undantagsstuga. Han avled år 1885 i en ålder av 81 år. Hans änka Stina Danielsdotter levde i ytterligare nio år fram till sin död 1894 då hon var 86 år gammal. Makarna var barnlösa.

Oxsläkten.

En måg till Hans Persson Plåt och Brita Jansdotter (se sidan 9 ovan) vid namn **Ox Anders Johansson** föddes 1696 i Hedemora och blev bosatt i Stenberget där han var verksam som hammarsmed vid Nyhammaren. Han gifte sig år 1726 med **Maria Hansdotter Plåt**, född 1695 i Hagge, Norrbärke. Ander Johansson avled den 24 februari 1740 av lungsjuka, 48 år gammal. Hans hustru Maria Hansdotter levde därefter som änka fram till sin död den 2 januari 1767 då hon var 71 år gammal (dödbok saknas från den aktuella tiden). Makarna ägde fyra barn. Dottern Brita Andersdotter, född 1729, blev gift med Gunnar Johansson (se Gunnars nedan).

Sonen **Ox Johan Andersson**, född 1732 i Stenberget, blev bosatt i Stenberget. Han innehade en tid den ansvarsfulla uppdraget som masmästare vid Abäckshyttan men blev senare mästernsmed vid Nyhammaren. Han gifte sig år 1759 med **Greta Ersdotter**, född 1735 i Sör Västansjö där hon var dotter till Hyttsved Erik Ersson och Kerstin Ersdotter. Johan Andersson dog den 9 mars 1807 av *ålderdomsbräcklighet sedan han levt kristligt* i 74 år. Hans hustru Greta Ersdotter hade avlidit redan den 24 november 1794, enligt dödboken av *rödsot*, när 39 år gammal. Makarna ägde sex barn. Dottern Kerstin Jansdotter, född 1769 i Stenberget, blev gift med Par Jansson i Långmyra. Beträffande sonen Erik Jansson, född 1776, se Bergströms nedan.

Sonen **Ox Jan Jansson**, född år 1764 i Stenberget, var i likhet med fadern hammarsmed, anställd vid Nyhammaren. Han gifte sig år 1786 med **Catharina Vidiksdotter**, född 1765 i Stensbo och dotter till Vidik Andersson och Lisa Olsdotter. Jan Jansson avled den 7 januari 1804 av *miserere* (tarmvred) 39 år gammal. Han hade enligt dödboken levt *arbetsamt och stilla*. Catharina Vidiksdotter levde därefter som änka i 38 år och var under senare år bosatt på Stakheden där hon dog av *ålderdomsbräcklighet sedan hon levt kristligt i 77 år*. Makarna ägde sju barn. Beträffande sonen Peter Jansson, se unde5 Bergströms nästa sida.

Mågen **Anders Persson** föddes år 1798 i Saxhyttan där han var son till masmästaren Täpp Per Larsson och Brita Hansdotter. Anders Persson, vilken står noterad som dagkarl och arbetare, gifte sig år 1826 med **Ox Maja Jansdotter**, född 1787 i Stenberget. Hon hade tidigare varit gift med Smeden Anders Noreus vid Nyhammars Bruk som dog 1821, (se Noreus nedan). Anders Persson avled den 19 mars 1847 av *nervfeber, levt ärligt och beskedligt, på 49 året*. Änkan Maja Jansdotter levde fram till den 29 oktober 1862. Om henne heter det i dödboken: *Ägt tre barn i första giftet och en dotter i andra giftet, död av ålderdomsbräcklighet, svullnad i kroppen, troligen vattusot, varit sängliggande i över ett år, fört en kristlig vandel i 75 år*.

Mågen **Anders Danielsson**, föddes 1819 i Saxhyttan där han var son till Daniel Larsson och Elisabet Jansdotter samt bror till Stina Danielsdotter, gift med Anders

Persson Plåt (se sidan 13 ovan). Anders Danielsson hade tidigare varit gift med **Stina Persdotter**, född 1822 i Morgärde och dotter till Per Andersson och Karin Larsdotter. Familjen var bosatt i Morgärde, där Stina Persdotter dog den 8 april 1862 av *invärtes kräfta*, 39 år gammal. Anders Danielsson gifte om sig år 1863 med **Ox Maja Stina Andersdotter**, född år 1828 i Stenberget. Han avled den 22 juni 1878 av *lunginflammation*, 59 år gammal. Hans andra hustru Maja Stina Andersdotter flyttade till Pärby där hon avled den 25 januari 1901, 73 år gammal. Anders Danielsson ägde tre söner i det första giftet och en son samt två döttrar i det andra giftet. Dottern från det andra giftet **Johanna Matilda Andersdotter**, född 1866 i Stenberget fick tre barn. Hon avled ogift i Stakheden den 2 oktober 1933.

Bergströms.

Ox Johan Andersson och Greta Ersdotter (se sidan 13 ovan) ägde sonen **Erik Jansson**, född 1776 i Stenberget. Han antog namnet **Bergström** och var till en början bosatt i Stenberget och verksam som mästernsmed vid Nyhammaren. Han gifte sig år 1799 med **Catharina Jansdotter**, född 1771 i Hästberget och dotter till Johan Ersson och Catharina Persdotter (se Jan Ers sidan 10 ovan). Tilläggas kan att hon var syster till Stina Jansdotter, född 1767 i Hästberget, gift med Carl Persson Plåt, (se sidan 12 ovan). Enligt husförhörslängden avled hon den 11 september 1812, 41 år gammal. Hon finns inte noterad i dödboken. Erik Bergström gifte om sig år 1814 med **Stina Norberg**, född 1784 i Stakheden. Han avled dock redan efter inte fullt en månad, närmare bestämt den 3 november 1814, enligt dödboken av *hetsig feber*, i en ålder av 38 år. Stina Norberg flyttade till Stakheden. Fyra barn föddes i det första äktenskapet.

En son till Ox Jan Jansson och Catharina Vidiksdotter vid namn **Petter Jansson** föddes år 1797 i Stenberget och även han antog namnet Bergström. Han var verksam som mästernsmed vid Nyhammaren och gifte sig år 1818 med **Catharina Andersdotter**, född 1789 i Norr Västansjö där hon var dotter till bergsmannen Klack Anders Ersson och Margareta Persdotter. År 1825 flyttade familjen till Stakheden där de förvärvade Anders Hans forna hemman. Petter Bergström blev därmed ägare av betydande arealer i Stakheden, Kvarnheden och Stenberget. Han avled den 25 november 1869 av *ålderdom*, 72 år gammal. Dottern Maja Lida Bergström, född 1824 i Stenberget, blev gift med Knas Anders Persson från Norrbo och bosatt på Stakheden.

Gunnars.

En måg till Ox Anders Johansson och Maria Hansdotter Plåt (se sidan 13 ovan) vid namn **Gunnar Johansson** föddes år 1727 i Stakheden, son till Johan Gunnarsson och Elisabet Ersdotter. Släkten var tidigare invandrad till Stakheden från Västansjö i Norrbärke. Han gifte sig år 1751 med **Brita Andersdotter**, född 1729 i Stenberget. Gunnar Johansson står skriven som arbetare i Stenberget. Omkring år 1762 flyttade familjen till hans fädernehemman i Stakheden, och han var där verksam som skräddare. Gunnar Johansson avled den 25 mars 1801 av *ålderdomsbräcklighet*, 73 år gammal. Brita Andersdotter överlevde maken med tre år och dog den 13 juni 1807 av *ålderdomsbräcklighet*, 78 år gammal. Hon hade enligt dödboken levt *anständigt*. Dottern Anna Gunnarsdotter, född 1767 i Stakheden, blev gift med skräddaren Erik Ersson i Sköttänge.

Sonen **Johan Gunnarsson**, född 1757 i Stenberget blev för en tid bosatt i födelsebyn där han står skriven som arbetare. Han gifte sig år 1780 med **Stina Persdotter**,

född 1755 i Fröjdberget, dotter till namngivne Per Jansson Hyckert och pigan Karin Persdotter. Omkring år 1782 flyttade familjen till gården i Stakheden där han står noterad som torpägare. Johan Gunnarsson dog den 23 augusti 1838 av *håll och styng*, 80 år gammal. Han hade enligt dödboken levt *stilla, redbart och gudfruktigt*. Hans änka Stina Persdotter avled den 27 november 1855 av *ålderdomsbräcklighet*, 80 år gammal. Sonen Anders Jansson, född 1797, blev bosatt i Stakheden medan dottern Anna Jansdotter, född 1785, blev gift med Olof Säfström, bosatta även de i Stakheden.

Noreus.

Anders Noreus föddes år 1755 i Norrbärke. Släktnamnet syftar sannolikt på födelsesocknen. Han var med sin familj inflyttad till Stenberget omkring år 1790 och där anställd som mästernsmed vid Nyhammaren. Familjen hade tidigare bott i Malingsbo, Ludvika och Söderbärke. Anders Noreus var sedan omkring år 1780 gifte med **Greta Gäfvert**, född 1758 i Malingsbo. Han avled redan den 1 juli 1813 av *gikt sedan han levt kristligt i 58 år*. Hans änka flyttade efter mannens död till Ludvika år 1816 och hennes vidare öde är okänt. Sex barn kända.

Sonen **Erik Noreus**, född år 1785 i Malingsbo, tjänstgjorde i likhet med fadern som mästernsmed vid Nyhammaren. Han gifte sig år 1809 med **Anna Jansdotter**, född 1786 i Norrbärke. Familjen blev kvar i Stenberget fram till år 1819 då de flyttade till Karbenning i Västmanland där det fanns en större hammarsmedja. Familjens vidare öde är okänt.

En annan son vid namn **Anders Noreus** föddes år 1790 i Söderbärke och blev bosatt i Stenberget där han fick anställning som mästernsven vid Nyhammaren. Han gifte sig år 1816 med **Maja Jansdotter**, född 1787 i Stenberget där hon var dotter till Ox Jan Jansson och Catharina Vidiksdotter, (se sidan 13 ovan). Anders Noreus dog redan den 26 december 1821 av *lungsot*, endast 31 år gammal. Hans änka Maja Jansdotter, gifte om sig år 1826 med Ox Anders Persson i Stenberget, (se sidan 13 ovan).

Sonen **Anders Gustaf Noreus**, född år 1817 i Stenberget, var till yrket skomakare och bosatt i hembyn. Han gifte sig år 1843 med **Kajs Stina Persdotter**, född 1812 i Täppan där hon var dotter till Kajs Per Ersson och Greta Larsdotter. Anders Gustaf Noreus avled redan år 1845. Om honom kan man läsa följande i dödboken: *Anders Gustaf Noreus född den 6 mars 1817 i Stenberget av föräldrarna, avlidne smeden Anders Noreus och dess maka Maja Jansdotter, omgift med arbetaren Ox Anders Persson i Stenberget. Gift den 18 februari 1843 med Stina Persdotter från Täppan som i djupaste sorg efterlever. Haft två söner varav blott en efterlever. Levt arbetsamt, stilla och beskedligt, död av lungsot den 14 juni på sitt nybygge vid Abäckshyttan, 28 år och 3 månader gammal*. Hans änka Stina Persdotter gifte om sig med Per Andersson Norberg, se under rubriken Frisk nedan.

Sonen **Anders Gustaf Noreus** föddes år 1843 i Stenberget, och han står skriven som järnarbetare. Han gifte sig år 1870 med **Johanna Berglund**, född 1846 i Norsån. Familjen flyttade sannolikt till det nybygge som fadern börjat anlägga vid Abäckshyttan, men sedermera till Kvarndammsvägen i Västby. Mer om familjen finns att läsa under Nyhammar. Efter pensioneringen flyttade Noreus till den så kallade Kajsgropen väster om Skogsbo och etablerade sig nu som klensmed. Han slutade sina dagar den 6 januari 1920, och dödsorsaken angavs vara *kräfta*. Sonen Johan August Noreus flyttade till Kvarnheden.

Frisk.

Per Andersson Norberg föddes 1817 i Stakheden där han var son till Bergströms Stina Persdotter. Han gifte sig år 1848 med Anders Gustaf Noreus änka **Kajs Stina Persdotter**, född 1812 i Täppan. Se föregående sida. Per Andersson Norberg, vilken står skriven som arbetare i Stenberget, avled den 16 december 1884, 67 år gammal. Stina Persdotter blev därmed änka för andra gången. Hon slutade sina dagar den 8 augusti 1895 när hon var 83 år gammal. Makarna ägde endast en dotter, se nedan.

Mågen **Lars Erik Jansson Frisk** föddes år 1856 i Sandviken vid Sunnansjö. Han står noterad som arbetare i Stenberget och gifte sig år 1882 med **Johanna Sofia Norberg**, född 1852 i Stenberget. Lars Erik Jansson avled den 28 februari 1906, enligt dödboken genom en *olyckshändelse*. Han var vid sin bortgång 49 år gammal. Änkan Johanna Sofia Norberg flyttade tillsammans med de yngsta barnen till Stakheden år 1913. Efter att ha varit änka i nästan 25 år gick hon bort den 16 februari 1931 i en ålder av 79 år. Hon står då skriven på Nyhammar. Hon hade före äktenskapet sonen Johan August, och gemensamt ägde makarna åtta barn. Dottern Johanna Vilhelmina Frisk, född 1885 i Stenberget, gifte sig med Erland Emanuel Brun. De bosatte sig i Nyhammar.

Sonen **Karl Axel Frisk** föddes år 1882 i Stenberget och han var till yrket järnarbetare. Han gifte sig år 1911 med **Sara Matilda Pettersson**, född 1877 i Stakheden och dotter till Bergströms Petter Andersson och Johanna Jansdotter. Familjen flyttade från Stenberget till Stakheden den 17/12 1913. Karl Axel Frisk avled på Tallmogården vid Sunnansjö den 6 mars 1972 i en ålder 89 år. Sara Matilda Pettersson hade gått bort den 30 juni 1951 när hon var 74 år gammal. Hon står då skriven på Kvarnheden.

Lars Erik Jansson Frisk och Johanna Sofia Norberg ägde nio barn. Bland dessa skall här nämnas sönerna **Gustaf Alfred Frisk**, född år 1889, och **Johan Oskar Frisk**, född år 1893. Bröderna Frisk gick allmänt under namnet **Kajspojkarna**, vilket sammanhänger med att deras mormor, Stina Persdotter, född 1812 i Täppan, bar med sig namnet Kajs efter fadern, Kajs Per Ersson. Det rör sig här om gamla original som blev vida kända i hembygden, bland annat för sina korta och humoristiska dikter och stora fiskeintresse. De växte upp i Stenberget och bodde sedan en tid hos sin släkting Anders Gustaf Noreus, född 1843 i Stenberget, vilken på äldre dagar byggde ett litet hus med tillhörande smedja i den så kallade Kajsgropen väster om Skogsbo. Det är sannolikt Kajspojkarna som gett namn åt gropen. Noreus försörjde sig här som klensmed och förtennare. Kajspojkarna flyttade sedermera till Västby och därefter till Pensionärshemmet i Nyhammar. Här avled Oskar Frisk den 23 mars 1973 i en ålder av 80 år. Alfred Frisk kom nu till Tallmogården där hanslutade sina dagar den 8 maj 1975 i en ålder av 86 år.

Strömbergs.

Christian Strömberg föddes år 1730 i Loshult, Skåne. Han var till yrket skogvaktare och synes ha anlänt till Stenberget 1768 eller 1769. Han gifte sig år 1768 med **Catharina Ersdotter**, född 1744 i Enkullen. Christian Strömberg avled i Stenberget den 14 juni 1807. Om honom kn man i dödboken bland annat läsa: *Haft fyra söner och fyra döttrar, levvt exemplariskt, död i hetsig feber, 76 år och 4 månader gammal*. Catharina Ersdotter levde därefter som änka i 21 år fram till sin död den 10 december 1828 när hon var 84 år gammal. Dödsorsaken angavs vara *lungsot*. Hon sades ha ägt sju barn, varav tre efterlevde henne.

Sonen **Erik Strömberg** föddes år 1779 i Stenberget och han var i likhet med fadern verksam som skogvaktare. Han gifte sig år 1802 med **Anna Persdotter**, född år

1779 i Skattlösberget. Makarna blev kvar i Stenberget under resten av livet. Erik Strömberg avled den 18 januari 1833 av *håll och styng sedan han levt kristligt i 54 år*. Änkan Anna Persdotter slutade sina dagar den år 1852. Om henen kan man i dödboken läsa följande: *Änkan och fattighjonet Anna Persdotter född 1779 den 5 april in Skattlösberget, föräldrarna voro hemmansbrukaren Per Ersson och Anna Larsdotter, gift 1802 med skogvaktaren Erik Strömberg i Stenberget som avled 1833. haft flera barn, varav fyra söner och en dotter efterleva. Levt kristligt, död av håll och styng den 17 mars när hon var 73 år gammal*. Inget av barnen blev kvar i Stenberget.

En annan son till Cristian Strömberg, hette **Johan Strömberg** och han föddes år 1782 i Stenberget, står skriven som arbetare. Han gifte sig år 1805 med **Stina Bertilsdotter**, född 1779 i Nås socken. Familjen blev kvar i Stenberget fram till omkring år 1825. En son noteras som född i Stenberget. Familjens vidare öde okänt.

Norbergs.

Per Erik Karlsson föddes år 1849 i Rossa och han kom att tjänstgöra som dammvakt vid Frötjärnsdammen. Han var änkling då han år 1896 gifte om sig med **Vilhelmina Larsdotter**, född år 1853 i Grängesberg. Även hon var änka, då hon tidigare varit gift med **Petter Persson Norberg**, född 1856 i Ludvika. Detta äktenskap ingicks år 1879 och de bodde till en början i Gamla Prästhyttan innan de år 1886 flyttade till Prostgården i Grangärde. Här avled Petter Norberg den 13 januari 1890 av *lunginflammation*, endast 33 år gammal. Från detta första gifte hade Vilhelmina Larsdotter barnen Karl August och Anna Vilhelmina. Den sistnämnda blev gift med Albert Säfström på Kvarnheden. Äktenskapet med Per Erik Karlsson var barnlöst. Denne avled i Stenberget den 4 september 1927, 78 år gammal. Hans hustru Vilhelmina Larsdotter hade avlidit den 4 september 1924 i en ålder av 71 år. Dödsorsaken var enligt dödboken *hjärtfel (slag)*.

Sonen från Vilhelmina Larsdotters första äktenskap, **Karl August Norberg**, föddes år 1882 i Gamla Prästhyttan. Han står noterad som verkstadsarbetare och han gifte sig år 1912 med **Beda Matilda Karlsson**, född 1892 i Norrbo där hon var dotter till Skommar Karl Johan Pettersson och Johanna Matilda Andersson i Påkbo. Familjen blev kvar i Stenberget fram till år 1914 då de flyttade till Kvarnheden. Karl Norberg avled den 26 december 1945 i en ålder av 63 år. Beda Norberg gick bort den 16 juni 1969 när hon var 77 år gammal.

Bergelins.

Anders Bergelin föddes enligt husförhörslängden år 1779 i Stenberget, men är inte återfunnen i födelseboken. Enligt en notis i dödboken skall han ha varit son till en dagkarl vid namn Anders Andersson, men inte heller denne har påträffats. Sannolikt är Anders Bergelin född i någon annan socken, sannolikt Norrbärke. Han gifte sig omkring år 1805 med **Lisa Hansdotter**, född 1773 i Söderbärke. Anders Bergelin tjänstgjorde som mästare i Nyhammaren. Familjen var inflyttad från Norrbärke år 1815, till Norsån år 1816 och återflyttad till Stenberget år 1826. Anders Bergelin avled år 1858 och om honom finns följande anteckning i dödboken: *Fattighjonet, änklingen och f.d. hammarsmeden Anders Bergelin född 1779 i Stenberget, fadern varit dagkarlen Anders Andersson. Varit gift med Lisa Hansdotter från Söderbärke som avled den 10/4 1846. Haft tre söner och två döttrar varav endast en dotter efterlever. Levt ärligt och beskedligt varit klen och bräcklig i många år, död av ålderdomsbräcklighet den 3 november i Laxsjön, 79 år gammal*.

Anders Bergelins hustru avled år 1846, och om henen kan man i dödboken läsa följande: *Lisa Hansdotter i Stenberget, född 10 augusti 1773 i Nohr, Söderbärke, dess föräldrar varit bergsmansfolk, gift med f.d. hammarsmeden Anders Bergelin vid*

Stenberget som därstädes efterlever, haft sex barn, 4 söner och två döttrar varav en son och en dotter efterleva, levtt kristligt och ärbart, död av ålderdomskrämpor den 10 april, nära 73 år.

Täpp Erik Jans.

Täpp Erik Jansson föddes år 1799 i Hyttriset där han var son till Täpp Jan Olsson och Maria Ersdotter. Täpp Jan Olsson var född i Västansjö men hade rötter i Tappan, därav släktnamnet "Täpp". Han var gift två gången första gången med **Anna Olsdotter**, född 1799 i Norrbo och dotter till Håk Olof Andersson och Brita Persdotter. Familjen var inflyttad från Hyttriset till Stenberget omkring år 1830 och Erik Jansson står här noterad som arbetare. Här avled Anna Olsdotter år 1842. I dödboken finner man följande notering: *Haft sju barn varav en oäkta och sex äkta, har levtt klanderfritt och dugligt, död av frossa den 10 juli, 43 år gammal.* Samma år gifte Erik Jansson om sig med **Lisa Jansdotter**, född 1797 i Bergsbo och dotter till Johan Larsson och Lisa Görtdotter. Hon var tidigare gift med Johan Andersson i Rossa och hade från detta äktenskap en son med sig till Stenberget. Erik Jansson dog den 29 oktober 1855 i den fruktade farsoten *kolera* i samband med ett besök i Arboga. Hans änka Lisa Jansdotter står senare skriven som fattighjon, och hon slutade sina dagar den 8 juni 1861 i en ålder av 64 år. Dödsorsaken angavs vara *kräfta och slutligen slag*. Inget av barnen blev kvar i Stenberget.

Broströms.

Petter Persson Broström föddes år 1780 i Morgärde, son till Per Mattsson och Brita Mattsdotter. Han gifte sig år 1809 med **Karin Mattsdotter**, född 1785 i Norrbo där hon var dotter till Staphans Mats Andersson och Buller Lisa Olsdotter. Omkring år 1810 flyttade familjen från Morgärde till Brokvarnen där Petter Persson var verksam som mjölnare. Han antog samtidigt namnet Broström. Familjen blev kvar här fram till år 1817 då de flyttade till Norrbo, och något år senare gick flytten till Stenberget. Petter Broström var här anställd som skogvaktare åt Nyhammars Bruk. Han avled den 16 januari 1829 av *lungsot* när han var 48 år gammal. Hans änka Maria Mattsdotter flyttade år 1837 till Sura socken i Västmanland. Inget av de åtta barnen blev kvar i Stenberget.

Saxströms.

Jan Petter Saxström föddes år 1816 i Saxhyttan där han var son till stamparen Per Jansson Saxström och Anna Christiansdotter. (Yrket stampare innebar att han skötte om vadmalsstampen). Han gifte sig år 1837 med **Anna Andersdotter**, född 1813 i Saxhyttan, och hon var där dotter till Anders Hans Anders Andersson och Anna Jansdotter. Familjen bodde först i Saxhyttan för att omkring år 1845 flytta till Östersaxen. Därifrån gick flytten till Dala Floda år 1861. De vistades därefter en tid i Långmyra innan de slutligen kom till Stenberget omkring år 1880. Här står Saxström skriven som dagkarl. Han avled den 3 mars 1890 i en ålder av 73 år. Änkan Anna Andersdotter kom nu till Pärby där hon avled av ålderdom den 23 maj 1893 i en ålder av 80 år. Makarna ägde åtta barn, varav sönerna Anders Gustaf Saxström, född 1842 och Jan Erik Saxström, född 1844, blev bosatta i Långmyra.

Saxström måg, **Ris Carl Andersson**, föddes 1854 i Saxhyttan och var son till bergsmannen Ris Anders Ersson och Anna Stina Larsdotter. Han gifte sig år 1875 med **Johanna Saxström**, född 1852 i Saxhyttan. Ris Carl Andersson var med sin familj bosatt i Saxhyttan fram till omkring år 1880, då de flyttade till Stenberget där han står noterad som arbetare. Vistelsen i Stenberget blev dock kortvarig då familjen redan

den 13 maj 1881 utvandrade till Amerika. Deras vidare öde är okänt. Tre barn födda i Saxhyttan.

Kybäcks Anders.

Anders Ersson föddes år 1819 i Kybäcksheden där han var son till hemmansägaren Erik Andersson och Brita Olsdotter. Han gifte sig år 1854 med **Johanna Andersdotter**, född 1822 i Kullen, dotter till Anders Olsson och Stina Mattsdotter. Johannas broder, Kull Per Andersson, född 1832 i Kullen, blev bosatt i Karlsänge. Kybäcks Anders Ersson bodde till en början med sin familj i Hyttriset med flyttade omkring år 1860 till Stenberget, där han var verksam som arbetare. Han avled den 3 juli 1870 av lunginflammation, 75 år gammal. Hans änka Johanna Andersdotter flyttade till Pärby där hon avled den 13 augusti 1897 i en ålder av 75 år. Makarna ägde tre barn. Sonen Anders Johan Andersson, född 1855 i Hyttriset, blev gift och bosatt i Roskänge (Salmons) men sedan han blivit änkling och omgift bosatt i Roskmora.

Jakobssons.

Johan Fredrik Jakobsson, född 1854 i Bornholm, var son till Karl Erik Jakobsson och Anna Lotta Larsdotter. Han var verksam som Sågverksarbetare och gifte sig år 1885 med **Lisa Larsdotter**, född 1851 i Sör Västansjö, dotter till Juth Lars Andersson och Maja Persdotter. Familjen var först bosatt vid Tansån i Mockfjärd och flyttade till Bornholm år 1891 där de blev kvar till omkring 1904 då flytten gick till Stenberget i och med att bostaden i Bornholm blev banvaksstuga. Johan Jakobsson avled den 21 september 1948 i den höga åldern av 94 år. Hans hustru, Sara Lisa Jakobsson dog den 4 november 1931 när hon var 80 år. De tillhörde en av de sista fastboende familjerna i Stenberget,

Sonen **Gustaf Johansson**, född år 1891 i Bornholm, står skriven som träarbetare. Han gifte sig år 1920 med **Signe Vilhelmina Eriksson**, född år 1900 i Dala Järna. Familjen blev kvar i Stenberget fram till år 1926 då de flyttade till Idtjärnsbodarna och därefter till Kvarnheden år 1929. Gustaf Johansson dog i Norrbo den 4 juni 1979 när han var 79 år. Hustrun Signe Johanson avled i Norrbo den 24 mars 1973 i en ålder av 72 år.

Braskens.

Erik Adolf Brask föddes år 1862 i Holen, där han var son till hyttarbetaren Erik Andersson Brask och Sara Stina Ersdotter, sedermera inflyttade till Nyhammar. Han gifte sig år 1884 med **Kristina Maria Borgström**, född 1861 i Alfta, Hälsingland. Adolf Brask var till yrket så kallad hopslagare i hammersmedjan. Dennes uppgift var att i smälthammaren slå ihop den omkring 100 kilo tunga smältan, som sedan höggs upp i mindre stycken vilka senare smiddes ut i räckhammaren till stångjärn. Sedan smedjan slagit igen år 1916 fick Adolf Brask arbete som dammvakt vid Frötjärn. Tillsammans med hustrun och yngste sonen flyttade han nu till Stenberget varigenom han fick närmare till sitt arbete. Familjen blev kvar i Stenberget fram till år 1941 då de flyttade tillbaka till Nyhammar. De var bland de sista bofasta i Stenberget. Adolf Brask avled den 17 oktober 1952, närmare 90 år gammal. Hustrun Maria Brask dog den 21 juli 1959, nära 88 år.

SLÄKTLÄNGDER.

Anders Lars.

Hammarmeden

Anders Larsson, f. 1633 i Nissshyttan, Säter, gift omkring 1660, död 1696.

Hustru: Elisabet Andersdotter, f. 1636 i Nämndemansbo, Ramnäs

Barn: Brita, f. 1663 i Nämndemansbo, gm Mats Eriksson från Hesse
Lars, f. 1665 ibm i Saxehammar, Söderbärke se nedan
Anders, f. 1672 i Fellingsbro
Johan, f. 1675 i Hedemora
Mats, f. 1677 i Larsbo, Söderbärke
Elisabet, f. 2/11 1679 i Rämshyttan

Anm. Hustrun och barnen utflyttade till okänd ort omkring år 1700.

Smeden

Lars Andersson, f. 1665 i Saxehammar, gift 29/9 1690,

Hustru: Kerstin Ersdotter, f. 20/3 1663 i Hesse, Stora Tuna

Barn: Elisabet, f. 14/11 1691 i Rämshyttan
Anders, f. 16/3 1693 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Bråfall i Silvberg, 11/9 1697. Stenberget synes ha varit obebott från omkring år 1700 fram till omkring år 1710 när Hans Persson Plåt fick anställning som hammarsmed vi Nyhammaren.

Plåtsläkten.

Smeden

Hans Persson Plåt, f. 8/9 1666 i Hedemora, gift 1688 och 1726, död 17/7 1732

Hustru. Brita Johansdotter, f. 23/6 1661 i Hagge, gift 29/9 1688, död 19/9 1725

Hustru: Elisabet Andersdotter, f. 7/6 1680 i Lillheden, g. 2/10 1726, död 21/6 1744

Barn: Per, f. 3/1 1690 i Hagge, Norrbärke, se nedan
Kerstin, f. 6/3 1693 i Saxehammar, Söderbärke
Maria, f. 30/11 1695 ibm, gm Anders Johansson, se Oxsläkten nedan
Carl, f. 10/6 1701 i Marnäs, Norrbärke, se Plåt Per Carlssons nedan

Anm. Hans Persson Plåt inflyttad från Marnäs i Norrbärke omkring år 1710.

Smeden

Per Hansson Plåt, f. 3/1 1690 i Hagge, gift 24/6 1713, död 1767 i Stenberget

Hustru: Kerstin Hansdotter, f. 17/1 1690 i Holen, död 1760 i Stenberget

Barn: Karin, f. 17/1 1714 i Holen, gm Per Olsson nedan
Johan, f. 19/3 1721 ibm, till Hyttriset
Kerstin, f. 30/11 1722 i Hyttriset
Erik, f. 19/1 1726 ibm
Brita, f. 1728 ibm

Sundbergs.

Smeden

Per Olsson Sundberg, f. 16/3 1712 i Nissbo, g. 19/6 1735, död 1/4 1783 i Stenberget

Hustru: Karin Persdotter, f. 17/1 1714 i Holen, död 6/2 1786 i Stenberget

Barn: Catharina, f. 24/5 1739 i Krabbsjön, se Jan Ers nedan

Anders, f. 30/11 1742 ibm
Johan, f. 25/12 1743 i Stenberget, se nedan
Petter, f. 17/2 1745 ibm, död som barn
Erik, f. 18/5 1746 ibm, till Floda 1787
Petter, f. 20/1 1749 ibm död 15/7 1750
Olof, f. 20/4 1752 ibm, död 26/12 samma år
Petter, f. 17/4 1754 ibm, död 1/5 samma år
Petter, f. 16/10 1755 ibm död 2/11 samma år

Anm. Per Olsson Sundberg var son till järnvräkaren Olof Svensson Dahlin och dennes hustru Catharina Ersdotter.

Smeden

Johan Persson, f. 25/12 1743 i Stenberget, g.1/11 1768, död 11/2 1804 i Stenberget
Hustru: Karin Persdotter, f. 28/12 1749 i Nås, död 5/8 1813 i Stenberget
Barn: Petter, f. 12/11 1769 i Stenberget, död 1773
Petter, f. 9/12 1773 ibm, död 29/4 1793
Johan, f. 7/6 1777 ibm, död 29/4 1793
Erik, f. 30/9 1780 ibm, död 10/3 1793
Catharina, f. 24/2 1785 ibm, död 29/4 1793
Anders, f. 16/4 1786 ibm, se nedan

Kolaren under Litström & Johansson

Anders Jansson, f. 16/4 1686 i Stenberget, gift 1812, död 20/12 1860 i Aspeboda
Hustru: Stina Mattsdotter, f. 15/3 1793 i Kyrkbyn, död 22/12 1857 i Stenberget
Barn: Lisa, f. 26/7 1814 i Stenberget
Stina, f.12/4 1816 ibm, död före 1833
Johan, f. 24/12 1818 ibm, se nedan
Anders, f. 2/1 1822 ibm
Petter, f. 21/3 1826 ibm, se Stenkvist nedan
Stina, f. 16/12 1833 ibm

Arbetaren

Johan Andersson, f. 24/12 1818 i Stenberget, g. 24/6 1858, d. 22/8 1861 i Stenberget
Hustru: Anna Ersdotter, f. 22/2 1836 i Stakheden, omgift Rus Jan Erik Olsson nedan
Barn: Anna Lisa, f. 16/12 1859 i Stenberget, död 22/6 1863

Arbetaren, Rus

Jan Erik Olsson, f. 6/9 1841 i Roskänge, gift 1863,
Hustru: Anna Ersdotter, f. 22/2 1836 i Stakheden, gift 1858, 1863,
Barn: Erik Olof, f. 19/11 1864 i Stenberget
Anna Lisa, f. 21/6 1867 ibm
Christina, f. 15/7 1870 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Älvkarleby den 14/11 1870.

Jan Ers.

Johan Ersson. f. 1732 i Hästberget, gift 17/7 1763, död 30/8 1796 i Stenberget
Hustru: Catharina Persdotter, f. 24/5 1739 i Krabbsjön, död 7/1 1793
Barn: Petter, f. 7/5 1764 i Hästberget, se nedan
Stina, f. 3/12 1767 ibm, gift i Ludvika

Catharina, f. 25/1 1771 ibm, gm Erik Bergström, se ovan
Anders, f. 1/1 1778 ibm
Daniel, f. 13/3 1782 ibm

Per Jansson, f. 7/5 1764 i Hästberget, gift 25/12 1789, död 23/7 1797 i Stenberget
Hustru: Brita Jansdotter, f. 5/5 1767 i Hyttriset, omgift med Hindrik Persson nedan
Barn: Anders, f. 6/3 1790 i Stora Tuna
Catharina, f. 19/11 1791 ibm
Petter, f. 19/5 1794 ibm
Christina, f. 7/10 1797 i Stenberget

Anm. Familjen inflyttad från Stora Tuna 1795.

Mästersmeden

Hindrik Persson Björn, f. 24/9 1766 i Säfsnäs, gift 3/10 1802,
Hustru: Brita Jansdotter, f. 5/5 1767 i Hyttriset, gift 1789, 1802,
Styvbarn: Andes Persson Granlund, f. 6/3 1790 i Tuna
Catharina, f. 3/11 1791 ibm
Petter, f. 19/5 1792 ibm
Barn: Johan, f. 16/6 1802 i Stenberget, död
Maria Christina, f. 24/3 1805 ibm
Johan Henrik, f. 3/8 1811 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Norrbärke år 1817.

Stenqvist.

Arbetaren

Petter Andersson Stenkvist, f. 21/3 1826 i Stenberget, gift 12/5 1856, död 16/10 1894
Hustru: Johanna Ersdotter, f. 14/6 1856 i Ludvika, död 31/5 1866 i Stenberget
Barn: Per Johan, f. 25/6 1856 i Ludvika
Anders Adolf, f. 24/10 1858 i Stenberget, se nedan
Johanna Matilda, f. 4/1 1861 ibm, gm Fredrik Andersson nedan
Sara Stina, f. 15/7 1863 ibm, gm Skalltjärns Johan Jansson
Carl Alffred, f. 30/3 1866 ibm

Anm. Skalltjärns Johan Jansson bosatte sig med sin familj först i Skalltjärnsbacken, därefter i Kvarnheden och slutligen i Hyttriset.

Arbetaren

Anders Adolf Stenkvist, f. 24/10 1858 i Stenberget, g. 8/10 1881, till Pärby 19/3 1888
Hustru: Anna Lisa Danielsson, f. 3/10 1860 i Stakheden, död 11/6 1885 i Stenberget
Barn: Anders Gustaf, f. 11/2 1882 i Stenberget, till Bommarsbo, Norrbärke
Karl Johan, f. 14/1 1883 ibm, till Smedjebacken

Arbetaren

Fredrik Andersson, f. 18/2 1858 i Östersaxen, gift 20/1 1880, till Floda 28/10 1899
Hustru: Johanna Matilda Stenkvist, f. 4/1 1861 i Stenberget, död 29/4 1899
Barn: Johanna Maria, f. 4/2 1880 i Stenberget
Johan Fredrik, f. 26/12 1881 ibm
Jacob, f. 19/7 1884 ibm, till Borlänge
Johanna, f. 1/1 1887 ibm

Matilda, f. 20/6 1889 ibm, gift Andersson, Forsgårde i Floda
August, f. 22/11 1891 ibm
Elin, f. 28/12 1893 ibm
Ester, f. 13/12 1895 ibm, död 30/1 1896
Ester, f. 2/5 1898 ibm

Plåt Carl Hanssons.

Hammarsmeden

Carl Hansson Plåt, f. 9/6 1701 i Marnäs, gift 5/7 1724, död 29/10 1741 i Stenberget
Hustru: Margareta Andersdotter, f. 17/2 1703 i Heden, död 29/12 1757 i Stenberget

Barn: Petter, f. 15/3 1726 i Stenberget, se nedan
Karin, f. 13/2 1729 ibm, gm Christopher Andersson i Saxhyttan
Hans, f. 1/9 1732 ibm
Carl, f. 20/6 1735 ibm
Anders, f. 9/7 1738 ibm, död före 1741
Anders, f. 26/5 1741 ibm

Anm. Margreta Andersdotter var änka efter Johan Eriksson på Stakheden, gifta den 23/10 1720.

Hammarsmeden, Plåt

Per Carlsson, f. 15/3 1726 i Stenberget, gift 14/11 1756, död 28/1 1786 i Stenberget

Hustru: Karin Larsdotter, f. 22/5 1728 i Hyttriset, död 22/3 1806 i Stenberget

Barn: Anders, f. 12/7 1757 i Stenberget, död 13/9 samma år
Maria, f. 4/8 1758 ibm
Johan, f. 25/12 1760 ibm, se nedan
Anna, f. 5/4 1763 ibm, gm Käll Olof Andersson i Norrbo
Carl, f. 14/7 1765 ibm, se nedan
Kerstin, f. 28/2 1769 ibm, död 25/5 samma år
Anders, f. 22/9 1767 ibm, död 23/2 1768
Petter, f. 8/5 1770 ibm se nedan

Mästersmeden och torpägaren, Plåt

Johan Persson, f. 25/12 1760 i Stenberget, gift 1784, död 13/5 1841 i Stenberget

Hustru: Sara Hansdotter, f. 24/10 1759 i Norrbärke, död 212 1845 i Stenberget

Barn. Anna, f. /8 1786 i Stenberget, till Norrbärke 1803
Catharina, f. 3/2 1789 ibm, gm Vidik Andersson i Stensbo
Maria, f. 7/3 1792 ibm
Margareta, f. 11/1 1795 ibm
Elisabet, f. 11/11 1797 ibm
Petter, f. 24/12 1800 ibm, se nedan
Sara, f. 10/9 1803 ibm

Kolaren, Plåt

Petter Jansson, f. 24/12 1800 i Stenberget, gift 8/10 1824,

Hustru: Lisa Larsdotter, f. 3/4 1804 i Skattlösberget

Barn: Jan Petter, f. 1/2 1825 i Stenberget
Lars Erik, f. 27/12 1826 ibm
Sara Lisa, f. 24/11 1828 ibm, död samma år
Anders, f. 10/5 1830 ibm
Daniel, f. 3/6 1833 ibm

Maja Lisa, f. 17/10 1835 ibm
Carl, f. 2/1 1839 ibm
Gustaf Magnus, f. 20/1 1841 ibm
Carolina, f. 9/4 1844 ibm
Johanna Sofia, f. 10/3 1849 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Stora Tuna år 1853.

Mästersmeden, Plåt

Carl Persson, f. 14/5 1765 i Stenberget, gift 6/11 1796, död 12/11 1823 i Stenberget

Hustru: Stina Jansdotter, f. 5/12 1767 i Hästberget, till Sunnansjö Smedja 1826

Barn: Maria, f. 15/1 1798 i Stenberget, gm Carl Wikberg nedan

Per, f. 16/12 1802 ibm, se nedan

Hammarmeden

Carl Wikberg, f. 31/10 1804 i Hulån, Dala-Järna, gift 1823,

Hustru: Maria Carlsdotter Plåt, f. 15/1 1798 i Stenberget

Barn: Gustaf Adolf, f. 7/1 1822 i Stenberget (hennes)

Anm. Familjen utflyttad till Sunnansjö smedja 1824, därefter till Norsån år 1926.

Skomakarlärningen

Per Carlsson Berglin, f. 16/12 1802 i Stenberget, gift 19/4 1824, till Hälsingland 1856

Hustru: Stina Bergström, f. 27/4 1801 i Stenberget, död 27/4 1855.

Barn: Carl Johan, f. 25/5 1826 i Stenberget

Per August, f. 1/9 1828 ibm

Teodor Rudolf, f. 11/8 1833 i Färnebo

Anders Gustaf, f. 13/9 1838 i Norr

Mästersmeden och torpägaren, Plåt

Per Persson, f. 5/8 1770 i Stenberget, gift 28/8 1802, död 22/1 1844 i Stenberget

Hustru: Lisa Persdotter, f. 1762 i Jänsen, död 12/8 1831 i Stenberget

Barn: Anders, f. 12/5 1803 i Stenberget, se nedan

Stina, f. 15/6 1806 ibm, död 22/9 1809

Torpägaren, Plåt

Anders Persson, f. 12/5 1803 i Stenberget, gift 25/2 1836,

Hustru: Stina Danielsdotter, f. 27/10 1807 i Saxhyttan,

Barnlösa.

Anm. Familjen utflyttad till Karlsänge år 1841. Plåt Anders Persson anställd som mjölnare vid kvarnen i Saxhyttan.

Oxsläkten.

Smeden, Plåt

Anders Johansson, f. 17/7 1796 i Hedemora, gift. 26/12 1726, död 24/2 1740

Hustru. Maria Hansdotter, f. 30/11 1695 i Hagge, Norrbärke, d. 2/1 1767 i Stenberget

Barn: Brita, f. /2 1729 i Stenberget, se Gunnars nedan

Johan, f. /12 1732 ibm, se nedan

Maria, f. 4/9 1734 ibm, tvilling

Anna, f. 4/9 1734 ibm, tvilling

Masmästaren, Ox

Johan Andersson, f./12 1732 i Stenberget, gift 16/4 1759, död 9/3 1807

Hustru: Greta Ersdotter, f. /12 1735 i Västansjö, död 24/11 1794 i Stenberget

Barn: Kerstin, f. 26/11 1759 i Stenberget, gm Per Jansson i Långmyra

Petter, f. 14/11 1762 ibm, död 21/2 1763

Johan, f. 27/7 1764 ibm se nedan

Petter, f. 3/12 1766 ibm död 30/4 1789

Anders, f. 25/11 1768 ibm, död 20/1 1773 ibm

Erik, f. 26/3 1776 ibm, se Bergströms nedan

Hammarmeden, Ox

Jan Jansson, f. 27/7 1764 i Stenberget, gift 1786, död 7/1 1804 i Stenberget

Hustru. Catharina Vidiksdotter, f. 12/6 1765 i Stensbo, död 22/9 1842 i Stakheden

Barn: Maria, f. 27/2 1787 i Stenberget, gm Anders Persson nedan

Johan, f. 11/9 1788 ibm

Anna Cajsa, f. 1/12 1791 i Västanfors, död 26/5 1796

Anders, f. 27/6 1794 ibm

Petter, f. 24/1 1797 i Stenberget, se nedan, Bergströms

Erik, f. 21/11 1799 ibm, död 20/3 1807

Anna Cajsa, f. 1/7 1802 ibm

Arbetaren, Ox

Anders Persson, f. 24/8 1798 i Saxhyttan, gift 1826, död 19/3 1847 i Stenberget

Hustru: Maria Jansdotter, f. 27/2 1787 i Stenberget, död 29/10 1862 i Stenberget.

Barn: Jan Petter, f. 10/9 1813 i Stenberget, (styvson)

Anders Gustaf, f. 6/3 1817 ibm, (styvson)

Maja Stina, f. 21/1 1828 ibm, gm Anders Danielsson nedan

Kolaren

Anders Danielsson, f. 8/3 1819 i Saxhyttan, gift 1847 och 1863, död 22/6 1878

Hustru: Stina Persdotter, f. 30/12 1822 i Morgärde, gift 10/7 1847, död 8/4 1862

Hustru. Maja Stina Andersdotter, f. 21/1 1828 i Stenberget, g. 14/3 1863, d.15/1 1901

Barn: Anders Gustaf, f. 12/8 1847 i Morgärde, till Stakheden

Jan Petter, f. 23/7 1849 i Hyttriset

Erik, f. 16/7 1854 ibm, till Sunnansjö

2:a giftet: Carl Fredrik, f. 16/7 1863 i Morgärde, död 12/8 1964

Johanna Matilda, f. 25/3 1866 ibm, se nedan

Maria Christina, f. 23/2 1869 ibm, död 10/11 1870

Johanna Matilda Andersson, f. 25/3 1866 i Morgärde, död ogift 2/10 1933, Stakheden

Barn: Anna Matilda, f. 10/2 1891 i Stenberget

Engla Matilda, f. 29/6 1894 ibm

Edit Matilda, f. 25/3 1901 i Pärby, död 25/4 1902

Bergströms.

Mästersmeden

Erik Jansson Bergström, f. 26/3 1776 i Stenberget, gift 6/10 1799,

Hustru: Catharina Jansdotter, f. 25/1 1771 i Hästberget, död 11/9 1813,

Hustru: Stina Norberg, f. 27/2 1784 i Stakheden, gift 8/10 1814,

Barn Stina, f. 27/4 1801 i Stenberget

Johan, f. 10/3 1804 ibm, död 28/7 1806

Johan, f. 28/4 1807 ibm

Anders, f. 21/6 1812 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Stakheden den 7/11 1814.

Mästersmeden

Petter Jansson Bergström, f. 24/1 1797 i Stenberget, gift 28/11 1818,
Hustru. Catharina Andersdotter, f. 15/9 1787 i Norr Västansjö,

Barn: Anders, f. 23/3 1819 i Stenberget
Maja Lisa, f. 30/5 1824 ibm, gm Knas Anders Persson från Norrbo
Johanna, f. 2/6 1829 i Stakheden

Gunnars.

Arbetaren, senare torpägaren på Stakheden

Gunnar Johansson, f. /10 1727 i Stakheden, gift 20/5 1751,

Hustru: Brita Andersdotter, f. /2 1729 i Stenberget,

Barn: Elisabet, f. 22/9 1751 i Stenberget
Maria, f. 6/1 1753 ibm, död före 1760
Karin, f. 16/12 1754 ibm
Johan, f. 2/11 1757 ibm, se nedan
Maria, f. 11/1 1760 ibm
Anders, f. 26/4 1762 ibm död 16/10 1762
Christina, f. 14/12 1763 i Stakheden
Anna, f. 15/12 1767 ibm, gm Erik Ersson i Sköttänge.

Anm. Familjen utflyttad till Stakheden omkring år 1762.

Arbetaren

Johan Gunnarsson, f. 2/11 1757 i Stenberget, gift 1780, till Stakheden,

Hustru. Stina Persdotter, f. 5/3 1755 i Fröjdberget

Barn: Catharina, f. 17/7 1780 i Stenberget
Anders, f. 5/11 1782 ibm

Noreus.

Mästersmeden

Anders Noreus, f. 1755 i Norrbärke, gift ca 1780, död 1/7 1813 i Stenberget

Hustru: Greta Gäfvert, f. 1758 i Malingsbo, ofärdig, till Ludvika 1816

Barn: Cajsa Lisa, f. 1784 i Malingsbo
Greta, f. 1786 ibm, gift till Ludvika
Erik, f. 1788 ibm se nedan, se nedan
Anders, f. 14/8 1790 i Söderbärke, se nedan
Johan, f. 22/9 1792 i Stenberget
Jacob, f. 1798 i Ludvika

Mästersmeden

Erik Noreus, f. 1788 i Malingsbo, gift 10/11 1809,

Hustru: Anna Jansdotter, f. /6 1786 i Söderbärke

Barn: Anders, f. 24/6 1810 i Stenberget
Sara Greta, f. 13/11 1812 ibm
Maria Lisa, f. 27/3 1815 ibm
Anna Cajsa, f. 11/4 1818 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Karbenning i Västmanland år 11819.

Mästersven

Anders Noreus, f. 14/8 1790 i Söderbärke, gift 29/6 1816, död 26/12 1821
Hustru: Maja Jansdotter, f. 27/2 1787 i Stenberget, omgift med Ox Anders Persson
Barn: Jan Petter, f. 10/9 1813 i Stenberget
Anders Gustaf, f. 6/3 1817 ibm, se nedan

Skomakaren

Anders Gustaf Noreus, f. 6/3 1817 i Stenberget, gift 18/12 1843, död 14/6 1845
Hustru: Stina Persdotter, f. 18/5 1812 i Täppan, omgift med Per Norberg nedan
Barn: Anders Gustaf, f. 6/6 1843 i Stenberget, till Nyhammar
Jan Petter, f. 28/9 1844 ibm, död 28/5 1845

Arbetaren

Per Andersson Norberg, f. 12/8 1817 i Stakheden, gift 31/12 1848, död 16/12 1884
Hustru: Stina Persdotter, f. 18/5 1812 i Täppan, gift 1843. 1848, död 8/8 1895
Barn: Johanna Sophia, f. 19/9 1852 i Stenberget, se Frisk nedan

Frisk.

Arbetaren

Lars Erik Jansson Frisk, f. 8/2 1856 i Sandviken, gift 17/6 1882, död 28/2 1906
Hustru: Johanna Sofia Norberg, f. 19/9 1852 i Stenberget, till Stakheden 1913
Barn: Johan *August*, f. 1/5 1878 i Stenberget (hennes)
Karl Axel, f. 15/9 1882 ibm se nedan
Alma Maria, f. 21/4 1884 ibm
Johanna Vilhelmina, f. 26/12 1885 ibm, gift Brun, se nedan
Ida Sofia, f. 30/5 1887 ibm död 16/3 1892
Gustaf Alfred, f. 12/1 1889 ibm, död ogift 8/5 1975
Johan Oskar, f. 10/4 1891 ibm, död 18/3 1892
Johan Oskar, f. 25/2 1893 i Nyhammar, död ogift 23/3 1973
Erik *August*, f. 3/8 1894 ibm, död ogift 12/4 1920

Anm. Alfred Frisk, född 1889, och brodern Oskar Frisk, född 1893, gick allmänt under namnet Kajspojkarna, två kända original i Grangärdebygden.

Järnarbetaren

Karl Axel Frisk, f. 15/9 1882 i Stenberget, gift 11/3 1911, till Stakheden 1913, Hustru: Sara Matilda Pettersson, f. 2/5 1877 i Stakheden
Barn: Hulda Sofia, f. 15/5 1902 i Stakheden (hennes), gift Holm, Kvarnheden
Ellen Matilda, f. 26/2 1912 ibm, död 26/2 1913
Karin Matilda, f. 29/3 1914 i Stakheden, gift Rundberg, Idkerberget
Elsa Margareta, f. 11/3 1917 ibm död 2/10 1934
Ellen Kristina, f. 27/12 1921 ibm, gift Karlsson, Danderyd.

Verkstadsarbetaren

Erland Emanuel Brun, f. 1/3 1883 i Hedemora, gift 9/2 1907,
Hustru: Johanna Vilhelmina Frisk, f. 26/12 1885 i Stenberget,
Barn: Ellen Viktoria, f. 16/1 1907 i Stenberget, gift Persson, Ludvika
Karl Georg, f. 13/2 1919 i Nyhammar

Anm. Familjen utflyttad till Nyhammar.

Strömbergs.

Skogvaktaren

Christian Strömberg, f. 21/12 1730 i Loshult, Skåne, gift 29/9 1768, död 14/6 1807

Hustru: Catharina Ersdotter, f. 1744 i Enkullen, död 10/12 1828 i Stenberget

Barn: Brita Maria, f. 26/9 1769 i Stenberget, död 23/1 1773

Christina, f. 10/11 1771 ibm, död 24/1 1773

Maria, f. 3/4 1774 ibm

Anna, f. 17/9 1776 ibm

Erik, f. 21/2 1779 ibm se nedan

Johan, f. 20/8 1782 ibm se nedan

Jacob, f. 26/2 1787 ibm

Skogvaktaren

Erik Strömberg, f. 21/2 1779 i Stenberget, gift 1/1 1802, död 18/1 1833 i Stenberget

Hustru: Anna Persdotter, f. 5/4 1779 i Skattlösberg, död 17/3 1852 i Stenberget

Barn: Erik, f. 4/2 1803 i Stenberget

Christian, f. 26/3 1805 ibm

Petter, f. 23/8 1808 ibm

Daniel, f. 15/2 1812 ibm

Anna, f. 1/4 1813 ibm död 16/9 samma år

Anders, f. 8/7 1815 ibm, död 10/8 1818

Anna Cajsa, f. 28/7 1818 ibm

Jacob, f. 30/5 1821 ibm

Anders Gustaf, f. 3/11 1823 ibm

Arbetaren

Johan Strömberg, f. 20/8 1782 i Stenberget, gift 20/10 1805, familjen utflyttad

Hustru: Stina Bertilsdotter, f. /9 1777 i Nås

Barn: Jan Jacob, f. 15/2 1807 i Stenberget

Norbergs.

Arbetaren

Petter Persson Norberg, f. 29/0/2 1856 i Ludvika, gift 26/7 1879, död 13/1 1890.

Hustru: Vilhelmina Larsdotter, f. 5/4 1853 i Grängesberg, omgift nedan,

Barn: Karl August, f. 24/12 1882 i Gamla Prästhyttan, se nedan

Anna Vilhelmina, f. 3/2 1886 i Prostgården

Dammvakten

Per Erik Karlsson, f. 12/2 1849 i Rossa, gift 1872, 1896, död 4/9 1927 i Stenberget.

Hustru: Vilhelmina Larsdotter, f. 5/4 1853, gift 1877 och 8/5 1896, död 11/7 1924.

Barn: Karl August Norberg, f. 24/12 1882 i Gamla Prästhyttan, se nedan

Anna Vilhelmina, f. 3/2 1886 i Prästgården

Verkstadsarbetaren

Karl Norberg, f. 24/12 1882 i Gl. Prästhyttan, gift 30/11 1912,

Hustru: *Beda* Matilda Karlsson, f. 25/4 1892 i Norrbo

Barn: Karl Harald, f. 26/7 1913 i Stenberget

Greta Matilda, f. 9/4 1916 i Kvarnheden

Anm. Familjen utflyttad till Kvarnheden 1914. Se under Kvarnheden

Bergelins.

Mästersmeden

Anders Berglin, f. 1779 i Stenberget, gift ca 1805, död 3/11 1858 i Stenberget
Hustru: Lisa Hansdotter, f. 10/8 1773 i Söderbärke, död 10/4 1846 i Stenberget
Barn: Anders, f. 27/4 1809 i Norrbärke
Stina Lisa, f. 24/6 1814 ibm

Täpp Erik Jans.

Arbetaren

Täpp Erik Jansson, f. 31/5 1799 i Hyttriset, gift 1826, 1844, död 29/1 1855, Arboga
Hustru: Anna Olsdotter, f. 1799 i Norrbo, död 10/7 1842 i Stenberget
Hustru: Lisa Jansdotter, f. 25/3 1797 i Bergsbo, gift 14/1 1844, död 8/6 1861
Barn: Anders Andersson, f. 12/3 1828 i S. Västansjö, hennes i 1:a giftet
Jan Andersson, f. 3/4 1830 ibm -"-
Petter Andersson, f. 27/10 1834 i Rossa -"-

Broströms.

F.d. mjölnaren, numera skogvaktaren, torpägaren
Petter Persson Broström, f. 21/8 1780 i Morgärde, gift 11/11 1809, död 16/1 1829
Hustru: Catharina Mattsdotter, f. 1785 i Norrbo, till Sura 1837
Barn: Anders, f. 24/12 1809 i Morgärde
Maria, f. 15/12 1812 ibm
Petter, f. 10/11 1814 ibm
Erik, f. 7/10 1816 ibm
Anna Stina, f. 29/11 1818 i Norrbo
Sara Lisa, f. 12/6 1822 i Stenberget
Jacob, f. 22/7 1825 ibm

Saxströms.

Dagkarlen

Jan Petter Saxström, f. 3/8 1816 i Saxhyttan, gift 1/12 1837, död 3/3 1890
Hustru: Anna Andersdotter, f. 23/2 1813 i Saxhyttan, död 23/5 1893 i Pärilby
Barn: Johanna, f. 1/3 1852 i Saxhyttan, gm. Carl Andersson nedan

Arbetaren, Ris

Carl Andersson, f. 17/8 1854 i Saxhyttan, gift 6/11 1875, familjen till Amerika
Hustru: Johanna Saxström, f. 1/3 1852 i Saxhyttan, den 13/5 1881
Barn: Karl Alfred, f. 18/11 1873 i Saxhyttan
Karl Fredrik, f. 2/11 1876 ibm
Anna Maria, f. 9/12 1879 ibm

Kybäcks Anders.

Arbetaren

Anders Ersson, f. 6/3 1819 i Kybäcksheden, gift 5/6 1854, död 3/7 1870 i Stenberget
Hustru: Johanna Ersdotter, f. 14/5 1822 i Kullen, död 13/8 1897 i Kybäcksheden
Barn: Anders Johan, f. 3/12 1855 i Hyttriset, till Roskänge
Johanna, f. 7/8 1858 ibm
Per Erik, f. 3/10 1862 i Stenberget

Kull Per Mattssons.

Kolaren, Kull

Per Mattsson, f. 23/9 1796 i Kullen, gift 1818,

Hustru: Stina Samuelsdotter, f. 27/11 1796 i Bergsbo

Barn: Anna Maja, f. 13/3 1831 i Bergsbo, Jan Petter Persson nedan
Sophia, f. 22/4 1833 ibm
Ulrika, f. 21/11 1836 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Norrbärke den 1/4 1857

Arbetaren

Jan Petter Persson, f. 8/3 1834 i Lågnäset, gift 9/4 1959,

Hustru: Anna Maja Persdotter, f. 13/3 1831 i Bergsbo

Barn: Jan Petter, f. 7/5 1855 i Stenberget
Erik, f. 21/12 1857 i Hyttriset.

Anm. Familjen utflyttad till Hyttriset år 1857-

Gruvmans,

Dagkarlen

Petter Persson Grufman, f. 6/10 1810 i Norrbärke, gift 1835

Hustru: Stina Ersdotter, f. 1810 i Grangärde

Barn: Anna Stina, f. 30/9 1836 i Hyttriset, gm Per Ersson i Fröjdberget
Petter, f. 10/8 1838 i Stenberget
Johanna, f. 8/3 1842 i Norrbo
Erik, f. 1/12 1843 ibm
Anders, f. 29/12 1849 ibm
Carl, f. 18/9 1852 ibm, död 11/11 samma år
Sophia Vilhelmina, f. 7/12 1853 ibm

Anm. Petter Grufman var son till Per Jonsson Grufman och Anna Jonsdotter, inflyttade till Hyttriset. Petter Grufman flyttade med sin familj till Norrbo år 1841.

Nylands Kalles.

Arbetaren, Nylands

Carl Persson, f. 3/8 1835 i Saxhyttan, gift 24/8 1856,

Hustru: Carolina Görndotter, f. 2/8 1836 i Laxsjön

Barn: Sara Stina, f. 12/2 1855 i Saxhyttan (hennes)
Johanna, f. 26/9 1856 i Östersaxen
Carl Gustaf, f. 21/12 1858 i Hyttriset
Per Johan, f. 20/4 1861 i Stenberget
Fredrik, f. 22/6 1867 i Saxhyttan

Anm. Familjen inflyttad från Hyttriset omkring 1858. Utflyttad till Saxhyttan år 1864.

Petter Erssons änka.

Kolaren

Petter Ersson, f. 13/1 1824 i Kullen, gift 1/10 1853, död 29/6 1870 i Kullen.

Hustrun Carolina Ersdotter, f. 21/7 1833 i Kullen, till Pärby 1879

Barn: Sara Stina, f. 30/8 1853 i Kullen, gift Persson, Skutskär
Johanna, f. 20/11 1855 ibm
Carolina, f. 17/3 1858 ibm, gift Stenberg, Skutskär
Sophia Matilda, f. 21/10 1860 ibm, död ogift 31/1 1912 i Gävle
Jan Petter, f. 8/12 1862 ibm
Clara Maria, f. 26/2 1865 ibm, gift Persson, Tolvsbo, Norrbärke

Fredrika, f. 8/5 1867 ibm, död 28/11 1871
Anders Fredrik, f. 2/11 1868 ib

Anm. Petter Ersson var son till Per Ers Erik Persson och Catharina Jansdotter i Kullen. Carolina Ersdotter var dotter till Erik Olsson och Karin Mattsdotter i Kullen. Carolina Ersdotter och barnen flyttade från Kullen till Stenberget den 14/11 1870. Hon avled i Pärby den 31/8 1916.

Löv Johan Samuelssons.

Kolaren Löv

Johan Samuelsson, f. 24/5 1851 i Säfsnäs, gift 7/7 1872, död 11/6 1884 i Stenberget
Hustru: Johanna Persdotter, f. 15/8 1849 i Hyttriset, till Amerika 18/2 1893

Barn: Christina Vilhelmina, f. 27/5 1871 i Hyttriset (hennes)
Hulda Regina, f. 16/10 1873 ibm, till Amerika 1891
Ida Maria, f. 20/2 1876 ibm, till Amerika 14/12 1892
Carl Johan, f. 15/3 1879 ibm, till Amerika 18/2 1893
Johanna Charlotta, f. 27/8 1881 i Stenberget, till Amerika 18/2 1893
Augusta Elisabet, f. 29/10 1883 ibm, till Amerika 7/12 1885

Anm. Johan Samuelsson var son till Löv Samuel Jansson och Stina Jansdotter, inflyttade till Hyttriset från Räfåla. Johanna Persdotter var dotter till Tickols Per Ersson och Karin Andersdotter. Johan Samuelsson var med sin familj inflyttad från Hyttriset till Stenberget år 1879.

Nybo Kalles.

Kolaren Per Larssons änka

Karin Persdotter, f. 13/10 1824 i Abborrberg, gift 1849, död 18/12 1908 i Stenberget

Barn: Anders, f. 12/9 1850 i Dalkarsberg
Johan, f. 4/2 1854 ibm
Karl, f. 12/10 1863 i Norhyttan, se nedan

Naturläkaren, Nybo

Karl Persson, f. 12/10 1863 i Norhyttan, gift 25/4 1909, död 4/7 1915 i Aspplätten.

Hustru: Bästas Anna Persson, f. 29/7 1878 i Skattunges, död 27/10 1957.

Barnlösa.

Anm. Nybo Kalle var son till Lars Nils Per Larsson från Dalkarsberget och Karin Persdotter från Abborrberget. De flyttade först från Dalkarsberg till Norhyttan, därefter till Bergsbo, där Per Larsson avled 1884. Den 24 november 1891 flyttade änkan och de tre sönerna till Stenberget, där hon avled 1908. Nybo Kalle och hans hustru flyttade till Aspplätten vid Bredberget den 27/12 1909.

Anders Gustaf Perssons.

Arbetaren

Anders Gustaf Persson, f. 27/6 1855 i Bergsbo, gift 2/7 1881,

Hustru: Johanna Persdotter, f. 27/6 1858 i Bergsbo,

Barn: Hilda, f. 3/4 1884 i Hedbyn, gift Sundesson, Norrbo
Daniel, f. 3/9 1885 ibm
Ida, f. 17/12 1891 ibm, gift Nordin, Stakheden
Johan, f. 5/11 1896 i Stenberget, till Hofors
Alma Elisabet, f. 8/9 1902 i Tuna, död 8/3 1903

Anm. Anders Gustaf Persson var son till Petter Jansson och Sunes Maja Persdotter i

Bergsbo. Familjen inflyttad från Hedbyn till Stenberget år 1894. Utflyttade till Gagnef den 7/5 1904. De flyttade sedermera till Bäckberg i Grangärde, där Anders Gustaf Persson avled den 29/10 1928. Johann Persdotter dog den 1/3 1947

Fredrik Lars.

Arbetaren

Lars Fredrik Larsson, f. 9/6 1844 i Hedbyn, gift 28/2 1869,

Hustru: Sofia Magnusdotter, f. 21/12 1843 i Bergsbo

Barn: August Larsson, f. 25/9 1877 i Östanbjörka, till Västby
Karl Johan Larsson, f. 18/2 1881 i Prostgården, till Kvarnheden
Henrik Larsson, f. 15/12 1885 ibm, till Västby

Anm. Lars Fredrik Larsson var son till Lars Ersson och Johanna Ersdotter i Hedbyn. Sofia Magnusdotter var dotter till Magnus Jansson och Lisa Isakdotter i Gärdsbodarna vid Bergsbo. Fredrik Larsson var med sin familj inflyttad från Kyrkbyn år 1900. Utflyttad till Nyhammar den 19/11 1902.

Kull Kalles.

Torpägaren Kull

Karl Fredrik Persson, f. 23/1 1867 i Östanbjörka, g. 23/6 1896, död 14/3 1951, Påkbo

Hustru: Maria Kristina Andersson, f. 6/2 1872 i Kullen, död 28/8 1946 i Påkbo

Barn: Karl Manne, f. 19/9 1886 i Karlsänge, död 3/12 1920 i Norrbo
Karl Rickard, f. 7/2 1899 ibm, död ogift 1/4 1987
Hanna Maria, f. 13/11 1902 i Norra Norrbo, gift Ålund, Sunnansjö
Klas Edvin, f. 9/1 1905 ibm, död ogift 2/5 1983
Elis, f. 7/10 1907 ibm, död ogift 5/5 1983
Elin, f. 5/11 1911 i Stenberget, gift Eriksson, Sunnansjö
Elsa Linnéa, f. 23/6 1914 ibm, död 17/10 1920 i Norrbo

Anm. Karl Fredrik Persson var son till Kull Per Andersson och Sara Lisa Persdotter, nybyggare i västra delen av Karsänge (Kull Pellas). Familjen inflyttad från Norra Norrbo omkring år 1910. Utflyttad till Påkbo den 27/11 1914.

Ludvigssons – Hellmans.

Arrendatorn

Johan August Ludvigsson, f. 8/4 1891 i Dalkarsberg, gift 23/12 1922,

Hustru: Emma Vilhelmina Hellman, f. Norberg 23/7 1883 i Grangärde,

Barn: Karl Axel, f. 1/8 1906 i Hyttriset. Bosatt på Kvarnheden.
Sven Gustaf Emanuel, f. 30/7 1909 ibm, till Mockfjärd.

Anm. Emma Vilhelmina Ludvigsson var änka efter Anders Gustaf Hellman, född 1884 i Ludvika, död 1921. Makarna bosatta i Hyttriset. Familjen till Stenberget 1926. Johan Ludvigsson avliden den 31/3 1975 i Pensionärshemmet, Nyhammar. Hustrun Emma Norberg, död den 2/9 1958, dödsorten ej angiven.

Braskens.

Dammvakten

Erik Adolf Brask, f. 2/12 1862 i Holen, gift 15/11 1884,

Hustru: Kristina Maria Bergström, f. 23/8 1862 i Alfta, Hälsingland,

Barn: Milda Maria, f. 23/3 1885 i Nyhammar

Johanna Maria, f. 1/8 1888 ibm, död ogift 15/6 1955 i Nyhammar
Edit Maria, f. 4/8 1889 ibm, gm Kilås August Jansson, Ställberget
Karl Adolf. F. 1/11 1890 ibm död i Stockholm 7/5 197
Karl Georg, f. 13/3 1893 ibm, till Amerika 10/4 1917
Karl Eugen, f. 4/11 1894 ibm, död ogift i Nyhammar 28/5 1961
Elsa, f. 24/4 1902 ibm, son: Bengt Forslin, f. 24/4 1921
Ivar, f. 21/11 1904 ibm, bosatt i Nyhammar

Anm. Adolf Brask Maria Brask samt sonen, skogsarbetaren Eugen Brask, var inflyttade från Nyhammar till Stenberget den 8/9 1931. Återflytt till Nyhammar år 1941.

Jakobssons.

Sågverksarbetaren

Johan Fredrik Jacobsson, f. 26/5 1854 i Grangärde, gift 20/5 1885, död 21/9 1948.
Hustru: Sara Stina Larsdotter, f. 18/9 1851 i Kyrkbyn, död 4/11 1931 i Stenberget.
Barn: Hilda, f. 25/2 1886 vid Tansån, gift Qvarfordt, Malma
Ida, f. 8/4 1888 i Mockfjärd, se nedan
Gustaf, f. 7/6 1891 i Bornholm, se nedan
Anna Elisabet, f. 17/9 1893 i Skallberget, gm Hjalmar Berggren

Anm. Familjen inflyttad från Bornholm, jämför under dito.

Träarbetaren

Gustaf Johansson, f. 7/6 1891 i Bornholm, gift 24/4 1920, död 4/6 1979 i Norrbo
Hustru: Signe Viktoria Eriksson, f. 28/9 1900 i Dala Järna, död 24/3 1973 i Norrbo
Barn: Hilda Sylvia, f. 8/8 1920 Stenberget, gift Wikström, Ludvika
Elsa Signhild, f. 26/11 1924 ibm, gift Glad, Ludvika

Anm. Familjen utflyttad Idtjärnsbodarna 1926, därefter till Kvarnheden 1929.

Ida Johansson, f. 8/4 1888 i Mockfjärd, ogift, död 21/3 1976 i Mockfjärd
Sonen Erik Valdemar, f. 2/11 1912 i Stenberget

Anm. Ida Johansson och sonen utflyttade till Dala Floda i samband med den Sistnämndes giftermål den 14/5 1944. Erik Johansson död i Floda den 19/6 2004.

Familjer som tillfälligt vistats i Stenberget.

Hammarssmeden

Knut Göransson Kyller, f. 1682 i Nås, gift 1709, död 8/12 1741 i Grängesberg
Hustru: Karin Mattsdotter, f. 17/12 1683 i Norr Amsberg
Barn: Göran, f. 1710 i Norr Amsberg
Margareta, f. 1712 ibm

Hammarssmeden

Jan Göransson, f. 24/2 1708 vid Ludvika Bruk, gift 1731
Hustru: Rebecka Olsdotter, f. 25/3 1712 i Ställviken
Barn: Jan, f. 22/6 1735 i Ludvika

familjen utflyttad
till okänd ort

Anna, f. 22/12 1740 ibm
Petter, f. 29/1 1743 ibm
Christina, f. 1/12 1748 i Stenberget, död 3/6 1749

Hammarsmeden

Göran Görsson Bultare, f. 1732 i Finland, gift ca 1755, död 11/3 1771 i Stenberget
Hustru: Lisa Mattsdotter, f. 1733 i Stora Tuna, till Tuna 1775
Barn: Carl Johan, f. 16/5 1756 i Tuna
Anna Lisa, f. 20/1 1763 i Norrbärke
Petter, f. 9/9 1765 ibm
Christina, f. 26/2 1768 ibm
Magnus, f. 13/7 1770 i Stenberget, död 1773
Maria, f. 16/10 1773 ibm

Hammarsmeden

Olof Olsson Åhs, f. 31/5 1769 i Grängesberg, gift 1794,
Hustru: Lisa Larsdotter, f. 1764 i Hedemora
Styvbarn: Stina Persdotter, f. 1789 i Hedemora
Barn: Anna Lisa Åhs, f. 7/10 1794 i Stenberget

Anm. Familjen inflyttad från Grängshammar 1792, utflyttad till Hedemora 5/10 1796.

Hammarsmeden

Carl Carlsson Lindbom, f. 1750 i Våla,
Hustru: Lisa Persdotter, f. 1757 i Söderbärke,
Barn: Maria Stina, f. /12 1775 i Söderbärke
Carl, f. /9 1778 ibm
Petter, f. 29/7 1781 i Stenberget
Johan, f. 29/8 1784 ibm
Anna Lisa, f. 21/1 1787 ibm

Anm. Familjen utflyttad år 1789 till okänd ort.

Mästersven

Per Jansson Hägerman, f. 10/9 1772 i Norrbärke, gift 1792,
Hustru: Catharina Ersdotter, f. 15/4 1764 i Norrbärke,
Barn: Erik Persson Hägerman, f. 18/12 1793 i Norrbärke
Johan Persson Hägerman, f. 13/6 1797 i Stenberget

Anm. Familjen inflyttad år 1796.- Utflyttad den 2/10 1798.

Mästersmeden

Jonas Olofsson Rapp, f./7 1752 i Säfsnäs, gift 1800,
Hustru 2: Brita Larsdotter, f. 1767 i Stuvnäs, Värmland, till Kåberget
Barn: Olof, f. /8 1793 i Glava, död 29/3 1800
Lars, f. 24/2 1796 ibm
Lisa, f. 1799 ibm
Lisa, f. 2/2 1808 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Glava, Värmland 1800, sedan till Sör Västansjö ca 1812

Mästersven

Johan Hedström, f. 16/10 1771 i Hedemora, gift 14/10 1804,
Hustru: Anna Jansdotter, f. 1778 i Sunnansjö
Barn: Lisa Stina, f. 1/12 1804

Anm. Familjen inflyttad från Sunnansjö år 1803. Utflyttad omkring år 1910.

Kolaren Jan Janssons änka

Hustrun Maja Persdotter, f. 1805 i Laxsjön, död 4/2 1890 i Stenberget

Barn: Anders, f. 8/12 1832 i Laxsjön

Arbetaren

Johannes Henriksson, f. 5/9 1840 i Säfsnäs, gift 30/12 1863, död 22/3 1879

Hustru: Stina Jansdotter, f. 22/2 1842 i Säfsnäs, till Nyhammar 1894

Barn: Emma Kristina, f. 28/8 1867 i Tappan

Josefina, f. 27/3 1870 ibm

Ida Vilhelmina, f. 18/8 1873 ibm

Karl Johan, f. 26/9 1875 ibm död 24/10 1885

Johan Albert, f. 11/12 1878 i Stenberget

Anm. Familjen inflyttad från Tappan den 8/11 1876

Arbetaren

Anders Erik Jansson, f. 12/3 1839 i Norrbärke, gift 1863

Hustru: Elsa Johanna Persdotter, f. 5/11 1837 i Norrbärke

Barn: Anna Lovisa, f. 25/1 1864 i Norrbärke

Tekla Susanna, f. 22/9 1866 ibm

Karl Erik, f. 29/11 1869 ibm

Johan Erik, f. 28/4 1872 ibm

Anders Gustaf, f. 12/6 1875 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Norrbärke den 5/11 1878. Utflyttad till Rossa år 1889.

Skomakaren

Lars Vilhelm Rosenblom, f. 27/3 1844 i Falun, gift 1867.

Hustru: Karolina Löf, f. 5/1 1846 i Säter .

Barn: Hilma Laura, f. 8/10 1846 i Säter .

Lars Ludvig, f. 29/10 1869 ibm

Karl Vilhelm, f. 8/10 1876 i Stenberget

Alma Karolina, f. 31/5 1878 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Säter den 10/5 1876. Utflyttad till Hosjö år 1879.

Kolaren

Jan Olof Lönn, f. 16/12 1873 i Gåsborn, gift 26/12 1904,

Hustru: Anna Karolina Jansson, f. 1/6 1871 i Rämnen

Barn: Agda Karolina, f. 23/9 1905 i Dala Järna

Edit Valborg, f. 6/3 1908 i Rämnen

Elof Helmer, f. 22/5 1910 i Gåsborn

Bror Herman, f. 8/3 1912 ibm

Hildur Sofia, f. 8/10 1915 i Stenberget

Anm. Familjen inflyttad från Gåsborn den 1/3 1915. Utflyttad till Dala Järna den 18/8 1925.

Anna Karolina Janssons barn från ett tidigare gifte:

Harald Sigfrid Bergström, f. 30/8 1892 i Dala Järna, se nedan

Karl Sigurd Bergström, f. 6/7 1895 ibm
Alma Alfrida Bergström, f. 1/1 1898 ibm
August Valdemar Bergström, f. 8/4 1900 ibm

Tegelarbetaren

Harald Sigfrid Bergström, f. 30/8 1892 i Dala Järna, gift 3/10 1925,
Hustru: Hanna Elice Persson, f. 20/3 1897 i Stakheden,
Barn: Paul Torsten, f. 11/3 1922 (hennes)

Anm. Familjen utflyttad till Dala Järna den 29/10 1925.

Brokvarna.

Kort historik.

Vid en rannsaking över bland annat kvarnar som hölls år 1664 redovisas inte mindre än tre kvarnar i den så kallade **Kvarnån**, vilket sannolikt är en äldre benämning på **Norrboån** Kvarnarna ägdes av bönderna i Kyrkbyn med omgivande byar. En av dessa kvarnar låg sannolikt vid **Mångdala** I samband med att Nyhammars nedre smedja anlades här år 1833 talas om Mångdala avbrända kvarnställe. En av de ovan nämnda tre kvarnarna är troligen identisk med **Brokvarnen** ett stycke norr om Mångdala. Det rörde sig här om en skvaltkvarn av ansenlig ålder. Kvarnen utnyttjades sannolikt av bönderna på Stakheden, vika var ägare av all mark i nuvarande Stenberget, Kvarnheden och Nyhammar. Tilläggas kan att Brokvarnen senare gav upphov till bynamnet **Brokvarnheden** som sedan förkortades till Kvarnheden.

Det skulle dock dröja en bit in på 1800-talet innan något bostadshus uppfördes vid Brokvarna. Det är först i husförhörslängden som avser tiden 1812 till 1822 som man kan notera en boende här. Den förste tycks ha varit mjölnaren Jan Sollström, en änkling född 1793 i Ludvika, vilken flyttade hit 1817. Han flyttade dock härifrån redan året efter. Kvarnen förefaller att ha varit i drift fram till omkring år 1880. De mjölnare som bodde vid Brokvarna kan även ha tjänstgjort vid kvarnen i Mångdala. Gården försvinner ur längderna på 1880-talet, och platsen har sedan dess legat öde.

Boende vid Brokvarna.

F.d. smeden, mjölnaren

Johan Hedström, f. 16/10 1771 i Hedemora, gift 1804,

Hustru: Anna Jansdotter, f. 1778 i Sunnansjö,

Barn: Lisa Stina, f. 1/12 1904 i Sunnansjö
Anna Cajsa, f. 13/11 1807 i Brokvarn
Johan, f. 4/10 1811 ibm
Jan, f. 11/1 1813 ibm

Anm. Familjen inflyttad år 1810 från Stenberget. Utflyttad till Lågnäset vid Sunnansjö år 1813.

Mjölnaren, senare skogvaktaren

Petter Persson Broström, f. 12/8 1780 i Morgärde, gift 1809,

Hustru: Maria Mattsdotter, f. 10/2 1785 i Norrbo,

Barn: Anders, f. 24/12 1809 i Morgärde
Maria, f. 15/12 1812 i Brokvarn
Petter, f. 10/11 1814 ibm
Erik, f. 7/10 1816 ibm
Anna Stina, f. 1818 i Norrbo

Anm. Familjen inflyttad från Morgärde år 1814. Utflyttad till Norrbo år 1817 och Sedermera till Stenberget, se under dito ovan.

Salpetersjudaren, byggmästaren och mjölnaren

Snuf Jan Mattsson, f. 16/8 1780 i Bergsbo, gift 12/10 1803,

Hustru: Anna Jansdotter, f. 5/11 1780 i Sör Västansjö

Barn: Johan, f. 21/12 1803 i Sör Västansjö, bosatt i Västansjö
Maria, f. 19/10 1806 ibm, gm Lars Larsson Orre
Anna, f. 27/8 1810 ibm, gm Fjäll Erik Persson
Stina, f. 17/5 1814 ibm
Petter, f. 25/10 1818 ibm, drunknad 26/1 1837
Sara, f. 24/10 1821 i Brokvarn
Erik, f. 25/10 1823 ibm död 25/1 1824

Anm. Familjen inflyttad från Sör Västansjö 1819 dit de återvände år 1823.

Jan Mattsson död 22/5 1837 och hustrun den 4/5 1844. Enligt vad som berättas Skall familjen i själva verket ha varit bosatt vid Mångdala.

Mjölnaren

Anders Olsson Nordström, f. 1797 i Norrbärke, gift 1818,

Hustru 2: Lisa Persdotter, f. 1792 i Olsjön, gift 1823,

Barn: Johanna, f. 25/8 1818 i Norrbärke
Brita Stina, f. 23/1 1821 i Loforsen
Lisa, f. 28/4 1822 ibm
Jacob Erik, f. 20/12 1823 i Brokvarn
Catharina, f. 8/5 1826 ibm

Anm. Familjen från Loforsen till Brokavarna år 1823. Utflyttad år 1827

Mjölnaren

Jan Gustaf Liljeström, f. 8/5 1799 i Aspeboda, gift 1827,

Hustru: Catharina Göransdotter, f. 21/4 1802 i Norrbo

Barn: Jan Gustaf, f. 2/9 1828 i Brokvarn
Carl Petter, f. 1/11 1829 ibm, död 1830
Stina Carolina, f. 5/6 1831 ibm

Anm. Familjen inflyttad år 1828 och utflyttad till Stakheden år 1844. Redan två år senare, nämligen år 1846, flyttade de till Älvdalen.

Mjölnaren

Anders Norström, f. 1809 i Norrbärke

Hustru: Anna Stina Jansdotter, f. 3/11 1811 i St. Skedvi

Barn: Eva Charlotta, f. 24/12 1837 i Norrbärke, gift Barkström, Kyrkbyn
Anders Gustaf, f. 21/1 1840 ibm
Stina Lovisa, f. 10/8 1841 ibm
Johanna Vilhelmina, f. 12/3 1843 i Ljusnarsberg

Carolina Sofia, f. 1/11 1848 i Brokvarn, gift Persson, Sandviken
Carl August, f. 22/5 1853 ibm död 20/6 samma år

Anm. Familjen inflyttad till Brokvarna från Ljusnarsberg år 1848. Utflyttade till Norrbo år 1853.

Skogvaktaren

Per Johan Holmgren, f. 1/3 1815 i Lövsta, gift 1850, död 16/4 1882 i Brokvarn
Hustru: Magdalena Jonsdotter, f. 14/10 1821 i Ödeshög, död 21/5 1875 i Brokvarn
Barn: Carl Johan, f. 8/8 1847 i Huddinge, till Nyhammar
Clara Charlotta, f. 3/5 1850 ibm, gift Berggren, Österlövsta, Uppland
Helena Eleonora, f. 25/7 1854 ibm. död ogift 1932 i Österlövsta
Augusta Elisabet, f. 7/9 1857 i Huddinge, se nedan
Per Axel, f. 8/9 1859 ibm
Anna Matilda, f. 2/4 1862 i Brokvarn
Alida Agnes, f. 4/2 1864 ibm, gift de Jounge, Österlövsta
Knut Thure, f. 13/7 1867 ibm, död 17/5 1868

Emil Severin Nykvist, f. 23/10 1856 i Dala Floda, gift 1881,
Hustru: Augusta Elisabet Holmgren, f. 1/9 1857 i Huddinge,
Barn: Edvard Emanuel, f. 15/10 1881 i Brokvarn

Anm. Familjen utflyttad till Dala Järn år 1883.

Mjölaren och byggmästaren

Olof Ulrik Öström, f. 14/9 1819 i Vika, gift 1845, död 29/3 1880 i Brokvarn
Hustru: Christina Sofia Furubom, f. 30/8 1822 i Ludvika, död 19/7 1879
Barn: Carl Reinhold, f. 12/5 1846 i Orsa
Sofia Ulrika, f. 9/4 1848 i Säfsnäs, död ogift i Linde 13/9 1926
Adolf Ulrik, f. 10/6 1850 ibm död 24/7 1857
Ida Maria, f. 30/8 1852 ibm
Emma Olivia, f. 18/1 1855 i Brokvarn
Adolfina Kristina, f. 18/6 1857 ibm, död ogift i Linde 2/12 1928
Emma Matilda, f. 24/9 1859 ibm
Hulda Regina, f. 2/8 1862 ibm, död ogift i Linde 22/3 1955
Olof Axel, f. 23/8 1866 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Säfsnäs år 1853.

Nybyggaren

Nils Vilhelm Scherp, f. 4/12 1850 i Nås, gift 1873,
Hustru: Johanna Kristina Andersdotter, f. 1/10 1851 i Täppan
Barn: Johanna Vilhelmina, f. 4/6 1874 i Nyhammar
Ida Kristina, f. 12/11 1875 i Rossa
Hedda Sofia, f. 14/10 1877 ibm

Anm. Familjen från Rossa till Brokvarna den 8/10 1877, Utvandrad till Amerika den 18/3 1879.

Byggmästaren och mjölaren, Bengts

Mats Larsson, f. 5/9 1829 i Mockfjärd, gift 1851,
Hustru: Kerstin Larsdotter, f. 20/9 1830 i Mockfjärd,
Barn: Mats, f. 10/7 1853 i Mockfjärd, se nedan
Kerstin, f. 7/8 1855 ibm
Anders, f. 24/7 1859 ibm, död ogift 8/5 1899 i Nyhammar
Per, f. 20/3 1862 ibm

Hans, f. 15/3 1864 ibm, till Amerika 1888
Karin, f. 27/11 1866 ibm, gm A.G. Berglund, Stakheden
Olof, f. 7/7 1869 ibm, till Amerika 1887

Anm. Familjen inflyttad från Mockfjärd den 13/2 1875. Utflyttad till Nyhammar omkring år 1881. Mats Larsson avliden den 29/4 1907 och hustrun Karin Larsdotter den 17/3 1893, båda i Nyhammar.

Mjölaren

Mats Mattsson, f. 10/7 1853 i Mockfjärd, gift 5/3 1880, död 6/5 1915 Nyhammar
Hustru: Stina Märta Christophersson, f. 16/5 1853 i Borgsjö, död 19/3 1913
Fosterbarn: Matilda Alfrida Frisk, f. 29/5 1885 i Nyhammar, gift Lundström
Ida Vilhelmina Jansson, f 10/6 1900 ibm, gift Eklind, Farsta

Anm. Familjen utflyttad till Nyhammar omkring år 1880.

Mjölndrängen

Per Reinhold Furubom, f. 29/12 1833 i Söderbärke, gift 10/3 1860,
Hustru: Johanna Augusta Vikström, f. 3/4 1843 i Norsån,
Barn: Carl Reinhold, f. 20/12 1861 i Grangärde, till Amerika 21/5 1881.

Anm. Familjen utflyttad till Nyhammar omkring år 1880. Per Reinhold Furubom avliden den 26/10 1913 och hustrun Johanna Augusta Vikström den 22/6 1916, båda i Nyhammar.

Skogvaktaren

Johan David Wivegg, f. 7/9 1844 i Skinnskatteberg, gift 1874,
Hustru: Anna Stina Eliadotter, f. 17/12 1828 i Laxsjön,
Barn: Emma Kristina, f. 20/11 1864 i Ljungåsen, (hennes)
Hilma Cecilia, f. 8/7 1871 ibm (hennes från förra giftet)
Johan Engelbrekt, f. 7/4 1874 i Björnhytan

Anm. Familjen inflyttad från Björnhytan till Brokvarna år 1878. Utflyttad till Nyhammar omkring år 1882. Johan David Wivegg avliden den 2/2 1924 i Nyhammar och hustrun Anna Stina Eliadotter den 30/1 1911, även hon i Nyhammar.

Plåtsläkten i Stenberget.





Oxsläkten i Stenberget.



Mågen, Ox
Anders Persson
(1798 – 1847)

Sonen
Petter Jansson Bergström
(f. 1797) till Stakheden
år 1825



Mågen Anders Danielsson (1819 – 1878)

Slakten Noreus - Frisk

Anders Noreus (1755 – 1813)



Sonen Erik Noreus, (f.1788)
utflyttad 1819

Sonen Anders Noreus (1790 – 1813)



Sonen Anders Gustaf Noreus (1817 – 1845)
Hustrun omgift med Per Norberg (1817 – 1884)



Mågen Lars Erik Jansson Frisk (1856 -1906)



Sonen Karl Axel Frisk, (f.1882)
Till Stakheden omkring 1910.

Mågen Erland Emanuel Brun (f. 1883)
Till Nyhammar omkring 1910

Stenberget.
Lage skiftet 1866
Skala 1:2000



Nyhammaren, Gamla Smedjan
Laga Skiftet, 1866.



Mångdala 1813.
Kopierad av Kjell Vadsfors
2010.



Plan
af Vattenfallet vid

Mångdala.

Affattad år 1813 och Afvägd år 1831



Brökvarn 1813
 Kopierad av Kjell Vadsfors
 2010.

Brokvarn och
Mångdala
Lega skiftet
1866.



NAMN PÅ SJUKDOMAR I ÄLDRE TIDER.

Andtäppa:	Ett av de vanligaste symtomen vid hjärtsjukdomar. Kan även förekomma vid lungsjukdomar och blodbrist.
Angina pectoris:	Anfall av smärter i bröstet, framkallade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln.
Barnsnöd:	Födslovånda vid förlossning.
Bleksot:	Blodbrist, anemi
Blodgång:	Benämning på ihållande blödningar från olika slemhinnor.
Blodsjuka:	Rödsot. Även i betydelsen mjältbrand
Blodsot:	Detsamma som dysenteri (rödsot)
Blodspottning	Härrör från sjuklig inre blödning från t.ex. mage, lungor eller tandkött.
Brottfälling:	Detsamma som epilepsi.
Brännsjuka:	Häftigt feberanfall vid olika infektionssjukdomar. Detsamma som fläckfeber, hetsig feber, nervfeber, rötfeber.
Bröstfeber:	Samtidigt lungsäcks- och lunginflammation.
Bröstkramp:	Med smärter förenade andnödsanfall, vanligen framkallade av hjärtsjukdom.
Bröstplågor:	Kan vara framkallade av angina pectoris.
Bröstsjuka:	Vanligen detsamma som lungsot.
Bröstsmärtor:	Se bröstplågor.
Bröstvärk:	En fluss, egentligen i luftrörets grenar, utan feber, som härrör mest av en förkylning.
Bukrev:	Motsvarade alla slags magsjukdomare såsom tarmvred, Blindtarmsinflammation, gallsten, magsår.
Dansjuka.	Chorea major: Vid svår hysteri, krampdans. Chorea minor: Den vanliga av ovillkorliga, i och för sig samordnade, men oändamålsenliga rörelser utmärkande danssjukan.
Dragsjuka:	Folklig benämning på förgiftning med mjöldryga.
Fallsjuka:	Fallandesot = epilepsi.
Flen:	Avser åtskilliga sjukdomar såsom magspänning, magkramp o dyl. Även smärta i hjärttrakten.
Fluss:	Detsamma som flytning, katarr
Fläckfeber:	Tyfus. Se även rötfeber.
Gastrisk feber:	Intetsägande namn för olika lättare infektioner i magsäcken, t.ex. magkatarr, paratyfus.
Hetsig feber:	Kan stå för många sjukdomar allt från influensa till lunginflammation.
Håll:	Häftig huggande eller stickande smärta.
Håll och styng:	Lunginflammation, lungsäcksinflammation.

Forts. namn på sjukdomar.

Kräfta:	Tumörsjukdom = cancer.
Lungсот:	Tuberkulos
Meserere:	Detsamma som tarmvred.
Mjältsjuka:	Detsamma som melankoli, svårmod.
Moderpassion:	Detsamma som hysteri, varierande psykiska och nervösa symtom.
Modersjuka:	Blåskatarr.
Nervfeber:	Detsamma som tyfus.
Obstruktion:	Förstoppning, tarmvred, kan även vara lungsjukdom.
Pleuresie:	Lungsäcks- eller lunginflammation.
Riset:	Engelska sjukan. Rakitis.
Rödsot:	Detsamma som dysenteri
Röttfeber:	Benämning på olika, i synnerhet epidemiska febersjukdomar, särskilt tyfoidfeber, fläckfeber, återfallsfeber och av blodförgiftning förorsakad feber.
Skörbjugg:	Sjukdom orsakad av C-vitaminbrist.
Slag:	Plötslig död genom t.ex. hjärnblödning eller hjärt- och kärlsjukdomar.
Stenpassion:	Vanligen namn på blåssten.
Stranguri:	Detsamma som urinstämna.
Torrvärk:	Namn på olika former av reumatism, ledvärk, gikt
Torsk:	Barnsjukdom i munhålan och matstrupen med vita eller gulaktiga beläggningar.
Tvinsot:	Avtynade, försvagning, förtvining.
Vattusot:	Vattensvullnad = ödem.

Källa: Svenska sjukdomsnamn i gångna tider av Gunnar Lagerkranz.
Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund.

