

Grytänge.

med

Finnsviken

Två byar i Grangärde

av

Kjell Vadfors

Innehållsförteckning.

Förord	3	<u>Släktregister.</u>	
Inledande historik	4	Mats Matts 1/4 mantal	31
Offerhuset	5	Mats Ols – Sar Anders Jans	32
Näringar	5	Lars Ruus – Strykers	34
Utvecklingen under 1500-talet	5	Erik Matts	35
Befolkningsutveckling	7	Hans Matts – Mats Ers	35
Specialjordebok	8	Johan Lars – Per Jans	38
<u>Några släkter i Grytänge</u>		Jut Anders Lars	39
<u>Mats Matts 1/4 mantal</u>	9	Yngre Per Jans	39
Olof Mats – gamle Lars Ols	10	Vikas	40
Mats Lars – Ruus	13	<u>Per Pers 1/4 mantal</u>	40
Erik Mats	14	Hans Per – Hjärpes	41
Hans Ers	14	Lars Matts	42
Johan Lars	16	Jakobssons	43
Äldre Per Jans	16	Mårtens	44
Jutens	17	Christophers	46
Yngre Per Jans	17	Jan Christophers	47
Vikas	17	Arvid Jakobssons	48
<u>Per Pers 1/4 Mantal</u>	18	Lundkvists	48
Nils Pers	18	Erik Mårtens	49
Hans Per –Hjärpes	19	Daniel Lars	50
Per Jakobssons	21	Daniel Pers	50
Mårtens	21	Snuv Jan Petters	50
Per Hans	23	<u>Lars Pers hemman</u>	50
Christophers	24	Mats Jons	51
Arvid Anderssons	25	Olof Pers	52
Lundkvist	25	Unge Lars Ols	54
Erik Mårtens – Lars Larssons	26	Övriga familjer	54
Lars Per hemman	27	Kartskiss över Grytänge	57
Olof Pers	29	Ludvika Bruksarkiv	58
Unge Lars Ols	30		

Finnsviken.

Spiksläkten	60	Wigerts	62
Saxéns	60	Strömbergs	62
Sandströms	61	Wallboms	63
Beckers	61	Öriga familjer	63
Grufmans	62	Familjer 1970 – 1990	64
Lundbergs	62	Topografiska kartan	65

Förord.

Efter det att jag tidigare redogjort för byarna på Bysjöns västra, norra och östra sida är det nu dags att försöka åstadkomma en skildring av byarna på sjöns södra sida d.v.s. Sunnansjö där Grytänge och Finnsviken ingår.

I den inledande historiken redogörs för byns äldsta historia samt utvecklingen sedan 1500-talet och den senare befolkningsutvecklingen. Jag har därefter valt att redovisa några släkter som funnits i byn under flera generationer. Materialet har kompletterats med utdrag ur domböckerna samt dödböckerna. Därefter följer ett släktregister där jag förhoppningsvis fått med de flesta som varit bosatta i Grytänge fram till år 1990.

Grangärde Kyrkoarkiv, som numera förvaras i Landsarkivet i Uppsala, anses vara ett av de bäst förda i hela landet med noteringar om födda, vigda och döda ända tillbaka till år 1628. Tyvärr saknas dödboken som omfattar åren 1751 till 1775. Kyrkoböckerna från och med år 1945 är på grund av sekretesskäl inte tillgängliga. Familjer som tillfälligt vistats i Grytänge under den tidsperioden finns därför inte med i redogörelsen.

Källförteckning.

Grangärde Kyrkoarkiv:

Födelse- och dopböcker

Lysnings- och vigselböcker

Död och begravningsböcker

CD-romskivor utgivna av Sveriges Släktforskarförbund

Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990.

Sveriges dödbok 1860 – 1917.

Register över Ludvika Bruks arkiv

Bokverket Svenska gods och gårdar

Nyhammar i augusti 2019.

Kjell Vadfors

Inledande historik.

Grytänge ligger invid Bysjöns östra sydöstra strand och gränsar i väster mot Sunnansjö By. I öster avgränsas byn av Bullerberget och i söder av Sandviken. Den mesta bebyggelsen är koncentrerad till området mellan nya länsvägen och Bysjön. Några gårdar återfinns på slutningen mot Bullerberget.

Traditionen utpekar området som den plats där den allra första bebyggelsen uppstod inom Grangärde socken. Tilläggas kan att Bysjön vid tidpunkten för Grytänges tillkomst kallades för **Grängen** som i sin tur gett upphov till det gamla sockennamnet **Gränge**, vid mitten av 1700-talet ändrat till **Grangärde**. Sjönamnet är omstritt. Enligt en tolkning rör det sig om en sammandragning av "Gränughesior" som kan härledas till substantivet "grän" d.v.s. gran. Namnet skulle således betyda sjön omgiven av granskog. Enligt en annan tolkning kommer namnet ifrån det dialektala verbet "Gränga" = *grina, låta illa*, vilket kan härleddas till att sjön vintertid kan ge ifrån sig en hel del ljud i samband med sprickbildning i isen, något som är väl omvittnat av boende i området. Sjönamnet ändrades till Bysjön i samband med tillkomsten av Kyrkbyn på sjöns östra strand.

Vad ortnamnet **Grytänge** beträffar hänsyftar namnet på ett gammalt uttryck "grytug" som betyder "stenig mark". I en del äldre handlingar förekommer namnet Grötänge, uppenbarligen en förvanskning av namnet Grytänge. En originell lokal tolkning säger att det rör sig om en borttappad gryta, som sedan återfanns vid Finnsviken. Det rör sig här om en ordlek.

Det har inte varit möjligt att med säkerhet fastställa när de första bosättarna slog sig ner i Grytänge, men det har talats om 1000-talet eller 1100-talet. Tidigare uppehöll sig här endast fiske- och jägarfolk tillfälligt. Under 1200-talet spred sig bebyggelsen, dels mot norr längs Bysjöns östra strand mot Kyrkbyområdet, dels västerut längs den södra stranden mot Sunnansjö. Tyvärr finns det endast några få medeltida handlingar rörande Grangärde, och ingen av dessa nämner Grytänge. Byn omnämns första gången i Årliga Räntan för år 1539 då man namnger två bänder, nämligen **Esbjörn Larsson** och **Nils Olsson**.

Det är givetvis helt omöjligt att avgöra om någon av dem var ättling till de första nybyggarna i Grytänge. Man vet att de första bosättarna efterlämnade arvingar som ofta blev kvar i byn under flera århundraden. Vid mitten av 1300-talet drabbades Asien, Europa och Afrika av den fasansfulla pesten **Digerdöden** som skördade otaliga liv. Dess offer i Europa har beräknats till cirka 25 miljoner eller omkring en tredjedel av hela folkängden. Digerdöden anses vara den värsta epidemin i världshistorien. Farsoten uppstod sannolikt i Kina och spreds därefter via handelsvägarna. Den anlände till Italien år 1347 och nådde två år senare Skandinavien, överförd av nedsmittade skeppsråttor från ett engelskt fartyg som strandat utanför Bergen i Norge. Det rörde sig här om en hemsk sjukdom där insjuknandet gick mycket snabbt och offret avled ofta efter endast några dagar under svåra plågor. Det handlade här om såväl böldpest som lungpest.

Det har berättats att i byarna som drabbades av pesten ödelades många gårdar och till och med hela byar. Det skulle dröja ända in på 1500-talet innan folkmängden var desamma som före pesten. Epidemin medförde även svåra nödår med hårda villkor för människorna. Man kan nog förutsätta att även Grangärdebygden drabbades hårt av Digerdöden. Vad beträffar Grytänge var byn omkring 300 år gammal när farsoten slog till. Man vet inte hur många människor som bodde här vid den tidpunkten, men man kan nog förmoda att pesten tog många liv även här. Några familjer bör dock ha överlevt och fört släkten vidare. Pesten återkom sedan flera gånger under de följande århundradena men hade då ett mindre våldsamt förlopp.

Offerhuset.

Traditionen berättar om den så kallade **Kittelstenen** där en ung dräng vid namn Stenbjörn skall ha blivit ihjälkittlad av två unga pigor. På platsen skall därefter underliga händelser och ljussken uppenbarat sig. Inom området fanns det en källa som användes som offerkälla där man offrade så kallat osmundsjärn för att blidka gudarna. Efter kristendomens införande användes den som **trefaldighetskälla**. Ovanpå källan uppfördes ett **offerhus** som sedermera förvandlades till det första kristna kapellet. Detta var i bruk fram till dess att kyrkan uppfördes på sin nuvarande plats på 1300-talet. Det gamla offerhuset flyttades till Kyrkbyn. En gammal dörr som förvarades på Per Jakobssons gård skall ha tillhört offerhuset. Den förvaras numera på Gammelgården i Sunnansjö. En kol- fjortonundersökning har visat att den härrör från 1300-talet.

Näringar.

Till en början var jakt och fiske en viktig försörjningskälla. Såväl Bysjön som Väsman synes ha varit fiskrika sjöar. Efterhand uppodlade man mark för odling av olika sädeslag, främst korn, hirs, råg och vete. Redan tidigt kom järnhanteringen att spela en viktig roll. Det rörde sig till en början om enkla så kallade osmundsblästrar som senare ersattes av masugnar. Vid Sunnansjö hade man tillgång till riklig vattenkraft vilket medförde att man redan tidigt påbörjade framställning av järn. Flera av bönderna i Grytänge synes ha varit delägare i hyttan.

Utvecklingen under 1550- talet och första hälften av 1600- talet.

De ovan omnämnda Esbjörn Larsson och Nils Olsson ingick år 1539 i ett så kallat **bondelag** tillsammans med sex bönder i Sunnansjö By vilka betalade skatt i form av järn och mårdskind. Samtliga var delägare i **Sunnansjö hytta**. Fram till år 1620 erlade man skatten i form av järn, kol och dagsverken. Samma år infördes de så kallade fasta mantalen som utgör ett mått på skattekraften hos jord, den areal på vilken en bonde med hushåll ansågs kunna bärga sig. Det blev senare ett mått på ett hemmans andel i byn. Den erforderliga arealen varierar i olika delar av landet. Vad Grangärde beträffar ansågs den nödvändiga arealen för ett helt mantal uppgå till 500 tunnland, d.v.s. 250 hektar.

De bönder som år 1620 står skrivna som ägare av hemmanet kom nu att ge namn åt mantalet. Således blev **Per Persson** skriven för 1/4 mantal och **Mats Mattsson** likaledes för 1/4 mantal. Dessa hemmansnamn skulle därefter komma att bibehållas under flera århundraden ända långt in på 1800- talet. Ännu vid mitten av 1800-talet kan man i bland annat köpehandlingar träffa på ett hemmansnamn som till exempel Mats Matts 1/4 hemman.

Mot slutet av 1560- talet och i början av 1570- talet drabbades bygden av svåra nödår på grund av bland annat missväxt. Av skattelängderna framgår att flera hemman ödelades och att även driften vid flera hyttor runt om i socknen lades ner. Således framgår att år 1569 var Lars Esbjörnssons hemman ödelagt, men redan året efter har brodern Jon Esbjörnsson tagit över gården. Från och med år 1600 står Tronds Erik i Sunnansjö skriven som ägare, vilken bör ha haft någon anknytning till Grytänge. Från och med 1620 står den ovan nämnde Mats Mattsson skriven för hemmanet. Även Mats Nilssons hemman står noterat som öde åren 1569 till 1572. Året 1673 omnämns en Per Dalkarl som ägare vilken blir kvar här fram till år 1575 då Nils Mattsson tar över gården. Han är uppenbarligen en son till den ovan nämnde Mats Nilsson och sonson till Nils Olofsson, ägaren av hemmanet år 1539. Från och med år 1612 står Per Persson skriven på hemmanet. Här nedan visas en sammanställning gjord med ledning av uppgifterna i Årliga Rântan, Mantalslängderna samt Älvsborgs Lösen 1571 och 1613.

GRYTÄNGE. Pehr Pehrs 1/4. Matts Matts 1/4.

1539	Esbiörn Larsson			Nils Olofsson	
1542	"			"	
1545	"			"	
1547	"			"	
1550	"			"	
1555	"			"	
1556	Lars Esbiörnsson			"	
1558	"			"	
1562	"			Matts Nilsson	
1564	"			"	
1569	"	öde		"	öde
1572	Jon Esbiörnsson			"	öde
1573	"			Pehr Dalkarl	
1574	"			"	
1575	"			Nils Mattsson	
1577	"			"	
1580	"			"	
1582	"			"	
1583	"			"	
1585	"			"	
1588	"			"	
1590	"			"	
1593	"			"	
1595	"			"	
1597	"			"	
1600	Tronds Erich			"	
1604	"			"	
1607	"			"	
1609	"			Pehr Pehrsson	
1612	Widich Erichsson			"	
1614	Tronds Erich			"	
1616	"			"	
1618	"			"	
1620	"			"	
1624	Matts Mattsson			"	
1627	"			"	
1629	"		Pehr Jonsson	"	
1632	"		"	"	
1635	"		"	"	
1638	"		död	"	
1640	"			Nils Pehrsson	
1643	"			"	
1645	"			"	Hans Pehrsson
1648	"			"	"
1650	"	Knekt		"	"
1653	"	Olof Ersson		"	"
1655	"			"	"
1657	"			"	"
1660	"	Matts Matts.		"	"
1663	Hustrun	"		"	"
1664	Olof Mattsson	"	Lars Persson	"	"
1665	"	"	"	"	"

Anm. År 1572 brukas Matts Nilssons ödehemman av Hans Pehrsson.

Befolkningsutveckling.

Bebyggelsen ligger i stort sett inom ett begränsat område mellan nuvarande länsvägen och Bysjön. Grytänge har aldrig varit någon större by, utan här har som allra mest funnits ett tiotal familjer. Här nedan redovisas utvecklingen allt sedan 1628 (tiden för den första kyrkoboken) fram till år 1990. Det har inte varit möjligt att redovisa exakt hur många personer varje avsnitt omfattar, men för 1600, 1700- och 1800-talet har jag räknat med ett genomsnitt av 5 personer per familj. I familjerna ingick ofta många barn, men barnadödligheten var vid den här tiden hög.

1628	3 familjer	ca 15 personer
1650	3 dito	ca 15 dito
1675	5 dito	ca 20 dito
1700	6 dito	ca 30 dito
1725	9 dito	ca 45 dito
1750	9 dito	ca 45 dito
1775	10 dito	ca 50 dito
1800	12 dito	ca 60 dito
1825	15 dito	ca 75 dito
1850	15 dito	ca 75 dito
1875	18 dito	ca 90 dito
1900	9 dito	ca 45 dito
1925	8 dito	ca 40 dito
1945	8 dito	ca 40 dito
1970	6 dito	16 personer
1990	5 dito	12 personer

Som framgår ovan skedde en viss folkökning under 1600-talets senare hälft för att därefter öka stadigt under 1700-talet. Grytänge nådde sin största folkmängd under den senare delen av 1800-talet för att därefter åter minska. Uppgifterna rörande tiden fram till 1945 är hämtade ur husförhörslängderna och församlingsböckerna medan de data som meddelas för åren 1970 och 1990 är hämtade från de CD-rom skivor som givits ut av Sveriges Släktforskarförbund och som bygger på skattelängderna.

I likhet med så många andra hemmansägare och bergsmän i Grangärdebygden undgick inte heller flera av bönderna i Grytänge ödet att förlora sina hemman samt hytte- och smedjdelar samt gruvor till Ludvika Bruksägare. De flesta transaktionerna skede under senare hälften av 1700-talet. Speciellt Baron Cedercreutz var känd för att vara hänsynslös, och de kontrakt som upprättades mellan Ludvika Bruk och de forna hemmansägarna kunde närmast liknas vid slavkontrakt.

Landbonden eller arrendatorn hade praktiskt taget inga rättigheter utan enbart skyldigheter gent emot Bruksägarna. Förlusten av hemmanet tycks ofta ha berott på att ägaren blivit skuldsatt till bruket som ofta levererade förnödenheter och varor till hemmansägaren eller bergsmannen. Dessa var ofta inte så kunniga i bokföring varför bruksägarna utnyttjade möjligheten att manipulera räkenskaperna vid redovisningen till hemmansägaren, vilken ofta fick sälja sin egendom till bruket till underpris. De fick hädanefter finna sig att arbeta som t.ex. kolare, hyttarbetare eller dagkarlar under bruket. Förhållandena under 1800-talet tycks dock ha förbättrats något när Wetterdahl och senare Carl Roth tillträdde som brukspatroner. Carl Roth inköpte Ludvika Bruk år 1836. Den sistnämnde lät senare upprätta ett register över Lusvika Bruks arkiv.

Några av bönderna och bergsmännen i Grytänge lyckades dock behålla sina fastigheter och flera av dem kunde även i fortsättningen kalla sig bergsmän. Så sent som vid sin död år 1897 noterades Per Jansson som bergsman. Han var delägare i hyttan och smedjan i Sunnansjö. Jag återger här nedan en avskrift ut 1817 år specialjordebok.

Specialjordebok upprättad år 1817.

Gamle Per Pers 1/4 Mantal.

C.E. Thurin:	1/36 hemman. Hyttedel
Karin Persdotter i Grytänge	1/96 hemman. Har ej bergsbruk
Ser Anders Jansson	1/18 hemman. Hyttedel
Christopher Persson	1/48 hemman. Hyttedel
Hans Andersson	1/48 hemman. Har ej bergsbruk
Jan Olsson	1/96 hemman. Har ej bergsbruk
Mats Ersson i Sandviken	1/48 hemman. Har ej bergsbruk
Spor Anders Jansson	1/24 hemman. Har ej bergsbruk
Jan Andersson i Norgärde	1/108 hemman. Hyttedel
Olof Erssons sterbhus	1/216 hemman. Hyttedel
Ludvika Bruksägare Reutersvärd	1/72 hemman. Hyttedel
Ludvika Bruksägare Cedercreutz	1/72 hemman. Hyttedel

Mats Matts 1/4 Mantal.

J.E. Jan Larsson i Grytänge	1/10 hemman. Hyttedel
Mats Olsson	1/20 hemman. 6/624 i Sunnansjö hytta, intet smide
Spor Erik Jansson	1/40 hemman. Hyttedel
Per Mattssons änka i Norhyttan	1/40 hemman. Har ej bergsbruk
Ludvika Bruksägare Reutersvärd	1/20 hemman. Hyttedel

Hemmansägare i Grytänge införda under hemman i Sunnansjö.

Anders Jans Mårten Frans 1/4 Mantal

Jan Larsson i Grytänge	1/32 hemman. 12/624 i Sunnansjö hytta, har ej smide
------------------------	---

Jan Lars 2:a 1/4 Mantal.

Anders Jansson i Grytänge	1/16 hemman. 16/624 i Sunnansjö hytta, har ej smide
---------------------------	---

Mats Lars 1/4 Mantal.

Christopher Persson i Grytänge	1/48 hemman. 12/624 i Sunnansjö Hytta
Jan Ers Jan Larsson ibm	1/48 hemman, har ej bergsbruk

Lars Jons 1/4 Mantal.

Anders Jansson i Grytänge	1/96 hemman, hyttedel upptagen ovan
---------------------------	-------------------------------------

Christopher Mårtens 1/4 Mantal

Per Jansson i Grytänge	1/68 hemman, har ej bergsbruk
------------------------	-------------------------------

Några släkter i Grytänge.

Nedan redovisas några släkter som funnits i Grytänge under flera generationer. Denna utredning bygger på kyrkoböckerna för Grangärde, domböckerna för Grangärde Häradsrätt samt uppgifter från Grangärdes dödböcker.

Mats Matts 1/4 Mantal.

Den äldste kände ägaren hemmanet är **Esbjörn Larsson**, född omkring år 1500 på ej angiven ort. Hustruns namn är likaledes olänt. Han finns upptagen i Årliga Räntan för år 1539, den första jordeboken, vilken upprättades på initiativ av Gustaf Vasa. Esbjörn Larsson ingår i ett så kallat bondelag i vilket även ingår Per Björsson, Björn Persson, Sjur Mattsson, Ingeval och Ingelbrekt alla i Sunnansjö, Karin i Västansjö samt Nils Olsson i Grytänge. Dessa synes ha varit delägare i Sunnansjö hytta. Vad beträffar Esbjörn Larsson skattade 3 öre och 2 osmunder. Därtill erlades i skatt 3 stycken mårdskind.

Esbjörn Larsson avlöstes av sonen **Lars Esbjörnsson**, född omkring 1530 i Grytänge. En son vid namn **Mats Larsson** synes ha blivit gift till Sunnansjö By och flyttat dit. Vid mitten av 1560- talet ödelades hemmanet. Det rädde vid tillfället svåra tider och flera hemman ödelades runt om i socknen och även flera hyttor försvann. Under tidigt 1570-talet dyker **Jon Esbjörnsson** upp som ägare av hemmanet i Grytänge, troligen en son till Esbjörn Larsson. Han står skriven för mantalet fram till år 1600 då **Tronds Erik Halvarsson** från Sunnansjö dyker upp som ägare. Han bör ha haft någon anknytning till Grytänge, men det har inte varit möjligt att lista ut vari denna släktskap skulle kunna bestå.

Tronds Erik blev kvar i Grytänge fram till omkring 1620 då **Mats Mattsson** tog över hemmanet. Det är vid denna tidpunkt som de fasta mantalen infördes, och han kom nu att ge namn åt hemmanet under beteckningen **Mats Matts 1/4 Mantal**, ett hemmansnamn som därefter skulle finnas kvar under flera århundraden och ända långt in på 1800- talet. Mats Mattsson föddes 1592 i Täppan vid Norrbo där han var son till Mats Esbjörnsson, vilken i sin tur var son till Esbjörn Björnsson, troligen född i Sunnansjö. Esbjörn var ett tämligen ovanligt namn och man kan här spekulera om det förelåg någon form av släktskap till Esbjörn Larsson i Grytänge. Mats Mattsson gifte sig med **Brita Mattsdotter**, född 1589 i Sunnansjö By. Hon var i sin tur dotter till Mats Larsson och Kerstin Persdotter. Denne Mats Larsson synes vara identisk med Mats Larsson från Grytänge (se ovan) och det kan vara genom dennes arv i fädernehemmanet som Mats Mattsson kom i besittning av hemmanet i Grytänge. Mats Mattsson avled 1657 i en ålder av 65 år. Hans änka Brita Mattsdotter levde därefter fram till 1672 när hon var 83 år gammal.

Jag återger några domboksuppgifter som troligen rör sig inom släktkretsen:

Domboken anno 1597. Lasse i Änge i Nås talade till Olof Siffredsson i Västansjö om 50 snesland jord liggandes i Grytänge. Då fanns att Olof med sina medarvingar kom någon jord till i Floda socken, och den kom alla jord till i Floda och alla i Grytänge. Skulle rannsakas om den jorden de sålt i Floda, så skulle den hemul igen lösa och sedan byta alla arvingarna var efter sin andel, broder brodersdel, syster systerdel.

Anno 1622. Kyrkoarkivbet. Mats Esbjörnsson i Norrbo begärde att få bygga upp ett torp på den öde plats, den i förtiden varit bebyggd och nu legat öde mer än 100 år, vilken plats är liggandes emellan Sunnansjö och Grangärde Kyrka, Knutsgärde benämnd och belägen utmed Bysjön, det ock honom nu vara tillåtet. Knutsgärde har sedan lång tid tillbaka tillhört Grangärde Kyrka men kan ursprungligen vara utbyggt från Grytänge.

Domboken Anno 1659. *Olof Mattsson i Sunnansjö med sina medarvingar efter Lars Mattsson kändes berättigad att betala Hans Trondesson i Björbo 23 daler gäld som de äro Hans skyldig, och såsom dessa hava ärvt få de till gälden. Tronds Erik som omnämns på föregående sida torde tillhöra samma släktkrets som Hans Trondesson.*

Anno 1664. Kyrkoarkivet. *Knutsgärdestorpet, som länge sades legat öde, och ingen dess rättighet uppehållit med cronoutlagors avläggande, varför erkändes det vara förfallit till Cronan för skattevrak.*

Anno 1666. Kyrkoarkivet. *Emedan Mats Mattsson i Grytänge /som ock var arvfallen till en del i ovanbemälte Knutsgärde/ haver i haver i några år tjänt salig Herr Peder Andreae, fordom Kyrkoherde här i Gränge, i den akt han i Knutsgärde skulle få bygga och bo, och det sedan blev honom förvägrat, och emedan han hade tjänt 4 fat osmundsjärn och dem icke bekommit, ty är med gode mäns samtycke av Kyrkans medel levererat till bemälte Mats Mattssons söner Olof och Erik Mattssöner stångjärn och tackjärn till en summa av 30 daler.*

Mats Mattsson och Brita Mattsdotter efterlämnade fyra till namnet kända barn. Äldste sonen Lars Mattsson, född omkring 1625 i Grytänge, blev soldat och han gifte sig 1655 med Marit Larsdotter. född 1633 i Ornnäset. Makarna dog barnlösa. Dottern Karin Mattsdotter., född 1629 i Grytänge, blev gift med Mats Mattsson i Sandviken. Tilläggas kan att det fanns ett flertal släktförbindelser mellan Grytänge och Sandviken. Hemmanet i Grytänge kom att delas mellan sönerna Olof Mattson och Erik Mattsson. Vad beträffar den sistnämnde, se under Erik Matts längre fram.

Olof Matts – Gamle Lars Ols.

Halva fädernehemmanet kom att ägas av sonen **Olof Mattsson**, född 1632 i Grytänge, och gift med **Kerstin Persdotter**, född 1640 i Sunnansjö By. Han var verksam som bergsman och avled 1699 (ingen uppgift om dödsorsaken). Kerstin Persdotter levde som änka i 32 år fram till sin död 1732. Enligt dödboken var dödsorsaken *ålderdom och håll*, och hon noterades då som fattig. Kerstin Persdotter blev 91 år gammal. Makarna efterlämnade åtta barn.

Domboken Anno 1699. Begärde soldaten Göran Hansson Mahls hustru Elisabet Olofsdotter, å egna och sin systers Kerstin Olofsdotters vägnar, värdering över sin framlidne faders, Olof Mattssons, hemman i Grytänge som för någon skuld skall häfta till Ludvika Cronobruk.

Sonen **Gamle Lars Olofsson**, född 1675 i Grytänge, blev ägare av hemmansdelen och i likhet med fadern bergsman, delägare i Sunnansjö hytta. Hustrun hette **Elisabet Fransdotter**, född 1681 i Sunnansjö By och dotter till Frans Mårtensson och Sigrd Jonsdotter. Frans Mårtensson var i sin tur sonson till den på sin tid betydande bergsmannen Mårten Fransson på Västerby Gård vid Sunnansjö, född 1569 och enligt uppgift av tysk börd, född i Bayern. *Lars Olofsson avled 1742 av brännsjuka, 65 år gammal. Elisabet Fransdotter dog 1749 och jag återger här dödsnotisen i död- och begravningsboken som vid den här tidpunkten är mycket utförliga: Elisabet Fransdotter ifrån Grytänget, född i Sunnansjö By 1681 den 25 december. Kunde väl läsa. Blev gift 1705 den 11 oktober med sin man Lars Olsson i Grytänget och som 1742 den 4 juni blev död. Ägt 3 söner och 6 döttrar, som alla leva. Fört en gudfruktig levnad. Varit ungefär ett år sjuklig, dock gått uppe. I tre dygn varit sängliggande utav bräss- och bröstsjuka. Blev död den 4 April, 67 år och 3 månader gammal. Lars Olsson förekommer flitigt i domböckerna.*

Domboken Anno 1704. *Upptogs Lars Olssons och Anders Erssons in Grytänge käromål till Mats Nilsson i Norrbo angående ett riktigt byte över Mats Esbjörnssons hemman i Norrbo. Framkom att Mats Esbjörnsson ägde sonen Mats Mattsson, vars barnbarn Lars och Anders äro.*

Domboken Anno 1706. *Lars Olsson i Grytänge påstod att komma i position av den rönning uti Mässan som Olof och Mats Nilssöner i Sandviken länge hävdad och än besitta vilja, oaktat de efter den förlikning som kärandens fader, salig Olof Mattsson, med Per och Mats Mattsöner i Broby träffat skolat, till rönningen ingen rätt böra hava.*

Domboken Anno 1709. *Angående tvisten emellan Lars Olofsson och Jon Larsson Grytänge, å den ena sidan, emot deras svåger, Mårten Fransson, å den andra sidan, rörande arvskapet efter svärfadern Frans Mårtensson i Sunnansjö, avsades att gode män skulle förordnas att rannsaka härom.*

Domboken Anno 1718. *Twistade Lars Olofsson i Grytänge, kärande, emot Anders Andersson på Hyttbacken, kärande, angående en teg i Gudmundberget, en kålgård samt 1/2 rostgrop, vilka ägor Lars Olssons moder i arv tillfallen vara skall. Lars Olofssons moder, Kerstin Persdotter, var dotter till Per Mårtensson och Elisabet Michelsdotter på Hyttbacken.*

Domboken Anno 1725. *Såsom Mats Widikssons änka, hustru Brita Mattsdotter i Sandviken, på det sättet blivit ägare av 1/5 uti Mats Mattssons 1/4 hemman i Grytänge att hennes moder, hustru Karin Mattsdotter, fått med sina bröder Olof och Erik Mattsöner därstädes även en systemdel, vilken hon såväl uti sin livstid, som dottern efter henne nyttjat, men brodersönerna Lars Olsson och Anders Ersson för tiden åbo, hade hon efter laga stämning anhållit om delens inlösning.*

Domboken Anno 1726. *Besvärade sig Lars Olsson i Grytänge att det skall hans syskonbarn Anders Ersson ibidem, som jämte honom å Mats Mattssons 1/4 hemman boende är, åverkan bedrivit på den käranden tillhörande obytte skogen.*

Efter Lars Olofssons död skedde ytterligare en hemmansklyvning då egendomen delades mellan sönerna Olof Larsson och Mats Larsson. **Olof Larsson** föddes 1708 i Grytänge och hans hustru hette **Elisabet Andersdotter**, född 1712 i Sandviken. Hon avled redan 1742, två år efter vigseln, endast 30 år gammal. Dödsorsaken angavs vara brännsjuka. Hon efterlämnade en son. År 1746 gifte Olof Larsson om sig med **Margreta Olofsdotter**, född 1712 i Broby. Olof Larsson, som var bergsman, gick bort 1767 i en ålder av 59 år (dödbok saknas). Margreta Olofsdotter dog 1787 av *gikt* när hon var 74 år. Angavs ha levt *kristligt* och födde tre söner.

Domboken Anno 1755. *Olof Larsson och Erik Hansson i Grytänget hava instämt Per Widikssons och Mats Widikssons arvingar i Sandviken om inlösen av deras innehavande ringa jord uti Mats Matts 1/4 hemmans såvida kärandena däruti skola vara största delägare, men vederparternas tvenne ringa rätt utgör endast 1/5 del i hemmanet, varemot svarandena påstod sig äga jord såväl uti Mats Matts som Mats Ingels 1/4. Förordnades gode än att utreda härom.*

En son till Olof Larsson och Margreta Olofsdotter vid namn **Mats Olsson** föddes 1752 i Grytänge och blev ny ägare av hemmansdelen och i likhet med fadern bergsman. Hustrun hette **Anna Persdotter** och hon var född 1751 i Forstäppan. Mats Olsson slutade sina dagar 1823 i en ålder av 71år. Dödsorsaken var *kräfta*. Hans hustru hade avlidit redan 1813 sedan hon *levt stilla i 61 år*. Dödsorsaken var *pleuresie*. Hon födde en son och tre döttrar. Mågen **Mårt Jan Jansson**, född 1776 i Botåker och gift med **Catharina Mattsdotter**, född 1777 i Grytänge, blev för en tid boende i Grytänge. År 1822 står familjen noterad som inhyses i byn innan de senare försvinner härifrån. Åtta barn finns noterade som födda i Grytänge. Familjens vidare öde är okänt.

Sonen **Olof Mattsson**, född 1783 i Grytänge, blev även han för en tid boende i hembyn där han står skriven som nybyggare. Han kan eventuellt ha anlagt sitt nybygge i slutningen av Bullerberget. Olof Mattssons hustru hette **Ingeborg Olsdotter**, född 1787 i Nås socken. Familjen flyttade från Grytänge till Sandviken omkring år 1835. Nio barn är noterade som födda i Grytänge.

Mats Olsson och Anna Persdotter ägde ytterligare en måg, nämligen **Sar Anders Jansson**, född 1781 i Botåker och son till bergsmannen Jan Jansson och Stina Hansdotter. Tilläggas kan att Anders Jansson var änklings efter **Christina Risberg**, vilken avlidit 1821, Detta äktenskap var barnlöst. (jämför sid. 30 nedan). Hans andra hustru hette **Stina Mattsdotter**, född 1780 i Grytänge, och änka efter masmästaren Per Hansson i Östanbjörka med vilken hon ägde 9 barn, vilka alla dog vid unga år. Stina Mattsdotter avled 1832 av *moderpassion* när hon var 52 år gammal. Äktenskapet med Anders Jansson var barnlöst. Anders Andersson gifte om sig för tredje gången, nu med **Sara Persdotter**, född 1790 i Orrnäset och dotter till Per Larsson och Karin Persdotter. Hon var änka efter Erik Ersson i Botgärde med vilken hon ägde 4 barn. Hon dog 1865 av *ålderdomsbräcklighet efter att länge ha varit sjuklig och i flera år sängliggande* Hon var vid sin bortgång 75 år gammal. Äktenskapet med Anders Jansson var barnlöst. Sar Anders Jansson, Vilken till en början var hemmansägare och bergsman, gick bort 1857 och dödsorsaken var *ålderdomsbräckligheter. Levvt kristligt men ville gärna processa ända in på ålderdomen*. Vid sin död står han skriven som fattighjon och inhyses. Alla tre äktenskapen var barnlösa. Han var vid sin bortgång på 76:e året. Sara Persdotter medförde tre barn från sitt tidigare äktenskap av vilka en som blev boende i Grytänge.

En styvson till Sar Anders Jansson vid namn Mas **Jan Ersson** föddes 1825 i Botgärde där han var son till Erik Ersson och Sara Persdotter den senare omgift med Sar Anders Jansson. Hans hustru hette **Maja Stina Persdotter**, född 1830 i Ludvika. Familjen var till en början bosatt i Kvarngärde men flyttade år 1863 till Grytänge där Jan Ersson står noterad som arbetare. Han avled redan 1867 i en ålder av endast 42 år. Dödsorsaken var *vattusot, varit ofärdig a värk i ett knä*. Maja Stina Persdotter levde därefter som änka i 20 år fram till sin död 1888 när hon var 57 år gammal. Makarna ägde två barn och inget av dem blev kvar i hembyn.

Sar Anders Jansson hade ytterligare en styvson, nämligen **Mas Per Ersson**, född 1823 i Botgärde, och han gifte sig med **Lovisa Jansdotter**, född 1828 i Räfåla. Familjen blev bosatt i Grytänge där han står noterad som hemmansägare. Enligt bokverket "Svenska gods och gårdar" inköptes fastigheten år 1864 av Per Ersson. Enligt samma källa fanns här då ett stall uppfört i början av 1800-talet. Fastigheten hade beteckningen 3D. Per Ersson avled 1892 i en ålder av 69 år. Hans hustru Lovisa Jansdotter levde som änka fram till sin död 1901 när hon var 73 år gammal. Makarna ägde två barn.

Sonen **Per Johan Persson** föddes 1871 i Grytänge och hustrun hette **Sara Adriansson**, född 1868 i Norrvästansjö där hon var dotter till Adrian Andersson och Johanna Persdotter. Familjen bosatte sig på fädernehemmanet i Grytänge där Per Johan Persson står skriven som hemmansägare. År 1902 förvärvades även fastigheten 3C. Han avled 1922 i en ålder av 51 år och Sara Adriansdotter levde sedan som änka fram till sin död 1945 när hon var 77 år gammal. Makarna ägde fyra barn.

Sonen **Johan Alrik Persson**, född 1902 i Grytänge, gifte sig med **Gerda Elisabet Bäcker**, född 1910 i Finnsviken där hon var dotter till Johan Erik Bäcker och Hulda Kristina Karlsson. Familjen bodde under ett antal år i Grytänge innan de flyttade till Finnsviken. Johan Alrik Persson avled 1954 i Finnsviken när han var 51 år gammal. Hustrun Gerda Persson levde fram till år 2012 då hon avled i den imponerande åldern av 101 år. Hon står skriven på Sunnansjö.

Mats Lars – Ruus.

Lars Olofsson och Elisabet Fransdotter ägde även sonen **Mats Larsson**, född 1722 i Grytänge, vilken kom att bli ägare av en del av faderns hemman. Hans hustru hette **Kerstin Persdotter**, född 1726 i Kvarngärde. Hon avled på 1770-talet och Mats Larsson gifte efter något år om sig med **Catharina Mårtensdotter**, född 1719 i Kvarngärde. Även hon avled tidigt och han gifte om sig med sin tredje **hustru Brita Ersdotter**, född 1722 i Lågnäset. Mats Larsson dog 1788 av brännsjuka när han var 66 år. Efter makens död flyttade änkan Brita Ersdotter till Sunnansjö By. Från Mats Larssons första gifte fanns tre söner och en dotter, medan de två senare äkten-skapen var barnlösa.

Ny ägare av hemmansdelen blev sonen **Lars Mattsson Ruus**, född 1751 i Grytänge. Hustrun hette **Anna Larsdotter**, född 1751 i Särviken där hon var dotter till bergsmannen Lars Hjärpe. Lars Mattsson var en tid soldat under soldatroten Ruus. Han avled redan 1789. Om honom finns bl.a. följande att läsa i dödboken: *Född 1751 den 30 augusti, gift 1773 med Anna Larsdotter från Sörvik och med henne ägde en son och fyra döttrar. Blev soldat 1777 och gick ut till Finland. Januari 1788 hemkom 14 dagar före sin död. Levt kristligt, död av diarré den 11 Februari, 57 år gammal.*

Efter Lars Mattssons död gifte änkan Anna Larsdotter om sig med avskedade soldaten **Erik Jansson Stryker**, född 1739 i Sunnansjö By, vilken sedan levde fram till år 1813 när han var 74 år. Han har ej påträffats i dödboken för det året. Anna Larsdotter levde därefter som änka fram till 1837. Om henne finns följande notis i dödboken: *Anna Larsdotter i Grytänge, född 1751 Sörvik, fadern var bergsmannen Lars Hjärpe. Gift första gången med soldaten Lars Ruus 1778. Andra gången med soldaten Erik Stryker som gick av roten i Husby. Sex barn i första giftet och två i det andra, bägge av kvinnokön, som efterleva. Levt kristligt. Ärligt och beskedligt. Njutit fattigdel. Död av ålderdom den 10 januari, 86 år. Av de ovan redovisade barnen ägde Anna Larsdotter två barn.*

En måg till Erik Stryker och Anna Larsdotter vid namn **Per Gustafsson** föddes 1799 i Kyrkbyn där han var son till bergsmannen Gustaf Persson och Anna Gustafsdotter. Hustrun hette **Karin Ersdotter**, född 1791 i Grytänge. Familjen blev kvar i Grytänge fram till omkring år 1830 då de flyttade till Lillvåhla där Per Gustafsson står skriven som torpägare. Det är obekant exakt var någonstans Lillvåhla låg, men det bör ha varit inom Bergsbområdet. Per Gustafsson dog 1847. Makarna ägde 5 barn.

Mågen **Anders Lars Per Andersson**, född 1824 i Täppan och son till bergsmannen Anders Larsson och Maja Andersdotter, blev för en tid boende i Grytänge. Han var gift med **Sara Greta Persdotter**, född 1826 i Grytänge. Familjen var inflyttad från Lågnäset år 1876 och blev kvar i byn fram till omkring år 1870 då de flyttade till Finnsviken. Per Andersson, vilken var verksam som kolare, avled 1888 i en ålder av 64 år. Sara Geta Persdotter levde sedan som änka i 26 år fram till sin död 1914, och hon var då 88 år gammal. Makarna ägde 7 barn. Sonen Lars Erik antog namnet **Saxén** och blev bosatt i Finnsviken. Även sonen Daniel August, 1866 tog även han namnet Saxén och blev boende i Finnsviken.

Lars Mattsson Ruus och Anna Larsdotter ägde sonen **Ruus Jan Larsson**, född 1779 i Grytänge vilken blev bosatt i hembyn där han står skriven som hemmansägare. Han gifte sig med **Karin Persdotter**, född 1762 i Grytänge och dotter till Per Larsson. Hemmanet synes ha gått förlorat eftersom Jan Larsson senare återfinns som inhyses. Han gick bort 1820: *begiven på fiske, befanns död uti en båt i Ullnäs Noret den 3 Augusti, 41 år.* Karin Persdotter levde som änka, inhyses i Grytänge fram till sin död 1839 när hon var 77 år. Dödsorsaken angavs som *ålderdomsbräcklighet*. Makarna var barnlösa varigenom denna släktgren försvann ifrån byn.

Erik Matts.

Ytterligare en son till Mats Mattsson och Brita Mattsdotter vid namn **Erik Mattsson**, född 1638 i Grytänge blev innehavare av halva hemmansdelen. Han var verksam som bergman och gift med **Elisabet Andersdotter** född 1644 i Sunnansjö By. Erik Mattsson dog redan 1678, endast 40 år gammal. Uppgift om dödsorsaken saknas. Änkan Elisabet Andersdotter gifte år 1691 om sig med **Olof Larsson**, född 1640 i Branäs, Norge. Denne hade med sig två barn födda i Branäs. Elisabet Andersdotter avled 1723 av ålder och håll, 78 år gammal. Tillsammans med Erik Mattsson ägde hon fem barn.

Domboken Anno 1709. *Emellan Anders Ersson i Grytänge och dess svåger Hans Mattsson ibidem angående utlösen ifrån Mats Matts hemman ibidem, avsades att alldenstund parternas framlidne faders och svärfaders, Erik Mattssons, hemman i Grytänge intet stiger till så stort jordetal att det kan klyvas ibland tvenne åbor, för den skull kännes Hans Mattsson skyldig för sin hustrus ringare del lösen taga, och Anders Ersson berättigad sin systers, Hans Mattssons hustrus, Margreta Ersdotters andel att inlösa.*

Sonen **Anders Eriksson**, född 1674 i Grytänge, blev bosatt på en hemmansdel. Han var gift med **Elisabet Widiksdotter**, född 1669 i Sandviken. Han avled 1729 och hon 1740. Makarna ägde två barn vilka båda i sin tur dog barnlösa. Hemmansdelen kom sannolikt att föras till Hans Mattssons hemmansdel, se nedan.

Mågen **Hans Mattsson**, född 1681 i Gonäs, blev ägare av halva hemmanet och synes senare även ha övertagit svågerns, Anders Erikssons del. Han står noterad som gardeskarl, d.v.s. soldat. Hans hustru hette **Margreta Erikdotter**, född 1669 i Grytänge. Hans Mattsson avled enligt husförhörslängden 1726 i en ålder av 45 år. Han finns inte med i dödboken och kan eventuellt ha dött under ett fälttåg. Margreta Erikdotter levde som änka i 30 år fram till sin död 1756 när hon var 86 år. Dödbok saknas för den aktuella tiden. Makarna ägde tre barn.

Domboken Anno 1709. *Hans Mattsson i Grytänge tilltalade sin svåger Anders Ersson om utlösen ifrån svärmoderns jordedel i Sunnansjö under Anders Mårtenssons hemman men Anders invände att modern ännu lever, dessutom moderns jord är sammanrevad med faderns under Mats Mattssons hemman.*

Ny ägare av hemmanset blev sonen **Erik Hansson**, född 1712 i Grytänge och gift med **Barbro Johansdotter**, född 1711 i grannbyn Sandviken, dotter till Johan Eriksson och Barbro Erikdotter. Erik Hansson, vilken var bergsman, avled 1764 i en ålder av 52 år. Dödbok saknas. Änkan Barbro Johansdotter gifte om sig med Per Hansson, född 1716 i Grytänge (jämför under Mårtens sid. 21 nedan). Hon dog 1789 *av slag sedan hon levtt kristligt i 78 år*. Från äktenskapet med Erik Hansson ägde hon sex söner och tre döttrar medan hennes andra äktenskap var barnlöst. Fädernehemmanet kom att delas mellan sönerna Hans Eriksson och Johan Eriksson. Beträffande den senare se under Johan Lars sid. 16 nedan.

Hans Ers.

Sonen **Hans Eriksson**, född 1737 i Grytänge, blev ägare av den ena hemmansdelen. Han var verksam som bergsman och hans hustru hette **Lisa Ersdotter**, född 1740 i Sandviken, dotter till Erik Ersson skomakare och Kerstin Larsdotter. Hans Eriksson avled 1785, enligt dödboken *av hetsig feber sedan han levtt kristligt i 46 år*. Lisa Ersdotter levde därefter som änka i 30 år fram till sin död 1816. Enligt dödboken slutade hon sina dagar i Broby. Sades ha levtt *gudfruktigt* och dödsorsaken var *ålderdomsbäckligheter*. Hon var vid sin borgång 75 år. Makarna ägde 8 barn och två av sönerna, nämligen sönerna Erik Hansson och Johan Hansson blev kvar i byn.

Hans Eriksson och Lisa Ersdotter ägde sonen **Johan Hansson** föddes 1775 i Grytänge som blev bosatt i hembyn. Hans Erikssons hemman gick förlorat till Ludvika Bruk mot slutet av 1780-talet och Johan Hansson blev kolare under bruket. Han var gift med **Catharina Nilsdotter**, född 1784 i Uvberget. Johan Hansson avled redan 1822 *av inflammatorisk feber sedan han levt ärligt i 47 år*. Catharina Nilsdotter levde sedan som änka i hela 40 år fram till sin död 1862 när hon var 78 år gammal. Makarna ägde 6 barn, men inget av dem synes ha blivit kvar i hembyn.

Sonen **Erik Hansson** föddes 1763 i Grytänge och bosatte sig i hembyn. Han var till yrket bergsman men andelen i Sunnansjö hytta gick förlorad och hans tår senare noterad som kolare. Erik Hansson gifte sig med **Kerstin Persdotter**, född 1765 i Norgärde där hon var dotter till Per Ersson och Kerstin Mattsdotter. Familjen var till en början bosatt på hustruns hemort, men flyttade senare till Grytänge. Erik Hansson avled 1838 i en ålder av 75 år. Dödsorsaken var *ålderdomskrämpor* och han hade enligt dödboken *levt redbart, ärligt och gott*. Änkan Kerstin Persdotter gick bort året efter när hon var 73 år. Hon dog 1839 av *ålderskrämpor* efter att ha levt *enfaldigt och stilla*. Hon födde fyra söner och 2 döttrar varav sönerna och en dotter efterleva.

Sonen **Anders Eriksson** föddes 1795 i Norgärde och blev med sin familj bosatt i hembyn där han var verksam som kolare. Hans hustru hette **Maja Jansdotter**, född 1786 i Grytänge där hon var dotter till Jan Larsson och Lisa Ersdotter. Anders Ersson avled 1843 i en ålder av 47 år. Dödsorsaken angavs vara *brännsjuka*. Han hade enligt dödboken levt ärligt och enfaldigt, något svagsint. Han efterlämnade en son och fem döttrar, varav fyra döttrar efterleva. Maja Jansdotter levde som änka i 33 år fram till sin död 1876 när hon var 80 år gammal. Dödsorsaken var bröstlidande. Makarna ägde nio barn.

En måg vid namn **Per Jansson** föddes 1832 i Ludvika och han var gift med **Johanna Andersdotter**, född 1832 i Grytänge. Han står noterad som arbetare. Familjen bodde till en början i Ludvika, därefter i Norrbärke innan de år 1868 flyttade till Grytänge. På 1870-talet flyttade de slutligen till Morgårdshammar i Norrbärke. I och med deras flytt försvann denna släktgren från Grytänge.

Erik Hansson och Kerstin Persdotter ägde även sonen **Johan Ersson**, född 1799 i Grytänge. Hans hustru hette **Anna Norman**, född 1807 i Norrbärke. Familjen bosatte sig i Grytänge där hans var verksam som kolare. Johan Ersson avled 1848 när han var närmare 50 år. Dödsorsaken var *vattusot*. Enligt dödboken hade han *levt ärligt och på sistone oklandrat*. Hustrun Anna Norman levde som änka i hela 31 år fram till sin död 1880 när hon var 72 år gammal. Makarna ägde 10 barn.

Mågen **Christophers Anders Andersson**, född 1855 i Grytänge och son till Anders Christophersson och Lisa Andersdotter blev gift med **Anna Stina Jansdotter**, född 1829 i Grytänge. De synes ha varit bosatta på Jan Erssons egendom Makarna, som ägde 4 barn, blev kvar i Grytänge fram till år 1876 då de flyttade till Stensbo. Under vistelsen i Grytänge noteras Anders Andersson som arbetare, medan han efter flytten till Stensbo står skriven som dagkarl. Han avled 1907 i en ålder av 71 år, Hustrun Anna Stina Jansdotter gick bort 1895 när hon var 66 år gammal. I och med flytten till Stensbo försvann denna släktgren från Grytänge.

Johan Lars – Per Jans.

En son till Erik Hansson och Barbro Johansdotter vid namn **Johan Ersson** föddes 1738 i Grytänge. Han var gift med **Kerstin Mattsdotter**, född 1737 i Sandviken, dotter till Mats Mattsson och Judit Jansdotter och familjen blev bosatt på en del av fädernehemmanet. Johan Ersson, vilken var bergsman, avled 1813 av ålderdom sedan han levtt kristligt i 74 år. Kerstin Mattsdotter levde sedan som änka fram till sin död 1817 när hon var 80 år. Dödsorsaken angavs vara *ålderdomsbräcklighet* och hennes leverne betecknades som *kristligt*. Makarna var barnlösa och hemmanet övergick på Kerstin Mattsdotters systerson Johan Larsson från Sandviken.

Johan Larsson föddes 1761 i Sandviken där han var son till Lars Ersson Resare och Karin Mattsdotter, den sistnämnd syster till Johan Erssons hustru Kerstin Mattsdotter Tilläggas kan att Johan Larsson hade en avlägsen anknytning till Mats Mattsson i Grytänge. Följande släktlinje gäller: Mats Mattsson i Grytänge, född 1592 – mågen Mats Mattsson i Sandviken, gift med Karin Mattsdotter, född 1629 i Grytänge – Mågen Mats Widiksson, gift med Brita Mattsdotter, född 1663 i Sandviken – sonen Mats Mattsson, född 1696 i Sandviken – mågen Lars Ersson Resare, gift med Karin Mattsdotter, född 1721 i Sandviken. sonen Johan Larsson, född 1761 i Sandviken. Johan Larsson var gift med **Brita Olsdotter**, född 1769 i Svedjebyn, Floda socken. Johan Larsson står noterad som bergsman och hemmansägare i Grytänge och skulle komma att efterlämna flera generationer ättlingar i byn. Han slutade sina dagar 1833 i en ålder av 71 år. Enligt dödboken fanns han *drunknad i Sunnansjö Ån*. Han efterlämnade sju barn varav fem efterleva. Hans änka Brita Olsdotter dog 1839 och man kan i dödboken läsa: *Brita Olsdotter, född i Floda, änka efter bergsmannen Johan Larsson i Grytänge som dog 1833. Efterlämnade 1 son och 6 döttrar av vilka senare två är döda. Levtt kristligt och ärbart, dog av ålderdomskrämpor, varit blind i 10 år, på 71 året.*

Äldre Per Jans.

Sonen **Per Jansson**, född 1794 i Grytänge, blev ny ägare av hemmanet och han var likhet med fadern bergsman. Hustrun hete **Stina Jansdotter**, född 1787 i Kvarngärde där hon var dotter till bergsmannen Jan Persson. Per Jansson har gett upphov till gårdsnamnet **Per Jans** i Grytänge. Han avled 1863 i en ålder av 68 år. Dödsorsaken var *ålderdomsbräcklighet* och han hade enligt dödboken fört en *kristlig vandel*. Hustrun Stina Jansdotter levde därefter som änka fram till sin död 1867 när hon var 80 år. Makarna ägde fem barn. Hemmanet i Grytänge kom att delas mellan sonen Petter Persson och mågen Per Jansson, de sistnämnde gift med dottern Stina Persdotter.

En del av hemmanet kom, som redan nämnt ovan, att ägas av **Per Jans Petter Persson**, född 1823 i Grytänge och gift med **Sara Stina Persdotter**, född 1827 i Broby. Petter Persson gick en dramatisk död till mötes 1854, enligt dödboken: *Genom hästens skenande troligen slagen och sedan vid slädens häftiga stöt mot ledstängerna på Sunnansjö bro nedkastad i strömmen samt en timme därefter återfunnen därstädes i mycket grunt vatten, 31 år gammal. Levtt hedrande och i allo välbekant*. Den unga änkan som nu stod ensam med två små barn, gifte sedermera om sig med **Anders Mattsson** i Lågnäset, Hon avled 1918 på sistnämnda ort 90 år gammal.

Mågen **Per Jans Erik Ersson** föddes 1842 i Botåker och han blev gift med **Stina Persdotter**, född 1850 i Grytänge, vilka nu kom att bli ägare av hemmansdelen efter att en tid ha varit bosatta i Botåker. Familjen flyttade till Lågnäset någon gång på 1890-talet. Inget av de fem barnen blev kvar i Grytänge. Erik Ersson dog 1929 och han hustru redan 1908, båda i Lågnäset. Hemmansdelen i Grytänge förvärvades av allt att döma av Jut Anders Larsson, se nedan.

Jutens.

Jut Anders Larsson föddes 1847 i Sör Västansjö där han var son till bergsmannen Jut Lars Andersson och Stina Persdotter. Hans hustru hette **Sara Stina Jakobsson**, född 1848 i Sandviken och dotter till Jakob Larsson och Sara Andersdotter. Familjen var till en början bosatt i hustruns hemort innan de år 1899 flyttade till Grytänge där de synes ha slagit sig ner på en del av Per Janshemmanet. Jut Anders Larsson, vilken står noterad som hemmansägare, avled 1937 i en ålder av 90 år. Hustrun Sara Stina Jakobsson hade gått bort 1918 när hon var 70 år gammal.

Mågen **Per Johan Karlsson**, född 1874 i Norrvik, gifte sig med **Johanna Maria Andersson**, född 1873 i Sandviken. Familjen var under en kortare tid bosatt i Grytänge innan de flyttade till Norrvik där Per Johan Karlsson står skriven som hemmansägare. Han avled 1958 i en ålder av 84 år. Johanna Maria Karlsson levde som änka fram till 1962 när hon var 88 år. Båda noterade som avlidna i Norrvik.

Yngre Per Jans.

Per Jansson och Stina Jansdotter ägde en måg som även han hette **Per Jansson**, född 1822 i Norgärde och som står skriven som bergsman och hemmansägare i Grytänge. Hans hustru hette **Stina Persdotter**, född 1826 i Grytänge. Familjen bodde en tid i Norgärde innan de flyttade till Grytänge. Per Jansson avled 1897 i en ålder av 74 år. Hustrun Stina Persdotter dog 10 år tidigare när hon var 61 år gammal. Makarna ägde sex barn. Hemmanet kom att delas mellan mågen Isaks Johan Persson och sonen Daniel Persson, beträffande den senare, se under Vikas nedan.

Mågen **Isaks Johan Persson**, född 1851 i Broby och gift med **Sara Lisa Persdotter**, född 1851 i Norgärde, blev ägare av en hemmansdel. Makarna blev kvar i Grytänge under resten av livet. Johan Persson dog 1899 när han var 48 år. Änkan Sara Lisa Persdotter avled 1908 i en ålder av 56 år. Tilläggas kan att hon tidigare hade varit gift med Anders Jansson, född 1839 i Grytänge. Den familjen redovisas längre fram under rubriken Christophers (Per Pers 1/4 Mantal). (se sid. 24 nedan). Med sig hade hon styvbarnen Jakob Andersson och Karl Lundkvist vilka även de redovisas länge fram se sid. 25.

Vikas.

Utöver mågen Johan Persson ägde Per Jansson och Stina Persdotter även sonen **Per Jans Daniel Persson**, född 1861 i Grytänge, gift med **Sara Sofia Eriksson**, född 1857 i Norgärde. Daniel Persson, vilken står skriven som hemmansägare, avled 1927 i en ålder av 66 år. Hans hustru Sara Sofia Eriksson dog samma år och hon var då 69 år gammal. Släktnamnet Vikas kan troligen härledas till antingen byn Sandviken eller mansnamnet Vidik.

Mågen **Vikas Daniel Erik Pettersson** föddes 1888 i Sunnansjö By där han var son till Petter Andersson och dennes hustru Christina Charlotta. Hustrun hette **Hilda Sofia Danielsson**, född 1893 i Grytänge. Daniel Pettersson, vilken står noterad som hemmansägare, gick bort 1970 i en ålder av 81 år. Hilda Pettersson hade avlidit två år tidigare när hon var 74 år. Sonen **Bo Erik Pettersson** föddes 1935 i Grytänge och gifte sig med **Ulla-Britt Svahn**, född 1935 i Tåsjö, Ångermanland. Familjen bodde först i Järfälla, men flyttade på 1980-talet till Grytänge. Bo Pettersson gick 2004 i en ålder av 68 år.

Per Pers 1/4 Mantal.

Hemmanamnet kan härledas till den **Petter Persson** som år 1620 står skriven som ägare av hemmanet. I en del handlingar talas om Gamle Per Matts 1/4 vilket troligen sammanhänger med att Per Persson vid några tillfällen kallas för Per Matts Petter Persson. Det råder tyvärr oklarhet om hans härkomst. Nedanstående utredning får betraktas som osäker när det gäller 1500-talet.

Den äldste kände ägaren av hemmanet är **Nils Olofsson**, född omkring år 1500 på ej angiven ort, men det ligger nära till hands att anta att han var född i Grytänge. Hustruns namn är obekant. Nils Olofsson, vilken var bergsman, delägare i Sunnansjö hytta, finns i mantal från 1539 till omkring 1560. Årliga Räntan 1562. Sunnansjö hytta brukas, tillsammans med några bönder i Sunnansjö, av Lars Esbjörnsson och Nils Olofsson i Grytänge. Nils Olofsson avlöstes av sonen **Mats Nilsson**, född omkring 1530 i Grytänge, även han verksam som bergsman. Även härvidlag är hustruns namn okänt. Han finns i mantal åren 1560 till 1568. Året efter d.v.s. 1569 anmärks att hemmanet är öde och nu brukas av **Hans Persson** i Sunnansjö, vilken eventuellt är en måg åt Nils Olofsson.

Åren 1573 till 1574 står en **Per Dalkarl** skriven på hemmanet. Han bör vara född omkring 1540 och är kanske en måg åt Nils Olofsson ovan. Från och med år 1575 står **Nils Mattsson**, född omkring 1550 i och sannolikt son till Mats Nilsson ovan. Nils Mattsson finns i mantal fram till år 1608. Han synes ha ägt sonen Anders Nilsson och dottern Barbro, den senare gift med Per Jonsson, se under Lars Pers.

Domboken Anno 1593. *Nils Mattsson i Grytänge talade till Mats Olofsson i Västerby om ett smedjeställe. Blev avsagt att Nils Mattsson skall giva Mats Olofsson och de andre hans medarvingar 4 hundrat osmundsjärn, och om där så är tillfälle, så må Mats Olofsson bygga en smedja där bredvid.*

År 1609 dyker **Per Persson** upp som ägare av hemmanet. Han är i likhet med tidigare hemmansägare i Grytänge bergsman, delägare i Sunnansjö hytta. Han bör vara född omkring år 1575 men det har tyvärr inte varit möjligt att fastställa hans härkomst. Hustrun hette troligen **Elin Nilsdotter**, född omkring 1580 i Grytänge. Enligt en uppgift i Årliga Räntan för 1615 står Per Persson då upptagen som ägare av 1/6 i Lars Eriksons hemman i Sunnansjö By. Antingen Per Persson eller hans hustru bör ha haft någon anknytning till Lars Eriksson.

På 1620-talet skedde en klyvning av hemmanet då en vid namn **Per Jonsson** dyker upp. Han var en måg åt Nils Mattsson ovan. Hans hemmansdel redovisas under rubriken Lars Pars längre fram, (se sid. 27). Per Persson avled 1636 och hans hustru troligen omkring 1642. Hemmanet delades mellan sönerna Nils Persson och Hans Persson.

Nils Pers.

Nils Persson föddes 1616 i Grytänge och hans hustru hette **Barbro Erikdotter**, född 1631 i Lågnäset där hon var dotter till Erik Mattsson och Kerstin Jonsdotter. Familjen var först bosatt i Grytänge men flyttade omkring 1660 till Sunnansjö By där Nils Persson avled 1669. Hans änka levde därefter fram till 1675. Sonen **Jon Nilsson**, född 1648 i Grytänge, var gift med **Anna Ersdotter**, f. 1636 i Norrbo, bodde en kortare tid i Grytänge innan de flyttade till Sunnansjö. Även sonen **Erik Nilsson Skomakare**, född 1658 i Grytänge och gift med **Karin Andersdotter**, född 1661 i Broby var till en början bosatt i Grytänge, men flyttade senare till Sunnansjö By.

Hans Pers – Hjärpes.

En son till Per Persson och Elin Eriksson vid namn **Hans Persson** föddes 1618 i Grytänge och var i likhet med fadern verksam som bergsman. Han gifte sig med **Karin Andersdotter**, född 1620 i Botåker. Hon avled redan omkring 1643 och Hans Persson gifte om sig med **Anna Eriksson**, född 1627 i Ludvika där hon synes ha varit dotter till Erik Olofsson och dennes hustru Marit. Den senares efternamn finns inre angivet, men vid ett barndop figurerar Mats Mårtensson i Sunnansjö som fadder för Hans Perssons barn. Faddrar tillhörde vanligen släktkretsen och man kan misstänka att Mårten Fransson och Marit Mattsdotter i Västerby var föräldrar till Marit. Mats Mårtensson var i så fall barnets morbror. Anna Eriksson avled 1695. Hans Persson hade gått bort redan 1667 när han var 48 år gammal. Troligen föddes inga barn i det första äktenskapet men tio i det andra. En klyvning skedde nu av hemmanet då sönerna Per Hansson och Mårten Hansson kom att äga var sin del. Beträffande den senare, se under rubriken Mårtens längre fram.

Domboken Anno 1692. *Pastor Göran Tillaeus kärade till Erik Hansson i Kyrkobyn angående att han velat tillägna sig en rättighet att fälla skogen under Torrfaste eller Bergsbo fäbodas som salig Per Simonsson i Gärde skall ägt. Erik Hansson sade hava tillhört hans salig morfader Erik Mattsson i Kyrkobyn någon del i fäbodarna, därefter hans fader, Hans Persson i Grytänge, i byte hade avträtt dess svåger, Anders Simonsson i Gärde, som var Per Simonssons broder, dess del ibidem, men såsom Anders Simonsson sålt all sin jord den 1/9 1664 till Göran Olsson i Råmen och Lars Ersson i Kyrkobyn, så har åter bemälte Hans Persson såsom bördsmän all egendomen igenlöst vid pass 24 år sedan. Resolverades att Pastor må obehindrat njuta fäbodlägenheten efter sitt köp.*

Domboken Anno 1716. *Upptogs den instämde sak emellan Christopher Larsson i Sunnansjö, kärande, och Per och Mårten Hanssöner i Grytänge, svarande. Fordrar Christopher Larsson det måtte vederparterna med lagliga skäl visa huru och på vad sätt de betalat har Näbbens hemman i Grytänge. Uppviste de en avhandling av den 19/10 1692 som intygar att Hans Perssons änka och barn i Grytänge avhandlat alla sig emellan om hennes föda och underhåll i livstiden, att hon bekom utav hemmanet 1 spannlund och 12 snesland i Grytängsåkern, med villkor att hon efter fri vilja sig begiva måtte till vilkendera hon helst ville: som henne väl klädde och försörjde till döddagar, skulle egendomen oklandrad behålla, stående därunder de andra barnens namn även Christopher Larssons svärmoders, Rebecka Hanssdotters.*

Sonen **Per Hansson** född 1646 i Grytänge blev ägare av den ena hemmansdelen och delägare i Sunnansjö hytta och smedja. Han var gift med **Kerstin Olsdotter**, född 1648 i Västansjö och dotter till Olof Nilsson och Brita Eriksson. Per Hansson dog 1718, enligt dödboken *av ålder och håll i badstugan, 71 år gammal*. Hustrun Kerstin Olsdotter hade gått bort redan 1695, när hon var 47 år gammal. Uppgift om dödsorsaken saknas. Makarna ägde två barn.

Ny ägare av hemmansdelen blev Mågen **Per Ersson Hjärpe**, född 1677 i Sörvik (Sörgovik) där han var son till Erik Persson Hjärpe och Anna Eriksson. Per Ersson Hjärpe, som var delägare i Sunnansjö hytta, gifte sig med **Brita Persdotter**, född 1677 i Grytänge. Han avled 1750 och om honom finns följande notering i dödboken: *Bergsmannen Per Ersson Hjärpe i Grytänget, född 1677 i Sörgovik, den 14 Augusti döpt, kunde väl läsa och förstå sina kristendomsstycken, gift 1701 den 6 Oktober med sin efterleverska hustru Brita Persdotter, hade med henne 9 barn. Fört en stilla, from och gudfruktig levnad, flitigt besökt den Heliga Nattvarden, sista gången före Mikelsmässotid. Före sin död sjuknade av håll och styng, blev död den 8 hujus, levat i 72 år och två månader.* Hans änka slutade sina dagar 1757 (dödbok saknas).

Mågen **Johan Larsson**, född 1710 i Stensbo och gift med **Brita Persdotter**, född 1705 i Grytänge, bosatte sig i hennes hemby. Hon dog redan 1738 barnlös varefter Johan Larsson flyttade härifrån. En måg vid namn **Erik Persson** föddes 1711 i Sandviken och var gift med **Elisabet Persdotter**, född 1714 i Grytänge. Familjen bodde under några år i Grytänge innan de omkring 1745 flyttade till Sandviken.

Per Ersson Hjärpe och Brita Persdotter ägde även mågen **Lars Mattsson**, född 1718 i Stensbo där han var son till Mats Mattsson och Margreta Olsdotter. Han var gift med **Margreta Persdotter**, född 1716 i Grytänge. Lars Mattsson, vilken var bergsman, avled redan 1764 endast 46 år gammal (dödbok saknas). Hustrun Margreta Persdotter levde därefter som änka i 32 år fram till sin död 1797 när hon var 80 år gammal. Dödsorsaken angav vara *ålderdomsbräcklighet* och hon sades ha levt *kristligt*. Hon födde fem barn varav endast två levde vid hennes borgång.

Ny ägare av hemmanet blev mågen **Per Ersson**, född 1757 i Sunnansjö och gift med **Margreta (Greta) Larsdotter**, född 1751 i Grytänge. Andelen i Sunnansjö hytta synes nu ha gått förlorad till Ludvika Bruk. Per Ersson dog 1804 i en ålder av endast 47 år. Dödsorsaken var *rötfeber* och han uppgavs ha levt *kristligt*. Efterlämnade en son och två döttrar. Hustrun Greta Larsdotter dog enligt husförhörslängden samma år men har inte påträffats i dödboken. Notisen i husförhörslängden kan även tydas som att hon flyttat till annan ort.

Mågen **Johan Olsson** föddes 1780 i Kyrkbyn där han var son till Olof Jansson och Stina Jansdotter, vilka följde med sonen vid flytten till Grytänge. Hustrun hette **Lisa Persdotter**, född 1789 i Grytänge. Johan Olsson, vilken är noterad som hemmansägare, titulerades även barnalärare. Johan Olsson avled 1852 och dödboken förtäljer om honom: *Levt ärligt, fromt och gudfruktigt. Lämnar efter sig ett älskat minne såsom en skicklig barnalärare i många år. Gick på träben sedan ungdomen och kallades därför vanligen "Träbens Jan" Dog av ålderdomsbräcklighet den 1 Maj, 71 år gammal.* Johan Olssons änka Lisa Persdotter levde fram till 1857. *Om henne berättar dödboken: Lisa Persdotter i Grytänge. Föräldrarna voro hemmansägaren Per Ersson och Greta Larsdotter. Gift 1808 med hemmansägaren och barnaläraren Johan Olsson i Grytänge, "Träbens Jan" som avled 1852. Haft 8 barn, 3 söner och 5 döttrar varav 2 söner och 4 döttrar efterleva. Levt kristligt. Död av ålderdomsbräckligheter den 5 Juli, 69 år gammal.*

Ny ägare av hemmanet i Grytänge blev mågen **Anders Jansson**, född 1816 i Norgärde och gift med **Stina Jansdotter**, född 1814 i Grytänge. Hon avled 1878 vid 63 års ålder. Anders Jansson blev kvar i Grytänge fram till 1879 då han emigrerade till Amerika. Mågen **Anders Gustaf Andersson** föddes 1848 i Ludvika och hans hustru hette **Stina Lisa Andersdotter**, född 1847 i Grytänge. Han står skriven som hemmansägare fram till 1879 då hela familjen utvandrade till Amerika. Även sonen **Petter Andersson**, född 1850 i Grytänge står en tid registrerad som hemmansägare i Grytänge. Hustrun hette **Anna Greta Andersdotter**, född 1855 i Kvarngärde. Också den här familjen utvandrade till Amerika 1879. Hela den här släktgrenen försvann således till Amerika, och av allt att döma förvärvades hemmanet av Anders Jansson, se Per Jakobssons nästa sida.

Per Jakobssons.

Som framgår ovan försvann den ursprungliga släkten till Amerika år 1879 och hemmanet förvärvades av en vid namn **Anders Jansson**, född 1806 i Östersaxen där han var son till Not Jan Andersson och Anna Olsdotter, inflyttade från Östersaxen till Sunnansjö Bruksgård omkring 1870 och Anders Jansson står här noterad som rättare men sedermera som dagkarl. Familjen blev kvar här fram till 1879 då de förvärvade hemmanet i Grytänge. Hustrun hette **Greta Kajsa Bergström**, född 1815 i Falun. Anders Jansson avled 1887 i en ålder av 81 år. Hans änka levde fram till 1893 och hon var vid sin bortgång 78 år gammal.

Hemmanet ärvdes av sonen **Carl Vilhelm Andersson**, född 1842 på Sunnansjö Gård. Han var även verksam som skräddare. Hustrun hette **Anna Lisa Jansdotter**, född 1843 i Kyrkbyn där hon vart dotter till Jan Jansson och Lisa Larsdotter. Familjen vistades under en kortare till i Hängenbodarna vid Bergsbo innan de 1879 anlände till Grytänge. Carl Vilhelm Andersson dog 1922 i en ålder av 79 år. Hustrun Anna Lisa Jansdotter hade gått bort redan 1908 när hon var 64 år gammal, Makarna ägde endast en dotter.

Ny ägare av hemmanet blev mågen **Daniel Jakobsson**, född 1863 i Broby, son till Jakob Andersson och Johanna Danielsdotter. Han står även noterad som båtkar. Hans hustru hette **Anna Maria Andersson**, född 1871 i Hängenbodarna. Daniel Jakobsson avled 1933 i en ålder av 69 år. Anna Maria Jakobsson levde sedan som änka i 27 år fram till sin död 1960 när hon var 82 år gammal. Makarna ägde sex barn.

Hemmanet kom att ärvas av sonen **Per Gustaf Jakobsson**, född 1906 i Grytänge. Han var gift med **Gunhild Kristina Saxén**, född 1917 i Finnviken där hon var dotter till Lars Erik Pettersson Saxén och Ställbergs Hilda Kristina Karlsson. Per Jakobsson avled 1997 i en ålder av 91 år. Gunhild Jakobsson levde sedan som änka fram till sin död 2010 när hon var 93 år. På gården förvarades en mycket gammal dörr som skall ha tillhört offerhuset i Grytänge. Dörren skänktes av Per Jakobsson till Grangärde Hembygdsförening.

Mårtens.

Hans Persson och Anna Eriksdotter ägde även sonen **Mårten Hansson**, född 1648 i Grytänge. Han var verksam som bergsman och blev ägare av en del av faderns hemman. Han gifte sig med **Elisabet Mattsdotter**, född 1655 i Grytänge, dotter till Mats Mattsson och Karin Mattsdotter, utflyttade till Sandviken. Mårten Hansson dog av *ålderdom* 1717 när han var 69 år gammal. Hustrun Elisabet Mattsdotter hade avlidit 1707 i en ålder av 52 år. Dödsorsaken var enligt dödboken *huvudsjuka*. Makarna ägde fem barn. Hemmanet kam att delas mellan sönerna Hans Mårtensson och Erik Mårtensson. Beträffande den senare, se Erik Mårtens- Lars Larsons, sid. 26 nedan.

Äldste sonen **Hans Mårtensson**, född 1682 i Grytänge blev ägare av halva fädernehemmanet, även han verksam som bergsman: Hans hustru hette **Brita Hansdotter**, född 1676 i Täppan vid Norrbo, dotter till Hans Nilsson och Karin Olsdotter. Hans Mårtensson avled 1750. I dödboken finns följande notis införd: *Den 30 december, gamle bergsmannen Hans Mårtensson i Grytänge, född 1682 den 5 augusti döpt. Kunde något läsa, gift 1705 den 11 oktober med sin efterleverska Brita Hansdotter, haft med henne 7 barn varav 3 söner och 3 döttrar leva. Varit stilla och gudfruktig, besökt Guds hus och brukat nattvarden det han sista gången gjorde vi Helgomäss-tiden. Haft annars god hälsa, nu på 5 års tid varit något opasslig, några veckor före sin död varit sängliggande av vattusot. Beredde sig vackert till döden, avled den 19 hujus, levat i 68 år och 4 månader.* Hans änka Brita Hansdotter gick bort 1753 när hon var 76 år gammal. Tyvärr saknas dödboken för den aktuella tiden. Sonen Per Hansson blev ny ägare av hemmanet, se nedan.

Domboken Anno 1705. Hans Mårtensson i Grytänge bevisade med en gammal arvsängd ifrån 1667 att dess hustru, Brita Hansdotter, i arv tillfallit efter hennes morfader Olof Larsson och mormoder, Hustru Brita Ersdotter i Norrbo, jord ibidem 27 1/2 snesland, del i husen m.m. bekännandes sig av jorden av jorden om händer fått allenast 15 1/2 snesland, fordrande av Hans Hansson Spore Norrbo de återstående 12 snesland som han skall innehava.

Domboken Anno 1726. Inställde sig Hans Mårtensson i Grytänge och Mats Samuelsson i Stensbo efter uttagen stämning uppå sina syskonbarn Erik och Mats Mattssöner i Sandviken, sökande den förre att utbekomma sitt modernes och den senare sin salig faders tillständige arvsrätt uti deras föräldrars fasta egendom i berörde Sandviken, som de härtills av god vilja skola förunnat svarandena, eller deras moder, hustru Brita Mattsdotter, att bruka.

Domboken Anno 1729. Upptogs den tvistige sak emellan Hans Ersson i Kvarngärde och Johan Persson i Sunnansjö, kärande, samt Hans och Erik Mårtenssöner tillika med Per Ersson Hjärpe i Grytänge, svarande, angående den jord svarandena föregivit sig äga och besitta uti de förras fjärdedels hemman under Anders Erssons eller Trondes halvgärdshemman. Svarandena framtedde gamle mannens, Per Johanssons i Sunnansjö, såväl som Erik Mattssons änkas dem meddelte attest, att de hade sin rätt uti vederparternas fjärdedel under Anders Erssons hemman, som de förra brukar, men en tredjedel dem genom arv tillfallit, jämväl att samma jor dedelar blivit i forna tider, långt före hans minne, utan någon skriftlig handling bytte. Kunde dock ej svarandena bevisa sin rätt.

Domboken Anno 1733. Utdrag ur ett omfattande protokoll. I anledning av den Höglovlige Lagmansrättens resolution under den 19 sistlidne Oktober uti saken emellan Hans och Erik Mårtenssöner samt Per Ersson Hjärpe i Grytänget, å ena sidan, och Hans Ersson i Kvarngärde tillika med Johan Persson i Sunnansjö, å den andra sidan, angående någon påstådd rätt och delaktighet uti Anders Ers 1/4 hemmans skog, hava de förra låtit sina vederparter ånyo instämma att avhöra deras vittnens edliga utsago om vad dem därom kunnigt vore. De omfattande vittnesmålen har här utelämnats, utan här har endast medtagits det sista sammanfattande stycket: Annan eller närmare underrättelse veta de instämde vittnenas utsagor intet att finna, utan mente Per Ersson Hjärpe sådant göra fyllest med berättelse att hans svärfaders farfaders fader, Per Persson i Grytänget vid namn, för 3 höga mansåldrar sedan, fått någon jord med sin hustru uti Sörvik som han bortbytt till hustru Karin Ersdotter eller Trondes Karin emot hennes arvejord uti bemälte Anders Ers 1/4 del, vilken Anders Ersson varit hennes broder eller Erik Trondessons son, och skall i anledning därav dem en treding i skogsloten böra tillfalla, dem nu Hans Ersson, sedan bytet skett, dem så egenvilligt förhållit. Eljest skall Erik Trondesson varit ägare av alltsammans uti Trondes halvgärdshemman, men haft tvenne söner, ovanbemälte Anders Ersson och Wernik Ersson, tillika med tvenne döttrar av vilka Anders jämte systemen. Sörviks Karin, fått vid arvsskiftet den ena fjärdedelen och Wernik Ersson, tillika med den andra systemen den andra fjärdedelen, och så länge hans svärfaders fader, Hans Persson levat, skall han för samma inbytta systemerdel riktigt erlagt utskylderna till Elias Skuth, men sonen Per Hansson skall varit så fattig att han gått om bröd och därför nödgats avstå tegen uti Olsnäset. Men Hans Hansson, som på faderns, Hans Erssons vägnar, var tillstädes, kallade allt sådant gissningar, med påstående att vederparterna genom köpe- eller bytesbrev böra bevisa sin talan och huruvida de någon jord äger under Anders Erssons 1/4 del därutinnan de ej heller några arvingar äro, och faller dessutom deras föregivande honom så mycket mera orimlig som deras jord ligger under Per Matts 1/4 del intet på något ställe stöter ihop med Anders Ers 1/4 eller där intill ligger. Resolverades att kärandena ej kunde beviljas något insteg uti bemälte Anders Ers 1/4 dels skog.

Domboken Anno 1747. Androgo Anders Ersson i Sandviken och Erik Ersson i Sunnansjö att de efter arvlängden voro ägare av 1/3 uti Per Matts 1/4 i Sunnansjö, samt Per Ersson, Hans Mårtensson och Lars Larsson uti Grytänget lika mycket, samt därför lika utlagor erläggas och lika andelar av skogen nyttja, men de uti åker och äng mera innehava. Påståendes för den skull att fjärdedelen upprevas måtte till erfara huru mycket vederparterna innehava. Varandena bestridde alldeles den påstådda upprevnigen, ehuru de å ömse sidor varit lika berättigade uti fjärdedelen, medan vad vederparterna tyckte dem mera bruka, skola de innehava av Trondes Eriks 1/4 del.

Domboken Anno 1753. Sedan Per Hanssons och Mårten Hanssons arvingar i Grytänget samt Erik Nilssons arvingar i Sunnansjö genom Rättens utslag av den 1 Juli 1746 hade blivit försvarade och bibehållne vid sina innehavande 2/3 delar uti Gamle Per Matts 1/4 del i Grytänge som Jon Jonsson och Lars Olsson då sökt inlösa i stöd av ett den 23 Mars 1729 utfärdat fastebrev, som en hel fjärdedel i sistnämnda by skall dem tillägga, så hava bemänte Per och Mårten jämte Erik Nils arvingar efter stämning andragit att deras vederparter, eller Jon Lars och Olof Pers arvingar skola således efter eget gottfinnande ej mera innehava mera än 1/3 uti Per Matts hemman, som efter Lag någon besittning ej med sig förde, varför påstodo att de samma andel emot lösen avstå måtte till kärandena, såsom rätta anförvanter efter Per Mattsson, vilken av hela hemmanet i forna tider skall varit ägare, men vederparterna allenast köprätt däruti sig förvärvat. Uppsköts denna tvist till kommande Ting.

Per Hans.

Ny ägare av hemmansdelen blev sonen till Hans Mårtensson och Brita Hansdotter, **Per Hansson**, född 1716 i Grytänge. Han var i likhet med fadern bergsman, delägare i Sunnansjö hytta. Han gifte sig med **Anna Johansdotter**, förr 1712 i Sunnansjö sår hon var dotter till Johan Christophersson och Elisabet Andersdotter. Hon avled 1767 när hon var 55 år gammal (dödbok saknas). Hon födde 10 barn. Per Hansson gifte året efter om sig med **Barbro Jansdotter**, född 1711 i Sandviken. Per Hansson slutade sina dagar 1788 när han var 72 år gammal. Han hade enligt dödboken levt *kristligt* och dödsorsaken angavs vara *rötfeber*. Änkan Barbro Jansdotter dog 1789 i en ålder av 78 år. Detta Per Hanssons senare gifte var barnlöst. Hemmanet kom att delas mellan sönerna Johan Persson och Christopher Persson. Beträffande den senare se under rubriken Christophers längre fram.

Sonen **Johan Persson** blev ägare av halva fädernehemmanet. Han var till yrket masmästare, ett ansvarsfullt yrke där han ansvarade för driften av hyttan. Johan Perssons hustru hette **Margta Andersdotter**, född 1746 i Sandviken där hon var dotter till Anders Andersson och Karin Persdotter. Johan Persson avled 1815 i en ålder av 68 år, enligt dödboken av *stenpassion* och han angavs ha levt *kristligt*. Hans hustru Margta Andersdotter hade gått bort 1812 när hon var 66 år och dödsorsaken var *bröstfeber*. Hennes leverne omnämns som *hedrande*. Makarna ägde fem söner och fem döttrar. Sonen Anders Jansson, född 1792 i Grytänge och gift med Anna Jansdotter, född 1792 i Sunnansjö, står noterad som bergsman. Familjen bodde under några år i Grytänge innan de flyttade till Sunnansjö.

Sonen **Petter Jansson**, föddes 1770 i Grytänge, blev ny ägare av hemmansdelen och står i likhet med fadern skriven som bergsman. Hustrun hette **Anna Jansdotter**, född 1764 i Broby och dotter till Johan Olofsson och Lisa Jansdotter. Petter Jansson dog 1822 i en ålder av 52 år. Dödsorsaken angavs vara *slag* och hans sades ha levt *ärligt*. Anna Jansdotter levde därefter som änka i 18 år fram till år 1840 då hon avled av *ålderdomsbäcklighet sedan hon levt kristligt i 76 år*. Hon födde fyra söner och fyra döttrar varav två söner och två döttrar efterleva.

Hemmandelen ärvdes av sonen **Per Jans Jan Persson**, född 1791 i Grytänge och noterad som hemmansägare medan andelen i hyttan nu synes ha gått förlorad. Hans hustru hette **Catharina Ersdotter**, född 1793 i Botåker och dotter till bergsmannen Erik Ersson och Anna Jansdotter. Jan Persson avled 1857 när han för tillfället vistades i Stora Skedvi när han var 66 år gammal. Enligt dödboken gick han under namnet enögde Jan och dödsorsaken var *bröstplågor*. Han angavs ha levt kristligt och redligt, ägde två söner och åtta döttrar varav sönerna och sex döttrar efterleva. Jan Persson begravdes i Stora Skedvi. Hustrun Catharina Ersdotter hade gått bort redan 1842, endast 49 år gammal. Hon dog av *nervfeber* sedan hon enligt dödboken levt *husaktigt, ärbart och gott*.

Ny ägare av hemmansdelen blev sonen **Petter Jansson**, född 1820 i Grytänge och till yrket masmästare. Han var gift med **Carolina Sophia Vilhelmina Öholm**, född 1826 i Lerbäck, Närke. Familjen var bosatt i Grytänge fram till 1860 då de flyttade till Morgårdshammar i Norrbärke. Även här var Petter Jansson verksam som masmästare. Inget av de fem barnen blev kvar i Grytänge. Petter Jansson, som antog namnet Sundberg, avled 1890 i Finggården i Söderbärke när han var 69 år gammal. Hustrun Catharina Öholm dog 1910 i Vik, Söderbärke i en ålder av 80 år. I och med familjens flytt ifrån Grytänge 1860 försvann denna släktgren ifrån byn. Av allt att döma förvärvades fastigheten redan på 1860-talet av garvaren **Johan Lundholm**, född 1818 i Arboga.

Christophers.

En son till Per Hansson och Anna Johansdotter vid namn **Christopher Persson**, född 1755 i Grytänge, blev ägare av halva fädernehemmanet och titulerades även han bergsman. Han var gift två gånger, första gången med **Catharina Olsdotter**, född 1753 i Broby och dotter till Olof Olsson och Karin Mårtensdotter. Hon avled redan 1792 i en ålder av endast 39 år, enligt dödboken var dödsorsaken *rötfeber*. Sades ha levt *kristligt*, födde två söner och sex döttrar.

Ett par år senare gifte Christopher Persson om sig med **Stina Larsdotter**, född 1769 i Rämby, dotter till Lars Larsson och Barbro Andersdotter. Stina var en ättling till den på sin tid mycket kände "Rämshytten" Göran Olsson, ägaren av Rämshytte Bruk. Christopher Persson slutade sina dagar 1730 när han var 74 år gammal och dödsorsaken var *vattusot*. Hans änka Stina Larsdotter dog enligt husförhörslängden i Falun år 1834 i en ålder av 65 år. Hon har ej påträffats i dödboken för Grangärde. Stina Larsdotter födde sex barn. Sonen från Christopher Perssons första gifte, **Per Christophersson**, född 1791 i Grytänge, gifte sig med **Stina Görtdotter**, född 1792 i Stakheden, blev för en tid bosatta i Grytänge innan de flyttade till Stakheden.

Sonen från andra giftet **Anders Christophersson**, född 1801 i Grytänge, blev kvar i hembyn. Han står skriven som hemmansägare och arbetare och var gift med **Lisa Andersdotter**, född 1794 i Sunnansjö By där hon var dotter till bergsmannen Per Lars Anders Ersson och Lisa Christophersdotter. Lisa Andersdotter födde sex barn. Makarna kom mot slutet av sin levnad till Skallberget dit en dotter var gift. Här avled Lisa Larsdotter år 1878 när hon var 83 år gammal. Anders Christophersson kom nu till fattighuset Pärby där han slutade sina dagar 1880 i en ålder av 78 år.

Ny ägare av hemmanet i Grytänge blev sonen **Christophers Jan Andersson**, född 1827 i Grytänge och gift med **Marit Jönsdotter Källberg**, född 1832 i Särna. Makarna ägde sex barn, och familjen blev kvar i Grytänge till omkring år 1875 då de flyttade till Kullen där två av deras döttrar blev gifta. De synes dessförinnan en tid ha vistas på Daniel Larssons hemman i Grytänge. Jan Andersson dog 1903 i en ålder av 81 år. Marit Jönsdotter Källberg levde som änka fram till sin död 1918 när hon var 86 år gammal. Båda makarna avled i Kullen.

Ytterligare en son till Christopher Persson och Stina Larsdotter blev bosatt i Grytänge, nämligen **Jan Christophersson**, född 1808 i Grytänge och som står skriven som hemmansägare. Hustrun hette **Stina Andersdotter**, född 1807 i Sunnansjö By och dotter till Anders Jansson och Stina Larsdotter. Jan Christophersson avled 1874 när han var 65 år gammal. Hans änka Stina Larsdotter dog 1886 i en ålder av 78 år gammal. Makarna ägde tre barn.

Sonen **Christophers Anders Jansson**, född 1839 i Grytänge, står skriven som hemmansägare, arvtagare till föräldrarnas hemman. Hans hustru hette **Sara Jansdotter**, född 1838 i Broby och dotter till Jan Olsson och Maja Jansdotter. Hon avled 1890 i en ålder av 51 år. Ett par år senare gifte Anders Jansson om sig med **Sara Lisa Persdotter**, född 1851 i Norgärde. Han avled 1899 när han var 60 år gammal. Änkan Sara Lisa gifte om sig med Isaks Johan Persson i Grytänge (se sidan 15 ovan). Av de 8 barnen från Anders Janssons första gifte skall här nämnas dottern Susana Maria, född 1886 i Grytänge, vilken blev gift med Daniel August Persson Saxén i Finnsviken. Vad beträffar sönerna Jakob Andersson och Karl Lundkvist följde de med styvmodern Sara Lisa Persdotter till hennes nye man Isaks Johan Persson i Grytänge, och någon av dem, troligen Karl Lundkvist, kan ha blivit ägare av dennes hemman.

Arvid Jakobssons.

Anders Janssons och Sara Jansdotters son **Jakob Andersson** föddes 1879 i Grytänge och han synes ha blivit ägare av fädernehemmanet. Hans hustru hette **Ida Karolina Pettersson**, född 1881 i Nya Prästhyttan där hon var dotter till Per Jansson och Anna Charlotta Andersson. Jakob Andersson, vilken var verksam som gruvarbetare, avled 1931 i en ålder av 52 år. Ida Carolina levde därefter som änka i 26 år fram till sin död 1958 när hon var 76 år gammal.

Sonen **Johan Arvid Andersson**, född 1911 i Grytänge blev bosatt i hembyn och var till yrket byggnadssnickare. Hustrun hette **Karin Linnéa Kristina Andersson** och hon föddes 1906 i Västra Stenby, Östergötland. Arvid Andersson gick bort 1989 när han var 77 år gammal. Hans änka kom senare till Solgärde där hon avled 1994 i en ålder av 87 år. Vad beträffar Arvid Andersson kan man här redovisa en släktlinje inom Grytänge som leder tillbaka ända till 1500-talet. Han var en ättling till den Per Persson som står skriven för mantalet år 1620.

Lundkvist.

En son till Anders Jansson och Sara Lisa Jansdotter vid namn Karl, född 1895 i Grytänge, antog namnet **Karl Lundkvist** och blev Bosatt i hembyn och gift med **Karin Betty Hedberg**, född 1897 i Lågnäset och dotter till Gustaf Jansson Hedberg och Johanna Hermansson. Enligt bokverket Svenska gods och gårdar, som utkom år 1939, var familjen bosatt på en fastighet avsöndrad från stamhemmanet år 1919 som då ägdes av Vikas Daniel Persson. Beträffande Vikas, se sid. 15 ovan. Karl Lundkvist, vilken står skriven som jordarbetare, avled redan 1937, endast 42 år gammal. Hans hustru Karin Lundkvist levde som änka i 26 år fram till sin död 1963 när hon var 66 år gammal. Makarna ägde tre barn av vilka en son och en dotter blev bosatta i Grytänge, Se nästa sida. Sonen **Karl Gustaf Lundkvist**, född 1919 i Grytänge, blev bosatt på fädernehemmanet i hembyn och hans hustru hette **Ester Lundkvist**, född 1929 i Grangärde. Gustaf Lundkvist avled 1006 i en ålder av 87 år. Tilläggas kan at det här rör sig om en släktlinje inom Grytänge som kan följas ända tillbaka till 1500- talet. Den Per Persson som år 1620 står skriven för mantalet är en stamfader till Gustaf Lundkvist. **Martin Fridolf Jakobsson**, född 1925 i Holen, Kyrkbyn och son till Jakob Henning Pettersson och Hilma Eugenia Hellsing, blev sambo med **Karin Maj Elisabet Lundkvist**, född 1930 i Grytänge och dotter till Karl Lundkvist och Karin Hedberg (se föregående sida). Familjen blev bosatt i Grytänge. Martin Jakobsson, vilken till yrket var telearbetare, avled 1987 i en ålder av 62 år.

Erik Mårtens – Lars Larssons.

Mårten Hansson och Elisabet Mattsdotter ägde även sonen **Erik Mårtensson**, född 1684 i Grytänge vilken tillsammans med brodern Hans Mårtensson kom att äga halva hemmanet i Grytänge. (Jämför under sidan 19 ovan). Hustrun hette **Anna Mattsdotter**, född 1678 i Broby och dotter till Mats Christophersson och Margta Johansdotter, senare utflyttade till Sunnansjö By. Erik Mårtensson, vilken står noterad som bergsman, avled 1740 av *magsveda och håll*, när han var 55 år gammal. Anna Mattsdotter levde därefter som änka i 10 år fram till sin död 1750. Dödboken berättar: *Hustrun Anna Mattsdotter i Grytänge, född i Broby 1678 den 22 Juli, kunde väl läsa sina kristendomsstycken och 1712 den 29 Juni gifte hon sig med sin för detta man bergsmannen Erik Mårtensson i Grytänge och haft med honom 3 barn, vilka alla lever i världen. Fört ett vackert leverne. Under lång tid varit sjuk och nu på det sista haft blodsoten. Död den 8 Augusti. Levat uti 71 år och 11 månader.*

Ny ägare av hemmansdelen blev mågen **Lars Larsson**, född 1711 i Grytänge och son till Lars Olofsson och Elisabet Fransdotter på Mats Matts 1/4 hemman (se sid. 10 ovan). Han var gift med **Margreta Eriksdotter**, född 1714 i Grytänge. Lars Larsson står till en början noterad som hemmansägare men senare som kolare. Hemmanet hade nu gått förlorat till Ludvika Bruk. Han avled 1781 i en ålder av 70 år och dödsorsaken angavs vara lungshot och hans leverne betecknades som "pia ad simplica", d.v.s. att han levt stilla och enkelt. Margreta Eriksdotter levde därefter som änka i 20 år fram till sin död 1802. Hon sades ha levt kristligt och dödsorsaken var ålderdomsbräcklighet. Hon var vid sin borgång 88 år. Hon födde sex söner och sex döttrar. Sju av barnen dog vid späda ålder.

Sonen **Johan Larsson** föddes 1751 i Grytänge och hans hustru hette **Lisa Ersdotter**, född 1758 i Sör Västansjö där hon var dotter till Jut Erik Olsson och Karin Andersdotter. Familjen blev bosatt i Grytänge, och det förefaller som om man nu lyckats återköpa hemmanet eftersom Johan Larsson står skriven som hemmansägare. Han gick bort 1812 i en ålder av 60 år och dödsorsaken var *håll och sting*. Lisa Ersdotter levde sedan som änka i 20 år fram till sin död 1832 när hon var 74 år gammal. Dödsorsaken var *ålderdomsbräcklighet*. Hon efterlämnade fyra söner och två döttrar. Mågen Anders Ersson, född 1795 i Norgärde blev gift med Maja Jansdotter, född 1896 i Grytänge. Familjen bosatte sig i Grytänge, se sid. 13 ovan.

Mågen **Hans Andersson** föddes 1794 i Sandviken där han var son till skomakaren Anders Ersson och Brita Mattsdotter. Han gifte sig med **Stina Jansdotter**, född 1796 i Grytänge och blev arvtagare av svärfaderns hemman. Hans Andersson avled 1874 av ålderdomsbräcklighet när han var 80 år gammal. Hustrun Stina Jansdotter gick bort samma år, även hon av ålderdomsbräcklighet i en ålder av 81 år. Tre mågar kom att bli bosatta på Hans Anderssons hemman. Se nedan.

Hans Andersson och Stina Jansdotter ägde mågen **Daniel Larsson**, född 1815 i Forstäppan och gift med **Maria Hansdotter**, född 1816 i Grytänge. Familjen blev för en tid boende i Grytänge, troligen på hennes föräldrahemman. De blev kvar här fram till år 1854 då de flyttade till Botåker där Daniel Larsson avled 1893 medan hustrun gick bort 1873. Hemmansdelen i Grytänge förvärvades sannolikt av Christopher Jan Andersson (se sid. 23 ovan). Han blev kvar här till omkring år 1875, då familjen flyttade till Kullen. Hemmansdelen blev troligen sammanlagd med svågerns, Daniel Perssons egendom.

Hans Anderssons måg **Daniel Persson** föddes 1817 i Norrbärke och han gifte sig med **Johanna Jansdotter**, född 1823 i Grytänge. Daniel Persson, vilken står noterad som hemmansägare, dog 1879 när han var 62 år gammal. Johanna Hansdotter levde därefter som änka i hela 24 år fram till sin död 1903 när hon var 80 år. Sonen **Petter Danielsson**, född 1849 i Grytänge och gift med **Christina Andersdotter**, född 1846 i Hästberget, kom att för en tid bli bosatta i Grytänge. Familjen flyttade till Skomakarbo i Nya Kopparberg omkring år 1900. Petter Danielsson avled 1924 och hans hustru 1917, båda i Skomakarbo.

Ytterligare en måg till Hans Andersson, nämligen **Snuv Jan Petter Andersson**, född 1822 i Råfvåla och gift med **Stina Hansdotter**, född 1819 i Grytänge blev kvar på gården. Familjen var inflyttad från Råfvåla till Grytänge år 1874 där Han står skriven som hemmansägare. De blev kvar här fram, till omkring år 1890 då de flyttade till Finnsviken. Jan Petter Andersson avled år 1900 och hans änka år 1905, båda i Finnsviken. Sonen **Anders Jansson** föddes 1848 i Råfvåla och han gifte sig med **Albertina Olsdotter**, född 1854 i Grangärde. Familjen hade tidigare varit bosatt i Gonåsheden och därefter i Björnhyttan innan de flyttade till Grytänge Anders Jansson, vilken antog namnet **Berglund**, avled 1904 i en ålder av 56 år. Hans änka Albertina Berglund flyttade efter makens död till Blötberget där hon avled 1926 i en ålder av 72 år.

Lars Pers.

Den ovan nämnde Nils Matsson, född ca 1560 i Grytänge, (se sid. 16 ovan) ägde sonen **Anders Nilsson**, som under en korare tid blev bosatt i hembyn. Han kan eventuellt vara identisk med den Anders Nilsson, född 1588, som återfins på Notgården vid Ludvika. Han sålde år 1629 sin hemmansdel i Grytänge till Per Jonsson ifrån Sunnansjö By.

Domboken Anno 1629. Per Jonsson fick brev på Grytänge som han köpt utav Anders Nilsson för 78 daler och 16 skeppund tackjärn.

Per Jonsson, föddes omkring år 1595 i Sunnansjö By där han var son till bergsmannen Jon Larsson. Hustrun hette **Barbro Nilsdotter**, född omkring 1600 i Grytänge. Per Jonsson tillhörde en stor syskonskara som efterlämnat många ättlingar i bygden. Här skall nämnas Lars Jonsson som kom till Orrnäset, Jon Jonsson som blev bosatt i Gonäs, Olof Jonsson blev bosatt på Backgården i Kyrkbyn, Kerstin Jonsdotter blev gift med Erik Mattsson i Lågnäset samt Erik och Johan Jonssöner vilka båda blev kvar i Sunnansjö By. Per Jonsson köpte år 1629 hemmanet i Grytänge av Anders Nilsson. Per Jonsson, vilken var bergsman, avled redan 1636 och även hans hustru gick bort 1636. Tilläggas kan att Jon Larsson, född omkring 1555 i Sunnansjö By, i sin tur var son till Lars Östensson, född omkring 1525. År 1546 dyker det upp en vid namn Östen i Sunnansjö (Årliga Röntan), tyvärr finns inget efternamn angivet. Det finns en uppgift, tyvärr utan angiven källa, att han skulle ha hetat Östen Flom, född 1490 i Norge och gift med Rodgerd Karlsson från Bureå i Västerbotten. Det förefaller märkligt om grannarna i Sunnansjö skulle ha tillåtit en helt främmande familj att slå sig ner här. En annan möjlighet är den att vederbörande hette Östen Larsson och kom från Björbo. Denne skulle i så fall ha varit gift till Sunnansjö. Östyen Larsson hade en son vid namn Erik Östensson, gift till Norrbo..

Sonen **Lars Persson** föddes 1635 i Grytänge och var även han verksam som bergsman. Han var gift med **Marit Nilsdotter**, född 1632 i Kyrkbyn och dotter till Nils Jonsson och Margreta Östensdotter. Tilläggas kan att den sistnämnda var barnbarn till Östen Larsson i Östanmyra som var bror till den ovan nämnde Jon Larsson, båda barn till Lars Östensson i Sunnansjö By. Lars Persson och Marit Nilsdotter var således släkt med varandra i tredje led.

Lars Persson avled redan 1688 i en ålder av 52 år. Hustrun Marit Nilsdotter levde därefter som änka fram till år 1700 när hon var 68 år gammal. Makarna ägde två barn, och hemmanet kom nu att delas mellan dem.

Domboken Anno 1670. *Lars Persson i Grytänge inlade Pastoris Göran Tillaei attest att ett fähus var taget 1644 på hans föräldrars efterlämnade hustomt uti hans omyndiga år, och det överfört och uppsatt i Prästgården, varför Sunnansjö Tingslaget hade utlovat betala honom 3 skeppund tackjörn då han till sina mannaår var kommen.*

Sonen **Jon Larsson** föddes 1670 i Grytänge och var i likhet med fadern bergsman, delägare i Sunnansjö hytta. Han var gifte med **Karin Fransdotter**, född 1684 i Sunnansjö By där hon var dotter till Frans Mårtensson och Sigrid Johansdotter. Frans Mårtenssons farfar var den betydande bergsmannen Mårten Fransson i Västerby, vilken var gift med länsmandottern Marit Mattsdotter. Makarna har lämnat efter sig många ättlingar i bygden. Tilläggas kan att en syster till Karin Fransdotter blev gift med Lars Olofsson i Grytänge, se sid. 10 ovan. Jon Larsson gick bort 1745 och i dödboken kan man läsa: *Jon Larsson i Grytänget, född därstädes 1670 den 25 Maj, gift 1704 med hustrun Karin Fransdotter som efterlever, haft med henne 10 barn . Levv väl, dog av andtappa den 17 Augusti, åldern var 75 år och 3 månader.* Hustrun Karin Fransdotter levde som änka fram till sin död 1759 när hon var 75 år gammal (dödbok saknas). Sonen Jon Jonsson, född 1716 i Grytänge, blev gift med Kerstin Ersdotter, född 1725 i Sunnansjö By. Jon Jonsson dog redan 1750, endast 34 år gammal. Makarna efterlämnade tre barn vilka alla dog vid spädd ålder. Änkan gifte om sig med Johan Jonsson i Sunnansjö By.

Domboken Anno 1705. *Förekom Lars Perssons i Grytänge son Jon Larsson, och mågen Olof Persson, berättandes sig efter sin respektive fader och svärfader uti lösörenas fördelning så vara överenskomna, att mågen med sin hustru fått lika lott därav men sonen i all den gamla åkern och ängen tagit dubbelt emot sin syster, förfrågandes sig huru de böra gå till skiftes i den fasta egendomens förbättring med ny åker och ängs upphävdande, emedan Olof uti 19 år arbetat hemma hos svärföräldrarna, och enär svärfadern året efter Olof Inträde i huset frånföll, Lars till åren mycket yngre var och allenast den ålder hade att han en häst knappt köra kunde, då låg arbetet tyngts på Olof, varemot Jon invände sin svåger Olof hava med hushållets kostnad uppfött tvenne sina barn.*

En son till Jon Larsson och Karin Fransdotter vid namn **Mats Jonsson** föddes 1729 i Grytänge och blev ägare av fädernehemmanet. Hans hustru **Anna Larsdotter**, var född 1737 i Broby och dotter till Lars Mattsson och Margreta Månsdotter. Mats Jonsson, vilken kunde tituleras bergsman, avled 1805 av *ålderdomsbräcklighet* 76 år gammal och hans leverne betecknades i dödboken som *allmänt bekant*, en underlig beteckning som kan tydas på flera sätt. Hans hustru Anna Larsdotter levde därefter som änka fram till sin död 1812 när hon var 75 år gammal. Dödsorsaken angavs som *pleuresie* och han sades ha levt *kristligt*. Hon födde enligt dödboken sex söner och fyra döttrar.

Sonen **Per Mattsson**, född 1775 i Grytänge, blev för en kortare tid bosatt i hembyn. Han gifte sig 1806 med **Stina Mattsdotter**, född 1775 i Botgårde vilken var änka efter Per Ersson i Broby. Hon avled redan 1807, enligt dödboken av *hetsig feber*, endast 32 år gammal. Per Mattsson gifte om sig med **Karin Andersdotter**, född 1785 i Stakheden och familjen flyttade efter en kott tid till Stakheden. Per Mattsson, som var dagkarl och kolare, avled 1846 i Stakheden när han var 71 år gammal. Änkan Karin Andersdotter dog 1861 i en ålder av 76 år, även hon i Stakheden.

En son till Mats Jonsson och Anna Larsdotter vid namn **Jan Mattsson**, född 1770 i Grytänge, blev den som tog över hemmansdelen och han var i likhet med fadern bergsman. Hans hustru hette **Lisa Mattsdotter**, född 1776 i Sör Västansjö där hon var dotter till Snuv Mats Andersson och Kerstin Larsdotter. Jon Mattsson avled redan 1812, endast 41 år gammal. Dödsorsaken var *illaartad frossa* och han sades ha levt *saktmodigt*. Lisa Mattsdotter levde som änka fram till sin död 1829 när hon 52 år. Inget av de sju barnen blev kvar i Grytänge.

Olof Pers.

Lars Persson och Marit Nilsson ägde även mågen **Olof Persson**, född 1656 i Broby, son till bergsmannen Per Olsson och Marit Persdotter. Han gifte sig med **Barbro Larsdotter**, född 1666 i Grytänge och de kom att bruka halva hemmanet i Grytänge medan svågern Jon Larsson förfogade över den andra halvan. Olof Persson, vilken även var verksam som bergsman, avled 1732 av *håll och styng* när han var 75 år gammal. Hans änka Barbro Larsdotter gick bort 1740 i en ålder av 74 år gammal. Dödsorsaken *feber och håll*. Makarna ägde fyra barn. Hemmanet kom att delas mellan sönerna Per Olsson och Lars Olsson.

Domboken Anno 1704. *Talade Erik Ersson i Broby till Olof Persson i Grytänge om ett stycke jord i Grytängs östra åkern, som Erik kallar dess möderne och kommit under Olof Perssons hand medelst morfaderns Jon Jonssons förskingrade lösören för brodersonen Lars Persson, som var Olof Perssons svärfader. Därför Erik förmenar sig vara med befogad samma jord att inbörda. Svaranden framlade en förlikningsskrift av den 23 April 1666 som viste att så än det Jon Jonsson avträtt samma 15 snesland emot de lösören av brodersonens arv han förskingrat, men eftersom jorden blivit revad in på Olof Persson vill han den behålla. Rätten avslog Erik Erssons begäran om inlösen då fadern på många år ej fört talan på inlösen.*

Sonen **Per Olsson** föddes 1691 i Grytänge och han gifte sig med **Karin Persdotter**, född 1693 i Kvarngärde, dotter till Per Andersson och Karin Halvarsdotter. Karin var änka efter Lars Ersson i Kvarngärde. Per Olsson avled 1736 i en ålder av endast 45 år. Dödsorsak: *Av rev och håll i skogen, död hasteligen*. Karin Persdotter levde därefter som änka i hela 40 år fram till sin död 1776 när hon var 83 år gammal. Hon vistades då hos sin måg Erik Ersson i Botgärde. Dödsorsaken angavs vara *svullnad med krämpor som slöts med hetsig feber*. Hennes leverne sades ha varit kristligt och enfaldigt. Hon födde tre döttrar varav två leva.

Mågen **Lars Ersson**, född 1721 i Sunnansjö By blev gift med **Anna Persdotter**, född 1727 i Grytänge. Han kan eventuellt ha varit son till Erik Mattsson och Kerstin Jonsdotter i Lågnäset och tvillingbror till Barbro Ersdotter som blev gift med Nils Persson i Grytänge. Familjen bodde först i Grytänge, men flyttade sedermera till Sunnansjö By där 1773 i en ålder av 52 år (dödbok saknas). Inget av barnen blev bosatt i Grytänge.

Domboken Anno 1757. *Upptogs det mål Lars Eriksson i Grytänge låtit instämna emot Mats Mattsson i Sandviken, att sistnämnde måtte visa på vad sätt han hade blivit ägare av kärändens fadermoders och fadersystems arvsrätt, för vilka Lars Eriksson påstod behörig lösen. Förliktes nu parterna på så sätt att Lars Eriksson avstår sin talan emot att Mats Mattsson betalar honom 60 daler kopparmynt.*

Unge Lars Ols.

Olof Persson och Barbro Larsdotter hade även en son vid namn **Lars Olsson**, född 1702 i Grytänge, vilken även han blev bosatt på en del av fädernehemmanet. Hans hustru hette **Elisabet Johansdotter**, född 1704 i Sandviken där hon var dotter till Johan Eriksson och Barbro Eriksdotter. Lars Olsson, vilken står noterad som bergsman, gick bort 1774 när han var 71 år (dödbok saknas). Hans hustru Elisabet Johansdotter hade avlidit året före, 69 år gammal.

Domboken Anno 1746. Androg Jon Jonsson och Lars Olsson i Grytänget att deras farfars far och morfars far Per Jonsson i Sunnansjö, efter ett uppvisat Häradsrättens fastebrev av den 23 Mars 1629, sig tillhandlat av svågern Anders Nilsson ett fjärdels hemman, och som de efter sin farfar och morfar Lars Persson i Grytänget ej mera bruka än 1/3 del uti Gamle Per Mattsons fjärdedel, men Per Hanssons och Mårten Hanssons arvingar i Grytänget, jämte Erik Nilssons arvingar i Sunnansjö, där emot de övriga 2/3 delarna, så påstod förenämnde att de behörigen ville visa huru och på vad sätt de kommit att med kärandena bliva ägare av Per Matts 1/4 del. Svarandena sade sig efter sina förfäder ärvt vad de jämte kärandena uti fjärdedelen äga och bruka, och de nu i så lång tid suttit i rolig position därav, ty förmodades att vederparternas tilltal undslippa, helst det ej vore kunnigt huru och på vad sätt förfäderna den om händer fått, och förmoda icke heller kan visas att vederparternas förfäder deras fäder om äganderätten dagfört eller tilltalt, som utan tvivel bättre kunskap därom ägt. Häradsrätten friad svarandena från kärandenas tilltal.

Lars Olsson och Elisabet Johansdotter ägde sonen **Per Larsson**, född 1734 i Grytänge vilken var gift med **Catharina Jansdotter**, född 1738 i Norgärde och dotter till Johan Jonsson och Anna Eriksdotter. Hon dog 1781 av *håll och styng* när hon var 42 år gammal. Hennes leverne be-tecknades som *religiosa*. Hon födde 1 son Och 7 döttrar. Ett par år senare gifte Per Larsson om sig med **Anna Jansdotter**, född 1732 i Enkullen och som var änka. Hon avled 1816 av *ålderdomskrämpor* 84 år gammal. Hon ägde sex barn från sitt tidigare gifte, medan äktenskapet med Per Larsson var barnlöst. Vad beträffar Per Larsson avled han 1804 av *hetsig feber sedan han levtt kristligt i 70 år*.

Sonen **Olof Persson**, född 1765 i Grytänge var den som fick ta över fädernehemmanet och hans hustru hette **Christina Jansdotter Risberg**, född 1760 i Krabbsjön och dotter till Johan Risberg och Christina Michelsdotter. Olof Persson gick bort redan 1804 endast 39 år gammal. I dödboken finns följande notering: *Levt mycket berömligen, död av hetsig feber*. Han efter-lämnade sex barn. Änkan Christina Risberg gifte om sig med bergsmannen **Sar Anders Jansson**, född 1781 i Botåker. Hon avled 1821 när hon var 50 år. Betecknades i dödboken som *nervsjuk*. I detta senare gifte föddes inga barn. Se sid. 12 ovan.

Sonen **Per Olsson** föddes 1798 i Grytänge och blev ny ägare av egendomen. Hans hustru hette **Stina Persdotter**, född 1801 i Norrvik. Familjen bodde till en början på hustruns hemort, men flyttade år 1843 till Grytänge där Per Olsson står skriven som hemmansägare. Han avled 1853 i en ålder av 54 år och i dödboken finns följande notering: *Levt kristligt, ärbart och gott, död av kallbrand i ett för 8 dagar förut skett huggsår i ena benet. 2 söner och 1 dotter efterleva*. Stina Persdotter levde sedan som änka i 15 år fram till sin död 1868 när hon var 66 år.

Mågen **Lars Gustaf Granlund**, född 1835 i Floda och hans hustru **Johanna Jansdotter**, född 1843 i Grytäng, blev till en början bosatt i Grytänge, där han står noterad som hemmansägare, troligen på Petter Danielssons hemman. Omkring år 1900 flyttade familjen till Kvarngärde där Lars Gustaf Granlund avled 1920 i en ålder av 85 år. Johanna Jansdotter levde därefter som änka fram till sin död 1924 när hon var 81 år gammal. Makarna ägde 7 barn.

Släktregister.

Mats Matts 1/4 Mantal.

Bergsmannen

Esbjörn Larsson, f. ca 1500 på okänd ort, död omkring 1560.

Hustru: Till namnet obekant

Barn: Lars, f. 1525 i Grytänge, se nedan
Jon, f. ca 1530 ibm bosatt i Grytänge
N.N. gm Olof Sigfridsson i Västansjö

Bergsmannen

Lars Esbjörnsson, f. ca 1525 i Grytänge, död omkring 1570

Hustru: Till namnet obekant

Barn: Mats, f. ca 1550 i Grytänge, se nedan

Bergsmannen

Mats Larsson, f. ca 1550 i Grytänge, gift ca 1575, död omkring 1610.

Hustru: Kerstin Persdotter, f. ca 1550 i Sunnansjö By, död 25/3 1632.

Barn: Malin, f. ca 1575 i Sunnansjö By, gm Hanses Olof Ersson i Sunnansjö By
Ingeborg, f. 1578 i Sunnansjö By, gm Nils Erlandsson i Rosshaga
Lars, f. 1584 ibm bosatt i Sunnansjö By
Mats, f. ca 1580 ibm
Marit, f. ca 1585, gm Per Mattsson i Broby
Brita, f. 1589 ibm, gm Mats Mattsson nedan.
Nils, f. ca 1590 ibm

Bergsmannen

Mats Mattsson, f. 1592 i Täppan, Norrbo, gift ca 1625, död 31/5 1657.

Hustru: Brita Mattsdotter, f. 1589 i Sunnansjö By, död 22/12 1672.

Barn: Lars, f. ca 1625 i Grytänge, se nedan
Karin, f. 6/8 1629 ibm, gm Mats Mattsson i Sandviken
Olof, f. 15/7 1632 ibm, se nedan
Erik, f. 20/7 1638 ibm, se Erik Matts

Soldaten

Lars Mattsson, f. ca 1625 i Grytänge, gift 11/11 1655, död omkring 1658.

Hustru: Marit Larsdotter, f. 1633 i Orrnäset, död 21/2 1664.

Barnlösa

Bergsmannen

Olof Mattsson, f. 15/7 1632 i Grytänge, gift 21/6 1663, död 30/4 1699.

Hustru: Kerstin Persdotter, f. 17/5 1648 i Sunnansjö By, död 25/2 1732.

Barn: Peder, f. 22/6 1664 i Grytänge, död 25/2 1672
Elisabet, f. 3/2 1667 ibm, gm Göran Hansson
Brita, f. 28/3 1669 ibm, gm Erik Hedman, Hedbyn
Kerstin, f. 2/4 1671 ibm, gm Erik Facht, Heden
Karin, f. 23/9 1673 ibm, gm Erik Nilsson, Gonäs
Lars, f. 21/9 1675 ibm, se nedan
Marit, f. 5/4 1680 ibm
Anna, f. 9/7 1684 ibm, död 21/3 1697

Bergsmannen, gamle

Lars Olofsson, f. 21/9 1675 i Grytänge, gift 11/10 1703, död 27/6 1742

Hustru: Elisabet Fransdotter, f. 25/2 1681 i Sunnansjö By, död 4/4 1749.

Barn: Kerstin, f. 12/2 1705 i Grytänge
Karin, f. 1/1 1706 ibm gift till Broby
Olof, f. 15/3 1708 ibm, se nedan
Lars, f. 6/1 1711 ibm, se under Erik Mårtens, sid. 49 nedan
Margreta, f. 11/3 1713 ibm, gift till Sandviken
Elisabet, f. 11/7 1714 ibm
Anna, f. 23/10 1716 ibm
Petter, f. 13/9 1720 ibm, tvilling
Sara, f. 13/9 1720 ibm, tvilling
Mats, f. 19/7 1722 ibm, se Mats Lars – Ruus, sid. 34 nedan

Bergsmannen

Olof Larsson, f. 15/3 1708 i Grytänge, gift 1740, 1746, död 1767.

Hustru: Elisabet Andersdotter, f. 23/1 1712 i Sandviken, gift 20/10 1740, död 4/6 1742

Hustru 2: Margreta Olofsdotter, f. 10/3 1712 i Broby, gift 1746, död 10/4 1787.

Barn: Lars, f. 30/4 1742 i Grytänge, se under Mårtens

2:a giftet Olof, f. 5/5 1750 ibm, död 18/12 1752

Mats, f. 18/4 1752 ibm, se nedan

Mats Ols. – Sar Andes Jans.

Bergsmannen

Mats Olsson, f. 18/4 1752 i Grytänge, gift 6/10 1776, död 12/12 1823.

Hustru: Anna Persdotter, f. 14/3 1751 i Forstäppan, död 16/1813.

Barn: Catharina, f. 11/11 1777 i Grytänge, gm Jan Jansson nedan

Christina, f. 4/3 1780 ibm, gift med Anders Jansson nedan

Olof, f. 3/12 1783 ibm, se nästa sida

Anna, f. 28/10 1786 ibm, död 6/7 1789

Inhyses, Mårt

Jan Jansson, f. 1776 i Botåker, gift 1802

Hustru: Catharina Mattsdotter, f. 11/11 1777 i Grytänge

Barn: Petter, f. 10/2 1803 i Grytänge

Christina, f. 21/4 1805 ibm död 19/4 1818

Anders, f. 11/1 1808 ibm död samma år

Catrina, f. 19/3 1809 i Botåker

Anna, f. 8/6 1812 i Grytänge

Sara, f. 1/10 1815 ibm

Maja Stina, f. 9/5 1820 ibm

Anders, f. 14/5 1822 ibm

Familjen utflyttad till

Sandviken omkring 1830

Bergsmannen och nybyggaren

Olof Matsson, f. 3/12 1783 i Grytänge, gift 17/4 1809

Hustru: Ingeborg Olofsdotter, f. 13/2 1757 i Nås socken

Barn: Johan, f. 19/7 1810 i Grytänge, död 25/7 samma månad
Petter, f. 1/1 1812 ibm
Stina, f. 23/4 1815 ibm, gift Olsson, Finngården, Norrbärke
Maja, f. 11/9 1819 ibm
Jan., f. 7/1 1822 ibm
Sara, f. 9/1 1824 ibm
Daniel, f. 21/6 1827 ibm, död 1836
Johanna, f. 22/12 1829 ibm, gift Olsson, Säter
Anna Lisa, f. 23/7 1833 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Sandviken omkring år 1840. Hemmansdelen troligen förvärvad av Jan Persson, född 28/12 1791 i Grytänge.

Bergsmannen, Sar

Anders Jansson, f. 26/11 1781 i Botåker, gift 1808, 1822, 1836, död 16/8 1857.

Hustru: Stina Risberg, f. 21/11 1760 i Krabbsjön, gift 1786, 1808, död 3/6 1821.

Hustru 2: Stina Mattsdotter, f. 4/3 1780 i Grytänge, gift 1822, död 2/9 1832.

Hustru 3: Sara Persdotter, f. 16/2 1790 i Orrnäset, gift 1821 och 1836, död 22/6 1865.

Styvbarn: Petter Ersson, f. 15/3 1823 i Botgärde, se nedan

Jan Ersson, f. 11/5 1825 ibm. se nedan

Anders Ersson, f. 1/10 1826 ibm

Anm. Stina Risberg var änka efter Olof Persson i Grytänge, död 1804, se sid. 54 nedan. Sara Persdotter var änka efter Erik Ersson i Botgärde, med vilken hon ägde sönerna Petter, Jan och Anders ovan. Sönerna Petter Ersson, född 1823 och Jan Ersson, född 1825, blev bosatta i Grytänge, se nedan.

Arbetaren, Mas

Jan Ersson, f. 11/5 1825 i Botgärde, gift 26/12 1856, död 27/6 1867.

Hustru: Maja Stina Persdotter, f. 10/4 1830 i Ludvika, död 1/1 1888.

Barn: Daniel, f. 29/3 1857 i Kvarngärde, till Stakheden

Jan, f. 14/8 1859 ibm till Stakheden

Hemmansägaren. Mas

Petter Ersson, f. 15/3 1823 i Botgärde, gift 14/10 1844, död 20/7 1892.

Hustru: Lovisa Jansdotter, f. 12 1828 i Räfåla, död 13/10 1901.

Barn: Daniel, f. 23/10 1865 i Grytänge

Per Johan, f. 20/5 1871 ibm, se nedan

Hemmansägaren

Per Johan Persson, f. 20/5 1873 i Grytänge, gift 19/10 1894, död 23/10 1922.

Hustru: Sara Adriansson, f. 11/4 1868 i Norr Västansjö, död 27/8 1945.

Barn: Jenny Maria, f. 1/1 1895 i Grytänge, död ogift 22/6 1988 i Grytänge

Daniel Albert, f. 18/11 1897 ibm, död ogift 1/6 1984 i Grytänge

Edit Vilhelmina, f. 3/1 1900 ibm, gift Heij, Saxdalen

Johan Alrik, f. 7/9 1902 in, se nedan

Jordbruksarbetaren

Johan Alrik Persson, f. 7/9 1902 i Grytänge, gift 18/11 1933, död 19/3 1954 i Finnsviken.

Hustru: Gerda Elisabet Bäcker, f. 12/10 1910 i Finnsviken, död 21/1 2012 i Sunnansjö

Barn: Maj-Britt Linnéa, f. 13/5 1934 i Grytänge, gift med E.G. Johansson, Finnsviken

Johan Gunnar, f. 26/4 1936 ibm, till Hyttriset, Nyhammar

Sven Olof Becker, f. 6/8 1942 ibm, bosatt i Broby

Lars Mattsson Ruus – Erik Stryker.

Hemmansbrukaren

Mats Larsson, f. 17/7 1722 i Grytänge, gift 1750, 1769, 1782, död 17/3 1788.

Hustru: Kerstin Persdotter, f. /10 1726 i Kvarngärde, gift 1750, död omkring 1760.

Hustru 2: Karin Mårtensdotter, f. 15/10 1719 i Kvarngärde, gift 1769, död ca 1780.

Hustru 3: Brita Ersdotter, f. /2 1722 i Lågnäset, gift 27/12 1782, till Sunnansjö

Barn: Lars, f. 30/8 1751 i Grytänge, se nedan

Petter, f. 2/4 1756 ibm

Soldaten

Lars Mattsson Ruus, f. 30/8 1751 i Grytänge, gift 1773, död 11/12 1789.

Hustru: Anna Larsdotter, f. 25/4 1751 i Sörvik, omgift nedan

Barn: Sara, f. 18/19 1774 i Sandviken

Stina, f. 8/7 1777 i Grytänge

Johan, f. 15/12 1779 ibm, se nedan

Soldaten

Erik Jansson Stryker, f. 1739 i Sunnansjö, gift 1794, död 24/3 1813.

Hustru: Anna Larsdotter, f. 23/4 1751 i Sörvik, gift 1773 och 1794, död 10/6 1837.

Barn: Lisa, f. 1779 i Husby,(från Strykers förra gifte)

Johan, f. 3/9 1784 ibm, (Strykers)

Catharina, f. 20/12 1785 ibm, (Strykers) död 3/10 1789

Gemens. Maria, f. 31/1 1795 i Grytänge

Catharina, f. 15/4 1797 ibm, gm Per Gustafsson nedan

Hemmansägaren, Rus

Jan Larsson, f. 15/12 1779 i Grytänge, gift 1803, död 1820.

Hustru: Karin Persdotter, f. 4/4 1782 i Grytänge, död 24/7 1834.

Barnlösa.

Bergsmannen

Per Gustafsson, f. 24/2 1799 i Kyrkbyn, gift 1822

Familjen utflyttad till

Hustru: Catharina Ersdotter, f. 15/4 1797 i Grytänge

Lillvåhla vid Bergsbo

Barn: Per Jakob, f. 3/12 1822 i Grytänge, till Lillvåhla

Stina, f. 7/3 1825 ibm, död samma år

Sara Greta, f. 30/6 1826 ibm, gm Per Andersson nästa sida

Jan, f. 1/10 1827 ibm

Anna Maja, f. 20/9 1829 ibm

Kolaren, Anders Lars

Per Andersson, f. 5/5 1824 i Tjappan, Norrbo, gift 1/34 1850, död 3/9 1888 i Finnsviken.

Hustru: Sara Greta Persdotter, f. 30/6 1826 i Grytänge, död 19/11 1914 i Broby.

Barn: Jan Petter, f. 16/9 1850 i Holen
Sara Stina, f. 23/6 1851 i Lågnäset
Anders Gustaf, f. 1/1 1854 ibm
Johanna, f. 6/11 1859 i Stensbo
Lars Erik, f. 18/5 1862 ibm, tog namnet Saxén, till Finnsviken
Daniel August, f. 1/8 1864 ibm, tog namnet Saxén, till Finnsviken
Henning, f. 23/2 1869 ibm

Erik Matts.

Bergsmannen

Erik Mattsson, f. 20/7 1638 i Grytänge, gift 7/2 1669, död 2/9 1678.

Hustru: Elisabet Andersdotter, f. 14/8 1644 i Sunnansjö By, omgift nedan

Barn: Margreta, f. 17/11 1669 i Grytänge, gm Hans Mattsson, se Hans Matts
Matts, f. 16/10 1671 ibm, död 1/11 1688
Anders, f. 21/2 1674 ibm, se nedan
Elisabet, f. 20/6 1676 ibm
Peder, f. 17/6 1678 ibm, död 15/4 1685

Olof Larsson, f. 1640 i Norge, gift 11/1 1691

Hustru; Elisabet Andersdotter, f. 14/8 1644 i Sunnansjö By, gift 1669, 1691, död 7/4 1723.

Barn: Brita, f. 1681 i Brenäs, Norge (hans från tidigare gifte)
Kerstin, f. 1685 ibm, (hans från tidigare gifte)

Bergsmannen

Anders Eriksson, f. 21/2 1674 i Grytänge, gift 14/6 1703, död 22/3 1729.

Hustru: Elisabet Widiksdotter, f. 29/9 1669 i Sandviken, död 2/6 1740.

Barn: Erik, f. 17/3 1706 i Grytänge, död 1711 1723
Karin, f. 11/2 1708 ibm död 27/6 1774

Anm. Anders Erikssons hemmansdel förvärvad av svågern Hans Mattsson, se nedan

Hans Matts – Hans Ers.

Bergsmannen

Hans Mattsson Gardeskarl, f. 12/4 1681 i Gonäs, gift 27/10 1707, död 24/6 1726

Hustru: Margreta Ersdotter, f. 17/11 1669 i Grytänge, död 31/5 1756.

Barn: Sara, f. 6/7 1708 i Grytänge
Erik, f. 18/6 1712 ibm, se nedan
Hans, f. 13/9 1715 ibm

Bergsmannen

Erik Hansson, f. 18/6 1712 i Grytänge, gift 19/10 1735, död 28/6 1764.

Hustru: Barbro Johansdotter, f. 8/9 1711 i Sandviken, gift 1735, 1769, död 14/9 1789.

Barn: Hans, f. 9/1 1737 i Grytänge, se nedan
Johan, f. 21/12 1738 ibm, se nedan
Elisabet, f. 28/7 1741 ibm, död 24/5 1750
Kerstin, f. 25/3 1743 ibm
Erik, f. 7/3 1745 ibm, tidigt död
Anders, f. 7/7 1746 ibm
Lars, f. 13/12 1748 ibm, död 9/9 1749
Sara, f. 9/9 1751 ibm, död 14/12 1752
Erik, f. 23/6 1755 ibm, död 4/10 samma år

Bergsmannen

Johan Ersson, f. 21/12 1738 i Grytänge, gift 1765, död 13/1 1813.

Hustru: Kerstin Mattsdotter, f. /7 1737 i Sandviken, död 3/8 1817.

Barnlösa

Anm. Hemmanet förvärvat av hustruns släkting Johan Larsson, f. 1761 i Sandviken. Se sid. 38 längre fram.

Bergsmannen

Hans Eriksson, f. 9/1 1737 i Grytänge, gift 2/11 1760, död 20/5 1785.

Hustru: Lisa Ersdotter, f. 19/6 1740 i Sandviken, död 7/3 1816.

Barn: Stina, f. 25/9 1761 i Grytänge
Erik, f. 27/2 1763 ibm, se nästa sida
Anna, f. 15/2 1765 ibm, död 11/5 samma år
Catharina, f. 11/12 1767 ibm, gift till Stora Tuna
Lisa, f. 9/12 1770 ibm
Johan, f. 13/1 1775 ibm se nedan
Anna, f. 54/4 1777 ibm
Sara, f. 1/8 1782 ibm

Hemmansägaren

Jan Hansson, f. 13/1 1775 i Grytänge, gift 1807, död 20/1 1822.

Hustru: Catrina Nilsson, f. 15/7 1784 i Uvberget, död 8/8 1852.

Barn: Petter, f. 15/9 1808 i Broby
Stina, f. 1674 1813 ibm, gm Snuv Jan Ersson i Orrnäset
Jan, f. 17/3 1816 ibm
Daniel, f. 28/2 1819 ibm

Bergsmannen, senare kolaren

Erik Hansson, f. 27/2 1763 i Grytänge, gift 1790, död 21/7 1838.

Hustru: Kerstin Persdotter, f. 22/8 1765 i Norgärde, död 20/10 1839.

Barn: Christina, f. 17/8 1791 i Norgärde
Catharina, f. 27/8 1792 ibm
Anders, f. 11/7 1795 ibm, se nedan
Erik, f. 8/11 1797 ibm, död 11/3 1798
Johan, f. 23/3 1799 i Grytänge, se nedan
Petter, f. 5/2 1802 ibm

Kolaren

Anders Ersson, f. 11/7 1795 i Grytänge, gift 1822, död 1/9 1843.

Hustru: Maja Jansdotter, f. 29/2 1796 i Grytänge, död 16/12 1876.

Barn:
Jan, f. 6/7 1823 i Grytänge
Kerstin, f. 8/5 1825 ibm, tidigt död
Stina, f. 27/6 1826 ibm, gift Jansson, Botgärde
Maja, f. 21/3 1829 ibm
Johanna, f. 12/1 1833 ibm, gm Per Jansson nedan
Sara, f. 17/12 1836 ibm

Arbetaren

Per Jansson, f. 7/3 1832 i Ludvika, gift 1855, död 22/1 1892 i Morgårdshammar.

Hustru: Johanna Andersdotter, f. 12/1 1833 i Grytänge, död 21/11 1904 i Morgårdshammar.

Barn:
Johanna Sofia, f. 25/5 1858 i Ludvika
Per Gustaf, f. 25/1 1861 ibm, till Morgårdshammar
Carl Johan, f. 7/7 1865 i Norrbärke
Susanna Maria, f. 19/6 1868 ibm, gift Ljung, Ludvika

Anm. Familjen inflyttad till Grytänge den 8/6 1868. Utflyttad till Morgårdshammar i Norrbärke på 1870-talet.

Kolaren

Jan Ersson, f. 23/3 1799 i Grytänge, gift 1827, död 10/11 1848.

Hustru: Anna Norman, f. 187 i Norrbärke, död 19/3 1886.

Barn:
Anna Stina, f. 8/2 1829 i Grytänge, gm Anders Andersson nedan
Maja Lisa, f. 7/11 1830 ibm, gift Welamsson, Harnäs
Carolina, f. 3/9 1832 ibm, gift Granberg, Norsbro
Johanna, f. 12/1 1833 ibm, död 11/10 1840
Jan, f. 4/3 1834 ibm, tidigt död
Sara Greta, f. 3/1 1838 ibm, gift Jansson, Hyttriset
Petter, f. 5/1 1842 ibm, tvilling
Jan, f. 5/1 1842 ibm, tvilling, död ogift 24/10 1863, Grytänge
Erik, f. 21/10 1845 ibm, till Lågnäset

Dagkarlen, Christophers

Anders Andersson, f. 26/9 1835 i Grytänge, gift 10/9 1859, död 20/1 1907 i Stensbo.

Hustru: Anna Stina Jansdotter, f. 8/2 1829 i Grytänge, död 1/9 1895 i Stensbo.

Barn:
Johanna Sophia, f. 20/10 1859 i Grytänge
Erik, f. 28/2 1862 ibm, till Stensbo
Per Johan, f. 19/2 1865 ibm
Sara Lisa, f. 23/10 1868 ibm, gift Broman, Stensbo

Johan Lars. – Per Jans.

Bergsmannen

Johan Larsson, f. 7/9 1761 i Sandviken, gift 28/12 1789, död 4/7 1833.

Hustru: Anna Oldsdotter, f. 29/4 1769 i Svedjebyn, Dala Floda, död 13/10 1839-

Barn: Christina, f. 6/11 1790 i Grytänge
Catharina, f. 19/3 1792 ibm
Petter, f. 13/8 1794 ibm, se nedan
Stina, f. 28/8 1797 ibm, gm Post Jan Andersson, Stakheden
Maria, f. 26/1 1801 ibm, gm Anders Jansson, Norhyttan
Anna, f. 19/4 1804 ibm
Lisa, f. 22/9 1807 ibm, död 13/5 1808

Anm. Johan (Jan) Larsson blev ägare av det hemman som tidigare tillhört hustruns släkting Johan Ersson, vilken var barnlös. Se sid. 35 ovan.

Bergsmannen

Per Jansson, f. 13/8 1794 i Grytänge, gift 1818, död 25/1 1863.

Hustru: Stina Jansdotter, f. 14/1 1787 i Kvarngärde, död 16/3 1867.

Barn: Stina, f. 26/12 1819 i Grytänge, tidigt död
Johan, f. 28/9/11 1820 ibm, död 1824
Petter, f. 20/2 1823 ibm, se nedan
Stina, f. 16/1 1826 ibm, gm Per Jansson
Maja, f. 15/5 1829 ibm

Hemmansägaren, Per Jans

Petter Persson, f. 20/2 1823 i Grytänge, gift 17/4 1846, död 1/3 1854.

Hustru: Sara Stina Persdotter, f. 26/11 1827 i Broby

Barn: Sara Lisa, f. 27/4 1847 i Grytänge, död 25/12 1848
Stina, f. 24/8 1850 ibm, gm Erik Ersson nedan
Sara, f. 11/12 1851 ibm

Anm. Änkan Sara Stina Persdotter omgift med Anders Mattsson i Lågnäst där hon avled 1918.

Hemmansägaren, Per Jans

Erik Ersson, f. 2/8 1842 i Botåker, gift 21/7 1871, död 17/10 1929 i Lågnäset.

Hustru: Stina Persdotter, f. 22/8 1850 i Grytänge, död 25/5 1908 i Lågnäset.

Barn: Johanna, f. 15/10 1871 i Botåker, gift Eriksson, Lågnäset
Jakob Erik, f. 8/8 1874 ibm, död 12/12 1878
Karl Erik, f. 17/8 1878 i Grytänge, till Lågnäset
Jakob Erik, f. 24/1 1881 ibm
Maria, f. 12/12 1884 ibm, gift Persson, Botåker

Anm. Hemmansdelen sannolikt förvärvad av Jut Anders Larsson, se nedan.

Jut Anders Lars.

Hemmansägaren, Jut

Anders Larsson, f. 6/12 1847 i Sör Västansjö, gift 30/11 1872, död 17/6 1931.

Hustru: Sara Stina Jakobsson, f. 22/9 1848 i Sandviken, död 29/10 1918.

Barn: Johanna Maria, f. 18/8 1873 i Sandviken, gm Per Johan Karlsson nedan
Jakob, f. 1876 ibm

Johan August, f. 11/6 1887 ibm

Sara Charlotta, f. 3/4 1890 ibm, död ogift 28/3 1967

Anm. Familjen inflyttad från Sandviken till Grytänge år 1899.

Arbetaren

Per Johan Karlsson, f. 13/3 1874 i Ludvika, gift 4/11 1899, död 22/12 1968 i Norrvik.

Hustru: Johanna Maria Andersson, f. 17/8 1873 i Sandviken, död 20/6 1962 i Norrvik.

Barn: Johanna Maria, f. 20/2 1900 i Grytänge, död ogift 3/4 1993 i Lågnäset.

Hemmansägaren, Jut

Johan August Andersson, f. 11/6 1887 i Sandviken, ogift, död 24/3 1871.

System, Jut

Sara Charlotta Andersson, f. 3/4 1890 i Sandviken, ogift, död 28/3 1967.

Yngre Per Jans.

Bergsmannen

Per Jansson, f. 27/6 1822 i Norgärde, gift 11/12 1848, död 5/3 1897.

Hustru: Stina Persdotter, f. 16/1 1826 i Grytänge, död 17/1 1887.

Barn: Petter, f. 17/2 1850 i Norgärde, självmord 13/5 1909

Sara Lisa, f. 3/11 1851 ibm, gm Johan Persson nedan

Daniel, f. 6/5 1861 i Grytänge, se nedan

Sophia, f. 2/9 1865 ibm, död 15/7 samma år

Jakob, f. 7/8 1866 ibm, död 16/5 1869

Jakob, f. 15/12 1870 ibm, död 11/12 samma år

Hemmansägaren, Isaks

Johan Persson, f. 18/3 1851 i Broby, gift 18/11 1875, död 15/9 1899.

Sambo: Sara Lisa Persdotter, f. 3/11 1851 i Norgärde, död 3/6 1908.

Styvbarn: Jacob Andersson, f. 6/7 1879 i Grytänge

Karl Lundkvist, f. 20/1 1895 ibm

Anm. Sara Lisa Persdotter, född 1851, var änka efter Anders Jansson, född 1834 i Grytänge. Jakob Andersson och Karl Lundkvist härrörde från detta äktenskap. Jämför under Christophers längre fram. Jakob Andersson eller Karl Lundkvist kan eventuellt ha tagit över styvfaderns hemman.

Hemmansägaren, Per Jans

Daniel Persson, f. 6/5 1861 i Grytänge, gift 9/7 1898, död 7/11 1927.

Hustru: Sara Sofia Eriksson, f. 5/11 1857 i Grangärde, död 11/2 1927.

Barn: Hilda Sofia, f. 27/8 1893 i Grytänge, se nedan

Anna Valentina, f. 14/2 1895 ibm, gift Andersson, Lågnäset

Fosterson: Algot Hellgren, f. 26/10 1903 ibm, till Hedemora

Vikas.

Hemmansägaren, Vikas

Daniel Erik Persson, f. 12/4 1888 i Sunnansjö By, gift 29/11 1924, död 11/8 1970,

Hustru: Hilda Sofia Danielsson, f. 27/8 1893 i Grytänge, död 27/2 1968.

Barn: Birgit Sofia, f. 5/2 1925 i Grytänge, död ogift 18/1 1973

Bertil Daniel, f. 3/1 1929, död ogift 9/11 2006

Bo Erik, f. 2/6 1935 ibm se nedan

Hemmansägaren

Bo Erik Pettersson, f. 2/6 1935 i Grytänge, gift 6/9 1969, död 20/2 2004.

Hustru: Ulla-Britt Svahn, f. 24/12 1935 i Tåsjö, Ångermanland, frånskild 24/10 1991

Barn: Anna Kristina, f. 7/3 1970 i Järfälla

Per Pers 1/4 mantal.

Bergsmannen

Nils Olofsson, f. ca 1500 troligen i Grytänge, död omkring 1560.

Hustru: Tillnamnet obekant

Barn: Mats, f. ca 1525 i Grytänge, se nedan

Bergsmannen

Mats Nilsson, f. ca 1525 i Grytänge, död omkring 1570.

Hustru: Till namnet obekant

Barn: Nils, f. ca 1550 i Grytänge, se nedan

Bergsmannen

Nils Matsson, f. ca 1550 i Grytänge, gift ca 1575, död omkring 1610.

Hustru: Till namnet okänd.

Barn: Anders, f. ca 1575 i Grytänge

Elin, f. ca 1585 ibm, gm Per Persson nedan

Barbro, f. ca 1590 ibm, gm Per Jonsson, se Lars Pers

Anm. Den ovan redovisade skäktföljden är antaganden vilka bygger på uppgifter från Årliga Räntan och från Mantalslängderna. Den enda säkra uppgiften är hämtad ur domboken, av vilken det framgår att Per Jonsson är måg åt Nils Matsson.

Bergsmannen, Per Matts

Per Persson, f. ca 1575 eventuellt i Sunnansjö By, gift ca 1605, död 6/3 1636.

Hustru: Elin Nilsdotter? f. ca 1585 i Grytänge, död /12 1635

Barn: Barbro, f. ca 1610 i Grytänge

Karin, f. 1698 ibm, till Räfåla

Nils, f. 1616 ibm, se nedan

Hans, f. 1618 ibm

Bergsmannen

Nils Persson, f. 1616 i Grytänge, gift 12/4 1645, död 28/8 1676 i Sunnansjö By.

Hustru: Barbro Eriksdotter, f. 1621 i Lågnäset, död 13/6 1675 i Sunnansjö By.

Barn: Brita, f. 11/9 1645 i Grytänge, gm Per Halvarsson i Gonäs
Per, f. 2/5 1647 ibm, död 16/10 samma år
Jon, f. 1/10 1648 ibm, se nedan
Erik, f. 20/4 1651 ibm, död 6/8 1654
Olof, f. 2/11 1653 ibm
Erik, f. 22/2 1658 ibm, se nedan

Skomakaren

Erik Nilsson, f. 22/2 1658 i Grytänge. Gift 26/6 1681

Familjen utflyttad till

Hustru: Karin Andersdotter, f. 3/5 1661 i Broby

Sunnansjö By

Barn:: Barbro, f. 3/2 1682 i Sunnansjö By, gift i Sandviken
Elisabet, f. 25/4 1684 ibm., död 26/10 1684
Anders, f. 14/6 1685 ibm

Jon Nilsson, f. 1/10 1648 i Grytänge, gift 17/11 1672, utflyttad

Hustru: Anna Ersdotter, f. 8/8 1636 i Norrbo, död 2/5 1675

Barn: Nils, f. 2/2 1674 i Grytänge

Hans Pers – Hjärpes.

Bergsmannen

Hans Persson, f. 1618 i Grytänge, gift 1642 och ca 1644, död 27/5 1667.

Hustru: Karin Andersdotter, f. ca 1620 i Botåker, gift 4/1 1642, död omkring 1643.

Hustru 2: Anna Eriksdotter, f. 1627 i Ludvika, gift ca 1644, död 7/4 1695.

Barn: Peder, f. 20/4 1646 i Grytänge, se nedan
Mårten, f. 19/4 1648 ibm, se Mårtens
Brita, f. 18/8 1651 ibm., död 21/12 samma år
Rebecka, f. 19/6 1653 ibm, gm Erik Persson i Sunnansjö By
Erik, f. 20/21 1656 ibm, till Gärde
Mats, f. 11/10 1658 ibm
Hans, f. 24/2 1661 ibm död 31/3 samma år
Olof, f. 31/3 1662 ibm, död 20/9 1663
Olof, f. 26/3 1665 ibm, död ogift 27/5 1698
Daniel, f. 1667 ibm död ogift 25/6 1698

Bergsmannen

Per Hansson, f. 20/4 1646 i Grytänge, gift 1/1 1674, död 2/2 1718.

Hustru: Kerstin Olsdotter, f. 26/3 1648 i Västansjö, död 11/7 1695.

Barn: Anders, f. 14/11 1675 i Grytänge
Brita, f. 1/11 1677 ibm, gm Per Ersson Hjärpe nedan

Bergsmannen

Per Ersson Hjärpe, f. 5/8 1677 i Sörgovik (Sörvik), gift 6/10 1701, död 2/11 1749.

Hustru: Brita Persdotter, f. 1/11 1677 i Grytänge, död 7/1 1757.

Barn: Kerstin, f. 3/7 1702 i Grytänge
Anna, f. 10/12 1703 ibm
Brita, f. 9/2 1705 ibm, gm Johan Larsson nedan
Karin, f. 3/6 1706 ibm, tidigt död
Erik, f. 4/2 1708 ibm, ogift dräng, död 30/4 1733
Hans, f. 14/9 1709 ibm
Karin, f. 24/10 1711 ibm
Elisabet, f. 6/11 1714 ibm, gm Erik Persson nedan
Margreta, f. 29/6 1716 ibm, gm Lars Mattsson, se Lars Matts nedan

Bergsmannen

Johan Larsson, f. 27/4 1710 i Stensbo, gift 3/10 1736, utflyttad

Hustru: Brita Persdotter, f. 9/2 1705 i Grytänge, död 21/8 1738.

Barnlösa

Bergsmannen

Erik Persson, f. 9/12 1711 i Sandviken, gift 3/10 1736

Hustru: Elisabet Persdotter, f. 6/11 1714 i Grytänge

Barn: Petter, f. 18/8 1737 i Sandviken

Erik, f. 4/2 1740 i Grytänge

Elisabet, f. 4/3 1741 ibm

Erik, f. 10/7 1742 ibm

Familjen utflyttad till
Sandviken
omkring 1743-

Lars Matts.

Bergsmannen

Lars Mattsson, f. 16/9 1718 i Stensbo, gift 1744, död 22/9 1764

Hustru: Margreta Persdotter Hjärpe, f. 29/6 1716 i Grytänge, död 4/5 1797.

Barn: Brita, f. 10/10 1748 i Grytänge, död 9/5 1750

Petter, f. 17/5 1750 ibm, död 6/6 samma år

Margreta, f. 16/5 1751 ibm, gm Per Ersson nedan

Per, f. 20/11 1753 ibm, död 29/9 1758

Mats, f. 30/9 1760 ibm, död 1/3 1768

Hemmansägaren

Per Ersson, f. 4/10 1757 i Sunnansjö, gift 1784, död 13/4 1804.

Hustru: Margreta (Greta) Larsdotter, f. 16/5 1751 i Grytänge, död 1804.

Barn: Erik, f. 21/7 1785 i Grytänge, död 20/9 1789

Petter, f. 2/10 1787 ibm, död 20/1 1790

Lisa, f. 3/9 1789 ibm, gm Johan Olsson nedan

Maria, f. 26/6 1792 ibm, till Söderbärke 1811

Johan, f. 13/4 1794 ibm, död 20/1 1797

Hemmansägaren och Barnaläraren

Johan Olsson, f. 5/10 1780 i Kyrkbyn, gift 1808, död 1/5 1852.

Hustru: Lisa Persdotter, f. 3/9 1792 i Grytänge, död 5/7 1857.

Barn: Petter, f. 2/2 1811 i Grytänge, död 1/1 1813
Stina, f. 26/1 1814 ibm, gm Anders Jansson nedan
Maria, f. 8/1 1817 ibm
Sara Lisa, f. 10/4 1820 ibm, död 12/7 1850
Catharina, f. 16/5 1823 ibm
Sophia, f. 14/5 1826 ibm
Per Herman, f. 29/6 1829 ibm
Anders Gustaf, f. 3/1 1834 ibm

Hemmansägaren

Anders Jansson, f. 23/3 1816 i Norgärde, gift 1847, utvandrad till Amerika 1879.

Hustru: Stina Jansdotter, f. 26/1 1814 i Grytänge, död 1/1 1878.

Barn: Stina Lisa, f. 23/12 1847 i Grytänge, gm A.G. Andersson nedan
Petter, f. 6/9 1850 ibm, se nedan

Hemmansägaren

Anders Gustaf Andersson, f. 8/10 1848 i Ludvika, gift 11/7 1874 Familjen utvandrad till

Hustru: Stina Lisa Andersdotter, f. 23/12 1847 i Grytänge Amerika år 1879

Barn: Per Johan, f. 8/10 1869 i Grytänge, (hennes)
Per Gustaf, f. 12/9 1874 ibm
Per Alfred, f. 24/11 1877 ibm

Hemmansägaren

Petter Andersson, f. 6/9 1850 i Grytänge, gift 24/10 1874, Familjen utvandrad till

Hustru: Anna Greta Andersdotter, f. 29/4 1855 i Kvarngärde Amerika 1879.

Barn: Per Gustaf, f. 23/4 1874 i Grytänge
Carl Johan, f. 28/1 1876 ibm
Jakob Erik, f. 14/10 1877 ibm

Jakobssons.

I och med att Anders Jansson, sonen Petter Andersson och mågen Anders Gustaf Andersson år 1879 med sina familjer emigrerade till Amerika försvann denna släktgren från Grytänge. Hemmansdelen förvärvades sannolikt av Anders Jansson och Greta Kajsa Bergström, inflyttade till Grytänge år 1879.

Rättaren, senare hemmansägaren

Not Anders Jansson, f. 20/1 1806 i Östersaxen, gift 29/10 1837, död 5/12 1887.

Hustru: Greta Cajsa Bergström, f. 2/9 1816 i Falun, död 29/6 1893.

Barn: Anders Gustaf, f. 21/2 1839 i Östersaxen, till Sunnansjö Bruk
Carl Vilhelm, f. 5/12 1842 i Sunnansjö Gård
Jakob, f. 25/1 1847 ibm, död ogift 20/4 1916

Hemmansägaren och skraddaren

Carl Vilhelm Andersson, f. 5/12 1842 i Sunnansjö Gård, gift 16/10 1870, död 7/8 1922.

Hustru: Anna Lisa Jansdotter, f. 13/2 1843 i Kyrkbyn, död 18/1 1908.

Barn: Anna Maria, f. 8/4 1871 i Hängenbodarna, se nedan

Hemmansägaren och båtkarlen

Daniel Jakobsson, f. 23/10 1863 i Broby, gift 4/4 1896, död 8/3 1933.

Hustru: Anna Maria Andersson, f. 8/4 1871 i Hängenbodarna, död 11/5 1960.

Barn: Edit Elisabet, f. 28/11 1897 i Grytänge, död 20/3 1898
Rut Elisabet, f. 29/4 1899 ibm, gm August Henrik Persson, Broby
Karl Henrik, f. 19/7 1901 ibm, död 22/7 samma år
Hilda Maria, f. 18/1 1903 ibm, gift Westre, Sollentuna
Per Gustaf, f. 21/1 1906 ibm se nedan
Anna Viola, f. 28/8 1908 ibm gift Johansson, Sollentuna

Hemmansägaren

Per Gustaf Jakobsson, f. 21/1 1906 i Grytänge, gift 13/11 1937, död 17/9 1997.

Hustru: Gunhild Kristina Saxén, f. 27/4 1917 i Finnsviken, död 15/3 1910.

Barn: Maria Kristina, f. 7/2 1938 i Grytänge, död 8/3 samma år

Mårtens.

Bergsmannen

Mårten Hansson, f. 17/9 1648 i Grytänge, gift 6/11 1681, död 10/3 1717.

Hustru: Elisabet Mattsdotter, f. 29/12 1655 i Grytänge, död 8/4 1707.

Barn: Hans, f. 5/8 1682 i Grytänge, se nedan
Erik, f. 11/12 1684 ibm, se nedan
Brita, f. 27/10 1687 ibm, död 1698
Mårten, f. 21/10 1690 ibm, död 1698
Elisabet, f. 20/11 1694 ibm

Bergsmannen

Hans Mårtensson, f. 5/8 1682 i Grytänge, gift 11/10 1703, död 19/12 1750.

Hustru: Brita Hansdotter, f. 20/10 1676 i Norrbo, död 5/7 1753.

Barn: Karin, f. 19/10 1704 i Grytänge
Elisabet, f. 9/1 1706 ibm
Brita, f. 4/2 1708 ibm
Mårten, f. 9/1 1710 ibm, gift till Norrbo
Hans, f.- 8/1 1713 ibm, gift till Kullen
Per, f. 7/2 1716 ibm, se nedan
Olof, f. 4/1 1722 ibm

Bergsmannen, Mårtens

Per Hansson, f. 7/2 1716 i Grytänge, gift 24/6 1740, död 4/5 1788.

Hustru: Anna Johansdotter, f. 26/12 1712 i Sunnansjö By, död 2/5 1768.

Hustru 2: Barbro Jansdotter, f. 3/9 1711 i Sandviken, gift 1769, död 14/9 1789.

Barn: Elisabet, f. 24/2 1743 ibm
Johan, f. 17/7 1746 ibm, se nedan
Brita, f. 9/2 1749 ibm, gm Erik Johansson, till Botnäset
Anna, f. 25/1 1751 ibm, död 28/1 samma år
Erik, f. 23/11 1751 ibm tvilling
Petter, f. 23/11 1751 ibm, tvilling
Anna, f. 27/10 1752 ibm, tidigt död
Christopher, f. 12/12 1755 ibm, se Christophers, sid. 46
Anna, f. 2/4 1759 ibm

Masmästaren

Johan Persson, f. 17/7 1746 i Grytänge, gift ¼ 1767, död 4/1 1815.

Hustru: Margta Andersdotter, f. 11/11 1746 i Sandviken, död 6/12 1812.

Barn: Christina, f. 17/11 1767 i Grytänge, död 7/2 1769
Petter, f. 4/2 1770 ibm, se nedan
Johan, f. 8/7 1773 ibm, död 14/8 1775
Maria, f. 15/5 1776 ibm, gift till Norr Västansjö
Karin, f. 10/4 1778 ibm, död 1791
Stina, f. 1/5 1781 ibm, tidigt död
Anders, f. 24/4 1784 ibm, tidigt död
Christina, f. 21/5 1787 ibm, död 1790
Johan, f. 3/6 1790 ibm död 1790
Anders, f. 24/3 1792 ibm, gift till Sunnansjö By

Hemmansägaren

Petter Jansson, f. 4/2 1770 i Grytänge, gift 1790, död 9/2 1822.

Hustru: Anna Jansdotter, f. 7/1 1764 i Broby, död 11/9 1840.

Barn: Johan, f. 28/4 1791 i Grytänge, se nedan
Petter, f. 7/11 1794 ibm
Elisabet, f. 23/15 1796 ibm
Anna, f. 14/7 1797 ibm, gm Per Hansson, Östanbjörka
Anders, f. 29/11 1800 ibm
Maria, f. 1/1 1803 ibm tidigt död
Maria, f. 24/4 1806 ibm

Hemmansägaren, Per Jans

Jan Persson, f. 28/4 1791 i Grytänge, gift 1817, död 18/7 1857.

Hustru: Catharina Ersdotter, f. 24/1 1793 i Botåker, död 12/5 1842.

Barn: Stina, f. 26/11 1818 i Grytänge
Petter, f. 27/8 1820 ibm, se nedan
Sara, f. 18/8 1822 ibm, gift Hansson, Kyrkbyn
Maja, f. 30/5 1824 ibm,
Anna, f. 1826 ibm, gift Runnqvist, Kvarngärde
Johanna, f. 13/9 1828 ibm, gift Mogren, Stockholm
Karin, f. 2/2 1831 ibm, död samma år
Jan, f. 21/4 1832 ibm
Karin, f. 11/11 1834 ibm, gift Jansson, Sandviken
Johan, f. 23/3 1840 ibm

Masmästaren

Peter Jansson Sundberg, f. 27/8 1820 i Grytänge, gift 3/12 1848

Hustru: Carolina Sophia Vilhelmina Öholm, f. 24/10 1826 i Lerbäck,. Närke

Barn: Johanna Sophia, f. 27/9 1849 i Grytänge, gift Persson, Bommarsbo
Augusta Carolina, f. 11/12 1852 i Norgärde, gift Lundin, Fellingsbro
Per Johan, f. 11/7 1854 i Grytänge, död 20/7 1854
Sara Elisabet, f. 26/11 1855 ibm, död 6/4 1873 i Söderbärke
Per Johan, f. 21/12 1858 ibm

Se anm. nedan.

Anm. Sundberg med familj utflyttad till Morgårdshammar i Norrbärke den 1/11 1860 där Per Jansson Sundberg fick anställning som masmästare. Han avled den 31/1 1870 i Finngården, Änkan Carolina Öholm dog den 14/2 1910 i Vik, Söderbärke. I och med familjens utflyttning 1860 försvann denna släktgren från Grytänge. Hemmanet förvärvades sannolikt av Garvar Lundholm.

Christophers.

Bergsmannen

Christopher Persson, f. 12/12 1755 i Grytänge, gift 1777 och 1794, död 16/2 1830.

Hustru: Catharina Olsdotter, f. 29/11 1753 i Broby, gift 1777, död 30/12 1792.

Hustru 2: Stina Larsdotter, f. 2/3 1769 i Rämsbyn, gift 1794, död 1834 i Falun.

Barn: Anna, f. 10/4 1778 i Grytänge, död 25/11 1779
Lisa, f. 14/10 1780 ibm, gm Lars Andersson, N. Västansjö
Anna, f. 25/12 1783 ibm

Catharina, f. 21/1 1785 ibm, död 8/1 1790

Johan, f. 17/3 1787 ibm, död 10/10 1789

Christina, f. 7/9 1789 ibm, gm Anders Jansson, Broby

Petter, f. 25/11 1791 ibm, se nedan

2:a giftet: Johan, f. 8/3 1795 ibm, död 9/2 1797

Anders, f. 13/4 1797 ibm, död 21/8 1800

Maria, f. 17/8 1800 ibm

Anders, f. 12/4 1801 ibm se nedan

Jan, f. 13/12 1808 ibm, se Jan Christophers nästa sida

Dagkarlen

Per Christophersson, f. 25/11 1791 i Grytänge, gift 4/7 1819, död 18/5 1860 i Stakhedern.

Hustru: Stina Gördsdotter, f. 22/12 1792 i Stakheden, död 18/4 1872 i Stakheden.

Barn: Anna Stina, f. 15/12 1819 i Grytänge, gift till Tjappan

Carolina, f. 9/10 1821 ibm gift Jansson, Stakheden

Anders, f. 23/7 1825 ibm död samma år

Jan Petter, f. 4/8 1826 ibm, till Stakheden

Anders, f. 4/12 1831 i Stakheden

Maria, f. 24/3 1833 ibm, gift Jansson, Stakheden

Hemmansägaren, senare arbetaren

Anders Christophersson, f. 12/4 1801 i Grytänge, gift 1821, död 22/4 1880 i Pärby.

Hustru: Lisa Andersdotter, f. 24/12 1794 i Grytänge, död 7/6 1878 i Skallberget.

Barn: Petter, f. 14/3 1822 i Grytänge

Stina, f. 17/9 1824 ibm

Jan, f. 1/10 1827 ibm se nedan

Sara, f. 30/7 1830 ibm, gift Andersson, Rålinjeåsen, Västmanland

Maja, f. 17/12 1832 ibm, gm Isak Olsson i Bornholm

Anders, f. 26/9 1835 ibm, se nästa sida

Anm. Familjen utflyttad till Skallberget och sonen med familj till Kullen.

Hemmansägaren, Christophers

Jan Andersson, f. 1/10 1827 i Grytänge, gift 30/1 1855, död 27/9 1903 i Kullen.

Hustru: Marit Jönsdotter Källberg, f. 2/3 1832 i Särna, död 2/10 1918 i Kullen.

Barn: Johanna Maria, f. 23/10 1855 i Kaplansgården, gm P.A. Andersson, Kullen
 Sara Lisa, f. 16/2 1858 i Grytänge
 Sophia, f. 10/1 1860 ibm
 Anna Matilda, f. 5/11 1868 ibm, död 19/11 samma år
 Emma Christina, f. 25/6 1872 ibm, död 17/7 samma år
 Anna Matilda, f. 14/3 1874 ibm, gm Olof Hedin, Kullen

Arbetaren, Christopers

Anders Andersson, f. 26/9 1835 i Grytänge, gift 10/9 1859, död 29/1 1907 i Stensbo.

Hustru: Anna Stina Jansdotter, f. 8/2 1829 i Grytänge, död 1/9 1895 i Stensbo.

Barn: Johanna Sophia, f. 25/10 1859 i Grytänge
 Erik, f. 30/5 1862 ibm, bosatt i Stensbo
 Per Johan, f. 19/2 1865 ibm
 Sara Lisa, f. 23/10 1868 ibm, gift Broman, Stensbo

Jan Christophers.

Arbetaren

Jan Christophersson, f. 13/12 1808 i Grytänge, gift 25/10 1828, död 20/10 1874.

Hustru: Stina Andersdotter, f. 17/11 1807 i Sunnansjö By, död 22/9 1886.

Barn: Petter, f. 15/12 1832 i Grytänge
 Anders, f. 3/1 1839 ibm, se nedan
 Sara, f. 10/12 1843 ibm, gm Anders Matts Johan Jansson, Stakheden

Arbetaren, Christophers

Anders Jansson, f. 3/1 1839 i Grytänge, gift 1861 och 1892, död 29/4 1899.

Hustru: Sara Jansdotter, f. 11 1838 i Broby, gift 28/12 1861, död 5/1 1890.

Hustru 2: Sara Lisa Persdotter, f. 3/11 1851 i Norgärde, gift 30/4 1892, död 3/6 1908.

Barn: Johanna Augusta, f. 10/9 1863 i Broby
 Susanna Maria, f. 7/7 1866 ibm, gm Daniel August Saxén, Finnsviken
 Lars Johan, f. 28/8 1869 ibm
 Sophia Christina, f. 6/9 1871 ibm, död 8/2 18
 Sophia Eleonora, f. 10/7 1877 ibm. gm Johan Adolph Petersson, Sandviken
 Jakob, f. 6/7 1879 ibm se Arvid Jakobssons nedan
 Anna Charlotta, f. 5/6 1881 ibm, död 18/8 samma år
2:a giftet: Karl, f. 20/1 1895 ibm, se Lundkvist, nästa sida.

Anm. Sara Lisa Persdotter, född 1851, blev efter makens död sambo med hemmansägaren Isaks Johan Persson i Grytänge. Styvsonen Jakob Andersson och sonen Karl Lundkvist följde med till dennes hemman och någon av dem kan ha blivit ägare av nämnda hemman. Se sidan 39 ovan.

Arvid Anderssons.

Gruvarbetaren

Jakob Andersson, f. 6/7 1879 i Grytänge, gift 26/8 1916, död 14/11 1931.

Hustru: Ida Carolina Pettersson, f. 30/5 1881 i Nya Prästhyttan, död 22/2 1958.

Barn: Karl Erik, f. 8/45 1906 i Grytänge (hennes), till Grängesberg
Julia, f. 28/8 1908 ibm (hennes) gm Karl Ivar Jansson, Sunnansjö By

Gemens. Johan Arvid, f. 3/7 1911 ibm, se nedan

Byggnadsarbetaren

Johan Arvid Andersson, f. 3/7 1911 i Grytänge, gift 15/10 1938, död 3/7 1989.

Hustru: Karin Linnéa Kristina Andersson, f. 17/8 1906 i Västra Stenby, Östergötland

Barn: Lars Arvid, f. 4/11 1942 i Grytänge, se nästa sida

Anm. Änkan Karin Andersson, född 1906, kom efter Arvid Anderssons död till Solgärde där hon avled den 11/5 1994.

Lars Arvid Andersson, f. 4/11 1942 i Grytänge

Sambo: Lisbet Viktoria Borg, f. 30/4 1945 i Ludvika

Barn: Lars Jonas, f. 5/12 1981 i Grytänge
Karin Sofia Elisabet, f. 25/10 1984 ibm

Anm. Lisbet Borg var änka efter Leif Ove Borg i Grängesberg.

Lundqvist.

Snickaren

Karl Lundqvist, f. 20/1 1895 i Grytänge, gift 3/5 1919, död 5/0 1937.

Hustru: Karin Betty Hedberg, f. 15/9 1897 i Lågnäset, död 23/10 1963.

Barn: Karl Gustaf, f. 10/8 1919 i Grytänge, se nedan
Alf Anders, f. 1/3 1924 ibm, till Sundbyberg, senare Halmstad
Karin Maj Elisabet, f. 23/11 1930 ibm, se nedan

Karl Gustaf Lundqvist, f. 10/8 1919 i Grytänge, gift 9/11 1957, död 11/4 2006.

Hustru: Ester Karlsson, f. 8/1 1929 i Bringsjöberg

Barn: Karl Anders, f. 2/5 1958 i Grytänge, till Nyhammar

Martin Fridolf Jakobsson, f. 15/1 1925 i Holen, död 11/8 1987.

Hustru: Sonja Kristina Persson, f. 6/12 1932 i Räfåla, död 30/9 1960

Sambo: Karin Maj Elisabet Lundqvist, f. 23/11 1930 i Grytänge

Barn: Martin Tommy, f. 9/1 1955 i Grangärde, till Ludvika
Karl Börje Lundqvist, f. 18/4 1960 i Grytänge, se nedan

Karl Börje Lundqvist, f. 18/4 1960 i Grytänge

Sambo: Gun Britt Marie Eriksson, f. 3/4 1961 i Grängesberg

Barn: Karl Johan Villy, f. 20/6 1984 i Grytänge
Karl Martin Jimmy, f. 7/2 1986 ibm

Erik Mårtens.

Bergsmannen

Erik Mårtensson, f. 11/12 1684 i Grytänge, gift 29/6 1712, död 12&5 1740.

Hustru: Anna Mattsdotter, f. 11/12 1678 i Broby, död 8/6 1750.

Barn: Margreta, f. 14/10 1714 i Grytänge, se nedan

Hemmansägaren

Lars Larsson, f. 6/1 1711 i Grytänge, (se sid. 32 ovan), gift 20/10 1740, död 26/5 1781.

Hustru: Margreta Eriksdotter, f. 145/10 1714 i Grytänge, död 22/1 1802.

Barn; Elisabet, f. 1/9 1741 i Grytänge, gift till Gonäs

Erik, f. 13/12 1743 ibm

Anna, f. 21/2 1735 ibm,

Petter, f. 24/8 1746 ibm, tidigt död

Lars, f. 6/10 1747 ibm, död 1766

Petter, f. 7/11 1749 ibm

Johan, f. 24/4 1751 ibm, se nedan

Olof, f. 5/11 1753 ibm, död 26/12 samma år

Karin, f. 15/4 1755 ibm, död 12/8 1756

Mats, f. 28/5 1756 ibm, död 12/8 samma år

Anders, f. 20/12 1757 ibm

Hemmansägaren

Johan Larsson, f. 24/4 1751 i Grytänge, gift 26/12 1785, död 20/2 1812.

Hustru: Jut Lisa Ersdotter, f. 19/3 1758 i Norr Västansjö, död 3/6 1832.

Barn: Stina, f. 22/9 1786 ibm, gm Hans Andersson nedan

Erik, f. 12/5 1790 ibm, död 8/7 1799

Elisabet, f. 3/3 1793 ibm

Maria, f. 29/2 1796 ibm gm Anders Ersson i Grytänge, sid. 37 ovan

Hemmansägaren

Hans Andersson, f. 14/3 1794 i Sandviken, gift 1815, död 3/5 1874.

Hustru: Stina Jansdotter, f. 22/9 1786 i Grytänge, död 5/3 1874.

Barn: Maria, f. 22/9 1816 i Grytänge, gm Daniel Larsson nedan

Stina, f. 5/1 1819 ibm, gm Snuv J.P. Andersson nedan

Karin, f. 16/5 1821 ibm, död 29/6 1844

Johanna, f. 12/3 1823 ibm, gm Daniel Persson nedan

Jan, f. 12/5 1828 ibm, tvilling

Sara, f. 12/5 1828 ibm, tvilling, död ogift 19/8 1899, fattighjon

Daniel Lars.

Hemmansägaren

Daniel Larsson, f. 7/9 1815 i Forstäppan, gift 25/11 1843, död 26/11 1893 i Botåker.

Hustru: Maria Hansdotter, f. 22/9 1816 i Grytänge, utflyttad

Barn: Jan Petter, f. 1/10 1844 i Grytänge, till Forstäppan

Daniel, f. 19/3 1846 ibm, död ogift 29/8 1914 i Botåsen

Anders, f. 10/1 1849 i Norsån, till Skattlösberg

Stina Maria, f. 22/11 1851 i Grytänge, gift Persson, Botåker

Anm. Hemmanet förvärvat av Christophers Jan Andersson, född 1827, se sid. 47 ovan.

Daniel Pers.

Hemmansägaren

Daniel Persson, f. 22/2 1817 i Norrbärke, gift 3/11 1846, död 8/2 1879.

Hustru: Johanna Hansdotter, f. 12/3 1823 i Grytänge, död 6/7 1903.

Barn: Petter, f. 28/2 1849 i Grytänge, se nedan

Sophia Christina, f. 16/10 1853 ibm, gift Kvarnström, Stora Tuna

Hemmansägaren

Petter Danielsson, f. 28/2 1849 i Grytänge, gift 28/12 1874

Hustru: Kristina Andersdotter, f. 11/6 1846 i Hästberget

Barn: Sofia Karolina, f. 6/10 1875 i Kyrkbyn

Anna Leontina, f. 28/6 1878 i Grytänge, gift Karlsson, Skommarbo

Ida Kristina, f. 7/9 1881 ibm, död ogift 13/10 1950 i Skommarbo

Anm. Familjen utflyttad till Bångbro på 1890-talet. Petter Danielsson står där noterad som kusk. Han avled den 28/6 1924 och hans hustru Kristina den 11/3 1917, båda skrivna på Skommarbo i Nya Kopparberg.

Snuv Jan Petters.

Hemmansägaren. Snuv

Jan Petter Andersson, f. 13/7 1822 i Räfåla, gift 24/3 1845, död 7/8 1901 i Finnsviken.

Hustru: Stina Hansdotter, f. 18/1 1819 i Grytänge, död 27/7 1905 i Finnsviken.

Barn: Anders Berglund, f. 15/6 1848 i Räfåla, se nedan

Jan Petter Berglund, f. 24/2 1851 ibm, till Älvkarleby

Anm. Familjen inflyttad från Räfåla till Grytänge år 1874

Hemmansägaren

Anders Jansson Berglund, f. 15/6 1848 i Räfåla, gift 9/6 1878

Hustru: Albertina Olsdotter, f. 10/7 1854 i Grangärde

Barn: Augusta, f. 2/8 1880 i Grytänge, tvilling

Hulda Sofia, f. 2/8 1880 ibm, tvilling

Karl Johan, f. 28/11 1882 ibm, till Klenshyttan

Johan Erik, f. 1886 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Björnhyttan på 1890-talet. Anders Berglund avliden den 13>/8 1909 i Gonäsheden och hans änka Albertina den 5/11 1926 i Blötberget.

Lars Pers hemmansdel.

Bergsmannen

Per Jonsson, f. ca 1595 i Sunnansjö By, gift ca 1625, död 28/2 1636.

Hustru: Barbro Nilsdotter, f. ca 1600 i Grytänge, död 29/11 1635.

Barn: Elisabet, f. 1628 i Sunnansjö By, gm. Nils Hansson i Västansjö

Brita, f. 1630 ibm,

Lars, f. 1635 ibm, se nedan

Anm. Barbro Nilsdotter var dotter till Nils Mattsson i Grytänge, se sid. 41 ovan.

Bergsmannen

Lars Persson, f. 1635 i Sunnansjö By, gift 6/11 1664, död 21/2 1688.

Hustru: Marit Nilsdotter, f. 12/2 1632 i Kyrkbyn, död 2/12 1700.

Barn: Barbro, f. 14/1 1666 i Grytänge, se Olof Pers nedan
Jon, f. 25/5 1670 ibm, se nedan

Bergsmannen

Jon Larsson, f. 25/5 1670 i Grytänge, gift 1/11 1704, död 17/8 1745.

Hustru: Karin Fransdotter, f. 7/1 1664 i Sunnansjö By, död 21/5 1759.

Barn: Johan, f. 30/12 1705 i Grytänge
Lars, f. 10/2 1707 ibm
Elisabet, f. 11/4 1709 ibm
Karin, f. 21/5 1710 ibm, gift 2/7 1745, död 24/8 1782
Margreta, f. 15/7 1712 ibm
Per, f. 19/1 1714 ibm
Jon, f. 14/5 1716 ibm se nästa sida
Lars, f. 18/4 1723 ibm, till Stora Tuna
Mats, f. 20/2 1729 ibm se Mats Jons nästa sida

Bergsmannen

Jon Jonsson, f. 24/5 1716 i Grytänge, gift 1745, död 24/5 1750.

Hustru: Kerstin Ersdotter, f. /1 1725 i Sunnansjö By,

Barn: Lars, f. 5/6 1746 i Grytänge, död 14/7 1749
Catharina, f. 30/3 1748 ibm, död 8/8 1749
Lisbetta, f. 26/12 1749 ibm, död 14/5 1750

Anm. Som framgår ovan hade makarna inga efterlevande bröstarvingar. Änkan Kerstin Ersdotter gifte om sig med Johan Jonsson Sunnansjö By, och de bosatte sig i sistnämnda by. Hemmansdelen i Grytänge övertogs sannolikt av Jon Jonssons broder Mats Jonsson.

Mats Jons.

Bergsmannen

Mats Jonsson, f. 20/2 1729 i Grytänge, gift 24/6 1756, död 7/3 1705.

Hustru: Anna Larsdotter, f. 2/1 1737 i Broby, död 14/12 1812.

Barn: Johan, f. 7/1 1757 i Grytänge, död 1759
Catharina, f. 24/9 1759 ibm, gift till Norrvik
Mats, f. 20/11 1761 ibm, till Norrbärke
Margreta, f. 12/11 1764 ibm
Lars, f. 6/1 1768 ibm, död 18/8 1773
Jon, f. 6/12 1770 ibm, se nedan
Anna, f. 25/3 1774 ibm, död 21/7 samma år
Petter, f. 10/9 1775 ibm, se nedan
Erik, f. 3/9 1779 ibm
Anna, f. 24/11 1781 ibm

Bergsmannen

Jon Mattsson, f. 6/12 1770 i Grytänge, gift 16/10 1798, död 11/6 1812.

Hustru: Snuv Lisa Mattsdotter, f. /10 1776 i Sör Västansjö, död /2 1729.

Barn: Christina, f. 8/7 1799 i Grytänge, till Ludvika 1818

Catharina, f. 7/7 1801 ibm, tidigt död

Maria, f. 4/3 1803 ibm, gm Per Ersson i Botåker

Anna, f. 23/3 1806 ibm

Lisa, f. 4/11 1808 ibm, gm Gärdsvve Per Larsson, Karlsänge

Catharina, f. 3/9 1811 ibm, död 21/12 1812

Dagkarlen och kolaren

Per Mattsson, f. 10/9 1775 i Grytänge, gift 1806 och 1809

Hustru: Stina Mattsdotter, f. 1775 i Botgårde, gift 7/4 1806, död 9/10 1807 i Broby.

Hustru 2: Karin Andersdotter, f. 3/6 1785 i Stakheden, gift 3/4 2809

Barn: Anna, f. 7/2 1810 i Grytänge

Stina, f. 3/9 1812 i Stakheden, gift Ersson, Kullsågen

Anders, f. 3/7 1817 ibm, bosatt i Stakhedern

Catharina, f. 2/2 1821 ibm, gm Olars Anders Ersson, Morgärde

Johanna, f. 5/10 1828 ibm, gm Olars Petter Ersson (Saxberg), Hedbyn

Olof Pers.

Bergsmannen

Olof Persson, f. 11/6 1656 i Broby, gift 20/12 1686, död 26/1 1732.

Hustru: Barbro Larsdotter, f. 14/1 1662 i Grytänge, död 10/6 1740.

Barn: Karin, f. 15/4 1688 i Grytänge'

Per, f. 18/3 1691 ibm, se nedan

Anna, f. 20/12 1694 ibm

Lars, f. 30/12 1702 ibm, se Unge Lars Ols nedan

Bergsmannen

Per Olsson, f. 18/3 1691 i Grytänge, gift 28/12 1720, död 21/10 1736.

Hustru: Karin Persdotter, f. 2/8 1673 i Kvarngärde, död 1776.

Barn: Karin, f. 26/5 1722 i Grytänge, död ogift 13/4 1773

Elisabet, f. 30/9 1725 ibm

Anna, f. 3/11 1727 ibm, gm Lars Ersson nedan

Hemmansägaren

Lars Ersson, f. /5 1721 i Sunnansjö By, gift 26/12 1751, död 1773.

Hustru: Anna Persdotter, f. 3/11 1727 i Grytänge

Barn: Catharina, f. 5/10 1752 i grytänge, död 11/5 1753

Elisabet, f. 15/8 1754 ibm, gift till Botgårde

Anna, f. 22/9 1757 ibm, död 19/2 1764

Anm. Som framgår ovan försvann denna släktgren från Grytänge. Hemmansdelen troligen underlagd Lars Ols Per Larsson, se nedan.

Unge Lars Ols.

Bergsmannen, unge

Lars Olsson, f. 30/12 1702 i Grytänge, gift 9/11 1729, död 11/4 1774.

Hustru: Elisabet Johansdotter, f. 15/3 1704 i Sandviken, död 22/4 1773.

Barn: Petter, f. 28/5 1734 ibm, se nedan

Johan, f. 2/10 1737 ibm

Brita, f. 25/9 1739 ibm

Lisbet, f. 28/0 1742 ibm

Catharina, f. 8/9 1745 ibm

Bergsmannen, Lars Ols

Per Larsson, f. 28/5 1734 i Grytänge, gift 1760 och 1783, död 29/7 1804.

Hustru: Catharina Jansdotter, f. 28/12 1738 i Norgärde, gift 28/6 1760, död 7/5 1781.

Hustru 2: Anna Jansdotter, f. /2 1736 i Enkullen, gift 1758 och 5/7 1783, död 10/2 1816.

Barn: Catharina, f. 4/4 1762 i Norgärde

Anna, f. 17/4 1763 i Grytänge

Olof, f. 21/1 1765 ibm, se nästa sida

Margreta, f. 31/7 1767 ibm, gift till Gonäs

Lisa, f. 9/12 1772 ibm, gift till Säter

Christina, f. 23/11 1775 ibm gm Johan Eriksson, Sandviken

Bergsmannen

Olof Persson, f. 21/1 1765 i Grytänge, gift 1786, död 18/6 1804.

Hustru: Christina Jansdotter Risberg, f. 21/11 1761 i Krabbsjön, gift 1808, se sid. 33 ovan

2:a man: Anders Persson, f. 26/11 1751 i Botåker, gift 1808, se sid. 33 ovan

Barn: Catharina, f. 4/12 1787 i Grytänge, gm Per Andersson i Broby

Christina, f. 30/1 1790 ibm, gift till Norgärde

Anna, f. 10/3 1793 ibm

Maria, f. 26/12 1795 ibm, gm Litens Erik Ersson i Botgärde

Petter, f. 26/12 1798 ibm, se nedan

Lisa, f. 1/11 1802 ibm, gift till Norr Västansjö

Hemmansägaren

Per Olsson, f. 28/12 1798 i Grytänge, gift 1824, död 17/6 1753.

Hustru: Stina Persdotter, f. 28/11 1801 i Norrvik, död 18/9 1868.

Barn: Adrian, f. 16/12 1829 i Norrvik

Jan Petter, f. 15/11 1836 ibm

Sara Stina, f. 3/5 1839 ibm, död 16/10 1849

Johanna, f. 20/3 1843 i Grytänge, gm L.G. Granlund nedan

Hemmansägaren

Lars Gustaf Granlund, f. 11/3 1835 i Dala Floda, gift 31/10 1862, död 11/8 1920 i Broby.

Hustru: Johanna Persdotter, f. 30/3 1843 i Grytänge, död 13/12 1924 i Kvarngärde.

Barn: Per Gustaf, f. 13/6 1863 i Grytänge

Anna Maria, f. 31/3 1866 ibm, gift Johansson, Kvarngärde

Augusta, f. 27/7 1868 ibm, död ogift 21/1 1905 i Kvarngärde

Ida, f. 21/2 1870 ibm, död ogift 10/7 1907 i Kvarngärde

Carl Erik, f. 4/1 1872 ibm död ogift 1/7 1945 i Kvarngärde

Jakob Erik, f. 22/1 1875 ibm

Daniel Erik, f. 22/12 1881 ibm, till Ludvika

Övriga familjer.

Här nedan redovisas familjer som tillfälligt vistats i Grytänge och som synes sakna tidigare anknytning till byn.

Dagkarlen

Anders Andersson, f. 2/3 1796 i Östanmyra, gift 1815, död 20/9 1826.

Hustru: Stina Persdotter, f. 12/7 1788 i Broby, utflyttad

Barn: Petter, f. 8/12 1819 i Grytänge

Stina, f. 11/5 1821 ibm

Sara, f. 25/4 1827 ibm

Maria, f. 14/5 1827 ibm

Drängen

Petter Persson, f. 1/7 1823 i Lågnäset, gift 7/11 1846, död 28/8 1899 i Broby.

Hustru: Stina Andersdotter, f. 15/11 1822 i Broby, död 22/1 1893 i Broby.

Barn: Jan, f. 10/12 1846 i Broby, död 11/5 1847

Petter, f. 22/4 1848 ibm, bosatt i Broby

Anm. Petter Persson står noterad som hemmansägare i Broby.

Garvaren

Emil Mauritz Hellenberg, f. 5/10 1821 i Borås, gift 8/8 1850, död 1/12 1860.

Hustru: Lovisa Olsdotter, f. 27/12 1717 i Mora, död 9/6 1898

Barn: Matilda, f. 10/3 1848 i Linde (hennes)

Sara Lovisa, f. 30/1 1851 i Gärde, (hennes) död ogift 1873 i Lindesberg

Emma Bernhardina, f. 3/10 1852 ibm, gift till Norberg

Anders Magnus Erik, f. 2/8 1856 ibm

Maria Amalia, f. 28/4 1858 i Grytänge

Per Edvard, f. 9/12 1860 ibm, tyill Hulan, Dala Järna

Hemmansägaren

Anders Persson, f. 25/12 1825 i Botåsen, gift 4/4 1851, död 25/2 1918 i Sunnansjö By.

Hustru: Maja Ersdotter, f. 12/6 1830 i Botgärde

Barn: Sara Lisa, f. 20/5 1852 i Grytänge

Arbetaren, Karls

Anders Persson, f. 10/5 1830 i Stenberget, gift 22/5 1851

Familjen utflyttad till

Hustru: Eva Widiksdotter, f. 5/10 1829 i Stensbo

Västanå, Hedemora

Barn: Eva Johanna, f. 20/7 1851 i Grytänge

Arbetaren, Håk

Anders Andersson, f. 12/5 1842 i Forstäppan, gift 25/9 1875, död 6/6 1926 i Grytänge

Hustru: Johanna Sofia Lundberg, f. 16/6 1847 i Rossa, död 18/5 1917 i Grytänge

Barn: Maria Vilhelmina, f. 20/2 1876 i Forstäppan, gift Norström, Hedemora

Johanna Erika, f. 4/3 1878 ibm, gift Gustafsson, Gonäs

Karl Anton, f. 2/6 1880 ibm, till Långshyttan

Ida Matilda, f. 8/4 1883 ibm gift Hellbom, Borlänge

Albert, f. 13/12 1887 ibm, till Långshyttan

Garvaren

Carl Vilhelm Andersson, f. 11/11 1850 i Norrbärke, gift 7/12 1871

Hustru: Lovisa Johansson, f. 14/8 1844 i Stora Skedvi

Barn: Maria Charlotta, f. 15/8 1872 i Grytänge, gift Larsson, Bollnäs
Carl Gustaf, f. 21/1 1875 ibm, till Uppsala
Carl, f. 1/9 1879 ibm
Anna Olivia, f. 28/7 1880 ibm, gift Carlsson, Enköping
Carl Anton, f. 15/1 1883 ibm, till Uppsala
Signe Lovisa, f. 3/9 1886 i Myggnäset, gift Johansson, Ulricehamn
Carl August, f. 2/15 1891 ibm, till Uppsala

Anm. Familjen utflyttad från Grytänge till Mygg näset den 1/11 1885 där hustrun Lovis avled den 24/11 1924. Carl Vilhelm Andersson avled i Bollnäs den 15/2 1931.

Arbetaren

Nils Valdemar Lundberg, f. 24/9 1856 i Rossa, gift 24/3 1880

Familjen till

Hustru: Carolina Andersdotter, f. 2/5 1862 i Botnäset

Finnsviken

Barn: Clara Vilhelmina, f. 14/10 1881 i Grytänge, död 27/9 1886
Johan Verner, f. 12/8 1885 ibm, död 7/7 1887
Johan Verner, f. 7/3 1888 ibm, till Ludvika
Karl August, f. 24/10 1890 ibm till Laggarudden, Ludvika

omkring 1890

Arbetaren

Jan Erik Persson Stenkvist, f. 22/1 1862 i Ludvika, gift 19/3 1886

Hustru: Klara Sofia Lundberg, f. 26/12 1862 i Rossa

Barn: Klara Vilhelmina, f. 17/6 1886 i Grytänge, gift Persson
Anna Lovisa, f. 10/12 1888 ibm, död ogift 1/7 1920, Lundbergstorp
Werner Wallentin, f. 10/9 1891 i Ludvika, till Blötberget
Ester Elisabet, f. 5/5 1894 ibm, gift Andersson, Ludvika

Anm. Familjen utflyttad till Räfsnäs Fattiggård omkring år 1890. Jan Erik Stenkvist avliden 7/3 1899 i Finnäset. Änkan Klara Sofia Lundberg död 19/4 1941 i Lundbergstorp, Grängesberg. Dottern Klara Vilhelmina avliden som änka den 30/9 1953 i Tallmogården, Sunnansjö.

Järnvägsarbetaren

Erik Emil Ekendal, f. 1869 i Nora, död 19/8 1926 på okänd ort.

Hustru: Anna Gustava Bjurman, f. 5/7 1866 i Karbenning, död 28/3 1935 i Stockholm.

Barn: Anna Augusta, f. 1889 i Norberg, (hennes)
Elvira Josefina, f. 1894 i By

Anm. Anna Gustava Bjurman och dottern Anna Augusta står år 1890 skrivna på Kärrgruvan i Norberg. År 1900 står familjen Ekendal noterade på Grytänge.

Arbetaren

Otto Fredrik Andersson, f. 1871 i By, gift 12/12 1896

Hustru: Johanna Kristina Thornell, f. 3/11 1876 i By,

Barn; Karl Teodor, f. 6/1 1877 i By, till Borlänge
Ernst Fredrik, f. 16/1 1899 ibm, till Hofors
Ingrid Emilia, f. 28/12 1899 i Grytänge, gift Östberg, Avesta

Anm. Familjen inflyttad till Grytänge den 29/8 1900. utflyttad omkring år 1910. Otto Andersson avliden 14/10 1947 och hans änka Emilia den 20/4 1958, båda in Stora Tuna.

Järnarbetaren

August Jakobsson, f. 3/6 1882 i Broby, gift 26/7/10 1907, död 24/9 1969 i Broby.

Hustru: Alma Maria Danielsson, f. 20/3 1886 i Botnäset, död 10/11 1962 i Broby.

Barn: Gerda Elisabet, f. 27/8 1905 i Grytänge, gift Karlsson, Grängesberg
Karl Valter, f. 9/2 1908 ibm, till Grängesberg
Signe Maria, f. 10/3 1909 ibm, gift Andersson, Sunne
Lilly Matilda, f. 11/1 1911 ibm, gm Erik Ragnar Dahlström, Sunnansjö
Sven, f. 24/10 1912 ibm bosatt i Sunnansjö
Elsa Margareta, f. 22/8 1914 ibm, gift Lundström, Ludvika
August, f. 17/9 1916 ibm, bosatt i Sunnansjö
Nils, f. 16/12 1919 ibm, se nedan
Karin, f. 4/9 1925 ibm, gift Danielsson, Botgärde

Anm. Familjen utflyttad från Grytänge till Sandviken den 12/2 1931.

Busschauffören

Nils Jakobsson, f. 16/12 1919 i Grytänge, gift 12/9 1941, död 24/9 1989 i Epagärde, Sunnansjö.

Hustru: Anny Maria Falk, f. 20/5 1920 i Grangärde,

Barn: Nils Villy, f. 19/1 1940 i Grytänge, bosatt i Sunnansjö
Mary Anita, f. 3/3 1942 ibm, gift Stark, Högbacken, senare till Saxhyttan

Sågverksarbetaren

Gustaf Hansson, f. 6/6 1883 i Sundborn, gift 12/11 1914,

Hustru: Juliana Evelina Höglund, f. 21/10 1888 i Hosjö

Barn: Ellen Margit Sofia, f. 28/12 1910 i Hosjö, gift Hellberg, Falun
Saida Evelina, f. 16/8 1916 i Grytänge, gift Andersson, Falun

Anm. Familjen inflyttad från Hosjö den 19/8 1916. Utflyttad omkring 1945. Gustaf Hansson avliden den 24/8 1958 och hustrun den 7/5 1947, båda i Korsnäs.

Faktorn

Otto Jansson Gullmar, f. 6/3 1898 i Brastad, Bohuslän, gift 26/5 1928

Hustru: Märta Linnéa Jakobsson, f. 21/6 1803 i Leksand

Barn: Anna Marit, f. 19/11 1930 i Grytänge
Lars Olof, f. 21/5 1933 ibm, till Karlskoga
Eva Margareta, f. 19/8 1939 ibm

Anm. Familjen utflyttad från Grytänge till Broby år 1939.

Gruvarbetaren

Fritz Albert Hammar, f. 30/8 1899 i Grangärde, gift 13/8 1932

Hustru: Gunhild Danielsson, f. 30/10 1904 i Grangärde

Barn: Gunhild Margareta, f. 26/12 1933 i Grytänge

Anm. Familjen utflyttad till Grängesberg år 193. Fritz Hammar avliden den 1/8 1976 vid Sunnansjö Kafé. Hustrun Gunhild död 29/8 1966 i Sunnansjö.

Slaktaren

Valter Vikström, f. 1/12 1903 i Grangärde, gift 23/5 1931

Hustru.: Ester Leontina Heij, f. 23/8 1894 i Norra Räfåla

Barn: Sylvia Leontina, f. 19/2 1936 i Grytänge, gift Asp, Arvika

Inflyttade från Lågnäset
år 1936, Utflyttade till
Kvarngärde 1939.



- K1. Trefaldighetskällan
- K2. Kittelstenen
- K3. Kyrkpussen
- K4. Per Jakobssons gård
(plats för offerhuset)
- K5. Smedjan och rökbastun
- K6. Jutegendomen
- K7. Per Jansgården
- K8. Gamla Landsvägen

- M1. Bymiljö med sjönära läge
- M2. Det öppna odlingslandskapet

Ovanstående är hämtat från skriften Kulturvårdsprogram för Grangärdebygden, redigerat av Kommunantikvarien Sören Holmström. År 2001.

Anm. Uppgiften att offerhuset låg på den plats som långt senare blev Per Jakobssons gård stämmer inte med tidigare uppgifter om att huset var beläget över offerkällan, som senare blev trefaldighetskälla. Däremot förvarades dörren till offerhuset på gården ända fram till dess att den donerades till Grangärde Hembygdsförening.

Register över Ludvika Bruksarkiv.

1758. Salubrev för Baron Cedercreutz på Lars Larssons egendom i Grytänge för 370 daler kopparmynt.

Dito på Per Erssons egendom i Sunnansjö frö 42 daler kopparmynt.

1782. Uppskattning av efterstående Hans Erssons egendom i Grytänge (1/32 + 1/20).

1782. Köpebrev på Per Erssons i Sunnansjö egendom med påtecknad byteshandling på en del därav emot Hans Ers egendom i Grytänge utgörande 1/32 i Anders Jans Måtten Frans 1/4 och 1/26 it Mats Matts 1/4.

1783. Köpebrev på Per Mattsons åker i Grytänge (tillommet genom byte av Per Erssons egendom vid Brunn).

1784. Bytesbrev emellan Per Larsson och Mats Jonsson i Grytänge om 1/32 Jan Lars emot 1/36 i gamla Per Matts.

1811. Upprättades jordebok över Grangärde socken varvid äganderätten för Ludvika Bruksägare fastställdes i stöd av köpebrev och 1806 års delning

.Mats Matts – köpebrev – jordebok – 1/20

Gamle Per Matts – köpebrev 1281/15840 – jordebok – 1/36

1834. Hävdesbeskrivning över Ludvika Bruksägares ägor inom Erik Hanssons ägori Grytänge. Dito Barbro Jansdotters ägor i Grytänge.

1837. Erik Hanssons i Grytänge salubrev på sin genom rättegång vunne jord i Grytänge.

1857. Köpebrev för Brukspatron Wetterdahl på 1/6 i gamle Per Matts 1/4 i Grytänge.

Anm. Ovanstående är ett utdrag ur det register upprättades av brukspatron Carl Roth i Ludvika.

Finnsviken.

Finnsviken ligger vid en vik i den södra delen av Bysjön drygt en kilometer nordost om Grytänge och invid korsningen mellan riksvägen Ludvika-Björbo och vägen mot Sunnansjö. Ortnamnet Finnsviken kan eventuellt härledas till en tidig finsk bosättning inom området. Under 1630-talet omnämns en Påvel Finne, vilken synes ha gett upphov till ortnamnet Finntorpet. Han förefaller att ha bott på flera olika platser i den här delen av socknen och kan även en tid ha uppehållit sig inom det aktuella området. Platsen tillhörde under lång tid Grangärde Kyrka, men det skulle dröja länge innan det uppstod fast bebyggelse här, närmare bestämt först omkring år 1800 då Kyrkan förefaller att ha låtit arbetare knutna till Prostgården bosätta sig här.

Den förste som slog sig ner i Finnsviken synes ha varit **Spik Per Ersson**, född 1771 i Kyrkbyn där han var son till Erik Persson Spik och Elisabet Persdotter. Han gifte sig med **Catharina Olsdotter**, född 1767 i Räfvåla, dotter till kolaren Olof Persson och Marit Mattsdotter. Hon avled år 1843 sedan hon *levt beskedligt och förnöjt oaktat stor fattigdom*. Dödsorsaken var *vattusot* och hon var vid sin borgång 62 år gammal. Hon efterlämnade fyra barn. Året efter gifte Per Ersson om sig med **Anna Ersdotter**, född 1788 i Saxberget. Hon dog år 1850 i en ålder av 62 år och dödsorsaken angavs vara *slag sedan hon levt redbart, kristligt och hushållsaktigt*. Per Ersson, vilken står noterad som dagkarl, avled år 1852 hos sonen Petter i Forstäppan *sedan han levt fromt och stilla, en trogen och beskedlig arbetare vid Prostgården i hela sin levnad*. Dödsorsaken var *ålderdomsbräcklighet* och han var vid sin borgång 74 3/4 år gammal. Med sin första hustru ägde han fyra söner och en dotter, medan det andra äktenskapet var barnlöst.

Per Ersson efterträddes av sonen **Spik Erik Persson**, född 1812 i Finnsviken och gift med **Kajsa Persdotter**, född 1812 i Sunnansjö By. Även Erik Persson var verksam som dagkarl. Familjen flyttade till Grytänge omkring år 1840, men återvände efter några år till Finnsviken där Erik Persson avled 87 år gammal. Hustrun Kajsa hade gått bort 1893 när hon var 82 år gammal.

Sonen **Spik Petter Ersson**, född 1873 i 1843 i Sunnansjö By, står skriven som torpägare i Finnsviken och gift med **Sophia Jansdotter**, född 1843 i Roskänge. En notis i husförhörsländen *anger att hon var straffad med tre års fästning för lagt foster 1863*. Petter Ersson, vilken även han var verksam som dagkarl avled 1904 och hustrun Sophia 1904, båda i Finnsviken. Makarna var barnlösa varigenom släkten försvann ifrån Finnsviken.

Efter att tidigare ha redovisats under Kyrkbyn kom Finnsviken att från och med 1872 införas under egen rubrik. Senare kom byn att införas i samband med Grytänge och det kom nu att ske en hel del inflyttning från den sistnämnda byn. Under perioden 1881 till 1889 redovisas tre familjer under Finnsviken, nämligen Ander Lars Per Andersson, Jan Erik Persson samt Håk Anders Andersson. Av dessa var Per Andersson och Anders Andersson med sina familjer inflyttade från Grytänge.

För perioden 1890 till 1899 redovisas sex familjer, nämligen Spik Anders Erssons änka Maja Stina Nordstedt, Jan Erik Persson Stenkvist, Nils Johan Valdemar Lundberg, Lars Erik Pettersson Saxén, Daniel August Persson Saxén och Per Johan Eriksson. Antalet familjer ökade därefter stadigt. För tiden 1900 till 1914 kan man räkna in åtta familjer vilket även gäller för perioden 1914 till 1925. För tiden 1925 till 1930 likaså åtta familjer. För perioden fram till 1944 fanns här inte mindre än 14 familjer. Flera av dess vistades dock i Finnsviken endast under en kortare tid.

Uppgifter för tiden efter 1945 fram till 1970 är inte tillgängliga eftersom kyrkoböckerna är sekretessbelagda. Med ledning av uppgifter i de CD-romskivor som getts ut av Sveriges Skäktforskarförbund kan man konstatera att det år 1970 fanns fyra familjer i Finnsviken. År 1990 kunde man räkna in två familjer och fyra ensamstående personer i byn.

Skäktregister.

Spiksläkten

Dagkarlen, Spik

Per Ersson, f. 23/3 1801 i Kyrkbyn, gift 11/10 1801 och 1844, död 8/8 1852.

Hustru: Catharina Olsdotter, f. 11/12 1767 i Räfåla, gift 1801, död 29/11 1843.

Hustru 2: Anna Ersdotter, f. 1788 i Saxberget, gift 3/8 1844, död 1/11 1850.

Barn: Petter, f. 1/5 1802 i Finnsviken till Rossa

Erik, f. 25/7 1812 ibm, se nedan

Dagkarlen, Spik

Erik Persson, f. 25/7 1812 i Finnsviken, gift 1835

Hustru: Kajsa Persdotter, f. 21/2 1812 i Sunnansjö By

Barn: Johanna, f. 2/12 1836 i Finnsviken, gift Mattsson, Grytänge

Sara, f. 2/1 1840 i Sunnansjö By, till Ludvika 1867

Petter, f. 16/2 1843 ibm, se nedan

Carolina, f. 11/2 1845 i Finnsviken

Christina Vilhelmina, f. 17/8 1854 ibm

Torpägaren, Spik

Petter Ersson, f. 16/2 1843 i Sunnansjö By, gift 15/11 1868, död 10/5 1904.

Hustru: Sophia Jansdotter, f. 9/11 1837 i Roskänge, död 25/8 1903.

Barnlösa

Saxéns.

Arbetaren, Anders Lars

Per Andersson, f. 5/5 1824 i Tjappan, gift 1/9 1850, död 10/9 1888 i Finnsviken.

Hustru: Sara Greta Persdotter, f. 30/4 1826 i Grytänge, död 25/8 1902 i Finnsviken.

Barn: Lars Erik, f. 18/5 1862 i Stensbo, se nedan

Daniel August, f. 1/8 1866 ibm, se nedan

Anm. Familjen inflyttad från Stensbo till Grytänge år 1876 och omkring 1890 till Finnsviken. Per Andersson var son till Anders Larsson och Maja Andersdotter i Tjappan vid Norrbo. Sara Greta Persdotter var dotter till Per Gustafsson och Catharina Ersdotter i Grytänge, se sid. 34 och 35 ovan.

Arbetaren

Lars Erik Pettersson Saxén, f. 18/5 1862 i Stensbo, gift 23/12 1898, död 29/12 1947.

Hustru: Hilda Kristina Karlsson, f. 8/8 1870 i Ställberget, död 10/1 1962.

Barn: Erik Gottfrid, f. 21/10 1899 i Finnsviken

Edit Elisabet, f. 8/6 1901 ibm, till Amerika 1921

Sigrid Margreta, f. 23/12 1903 ibm, till Amerika 1923

Ernst Georg, f. 5/7 1905 ibm, till Amerika 1921

Karl Edvin, f. 12/2 1909 ibm, se nedan

Betty Maria, f. 7/4 1913 ibm, till Amerika 1923

Gunhild Kristina, f. 29/4 1917 ibm, gm Per Jakobsson i Grytänge

Anm. Hilda Kristina Karlsson var dotter till Notbindar Karl Erik Jansson och Stina Lisa Andersdotter, utflyttade från Ställberget till Gärdsveden.

Hemmansägaren

Karl Edvin Saxén, f. 12/2 1909 i Finnsviken, gift 21/2 1953, död 29/6 1986.

Hustru: Margareta Leontina Persson, f. 15/6 1908 i Roskänge, död 19/12 1993.

Barnlösa

Hemmansägaren

Daniel August Persson Saxén, f. 1/8 1866 i Stensbo, gift 24/12 1892, död 12/4 1920.

Hustru: Susanna Maria Andersson, f. 7/7 1866 i Grytänge, död 22/11 1960.

Barn: Elsa Maria, f. 4/6 1894 i Finnsviken, gift Sjögren nedan

Anna Emilia, f. 5/8 1901 ibm, gift Sandström nedan

Anm. Susanna Maria Andersson var dotter till Christophers Anders Jansson och Sara Jansdotter i Grytänge, se sid. 47 ovan.

Arbetaren

Adolf Sjögren, f. 24/6 1894 i Ludvika, gift 22/4 1916, död 22/4 1970 i Ludvika Gård.

Hustru: Elsa Maria Saxén, f. 4/6 1894 i Finnsviken, död 5/6 1965 i Ludvika Gård.

Barn: Gunborg Maria, f. 3/3 1915 i Finnsviken (hennes)

Anders Olof, f. 20/11 1918 ibm

Sandströms.

Muraren

Erik Algot Sandström, f. 18/10 1898 i Södra Norrbo, gift 14/8 1926, död 6/4 1975.

Hustru: Anna Emilia Saxén, f. 5/8 1901 i Finnsviken, död 31/3 1964.

Barn: Anna Greta, f. 23/3 1922 i Finnsviken, gift Bredenberg, Stakheden

Ingegerd Elisabet, f. 27/1 1927 ibm, gift Jernsäter, Spånga

Hans Erik Ingemar, f. 3/6 1933 ibm

Marianne Emilia, f. 25/3 1939 ibm

Gunilla Kristina, f. 21/2 1941 ibm gift Andersson, Grängesberg

Jan Mats Ola, f. 31/12 1943 ibm, se nedan

Anm. Erik Sandström var son till Erik Jansson Sandström och Sara Lisa Persdotter i Norrbo.

Jan Mats Ola Sandström, f.- 31/12 1943 i Finnsviken, gift 17/5 1969

Familjen till

Hustru: Sonja Kristina Sandström, f. 31/3 1944 i Ramsberg, Västmanland

Grytänge.

Barn: Johanna Kristina, f. 23/12 1969 i Finnsviken

Nils Stefan Olofsson, f. 23/1 1964 i Nyhammar, gift 14/4 1990

Hustru: Johanna Kristina Mattsdotter Sandström, f. 23/12 1969 i Finnsviken

Beckers.

Torpägaren

Johan Erik Andersson Bäcker, f. 13/11 1869 i Ljusnarsberg, gift 31/12 1895, död 15/1 1949.

Hustru: Hulda Kristina Karlsson, f. 4/5 1871 i Saxberget, död 2/10 1944.

Barn: Johan Einar, f.3/6 1896 i Grängesberg, till Ludvika

Erik Valfrid, f. 18/7 1898 i Finnsviken, till Amerika 9/3 1927

Hildur Kristina, f. 1/1 1901 ibm, till Amerika 9/3 1927

Signe Viktoria, f. 6/11 1903 ibm, till Bro, Uppland

Erik Ernfrid, f. 18/5 1907 ibm, se nästa sida

Gerda Elisabet, f. 12/9 1910 ibm, gm Johan Alrik Persson, Grytänge, sid. 34

Apotekaren

Bror Ernfrid Becker, f. 28/5 1907 i Finnsviken, gift 4/8 1928, skild 15/10 1934, död 11/10 1996.

Hustru: Hulda Elvina Jansson, f. 15/11 1903 i Ludvika, utflyttad 1/5 1896

Barn: Margareta, f. 3/3 1928 i Finnsviken

Anm. Familjen vistades en kortare tid i Ovansjö innan de återvände till Sunnansjö. Hulda Becker avled den 8/3 1962 i Ludvika.

Grufmans.

Arbetaren

Erik Jansson Grufman, f. 29/12 1840 i Söderbärke, gift 28/12 1865, död 27/4 1914.

Hustru: Sara Ersdotter, f. 1/8 1849 i Grangärde, död 18/8 1927.

Barn: Carl Erik, f. 1866 i Snöån
 Johanna Charlotta, f. 1870 ibm
 Herbert Valter, f. 1873 ibm
 Anna Matilda, f. 1880 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Stora Snöån i Norrbärke år 1900.

Lundbergs.

Arbetaren

Nils Johan Valdemar Lundberg, f. 28/9 1856 i Rossa, gift 24/3 1880, död 12/8 1940 i Räfsnäs.

Hustru: Carolina Andersdotter, f. 2/3 1862 i Botnäset. Död 27//4 1930 i Ickorrbotten.

Barn: Johan Verner, f. 7/3 1888 i Grytänge, till Ludvika
 Karl August, f. 24/10 1890 ibm, till Laggarudden
 Erik Valdemar, f. 15/9 1893 i Finnsviken, till Ludvika
 Anders Oskar Valdemar, f. 10/5 1896 ibm, till Ludvika
 Klara Vilhelmina, f. 10/1 1899 ibm

Wigerts.

Arbetaren

Albert Wigert, f. 5/3 1876 i Klenshyttan, gift 4/6 1900, död 2/3 1965.

Hustru: Ida Olivia Berg, f. 19/8 1880 i Lågnäset, död 17/1 1961.

Barn: Albert Torsten, f. 15/9 1902 i Finnsviken
 Herbert Valter, f. 19/9 1905 ibm

Anm. Albert Wigert var son till Lars Petter Wigert och Sofia Catrina Persdotter.

Strömbergs.

Muraren

Evald Julius Strömberg, f. 24/3 1897 i Färnebo, gift 7/6 1901, död 23/12 1935.

Hustru: Anna Matilda Grufman, f. 29/10 1880 i Norrbärke,. Död 13/5 1971, Tallmogården.

Barn: Edit Matilda, f. 26/8 1901 i Norrbärke, gift Nordlund, Stockholm
 Ellen Viktoria, f. 24/1 1903 ibm, till Ludvika
 Ellen Eleonora, f. 8/5 1905 ibm
 Elof Sigfrid, f. 8/5 1907 i Finnsviken, till Västansjö
 Erik Valfrid, f. 3/7 1913 ibm, död 24/10 samma år

Wallboms.

Kamrer

Gösta Arvid Wallbom, f. 9/9 1907 i Köping, gift 21/4 1940, död 20/12 1982.

Hustru: Fanny Kristina Jansson, f. 17/10 1912 i Norhyttan, död 30/10 1993.

Barn: Sig Gösta, f. 21/7 1941 i Stensbo, till Forstäppan

Alice Kristina, f. 4/6 1943 i Finnsviken, död ogift 17/6 1965 i Falun

Övriga familjer.

Här nedan redovisas de familjer som endast under en kortare period vistats i Finnsvik och som saknar tidigare anknytning till byn.

Spik Anders Erssons änka

Hustrun Maja Stina Nordstedt, f. 26/10 1826 i Loforsen, gift 29/11 1851, död 19/11 1890.

Änka 29/11 1851.

Arbetaren

Jan Erik Persson Stenqvist, f. 20/1 1862 i Ludvika, gift 19/3 1886

Hustru: Klara Sophia Lundberg, f. 26/2 1861 i Rossa

Barn: Klara Vilhelmina, f. 19/6 1886 i Finnsviken, gift Persson, Saxdalen

Anna Lovisa, f. 10/12 1888 ibm, död ogift 1/7 1920, Lundbergstorp

Anm. Familjen utflyttad omkring år 1890. Jan Erik Stenqvist avliden den 7/3 1899 i Finnäset och hustrun Klara Sophia den 19/1 1891 i Lundbergstorp, Grängesberg.

Arbetaren

Per Johan Eriksson, f. 1/5 1866 i Norhyttan, gift 24/5 1890

Hustru: Klara Löfgren, f. 12/8 1872 i Svärdsjö

Barn: Karl Gustaf, f. 18/3 1893 i Norhyttan

Axel Emil, f. 1/7 1895 i Mora

Anna Elvira, f. 20/10 1897 ibm

Signe Cecilia, f. 1900 i Arbrå

Anm. Familjen utflyttad till Torsåker i Gästrikland. Per Johan Eriksson död 9/5 1935 och hustrun den 11/2 1935, båda i Torsåker.

Arbetaren Karl August Lindbäck, f. 3/9 1875 i Lövfallsberget

Hustru: Maria Kristina Larsson, f. 10/7 1870 i Dala Floda

Barn: Karl August, f. 9/9 1899 i Forstäppan

Anna Vilhelmina, f. 12/4 1902 i Finnsviken

Anm. Familjen utflyttad 2/12 1907.

Agenten

Axel Alfred Ferner, f. 1/9 1877 i Färnebo, gift 29/0 1904,

Hustru: Anna Charlotta Andersson, f. 21/11 1881 i Grängesberg

Barn: Sten Julius, f. 12/4 1912 i Ludvika

Rut Valdy, f. 13/8 1921 Grängesberg, gift Henriksson, Ludvika

Anm. Familjen utflyttad till Rossa den 9/11 1937. Axel Alfred Ferner död 17/5 1939 i Rossa och änkan Anna Charlotta på Pensionärshemmet i Nyhammar den 21/7 1960

Förmannen

Rickard Leonard Moberg, f. 13/3 1885 i Falun Kristine, gift 28/9 1918

Hustru: Alice Vilhelmina Boman, f. 14/9 1895 i Klara, Stockholm

Barn: Karl Gustaf Lennart, f. 27/12 1918 i Stora Tuna, till Södertälje
Bertil Rickard, f. 25/8 1920 ibm, till Enskede
Rut Irma Marianne, f. 10/4 1922 ibm, gift Lillieborg, Stockholm.
Margit Ingegerd, f. 3/12 1925 i Västby, gift Kjerrgren, Enskede

Anm. Familjen inflyttad från Stora Tuna den 31/12 1924. Familjen utflyttad till Västby vid Nyhammar omkring år 1925 där Rickard Moberg står skriven som vägmästare. Rickard Moberg avliden i Ludvika den 8/6 1947 och hans änka den 2/8 1979 i Spånga.

Arrendatorn

Karl Erik Berglöf, f. 16/1 1888 i Ludvika, gift 23/8 1912, död 21/2 1953 i Sandviken.

Hustru: Emma Albertina Dalin, f. 2/9 1888 i Råmsbyn, död 5/1 1982 i Solgärde.

Barn: Göta Viktoria, f. 29/11 1911 i Ludvika, gift med Olof Flodberg, Sunnansjö By
Karl Holger, f. 14/7 1913 i Stora Tuna, till Söderbärke

Chauffören

Erik Teodor Eriksson, f. 27/6 1902 i Nås socken, gift 23/6 1928

Hustru: Julia Elisabet Svedlund, f. 7/11 1900 i Åmot, Gästrikland

Barn: Inga Lisa, f. 11/11 1931 i Finnsviken, gift Grankvist, Sunnansjö

Anm. Familjen utflyttad till Lågnäset den 7/12 1931. Erik Eriksson död den 31/12 1983 i Epagärde, Sunnansjö och hustrun Julia den 7/1 1961 i Sunnansjö.

Arbetaren

Karl Folke Bro, f. 21/11 1905 i Silvberg, gift 10/12 1930

Hustru: Karin Josefina Viding, f. 27/3 1911 i Ludvika

Barn: Karl Folke Ingvar, f. 16/10 1930 i Ludvika, bosatt i Ludvika
Karl Rolf Lennart, f. 22/7 1932 i Grythyttan
Kerstin Margareta, f. 13/4 1934 i Finnsviken, gift Olsson, Ludvika

Anm. Familjen inflyttad från Grythyttan till Finnsviken den 28/12 1935 och utflyttad till Ludvika den 11/8 1936. Karl Folke Bro avliden 10/6 1965 i Sörvik och änkan Karin den 5/1 1994 i Ludvika.

Jordarbetaren

Karl Eskil Johansson, f. 16/5 1912 i Bred, Uppland, gift 4/12 1943

Hustru: Anna Elise Frideborg Karlsson, f. 5/1 1920 i Rifallet

Barn: Karl Åke, f. 30/1 1934 i Stensbo, till Ludvika
Karl Eskil Oskar, f. 16/5 1943 ibm, till Sandviken

Anm. Familjen inflyttad från Stensbo till Finnsviken år 1935 och återflytt dit samma år. Senare till Sandviken och slutligen till Sunnansjö By. Karl Eskil Johansson avliden den 4/9 1997 och änkan Anna Elise Frideborg den 31/1 2017 båda i Sunnansjö.

Sågverksarbetaren

Erik Einar Gustafsson, f. 23/3 1914 i Ludvika, gift 24/8 1940

Hustru: Ellen Ingeborg Pettersson, f. 16/11 1920 i Stenberget

Barn: Reidar Gustaf, f. 27/8 1943 i Finnsviken, till Örebro

Jordarbetaren

Gustaf Evert Jakobsson, f. 12/7 1913 i Snöån, gift 8/10 1938

Hustru: Kerstin Augusta Wallbom, f. 9/9 1918 i Köping (från Stensbo)

Barn: Annika Charlotta Maria, f. 15/2 1938 i Finnsviken

Anm. Familjen utflyttad till Rättvik år 1946. Kerstin Augusta avliden i Stockholm 14/3 1953.

Boende i Finnsviken åren 1970 – 1990.

Karl Gösta Danielson, f. 20/9 1926 i Östanbjörka, skild 19/9 1974

Hustru: Anna Stina Danielsson, f. 10/2 1936 i Arjeplog, omgift Ögren, till Piteå

Barn: Eva Anit, f. 19/9 1968 i Arvika, till Öjebyn, Piteå

Erik Gunnar Johansson, f. 8/5 1927 i Grangärde, gift 9/4 1955, död 25/8 1977.

Hustru: Maj-Britt Linnéa Persson, f. 13/5 1934 i Grytänge

Barn: Anders Johan Gunnar, f. 1/8 1955 i Finnsviken, till Flen, Floda

Katrina Linnéa Elisabet, f. 13/5 1963 ibm, gift Klasson, Bredberget

Anm. Maj-Britt Linnéa Persson var dotter till Johan Alrik Persson och Gerda Becker, se sid. 61 ovan och sid. 34 under Grytänge ovan.

Lars Tryggve Ottosson, f. 21/1 1957 i Grytnäs, gift 11/10 1986

Hustru: Ingrid Marianne Pettersson, f. 12 1962 i Fröjdberget

Utöver ovan redovisade familjer fanns under perioden även Följande familjer i Finnsviken:

Edvin Saxén, sid. 61 ovan

Erik Sandström, sid. 61 ovan

Gösta Wallbom, sid. 63 ovan



