

GÄRDSVEDEN OCH ROSKÄNGE.

En historik omkring två byar i Grangärde församling.

Av Kjell Vadfors

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

ROSKÄNGE.

Inledande historik	5	Forts. släkttabeller	
Gårdarnas historia		Ivar Anderssons	39
Bondas	7	Erik Perssons	39
Risens	10	Glas-släkten	41
Salmons	12	Mahlsläkten	41
Mahlegendomen	14	Banvaktsbostaden	42
Rusegendomen	15	Karl Erikssons	44
Oxvåla	17	Familjer tillfälligt boende i Roskänge	44
Mats Ers	17		
Öråsbacken	19		
Grandins	20		
Annicksläkten	21		
Öråssläkten	22		
Öråsgården	22		
Örås-Kalles	23		
Anders Adolf Anderssons	24		
Ivar Anderssons	24		
Karl Erikssons	24		
Släkttabeller.			
Bondas	25		
Grandins, äldre släkten	26		
Mats Ers	27		
Annick-släkten - Öråsbacken	28		
Mats Petterssons	29		
Grandins, yngre släkten	29		
Öråssläkten	29		
Fjällsläkten	31		
Örås-Kalles	31		
Russläkten	32		
Jonas Anderssons	33		
Oxvåla	33		
Rissläkten	34		
Salmonssläkten	37		
Johan Anderssons	37		
Edvard Erikssons	38		

GÄRDSVEDEN.

Inledande historia	46
Gårdshistoria	
Anders Hans	47
Bruksgården	48
Nymans	49
Herman Larssons	49
August Janssons	50
Stenkils	50
Vetterskogs	50
Karlsängs Erik Perssons	51
Ställbergs	53
Ställbergs-Gustafs	54
Harald Anderssons	55
Åke Andersons	55
Gamla stugan	55
Smed-Kalles	56
Lennes	56
Inneboende, Smed-Kalles	57
Ställbergs-Notbindarns	57
Skjul Albert Janssons	58
Lindbastmor E. Petterssons	58
Boströms	59
Nyréns	59
Perssons	59
Rickard Janssons	60
Stenkvists-Erikssons	60
Edvin Gustafssons	60
Mazzalovos	61
A. Janssons-Backströms	61
Bropetters	61

Bilagor.

Storskifteshandlingar	79
Laga Skiftet	80
Kartbeskrivning 1866	82
Kartor	
Släkttavlor	

Släktabeller, Gärdsveden

Anders Hans	62
Bruksgård	63
Nymans	65
Herman Larssons	66
August Janssons	66
Stenkils	67
Vetterskogs	67
Karlsängs Erik Perssons	67
Erik Perssons	68
Ställbergssläkten	70
Ställbergs-Gustafs	70
Harald Anderssons	71
Smed-Kalles	71
Ställbergs el. Notbindarns	72
Skjul Albert Janssons	72
Lindbastmor Erik Petterssons	73
Gamla stugan	73
Inneboende, Smed-Kalles	74
Boströms	75
Rickard Janssons	75
Edvin Gustafssons	76
Mazzalovos	76
Nyréns	76
Perssons	77
Stenkvists	77
Martin Erikssons	77
Arne Janssons	78
Backströms	78
Per Anderssons	78

FÖRORD.

I skriftserien om byarnas historia har turen nu kommit till Gärdsveden och Roskänge, ett par byar belägna nordost om Grangärde Kyrkby. Emedan byarna ligger intill varandra och släktanknytningarna dem emellan är många, har jag valt att behandla båda byarnas historia i samma häfte.

Skriften innehåller en inledande historik och en kortfattad beskrivning av gårdarnas historia i respektive by. För båda byarna finns dessutom släkttabeller. För att göra de stundom komplicerade släktförhållandena mer överskådliga har jag dessutom i slutet av skildringen bifogat ett antal släkttavlor. Till framställningen har även fogats kartor från Storskiftet 1811-1813 samt från Laga Skiftet 1866-1876, med åtföljande utdrag ur skifteshandlingarna.

Arbetet har varit förenat med vissa svårigheter, bl.a. på grund av att ett flertal av gårdarna bytt ägare flera gånger. Dessutom saknas gårdsarkiv för många av gårdarna. Det är dock min förhoppning att det framtagna materialet i viss mån skall bringa ljus över byarnas historia. Jag vill i sammanhanget betona att historiken kan vara behäftad med fel emedan jag kan ha gjort mig skyldig till felläsningar och feltolkningar av källskrifterna.

Källförteckning:

Grangärde Kyrkoarkiv (numera i Landsarkivet, Uppsala).

- Husförhörslängder
- Församlingsböcker
- Födelse- och dopböcker
- Lysnings- och vigselböcker
- Död- och begravningsböcker

Övriga arkiv:

- Domböcker från Grangärde (Landsarkivet och Riksarkivet)
- Årliga Räntan för Dalarna (Riksarkivet i Stockholm)
- Mantalslängder (Riksarkivet)
- Lantmäterikontorets arkiv i Falun
- Nyhammars Bruks arkiv

Gårdsarkiv:

- Johan Lindbergs gårdsarkiv, Karlsänge
- Johan Danielssons gårdsarkiv i Saxhyttan (Olors)
- Ställbergs Gustaf Anderssons gårdsarkiv, Gärdsveden
- Åke Anderssons gårdsarkiv i Roskänge, (Salmons)
- Bengt Erikssons gårdsarkiv i Roskänge
- Mats Petterssons gårdsarkiv i Roskänge

Gårdsarkiven har varit till stor hjälp vid kartläggningen av berörda gårdars historia. Muntliga uppgifter har dessutom hjälpt till att skingra en del av frågetecknen.

Karlsänge i juni 2006

Kjell Vadfors

ROSKÄNGE.

INLEDANDE HISTORIK.

Först skall något sägas om ortnamnet. Det är härvidlag förleden *Rosk* som vållar bekymmer. Flera olika teorier har framförts beträffande ordets betydelse. I Dalregementets årsskrift *Armborstet* från 1969 ingår en artikel författad av professor Harry Stål, där han på sidan 111 konstaterar: *Dialektordet roska uppges från Dalarna som namn på mosippan, egentligen fröställningarna efter blomningen, och det är möjligt att förleden i Roskmora och Roskänge är detta ord. En annan tolkning av ordet roska framförs i en artikel "Språkbruk 4/1995 (Forskningsenheten för de inhemska språken)", där man påpekar att roska i finlandssvenskan betyder ungefär skräp eller bråte. Jag erinrar mig att jag för många år sedan hörde några äldre personer använda ordet roska om sådant gräs som ansågs vara otjänligt som bete, alltså i betydelsen skräpgräs eller ogräs. Roskänge skulle i så fall ha den ursprungliga betydelsen änget övervuxet med skräpgräs, t.ex. starrgräs.*

Roskänge är ursprungligen utbyggt ifrån den sedan tidigt 1900-tal ödelagda byn Östanmyra, som var belägen vid nuvarande Kalkbacken, ett stycke sydväst om Roskänge. Marken här tycks under en längre tid ha tillhört byn Gärdet öster om Kyrkbyn. Släktanknytningarna var i äldre tider många mellan dessa byar, och tilläggas kan att på 1560-talet ägde en bonde, Olof Persson i Gärdet, marken i Östanmyra.

Roskänge nämns första gången i domboken 1661 då Olof Mattsson i Kyrkbyn låter uppbjuda ett ängsstycke i Roskänge, som han den 10/6 1653 köpt av hustrun Karin Mickelsdotter och hennes barn i Östanmyra för 3 skeppund tackjärn och en spann säd. Ingen av här nämnda personer synes dock ha bott i Roskänge. Bynamnet möter oss andra gången 1664 i samband med en rannsaking över alla nybyggen. Man får här upplysningen att Roskänge utgörs av ett stycke nybygge som brukas av Bondas Erik Persson i Gärdet och Halvar Persson i Östanmyra. År 1689 gjordes en ny rannsaking över nybyggen. Man får nu veta att torpet Roskänge är beläget in i hägnaden hörande till Halvar Perssons hemman i Östanmyra, och såsom en del består av gamla hemmanets ägor, skall det ingen apart skatt kunna bära.

Många frågar sig kanske var i Roskänge den allra första bebyggelsen uppstod. Tyvärr saknas detaljerade kartor från den aktuella tiden. På en förenklad karta från 1719-1720 finns två gårdar markerade i byn, och här ges en antydning om att de första nybyggarna kan ha slagit sig ner dels vid den så kallade Mats Ersgården söder om nuvarande Öråsgården, dels vid så kallade Bondas, Martin Salmons nuvarande gårdställe. Måhända hade Erik Persson sin fäbod på den förstnämnda platsen, och här torde det allra första nybygget ha anlagts på 1670-talet av Bondas Mats Eriksson, ovan nämnde Erik Perssons son. Halvar Persson i Östanmyra ägde sannolikt marken i norra delen av Roskänge, det område som senare kom att kallas Bondas. Mats Ersgården ödelades sedermera. Bebyggelsen på Öråsbacken (Annickbacken) synes dock ha uppkommit genom en utbrytning från Mats Ers. Risegendomen längre norr i byn (som senare inköptes av Salmonssläkten) bör ha tillkommit under tidigt 1700-tal.

De ovan nämnda Bondas Erik Persson och Halfvar Persson var halvbröder, båda söner till bergsmannen Peder Mattsson i Gärdet, född omkring 1570 i Sunnansjö och son till länsmannen Mats Olofsson i Västerby. Denne Mats Olofsson var i sin tur son till den ovan nämnde Olof Persson i Gärdet. Peder Mattsson var gift två gånger, varvid Halvar Persson härrör från första giftet medan Erik Persson kommer från det andra giftet. Namnet Bondas kan sannolikt knytas till Peder Mattssons andra hustru, som vi vet hette Kerstin. Hennes efternamn känner man inte, men en del talar för att hon kan ha varit dotter till en Bond Erik Ersson i Gärdet. Tilläggas kan att Peder Mattsson var en av de fyra bergsmän som 1633 anlade Saxhytte Masugn.

Halvar Persson förblev under hela sitt liv bosatt i Östanmyra. Sonen Per Halvarsson, född 1662 i Östanmyra, blev nybyggare i Karlsänge. Han förefaller ha ärvt faderns markinnehav i norra Roskänge samt västra delen av Gärdsveden. En son till denne, Karlsängs Erik Persson, var en tid bosatt i Roskänge men blev sedermera nybyggare på norra gården i Gärdsveden (se dito). En dotter till Per Halvarsson blev gift med nybyggaren Ris Lars Persson, född 1684 i Västansjö, varigenom Rissläkten etablerade sig i Roskänge.

Halvar Perssons halvbroder, Bondas Erik Persson synes under hela sitt liv ha varit bosatt i Gärdet men samtidigt brukat torpet i Roskänge. Han var född 1615 i Gärdet, gifte sig 1645 och slutade sina dagar den 26 april 1668 i Gärdet, 53 år gammal. Erik Perssons hustru hette Anna Johansdotter, och hon var född 1624 i Sellnäs i Stora Tuna. Födde två barn. Hon avled den 29 juli 1694 i Lindbastmora fäbodas, 70 år gammal. Hon hade då varit änka i 26 år, och bosatt hos sonen Bondas Mats Eriksson i Roskänge. Denne Mats Eriksson blev anfader till släkterna Annick, Örås och Grandin, vilka släkter kom att bli bosatta på Öråsbacken. Vid mitten av 1800-talet flyttade dock Öråssläkten ner till den gamla Rusgården i Roskänge.

En annan son till den ovan nämnde Peder Mattsson i Gärdet, nämligen Bondas Olof Persson, född 1637 i Gärdet, blev 1653 gift med Sigrig Hansdotter, född 1630 i Norrbo. Familjen var bosatt i Gärdet, men kan även ha ägt mark i Roskänge. De blev anfäder till Rissläkten i Roskänge, vilka ju även hade anknytning till Halvar Persson ovan. Olof Persson avled den 21 oktober 1704 då han var 71 år. Hustrun Sigrig Hansdotter dog redan den 24 oktober 1697 i en ålder av 67 år. Även Erik Persson i Rönnäset, vilken vid början av 1800-talet var ägare av en gård i Roskänge (Bondas) var en ättling till denne Olof Persson. Vidare kan nämnas en Olof Ersson, född 1611 i Gärdet och bosatt därstädes, synes ha ägt mark i Roskänge. Ättlingar till honom blev bosatta här under första hälften av 1700-talet och gav upphov till den så kallade Rusläkten. Släktgården, som var en betydande bergsmansgård, låg ungefär där nuvarande Öråsgården är belägen. Även ovan nämnde Olof Erssons broder, Lars Ersson, född 1608 i Gärdet men bosatt i Kyrkbyn fick ättlingar som under tidigt 1700-tal blev bofasta i nordligaste delen av Roskänge, den så kallade Mahlsläkten. Deras egendom kom långt senare att ägas av Notbindarns (nuvarande Ritolas gård). En betydligt senare nedsättning skedde vid mitten av 1800-talet, när en gård anlades vid Oxvåla i öster. Den förste som slog sig ner här var sannolikt en fjärdingsman vid namn Oxvål Petter Andersson, född 1823 i Rönnäset. Även vad som senare skulle komma att kallas Örås-Kalles tillkom vid samma tidpunkt.

Till sist skall något sägas om befolkningsutvecklingen i byn. På 1670-talet fanns endast en familj i Roskänge (Bondas Mats Eriksson), omfattande 8 personer, medan man på 1690-talet kunde räkna in två familjer med omkring 10 personer. Folkmängden steg därefter snabbt så att man redan på 1720-talet kan notera 6 familjer och

omkring 30 personer. Vi mitten av 1700-talet hade folkmängden ökat till ca 50 personer, fördelade på 9 familjer.

Folkmängden höll sig sedan relativt konstant under lång tid. I samband med Storskiftet 1811 till 1814 kan man notera 5 hemman i byn som ägs av Mats Matssons och Mats Ersson (Littera F), Rus Anders Olsson (Littera S), Erik Perssons arvingar i Rönnäset och Täpp Olof Mattsson (Littera E), Ris Lars Erssons änka (Littera G 36) samt Mahl Göran Persson (Littera G 35). Antalet familjer var vid samma tillfälle 9, omfattande omkring 40 personer. På 1840-talet fanns 1 bergsman, 3 hemmansägare, 1 torpare samt 4 inhyses familjer, sammanlagt 9 familjer, medan man på 1860-talet kan notera 2 hemmansägare, 1 nybyggare, 2 torpägare, 5 arbetarfamiljer samt 3 inhyses familjer, d.v.s. sammanlagt 13 familjer och cirka 65 personer. Vi sekelskiftet 40 år senare hade antalet familjer minskat till 9. Minskningen beror på att man nu inte längre hade några inhyses familjer i byn. År 1925 kan man notera 6 familjer, medan det 1950 fanns 8 familjer här.

Under lång tid var byborna i Roskänge självägande bönder och en del av dem även bergsmän. Men som på så många andra håll gick hytt- och gruvandelarna senare förlorade genom ägarnas skuldsättning till bruken. Även ett par av hemmanen i byn övergick på främmande händer. Mahlegendomen fick således ny ägare i början av 1800-talet, och kom nu att räknas till den närbelägna byn Gärdsveden, medan Rusegendomen, som redan nämnts, även den fick ny ägare vid mitten av seklet. På Öräsbacken, där det vid mitten av 1800-talet fanns 3 gårdar, finns numera endast en gård.

Några nya gårdar har även tillkommit. En banvaktsstuga uppfördes i samband med järnvägens anläggande 1903-1904. Vidare lät Edvard Eriksson uppföra en ny gård väster om landsvägen 1935. Också den gamla Bondastomten, även den väster om landsvägen, blev åter bebyggd när Martin Salmons vid slutet av 1940-talet lät uppföra ett hus här. Ungefär samtidigt anlades ett nybygge längst i söder i byn av Karl och Inga-Lisa Eriksson vilka bosatte sig här. Även allra längst i öster vid gränsen mot Rönnäset tillkom ett nybygge mot slutet av 1940-talet, när Ivar och Ida Andersson här lät uppföra ett hus. Vidare lät Åke Andersson bygga ett par nya bostadshus söder om den gamla Salmonsgården. Se vidare under gårdarnas historia nedan.

GÅRDARNAS HISTORIA.

RÖNNÄS ERIK PERS. ELLER BONDAS.

Som redan framgått av den inledande historiken, förefaller Per Halvarsson i Karlsänge ha ärvt faderns, Halvar Perssons, markområde i norra Roskänge. Den egendom, som här närmast skall beskrivas, är belägen på västra sidan av landsvägen.

Den förste nybyggaren här var sannolikt **Lars Persson**, född 1684 i Västansjö, son till Per Larsson och dennes hustru Elisabet Olsdotter. I sammanhanget kan nämnas att denna Elisabet Olsdotter i sin tur var dotter till den Bondas Olof Persson i Gärdet, som omnämns i den inledande historiken. Olof Persson levde åren 1632 till 1704, och han kan i likhet med sina bröder, Erik och Halvar Perssöner, ha ägt mark i Roskänge. Marken som Lars Persson bebyggde torde dock ha tillhört den ovan nämnde Per Halvarsson. Lars Persson var till en början bosatt i Gärdet, men flyttade omkring 1724 upp till Roskänge, där han sedan blev bofast med sin familj. Han gifte sig 1713.

Sedermera råkade han, tillsammans med brodern Per Persson i Gärdet och modern Elisabet Olsdotter, sätta sig i skuld till handelsmannen Groth i Säter.

Enligt domboken 1754 uppgick hans egen skuld till 711 dr kpmt, medan brodern och modern var skyldiga 660 dr kpmt, en för denna tid ansenlig summa. Detta medförde att Groth lade beslag på egendomen. Senare sålde han den till Hans Eriksson i Rönnäset, som hade bördsrätt här. Av allt att döma flyttade nu Lars Persson med sin familj över till östra sidan av landsvägen, där han grundlade den så kallade Risegendomen. (Jämför dito nedan).

Lars Perssons gamla gård övertogs således av **Hans Eriksson**, född 1694 i Ludvika, vilken var sväger till den ovan nämnde Lars Persson. Han gifte sig 1715 och var verksam som bergsman och bosatt i Rönnäset, samtidigt som han brukade jorden i Roskänge. Hans Eriksson avled den 28 augusti 1747 i en ålder av 52 år. Hustrun **Karin Persdotter**, född 1693 i Västansjö, var dotter till den ovan nämnde Per Larsson Skomakare i Gärdet. Hon överlevde mannen med 22 år och avled den 13 juni 1770 i en ålder av 77 år.

Egendomen i Roskänge ärvdes av sonen **Per Hansson**, född 1717 i Rönnäset, även han bergsman. Han gifte sig 1739 och var även han bosatt i Rönnäset. Per Hansson avled den 30 oktober 1782 då han var 65 år gammal. Hustrun **Kerstin Ersdotter** var född 1721 i Saxhyttan och dotter till Erik Johansson och Karin Jonsdotter. Hon slutade sina dagar 1787 i en ålder av 65 år. Ny ägare av Roskängsegendomen blev sonen, bergsmannen **Erik Persson**, född 1754 i Rönnäset, vilken gifte sig 1775. Även han var bosatt i Rönnäset. Gården i Roskänge synes under Erik Perssons tid ha varit utarrenderad. Han avled den 5 maj 1813 i en ålder av 58 år. Hustrun **Anna Olsdotter**, född 1754 i Saxhyttan, var dotter till Olof Hansson och Brita Larsdotter. Hon överlevde maken med 10 år och avled den 28 januari 1823 då hon var 68 år.

Som redan nämnts var egendomen utarrenderad under Erik Perssons tid. Mycket talar för att **Bondas Johan Larsson** flyttade upp hit från södra Roskänge, det skulle i så fall vara han som gett upphov till att Bondasnamnet introducerades i norra delen av byn. Denne Johan Larsson var född 1719 i Roskänge, son till Bondas Lars Mattsson och Sara Johansdotter (se Mats Ers). Han gifte sig 1744 och var till en början bergsman, men tycks senare ha kommit på obestånd. Slutade sina dagar 1 juli 1771 i en ålder av 52 år. Johan Larssons hustru hette **Karin Hansdotter**, och hon var född 1719 i Morberget, dotter till Hans Gustafsson och Elisabet Mårtensdotter. Gifte sig vid 25 års ålder och födde 6 barn, samtliga söner. Efter makens död bodde hon först kvar på gården i Roskänge, men flyttade senare till Stensbo, där hon hade en gift son. Här avled hon den 4 maj 1804 av ålderdom, 84 år gammal. Hon sades ha levt *anständigt och väl*. (Tyvärr saknas dödboken från tiden för makens död). Inget av barnen blev kvar i Roskänge.

Bondas Johan Larsson efterträddes av dagkarlen **Täpp Olof Mattsson**, född 1767 i Tappan, Norrbo, vilken tidigare varit bosatt på Lillheden och en tid även titulerats bergsman. Han gifte sig 1790, och avled i Roskänge den 5 april 1816 av magflen i en ålder av 49 år. Sades ha levt oklanderligt. Hustrun hette **Anna Ersdotter**, född 1764 i Kvarngärde, Sunnansjö. Hon blev gift vid 26 års ålder och födde 8 barn. Efter makens död flyttade Anna till Lillheden.

Vid storskiftet 1813 ägdes gården i Roskänge av Erik Perssons arvingar i Rönnäset samt beboddes av Täpp Olof Mattsson. År 1818 såldes Roskängsegendomen, Bondas

kallad, innehållande hus, åker och äng, till **Anders Barkström** vid Älvkarnoret, som nu flyttade till Roskänge med sin familj. Säljare var Erik Perssons änka Anna Olsdotter, mågen Lars Andersson i Rönnäset samt Petter Persson i Kilåsen. Köpesumman uppgick till 235 Rdr riksgäldssedlar (lagfartsprotokollet 1818). Gården förefaller därefter ha stått öde under ett tiotal år fram till 1827.

Anders Barkström, född 1785 i Falun, var inflyttad till Älvkarnoret (gården vid noret mellan sjöarna Björken och Saxen). Han gifte sig 1816 och uppges ha flyttat till Roskänge 1827. Avled redan året efter, nämligen 1828 (inte återfunnen i dödbok), i en ålder av 43 år. Hustrun **Stina Bogren**, född 1783 i Falun, gifte sig 32 års ålder och födde 7 barn. Hon avled året efter maken, närmare bestämt den 20 april 1829 av håll och sting, 46 år gammal. Bland barnen kan nämnas Lars Petter Barkström som blev bosatt vid Älvkarnoret samt Carl Fredrik Barkström vilken kom till Östersaxen. Han gifte sig 1829 med Maria Andersdotter, född 1801 i Norrbärke. Familjen flyttade till Älvkarnoret 1831. Bland deras barn märks sonen Anders Fredrik Barkström, född 1842 i Älvkarnoret, vilken blev stamfader för Barkströmsläkten i Östanbjörka. En annan son, Carl Gustaf Barkström, född 1836 i Älvkarnoret, fick i sin tur i sin tur fick sonen Carl August Barkström, född 1874 i Morgärdet. Han blev gift med Salmons Ida Andersson, född 1881 i Roskänge. Makarna blev bosatta i Morgärde.

År 1832 hölls auktion på den fastighetsandel som tillhört avlidne Anders Barkström. Auktionen hölls på anmodan av Barkströms efterlämnade omyndiga barns förmyndare, Lars Andersson och Erik Andersson vid Rönnäset jämte myndige sonen Anders Gustaf Barkström. Fastigheten inropades därvid av Anders Ersson i Kyrkbyn för 600 Rdr. (Auktionsprotokollet finns bevarat i Olors-gårdens arkiv i Saxhyttan).

Anders Ersson bosatte sig aldrig i Roskänge utan synes istället ha arrenderat ut Bondasegndomen, som nu ånyo kom att bebos av landbönder (arrendatorer). Den förste förefaller ha varit klockardrängen **Lars Tobiasson**, född 1803 i Rossa, tillhörande den kända klockarsläkten i Rossa. Gifte sig 1826 med **Sara Jansdotter**, född 1800 på Stakheden. Familjen var hitflyttad 1836, närmast från Älvkarnoret, och blev kvar i Roskänge till 1838.

Lars Tobiasson efterträddes av före detta torpägaren **Jacob Frögren**, född 1791 i Kyrkbyn, vilken 1814 gifte sig med **Brita Persdotter**, född 1792 i Ludvika. Familjen hade tidigare bott bl.a. på Rämsholn och flyttade till Roskänge 1839. Här blev de sedan kvar intill 1843. En **Anders Persson**, född 1805 i Ramsberg, var med sin hustru **Catrina Carlsdotter**, född 1810 även hon i Ramsberg, bosatta här under en kortare tid. De flyttade till Norrbärke redan 1844. Det finns inga belägg för att någon skulle ha bott här efter Anders Persson, utan platsen ödelades sannolikt.

Vad själva fastigheten beträffar förvärvades den vid mitten av 1800-talet av brukspatronen **Olof Olausson** i Kyrkbyn, vilken i sin tur sålde den till **Stak Olof Olsson** i Saxhyttan (Olors) för 1500 Rdr. Bondasegndomen innehöll då åker, slog och en loge, medan boningshuset nu tydligen var rivet (1860-talet). Den loge som här omnämns är troligen identisk med den uthusbyggnad som funnits kvar på platsen långt in på 1900-talet. Nämda uthus finns upptaget såväl på kartan som upprättades till Laga Skiftet 1866 som på en förrättningskarta från 1912. Stak Olof Olsson var aldrig bosatt i Roskänge, utan utnyttjade endast åker- och ängsmarken som hörde till Bondas. Egendomen förvärvades sedermera av Ställbergs **Anders Jansson** och slutligen av **Salmons Jan Petter Wetterström**.

En sentida ättling till den ovan nämnde Stak Olof Olsson, nämligen Olors Johan Danielsson i Saxhyttan, brukade under sin livstid ofta berätta om "Bondas i Roskänge". Bondasnamnet har således hållits levande ända in i vår tid.

år 1947, då **Martin Salmons** här lät uppföra ett nytt hus och flyttade hit med sin familj. Då fanns ännu grunden av det ursprungliga huset kvar. 1700-talsmynt har påträffats på platsen. Martin Salmons, som föddes 1919 på den gamla Salmonsgården i Roskänge, blev gift med **Elsa Fernström** från Ore församling. De är också nuvarande ägare av gården.

RISENS.

Som redan framgått av redogörelsen för Bondasegndomen, förlorade **Lars Persson**, född 1684 i Västansjö, den gamla gården i Roskänge och han synes nu ha uppfört en ny gård åt sig och sin familj på östra sidan av landsvägen. Markområdet här tillhörde sannolikt svärfadern Per Halfvarsson. Den nya gården förefaller ha legat ett stycke söder om nuvarande Salmonsgården. Det är också nu som namnet Ris för första gången dyker upp i Roskänge. Namnet står för *risigt, ej tuktat område* och man kan nog utgå från att det var Lars Persson som gjorde den första uppodlingen till åker här. Lars Persson slutade sina dagar 1747. I dödboken kan man läsa följande levnadsbeskrivning: *Ris Lars Persson, född 1684 den 1 December därpå döpt. Kunde läsa i bok och förstå sin kristendom. År 1713 den 13 Oktober gift med sin efterleverska hustru Anna Persdotter ifrån Östanmyra. Haft 8 barn av vilka 5 efterleva. Uti 20 år varit mest sjuklig, därunder gudfruktig, from och stilla. Ifrån Matsmässotiden varit alldeles sängliggande, blev död den 27 Maj, 62 år 5 månader.*

Hustrun **Anna Persdotter**, född 1690 i Östanmyra, var dotter till Per Halvarsson och Sara Ersdotter. Den förre var son till den under den inledande historiken omtalade Halvar Persson, och han slog sig ner som nybyggare i Karlsänge omkring 1693. Uppenbarligen ärvde Per Halvarsson marken i Roskänge efter sin fader Halvar Persson. Hustrun Sara Ersdotter var dotter till finnättlingen Erik Nilsson från Håen i Nås, nybyggare i Källbäcken i Floda. Anna Persdotter avled den 20 Maj 1765 i en ålder av 74 år. (Dödbok saknas från den aktuella tiden). Tilläggas kan, att en svåger till ovan nämnde Lars Persson, nämligen **Jonas Andersson**, född 1705 i Östanmyra, en tid kan ha varit bosatt på en del av egendomen. Han var gift med **Kerstin Persdotter**, född 1703 i Karlsänge och syster till Lars Perssons hustru. Makarna avled barnlösa 1772 respektive 1773 sedan de testamenterat egendomen till Erik Ersson i Gärdsveden och Anders Ersson i Morgärde, båda söner till Kerstin Persdotters broder, Karlsängs Erik Persson i Gärdsveden. Erik Ersson överlät senare sin del till Anders Ersson.

För att återgå till Ris Lars Perssons egendom ärvdes den av sonen **Ris Erik Larsson**, född 1718 i Gärde. Han står skriven som hemmansägare och var under hela sitt liv bosatt i Roskänge. Ris Erik Larsson avled den 3 december 1793 av ålderdomsbräcklighet i en ålder av 75 år. Hustrun hette **Kerstin Olsdotter**, född 1720 i Kyrkbyn och den 4 augusti 1800 i en ålder av 79 år, även hon av ålderdomsbräcklighet.

Ny ägare av egendomen blev sonen **Ris Lars Ersson**, född 1750 i Roskänge och gift 1774. Med sin hustru ärvde han en andel i Saxhytte Masugn och blev därmed bergsman. Familjen var till en början bosatt i Karlsänge där de anlade ett torp, som sedermera kom att kallas för Ris Jans. Marken i Karlsänge var ett arv efter Ris Lars Erssons farmor, den ovan nämnda Anna Persdotter.

Familjen blev kvar i Karlsänge fram till 1805, då de flyttade åter till Roskänge, där de slog sig ner på fädernegården, som under tiden varit utarrenderad. Ris Lars Ersson avled den 25 november 1807 av rötfeber, 57 år gammal, och sadet ha levt *hedrande*. Ris Lars Erssons hustru hette **Margreta Olsdotter**, och hon var född 1747 i Roskänge, dotter till bergsmannen Rus Olof Olsson och dennes hustru Margreta Eriksdotter. (Se dito). Hon gifte sig vid 27 års ålder och födde 7 barn. Margareta överlevde maken med 11 år och avled den 27 januari 1819 av håll och sting, 71 1/2 år. Hon angavs i dödboken ha levt *oklanderligt*.

Egendomen delades omkring 1807 mellan sönerna **Ris Erik Larsson** och **Ris Lars Larsson**. Ris Erik Larsson var född 1791 i Karlsänge och titulerades bergsman. Han gifte sig 1817. Tillsammans med Erik Persson på Ställberget förvärvade han 1818 en bergsmansegendom i Gärdsveden, vilken han dock senare överlät på Erik Persson. Redan 1816 inköpte han, tillsammans med brodern, Mahl Göran Perssons egendom, belägen längst i norr i byn (se dito). Erik Larssons hustru hette **Stina Olsdotter**, född 1799 i Saxhyttan och dotter Olof Hansson och Lisa Hansdotter. Hon blev gift vid 18 års ålder och födde 3 barn. Redan 1822 förvärvade han den så kallade Snickaregondomen i Saxhyttan och flyttade dit. Här blev nu Ris Erik Larsson nu blev välbeställd bergsman. Gården i Saxhyttan kom hädanefter att benämnas Risgården.

Även brodern **Ris Lars Larsson**, född 1780 i Karlsänge, var till en början bosatt i Roskänge. Han var sedan 1814 gift med **Karin Christophersdotter**, född 1793 i Saxhyttan och dotter till Christopher Hansson och Sara Ersdotter. Av allt att döma bodde familjen på Mahl Göran Perssons forna egendom. Även Ris Lars Larsson flyttade 1822 till Saxhyttan, medan hans ättlingar blev bosatta på Lillheden (Fogdtäppan).

Vad beträffar Risegondomen i Roskänge förvärvades den av den ovan nämnde **Erik Persson** på Ställberget, vilken dock aldrig var bosatt i Roskänge utan endast brukade jorden här. Erik Persson efterträddes av mågen **Anders Jansson** på Ställberget, som nu utöver Ställberget var ägare av all mark väster om landsvägen i Gärdsveden samt hela den norra delen av Roskänge, nämligen Mahlegendomen, Risegondomen, Risegondomen samt Rönnäs Erik Perssons forna egendom (Bondas). Mer om Anders Jansson finns att läsa under Gärdsveden.

Turerna omkring Risegondomens vidare öde är komplicerade. Det hela började med att Ställbergs Anders Janssons måg, **Per Isaksson**, förvärvade en del av hemmanet 1877 som han sedan sålde vidare till **Jan Petter Jansson** i Saxhyttan (sedermera Riksdagsmans) den 2/5 1879. Några veckor senare sålde denne så delen till **Salmons Jan Petter Wetterström**. Ytterliggare en del av Risegondomen sålde Ställbergs Anders Jansson till mågen Anders **Gustaf Andersson** 1877. Denne sålde i sin tur till predikanten och skolläraren på Enbacken **Bubergs Anders Jansson** 1878, vilken sedermera sålde till ovan nämnde Salmons Jan Petter Wetterström 1883. Därutöver hade Wetterström 1880 förvärvat 1 tunnland åker och slog direkt från Ställbergs Anders Jansson. Denna del transporterades dock 1907 på Notbindar **Carl Eriks Janssons barn** i Roskänge. Salmons Jan Petter Wetterström hade därmed blivit ägare av hela den forna Risegondomen i Roskänge. Se vidare under Salmons nedan.

SALMONS.

Som redan framgått av redogörelsen över Risegendomen hade **Salmons Jan Petter Wetterström** på 1880-talet blivit ägare av hela egendomen och flyttade nu dit med sin familj. Han var född 1826 på Lillheden, son till soldaten Erik Andersson Wetterström och dennes hustru Catharina Jansdotter, den senare bördig från Saxhyttan. Släktnamnet kan härledas tillbaka till en Salomon Larsson, vilken levde 1669 till 1724 och var bosatt i Hägnan, dvs. västra delen av nuvarande Lillheden. Denne var för övrigt farfars farfars far till Jan Petter Wetterström. Tilläggas kan att slakten går att följa ytterliggare 5 generationer bakåt i tiden till en Erik Jonsson Skräddare, född omkring år 1500 och bosatt i Grangärde Kyrkby.

Salmons Jan Petter Wetterström gifte sig 1851, och han var till yrket kolare, sedermera hemmansägare och klensmed. Familjen var till en början bosatt i Saxhyttan, men flyttade 1859 till Karlsänge där de arrenderade Nyhammars Bruks egendom (senare benämnd Erik Lars). Det berättas att Wetterström sökt köpa egendomen. Nu blev det istället så att Nyhammars Bruk i samband med Laga Skiftet på 1870-talet fick frånträda Karlsängsegendomen, och att denna nu tilldelades en bonde från Saxhyttan. Det sägs att Wetterström i protest försökte riva jordkällaren. Familjen blev kvar här fram till 1878, och nästa uppehållsort blev nu Hyttriset vid Nyhammar där de stannade till 1886. Detta år skedde så den slutgiltiga flytten till Roskänge, där nu Wetterström således blev ägare till den forna Risegendomen. Han förvärvade 1884 även mark på Lillheden, närmast från J.P. Jansson i Saxhyttan, men det aktuella området hade tidigare tillhört Ris Anders Larsson, en son till den under Rissläkten nämnde Ris Lars Larsson. Köpesumman var 1000 kronor. Jan Petter Wetterström slutade sina dagar den 19 november 1906 i en ålder av 80 år.

Wetterströms hustru **Maja Andersdotter** var född 1827 i Kullen, dotter till Anders Olsson och dennes hustru Stina Mattsdotter. Hon blev gift vid 24 års ålder och födde två döttrar. Maja dog två år före maken, nämligen den 1 April 1904 då hon var 77 år. Vid makarnas frånfälle fanns följande hus på gården:

Stora stugan,	värderad till 1200
Lilla stugan med kök och kammare	500
Stenladugården med skulle	300
En loge intill stenladugården	150
En gammal ladugård	75
En bod intill stugan	125
En liten bod på södra änden mot gården	25
En bod bakom den lilla å södra änden	100
Ett stall	75
Ett foderrum med 3 väggar bakom stallet	50
Ett foderhus väster om vägen	40

Egendomen delades nu mellan mågarna A.G. Saxström och A.J. Andersson. Vad beträffar **Anders Gustaf Saxström** var denne född 1842 i Östersaxen, son till Jan Petter Saxström och Anna Andersdotter, sedermera utflyttade till Långmyra. Han gifte sig 1871 och bosatte sig med hustrun på svärfaderns gård i Roskänge. Han avled redan den 7 december 1896, endast 42 år gammal. Hustrun **Johanna Wetterström** var född 1851 i Saxhyttan och blev gift vid 19 års ålder. Hon avled den 11 juli 1914 i en ålder av närmare 63 år. Makarna var barnlösa och hemmansdelen övergick på hustruns systerbarn. Se nedan.

Den andra hälften av hemmanet ärvdes av Wetterströms måg **Anders Johan Andersson**, född 1855 i Hyttriset, son till Anders Ersson och Johanna Andersdotter, han bördig från Kybäcksheden och hon från Kullen. En syster till Anders Andersson blev för övrigt gift med Smens Karl Fredrik Persson i Hästberget. Anders Andersson arbetade under 10 års tid som dräng åt Wetterström innan han 1880 blev gift med dennes dotter. Dränglönen uppgick vid denna tid till 70 kr per år. Anders Andersson blev änklings 1902 och 1910 gifte han om sig och flyttade omkring 1912 till den senare hustruns hemort Roskmora i Grangärde Finnmark. Han avled på Pärby ålderdomshem den 22 oktober 1945 i en ålder av närmare 90 år. Han hade då varit änklings i 4 år.

Första hustrun **Maja Stina Wetterström** var född 1855 i Saxhyttan. Hon blev gift vid 24 års ålder och födde 3 barn. Maja Stina slutade sina dagar redan den 28 maj 1902 i en ålder av endast 47 år. Andra hustrun hette **Sara Charlotta Jansson** och hon var född 1869 i Roskmora och gift vid 41 års ålder. Hon hade tidigare sonen Ivar Andersson, vilken blev bosatt Rönnäset. I äktenskapet med Anders Andersson föddes 2 barn. Dottern Alda blev gift med musikern Helge Dahl, och de blev föräldrar till de rikskända musikerna Anders Dahl och Lars Göran Dahl. Sara Charlotta avled den 20 februari 1941 i en ålder av 72 år. Hennes son Ivar Andersson byggde en ny gård åt sig i den västligaste delen av Rönnäset nära gränsen mot Roskänge. Han avled den 9/7 1980.

Egendomen i Roskänge ärvdes av de tre barnen Ida, Johan och Vilhelmina från Anders Anderssons första gifte. Som redan nämnts blev de även ägare av Saxströms andel. Äldsta dottern Ida, född 1881, blev gift med August Barkström och flyttade till dennes hemort Morgårde. Hennes andel löstes sedermera in av hennes två syskon. Beträffande dottern Vilhelmina (Mina) se nedan. Sonen **Salmons Johan Andersson**, född 1883 i Roskänge, blev kvar på den gamla gården i Roskänge, och han gifte sig 1908 och noterad som hemmansägare. Johan Andersson avled den 27 november 1959 i en ålder av närmare 76 år. Hans hustru **Eva Cecilia Persson** var född 1888 i Krabbsjön, dotter till Cajs Per Jansson och Anna Maja Hermansdotter. Cecilia Persson blev gift vid 20 års ålder och födde 5 barn. Hon avled den 6 november 1975 i en ålder av närmare 87 år.

Sonen **Einar Andersson**, född 1912 i Roskänge, var huvudsakligen verksam som skogsarbetare och han övertog fädernesgården omkring 1960. Hans sambo hette **Ettly Berg** och var född 1916 i Norrbärke. De fick fyra barn. Sonen **Åke Andersson**, född 1939, blev sedermera ägare av gamla Salmonsgården. Han lät uppföra två nya hus söder om den gamla, nära den plats där Risgården fordom var belägen.

En annan son till Johan Andersson, nämligen **Martin Salmons**, född 1919, blev även han bosatt i Roskänge. Han gifte sig 1947 med **Elsa Fernström**, född 1923 i Ore församling. De lät uppföra ett nytt hus åt sig på västra sidan landsvägen på den plats där Rönnäs Erik Perssons gård längre tillbaka var belägen (Bondas). Grunden efter det gamla huset fanns då ännu kvar.

Ytterligare en son till Johan Andersson, nämligen **Gunnar Salmons**, född 1928, och gift med **Maj-Britt Ångman**, född 1928 i Katarina församling i Stockholm, var en tid med sin familj bosatt på gården i Roskänge, men flyttade 1951 till Ludvika. Två barn noteras som födda i Roskänge.

Anders Anderssons och Maja Stina Wetterströms yngsta dotter **Vilhelmina (Mina) Andersson**, född 1896 i Roskänge, bodde efter moderns död en tid tillsammans med sin moster Johanna Saxström i det mindre huset på Salmonsgården. 1918 gifte hon sig med **Edvard Eriksson**, född 1895 i Skifsens i Säfsnäs socken och son till Karl Erik Eriksson och Maria Lovisa Norman. De fick tre barn, och familjen bodde kvar i det gamla huset intill 1935, då de lät uppföra ett nytt hus på västra sidan av landsvägen, söder om järnvägen. Edvard Eriksson började, som en av de första vid Grangärde Ångsåg och arbetade där fram till pensioneringen. Han avled 1965 och hustrun 1975. Dottern Stina Eriksson, född 1918, blev gift med Hjalmar Karlsson och bosatt i Grangärde Kyrkby.

Sonen **Bengt Eriksson**, född 1926, var först med sin familj bosatt i banvaktsstugan men övertog senare föräldrarnas fastighet. Även han var verksam vid Grangärde Ångsåg. Hustrun **Else Strid**, född 1923 i Meråker i Norge, var under ett antal år grindvakt vid järnvägen. Deras son Anders Eriksson, född 1949 i Roskänge, blev bosatt i Nyhammar.

Sonen **Sven Eriksson**, född 1928, blev bosatt i Järfälla och gift med **Sonja Andersson**, född 1933 i Estuna i Uppland. Han arbetade sedan 20-årsåldern i foto-branschen. Familjen är numera ägare av banvaktsstugan i Roskänge, som de låtit renovera och modernisera. De utnyttjar huset som fritidsbostad.

MAHLEGENDOMEN.

Gården låg längst i norr i Roskänge vid gränsen mot Gärdsveden. Marken här hade länge brukats av släkter med rötter i gamla byn Gärdet vid Kyrkbyn, troligen som slogmarker. Även det här området benämns i gamla handlingar som *Bondas*, vilket visar på släktanknytningen till den gamla Gärdesläkten. Den förste som slog sig ner här var en **Lars Larsson Mahl**, född 1703 i Kyrkbyn och son till Lars Larsson och Kerstin Mattsdotter, senare bosatta i Hyttriset, där även Lars Larsson Mahl med sin familj till en början var bosatt. Nedsättningen i Roskänge torde ha skett omkring 1740. Lars Larsson var en tid soldat under Mahlroten, därav släktnamnet. Han står sedermera skriven som bergsman och delägare i Saxhytte Masugn, och han dog den 29 april 1765 i en ålder av 62 år. Hustrun **Kerstin Ersdotter** var född 1693 i Torsångs socken och således 10 år äldre än mannen. Hon blev gift vid 29 års ålder och födde 3 barn. Avled den 27 Oktober 1756 då hon var 63 år.

Gården ärvdes av sonen Per Larsson Mahl, född 1732 i Hyttriset. Gift 1754. Var liksom fadern verksam som bergsman. Per Larsson var under hela sitt liv bosatt i Roskänge. Från ett tingsprotokoll av den 25/2 1762 har följande hämtats: *Af Nämndemännen Anders Larsson på Lillheden, Christopher Andersson i Saxhyttan och Johan Olofsson i Kyrkobyn, tilltalades skraddaren Pehr Larsson i Roskänget, för det han skall tillägnat sig någon kärändenas sloga uti så kallade Karlsänget, som de och deras förfäder af uråldriga tider skall innehaft och nyttiat, såsom och för det han förlidne somras ej allenast till någon dehl afbergat berörde sloga, utan och tillika med Erich Christophersson på Lillheden flyttat råstakar därstädes. Däröfver Pehr Larsson efter genstämning sig förklarar, att slogen uti Karlsänget skulle tillhöra hans skogstegh, och vederparterna för ingen dehl deruti vara berättigade. Förordnades nu gode män att undersöka härom. Parterna synes sedan ha förlikts angående denna tvist.*

Per Larsson avled den 23 januari 1805 av bröstfeber, 73 år gammal. Sades ha levt redligt. Hustrun **Karin Hansdotter** var född 1732 i Norr Västansjö och dotter till Klack Hans Hansson och dennes hustru Karin Isaksdotter. Hon blev gift vid 22 års ålder och födde 8 barn. Karin dog den 12 november 1797 av lungshot, 64 år gammal och hon hade enligt dödboken levt kristligt.

Halva egendomen synes nu ha ärvts av sonen **Mahl Petter Persson**, född 1757 i Roskänge, gift 1797 och verksam som masmästare. Han avled den 23 september 1809 då han var 51 år. Hustrun hette **Anna Olsdotter** och hon var född 1764 i Mångdala, dotter till mjölnaren Olof Olsson och dennes hustru Anna Andersdotter. Hon blev gift vid 32 års ålder och födde 4 barn. Anna dog den 18 Juli 1810 då hon var 46 år. Inget av barnen blev kvar i Roskänge.

Den andra halvan av Per Larssons hemman ärvdes av sonen **Mahl Göran Persson**, född 1762 i Roskänge och gift 1787. Han står först skriven som hemmansägare och bergsman, men fick senare ekonomiska problem och förlorade egendomen i Roskänge. Han tituleras senare arbetare. Familjen vistades en tid i Stensbo, närmare bestämt på 1790-talet, och därefter även i Kyrkbyn. De arrenderade så den forna egendomen i Roskänge fram till 1816, då hela familjen flyttade till Säter. Hustrun **Stina Nilsdotter** var född 1762 i Stensbo, dotter till Nils Persson och Kerstin Ersdotter. Hon blev gift vid 25 års ålder och födde 6 barn. Familjens vidare öde är okänt.

Som redan nämnts hade Mahl Göran Persson uppenbarligen ekonomiska svårigheter. År 1815 såldes hela egendomen på executiv auktion till handelsmannen **Åkerblad** i Pärby för 360 Rdr. Året efter sålde Åkerblad egendomen till **Ris Erik Larsson och Ris Lars Larsson**, och fastigheten omfattade då hus och åbyggnader, 170 snesland åker och 858 snesland slog jämte 5 lass slog i den såkallade Gylltjärnsrönningen och i Loberget, 1/4 i Esbjörn Ers 1/4 skog samt 1/24 i Karlsängskvarnen. Ris Lars Larsson förefaller nu ha flyttat in på den forna Mahlegendomen, men som framgår av redogörelsen över Risens flyttade han till Saxhyttan 1822. Gården i Roskänge förefaller senare under en tid ha varit utarrenderad till en Anders Mattsson från Söderbärke.

Mahlegendomen förvärvades senare av **Erik Persson** på Ställberget, vilken synes ha haft en hel del fastighetsaffärer med Ris Erik Larsson och dennes broder. Senare ärvdes gården av Erik Perssons måg, Ställbergs **Anders Jansson**, född 1811 i Laxsjön, vilken dock aldrig var bosatt i Roskänge. Han skänkte i sin tur delen till mågens, Carl Erik Janssons barn år 1886. Anders Jansson hade redan 1880 upplåtit 1 tunnland åker och slog vid Bondas till J.P. Wetterström, som sedermera transporterade delen på Carl Erik Janssons barn 1907. Hela den forna Mahlegendomen synes därmed ha kommit i Carl Erik Janssons barns ägo. **Carl Erik Jansson** lät uppföra en ny gård ett stycke nordost om den gamla Mahlgården. Egendomen kom hädanefter att räknas in under Gärdsveden. Se vidare under Notbindarns, Gärdsveden.

RUSEGENDOMEN.

Gården låg där nuvarande Öråsgården är belägen, strax öster om landsvägen. Området var från början troligen slogmark under byn Gärdet. Den äldste kände markägaren är en Olof Ersson, vilken levde åren 1611 till 1658 och i hela sitt liv bodde i Gärdet. Dennes måg Nils Persson Skött blev bosatt i Östanmyra, och han synes ha avlidit omkring 1677. Hans änka Barbro Olofsdotter, född 1640 i Gärdet, avled 1698 i Östanmyra.

Deras son **Olof Nilsson Skött**, född 1675 i Östanmyra, flyttade omkring 1705 med sin familj till Roskänge. Han gifte sig 1701 och slutade sina dagar den 5 april 1729. Dödsorsaken angavs vara *bröstsjuka, invärtes sveda och håll*, och han var vid sitt frånfalle 54 år gammal. Hans hustru hette **Anna Hansdotter** och hon var född 1676 i Stora Tuna. Hon blev gift vid 24 års ålder och födde 7 barn. Anna var änka i 13 år, och hon avled den 24 maj 1742 av *brännsjuka och feber*, 65 år gammal. En dotter blev gift med **Karlsängs Erik Persson**, född 1699. Familjen var först bosatt i Roskänge, men hustrun **Anna Olsdotter**, född 1702 i Östanmyra avled redan 1742, och i samband med det andra giftermålet samma år flyttade Erik Persson till Gärdsveden (se vidare under dito).

Gården i Roskänge ärvdes av Olof Nilssons son **Rus Olof Olsson**, född 1706 i Roskänge. Han förefaller en tid ha varit soldat under Rusroten, därav släktnamnet. Han gifte sig 1739 och var verksam som bergsman, delägare i Saxhytte Masugn. Han avled den 27 februari 1773 i en ålder av 66 år. Hustrun hette **Margreta Eriksdotter**, född 1716 i Hägnan vid Lillheden, dotter till Erik Larsson och Margreta Mattsdotter. Tilläggas kan att denne Erik Larsson var broder till den Salomon Larsson som gett upphov till släktnamnet Salmons i Roskänge. Margreta Eriksdotter gifte sig när hon var 23 år och födde 6 barn, och hon avled 1771 i en ålder av 55 år (dödbok saknas från den här tiden). Dottern Margreta Olsdotter, född 1747, blev gift med Ris Lars Ersson i Roskänge (se dito).

Gården övergick på sonen **Rus Anders Olsson**, född 1753 i Roskänge, vilken var gift tvenne gånger, nämligen 1784 och 1798. Liksom fadern var han verksam som bergsman och under hela sitt liv bosatt i Roskänge. Han blev änklings 1789 och omgift efter nio år. Han slutade sina dagar den 23 november 1829. Dödsorsaken angavs som: *Stjälpt sig på sig ett järnlock och därav död, 76 år gammal*. Första hustrun hette **Maria Mattsdotter** och hon var född 1754 i Rämshyttan, dotter till Mats Göransson och Catharina Jansdotter. Hon gifte sig vid 29 års ålder och födde 2 söner. Maria dog av andtappa den 17 januari 1789 i en ålder av endast 34 år. Anders Olssons andra hustru hette **Brita Jansdotter**, född 1761, även hon i Rämshyttan och dotter till en Jan Görsson. Hon hade tidigare varit gift med Anders Persson i Storslätten. Hon var barnlös i båda äktenskapen. Brita dog den 8 september 1839 av *ålderskrämpor sedan hon varit ofärdig de sista 8 åren. Var vid sin död 78 år*.

Gården ärvdes av sonen **Rus Johan Andersson**, född 1784 i Roskänge och gift 1810. Han står till en början skriven som hemmansägare men sedermera som fattighjon. Om honom anmärkes i kyrkoboken: *mindre väl känd för sitt leverne*. Han flyttade på gamla dagar, närmare bestämt 1850, till Lillheden där han avled den 31 maj 1856 av bröstplågor och ålderdomssvaghet, inkvarterad i Östanmyra. Hustrun **Anna Olsdotter** var född 1778 i Östanmyra, dotter till Olof Danielsson och Anna Persdotter. Tilläggas kan att Olof Danielsson var farfars far till smeden O-Danils Fredrik Larsson, född 1862, som blev bosatt i Gärdsveden. Jämför under *Smed-Kalles* i Gärdsveden. Rus Johan Anderssons hustru, Anna Olsdotter, gifte sig när hon var 31 år gammal och födde 6 barn. Hon avled 4 år före maken, närmare bestämt den 18 juni 1852 i Bredberget. Dödsorsaken angavs vara nervfeber. Hon var vid sin död 73 år gammal och hade enligt dödboken levt *klanderfritt*.

Sonen **Rus Olof Jansson**, född 1814 i Roskänge, var en tid bosatt i byn som arrendator och verksam som kolare. Gifte sig 1840 med **Karin Persdotter**, född 1815 i Kullen och dotter till Hanses Per Jansson och Christina Hansdotter. Hon blev gift vid 25 års ålder och födde 7 barn. År 1850 flyttade familjen till Lillheden och 1857 därifrån till Norrbärke socken. Deras vidare öde är okänt. Som redan omnämnts förlorade Rus-släkten sin egendom i Roskänge och blev utfattiga. Omkring år 1840 förvärvades hela egendomen av **Örås Per Erik Jansson**, född 1828 i Ludvika, men tidigare bosatt på Öråsbacken. Se vidare under Öråsgården.

OXVÅLA.

Gården är belägen ett stycke nordost om Öråsbacken. Även om namnet Oxvåla är bekant sedan länge, skulle det dröja innan platsen blev bebyggd. Ännu vid Storskiftet 1815 var området obebyggt. Oxvåla tycks till stor del ha tillhört den ovan omtalade Rusegendomen i Roskänge, och det är troligt att några av de gamla husen på Rusgården flyttades till Oxvåla vid mitten av 1800-talet.

Den förste namngivne åbon är fjärdingsmannen **Oxvål Petter Andersson**, född 1823 i Rönnäset, vilken med sin familj finns noterad på Roskänge åren 1860 till 1869, då de flyttade till Kyrkbyn. Tilläggas kan att Oxvål Petter Andersson även står skriven för en gård på Öråsbacken vid Laga Skiftet 1866, medan gården i Oxvåla har Örås Per Erik Jansson som ägare. Sannolikt flyttade Petter Andersson med sin familj upp till Öråsbacken redan 1864. Skomakaren **Daniel Vilhelm Andersson**, född 1830 i Kullsågen och hans hustru **Carolina Persdotter**, född 1830 i Ljusnarsberg, tycks en kortare tid ha bott i Oxvåla, innan de flyttade till annan plats i Roskänge (se Örås-Kalles). Familjen efterträddes av en **Samuel Bengtsson**, född 1807 i Ludvika, vilken med sin hustru står skriven här åren 1869 till 1877.

Gården tycks hädanefter tidvis ha varit obebodd. På 1920-talet bodde här verkstadsarbetaren **Karl Axel Andersson**, född 1887 i Säfsnäs, gift 1914 med **Alma Eriksson**, född 1891 i Skifsen, Säfsnäs. Hon var syster till Salmons Edvard Eriksson i Roskänge. Familjen kom närmast från Hörken och inflyttningen till Oxvåla skedde den 27/6 1917. Hustrun avled redan den 28 oktober 1923, endast 32 år gammal. Samma år flyttade mannen och sonen till Stensbo. Gården förefaller sedan ha stått tom fram till 1928 då **Karl Bernhard Wennerström** med sin familj flyttade till Oxvåla. De hade tidigare varit bosatta på Ställberget. Han var född 1851 i Norberg, gift 1915, och han avled den 2 september 1947 i en ålder av 65 år. Hustrun hette **Elfrida (Frida) Augusta Kihlström**, och hon var född 1890 i Skinnskatteberg. Hon blev gift vid 25 års ålder och födde 2 barn. Frida överlevde maken med 17 år och hon avled den 4 september 1964 då hon var 74 år. Nuvarande ägare är **Robert Philip**, vilken utnyttjar gården som fritidshus.

MATS ERS.

Bondas Mats Eriksson, född 1649 i Gärdet, var den förste bofaste invånaren i Roskänge. Han flyttade hit omkring år 1670 som nybyggare, tillsammans med sin moder Anna Johansdotter, född 1624 i Sellnäs i Stora Tuna. Hon avled i fäboden Lindbastmora den 29 juli 1698 i en ålder av 76 år. Mats Erikssons fader var den under den inledande historiken omnämnde Bondas Erik Persson, född 1615 i Gärdet, död därstädes 1668.

I likhet med sin fader var Mats Eriksson bergsman, delägare i Saxhytte Masugn, och han var även verksam som snickare. Han blev gift 1670 och slutade sina dagar den 22 januari 1732 i en ålder av 83 år. Angiven dödsorsak: *ålder och bröstsjuka*. Hustrun hette **Anna Persdotter**, född 1646 i Kyrkbyn och dotter till Back Per Olofsson och dennes hustru Anna Larsdotter. Hon blev gift vid 23 års ålder och födde 11 barn och dog den 23 juni 1729 i en ålder av 83 år.

Hemmanet delades mellan sönerna Per och Lars Mattssöner. Beträffande Per Mattsson, se Grandins (äldre) nedan. **Bondas Lars Mattsson**, född 1686 i Roskänge, blev således ägare av halva hemmansdelen. Han står skriven som bergsman och gifte sig 1715. Lars Mattsson var under hela sitt liv bosatt i Roskänge. Han slutade sina dagar den 22 mars 1759 i en ålder av 72 år (dödbok saknas för den här tiden). Hans hustru hette **Sara Johansdotter**, och hon var född 1681 i Norrbärke. Hon blev gift vid 33 års ålder och födde 3 barn. Sara avled den 8 Mars 1754 i en ålder av 73 år. Sonen Bondas Johan Larsson, född 1719, synes ha flyttat upp till norra delen av byn, där han gav namn åt Bondasegendomen. (Se Rönnäs Erik Pers eller Bondas). Dottern Brita Larsdotter, född 1707, blev gift med Erik Mattsson, se nedan.

Bondas Lars Mattssons egendom ärvdes av mågen **Erik Mattsson**. Han var född på Lillheden 1703, son till Mats Eriksson och Kerstin Olsdotter. Gift 1727 och verksam som bergsman vid Saxhytte Masugn. Enligt ett tingsprotokoll från 1759 tvistade han då med svågern Bondas Johan Larsson angående något arv efter hustruns moder Sara Johansdotter. Lars Mattsson avled den 6 mars 1780 av ålderdom, 76 år gammal, och han sades ha levt kristligt. Hustrun **Brita Larsdotter**, född 1707 i Roskänge, var dotter till Bondas Lars Mattsson ovan. Hon blev gift vid 20 års ålder och födde 9 barn. Brita dog av ålderdom den 10 november 1781, 74 år gammal. Hon sades i likhet med mannen att ha levt kristligt. Observera att från och med Erik Mattssons inträde på hemmanet, verkar det som om Bondasnamnet försvunnit från den här släktgrenen. Detta skulle kunna förklaras med att Erik Mattsson var måg på gården, medan svågern Bondas Johan Larsson tog släktnamnet med sig till norra Roskänge.

Egendomen övergick på sonen **Mats Eriksson**, född 1744 i Roskänge. Han var liksom fadern bergsman. Det är sannolikt han som gett upphov till gårdsnamnet Mats Ers. Han gifte sig 1764 och framlevde sina dagar i Roskänge fram till den 16 november 1823 då han dog av ålderdom och han hade då varit änking i 9 år, och enligt dödboken levt ärbart. Mats var vid sin död 79 år. Hustrun **Kerstin Ersdotter** var född 1735 i Grangårde Hästberg, dotter till Erik Ersson och dennes första hustru Kerstin Ersdotter. Hon gifte sig vid 29 års ålder och födde 3 barn. Kerstin avled den 28 april 1814 av ålderdom, 79 år gammal. Efter makarnas död delades egendomen mellan sönerna Erik och Mats Mattssöner, varvid Erik Mattsson erhöll den del av den som låg på Öräsbacken (se dito), Mats Mattsson blev kvar på den gamla Mats-Ersgården i södra delen av byn.

Fädernegården Mats Ers ärvdes, som redan framgått, av **Mats Mattsson**. Denne var född 1774 i Roskänge och blev gift 1802. Även han var, liksom fadern, verksam som bergsman och under hela sitt liv bosatt i Roskänge. Han slutade sina dagar den 21 maj 1842. Dödsorsaken angavs vara vattusot och han Sades ha levt *ärligt, gott och tilljudande*. Han var vid sin död 67 år. Hustrun **Catharina Larsdotter** var född 1779 i Norrbo, och dotter till Gruvbergs Lars Andersson och dennes hustru Karin Larsdotter. Hon gifte sig när hon var 22 år och födde 10 barn. Catharina dog av magplågor den 22 september 1839, på 61 året. Hon hade enligt dödboken levt kristligt.

Ny ägare blev sonen **Mats Mattsson dy** född 1810 i Roskänge. Han gifte sig 1846 och står skriven som hemmansägare. Hyttandelarna tycks nu ha gått förlorade då han inte längre tituleras bergsman. Han avled redan den 7 Mars 1854. Följande notering från dödboken kan anföras: *levt ärligt men slarvaktigt genom begivenhet på starka drycker. Fallit och stött sig i huvudet dagen förut, sedan magplågor. Var 43 år och 6 månader gammal.* Hustrun hette **Stina Larsdotter**, född 1814 i Rossa och dotter till Knabb Lars Persson och Stina Larsdotter, sedermera inflyttade till Gärdsveden. Blev gift vid 31 års ålder och födde 5 barn.

Efter Mats Mattssons död gifte Stina Larsdotter om sig med **Ris Jan Andersson**, född 1817 i Ljusnarsberg. Detta nya äktenskap ingicks 1859. Familjen var till en början bosatt på Mats Ersgården men flyttade efter 6 år upp till Karlsänge, närmare bestämt den 23/11 1866, där Ris Jan Andersson ägde ett torp. Stina Larsdotter avled i Karlsänge den 8 oktober 1895 i en ålder av 81 år. I detta senare äktenskap var hon barnlös.

En son till Mats Mattsson den yngre, nämligen **Jan Petter Mattsson**, född 1849 i Roskänge, blev för en kortare tid kvar på gården. Han gifte sig 1873 och står skriven som torpägare i Roskänge. Hustrun hette **Sara Stina Jansdotter**, och hon var född 1851 i Storslätten. År 1882 flyttade dock familjen till Bergsbo, och gården i Roskänge synes därmed ha blivit ödelagd. De flesta husen revs troligen kort därefter och idag återstår endast ett uthus av den gamla Mats Ersgården, där den äldsta bebyggelsen i Roskänge en gång för länge sedan uppstod. Det bör dock framhållas att det vid mitten av 1800-talet gjordes en avstyckning från det gamla Mats Ers-hemmanet, varvid en ny gård tillkom ett stycke längre söderut, den som senare skulle komma att benämnas Örås-Kalles. (Se dito).

ÖRÅSBACKEN.

Området utgörs av den långsträckt åsen allra längst längst i öster i Roskänge. Ör betyder *grovtt grus*. Öråsbacken har i senare tid kommit att kallas Annickbacken. Det är ovisst när området först bebyggdes. Den förste nybyggaren kan eventuellt ha varit **Anders Jonsson**, född 1679 i Östanmyra, gift 1702 och död 1711. Han står hela tiden skriven på Östanmyra men kan mycket väl ha brukat marken och ägt ett torp på Öråsbacken. I varje fall dyker hans änka **Elisabet Hansdotter**, tillsammans med sonen Jonas Andersson, upp i Roskänge omkring år 1720. Hon var född 1672 i Moren i Norrbäke och överlevde maken med hela 41 år. Elisabet födde 4 barn, och hon avled den 9 juni 1752 i en ålder av 80 år.

Sonen **Jonas Andersson** var född 1705 i Östanmyra och gifte sig 1731. Han var under hela sitt vuxna liv bosatt i Roskänge. Jonas Andersson var indragen i några tvistemål med hustruns bröder. År 1757 blev han således instämnd till tinget av sina svägrar Erik Persson i Gärdsveden och Halvar Persson i Karlsänge angående hustruns arvsandel. Man kom dock fram till en överenskommelse att makarna skulle besitta den omtvistade arvsandelen så länge de levde, men efter deras död skulle den tillfalla kärandena. Det är osäkert var den omtvistade delen var belägen, om den låg i Roskänge eller Östanmyra.

Jonas Andersson och hans hustru testamenterade 1772 sin egendom **till Anders Ersson** i Morgärde och Erik Ersson i Gärdsveden, båda söner till den ovan nämnde Erik Persson (jämför under Gärdsveden). Jonas Andersson avled den 20 augusti 1772 i

en ålder av 66 år. Hans hustru hette **Kerstin Persdotter**, född 1703 i Karlsänge och dotter till Per Halvarsson, vilken i sin tur var son till den under den inledande historiken omnämnde Halvar Persson i Östanmyra. Makarna var barnlösa. Hon dog den 29 juni 1773 då hon var 69 år. Det är, som redan framgått inte helt bevisat att Jonas Andersson bodde på Öräsbacken.

Vid Storskiftet 1811 - 1813 står i varje fall Mats Mattsson och Mats Ersson som ägare både av Mats Ersgården och Öräsbacken. Helt säkert är att en **Erik Mattsson** var bosatt på Öräsbacken. Han var född 1765 i Roskänge, son till Mats Eriksson och Kerstin Ersdotter. (Se Mats Ers). Han titulerades klensmed och hemmansägare. Var gift tvenne gånger, nämligen 1789 och 1810. Erik Mattsson slutade sina dagar den 16 februari 1816. Dödsorsaken angavs vara håll och styng och han sades ha levt oklanderligt. Erik Mattsson var vid sin bortgång 50 år. Hans första hustru hette **Margreta Jansdotter**, född 1755 i Lågnäset och gift vid 33 års ålder. Hon födde 4 barn, av vilka 3 dog vid späda ålder. Margreta avled den 9 maj 1810 av lungshot, 54 år gammal, och hon sades ha levt uppbyggligt. Erik Mattssons andra hustru hette **Catharina Olsdotter**, och hon var född 1784 i Dalkarsberget, dotter till Olof Persson, sedermera arrendator vid Uvtjärn och till sist inneboende vid Älvkarnoret. Catharina Olsdotter gifte sig när hon var 26 år och födde 6 barn, varav en var född före och två efter äktenskapet, medan tre barn var födda inom äktenskapet med Erik Mattsson. Hon dog den 19 januari 1858 sedan hon varit änka i nära 42 år. Dödsorsaken angavs vara ålderdomsbräcklighet. Catharina var vid sin död 73 år. Från hennes dotter Lovisa, född före äktenskapet, härstammar **Öråsläkten**, medan två av de gemensamma barnen med Erik Mattsson gett upphov till **Grandin-** respektive **Annicksläkten**. Se nedan.

GRANDINS. (ÖRÅSBACKEN).

Det fanns en äldre Grandinsläkt i Roskänge, som kan ledas tillbaka till bergsmannen **Bondas Per Olofsson**, f. 1702 i Västansjö, gift med **Brita Persdotter**, f. 1710 i Roskänge, dotter till Bondas Per Mattsson och Malin Olofsdotter (jämför under Mats Ers ovan). Bland Per Olofssons och Brita Persdotters 4 barn märks sonen **Petter Persson Grandin**, född 1733 i Roskänge, vilken tituleras rustmästare och sergeant. Han var gift tre gånger, men flyttade redan efter första hustruns, **Catharina Rundbergs**, död 1767 från Roskänge. Petter Grandin hade dessförinnan, nämligen år 1764, sökt återvinna sin morfars, Bondas Per Mattssons, egendom i Roskänge, som för skuld blivit inlöst av Olof Norin i Saxhyttan redan 1737. Grandins klagomål ogillades av tingsrätten. Familjen flyttade från Roskänge till Hyttbacken i Sunnansjö. Det har inte varit möjligt att med säkerhet utröna var familjen var bosatt, men det bör ha varit antingen vid Mats Ers eller på Öräsbacken, varvid det senare alternativet är det troligaste.

Långt senare dyker en **Jan Erik Ersson Grandin** upp på Öräsbacken. Han var född 1811 i Roskänge och son till den ovan nämnde klensmeden Erik Mattsson och hans andra hustru Catharina Olsdotter. Han gifte sig 1835 och står skriven som torpägare. Torpet är med all säkerhet en utbrytning från svärfaderns hemman på Öräsbacken. Under senare år står Grandin skriven som backstugusittare. Han avled den 6 Mars 1881 i en ålder av 69 år. Hustrun hette **Anna Maja Larsdotter**, född 1812 i Skeppmora, död den 12 juni 1898 i en ålder av 86 år. Hon hade då varit änka i 17 år.

Följande fastighetsaffärer skall här omnämnas: (Olaussons arkiv).

1842 den 19/4. *Olof Ersson i Roskänge och Öråsen upplåter och försäljer till sin broder Jan Erik Ersson i Roskänge och Öråsen följande fastigheter:*

1. Andelen i gårdsplatsen, Öräsbacken kallad, med undantag av 3 snesland som han till sin syster Lovisa försålt.
 2. En stugubyggnad bestående av stuga med kammare i fullt brukbart stånd varuti han ägde 3/5 delar uti 2/3 delar.
 3. En bod framför stugan under nävertak.
 4. Uppå ovannämnde försålde gårdsplats ett snesland, av honom själv uppodlad åker.
- Köpesumma: 58 Riksdaler Riksgäldsedlar.

Redan året efter sålde Jan Erik Ersson Grandin till Olof Olausson: 1843 den 29/6. Jan Erik Ersson i Roskänge försäljer till Bruksidkaren Olof Olausson sin vid Roskänge och Öråsen belägna fastighet, som han i arv erhållit efter sin farfar samt av sin broder Olof Ersson inköpt och allt han själv uppodlat samt uppbyggt, bestående av omkring 30 snesland åkerjord, en stugubyggnad utan golv och mellantak men täckt av näver och torv, ett stall med foderskulle, en liten lada bredvid stallet, en kornlada, två bodar under samma tak, en mindre bod, ett fähus, en klensmedja, en källare samt 2/3 i en stuga, bestående av tvenne rum uti försvarligt och brukbart stånd. Köpesumma 450 Rdr Rgs.

Grandins synes dock ha återbördat en del av egendomen. År 1892 utfärdade änkan Anna Maja Grandin ett gåvobrev, varigenom hon testamenterade all sin såväl lösa som fasta egendom till makens brorson **Per Erik Olsson** och hans hustru **Christina Andersson** i Roskänge, emedan de skött om och haft omsorg om henne i hennes ålderdom. *Beträffande Per Erik Olsson, se Annicksläkten nedan.*

ANNICKSLÄKTEN.

En son till den under Öräsbacken omnämnde klensmeden Erik Mattsson, nämligen **Olof Ersson**, blev bosatt på en del av faderns hemman, och står skriven som torpägare. Olof Ersson, som till yrket var skomakare, föddes 1816 i Roskänge, en månad efter faderns död. Han gifte sig 1839 med **Stina Larsdotter**, född 1803 på Holen. Olof Ersson avled den 10 november 1882 i en ålder av 66 år, medan hustrun avled dessförinnan, nämligen den 21 mars 1875 då hon var 72 år. Makarna var barnlösa, men Olof Ersson ägde 6 barn med en **Annick Stina Persdotter**, född 1812 i Östersaxen, dotter till Annick Brita Jansdotter, vid tillfället piga i Karlsänge. Fadern angavs vara drängen Per Andersson ifrån Morgärde. Den ende Per Andersson som passar in tidsmässigt är Per Andersson, född 1783 i Morgärde och son till bergsmannen Anders Ersson, född 1743 i Gårdsveden. För att återgå till Annick Stina Persdotter, förblev hon under hela sitt liv ogift och var först bosatt i Östersaxen men flyttade senare, på 1840-talet, till Bergsbo och slutligen till Bredberget. Här avled hon den 17 oktober 1885, 73 år gammal. Hon står då skriven som nybyggerska.

Som redan framgått av redogörelsen över Grandins ovan, sålde Olof Ersson 1842 en fastighetsdel på Öråsen till brodern Jan Erik Grandin. En son till Olof Ersson och Stina Persdotter, nämligen **Annick Per Erik Olsson**, född 1845 i Östersaxen, blev bosatt på Öräsbacken, där han står skriven som arbetare. Han gifte sig 1871. Som redan nämnts (se Grandins) mottog han och hustrun 1892 en testamentsgåva av änkan Anna Maja Grandin, vilken varit gift med Per Erik Olssons farbror Jan Erik Ersson Grandin. I testamentsgåvan ingick troligen bl.a. den lillstuga som ännu finns kvar på Mats Petterssons gård.

Annick Per Erik Olsson avled den 18 december 1924 i en ålder av 79 år. Hustrun **Stina Andersdotter** var född 1840 på Stakheden och dotter till arrendatorn av fattighemmanet Anders Jansson och dennes hustru Stina Persdotter. Hon gifte sig när hon var 31 år och födde 5 barn. Stina slutade sina dagar 11 år före maken, närmare bestämt den 28 september 1913, då hon var 72 år. Sonen **Annick Oskar Pettersson**, född 1881 i Roskänge, utbildade sig till ingenjör vid Örebro Tekniska Gymnasium, och efter en vistelse i Amerika startade han en installationsfirma på hemorten. Han flyttade dock till fjärdingsman Ströms f.d. gård i Rönnäset, där han sedan blev bosatt under resten av sitt liv. Brodern **Karl Pettersson**, född 1879, blev kvar på Öräsbacken (Annickbacken), bosatt i lillstugan fram till sin död den 1 juli 1939.

Fastigheten i Roskänge förvärvades av byggmästaren **Gustaf Johansson**, född 1878 i Hällefors och hans hustru **Beda Karolina Larsson**, född 1882 i Sör Västansjö. De lät uppföra en ny bostad åt sig, där de sedan blev kvar fram till 1961 då de flyttade till Sunnansjö. Gården i Roskänge inköptes nu av den ovan nämnde Oskar Petterssons son, **Mats Pettersson** och dennes hustru **Ingrid Adriansson**, dotter till Gerhard och Ida Adriansson i Kyrkbyn. Makarna bosatte sig på gården och de är nuvarande ägare av fastigheten.

ÖRÅS-SLÄKTEN.

Som redan omnämnts under Öräsbacken ovan, hade Erik Mattssons andra hustru Catharina Olsdotter före äktenskapet en dotter **Lovisa Ersdotter**, född 1806 i Älvkarnoret. Enligt födelseboken var fadern mästervennen Per Bjurström från Örebro. Hon blev 1831 gift med gruvdrängen **Jan Adolf Jansson**, född 1797 i Ludvika och son till Jan Jansson och Stina Persdotter. Vid vigseln var båda kontrahenterna skrivna på Skepparberget. Makarna blev sedermera bosatta på en del av Erik Mattssons hemman på Öräsbacken. Jan Adolf Jansson avled redan den 7 september 1848 av lungsot, 51 år gammal. Han hade enligt dödboken levt *oklandrat och ärligt*. Lovisa Ersdotter var 24 år när hon gifte sig och hon födde 7 barn. Efter makens död gifte hon om sig 1849 med Jacob Larsson, född 1816 i Norrbo, och fick med honom en dotter, som dock avled efter en månad. Lovisa Ersdotter avled efter barnsörd den 21 juli 1850 klockan 3 efter midnatt, endast 44 år gammal. Sades ha levt oklandrat. Ny ägare av hemmanet blev sonen **Per Erik Jansson**, f. 1828 i Ludvika. han förvärvade dock det gamla Rus-hemmanet i Roskänge och flyttade dit. Se nedan.

ÖRÅS-GÅRDEN.

Av redogörelsen för Rushemmanet framgår, att Rus Olof Jansson kom på obestånd och han nödgades omkring 1840 avyttra sin forna bergsmansegendom. Ny ägare blev den ovan omtalade **Örås Per Erik Jansson**, född 1828 i Ludvika, men utkommen från Öräsbacken. Han lät nu uppföra ett nytt hus strax söder om den gamla Rusgården, och blev så småningom en betydande markägare i bland annat Roskänge och Bergsbo. Per Erik Jansson var även verksam som skomakare, och han var gift tre gånger, nämligen 1850, 1855 och 1860. Han avled den 30 juni 1897 i en ålder av 69 år. Första hustrun hette **Sara Stina Andersdotter**, född 1829 i Östansbjörka och dotter till arrendatorn Rossa Anders Ersson och dennes hustru Anna Andersdotter, sedermera bosatta på Lillheden. Hon gifte vid 21 års ålder och födde 3 barn. Sara Stina dog redan den 2 augusti 1854 av nervfeber, endast 25 år gammal, och hon sades ha levt *fromt, stilla och beskedligt*.

Örås Per Erik Janssons andra hustru **Sophia Persdotter** var född 1833 i Bergsbo, dotter till kolaren Per Mattsson från Stenberget och dennes hustru Stina Samuelsdotter från Bergsbo. Hon blev gift vid 22 års ålder och födde en son, vilken dock avled vid tre års ålder. Hon slutade sina dagar den 17 augusti 1856 i samband med sonen födelse, endast 23 år gammal. Sophia hade enligt dödboken levt *kristligt* och *anständigt*. Tredje hustru hette **Anna Andersdotter**, född 1834 i Täppan, Norrbo, och dotter till bergsmannen Anders Larsson och dennes hustru Maja Andersdotter. Hon gifte sig vid 26 års ålder och födde 3 söner. Sonen Henning Persson utvandrade till Amerika, medan sonen Karl Persson slog sig ner på ett hemman ett stycke längre söder i byn (se Örås-Kalles).

Sonen **Örås Johan Persson**, född 1873 i Roskänge (från Per Erik Janssons tredje gifte) blev bosatt på faderns hemman, och han gifte sig 1899. År 1908 lät han renovera och bygga till bostadshuset. Johan Persson gjorde sig känd som en driftig person, utöver hemmansägare verksam även som hästhandlare. Han drev Också flera kolugnar norr om Öråsbacken, samt tillverkade även gengaskol under andra världskriget. Därutöver drev han en tid sågverksrörelse i Nås. Johan Persson slutade sina dagar den 17 november 1944 i en ålder av 71 år. Hustrun hette **Carin Knutsson** och hon var född 1872 i Nås församling. Hon blev gift vid 27 års ålder och födde 8 barn. Karin avled 17 år före maken, närmare bestämt den 27 oktober 1927 då hon var 55 år. Dottern Rut blev gift med kamrer Anton Sandberg i Nyhammar. Karin blev gift med Konrad Andersson från Kullen och sedermera bosatta på Stakheden. Hon var verksam som folkskollärare i Bringsjöberg, därefter Kullen och till sist i Nyhammar. Dottern Brita förblev ogift och var bosatt hemma på gården, men på senare år bosatt på Örås-Kalles gård. Sonen Erik Persson blev gift med Mary Karlsson från Hästberget och de bosatte sig på den gamla O.Danielsgården i Rönnäset. Yngste sonen **Elof Persson** blev gift med **Birgitta Pettersson** från Ställberget. De var till en början bosatta på fädernegården i Roskänge, men flyttade 1956 till Kyrkbyn. Här avled Elof Perssons hustru den 21 augusti 1977.

Gården i Roskänge kom sedan att stå obebodd i ett 30-tal år. I början av 1990-talet lät Elof Perssons son, **Mats Persson**, och dennes sambo **Lena Sjöström** göra en omfattande renovering av det gamla bostadshuset och flyttade nu dit. Mats Persson är nuvarande ägare av egendomen.

ÖRÅS-KALLES.

Platsen var obebyggd vid Storskiftet 1811 - 1813. Däremot fanns här en gård vid Laga Skiftet 1866 - 1876. Tomtmarken är uppenbarligen utbruten från det närliggande Mats Ershemmamnet i norr. Som ägare anges då **Daniel Andersson**, född 1830 i Kullsågen och son till Anders Andersson och Stina Andersdotter. Han gifte 1856 och var först bosatt på Holen, därefter i Rönnäset och slutligen till Rönnäset. Här tycks familjen till en början ha bott vid Oxvåla, men senare ha flyttat till platsen söder om Mats Ers. Daniel Andersson avled den 8 december 1899 i en ålder av 69 år. Hustrun hette **Karolina Persdotter**, född 1830 i Ljusnarsberg. Hon födde 7 barn och slutade sina dagar den 15 februari 1902 då hon var 72 år.

Ny ägare av gården blev **Örås Karl Persson**, född 1863 i Roskänge och son till Per Erik Jansson i dennes sista gifte med Anna Andersdotter. Karl Persson står skriven som hästhandlare och hemmansägare. Han förblev ogift under hela sitt liv och avled den 18 januari 1952 i en ålder av 88 år.

Efter Karl Perssons död renoverades gården, och brorsdottern, **Örås Brita Persson**, född 1910 i Roskänge flyttade in här. Även hon var ogift. Hon levde fram till den 21 oktober 1967, och hon var vid sin borgång 57 år. Sedermera flyttade **Greta Saxén** in vid Örås-Kalles. Hon var född 1908 i Roskänge och dotter till Örås Johan Persson och således syster till ovan nämnda Brita Persson. Hon var änka efter Edvin Saxén och hade tidigare varit bosatt i Finsviken. Edvin Saxén hade avlidit den 29 juni 1986 och det var efter hans död som hon flyttade till Roskänge. Här framlevde hon sedan återstoden av sitt liv. Greta avled den 19 december 1993 i en ålder av 85 år.

Gården förvärvades av **Kenneth och Ingrid Fhärm**, den senare barnbarn till Örås Johan Persson. De var bosatta i Göteborg och utnyttjade gården i Roskänge som fritidsbostad. Örås-Kalles gamla gård har sedermera fått ny ägare.

ANDERS ADOLF ANDERSSONS.

Anders Adolf Andersson var född 1830 på Lillheden, son till Rossa Anders Ersson och dennes hustru Anna Andersdotter, och således bror till Örås Per Erik Janssons första hustru Sara Stina Andersdotter. Han slog sig ner som nybyggare på svågerns mark uppe på Öråsbacken. Gården synes ha legat på högsta punkten av Öråsbacken, norr om Mats Petterssons nuvarande gård, och är troligen identisk med en gammal stuga, som i senare tid använts som hönshus. Inflyttningen skedde omkring 1865, och familjen kom då närmast från Rönnäset. Anders Adolf Andersson dog den 31 Maj 1921 i den aktningvärda åldern av 91 år. Han var sedan 1857 gift med **Ulrica Persdotter**, f. 1836 i Bergsbo, dotter till Kull Per Mattsson och dennes hustru Stina Samuelsdotter. Här finns ytterligare en släktanknytning till Örås, emedan Ulrica Persdotter var syster till Per Erik Janssons andra hustru Sophia Persdotter. Ulrika gifte sig vid 20 års ålder och födde 5 barn. Hon avled den 7 februari 1915 då hon var 78 år.

IVAR ANDERSSONS.

Ivar Andersson, född 1898 i Roskmora, var son till Sara Charlotta Jansson (se under Salmonssläkten). Han vistades vid unga år på ett lantbruk i Skåne, kom därefter till Stora Tuna och senare till Nås, även där anställd vid ett lantbruk. Han fick så anställning vid Öråsgården i Roskänge och slutligen vid Grangärde Ångsåg, där han blev kvar fram till pensioneringen. Han och hustrun flyttade in i en nybyggd fastighet i östligaste delen av Roskänge 1949. Avled den 9 juli 1980 i en ålder av 82 år. Han var sedan 1943 gift med **Ida Andersson**, född 1899 i Mörsil i Jämtland. Makarna var barnlösa. Ida Andersson dog den 10 juli då hon var 85 år. Nuvarande ägare av gården är **Ingemar Andersson** från Rönnäset.

KARL ERIKSSONS.

Karl Eriksson, född 1913 i Furudal i Ore församling, var till en början med sin familj bosatt i Norrvik i Ludvika, men flyttade omkring 1945 till Grangärde, där de till en början var bosatta på övre våningen hos Örås Erik Perssons i Rönnäset. Vid jultiden 1949 flyttade de så in i en nybyggd gård i den sydligaste delen av Roskänge. Karl Eriksson, som var anställd vid Öråsgården, avled redan den 16 Maj 1956 endast 42 år gammal. Han var gift med **Inga-Lisa Eriksson**, född 1915 i Aspeboda församling. Makarna hade 5 barn. Hon levde som änka fram till den 8 Mars 1989 och var vid sin bortgång 73 år. Nuvarande ägare av gården är sonsonen **Lars Eriksson**.

SLÄKTTABELLER.

Bondas

Bergsmannen

Per Mattsson, f. ca 1570 i Västerby, Sunnansjö, död 14/5 1637 i Gärdet

Hustru 1: Anna Ersdotter ? f. ca 1570 i Sunnansjö, död omkring 1612

Hustru: Kerstin Ersdotter (Bond) ? f. 1584 i Gärde ? gift ca 1614, d.12/6 1659

Barn: Lars, f. ca 1600 i Västerby, knekt
Per, f. ca 1605 ibm, knekt, till Polen
Elin, f. ca 1610 ibm
Halfvar, f. /9 1612 ibm, till Östanmyra

2:a giftet: Erik, f. 1615 i Gärde, se nedan
Karin, f. ca 1618 ibm
Gertrud, f. ca 1610 ibm, död 28/10 1648
Mats, f. /2 1623 ibm, till Rossa
Barbro, f. 1625 ibm, gm Olof Olsson Fyhr, Norra Rönnäset
Marit, f. 1625 ibm, gm Nils Olsson i Gärde
Lisbet, f. ca 1627 ibm
Kerstin, f. 10/4 1630 ibm, död 5/5 1672
Olof, f. 25/11 1632 ibm, se Rissläkten nedan

Bergsmannen, Bondas

Erik Persson, f. 1615 i Gärde, gift 16/11 1645, död 26/4 1668 i Gärde

Hustru: Anna Johansdotter, f. 1624 i Sellnäs, Tuna, d 20/7 1694 i Lindbastmora

Barn: Olof, f. ca 1646 i Gärde
Mats, f. 20/8 1649 ibm, se nedan
Per, f. 7/8 1653 ibm, till Finnbacken i Norrbärke

Bergsmannen, Snickaren och Nybyggaren i Roskänge, Bondas

Mats Eriksson, f. 20/8 1649 i Gärde, gift 13/2 1670, död 22/1 1732 i Roskänge

Hustru: Anna Persdotter, f. 30/3 1646 i Kyrkbyn, död 23/6 1729 i Roskänge

Barn: Margta, f. 13/11 1670 i Roskänge, död 8/8 1675
Erik, f. 18/4 1672 ibm, gift till Långmyra
Per, f. 6/1 1675 ibm, se nedan
Olof, f. 3/3 1677 ibm, till Långmyra
Mats, f. 15/7 1679 ibm, död 6/11 1698
Johan, f. 20/12 1681 ibm, till Östersaxen
Anna, f. 27/10 1683 ibm
Lars, f. 12/6 1686 ibm. tvilling, se nedan
Anders, f. 12/6 1686 ibm. tvilling, öd som barn
Margreta, f. 20/1 1689 ibm
Anders, f. 18/6 1690 ibm, till Östersaxen

Bergsmannen, Bondas

Per Mattsson, f. 6/1 1675 i Roskänge, gift 23/10 1699, död 7/5 1742
Hustru: Malin Olofsdotter, f. 1671 i Tuna, död 29/12 1740 i Roskänge

Barn: Mats, f. 30/9 1700 i Roskänge
Brita, f. 30/8 1704 ibm, död som barn
Kerstin, f. 8/4 1707 ibm
Brita, f. 4/7 1710 ibm, gm Per Olsson nedan (Grandins)

Bergsmannen, Bondas

Lars Mattsson, f. 12/6 1686 i Roskänge, gift 24/6 1715, död 22/3 1759
Hustru: Sara Johansdotter, f. 23/12 1681 i Norrbärke, död 8/3 1754

Styvdotter: Brita, f. 28/12 1707 i Roskänge, se Mats Ers nedan
Barn: Mats, f. 16/10 1717 ibm
Johan, f. 25/1 1719 ibm, se nedan

Bergsmannen, Bondas

Johan Larsson, f. 25/1 1719 i Roskänge, gift 30/11 1744, död 1/7 1771
Hustru: Karin Hansdotter, f. 3/6 1719 i Morberget, till Stensbo, död 4/5 1804

Barn: Lars, f. 9/4 1747 i Roskänge, gift i Storslätten
Hans, f. 29/4 ibm, till Västerås
Mats, f. 14/6 1751 ibm
Jan, f. 18/3 1753 ibm
Petter, f. 17/4 1758 ibm, gift till Stensbo
Mats, f. 14/6 1761 ibm, död 1787 i Kolbäck

GRANDINS. (Äldre)

Bergsmannen, Bondas

Per Olofsson, f. 5/8 1702 i Västansjö, gift 25/10 1730, d. 20/8 1738 i Roskänge
Hustru: Brita Persdotter, f. 4/7 1710 i Roskänge, död 12/3 1775 i Roskänge

Barn: Olof, f. /9 1731 i Roskänge, gift till Tuna
Petter, f. 29/9 1733 ibm, se nedan
Brita, f. 1735 ibm, död 8/1 1736
Lars, f. 25/9 1738 ibm

Rustmästaren, Sergeanten

Petter Grandin, f. 29/9 1733 i Roskänge, g 3/1 1764, d 10/5 1797 i Rämshyttan.
Hustru: Catharina Rundberg, f. 5/2 1731 i Gärde, död 2/1 1767 i Roskänge
Hustru. Catharina Hedberg, f. 9/10 1731 i Stjärnsund död 19/4 1840 Östanbjörka
Hustru: Lisa Göransdotter, f. 5/12 1748 i Råmen

Barn: Margreta Elisabet, f. 24/10 1765 i Gärde, död 4/2 1766
Carl, f. 2/1 1767 i Roskänge, död samma dag
2:a giftet: Petter Reinhold, f. 12/12 1768 på Hyttbacken, Sunnansjö
Maria, f. 13/6 1771 ibm
Abraham, f. 30/11 1774 ibm

MATS - ERS.

Bergsmannen

Erik Mattsson, f. 2/11 1703 i Lillheden, gift 26/12 1727, död 6/3 1780

Hustru: Brita Larsdotter, f. 26/12 1707 i Roskänge, död 11/10 1781

Barn: Lars, f. 1/12 1728 i Lillheden
Mats, f. 21/3 1733 ibm, död som barn
Brita, f. 22/9 1734 i Roskänge, död som barn
Kerstin, f. 11/5 1738 ibm, gm Erik Ersson i Hyttriset
Erik, f. 27/4 1741 ibm, gift till Tuna
Mats, f. 1/3 1744 ibm, se nedan
Brita, f. 28/12 1746 ibm, ogift, död 1773
Olof, f. 2/8 1750 ibm, gift till Norrbärke

Bergsmannen

Mats Eriksson, f. 1/3 1744 i Roskänge, gift 7/10 1764, död 16/11 1823

Hustru: Kerstin Ersdotter, f. 13/9 1735 i Hästberget, död 28/4 1814

Barn: Erik, f. 26/7 1765 i Roskänge, se Örås och Annicksläkten
Kerstin, f. 22/11 1768 ibm, död 1/11 1784
Mats, f. 24/11 1774 ibm, se nedan

Bergsmannen

Mats Mattsson, f. 24/11 1774 i Roskänge, gift 1802, död 21/15 1842

Hustru: Catharina Larsdotter, f. 5/4 1779 i Norrbo, död 22/9 1839

Barn: Anders, f. 12/6 1803 i Roskänge
Erik, f. 22/1 1805 ibm
Petter, f. 19/8 1806 ibm
Stina, f. 2/12 1808 ibm, död 3/10 1810
Mats, f. 20/11 1810 ibm, se nedan
Jan, f. 10/12 1812 ibm, död 8/2 1813
Catharina, f. 28/4 1814 ibm, död 9/6 samma år
Stina, f. 18/7 1815 ibm
Johan, f. 22/3 1818 ibm, död 7/7 1848
Anna Greta, f. 2/7 1820 ibm

Hemmansägaren

Mats Mattsson, f. 20/11 1810 i Roskänge, gift 8/5 1846, död 7/3 1854

Hustru: Stina Larsdotter, f. 12/9 1814 i Rossa, omgift 1859, se nedan

Barn: Carl Erik, f. 16/9 1846 i Roskänge, död 2/9 1849
Jan Petter, f. 17/5 1849 ibm, till Bredberget
Carl Erik, f. 26/5 1851 ibm, till Amerika 27/5 1881
Johanna Sofia, f. 12/5 1853 ibm, gift Per Görs i Bergsbo

Torpägaren, Ris Jan Andersson, f. 16/4 1817 i Ljusnarsberg, gift 19/11 1859

Hustru 2: Stina Larsdotter, f. 12/9 1814 i Rossa, gift 1846, 1859,

Barn: Carolina Mattsdotter, f. 8/11 1834 i Rossa (hennes oä)
Maja Stina, f. 25/5 1851 i Karlsänge, (hans från tidigare giftet)
Carolinas oä son Carl Fredrik, f. 15/7 1771 i Roskänge

Anm. Familjen till Karlsänge den 23/11 1866. Jan Petter Mattsson, f. 1849, bosatt på gården fram till 1882. Hemmanet därefter troligen ödelagt.

ANNICK-SLÄKTEN - ÖRÅSBACKEN.

Hemmansägaren och Klensmeden

Erik Mattsson, f. 26/7 1765 i Roskänge, gift 1789, 10/11 1810, död 16/2 1816

Hustru: Margareta Jansdotter, f. 11/9 1755 i Lågnäset, gift 1789, död 9/5 1810

Hustru: Catharina Olsdotter, f. 20/7 1784 i Dalkarsberg, g.1810, d.19/1 1858

Barn: Johan, f. 22/8 1790 i Roskänge, död 12/3 1791

Anders, f. 11/8 1791 ibm, död 1792

Christina, f. 13/12 1792 ibm, död samma år

Christina, f. 8/2 1794 ibm

2:a giftet: Lovisa, f. 25/12 1806 i Elvkarnoret (hennes oä), se Örassläkten

Jan Erik, f. 14/7 1811 Roskänge, se Grandins nedan (yngre)

Johanna, f. 7/11 1812 i Siljansfors, gift till Östanbjörka

Olof, f. 19/3 1816 i Roskänge, se nedan

Sara Lisa, f. 16/7 1822 ibm (oä)

Petter, f. 20/6 1826 ibm, se nedan

Skoarbetaren

Petter Ersson, f. 20/6 1826 i Roskänge, gift 27/4 1849, Familjen till

Hustru: Stina Ersdotter, f. /10 1828 i Rönnäset, Rönnäset

Barn: Sara Stina, f. 26/9 1849 i Roskänge

Jan Petter, f. 16/9 1851 i Rönnäse, till Östanbjörka (Sved)

Skomakaren, Öråsbacken

Olof Ersson, f. 19/3 1816 i Roskänge, gift 23/2 1839, död 10/11 1882

Hustru: Stina Larsdotter, f. 12/1 1803 i Holen, död 21/3 1875 (barnlös)

Annick Stina Persdotter, f. 3/9 1812 i Östersaxen, död 17/10 1885 i Bredberg

Barn: Carl Erik, f. 24/6 1840 i Östersaxen, till Morberg

Jan Erik, f. 12/8 1843 ibm, till Grängesberg

Per Erik, f. 8/12 1845 ibm, se nedan

Jacob Erik, f. 21/5 1848 i Bergsbo, till Bredberg

Erik Natanael, f. 20/10 1851 ibm, skollärare i Bergsbo

Sara Stina, f. 28/3 1856 ibm

Arbetaren, Annick

Per Erik Olsson, f. 8/12 1845 i Östersaxen, gift 25/11 1871, död 18/12 1924

Hustru: Stina Andersdotter, f. 1/11 1840 på Stakheden, död 28/9 1913

Barn: Maria Kristina, f. 11/7 1872 i Kyrkbyn, död 1/12 1875

Per Johan, f. 11/5 1874 i Roskänge, död 21/5 1878

Maria Kristina, f. 7/5 1877 ibm. gm Karl Albin Berglund

Karl Johan, f. 25/10 1879 ibm, död 1/7 1939

Per Oskar, f. 21/11 1881 ibm, se nedan

Elingenjören. Annick

Oskar Pettersson, f. 21/11 1881 i Roskänge, död 1946 i Rönnäset

Hustru: Lydia Sofia Jansson, f. 9/3 1894 i Storvåla, död 1933 i Rönnäset

Barn: Mats Ingemar, f. 10/4 1931 i Rönnäset, se nedan

Nybyggaren

Anders Adolf Andersson, f. 1/5 1830 i Lillheden, g. 14/2 1857, död 31/5 1921

Hustru: Ulrica Persdotter, f. 21/11 1836 i Bergsbo, död 7/2 1915 Öräsbacken

Barn: Johanna Ulrica, f. 4/1 1858 i Norrbärke
 Anders Adolf, f. 28/9 1860 i Rönnäset, till Smedjebacken
 Carl Fredric, f. 18/4 1865 ibm, död 29/7 1870
 Jan Erik, f. 20/11 1868 på Öräsbacken
 Gustaf, f. 11/8 1871 ibm

Anm. Anders Adolf Andersson var bror till Öräs Per Erik Janssons första hustru Sara Stina Andersdotter. Se nedan. (Örässläkten)
Familjen inflyttad från Rönnäset 18/7 1867.

Byggmästaren

Gustaf Johansson, f. 6/6 1878 i Hällefors, gift 21/7 1901,

Hustru: Beda Karolina Larsson, f. 27/12 1882 i Sör Västansjö,

Barn: Rosa Viktoria, f. 14/6 1921 i Falun

Anm. Familjen inflyttad 1942 till Öräsbacken, till Sunnansjö 27/10 1961.
Fastigheten inköpt av Mats och Ingrid Pettersson.

MATS PETTERSSONS.

Snickaren, Annick

Mats Pettersson, f. 10/4 1931 i Rönnäset, gift 3/2 1962,

Hustru: *Ingrid* Kristina Adriansson, f. 11/6 1938 i Hedvig Eleonora förs.

Barn: *Tomas* Ingemar, f. 10/8 1979

GRANDINS. (Yngre)

Torpägaren

Jan Erik Ersson Grandin, f. 14/7 1811 i Roskänge, gift 1835, död 6/3 1881

Hustru: Anna Maja Larsdotter, f. 13/2 1812 i Skeppmora, död 12/6 1898

Systemsonen: Jan Olof Jansson, f. 9/3 1845 i Roskänge

Anm. Jan Erik Grandin var först bosatt på Öräsbacken, men står senare skriven som backstugusittare i Roskänge

ÖRÅS-SLÄKTEN.

Gruvdrängen, Öräs

Jan Adolf Jansson, f. 25/5 1797 i Ludvika, gift 2/1 1831, död 7/9 1848

Hustru: Lovisa Ersdotter, f. 25/12 1806 i Elvkarnoret, omgift nedan

Barn: Per Erik, f. 5/9 1828 i Ludvika (hennes), se nedan
 Daniel, f. 12/4 1831 ibm
 Sara Lotta, f. 28/5 1835 ibm
 Sophia, f. 9/11 1837 i Roskänge, gift Ersson, Finnsviken
 Ulrika, f. 18/1 1841 ibm, gm Fjäll Jan Ersson nedan
 Jan Olof, f. 9/3 1845 ibm

Arbetaren

Jacob Larsson, f. 4/2 1816 i Norrbo, gift 26/12 1849

Hustru: Lovisa Ersdotter, f. 25/12 1806 i Elvkarnoret. g.1831, 1849, d. 21/7 1850

Barn: Lovisa, f. 1/7 1850 i Roskänge, död 19/8 1850

Hemmansägaren och Skomakaren, Örås

Per Erik Jansson, f. 5/9 1828 i Ludvika, g.20/4 1850, 55, 60, död 30/6 1897

Hustru: Sara Stina Andersdotter, f. 24/1 1829 i Östanbjörka, g 1850, död 2/8 54

Hustru: Sophia Persdotter, f. 22/4 1833 i Bergsbo, gift 3/8 1855, död 17/8 1856

Hustru: Anna Andersdotter, f. 18/4 1834 i Täppan, g.1/7 1860, död17/5 1922

Barn: Sara Stina, f. 15/1 1851 i Roskänge

Jan Erik, f. 14/4 1852 ibm, till Norra Rönnäset 1887

Anders Gustaf, f. 11/5 1853 ibm, död 19/3 1863

2:a giftet: Carl Vilhelm, f. 17/8 1856 ibm, död 14/11 1858

3:e giftet: Henning, f. 31/7 1861 ibm, se nedan

Carl, f. 15/9 1863 ibm, se Örås-Kalles

Johan, f. 24/8 1873 ibm, se nedan

Anm. Örås Per Erik Janssons första hustru Sara Stina Andersdotter var syster till Anders Adolf Andersson ovan.

Örås

Henning Persson, f. 31/7 1861 i Roskänge, gift 15/5 1884,

Familjen till
Amerika

Hustru: Sara Stina Andersson, f. 15/9 1862 i Sör Norrbo,

25/3 1888

Barn: Alina Cecilia, f. 10/8 1883 i Roskänge

Ida Maria, f. 4/8 1885 ibm

Vilhelmina Olivia, f. 3/7 1887 ibm

Hemmansägaren, Örås

Johan Persson, f. 24/8 1873 i Roskänge, gift 27/10 1899, död 17/11 1944

Hustru: Carin Knutsson, f. 14/3 1872 i Nås socken, död 27/10 1927

Barn: Anna Vilhelmina, f. 11/8 1900 i Roskänge

Rut Ingeborg, f. 13/1 1903 ibm, gm Anton Sandberg, Nyhammar

Karin Sigrid, f. 20/11 1904 ibm, folkskollärare

Margareta Leontina, f. 15/6 1908 ibm, gm Edvin Saxén

Brita Elisabet, f. 20/8 1910 ibm, ogift, död 21/10 1967

Ellen Linnéa, f. 16/9 1912 ibm

Erik Sigfrid, f. 15/12 1915 ibm, se nedan

Knut Elof, f. 4/12 1918 ibm, se nedan

Hemmansägaren, Örås

Elof Persson, f. 4/12 1918 i Roskänge, gift 4/4 1953

Familjen till
Kyrkbyn den
28/10 1956

Hustru: Karin Birgitta Pettersson, f. 20/5 1922 i Ställberget

Barn: Eva Karin, f. 10/6 1953 i Roskänge, död 29/10 1956

Per Elof, f. 28/9 1955

Mats Olof, f. 1/5 1957

Hemmansägaren, Örås

Erik Persson, f.15/2 1915 i Roskänge, gift 22/5 1941, död 28/3 1983 i Rönnäset

Hustru: Mary Kristina Ingegerd Karlsson, f. 22/10 1915 i Hästberget, död 5/5 2005

Barn: Håkan, f. 28/8 1941 i Roskänge

Kristina, f. 12/9 1947

Erik Urban, f. 8/5 1953

Anm. Familjen till O.Danielsgården i Rönnäset.

FJÄLL-SLÄKTEN.

Fjäll

Jan Ersson, f. 20/6 1835 i Sör Västansjö, gift 17/11 1860, dödsår saknas

Hustru: Ulrika Jansdotter, f. 18/1 1841 i Roskänge, till Amerika 27/5 1881

Barn: Johan Fredrik, f. 25/4 1861 i Roskänge, död 16/6 1864

Emma Sophia, f. 4/5 1863 ibm, död 3/12 1866

Emma Kristina, f. 23/7 1871 ibm

Ida Ulrika, f. 28/7 1875 ibm (oä)

Lars Henning, f. 15/6 1880 ibm (oä)

Om Fjäll Jan Ersson finns följande antecknat i kyrkoboken: *Straffad för stöld med 28 dygn på vatten och bröd och 4 veckors straffarbete 1858. Fälld 2:a resan för samma brott och dömd till 18 månaders straffarbete 27/11 1860 - 19/4 1862. Dömd 3:e resan för stöld till 4 års straffarbete 1863. Ånyo dömd 1868 till 4 års straffarbete. Vistas på okänd ort (förlupen).*

ÖRÅS-KALLES.

Hemmansägaren och skomakaren

Daniel Vilhelm Andersson, f. 24/4 1830 i Kullsågen, g.26/12 1856, d. 8/12 99

Hustru: Carolina Persdotter, f. 22/1 1830 i Ljusnarsberg, död 15/2 1902

Barn: Vilhelm Axel, f. 12/3 1857 på Holen

Hilda Vilhelmina, f. 6/3 1862 i Rönnäset

Heribert Edvard, f. 17/1 1865 i Roskänge

Hilma Eugenia, f. 3/4 1868 ibm

Hulda Regina, f. 5/8 1871 ibm

Conrad Teodor, f. 6/8 1875 ibm

Anm. Familjen tidigare bosatt vid Oxvåla under en kortare tid.

Hemmansägaren och hästhandlaren, Örås

Karl Persson, f. 15/9 1863 i Roskänge, död 18/1 1952 i Roskänge

Ogift

Edvin Saxéns änka

Margareta (Greta) Persson, f. 15/6 1908 i Roskänge, död 19/12 1993 i Roskänge

RUS-SLÄKTEN.

Bergsmannen

Olof Eriksson, f. 1611 i Gärdet, gift 12/2 1637, död 2/5 1658 i Gärdet
Hustru: Barbro Halvarsdotter, f. 2/11 1611 i Kyrkbyn, död 26/12 1688
Barn: Per, f. 28/10 1637 i Gärdet, bosatt ibidem
Barbro, f. 11/9 1640 ibm, gm Nils Persson nedan
Erik, f. 15/11 1645 ibm, bosatt i Kyrkbyn
Lars, f. 24/4 1647 ibm, bosatt i Gärdet
Marit, f. 29/9 1650 ibm
Anna, f. 5/12 1653 ibm, gift till Kyrkbyn

Soldaten

Nils Persson Skött, f. ca 1642 i Norrbo, gift 3/11 1667, död omkring 1677
Hustru: Barbro Olofsdotter, f. 11/9 1640 i Gärdet, död 6/11 1698 i Östanmyra
Barn: Kerstin, f. 21/2 1669 i Gärdet, gift till Hägnan
Anna, f. 1/10 1671 i Östanmyra, död 11/2 1672
Olof, f. 11/2 1675 ibm, se nedan

Anm. Varken Olof Eriksson eller dennes måg Nils Persson Skött synes ha varit bosatta i Roskänge, men troligtvis brukat platsen som fäbod.

Nybyggaren

Olof Nilsson Skött, f. 11/2 1675 i Östanmyra, gift 6/1 1701, död 5/4 1729
Hustru: Anna Mattsdotter, f. 10/10 1676 i Stora Tuna, död 24/5 1742
Barn: Olof, f. 24/2 1701 i Östanmyra, död som barn
Anna, f. 3/8 1702 i Roskänge, gm Erik Persson, se Gärdsveden
Hans, f. 2/5 1704 ibm,
Olof, f. 22/7 1706 ibm, se nedan
Hans, f. 30/8 1709 ibm, till Rossa
Brita, f. 9/9 1713 ibm, tvilling
Barbro, f. 9/9 1713 ibm, tvilling

Bergsmannen, Skött eller Rus

Olof Olsson, f. 22/7 1706 i Roskänge, gift 28/12 1739, död 27/2 1773
Hustru: Margreta Eriksdotter, f. 24/3 1716 i Lillheden, död 1771
Barn: Anna, f. 14/3 1744 i Roskänge, gift till Östersaxen
Margareta, f. 7/9 1747 ibm, gm Ris Lars Ersson, se Rissläkten
Kerstin, f. 14/7 1751 ibm, död 22/6 1752
Anders, f. 24/11 1753 ibm, se nedan
Stina, f. 26/5 1758 ibm, ogift piga, död 1829

Bergsmannen, Rus

Anders Olsson, f. 24/11 1753 i Roskänge, gift 1784 och 1798, död 23/11 1829
Hustru: Maria Mattsdotter, f. 14/4 1754 i Rämshyttan, g. 19/3 1784, d. 17/1 1789
Hustru: Brita Jansdotter, f. 24/8 1761 i Rämshyttan, gift 6/1 1798, d. 8/9 1839.
Barn: Johan, f. 17/7 1784 i Roskänge, se nedan
Olof, f. 27/12 1787 ibm, död 1809

Anm. Anders Olssons andra hustru Brita Jansdotter, vilken var ofärdig, hade tidigare (1791) varit gift med Anders Persson i Storsläkten.

Hemmansägaren, senare fattighjonet, Rus

Johan Andersson, f. 17/7 1784 i Roskänge, gift 4/8 1810, död 31/5 1856

Hustru: Anna Olsdotter, f. 24/11 1778 i Östanmyra, död 18/6 1852 i Lillheden

Barn: Maria, f. 29/1 1813 i Roskänge, ogift, död 26/9 1839

Olof, f. 17/9 1814 ibm, se nedan

Stina, f. 2/1 1816 ibm, död 25/6 1817

Jan, f. 22/1 1819 ibm, till Floda 1845

Erik, f. 17/5 1821 ibm

Arrendatorn, Rus

Olof Jansson, f. 17/9 1814 i Roskänge, gift 14/11 1840,

Hustru: Karin Persdotter, f. 11/1 1815 i Kullen

Barn: Jan Erik, f. 6/9 1841 i Roskänge, till Iggesund

Sara Stina, f. 17/6 1843 ibm. gift Persson, Täppan

Sophia, f. 4/11 1845 ibm

Johanna, f. 27/2 1848 ibm, gift Persson, Söderbärke

Anders Gustaf, f. 6/10 1850 ibm, till Långmyra

Carl Fredrik, f. 23/5 1853 i Lillheden, död 31/8 1857

Albertina, f. 10/7 1854 ibm, gift Berglund, Blötberget

Anm. Familjen flyttade från Roskänge till Lillheden år 1850, sedermera till Norrbärke 1857. Redan 1840 hade Rusegendomen förvärvats av Örås Per Erik Jansson. Se under Öråsgården.

JONAS ANDERSSONS.

Bergsmannen Anders Jonssons i Östanmyra änka

Hustrun: Elisabet Hansdotter, f. 29/4 1672 i Moren, Norrbärke, död 9/6 1752

Barn: Erik, f. 12/5 1702 i Östanmyra

Karin, f. 7/4 1704 ibm

Jonas, f. 18/12 1705 ibm, se nedan

Nils, f. 2/9 1708 ibm.

Bergsmannen

Jonas Andersson, f. 18/12 1705 i Östanmyra, gift 28/12 1731, död 20/8 1772

Hustru: Kerstin Persdotter, f. 20/12 1703 i Karlsänge, död 29/6 1773

Barnlösa.

Anm. Makarna testamenterar 1772 sin egendom till Anders Ersson i Morgärde och Erik Ersson i Gärdsveden, båda söner till Kerstin Persdotters broder Karlsängs Erik Persson i Gärdsveden. (Se under Gärdsveden).

OXVÅLA.

Arbetaren och Fjärdingsmannen, Oxvål

Petter Andersson, f. 31/1 1823 i Rönnäset, gift 27/12 1858

Hustru: Anna Andersdotter, f. 10/3 1811 i Kyrkbyn, gift 1828 och 1858,

Barn: Jan Erik Andersson, f. 28/4 1849 i Ludvika (hennes fr. förra giftet)

Per Olof, f. 1/5 1860 i Södra Rönnäset

Anm. Familjen inflyttad från Södra Rönnäset 1865. Utflyttad till Kyrkbyn 10/11 1869

Arbetaren

Samuel Bergström, f. 11/1 1807 i Ludvika, gift 1830,
Hustru: Stina Andersdotter, f. 1809 i Räfåå

Anm. Makarna inflyttade till Oxvåå från Kyrkbyn 10/11 1869.

Utflyttade 15/10 1877

Skomakaren

Daniel Vilhelm Andersson, f. 24/4 1830 i Kullsåågen, g.26/12 1856, död 8/12 99

Hustru: Carolina Persdotter, f. 22/1 1830 i Ljusnarsberg, död 15/2 1902

Barn: Vilhelm Axel, f. 12/3 1857 på Holen

Hilda Vilhelmina, f. 6/3 1862 i Rönnåset. Död 19/11 1883

Anm. Daniel Vilhelm Andersson tycks endast under en kortare tid ha bott i Oxvåå. Familjen flyttade till en fastighet i södra Roskånge. Se Örås-Kalles.

Verkstadsarbetaren

Karl Axel Karlsson, f. 28/1 1887 i Säfsnås, gift 28/2 1914, Till Stensbo 1923

Hustru: Alma Eriksson, f. 1/5 1891 i Säfsnås, död 28/10 1923 i Oxvåå

Barn: Sten Vengel, f. 30/5 1914 i Amsberg

Anm. Familjen inflyttad från Hörken 27/6 1917. Karl Axel Karlsson och sonen flyttade från Oxvåå till Stensbo 1923. Alma Eriksson var syster till Edvard Eriksson, se Salmons.

Slaktaren

Karl Bernhard Wennerström, f. 8/12 1881 i Norberg, g.31/12 1915, d.2/9 1947

Hustru: Elfrida Augusta Kihlström, f. 12/1 1890 i Skinnskatteberg, d. 4/9 1964

Barn: Karl Gustaf Folke, f. 29/2 1916, död ogift i Nyhammar 2/8 2000

Vera Linnéa, f. 31/ 1917, gift Backlund, Ludvika

Anm. Familjen inflyttad till Oxvåå från Stållberget 1928

RIS-SLÅKTEN.

Bergsmannen, Bondas

Olof Persson, f. 25/11 1632 i Gårdet, gift 20/11 1653 och 1700, d.21/10 1704

Hustru: Sigre Hansdotter, f. 14/3 1630 i Norrbo, död 24/10 1697 i Gårdet

Hustru: Karin Halvarsdotter, f. 26/5 1653 i Holen, g. 1676 och 5/8 1700,

Barn: Lisbet, f. 13/5 1756 i Gårdet, gm Per Larsson nedan

Brita, f. 8/5 1659 ibm, död 11/4 1680

Per, f. 14/9 1662 ibm, bosatt i Gårdet

Hans, f. 6/11 1664 ibm, död 2/2 1665

Kirstin, f. 25/4 1666 ibm, gift till Grytånge

Karin, f. 18/6 1668 ibm

Margreta, f. 13/4 1671 ibm

Mats, f. 17/8 1673 ibm, gift 1700, död 1701

Nämndemannen och Skomakaren

Per Larsson, f. 21/8 1655 i Västansjö, g. 11/11 1683, död 18/8 1726 i Gärdet
Hustru: Elisabet Olsdotter, f. 11/3 1656 i Gärdet, död 20/8 1699 i Västansjö
Hustru: Elisabet Persdotter, f. 29/9 1669 i Räfåla, g. 29/4 1700, d. 16/4 1752
Barn: Lars, f. 1/12 1684 i Västansjö, se nedan.
Mats, f. 19/2 1789 ibm, bosatt i Saxhyttan
Kerstin, f. 8/2 1691 ibm, gift i Stensbo
Karin, f. 29/3 1693 ibm, gm Hans Ersson i Rönnäset
2:a giftet: Kerstin, f. 30/4 1701 ibm, bosatt i Gärdet
Per, f. 3/2 1704 ibm, bosatt i Gärdet

Nybyggaren, Ris

Lars Persson, f. 1/12 1684 i Västansjö, g. 13/10 1713, död 27/5 1747 i Roskänge
Hustru: Anna Persdotter, f. 21/9 1690 i Karlsänge, död 21/5 1765 i Roskänge
Barn: Per, f. 11/10 1715 i Gärdet
Erik, f. 22/11 1718 ibm, se nedan
Per, f. 23/12 1722 ibm
Elisabet, f. 19/11 1725 i Roskänge
Lars, f. /8 1728 ibm, till Hedemora 1759
Anna, f. /11 1731 ibm, gift 1748
Mathias, f. 15/10 1735 ibm

Hemmansägaren, Ris

Erik Larsson, f. 28/11 1718 i Gärdet, gift 6/4 1748, död 3/12 1793 i Roskänge
Hustru: Kerstin Olsdotter, f. 17/12 1720 i Kyrkbyn, död 4/8 1800 i Roskänge
Barn: Anna, f. 22/11 1748 i Roskänge, gm Anders Ersson nedan
Lars, f. 2/3 1750 ibm, se nedan
Kerstin, f. 17/1 1753 ibm, gift till Hästberget

Anders Ersson Fors, f. 5/2 1751 i Hästberg, gift 1/11 1775,
Hustru: Anna Ersdotter, f. 22/11 1748 i Roskänge
Barn: Erik, f. 3/9 1776 i Roskänge
Anders, f. 1/3 1779 i Hästberg

Familjen till
Hästberget

Bergsmannen, Ris

Lars Ersson, f. 2/3 1750 i Roskänge, g. 2/10 1774. död 25/11 1807 i Roskänge
Hustru: Margreta Olsdotter, f. 7/9 1747 i Roskänge, död 27/1 1819 i Roskänge
Barn: Kerstin, f. 24/6 1775 i Karlsänge
Anna, f. 1/9 1778 ibm
Lars, f. 30/11 1780 ibm, se nedan
Catharina, f. 2/1 1784 ibm, gm Petter Person i Långmyra
Maria, f. 25/4 1787 ibm
Erik, f. 4/10 1791 ibm, se nedan

Anm. Ris Lars Ersson med familj inflyttad från Karlsänge till Roskänge 1805.
Ris Lars Ersson hade gammal arvsrätt i Karlsänge, och han synes där ha
anlagt ett nybygge, Ris Jans sedermera kallat. Under Lars Erssons vistelse
i Karlsänge arrenderades egendomen i Roskänge ut till Lars Persson.

Landbonden

Lars Persson, f. 10/2 1760 i Gärdet, gift 1784, död 1832 i Hedbyn
Hustru: Kerstin Samueldotter, f. 17/8 1760 i Sandviken, död 1834 i Hedbyn
Barn: Lisa, f. 22/11 1784 i Sandviken, gm Fischer i Älgtorpet
Petter, f. 25/1 1787 i Saxhyttan, död 1809
Stina, f. 17/2 1792 i Gärdet
Lars, f. 15/8 1794 i Roskänge, till Östersaxen (Lassas)
Catharina, f. 17/8 1797 ibm, död samma år

Bergsmannen, Ris

Lars Larsson, f. 30/11 1780 i Karlsänge, gift 4/6 1814, död 24/8 1868 i Saxhyttan
Hustru: Karin Christophersdotter, f. 1/4 1693 i Saxhyttan, död 8/7 1839 i Saxhyttan
Barn: Erik, f. 28/6 1815 i Roskänge, bosatt i Saxhyttan
Sara, f. 27/3 1821 i Saxhyttan, gift i Saxhyttan (Anders Ols)
Anders, f. 28/7 1825 ibm, bosatt i Saxhyttan, senare till Lillheden

Bergsmannen, Ris

Erik Larsson, f. 4/10 1791 i Karlsänge, gift 17/10 1817, död 28/6 1855 i Saxhyttan
Hustru: Stina Olsdotter, f. 20/10 1799 i Saxhyttan, död 27/3 1849 i Saxhyttan
Barn: Stina, f. 18/5 1819 i Roskänge, död samma år
Stina, f. 5/10 1820 ibm, gift till Botberget
Anders, f. 18/10 1823 ibm, bosatt i Saxhyttan (Risgården)

Anm. Ris Lars Larsson flyttade med sin familj till Saxhyttan 1817, medan brodern Ris Erik Larsson med sin familj kom efter 1822. De inlöste där den så kallade Snickargården som en tid varit i Baron Örnskölds ägo. Gården i Saxhyttan kom därefter att benämnas Risgården. Erik Larssons gård beboddes av Olof Parling. Se nedan.
Lars Larsson inköpte Mahlegendomen och flyttade dit. Se dito.

Inhyses, avskedade Soldaten

Anders Knas, f. 1786 i Ljungåsen, gift 1811, Infl. från Gärdet 1820, till
Hustru: Stina Maja Persdotter, f. 1779 i Norrbo, Ljungåsen 1822
Barn:

Statdrängen vid Ris Lars Larssons,

Anders Mattsson, f. 4/6 1796 i Söderbärke Familjen inflyttad 1825
Hustru: Greta Ersdotter, f. 1800 i Säter
Barn: Erik, f. 1821

Statkarlen vid Ris Erik Larssons,

Olof Parling, f. 1/1 1791 i Säfsnäs socken Familjen inflyttad från
Hustru: Maja Hindersdotter, f. 14/6 1792 i Säfsnäs Grängesberg 1820. Till
Barn: Säfsnäs 1824.

Risegendomen i Roskänge förvärvades sedermera av Erik Persson på Ställberget, ärvdes sedan av dennes måg Anders Jansson på Ställberget, vilken nu blivit ägare av flera egendomar i såväl Roskänge som Gärdsveden. Efter flera överlåtelser och köp förvärvades slutligen Risegendomen av Salmons Jan Petter Wetterström år 1883. Se nedan.

SALMONS-SLÄKTEN.

Hemmansägaren och Klensmeden, Salmons

Jan Petter Wetterström, f. 16/1 1826 i Lillheden, g.29/3 1851, död 19/11 1906

Hustru: Maja Andersdotter, f. 27/3 1827 i Kullen, död 1/4 1904 i Roskänge

Barn: Johanna, f. 15/8 1851 i Saxhyttan, se nedan

Maja Stina, f. 8/2 1855 ibm, se nedan

Hemmansägaren

Anders Gustaf Saxström, f. 11/10 1842 i Östersaxen, g.11/4 1871, död 7/12 1896

Hustru: Johanna Wetterström, f. 15/8 1851 i Saxhyttan, död 11/7 1914

Barnlösa.

Hemmansägaren, Kybäcks

Anders Johan Andersson, f. 3/12 1855 i Hyttriste, gift 21/11 1880

Hustru: Maja Stina Wetterström, f. 8/2 1855 i Saxhyttan, död 28/5 1902

Hustru: Sara Charlotta Jansson, f. 15/1 1869 i Roskmora, gift 5/3 1910

Barn: Ida Kristina, f. 6/5 1881 i Hyttriset, gift Barkström, Morgärde

Karl Johan, f. 23/12 1883 ibm, se nedan

Maria Vilhelmina, f. 11/9 1896 i Roskänge, se nedan

2:a giftet: Karl Ivar Leonard, f. 20/3 1898 (hennes), se dito

Karl Verner, f. 1/7 1910 i Roskänge, till Enköping

Alda Charlotta, f. 23/11 1913 i Roskmora, gift Dahl

Anm. Anders Andersson och hans senare hustru flyttade till Roskmora i västra delen av Grangärde socken omkring 1912. Han avled den 22/10 1945, sedan hans hustru avlidit redan den 20/2 1941.

Ivar Andersson (född 1898) slog sig ner på en nybyggd gård längst i öster vid gränsen mot Rönnäset.

SALMONS JOHAN ANDERSSONS

Hemmansägaren, Salmons

Karl Johan Andersson, f.23/12 1883 i Roskänge, g.27/12 1908, d.27/11 1959

Hustru: Eva Cecilia Persson, f. 24/12 1888 i Krabbsjön, död 6/11 1975

Barn: Edit Cecilia, f. 22/1 1910 i Roskänge, gift Gädd, Falun

Johan Einar, f. 19/12 1912 i dito, se nedan

Elly Viktoria, f. 25/4 1916 i dito, gift Axelsson, Borlänge

Martin Emanuel, f. 13/3 1919 i dito, se nedan

Olof Gunnar, f. 31/7 1928 i dito, se nedan

Skogsarbetaren, Salmons

Johan Einar Andersson, f. 19/12 1912 i Roskänge, död 28/5 1998 i Ludvika

Hush. Ettly Maria Adolfin Berg, f. 28/8 1916 i Norrbärke, d. 25/7 1975 i Ludvika

Barn: Åke Einar, f. 8/5 1939, bosatt i Roskänge

Gun Maj-Britt, f. 23/6 1947, till Ludvika

Viola Margareta, f. 10/10 1948, gift Källman, Siljansnäs

Karl Bertil, f. 2/3 1952

Hemmansägaren

Åke Einar Andersson, f. 8/5 1939 i Roskänge

Hustru: *Gunvor* Linnéa Andersson, f. 15/5 1940 i Ludvika

Barn: Tommy Åke, f. 30/3 1959 i Ludvika
Monika Viola, f. 4/2 1961 i dito

Anm. Åke och Gunvor Andersson var en tid bosatta i Ludvika, men flyttade senare till Roskänge.

Skogsarbetaren

Martin Emanuel Salmons, f. 13/3 1919 i Roskänge, gift 4/10 1947

Hustru: *Elsa* Karin Viola Fernström, f. 19/9 1923 i Ore församling

Barn: Karin Ingegerd, f. 9/3 1952 i Roskänge, till Lillheden
Ingrid Margareta, f. 4/7 1955 i dito, till Arvika
Bengt Ove, f. 25/4 1958 i dito

Anm. Martin och Elsa Salmons är bosatta på den gamla Bondastomten i Roskänge.

Olof *Gunnar* Salmons, f. 31/7 1928 i Roskänge

Hustru: Maj-Britt Ångman, f. 1/5 1928 i Katarina församling

Barn: Sten Gunnar, f. 16/3 1949
Maj Eva-Britt, f. 16/3 1949

Anm. Gunnar och Maj-Britt Salmons var till en början bosatta i Roskänge men flyttade senare till Ludvika.

EDVARD ERIKSSONS.

Sågverksarbetaren, Salmons

Edvard Eriksson, f. 18/2 1895 i Skifsen, Säfsnäs, gift 18/5 1918, död 27/1 1965

Hustru: Maria Vilhelmina Andersson, f. 11/9 1896 i Roskänge, d. 29/3 1975

Barn: Maria Kristina, f. 12/10 1918 i Roskänge, bosatt i Kyrkbyn
Bengt Edvard, f. 17/2 1926 i dito, se nedan
Sven Erik, f. 13/7 1928 i dito, bosatt i Järfälla, se nedan

Hjalmar Karlsson, f. 27/1 1912 i Bredberget, gift 30/4 1940, död 6/11 1969 i Kyrkbyn

Hustru: Kristina (Stina) Eriksson, f. 12/10 1918 i Roskänge

Barn: Roland Hjalmar, f. 8/8 1940 i Grangärde
Inger Maria Kristina, f. 15/12 1948 i dito
Kerstin Gunilla, f. 4/6 1950 i dito

Bengt Eriksson, f. 17/2 1926 i Roskänge,

Hustru: *Else* Viktoria Strid, f. 8/6 1923 i Meråker, Norge,

Barn: Bengt *Anders*, f. 30/11 1949. Bosatt i Nyhammar.

Anm. Bengt och Else Eriksson förvärvade Edvard och Mina Erikssons gård, där de nu är bosatta.

Sven Eriksson, f. 13/7 1928 i Roskänge,
Hustru: Sonja Andersson, f. 1933 i Estuna, Uppland
Barn: Per Erik, f. 29/3 1961 i Bromma
Mats Johan, f. 2/8 1968 i Järfälla

Anm. Sven och Sonja Eriksson är bosatta i Järfälla, men har förvärvat
banvaktsbostaden i Roskänge, vilken de utnyttjar som fritidsbostad.

IVAR ANDERSSONS.

Lantarbetaren

Ivar Andersson, f. 20/3 1898 i Roskmora, gift 8/5 1943, död 9/7 1980
Hustru: Ida Andersson, f. 6/11 1899 i Mörsil, Jämtland, död 10/7 1985
Barnlösa.

Anm. Ivar och Ida Andersson slog sig ner på en nybyggd gård i östligaste
delen av Roskänge.

ERIK PERS – BONDAS.

Bergsmannen

Erik Persson, f. 21/9 1754 i Norra Rönnäset, gift 1775, död 5/5 1813 i Rönnäset
Hustru: Anna Olsdotter, f. 10/5 1754 i Saxhyttan, död 28/1 1823 i Rönnäset
Barn: Stina, f. 28/9 1781 i Norra Rönnäset. G.m. Lars Andersson nedan
Anders, f. 20/4 1783 ibm
Anna, f. 14/12 1785 ibm, gm Tickols Petter Persson, Kilåsen
Olof, f. 20/11 1788 ibm, död 9/5 1789
Catharina, f. 8/9 1793 ibm, död 25/5 1794

Bergsmannen

Lars Andersson, f. 13/8 1774 i Morgårde, gift 1800, död 17/2 1846 i Rönnäset
Hustru: Stina Ersdotter, f. 28/9 1781 i Norra Rönnäset, död 22/7 1842 i Rönnäset
Barn: Maria, f. 14/4 1804 ibm, gm Anders Eliasson
Anna, f. 8/4 1805 ibm
Anders, f. 9/3 1809 ibm

Erik Perssons farmors far var Skommar Per Larsson, född 1655 (se under Rissläkten).
Erik Persson, som bodde i Rönnäset, brukade samtidigt egendomen i Roskänge. Vid
Storskiftet 1815 ägdes den av Erik Perssons arvingar tillsammans med Täpp Olof
Mattsson. Erik Perssons arvingar sålde sedermera den så kallade Bondasegendomen
till Anders Barkström nedan.

F.d. Bergsmannen, Dagkarlen Täpp

Olof Mattsson, f. 11/1 1767 i Täppan, gift 30/10 1790, död 5/4 1816 i Roskänge
Hustru: Anna Ersdotter, f. /8 1764 i Kvarngårde, till Lillheden 1816
Barn: Christina, f. 23/9 1792 i Täppan
Anders, f. 15/5 1798 i Lillheden
Anna, f. 20/7 1803 ibm
Petter, f. 11/2 1808 i Roskänge, död samma år

Torpägaren

Anders Barkström, f. 14/3 1785 i Falun, gift 1816, död 1828 i Ljusnarsberg

Hustru 2: Stina Bogren, f. 1783 i Falun, gift 1816, död 20/4 1829 i Roskänge

Barn: Anders Gustaf, f. 9/5 1808 i Falun, se nedan

Jan Erik, f. 22/7 1810 ibm, död 1833

Anna Stina, f. 22/11 1812 ibm

Greta Lisa, f. 2/8 1815 ibm

Lars Petter, f. 25/11 1817 ibm, bosatt i Älvkarnoret

Carl Fredrik, f. 2/5 1810 i Älvkarnoret, bosatt i Östersaxen

Isak, f. 26/10 1824 ibm

Torpägaren

Anders Gustaf Barkström, f. 9/5 1808 i Falun, gift 30/10 1829,

Fam. infl. 1827

Hustru: Maja Andersdotter, f. 4/4 1801 i Norrbärke

Utflyttad till

Barn: Augusta, f. 1/1 1830 i Roskänge

Älvkarnoret

Maria Fredrika, f. 2/6 1831 ibm

1831.

Sara, f. 5/9 1833 i Älvkarnoret

Carl Gustaf, f. 10/9 1836 ibm, till Morgärde

Anders Fredrik, f. 8/2 1842 ibm, till Östanbjörka

Klockardrängen

Lars Tobiasson, f. 27/1 1803 i Rossa, gift 6/10 1826,

Familjen inflyttad

Hustru: Sara Jansdotter, f. 1800 på Stakheden

år 1836. Utflyttad

Barn: Carl, f. 28/1 1827 i Rossa

till Rossa 1838

Sara Lisa, f. 13/3 1829 ibm

Jan Petter, f. 3/8 1832 i Kyrkbyn

Johanna Sophia, f. 21/11 1835 i Älvkarnoret

Anna Stina, f. 29/6 1838 i Roskänge

Tobias, f. 19/9 1840 i Rossa

Inhyses, f.d. Torpägaren

Jacob Frögren, f. 16/12 1791 i Kyrkbyn, gift 29/10 1814,

Inflyttad

Hustru: Brita Persdotter, f. 11/6 1792 i Ludvika

år 1839

Barn: Anna Stina, f. 30/12 1814 i Rämsholn, gift i Saxhyttan

Utflyttad

Jacob Erik, f. 21/1 1817 ibm, till Fröjdberget

år 1843

Maja Greta, f. 5/5 1819 ibm

Sara Lisa, f. 30/11 1822 ibm, gift i Bergsbo

Brita Sophia, f. 1/3 1826 i Rämsholn

Johanna, f. 2/10 1830 ibm

Abraham, f. 16/12 1834 ibm

Inhyses

Anders Persson, f. 3/11 1805 i Ramsberg, gift 1837

Familjen till

Hustru: Catrina Carlsdotter, f. 5/12 1810 i Ramsberg

Norrbärke 1844

Barn: Carolina, f. 18/2 1841 i Roskänge

Anders, f. 18/2 1841 ibm, död 29/3 samma år

Anm. Platsen ödelagd men i senare tid åter bebyggd av Martin Salmons, se ovan

GLAS-SLÄKTEN.

Dagkarlen, Glas

Daniel Jansson, f. 6/11 1810 i Ludvika, gift 5/1 1834, död 12/12 1876

Hustru: Anna Persdotter, f. 20/11 1807 i Rämshyttan, död 18/7 1884 i Pärilby

Barn: Stina Lisa, f. 30/5 1835 i Ludvika, död 1836
Jan Petter, f. 24/2 1837 i Roskänge, död 29/10 1840
Anders Gustaf, f. 14/1 1839 ibm, död 3/12 1840
Anders, f. 28/9 1841 ibm, se nedan
Johan, f. 29/2 1844 ibm, död samma dag
Jan Petter, f. 30/1 1846 ibm
Gustaf, f. 2/1 1849 ibm, se nedan
Carl Fredrik, f. 7/9 1852 ibm, död 10/12 samma år

Arbetaren, Glas

Anders Danielsson, f. 28/9 1841 i Roskänge, gift 20/1 1866,

Familjen till

Hustru: Stina Persdotter, f. 1/2 1838 i Långmyra

Stora Tuna

Barn: Viktor, f. 11/9 1866 i Roskänge
Stina Lisa, f. 29/5 1869 ibm
Anna Erika, f. 14/10 1871 ibm
Anders Gustaf, f. 10/1 1874 ibm, död 14/8 samma år
Vilhelmina, f. 11/7 1875 ibm, död 28/11 1878
Anders Gustaf, f. 15/1 1880 ibm

27/4 1881

Arbetaren, Glas

Gustaf Danielsson, f. 2/1 1849 i Roskänge, gift 5/9 1874

Hustru: Lovisa Jansdotter, f. 1/8 1856 i Ljusnarsberg

Barn: Karl Erik Leander, f. 18/4 1877 i Roskänge
Anna Axelina, f. 21/10 1874 ibm

MAHL-SLÄKTEN.

Soldaten, senare Bergsmannen, Mahl

Lars Larsson, f. 6/2 1703 i Kyrkbyn, g. 27/10 1722, död 29/4 1765 i Roskänge

Hustru: Kerstin Ersdotter, f. 5/10 1693 i Torsång, död 27/10 1756 i Roskänge

Barn: Kerstin, f. 30/11 1722 i Hyttriset
Erik, f. 30/1 1726 ibm, till Saxhyttan
Per, f. 14/4 1732 ibm, se nedan

Bergsmannen och skräddaren, Mahl

Per Larsson, f. 14/4 1732 i Hyttriset, gift 29/12 1754, död 22/1 1806 Roskänge

Hustru: Karin Hansdotter, f. 1/5 1732 i Västansjö, död 12/2 1797 i Roskänge

Barn: Erik, f. 11/4 1755 i Roskänge, gift till Notgården
Petter, f. 26/10 1757 ibm. Se nedan
Catharina, f. 27/3 1759 ibm, till Falun
Kerstin, f. 25/9 1761 ibm, död 12/9 1762
Göran, f. 10/12 1762 ibm, se nedan
Kerstin, f. 18/3 1765, gm Mångdals And. Olsson i Norrbo
Elisabet, f. 1/10 1767 ibm, död 1768
Anna, f. 6/10 1769 ibm, gm Anders Jansson i Storfallsberg

Masmästaren, Mahl

Petter Persson, f. 26/10 1757 i Roskänge, gift 29/1 1797, död 23/9 1809

Hustru: Anna Olsdotter, f. 12/2 1764 i Mångdala, död 28/7 1810 i Roskänge

Barn: Anders, f. 13/10 1797 i Roskänge
Catharina, f. 7/7 1799 i Norrbo, till Norrbärke 1813
Stina, f. 11/1 1801 i Roskänge, död 5/6 samma år
Anna, f. 4/6 1802 ibm, död 28/9 1809

Bergsmannen, senare Arbetaren, Mahl

Göran Persson, f. 10/12 1762 i Roskänge, gift 7/10 1787,

Hustru: Stina Nilsson, f. 3/8 1762 i Stensbo

Barn: Catharina, f. 17/9 1788 i Roskänge
Petter, f. 12/11 1789 ibm, död som barn
Anna, f. 13/1 1792 ibm, död 2/8 1794
Göran, f. 29/9 1797 i Stensbo
Anna, f. 1/12 1801 ibm
Daniel, f. 11/12 1806 ibm

Familjen skriven på Stensbo 1795, sedan i Kyrkbyn. Hela familjen till Säter 1816. Egendomen i Roskänge inlöst på auktion av Åkerblad i Pärby, vilken 1816 sålde till Ris Erik Larsson i Roskänge. Gården bebodd av Ris Lars Larsson fram till 1822 då han flyttade till Saxhyttan. Han efterträddes av statdrängen Anders Mattsson, f. 4/6 1796 i Söderbärke och dennes hustru Greta Ersdotter, f. 1800 i Säter. Egendomen förvärvades senare av Erik Persson på Ställberget, därefter av dennes måg Anders Jansson. Den senares måg Carl Erik Jansson blev sedermera ägare. Denne lät uppföra ett nytt hus ett stycke från den gamla gårdsplatsen. (De gamla husen hade redan tidigare rivits). Se nedan, Ställbergs eller Notbindarns.

BANVAKTSBOSTADEN.

Banvakten

Frans Viktor Hedlund, f. 16/6 1865 i Sala, gift 24/9 1901, död 12/3 1910

Hustru: Emma Sofia Danielsson, f. 3/10 1876 i Norrbärke, utflyttad 23/12 1911

Barn: Hildegard Margareta, f. 27/12 1901 i Norrbärke. död ogift 6/7 1922, Rossa
Klas Viktor, f. 7/9 1903 i Roskänge, till Bergsbo
Signe Linnéa, f. 30/4 1905 i dito, gift Andersson, Stockholm
Elsa Maria, f. 7/5 1907 i dito, död 16/9 samma år
Ester Viktoria, f. 16/9 1908 i dito, död ogift 18/3 1929, Rossa

Banvakten

Karl Erik Persson Sandberg, f. 19/8 1879 i Malingsbo, gift 12/11 1904,

Hustru: Emma Kristina Eriksson, f. 31/7 1880 i Söderbärke, död 2/3 1928

Hustru 2: Johanna Sofia Bergström, f. 14/5 1882 i Grangärde. död 9/2 1944, Kyrkbyn

Barn: Ester, f. 26/12 1903 i Söderbärke, gift Johnsson, Sollentuna
Fritz, f. 1/10 1905 i Dala Floda, se nedan
Knut, f. 3/7 1907 i dito, död 1/10 1927

Anm. Familjen inflyttad från Dala Floda 10/9 1910. Till Kyrkbyn 1939.

Vägarbetaren

Fritz Sandberg, f. 1/10 1905 i Dala Floda, gift 20/11 1926,

Hustru: Ingrid Maria Svartberg, f. 5/7 1904 i Husby,

Barn: Ingvar Fritz *Rune*, f. 8/6 1925 i Stora Tuna, bosatt i Kyrkbyn
 Gulli Maria Kristina, f. 20/10 1927 i Roskänge, gift André.
 Knut Sven Olof, f. 20/8 1929 i dito, till Kopparberg

Anm. Familjen utflyttad till Kyrkbyn den 25/11 1929. Fritz Sandberg avliden i Kyrkbyn den 30/4 1986 och hans hustru den 16/1 1972.

Banvakten

Karl Filip Ström, f. 1/5 1894 i Grangärde, gift 21/8 1919,

Hustru: *Anna* Josefina Andersson, f. 21/8 1895 i Västra Tollstad

Barn: Anna Lisa, f. 23/11 1919 i Grangärde, gift Söderberg, Enköping
 Karl Erik, f. 6/5 1925 i dito, till Smedjebacken

Anm. Familjen inflyttad till Banvaktsstugan 1942. Sedermera utflyttade till Stensbo. Anna Ström död där den 20/10 1963. Karl Ström senare till Solgärde. Död på Sunnansjö Sjukstuga den 31/12 1978.

Banbiträdet

Johan Axel Persson, f. 29/12 1912 i Dala Floda, gift 23/6 1945,

Hustru: Astrid Ingeborg Fredriksson, f. 13/4 1908

Barn:

Anm. Familjen inflyttad från Floda 9/2 1943. Till Ljusdal 17/9 1952.

Banvakten

Gösta Henrik Rosengren, f. 4/3 1913 i Rödön Jämtland, gift 7/9 1940

Hustru: Jenny Maria Zakrisson, f. 17/3 1921 i Åre

Barn: Siv Britt Inger, f. 10/4 1946 i Östersund

Anm. Familjen inflyttad från Ljusdal 5/8 1952. Utflyttad till Hällsjö i Jämtland den 20/5 1953.

Banbiträdet

Martin Teodor Haag, f. 9/11 1907 i Ore, gift 24/12 1937

Hustru: Frida Kerstin Norling, f. 23/8 1912 i Bollnäs

Barn: Bengt-Åke, f. 1/7 1951 i Älvros

Anm. Familjen inflyttad från Älvros 26/5 1953. Till Stora Tuna 19/3 1956

Banvaktsbostaden senare bebodd av Else och Bengt Eriksson, där hon tjänstgjorde som banvakt fram till järnvägens nedläggning 1963. Nuvarande ägare är Sonja och Sven Eriksson, bosatta i Järfälla. Han är bror till Bengt Eriksson. (Jämför under Salmonssläkten).

KARL ERIKSSONS.

Lantarbetaren, Tommos

Karl Eriksson, f. 27/8 1913 i Furudal, död 16/5 1956 i Roskänge

Hustru: Inga-Lisa Eriksson, f. 29/10 1915 i Aspeboda, död 8/3 1989

Barn: Ulla Ingegerd, f. 7/11 1938 i Ludvika
Lars Gunnar, f. 12/2 1940 i dito
Bo Rolf, f. 26/5 1943 i dito
Karl Göran, f. 23/3 1946 i Roskänge
Birgitta Elisabet, f. 15/9 1949 i dito

Anm. Familjen inflyttad från Norrvik omkring 1945. Först inneboende hos Örås Erik Persson i Rönnäset, år 1949 inflyttade till nybyggd gård i Roskänge.

FAMILJER SOM TILLFÄLLIGT VISTATS I ROSKÄNGE.

Arbetaren

Jacob Jansson, f. 18/1 1834 i Botberget, gift 18/7 1855,

Hustru: Sara Lisa Persdotter, f. 14/6 1831 i Östanbjörka

Barn: Jacob Erik, f. 24/9 1855 i Östanbjörka
Sara Stina, f. 10/8 1858 i Holen
Sophia Matilda, f. 17/12 1862 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Östanbjörka 1862. Till Stora Tuna 9/6 1863.

Kolportören

Anders Smedberg, f. 17/5 1825 i Ölme, Carlstads län, gift 2/6 1865

Hustru: Stina Lisa Jansdotter, f. 18/9 1835 i Norrbärke

Barn: Maria Lovisa, f. 10/8 1867 i Roskänge
Josefina, f. 11/2 1869 ibm, död 20/2 samma år

Anm. Familjen inflyttad från Norrbärke 18/7 1867. Till Hedemora 11/5 1869
Kolportör = kringvandrande skriftförsäljare eller kringresande predikant.

Arbetaren

Carl Johan Jansson, f. 11/5 1844 i Bergsbo, gift 24/6 1868,

Hustru: Lovisa Olsdotter, f. 22/4 1843 i Norra Rönnäset

Barn: Johanna Maria, f. 25/6 1864 i Rönnäset
Sophia Vilhelmina, f. 9/3 1869 ibm
Albertina, f. 2/10 1871 i Kaplansgården

Anm. Familjen inflyttad från Rönnäset 19/5 1868. Utflyttad till Kaplansgården 10/10 1871.

Arbetaren, fattighjonet, Skarp

Daniel Ersson, f. 10/12 1825 i Sunnansjö, g. 1849, död 8/8 1864 i Sandviken

Hustru: Stina Lisa Andersdotter, f. 31/7 1831 i Norrbärke, d. 4/3 1882 i Pärլby

Barn: Lisa Sophia, f. 26/1 1861 i Norrbärke
Stina Charlotta, f. 28/11 1859 i Rossa
Carl Henning, f. 22/5 1870 i Roskänge (oä)

Anm. Änkan och barnen inflyttade 16/11 1866. Till Pärլby 1879.

Arbetaren

Erik August Lundin, f. 27/7 1859 i Hedbyn, gift 16/9 1880

Hustru: Johanna Andersdotter, f. 22/9 1856 i Krabbsjön

Barn: Carl Johan, f. 20/9 1879 i Bergsbo

Anm. Familjen inflyttad från Bergsbo 1881. Till Östanbjörka 1882 och därefter till Ludvika 16/11 1884.

Gruvarbetaren

Karl Johan Andersson, f. 6/2 1888 i Norrbärke, gift 7/4 1917,

Hustru: Julia Elisabet Vadén, f. 25/3 1894 i Grangärde

Barn: Svea Elisabet, f. 8/9 1917 i Roskänge

Anm. Familjen inflyttad 11/6 1917. Utflyttad till Stormatsbyn 1923

Jordarbetaren

Karl Erik Eriksson, f. 12/4 1881 i Norrbärke, gift 4/3 1916,

Hustru: Elin Danielsson, f. 12/7 1893 i Ludvika, död 18/3 1918

Barn: Valborg Viola, f. 4/7 1914 i Ludvika (hennes)
Erik Alvar, f. 2/6 1916 i Roskänge

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika 5/2 1916. Utflyttad 1925

Bokhållaren

Sven Ekelund, f. 20/4 1873 i Råda, Värmland, gift 8/12 1900,

Hustru: Anna Maria Svensson, f. 20/10 1874 i Råda

Barn: Ellen Johanna, f. 13/10 1901 i Hedemora
Sven Johan, f. 3/4 1904 ibm
Sten Olof, f. 13/12 1906 ibm
Sven Gustaf, f. 20/4 1910 i Amsberg

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika 2/3 1916. Utflyttad till Norrbärke 29/10 1920

GÄRDSVEDEN.

INLEDANDE HISTORIK.

Den första uppodlingen gjordes sannolikt av bönder från byn Gärdet vid Grangärde Kyrkby. Ortnamnet Gärdsveden antyder att någon från Gärdet här anlagt en svedja. Den äldste kände innehavaren av marken här är en Olof Persson i Gärdet (i mantal 1539-1569). Dennes barnbarns barn, Per Simonsson i Gärdet, Erik Hansson i Östanmyra och Lars Ersson i Kyrkbyn, försålde år 1660 tre brodersdelar jord i Gärdsveden, bestående av ett kolningsställe och någon åkerjord. Köpare var en vid namn Anders Hansson, vilken blev den förste nybyggaren i Gärdsveden. Något år senare inhandlade han även en jordedel i Pellby från ovan nämnde Lars Ersson. Denna del sålde han dock redan 1675 till kyrkoherden Tillaeus.

Detta första nybygge anlades omkring 1665, och platsen låg strax öster om Stenkils nuvarande gård. Egendomen kom dock redan under 1700-talets första hälft att tillhöra så kallade ståndspersoner och övergick senare, under tidigt 1800-tal på Nyhammars Bruks ägare. År 1821 står Handelshuset Schön & Compani i Stockholm noterade som ägare. Samma år överlåter de egendomen till Littström & Johansson (ägare av Nyhammars Bruk). Bruket skulle sedan komma att stå som ägare ända in emot slutet av 1800-talet. Ägorna omfattade i stort sett all mark i Gärdsveden som låg öster om landsvägen. Gården beboddes under denna tid av kolare och arbetsfolk, samt tidvis även av arrendatorer. Det var skogvaktaren Olof Nyman som slutligen kom att lösa egendomen från Nyhammars Bruk. Detta förvärv skedde på 1890-talet.

En andra nedsättning skedde omkring år 1735 något längre i norr och på västra sidan av landsvägen. En tidig ägare av marken synes ha varit Halvar Persson i Östanmyra, en ättling till den ovan nämnde Olof Persson i Gärdet. Den förste nybyggaren på denna plats var Erik Persson, född 1699 i Karlsänge, som var sonson till Halvar Persson ovan. Gården låg strax söder om den gård som Lindbastmor Per Erik Pettersson långt senare skulle låta uppföra. (Hans Karlssons nuvarande gård).

Den av Karlsängs Erik Persson anlagda gården skulle förbli i släktens ägo fram till 1811 då Lars Ersson, en sonson till Erik Persson, genom skuldsättning förlorade hela egendomen och framgent blev torpare i Karlsänge. Gården i Gärdsveden kom senare att tillhöra Erik Persson på Ställberget och därefter dennes måg Anders Jansson. Dennes barn och barnbarn kom på 1890-talet att bosätta sig på egendomen. Därvid blev även den södra delen av egendomen bebodd genom att två nya gårdar uppfördes här, nämligen Ställbergs-Gustavs och Smed-Kalles gårdar. Även den gamla Mahlegendomen, som tidigare räknats till Roskänge, blev bebyggd vid denna tid genom Notbindar Karl Erik Jansson.

Som redan framgått bestod Gärdsveden under lång tid av endast två gårdar. Det var således först mot slutet av 1800-talet som antalet gårdar utökades till 5 genom nybyggnad på Erik Perssons forna mark. Efter 1930 kan man notera ett betydande antal nybyggen i byn. Enligt Församlingsboken 1930 till 1944 kan man under denna period notera inte mindre än 18 familjer. Ytterligare ett antal nybyggen tillkom under åren 1950 till 1980. Se vidare under gårdarnas historia nedan.

GÅRDARNAS HISTORIA.

ANDERS HANS.

Som redan framgått av den inledande historiken kom den förste nybyggaren hit omkring år 1665. Den förste bosättaren **Anders Hansson** var född 1640 i Kolbäckes Kaplansgård. Han var son till Johannes Olai Folkernius, vilken 1648 blev kyrkoherde i Grangärde. Dennes hustru Christina Olofsdotter var i sin tur dotter till förre kyrkoherden i Grangärde, Olaus Stephani Medelpadus. Anders Hansson hade således sina rötter i gamla prästsläkter.

Anders Hansson fick sitt nybygge i Gärdsveden skattlagt för 1/8 mantal år 1684. Han ägde också egendom i Hästberget som han ärvt efter sin svärfader. Denna egendom pantsatte han dock 1677 till Olof Göransson vid Råmen, en son till den vittomtalade Rämungskungen Göran Olsson. Anders Hansson, vilken även var verksam som bergsman, slutade sina dagar den 10 Maj 1696 i en ålder av 55 år. Hans hustru hette **Elisabet Andersdotter**, född 1638 i Östanmyra, dotter till Anders Knutsson och Karin Mårtensdotter. Anders Knutssons farfar var för övrigt kyrkoherden i Grangärde Petrus Andersson Svärdsjöensis. Elisabet Andersdotter gifte sig vid 22 års ålder och födde 6 barn. Hon avled två år efter maken, närmare bestämt den 5 november 1698 då hon var 60 år gammal.

Hemmanet i Gärdsveden övertogs av mågen **Johan Larsson**, född 1675 i Kyrkbyn och son till sedermera nybyggaren i Östersaxen Lars Persson och dennes hustru Kerstin Mattsdotter. Han gifte sig år 1699. Johan Larsson fick dock ekonomiska svårigheter, och år 1704 tvingades han frånträda egendomen för en skuld om 1158 daler kopparmynt till rådmannen Jonas Norn i Säter. En för den tiden ansenlig summa. Han flyttade nu till Östersaxen, där han sedan framlevde resten av sitt liv. Han avled där den 20 januari 1744 av vattusot, 69 år gammal. Hustrun hette **Margta Andersdotter**, född 1674 i Gärdsveden. Hon gifte sig vid 24 års ålder och födde 4 barn. Margta avled den 1 november 1741 i Östersaxen, enligt dödboken av svullnad, 66 år gammal.

Vad beträffar egendomen i Gärdsveden överlät Jonas Norn den i sin tur till **Anders Nilsson**, född 1670 i Ställviken vid Ludvika, son till Nils Larsson och dennes hustru Anna Knutsdotter, han bördig från Sörvik, hon från Lernbo i Norrbärke. Anders Nilsson förefaller ha flyttat till Gärdsveden omkring 1710, närmast från Lernbo. Hans hustru hette **Margreta Svensdotter**, född 1665 i Morgården i Norrbärke och dotter till Sven Andersson och dennes hustru Margreta Jacobsdotter. Hon blev gift vid 31 års ålder och födde 7 barn. Det blev nu en hel del bråk emellan Anders Nilsson och den förre ägaren Johan Larsson. År 1715 hade Anders Nilsson instämt den senare angående bl.a. några *bortskingrade lösören*. Året efter hade Anders Nilsson ånyo instämt Johan Larsson, denna gång bl.a. angående skog mellan Saxhyttan och Tansevägg samt Källar-röjningen vid Pellby, tillika med kvarn- och sågdel. Rätten beslöt härvid att skogen skulle skiftas emellan det så kallade Saxtorpet och Gärdsveden. 1721 var det dags för nästa tvist. Denna gång var det Johan Larsson som hade instämt Anders Nilsson med krav om att få återlösa hemmanet i Gärdsveden. Det framkom nu att Anders Nilsson inte betalt något på hemmanet, och att han dessutom ytterliggare fördjupat skulden. Han tvingades nu lämna gården och flyttade omkring 1725 med sin familj till ön Sollen i Väsman.

BRUKSGÅRDEN.

Johan Larsson förmådde ej återlösa gården i Gärdsveden, utan äganderätten gick tillbaka till Jonas Norn. Sedermera förvärvades egendomen av gruvfogden **Johan Fischer** i Saxhyttan och efter dennes 1734 död av det Fischerska sterbhuset, som bestod dels av bokhållaren Olof Norin vilken var gift med Fischers änka, dels av mågen inspektoren Petter Kellander och senare av dennes son Johan Kjellander. Ovan nämnda personer kom så småningom på obestånd, och deras egendomar förvärvades av **Handels-huset Schön & Compani** i Stockholm. År 1821 sålde Schön & Compani alla sina egendomar och hyttandelar här i bygden till **Litström & Johansson**, som vid den tiden var ägare av bruket i Nyhammar. De blev således även ägare av egendomen i Gärdsveden. Gården här kom under lång tid att bebos av arrendatorer, kolare och arbetsfolk, och här nedan görs ett försök att redovisa de som varit bosatta här.

Den förste arrendatorn synes ha varit en son till den ovan nämnde Johan Larsson, nämligen **Lars Johansson**, född 1700 i Gärdsveden, vilken dock efter några år flyttade till Östersaxen. Det förefaller som om han till efterföljare på gården fått soldaten **Lars Larsson Mahl**, född 1703 i Kyrkbyn. Han flyttade efter några år till Roskänge. År 1764 blev en **Erik Samuelsson**, född 1734 i Stora Tuna landbonde (arrendator) i Gärdsveden. Han blev kvar här till omkring 1770 då han flyttade till okänd ort. Efter honom tillträdde så **Hans Larsson**, född 1739 i Rossa, vilken dock var bosatt här endast under några få år innan han flyttade till Stensbo. Ny arrendator blev nu **Kok Lars Larsson**, född 1734 i Kyrkbyn samt dennes son **Lars Larsson d.y.** född 1762 i Östersaxen. Den sistnämnde flyttade tillbaka till Östersaxen 1791, medan den senare flyttade till Råfvåla redan 1787.

Ny landbonde blev därefter **Erik Larsson**, född 1762 i Gärdet, vilken blev kvar här fram till 1812, då han flyttade till Östersaxen. Han efterträddes i sin tur av *Lars Larsson*, född 1794 i Roskänge och son till landbonden vid Risens, Lars Persson och dennes hustru Kerstin Samuelsdotter. Lars Larssons hustru hette **Maja Andersdotter**, född 1795 på Lövön i Väsman, men bördig från Brynberget, dotter till Anders Jonsson och Christina Danielsdotter. Lars Larsson var med sin familj inflyttad närmast från Brynberget och blev kvar i Gärdsveden fram till 1826, då han flyttade till Östersaxen (Lassasgården).

Ytterligare en familj synes vid denna tid ha bott på gården samtidigt med den ovan nämnde Lars Larsson. Omkring 1812 flyttade nämligen dagkarlen **Lars Hindersson** till Gärdsveden. Han var född 1783 i Brynberget och son till Hindrik Larsson och Maria Jansdotter. Han gifte sig 1811 med **Lisa Andersdotter**, född 1786 på Lillheden, dotter till Anders Larsson och Catharina Persdotter. Lars Hindersson avled i Lövsjön, Dala-Floda, den 5 januari 1849 av bröstfeber. Han sades ha levt *kristligt, redbart och tilljudande*. Han var vid sin bortgång 66 år gammal. Hustrun dog den 8 maj samma år i bröstplågor, 62 år gammal. Hon uppgavs ha levt *ärbart och kristligt*.

Ny på gården blev statkarlen **Jan Jansson**, född 1788 på Stakheden, son till Jan Andersson och Brita Isaksdotter. Han blev kvar här fram till sin död den 20 maj 1839. Om honom heter det bland annat: *Haft 5 söner och 2 döttrar, vilka alla i fattigdomen efterleva. Levt oklandrad, varit sjuk i flera år, död av slag, 51 år*. Jan Janssons hustru hette **Stina Olsdotter**, född 1791 i Rossa och dotter till kyrkvaktaren Olof Persson.

Efter makens död bodde hon som änka kvar på gården fram till sin död den 2 april 1857. Hon sades ha levt *ärligt, kristligt och berömvärt*, och hon dog av okänd sjukdom, 66 år gammal. Dottern **Johanna Christina Jansdotter**, född 1818 i Rossa, blev kvar i Gärdsveden som piga fram till sin död den 25 december 1868 då hon var 50 år. År 1877 inflyttade så arbetaren **Daniel Larsson**, född 1841 i Krabbsjön och son till Per Görs Lars Persson och dennes hustru Maja Andersdotter. Han gifte sig 1877 med **Sara Lisa Ersdotter**, född 1851 i Sköttänge, dotter till Erik Ersson och Olars Anna Ersdotter. Familjen var inflyttad från Sköttänge, och de blev kvar på gården i Gärdsveden fram till 1881, då de flyttade till Hundfallet i Norrbo.

Omkring 1880 hade huset brunnit ned i samband med brödbak, och man lät nu uppföra en ny gård strax väster om den nedbrunna gården. År 1883 flyttade så skogvaktaren **Karl Vilhelm Johansson** in på gården. Han kom närmast från Holen vid Kyrkbyn, men var född i Västervåla socken 1850. Han gifte sig 1873 med **Karolina Öhman**, född 1851 i Ramnäs socken, och hon födde inte mindre än 11 barn. De blev kvar här till omkring 1892, då de flyttade till Östanbjörka. Egendomen i Gärdsveden inköptes nu av Olof Nyman, se nedan.

NYMANS.

Ägare av den gamla bruksegendomen i Gärdsveden blev således skogvaktaren **Olof Nyman**, född 1863 i Mockfjärd. Familjen var till en början bosatt i Mockfjärd, men flyttade omkring 1890 till Gärdsveden, där de under en kortare tid skall ha bott i det gamla huset på Ställbergs Gustaf Anderssons egendom. Inflyttningen till den gamla bruksegendomen torde ha skett omkring 1893. Yrket som skogvaktare kunde ha sina risker. Det berättas att Olof Nyman vid ett tillfälle ertappade ett par tjuvskyttar, och att de därvid skall ha avlossat ett skott mot honom, dock utan att han kom till allvarligare skada. Det var Nyman som lät plantera ekarna, som ännu står kvar på gården. Olof Nyman slutade sina dagar den 24 januari 1930 i en ålder av 66 år. Hustrun hette **Karin Danielsson** och hon var född 1865 på Ersholen i Mockfjärd. Hon gifte sig vid 25 års ålder och födde 10 barn. Efter makens död flyttade hon till mågen Ruben Haag i Nyhammar och slutligen till Perlby, där hon avled den 1 april 1943 då hon var 78 år. Deras son var den i bygden välkände Jonte Haag i Nyhammar.

HERMAN LARSSONS.

Ny ägare av gården blev slaktaren **Herman Larsson**, född 1895 i Lidingö. Han förvärvade egendomen i Gärdsveden 1930, och han lät nu renovera gården. Bland annat byggde han till övervåningen. Familjen flyttade in här den 26/5 1931, och de kom då närmast från Falun. Han gifte sig 1920 med **Ida Matilda Pettersson**, född 1895 i Hästberget och dotter till Smens Petter Persson och dennes hustru Hulda Maria Westlund. Ida avled i Gärdsveden redan 1943, endast 48 år gammal. Makarna var barnlösa men hade fostersonen Rickard Karlström, född 1913 i Stora Tuna. De blev kvar i Gärdsveden fram till den 9/12 1943 då Herman Larsson inhandlade det gamla skolhuset på Ställberget, och familjen flyttade nu dit. Vad beträffar Rickard Karlström blev även han bosatt på Ställberget. Ny ägare av gården i Gärdsveden blev August Jansson, närmast inflyttad från Gotland.

AUGUST JANSSONS.

August Jansson inköpte egendomen från Herman Larsson 1944 och flyttade nu dit med sin familj. Han var föd 1892 i Östanmyra, son till Jan Petter Jansson och dennes hustru Nylands Klara Eriksson. Han gifte sig 1920 med **Adina Jacobina Johansson**, född 1892 i Sjonhem på Gotland. Familjen hade tidigare varit bosatta i Sjonhem. De blev kvar i Gärdsveden fram till den 24/8 1955, då de flyttade till Kullen. August Jansson avled i Kullen den 4 juni 1969 i en ålder av 77 år. Hustrun dog den 23 februari 1968 då hon var 75 år.

På gården bodde en tid även mågen **Artur Nyman**, född 1911 i Hemse på Gotland, gift 1942 med **Elisabet (Lisa) Jansson**, född 1921 i Sjonhem. Familjen flyttade till Saxhyttan den 16/7 1954. Även mågen **Harald Frick**, född 1921 i Visby, var en tid bosatt på svärföräldrarnas gård i Gärdsveden. Han var sedan 1942 gift med **Klara Jansson**, född 1923 i Sjonhem. Familjen flyttade till Kopparberg den 23 februari 1955. Gården förvärvades nu av Stenkils Vilhelm Andersson, se nedan.

STENKILS.

Som redan framgått inköptes egendomen i Gärdsveden av **Stenkils Vilhelm Andersson**. Han var född 1895 i Storslätten och son till Anders Jansson och Sara Lisa Karlsson. Familjen flyttade till Gärdsveden den 20/10 1956 efter att tidigare ha varit bosatt i Storslätten. Vilhelm Andersson gifte sig 1918 och står skriven som hemmansägare. Han avled den 15 oktober 1959 i en ålder av 64 år. Hustrun hette **Anna Eugenia Hermansson**, född 1894 i Storslätten och dotter till Karl Hermansson och Sara Kristina Gustafsdotter. Hon överlevde maken med 5 år och hon slutade sina dagar den 6 januari 1965 då hon var 70 år gammal.

Kvar på gården blev sonen **Ture Stenkils**, född 1919 i Storslätten. Han startade en bilverkstad i Gärdsveden, och har gjort sig känd som en duktig bilreparatör och kom att driva rörelsen under många år. Han var gift med **Inga Britta Vetterskog**, född 1926 i Säfsnäs. Brita Stenkils arbetade tidvis på Saxenborg och var även aktiv inom nykterhetsrörelsen. Hon gjorde sig känd för sina goda smörgåstårter. Makarna står år 2006 som ägare av egendomen, men är sedermera bortgångna och gården har fått nya ägare.

VETTERSKOGS.

Sonen till Inga Britta Vetterskog från ett tidigare äktenskap, **Uno Vetterskog**, född 1946 i Säfsnäs, lät 1976 uppföra en ny gård åt sig och sin familj ett stycke söder om föräldrahemmet. Han är gift med **Irene Margareta Vetterskog**, född 1943 i Ljusdal. Uno Vetterskog är verksam som lastbilschaufför.

KARLSÄNGS ERIK-PERS.

Utöver det under Bruksgården redovisade nybygget tillkom ytterligare ett nybygge i Gärdsveden. Detta anlades något längre i norr och på västra sidan av landsvägen, ungefär där Lindbastmor Petter Isaksson långt senare byggde sin gård. Denna senare nedsättning synes ha skett omkring år 1735. Gården anlades av **Erik Persson**, född 1699 i Karlsänge, son till den byns första nybyggare Per Halvarsson och Sara Ersdotter. Erik Persson, som gifte sig 1723, var till en början bosatt på sin svärfaders gård i Roskänge men flyttade efter ett tiotal år till Gärdsveden. Han var till yrket snickare och även verksam som bergsman, delägare i Saxhytte Masugn. Utöver egendomen i Gärdsveden var Erik Persson även ägare av fädernegården i Karlsänge, vilken han sannolikt utnyttjade som fäbod. Det kan även noteras att han gjorde en del uppodlingar i Gärdsveden. År 1751 beviljades han således skattefrihet för nygjorda åkrar i stenig och oländig mark.

Erik Persson figurerar en hel del i domböckerna från den här tiden. År 1756 anklagade han några bönder i Roskänge, Lilheden, Östanmyra och Holen *för att deras hästar åsamkat honom skada på en sädesåker*. Rättens dom blev att svarandena skulle betala honom 20 daler kopparmynt i ersättning. Året efter tvistade han med två bönder på Holen angående bl.a. en lada i Broänget vid Lindbastmora. 1758 presenterades en attest vid tinget, där flera personer intygade att Erik Persson ständigt brukat 1/24 i Saxhyttan. År 1760 tvistade han, tillsammans med brodern Halfvar Persson i Karlsänge och svågern Jonas Andersson i Roskänge, med två bönder i Saxhyttan angående företagen kolning på Hytteskogen på Kullallmeningen samt äganderätten till en del av Saxhytte Masugn. År 1767 presenterades ett byteskontrakt emellan Halvar Persson i Karlsänge och Erik Persson i Gärdsveden angående slogen vid deras fäbodar, Björkåsen kallade. Erik Persson, som var gift tvenne gånger, slutade sina dagar den 5 mars 1771 i en ålder av 71 år. Vid hans bortgång omfattade den fasta egendomen bland annat:

1/8 uti 1/12 i Saxhytte Masugn
3/8 uti 1/3 i Saxhyttesågen (nordost om Karlsänge)
3/8 uti 1/3 i Saxhyttekvarnen (nordost om Karlsänge)
1/12 i Nya Kvarnen vid Saxhyttan
1 st Järnbod vid Saxhyttan
Andel i Halfvar Pers 1/4 hemmans skog
Hus i Gärdsveden och Karlsänge
Åker i Gärdsveden, Karlsänge, Björkåsen och Östanmyra

Erik Perssons första hustru hette **Anna Olsdotter**, född 1702 i Roskänge och dotter till Olof Nilsson Skött och dennes hustru Anna Hansdotter. (Se Russläkten i Roskänge). Hon blev gift vid 20 års ålder och födde 8 barn. Anna avled redan den 5 april 1742 i Roskänge, enligt dödboken av brännsjuka, endast 39 år gammal. Enligt den inventering som gjordes efter hennes död, ingick i egendomen bl.a. 3/8 uti 1/24 i Saxhyttan (Masugn, Järnbod m.m.) samt 3/8 uti 1/3 i Saxhyttesågen. Annandag Jul samma år gifte Erik Persson om sig med **Karin Ersdotter**, född 1707 i Sunnansjö, dotter till Erik Christophersson och Elisabet Hansdotter. Hon var vid giftermålet 35 år och födde 4 barn. Karin dog den 18 december 1787 av ålderdom, 80 år gammal.

Ny ägare av egendomarna i Gärdsveden och Karlsänge blev nu sonen från förra giftet, **Erik Ersson**, född 1732 i Roskänge och gift 1763. År 1773 löste han in flera av sina syskons andelar i berörde egendomar. Året efter blev Erik Ersson och hans halvbroder Anders Ersson i Morgärde instämnda av kusinen Jon Halfvarsson i Karlsänge angående ett testamente som en faster till dem, Kerstin Persdotter i Roskänge, utfärdat till förmån gör Erik och Anders. År 1782 genomförde Anders och Erik ett egendomsbyte på så sätt att Erik Ersson överlämnade andelen han fått efter nämnda faster till Anders Ersson, emot den sistnämndes andel i Gärdsveden. Erik Ersson var, liksom fadern, verksam som bergsman. Han avled i Gärdsveden den 22 oktober 1801 av lungshot, 68 år gammal, sedan han varit änklings i 4 år. Hustrun hette **Elisabet Larsdotter**, och hon var född 1737 i Kyrkbyn, dotter till Lars Olofsson och Brita Larsdotter. Hon gifte sig vid 26 års ålder och födde 2 barn. Elisabet dog den 5 juli 1797 av vattusot, 60 år gammal.

Egendomen ärvdes av sonen **Lars Ersson**, född 1769 i Gärdsveden. Han var gift tvenne gånger, första gången 1795. Till en början var Lars Ersson en välbeställd bergsman. När första hustrun avled 1805 omfattade egendomen bl.a. hus i Gärdsveden, Karlsänge och Björkåsen, åker och äng i Gärdsveden, Östanmyra, Sköttäppan, Karlsänge, Björkåsen, Rötbergsmyrans och Gärdsänge. 3 timmars hyttedel i Saxhytte Masugn, andel i Halvar Pers 1/4 hemman och Olof Ers 1/4 hemman, 3/8 uti 1/3 i Saxhyttesågen, hälften i Karlsängskvarnen, 1/24 i Sågkvarnen (nodrost om Karlsänge) samt 1/48 i Stampkvarnen vid Saxhyttan. Första hustrun hette **Catharina Persdotter**, och hon var född 1769 i Östanmyra, dotter till Klack Per Hansson och Brita Ersdotter. Hon gifte sig vid 26 års ålder och födde 3 barn. Catharina dog i Gärdsveden den 21 januari 1804 av hetsig feber, endast 35 år gammal och hon sades ha levt *anständigt*. Året efter gick Lars Ersson in i ett andra äktenskap, denna gång med **Karin Andersdotter**, född 1779 i Östersaxen, dotter till Hol Anders Mattsson och Anna Olsdotter. Gift vid 25 års ålder och födde 6 barn. Hon avled i Karlsänge den 20 november 1856 av ålderdomsbräcklighet och bröstplågor, 77 år gammal. Hon angavs ha levt *kristligt och ärbart*. Karin hade vid sitt fränfalle varit änka i 13 år.

Lars Ersson hade, som så många andra bergsmän, fått problem av ekonomisk natur. Redan år 1800 råkade han i skuld till faktor Erik Björkner i Norrbärke, och 1811 hölls exekutiv auktion på hela hans egendom. 1818 försålde Björkner i sin tur egendomen till Ris Erik Larsson i Roskänge och Erik Persson på Ställberget för 800 Riksdaler Banco. Året efter lyckades dock Lars Ersson köpa tillbaka den del av egendomen som låg i Karlsänge för 200 Riksdaler Riksgäldsmünt. Han flyttade nu med sin familj till Karlsänge, där han sedan framlevde resten av sitt liv. Här avled han den 14 oktober 1843 av ålderdomsbräcklighet, 74 år gammal. Lars Ersson hade enligt dödboken levt *arbetsamt och stilla i fattigdomen*. Tilläggas kan att gården i Karlsänge sedermera kom att kallas för Gärdsveds, ett namn som levde kvar ända fram på 1870-talet, då släkten Lindberg blev ägare.

Vad beträffar egendomen i Gärdsveden sålde sedermera Ris Erik Larsson sin del till **Ställbergs Erik Persson**, vilken därmed blev ensam ägare av Lars Erssons forna egendom. Han flyttade dock aldrig till Gärdsveden, utan arrenderade ut gården till landbönder (arrendatorer), medan han utnyttjade åker- och ängsmarken här. Gården i Gärdsveden beboddes också tidvis av kolare och arbetsfolk. Se vidare nedan.

STÄLLBERGS.

Under den tid Ställbergsfolket var ägare av egendomen i Gärdsveden var denna tidvis utarrenderad, Den förste som bodde här som arrendator synes ha varit **Täpp Per Larsson**, född 1759 i Saxhyttan, son till Lars Samuelsson och dennes hustru Anna Olsdotter. Han flyttade hit tillsammans med sin andra hustru **Catharina Malmberg**, född 1783 i Gärdet. Han hade tidigare, med sin första hustru Brita Hansdotter, varit bosatt i Saxhyttan, men flyttade 1808 till Brynberget, där Brita Hansdotter avled 1814. Efter andra giftermålet 1818 flyttade familjen till Gärdet och därefter till Gärdsveden omkring 1820. Han var verksam som masmästare och tjänstgjorde en tid i Lövsjön i Floda socken. Täpp Per Larsson avled den 20 februari 1823 i en ålder av 64 år. Hans andra hustru Catharina Malmberg slutade sina dagar den 20 september 1845 då hon var 62 år.

Catharina Malmberg var inhyses när gårdens näste arrendator, **Knabb Lars Persson**, född 1777 i Rossa, tillträdde. Han hade först varit bosatt i Norrbärke, därefter i Rossa och slutligen, från och med 1835 i Gärdsveden. Han står här skriven som dagkarl och f.d. ringare. Han dog den 3 september 1847, och betecknas då som fattighjon. Om honom heter det: *varit begiven på starka drycker, de senaste åren försummat kyrka och nattvardsgång, död av okänd sjukdom*. Hustrun hette **Stina Larsdotter**, född 1780 i Stora Dagkarlsbo i Norrbärke, dotter till klenmeden Lars Larsson. Hon födde 5 barn och avled den 25 augusti 1839 av moderpassion. Dödboken säger om henne: *levt kristligt, var svagsint, ett länge klandervärt fattighjon, varit klen i 18 år*.

Gården beboddes från 1847 av en **Sara Olsdotter**, född 1810 i Laxsjön. Hon var änka efter Jacob Erik Ersson, vilken avlidit 1845. Hon hade två små barn med sig till Gärdsveden. Familjen hade tidigare varit bosatt i Grängesberg. De blev kvar här fram till 1879, då hon flyttade till det då nyinrättade fattighuset Perlby.

Från och med 1877 arrenderades gården av **Pellas Petter Persson**, född 1822 i Saxhyttan, son till Pellas Per Ersson och Karin Olsdotter. Gifte sig 1845, och står skriven som kolare, senare arbetare. Hustrun hette **Maja Greta Andersdotter**, och hon var född 1821 på Lillheden, dotter till Anders Jansson och Anna Mattsdotter. Före flytten hade familjen varit bosatt i Saxhyttan. De blev kvar i Gärdsveden till 1889, då de flyttade till Lillheden.

Efter dem kan eventuellt **Anders Gustaf Grufman** ha bott på gården. Familjen kan även tänkas ha varit bosatt i det så kallade Gamla huset på Ställbergs Gustaf Anderssons egendom. Grufman var född 1822 i Norrbärke, till yrket kolare och hade tidigare bott på Hyttriset. Han gifte sig andra gången med **Stina Jansdotter**, f. 1828 i Hedbyn och dotter till Täpp Jan Jansson och Anna Jansdotter. De flyttade åter till Hyttriset 1896.

Sonen **Grufmans Per August Granlund**, född 1871 i Hyttriset, blev för en tid bosatt i Gärdsveden. Han var sedan 1896 gift med **Johanna Kristina Andersson**, född 1874 i Östersaxen och dotter till Lassas Anders Larsson och dennes hustru Anna Lisa Jansdotter. Familjen blev kvar här fram till omkring 1902, då de flyttade till en

nybyggd gård på Ställberget. De kan ha varit de sista som bodde i Erik Perssons gamla gård.

Som redan framgått blev **Erik Persson** på Ställberget ägare av Lars Erssons gamla egendom i Gärdsveden. Denne Erik Persson var född 1784 i Sör Västansjö, son till Hyttsved Per Larsson och dennes hustru Juth Christina Olsdotter. Han gifte sig 1810 med **Catharina Andersdotter**, född 1784 i Östanmyra, dotter till den förste nybyggaren på Ställberget, Anders Mattson och hans hustru Anna Larsdotter. Efter Erik Perssons död 1839 ärvdes egendomarna i såväl Ställberget som Gärdsveden av mågen **Ställbergs Anders Jansson**, född 1811 i Laxsjön och son till Tägt Jan Olsson och dennes hustru Lisa Persdotter. Han var för övrigt bror till den legendariske *Tägt Jannes Jansson* i Laxsjön (bland annat skildrad i Laxsjöboken). Inte heller Anders Jansson var bosatt i Gärdsveden utan utnyttjade endast åkermarken här. Han avled 1886 på Ställberget. Hustrun hette **Christina Ersdotter** och hon var född 1813 på Ställberget. Flera av deras barn skulle dock komma att bosätta sig i Gärdsveden. Se nedan. I samband med Laga Skiftet 1866 till 1876 blev Anders Jansson ålagd att flytta från Ställberget. Det skulle dock dröja till efter hans död innan flyttningen kom att verkställas. På 1890-talet ödelades så den gamla gården på Ställberget, vilken var belägen nedanför och öster om vägskälet mot Nyhammar. Alla husen revs nu och flyttades till Gärdsveden, där flera av Anders Janssons barn och barnbarn bosatte sig.

STÄLLBERGS GUSTAFS.

En son till den ovan nämnde Ställbergs Anders Jansson, nämligen **Anders Andersson**, född 1837 på Ställberget, anlade omkring 1890 ett nybygge på södra delen av egendomen i Gärdsveden och flyttade dit med sin familj. Han var gift sedan 1863 och står skriven som hemmansägare. Han utnyttjade även fäboden vid Lindbastmora. Det berättas att han vid ett tillfälle en morgon skulle åka upp till Lindbastmora för att hämta ett lass hö. På uppvägen kom han på att han skulle titta in till sin kusin, Anders Ersson i Karlsänge, för en liten pratstund. Pratstunden drog dock ut på tiden, och när han upptäckte att det hade blivit sen eftermiddag fann han för gott att återvända hem till Gärdsveden med oförrättat ärende. Anders led under senare år av en besvärande dövhet, något som ledde till att folk ibland fick konstiga från honom. Han avled den 5 maj 1915, samma dag som han skulle fylla 78 år. Hustrun hette **Stina Jansdotter**, och hon var född 1838 i Norr Västansjö, dotter till Jan Samuelsson och dennes hustru Karin Jansdotter. Hon gifte sig vid 31 års ålder och födde 4 barn. Stina avled redan före flytten till Gärdsveden, närmare bestämt den 5 januari 1885, endast 46 år gammal. Dödsorsaken finns inte angiven i dödboken. Anders Andersson var således änkling i hela 30 år.

Sonen **Anders Gustaf Andersson**, född 1878 på Ställberget, gifte sig 1902, och han blev bosatt på faderns gård i Gärdsveden. Han står skriven som hemmansägare. Gustaf Andersson slutade sina dagar den 28 juni 1970 i den höga åldern av 92 år. Hans hustru hette **Sara Matilda Larsson**, född 1880 i Gänsen och dotter till Lars Petter Larsson och dennes hustru Sara Stina Andersdotter. Hon blev gift vid 22 års ålder och födde 3 barn. Sara avled 30 år före maken, närmare bestämt den 11 oktober 1939 då hon var 59 år. Ny ägare av gården blev mågen **Ernst Pettersson**, född 1906 på Stakheden, son till Anders Matts Jan Petter Persson och dennes hustru Stina Sophia Persson. Han gifte sig 1938 och var liksom svärfadern hemmansägare. Han blev kvar på gården fram till sin död den 30 juli 1989, då han var 83 år gammal. Hustrun hette **Astrid Andersson** och hon var född 1906 i Gärdsveden. Hon gifte sig vid 31 års ålder

och födde två döttrar. Astrid dog den 26 februari 1993 i en ålder av 86 år. Gården förvärvades sedermera av **Jan och Sigrid Sandberg**, vilka är nuvarande ägare.

HARALD ANDERSSONS.

Sonen till ovannämnde Gustaf Andersson, **Harald Andersson**, född 1919 i Gärdsveden, gifte sig 1951, och lät därvid uppföra en ny gård ett stycke norr om föräldrarnas gård, ungefär på den plats där det tidigare fanns en äldre byggnad. (Se Gamla stugan). Han har varit verksam som chaufför. Gift med **Mait Karlsson**, född 1931 i Ore församling. Sedan Harald Andersson nyligen avlidit (2005) och hustrun drabbats av sjukdom, har sonsonen **Christer Andersson** övertagit gården.

ÅKE ANDERSSONS.

Sonen till ovan nämnde Harald Andersson, **Åke Andersson**, född 1956 i Gärdsveden, gift med **Inga-Lill Saxberg**, född 1957 i Grängesberg, lät 1979 uppföra ett nytt hus strax söder om föräldrahemmet och flyttade dit. Det är deras son Christer Andersson, som numera förvärvat Harald Anderssons gård.

GAMLA STUGAN.

Man vet ej hur gammalt huset var, men det torde i varje fall ha funnits där vid slutet av 1800-talet. Det var beläget på norra delen av Ställbergs Gustaf Anderssons ägor och är sannolikt identiskt med det hus som finns markerat längst i norr på 1910 års karta. Enligt uppgift skall skogvaktaren **Olof Nyman** ha bott här under en kortare tid på 1890-talet, innan han med sin familj flyttade in på Nyhammars Bruks gård i Gärdsveden. Jämför ovan.

Huset kom därefter att bebos av arbetaren **Jan Erik Larsson**, född 1875 i Rifallet, gift med **Anna Sofia Pettersson**, född 1880 i Finsviken. De flyttade in här 1902, närmast från Laxsjön. 1906 flyttade de så härifrån till okänd ort, och huset förefaller därefter ha stått tomt ett antal år fram till 1922. Detta år tillträdde skogsarbetaren **Anders Fredrik Hellstrand**, född 1891 i Gagnef, och hans hustru **Kristina Albertina Olsson**, född 1894, även hon i Gagnef. De hade tidigare bott i Bergsbo och blev kvar i Gärdsveden intill 1926 då de flyttade till Fagerlid.

Ny inneboende samma år blev arbetaren **Axel Brandt**, född 1882 i Fors, Sörmland, och hans hustru **Axelina Eriksson**, född 1884 i Hammar, Örebro län. Familjen hade tidigare bott i S:t Nicolai församling i Sörmland, men kom närmast från Ställberget. Axel Brandt, vilken även var verksam som livförsäkringsinspektör, avled redan 1932, men änkan och barnen blev kvar i Gärdsveden fram till 1936, då de flyttade till Ställberget. Sonen **Bengt Brandt**, född 1917 i S:t Nicolai, och hans hustru **Karin Andersson**, född 1918 i Ytterhogdal, blev bosatta här fram till 1946, då de flyttade till en nybyggd gård på Ställberget.

De sista som kom att bebo det gamla huset i Gärdsveden var fabriksarbetaren **Alvar Eriksson**, född 1920 i Rogsta i Hälsingland. Gift med **Eva Arvidsson**, född 1928 på Ställberget. De blev kvar här fram till 1951, då de kunde flytta in i en nybyggd gård på Ställberget. Huset i Gärdsveden revs sannolikt samma år i samband med att Harald Andersson (se ovan) lät uppföra en ny gård på ungefär samma plats.

SMED-KALLES.

En måg till den under Ställbergs-Gustaf nämnde Anders Andersson, nämligen **Lars Fredrik Larsson**, lät omkring 1898 uppföra ett hus strax väster om svärfaderns gård. Han var född 1862 i Rönnäset och son till O-Danils Lars Petter Persson och dennes hustru Maria Larsdotter, och han gifte sig 1898. Huset flyttades dock senare ett stycke söderut, vilket skedde på så sätt att det rullades till den nya platsen på rundstockar. Fredrik Larsson, vilken var verksam som klensmed, avled den 12 juli 1931, då han var 68 år gammal. Han var gift två gånger. Första hustrun hette **Ida Kristina Andersson** och hon var född 1867 på Ställberget, dotter till den ovan nämnde Anders Andersson. Hon gifte sig vid 31 års ålder och födde två barn. Ida avled den 4 mars 1910, endast 43 år gammal. Två år senare gifte Fredrik Larsson om sig med **Johanna Sofia Andersson**, född 1868 i Saxhyttan och dotter till Pellas Anders Gustaf Andersson och Sara Lisa Blommé. Hon blev gift vid 43 års ålder. Detta senare äktenskap var barnlöst. Efter makens död flyttade hon till Ställberget, där hon blev hushållerska åt brodern Pellas Adolf Andersson. Hon avled den 5 maj 1942 i en ålder av 73 år.

Sonen **Karl Larsson**, född 1900 i Gärdsveden, gifte sig 1921 och blev bosatt på faderns gård. Han var verksam som banarbetare vid järnvägen. Slutade sina dagar den 9 juli 1976, endast några dagar efter 76-årsdagen. Hustrun **Anna Matilda Gustafsson** var född 1898 i Östersaxen och dotter till Per-Jans Gustaf Andersson och Sara Stina Eriksdotter. Hon gifte sig vid 23 års ålder och födde 4 barn. Anna dog 4 år före maken, närmare bestämt den 30 juni 1972 då hon var 73 år. Två söner till dem, Rune och Harry Larsson, startade en bilverkstad hemma på gården, som de sedan drev under ett antal år.

Rune Larsson, född 1931 i Gärdsveden, blev under en tid med sin familj bosatt på fädernegården. Han gifte sig 1953 med **Lilly Jonsson**, född 1932 i Flen i Dala-Floda. Makarna ägde 2 döttrar. Familjen flyttade dock till Illmyra Gård den 3/9 1968. Rune Larsson var under tiden i Gärdsveden verksam som bilreparatör. Drev efter ankomsten till Illmyra till en början lastbilsåkeri för att senare starta en grisfarm. Rune Larsson avled i Illmyra den 2 januari 1995 i en ålder av 64 år. Hustrun Lilly, som drabbats av en svår sjukdom, flyttade till Smedjebacken där hon dog den 10 december 1996, 64 år gammal.

Harry Larsson, född 1937 i Gärdsveden, blev även han kvar på fädernegården och var, liksom brodern bilreparatör. Sedan han och brodern upphört med bilverkstaden, startade han en grävmaskinsfirma som han sedan drev ända tills dess han mot slutet av 1990-talet drabbades av ohälsa. Harry Larsson lät på 1970-talet riva den gamla gården, och satte nu upp ett nytt hus på samma plats. På senare år flyttade han dock till Ställberget. Han avled den 4 februari 2005 i en ålder av 67 år. Han var gift med **Inger Lenne**, född 1938 i Nås församling. Sonen **Lars Göran Larsson**, född 1966, är nuvarande ägare av gården i Gärdsveden.

LENNES.

Harry Larssons styvson, **Hans Lenne**, född 1958 i Malung, lät på 1980-talet uppföra en ny gård ett stycke söder om faderns gård, och flyttade dit med sin familj. Han och hustrun **Veronica Lenne** är nuvarande ägare.

INNEBOENDE VID SMED-KALLES.

Övervåningen i gården var tidvis uthyrd. Den förste hyresgästen synes ha varit **Alfred Pettersson**, född 1902 i Västanfors i Västmanland och verksam som sågverksförman vid Grangärde Ångsåg. Han gifte sig 1929 med **Alma Andersson**, född 1903 i Västervåla i Västmanland. Familjen hade tidigare varit bosatt i Saxhyttan och flyttade till Gärdsveden den 30/11 1932. De blev så kvar här fram till 1943, då den flyttade till en nybygd gård i Grangärde. Alfred Pettersson avled i Grangärde redan den 4 november 1955, endast 53 år gammal. Hustrun Alma levde fram till den 17 januari 1982.

Sven Harald Jansson förefaller att under en kortare tid ha bott på gården efter att tidigare ha varit bosatt på annat håll i byn (eventuellt vid Notbindarns). Han var född 1914 i Stora Tuna och står till en början skriven som reparatör men senare som chaufför. Han var sedan 1930 gift med **Agnes Kristina Holmqvist**, född 1918, även hon i Stora Tuna. Familjen flyttade redan den 1/12 1944 till Ställberget och därefter till Rämshyttan. Här avled hon den 16 februari 1982. Sven Jansson slutade sina dagar i Idkerberget den 3 juli 1998.

Näste hyresgäst blev **Karl August Gunnar Wanzelius**, till yrket kronojägare. Han var född 1902 i Arbrå i Hälsingland. Gifte sig 1933 med **Ruth Cecilia Åström**, född 1914 i Arvidsjaur i Norrbottens län. Familjen flyttade till Gärdsveden omkring 1945 efter att tidigare ha bott i Grangärde. De blev sedan kvar här fram till den 15/12 1951, då de flyttade till Sorsele i Västerbottens län. Familjen tycks sedermera ha flyttat till Västervik, där han avled den 9 maj 1997. Övervåningen i Smed-Kalles gård kom sedermera att bebos av Rune och Lilly Larsson fram till dess de flyttade till Illmyra Gård 1968. (Se ovan).

NOTBINDARNS (STÄLLBERGS)

Notbindarns **Carl Erik Jansson**, född 1842 i Laxsjön, var son till Olof Ers Jan Olsson och dennes hustru Stina Olsdotter. Han gifte sig 1867 och var till en början bosatt på svärfaderns, Anders Janssons, gård i Ställberget. Familjen flyttade omkring 1890 till den forna Mahlegendomen, vilken tidigare räknats in under Roskänge, men som nu ansågs höra till Gärdsveden. Ställbergs Anders Jansson var sedan tidigare ägare av egendomen. Den gamla Mahlgården var då sedan länge riven, och Carl Erik Jansson lät nu uppföra ett nytt hus strax nordost om den gamla gårdsplatsen. Han står här skriven som hemmansägare. Avled den 20 Maj 1921 i en ålder av 78 år. Hustrun, **Ställbergs Stina Lisa Andersdotter**, var född 1843 på Ställberget och dotter till Anders Jansson och dennes hustru Christina Ersdotter. Hon gifte sig vid 23 års ålder och födde 6 barn. Stina Lisa levde sedan som änka kvar på gården under de återstående tio åren av sitt liv. Hon slutade sina dagar den 21 oktober 1931. Hon var vid sitt frånfälle 88 år gammal. Äldste sonen Carl August, född 1868, utvandrade till Amerika där han blev läkare. Dottern Hilda, född 1870, blev gift Saxén i Finsviken. Sonen Johan, född 1884, antog namnet Ställberg och blev sedermera rektor i Norrköping.

Egendomen i Gärdsveden övertogs av mågen **Anders Görs Karl Andersson**, född 1884 i Norrbo, gift 1914 med **Augusta Karlsson**, född 1881 på Ställberget. Makarna, som var barnlösa, flyttade sedermera till hans föräldrahem i Norrbo 1936, där hustrun Augusta avled redan 1937 i en ålder av 55 år. Gården förvärvades nu av Sjul Albert Jansson. Se nedan.

SJUL ALBERT JANSSONS.

Den nye ägaren av gården **Sjul Albert Jansson** var född 1894 i Mockfjärd men bördig från Långmyra, son till Sjul August Jansson och dennes hustru Anna Berglund. Han gifte sig 1936 och var verksam som skogsarbetare. Hustrun **Anna Maria Olsson** var född 1897 i Mockfjärd. Hon gifte sig vid 39 års ålder och födde två döttrar. Albert Jansson avled den 10 oktober 1973 i en ålder av 78 år. Hustrun levde till den 23 december 1979. Hon var vid sin bortgång 82 år. Gården ärvdes av dottern **Gunvor Jansson**, född 1938 och gift med **Alrik Ritola**, född 1937- Nuvarande ägare är Gunvor Ritola.

LINDBASTMOR ERIK PETTERSSONS.

En måg till Ställbergs Anders Jansson, nämligen **Petter Isaksson**, född 1826 i Hästberget och son till Isak Isaksson och dennes hustru Karin Olsdotter, var till en början bosatt på svärfaderns gård på Ställberget, men tycks mesta tiden ha bott på fäboden Lindbastmora. Familjen var dock en kortare tid på 1890-talet bosatt i Gärdsveden, där ju svärfadern ägde en egendom. Petter Isaksson gifte sig 1860 och avled den 8 september 1902 i Lindbastmora. Han var då nära 76 år gammal. Hustrun hette **Johanna Andersdotter**, och hon var född 1839 på Ställberget. Hon blev gift vid 21 års ålder och födde 5 barn. Johanna dog den 11 november 1918 då hon var 79 år gammal, och hon hade då varit änka i 16 år.

Sonen **Per Erik Pettersson**, var född 1872 på Ställberget och gifte sig 1911. Han lät 1917 uppföra en gård åt sig och sin familj i Gärdsveden, strax norr om den plats där den gamla Erik-Persgården var belägen. Han flyttade till Lindbastmora 1935, där han avled i februari 1937, 64 år gammal. Han gick allmänt under namnet *Lindbastmor Per Erik*. Hustrun hette **Anna Greta Bång**, och hon var född 1881 i Nås socken. Hon blev gift vid 30 års ålder och födde sonen Karl. Hon avled redan den 24 september 1915 efter endast 3 års äktenskap. Hon var vid sin död endast 33 år gammal. Per Erik Pettersson hade tidigare sonen Erik Pettersson, son till Lind Maria i Brötjärna vid Mockfjärd.

Erik Pettersson, född 1908, blev nu bosatt på faderns gård i Gärdsveden. Han gifte sig 1934 och var verksam som sågverksarbetare, anställd vid Grangärde Ångsåg. Han genomförde 1966 en större renovering av huset och lät senare även uppföra en gillestuga strax söder om gården. Erik Pettersson slutade sina dagar den 28 augusti 1982 i en ålder av 74 år. Hustrun **Anna Persson**, född 1907 i Kallhaga vid Sunnansjö, var dotter till Per August Persson och dennes hustru Johanna Sofia Andersson. Hon gifte sig vid 27 års ålder och födde en son. Efter makens död såldes gården i Gärdsveden och hon flyttade nu till en hyreslägenhet i Grangärde Kyrkby. Kom på slutet till Solgårde, där hon avled den 7 Maj 2004 i den höga åldern av 96 år. Sonen Rolf Pettersson, född 1943, antog namnet Lindbast och flyttade till Lund.

Gården i Gärdsveden såldes vid mitten av 1980-talet till **Yngve och Britt-Mari Johansson**, hon från granngården (se Rickard Janssons). År 1993 sålde de i sin tur till de nuvarande ägarna **Hans och Christina Karlsson**.

BOSTRÖMS.

Erik Petterssons bror, **Karl Pettersson**, född 1912, lät på 1930-talet uppföra en gård ett stycke söder om föräldrahemmet och flyttade in här 1937. Han gifte sig 1938, och han var till en början bilreparatör, en tid anställd vid Ingvar Anderssons bilverkstad på Ställberget men fick senare arbete vid vägförvaltningen. Han flyttade med sin familj till Ludvika 18/3 1941 och sedermera till Vansbro, där han avled den 1 december 1988 i en ålder av 76 år. Hustrun hette **Rut Ingrid Runkvist**, född 1915 i Ljusnarsberg. Hon blev gift vid 23 års ålder och födde två döttrar. Efter skilsmässa blev hon gift Fernsten och bosatt i Grängesberg. Ånyo änka flyttade hon till Hällefors där hon avled den 7 maj 1980.

Gården i Gärdsveden förvärvades av **Edvin Boström**, född 1901 i Ludvika och son till Klas Boström och Augusta Hallberg, senare inflyttade till Lillheden. År 1944 flyttade han och hustrun till Gärdsveden, tillsammans med modern, som nu var änka. Hon avled den 30 mars 1947 i en ålder av 70 år. Edvin Boström, som till yrket var gårdfarihandlare, slutade sina dagar den 27 december 1966, då han var 65 år. Hustrun **Astrid Smedberg** var född 1907 i Åhls församling. Efter makens död bodde hon under ett antal år kvar på gården i Gärdsveden, men flyttade senare till Grangärde, där hon avled den 2 april 1996, 89 år gammal. Gården i Gärdsveden förvärvades nu av **Bengt och Monika Boström**. Bengt Boström är son till Tore och Mina Boström på Lillheden och brorson till förre ägaren Edvin Boström.

NYRÉNS.

Ytterliggare ett nybygge anlades i Gärdsveden under 1930-talet. År 1935 kunde så Karl Evald Nyréns änka, **Anna Sofia Jansson** tillsammans med barnen flytta in här. Hon var född 1880 i Burängsberg, dotter till Karl Gustaf Jansson och dennes hustru Karolina Kristina Elg. Maken hade avlidit redan 1930, då de bodde på Lillheden. Hon avled den 13 oktober 1953 i en ålder av 73 år. Sonen **Inge Nyrén**, född 1920 på Lillheden, gifte sig 1947 med **Emmy Igel**, född 1923 i Norr Västansjö. Familjen var under några år bosatt på gården i Gärdsveden men flyttade 1954 till Ställberget.

PERSSENS.

Samma år inköptes Nyréns gård av skogsarbetaren **Erik Persson**, född 1896 i Krabbsjön, son till Cajs Per Jansson och Anna Maja Hermansdotter. Erik Persson var för övrigt bror till Salmons Johan Perssons hustru Cecilia i Roskänge. Han gifte sig 1930 med **Gunhild Jacobsson**, född 1900 i Hängenbodarna, dotter till Jacob Erik Jacobsson och dennes hustru Maria Sofia Abrahamsson. Erik Persson dog den 25 april 1960, 63 år gammal. Gunhild Persson flyttade sedermera till Grangärde Kyrkby. Hon avled den 26 januari 1996 i den höga åldern av 95 år. Hon hade då varit änka i 35 år.

Gården i Gärdsveden övergick nu på sonen **Yngve Persson**, född 1930 i Hängenbodarna. Han är sedan 1956 gift med **Gunborg Boström**, född 1937 på Lillheden, och dotter till Tore och Mina Boström. Hon är således brorsdotter till den ovan nämnde Edvin Boström. Yngve och Gunborg Persson är nuvarande ägare av gården.

RICKARD JANSSONS.

Ännu ett nybygge tillkom 1949 när **Rickard Jansson** med sin familj flyttade in i en nybyggd gård. De kom närmast från Saxhyttan. Han var född 1902 på Ställberget, son till Gammelgårds Jan Erik Jansson och dennes hustru Maria Jansson. Han gifte sig 1932. Rickard Jansson, som var verksam som skogsarbetare, slutade sina dagar den 3 september 1987 i en ålder av 85 år. Hustrun hette **Emma Kristina Berg**, född 1911 i Järbo i Gästrikland. Hon gifte sig vid 21 års ålder och födde 5 barn. Efter skilsmässa flyttade hon till Saxdalen där hon avled den 26 juli 1991 i en ålder av 80 år så när som på några dagar.

Dottern **Solveig Rickardsson**, född 1938 på Ställberget, blev kvar på gården och gift med **Mats Ivarsson**, född 1936 i Säfsnäs församling. De är nuvarande ägare av gården. Solveig arbetade under ett antal år i livsmedelsbutiken på Ställberget. Dottern Britt-Mari var under några år bosatt på granngården, Jämför under Lindbastmor Erik Petterssons ovan.

STENKVISTS - ERIKSSONS.

Detta nybygge anlades i den allra nordligaste delen av Gärdsveden vid gränsen mot Ställberget och på västra sidan av landsvägen. Det var år 1952 som **Ingvar Stenkvist** flyttade in här med sin familj. Han var född 1912 i Ludvika och anställd som sjukvårdare vid Perlby sjukhus. Han gifte sig 1939. Ingvar drabbades av sjukdom och avled redan den 16 oktober 1961 i en ålder av endast 49 år. Hustrun **Birgit Flodin** var född 1912 i Höör i Skåne. Hon gifte sig vid 27 års ålder och födde 4 barn. Efter makens död bodde hon kvar i Gärdsveden fram till 1969 då hon flyttade till Borlänge.

Gården förvärvades av **Nils Martin Eriksson**, född 1933 i Bollnäs, gift 1937 och till yrket traktorförare. Hustrun **Astrid Johansson** var född 1931 i Björbo. Hon gifte sig vid 26 års ålder och födde 5 barn. Astrid avled den 7 juli 1991 i en ålder av 60 år. Efter hennes bortgång bodde Martin Eriksson kvar på gården fram till början av 2000-talet, då han flyttade till Grangärde. Gården förvärvades av de nuvarande ägarna **Håkan och Margareta Söderholm**.

GUSTAFSSONS.

Under 1952 tillkom ytterliggare ett nybygge, denna gång på östra sidan av landsvägen, när **Edvin Gustafsson** lät uppföra en villa här. Familjen hade tidigare varit bosatt i skolhuset i Saxhyttan, vilket eldhärjades samma år. Edvin Gustafsson var född 1911 i Ytterhogdal, gifte sig 1949 och drev en tid taxirörelse. Edvin avled den 30 mars 1983 i en ålder av 71 år. Hustrun **Karin Maria Källström** var född 1908 i Stora Tuna. Hon hade tidigare varit gift Sandén och hade från det äktenskapet två barn och fick senare

tillsammans med Edvin Gustafsson en dotter. Karin överlevde maken med 1 1/2 år. Hon dog den 16 december 1984, 76 år gammal. Nuvarande ägare av gården är dottersonen **Lars Gösta Sandén**.

MAZZALOVOS.

Karin Sandéns dotter, **Margareta Sandén** född 1941 i Falun, blev gift med **Bruno Mazzalovo**, född 1942 i Italien. De lät 1974 uppföra en ny gård strax söder om Edvin Gustafssons gård. De är nuvarande ägare.

ARNE JANSSONS - BACKSTRÖMS.

Detta nybygge anlades 1954 längre söder i byn eller strax norr om avtagsvägen mot Perlby. Gården uppfördes av **Arne Jansson**, född 1924 i Grangärde och son till Erik och Astrid Jansson, en tid bosatta i Rossabyggningen som eldhärjades. Arne Jansson hade med sin familj tidigare varit bosatt i Kyrkbyn. Gifte sig 1944 och var verksam som chaufför. Hustrun **Anna Birgitta Andersson**, född 1923 i Kyrkbyn var dotter till Kållos Karl August Andersson och dennes hustru Anna Evelina Karlsson. Familjen flyttade till Nittorp 1959 men bodde senare under en tid på Västby vid Nyhammar och därefter i Dala-Järna. Arne Jansson avled i Sunnansjö den 17 mars 2009.

Gården i Gärdsveden inköptes av Arne Janssons syster **Märta Jansson**, född 1930 i Grängesberg, gift med **Sven Erik Valdemar Johansson**, född 1937 i Olaus Petri församling. Han gifte sig 1959 och verksam som bilmekaniker. Familjen flyttade till Ludvika den 6/7 1964.

Ny ägare av gården blev nu **Karl Johan Ingvar Backström**, född 1921 i Ludvika, inflyttad den 9 juni 1964. Han gifte sig 1964 och står skriven som förman. Hustrun hette **Eva Olga Christina Olbers** och hon var född 1923 i Matteus församling i Stockholm. Familjen kom närmast från Ludvika dit de återvände på 1980-talet. Nuvarande ägare är **Per Gösta Andersson**, född 1955 i Norrbärke, gift med **Sari Kaarina Simola**, född 1957 i Östanbjörka.

BROPETTERS.

Ett fritidshus anlades 1975 på västra sidan av landsvägen. Det var **Mauritz och Gundel Bropetters**, bosatta i Ludvika, som här lät uppföra ett hus på mark som tillhörde hans fader. Mauritz Bropetters, född 1947 på Bropettersgården i Nyhammar, är son till Bengt och Hinda Johansson. Gundel Bropetters är född 1949 i Silvberg.

SLÄKTTABELLER.

Nybyggaren och bergsmannen

Anders Hansson, f. 17/6 1640 i Kolbäck, gift 11/11 1660, död 10/5 1696

Hustru: Elisabet Andersdotter, f. 14/9 1638 i Östanmyra, död 5/11 1698

Barn: Kerstin, f. 16/9 1661 i Grangärde Prästgård, gift i Stensbo

Karin, f. 2/4 1664 ibm, gm Anders Larsson nedan

Susanna, f. 2/2 1667 ibm, ogift, död 13/11 1698

Elisabet, f. 23/12 1670 i Gärdsveden, ogift. död 13/7 1679

Margta, f. 19/11 1674 ibm, gm Johan Larsson nedan

Anders, f. 26/12 1679 ibm, död 24/6 1682

Anders Larsson, f. 9/11 1660 i Hägnan, gift 2/11 1690, utflyttad till Hägnan

Hustru: Karin Andersdotter, f. 2/4 1664 i Östanmyra, död 28/8 1698

Barn: Karin, f. 14/5 1692 i Gärdsveden

Lars, f. 1/9 1695 i Hägnan

Johan Larsson, f. 25/12 1674 i Kyrkbyn, gift 9/7 1699, till Östersaxen

Hustru: Margta Andersdotter, f. 19/11 1674 i Gärdsveden, till Östersaxen

Barn: Lars, f. 11/9 1700 i Gärdsveden, se nedan

Elisabet, f. 24/6 1704 ibm

Anders, f. 21/11 1707 i Östersaxen

Kerstin, f. 17/12 1711 ibm.

Margreta, f. 12/11 1715 ibm

Lars Johansson, f. 11/9 1700 i Gärdsveden, gift 13/10 1723, till Östersaxen

Hustru: Karin Olofsdotter, f. 1/12 1694 i Norrbo, till Östersaxen

Barn: Johan, f. 28/8 1724 i Gärdsveden

Karin, f. 4/10 1733 i Östersaxen, tvilling

Margreta, f. 4/10 1733 ibm, tvilling

Petter, f. 2/10 1734 ibm

ANDERS NILS.

Gärdsve

Anders Nilsson, f. 13/11 1670 i Ställviken, gift 6/10 1695,

Hustru: Margreta Svensdotter, f. 12/3 1665 i Morgården, Norrbärke

Barn: Maria, f. 9/5 1696 i Lernbo, Norrbärke, död före 1702

Anders, f. 8/10 1699 i Ljusåsen, Norrbärke

Maria, f. 8/5 1702 i Lernbo, Norrbärke

Anders, f. /10 1705 ibm

Johan, f. 19/1 1707 ibm, bosatt på Sollen

Stina, f. 12/3 1710 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Sollen i Väsman, där Anders Nilsson avled den 1/6 1747. Hemmanet i Gärdsveden i "ståndspersoners" ägo. Kom senare att benämnas Bruksgården, och beboddes tidvis av arrendatorer, kolare och arbetare. Se nedan.

BRUKSGÅRDEN.

Soldaten

Lars Larsson Mahl, f. 6/2 1703 i Kyrkbyn, gift 27/10 1722, till Roskänge

Hustru: Kerstin Ersdotter, f. 5/10 1693 i Torsång, till Roskänge

Barn: Kerstin, f. 30/11 1722 i Hyttriset

Erik, f. 30/1 1726 ibm

Per, d. 14/4 1732 ibm, bosatt i Roskänge

Anm. Familjen inflyttad från Hyttriset vid Nyhammar omkring 1735.
Till Roskänge omkring 1745. (Se dito).

Landbonden

Erik Samuelsson, f. 6/9 1734 i Stora Tuna, gift 19/10 1753,

Hustru: Anna Persdotter, f. 13/3 1723 i Räfåla,

Barn: Johan, f. 7/9 1755 i Frugården, Ludvika, död 17/5 1756

Catharina, f. 13/3 1757 ibm

Christina, f. 16/4 1759 ibm

Johan, f. 3/4 1762 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika 1764. Utflyttad omkring 1770.

Kolaren, Kok

Lars Larsson, f. 1734 i Kyrkbyn, gift 24/10 1756,

Hustru: Greta Jansdotter, f. 2/11 1723 i Östersaxen,

Barn: Johan, f. 3/8 1757 i Östersaxen

Petter, f. 16/10 1759 ibm, till Orrnäset, Sunnansjö

Lars, f. 22/4 1762 ibm, se nedan

Catharina, f. 27/4 1766 ibm, gift i Västerås

Anm. Familjen inflyttad från Östersaxen omkring 1780. Åter till Östersaxen 1791.

Kolaren, Kok

Lars Larsson, f. 22/4 1762 i Östersaxen, gift 26/12 1783,

Hustru: Karin Olsdotter, f. 13/6 1763 i Sunnansjö,

Barn: Johan, f. 21/1 1784 i Saxhyttan. Död 1784

Johan, f. 25/9 1785 i Gärdsveden

Anm. Familjen utflyttad till Räfåla 1787

Kolaren

Erik Larsson, f. 28/10 1762 i Gärdet, gift 19/10 1788,

Hustru: Catharina Olsdotter, f. 3/7 1758 i Holen

Barn: Olof, f. 20/7 1789 i Gärdsveden, död 1797

familjen inflyttad 1788,
till Östersaxen omkring
år 1812

Christina, f. 1/5 1792 ibm
Anders, f. 29/4 1795 ibm
Maria, f. 26/4 1798 ibm

Dagkarlen

Per Nilsson, f. 10/3 1743 i Sör Västansjö, gift 26/12 1772
Hustru: Lisa Gustafsdotter, f 10/4 1753 i Kyrkbyn
Barn: Stina, d. 21/7 1782 i Sör Västansjö
Petter, f. 20/12 1785 ibm
Gustaf, f. 10/1 1794 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Ovanmyra i Gästrikland omkring 1795.
Utflyttad till Östanmyra omkring 1806

Dagkarlen

Lars Hindersson, f. 7/8 1788 i Brynberget, gift 3/6 1811,
Hustru: Lisa Andersdotter, f. 8/7 1786 i Lillheden,
Barn: Anders, f. 19/2 1812 i Lillheden
Petter, f. 3/9 1814 i Gärdsveden
Stina, f 24/2 1818 ibm, död 24/5 samma år
Anders, f. 9/10 1826 ibm, till Dala Floda
Erik, f 9/7 1832 ibm, till Dala Floda 1849

Anm. Familjen inflyttad från Lillheden omkring 1812. Utflyttad till Lövsjön
i Floda omkring 1840. Lars Hindersson död i Lövsjön 5/1 1849.
Hustrun död 9/5 1849, också i Lövsjön.

Dagkarlen

Lars Larsson, f. 15/8 1794 i Roskänge, gift 21/10 1815,
Hustru: Maja Andersdotter, f. 20/5 1795 på Lövön, (från Brynberget),
Barn: Petter, f. 3/9 1816 i Brynberget
Stina, f. 3/9 1820 ibm
Maja, f. 23/12 1822 ibm
Anders, f. 12/5 1826 i Gärdsveden

Anm. Familjen inflyttad från Brynberget 1824. Till Rossa 1826 och
slutligen till Östersaxen (Lassas).

Statkarlen

Jan Jansson, f 13/2 1788 på Stakheden, gift 2/10 1820, död 20/5 1839
Hustru: Stina Olsdotter, f 1791 i Rossa, död 2/4 1857 i Gärdsveden
Barn: Johanna, f. 26/4 1818 i Rossa
Lisa, f. 8/2 1821 i Östanmyra
Jan, f. 1823 ibm
Anders, f. 9/9 1826 i Gärdsveden
Petter, f. 13/2 1829 ibm
Isak, f 1/5 1832 ibm
Carl, f. 1/12 1836 ibm
Erik Olof, f. 26/10 1839 ibm, död 25/5 1840

Anm. Johanna Jansdotter, f. 1818, död 25/12 1868, hade oä sonen Erik Olof Jansson, f. 22/7 1841 i Hedbyn.

Arbetaren

Daniel Larsson, f. 18/8 1841 i Krabbsjön, gift 30/12 1877,
Hustru: Sara Lisa Ersdotter, f. 14/8 1851 i Sköttänge
Barn: Johanna Sofia, f. 10/7 1878 i Gärdsveden, gift Östlund
Ida Maria, f. 28/2 1882 i Sköttänge

Anm. Familjen inflyttad till Gärdsveden 1877. Utflyttad till Sköttänge 1881 och därefter till Hundfallet i Norrbo.

Skogvaktaren

Karl Vilhelm Johansson, f. 16/12 1850 i Västervåla, gift 26/12 1873,
Hustru: Karolina Öhman, f. 10/10 1851 i Ramnäs
Barn: Karl Gustaf, f. 20/1 1873 i Ramnäs
August Emil, f. 26/11 1874 ibm
Albert, f. 25/11 1876 i Floda
Augusta, f. 14/9 1878 ibm
Arvid, f. 28/5 1880 i Holen
Valfrid, f. 21/11 1881 ibm
Jenny Karolina, f. 25/4 1884 i Gärdsveden
Otto, f. 24/9 1887 ibm
Anna, f. 6/6 1891 ibm
Knut Reinhold, f. 27/5 1893 i Östanbjörka
Teresia Ulrika, f. 27/9 1898 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Holen vid Kyrkbyn 26/12 1883. Utflyttad till Östanbjörka omkring 1892, därefter till Söderbärke 23/11 1899. Karl Vilhelm Johansson död den 11/5 1938 i Rällsön, Ljusnarsberg och hans Hustru den 28/2 1908 i Ljusnarsberg. Egendomen inköpt av Olof Nyman.

NYMANS.

Skogvaktaren

Olof Nyman, f. 20/11 1863 i Mockfjärd, gift 7/2 1885, död 24/1 1930
Hustru: Karin Danielsson, f. 18/1 1865 i Ersholn, Mockfjärd, död 1/4 1943
Barn: Per August, f. 10/4 1885 i Mockfjärd, skogvaktare
Olof, f. 18/1 1887 ibm. Till Norrköping, död 13/5 1970
Viktor, f. 8/5 1889 ibm
Anna, f. 28/4 1892 i Gärdsveden
Elsa Teresia, f. 28/7 1894 ibm
Rut Katarina, f. 3/10 1896 ibm
Rickard Valentin, f. 2/10 1898 ibm, tandläkare
Karin Viktoria, f. 12/3 1901 ibm, gm Ruben Haag, Nyhammar
Harald Verner, f. 3/7 1903 ibm, till Köping, död 18/7 1968
Gurli Margareta, f. 8/12 1905 ibm

Anm. Olof Nymans änka, Karin Danielsson, flyttade först till dottern i Nyhammar, kom därefter till Perlby. Rut Nyman blev gift Jacobsson, dog 18/10 1976 i Gävle. Rickard Nyman blev tandläkare i Svenljunga, dog 4/4 1975. Karin Nyman blev gm Ruben Haag, dog 18/4 1953 i Nyhammar. Gurli Nyman blev gift Hardal, död 10/4 1983 i Ludvika.

HERMAN LARSSONS.

Hemmansägaren, slaktaren

Karl Gustaf Herman Larsson, f. 12/5 1895 i Lidingö, gift 11/12 1920,
Hustru: Ida Matilda Pettersson, f. 3/5 1895 i Hästberget, död 12/2 1943
Fosterson: Karl Rickard Karlström, f. 26/6 1913 i Stora Tuna

Anm. Familjen inflyttad från Falun den 26/5 1931. Till Ställberget den 9/12 1943. Egendomen i Gärdsveden såld till August Jansson 1944, se nedan.

AUGUST JANSSONS.

Hemmansägaren

Johan August Jansson, f. 17/6 1892 i Östanmyra, gift 26/9 1920,
Hustru: Adina Jacobina Johansson, f. 2/12 1892 i Sjonhem, Gotland,
Barn: Elisabet Linnéa, f. 27/9 1921 i Sjonhem, se nedan
Klara Bernardina, f. 24/6 1923 i dito, se nedan
Erik Alf, f. 22/4 1932 i dito, bosatt på Ställberget

Anm. Familjen inflyttad från Sjonhem på Gotland 6/8 1943.
Till Gärdsveden 1944. Utflyttade till Kullen 24/8 1955.
Egendomen såld till Stenkils Vilhelm Anderssons nedan.

Jordarbetaren

Gerhard Oskar Artur Nyman, f. 4/7 1911 i Hemse, Gotland, gift 20/6 1942
Hustru: Elisabet (Lisa) Jansson, f. 27/9 1921 i Sjonhem,
Barn: Egon Hans Gerhard, f. 18/2 1945 i Gärdsveden
Yngve Lennart Reinhold, f. 4/11 1946 i dito

Anm. Familjen till Saxhyttan 16/7 1954.

Verkmästaren

Harald Frick, f. 2/6 1921 i Visby, gift 20/6 1942
Hustru: Klara Bernardina Jansson, f. 24/6 1923 i Sjonhem
Barn: Erling Gustaf Harald, f. 7/11 1942 på Gotland
Erland Ulf Bernhard, f. 7/13 1947 i dito
Trygve Ben Alf, f. 23/11 1947 i dito

Anm. Familjen till Kopparberg i Ljusnarsberg 23/2 1955. Harald Frick avliden
Där den 4/1 1978 och hans änka den 23/5 1985. Även hon i Kopparberg

STENKILS.

Hemmansägaren, Stenkils

Vilhelm Andersson, f. 20/9 1895 i Storslätten, g. 19/12 1918, död 15/10 1959

Hustru: Anna Eugenia Hermansson, f. 9/6 1894 i Storslätten, död 6/1 1965

Barn: Ture Emanuel, f. 15/2 1919 i Storslätten, se nedan

Bilverkstadsinnehavaren

Ture Stenkils, f. 15/2 1919 i Storslätten

Hustru: Inga Britta Vetterskog, f. 21/11 1926 i Säfsnäs

Barn: Uno Kenneth Vetterskog, f. 14/10 1946 i Säfsnäs, se nedan

VETTERSKOGS.

Chaufför

Uno Vetterskog, f. 14/10 1946 i Säfsnäs

Hustru: Irene Margareta Vetterskog, f. 5/11 1943 i Ljusdal

Barn: Helen Margareta, f. 8/11 1964 i Hosjö

Annica Susanne, f. 27/6 1972 i Grangärde

Anm. Uno Vetterskog var son till Inga Britta Vetterskog i ett tidigare äktenskap. Familjen till nybyggd fastighet i Gärdsveden 1976

KARLSÄNGS ERIK PERSSONS.

Snickaren och bergsmannen, Karlsängs

Erik Persson, f. 8/9 1699 i Karlsänge, gift 1723 och 1742, död 5/3 1771

Hustru: Anna Olsdotter, f. 3/8 1702 i Roskänge, gift 24/6 1723, död 5/4 1742

Hustru: Karin Ersdotter, f. 27/9 1707 i Sunnansjö, g. 26/12 1742, död 18/12 1787

Barn: Anna, f. 24/2 1725 i Roskänge. Gift Westenius, död 14/9 1792

Per, f. 13/4 1727 ibm. Till Morgärde, död 1767

Olof, f. 7/2 1731 ibm. Gift till Säter

Erik, f. 4/12 1732 ibm. Se nedan

Elisabet, f. 8/1 1735 ibm, gift i Hellsjön

Christina, f. 29/4 1737 i Gärdsveden, gm Vidik Larsson i Kyrkbyn

Hans, f. 18/2 1739 ibm, gift i Gonäs

Kerstin, f. 21/4 1741 ibm

2:a giftet: Anders, f. 2/12 1743 ibm, Till Morgärde

Lars, f. 4/3 1746 ibm, död 1771

Margareta, f. 14/2 1748 ibm

Catharina, f. 14/2 1751 ibm, död 12/7 1752

Bergsmannen

Erik Ersson, f. 4/12 1732 i Roskänge, gift 1/11 1763, död 22/10 1801

Hustru: Elisabet Larsdotter, f. 2/3 1737 i Kyrkbyn, död 5/7 1797 i Gärdsveden

Barn: Lars, f. 2/4 1769 i Gärdsveden, se nedan
Anna, f. 25/1 1771 ibm, Ddd 5/3 samma år

Bergsmannen

Lars Ersson, f. 2/4 1769 i Gärdsveden, gift 16/11 1795 och 15/6 1805,

Hustru: Catharina Persdotter, f. 20/5 1769 i Östanmyra, g. 1795, död 21/6 1804

Barn: Anna, f. 25/11 1796 i Gärdsveden
Christina, f. 26/9 1799 ibm
Petter, f. 24/10 1803 ibm, bosatt i Karlsänge
Erik, f. 16/3 1806 ibm, död som barn
Anders, f. 29/4 1807 ibm, död 31/12 1811
Lisa, f. 19/8 1809 ibm, gm Per Ersson i Krabbsjön
Erik, f. 26/11 1810 ibm, död 18/5 1812
Anna, f. 14/5 1813 ibm, gm Jan Persson i Jägarnäs

Anm. Lars Ersson förlorade bergsmansegendomen i Gärdsveden och flyttade därefter med sin familj till Karlsänge 1818. Ny ägare blev sedermera Erik Persson på Ställberget. Gården i Gärdsveden beboddes under många år av arrendatorer, kolare, dagkarlar m.m. Se nedan. Erik Pers.

ERIK PERS.

Masmästaren, Täpp

Per Larsson, f. 14/7 1759 i Saxhyttan, gift 1781, och 21/3 1818

Hustru 2: Catharina Malmberg, f. 10/6 1783 i Gärdet, gift 1804 och 1818,

Styvbarn: Maja Granlind, f. 14/12 1804 i Laxsjön
Jan, f. 19/6 1807 ibm
Anders, f. 1810 ibm

Gemens. Abraham, f. 31/8 1819 i Gärdet
Isak, f. 15/6 1822 ibm, till Säter 1838
Sophia Carolina, f. 14/12 1827 i Roskänge (oä)

Anm. Täpp Per Larsson var bosatt i Brynberget 1806-1818. Därefter i Gärdet 1818-1820. Inflyttad till Gärdsveden 1820. Avled den 20/2 1823 i Lövsjön, Floda. Catharina Malmberg första gången änka 10/8 1810. Hon avled 20/9 1845 i Gärdsveden.

Dagkarlen, f.d. ringaren. Knabb

Lars Persson, f. 2/4 1777 i Rossa, gift 1806, död 3/9 1847 i Gärdsveden

Hustru: Stina Larsdotter, f. 1780 i St. Dagkarlsbo, död 25/8 1839 i Gärdsveden

Barn: Petter, f. 12/10 1806 i Norrbärke
Maria, f. 7/6 1810 i Rossa
Sara, f. 20/5 1811 ibm, till Ludvika 1839

Stina, f. 12/9 1814 ibm, gm Mats Mattsson i Roskänge
Anna, f. 29/6 1818 ibm
Carolina, f. 8/11 1834 ibm, Stinas (f. 1814) oä

Anm. Familjen inflyttad från Rossa 1835.

Inhyses, Lidins änka
Hustrun Anna Olsdotter, f. 17/6 1805 i Laxsjön, gift 1829, änka 1846,
Till Norrbärke 7/7 1855.

Jacob Erik Erssons änka
Hustrun Sara Olsdotter, f. 1810 i Laxsjön, gift 5/11 1842, änka 16/6 1845
Barn: Jan Erik, f. 3/7 1843 i Grängesberg
Stina Lisa, f. 29/8 1844 ibm

Anm. Änkan och barnen inflyttade 1847. Till Perlby 1879, död där
den 13/7 1881. Anna och Sara Olsdöttrar var systrar.

Kolaren, Pellas
Petter Persson, f. 1/8 1822 i Saxhyttan, gift 6/12 1845,
Hustru: Maja Greta Andersdotter, f. 7/10 1821 i Lillheden,
Barn: Johanna, f. 21/5 1847 i Saxhyttan
Sara Stina, f. 23/9 1862 ibm, gm Jan Jansson, Lillheden

Anm. Familjen inflyttad från Saxhyttan 1877. Utflyttad till Lillheden
29/10 1889.

Kolaren
Anders Gustaf Grufman, f. 20/6 1822 i Norrbärke, gift 1851 och 1855,
Hustru 2: Stina Jansdotter, f. 10/12 1828 i Hedbyn, gift 7/7 1855,
Barn: Sara Stina, f. 17/4 1858 i Hyttriset, gm Näf Karl Petter Jansson
Johanna Lovisa, f. 23/5 1860 ibm
Josefina, f. 21/8 1862 ibm, till Amerika 17/11 1889
Anna Maria, f. 22/4 1865 ibm, gift till Pellbybodarna
Carl Erik, f. 21/5 1867 ibm, till Amerika 24/4 1887
Johan Fredrik, f. 4/7 1869 ibm, till Amerika 24/2 1889
Per August, f. 22/7 1871 ibm, se nedan

Anm. Familjen inflyttad från Hyttriset omkring 1890, åter till
Hyttriset 1896.

Järnarbetaren, Grufmans
Per August Granlund, f. 22/7 1871 i Hyttriset, gift 4/4 1896,
Hustru: Johanna Kristina Andersson, f. 14/1 1874 i Östersaxen
Barn: Hilma Kristina, f. 16/9 1896 i Gärdsveden.
Alma Sofia, f. 19/12 1899 i Perlby
Elin Elisabet, f. 25/4 1903 i Ställberget
Sven August, f. 8/8 1907 i dito
Per Elis, f. 17/6 1913 ibm
Rut Katarina, f. 28/8 1915 i dito

Anm. Familjen till Perlby 1896. Därefter till Ställberget omkring 1902.

Erik Perssons på Ställberget ättlingar bosatte sig på egendomen i Gärdsveden. Se nedan.

STÄLLBERGSSLÄKTEN.

Bergsmannen och nämndemannen

Erik Persson, f. 11/4 1784 i Sör Västansjö, gift 6/7 1810, död 15/7 1839

Hustru: Catharina Andersdotter, f. 1/12 1784 i Östanmyra, död 4/6 1863

Barn: Christina, f. 23/10 1813 i Ställberget, se nedan

Anm. Erik Persson var bosatt på Ställberget. Han förvärvade vid mitten av 1800-talet Carlsängs Erik Perssons gamla egendom på västra sidan av landsvägen i Gärdsveden. Var aldrig bosatt i Gärdsveden, men nyttjade åker och äng därstädes.

Bergsmannen och hemmansägaren, Tägt

Anders Jansson, f. 11/9 1811 i Laxsjön, gift 13/3 1836, död 11/10 1886

Hustru: Christina Ersdotter, f. 23/10 1813 i Ställberget, död 14/1 1888

Barn: Anders, f. 5/5 1837 i Ställberget, se nedan

Johanna, f. 25/9 1839 ibm, gm Per Isaksson, se nedan

Stina, f. 25/1 1842 ibm, död 12/5 1842

Stina Lisa, f. 3/8 1843 ibm, gm Carl Erik Jansson nedan

Sara, f. 28/12 1847 ibm, gm Anders Gustaf Anderson, till Amerika

Anm. Anders Jansson var aldrig bosatt i Gärdsveden, men nyttjade åker och äng därstädes. Däremot blev hans barn bosatta i Gärdsveden.

STÄLLBERGS-GUSTAFS.

Hemmansägaren, Ställbergs

Anders Andersson, f. 5/5 1837 i Ställberget, gift 20/11 1863, död 5/5 1915

Hustru: Stina Jansdotter, f. 28/10 1838 i Norr Västansjö, död 5/1 1885

Barn: Carl Johan, f. 27/7 1865 i Ställberget. Död 19/12 1865

Ida Kristina, f. 17/2 1867 ibm, se Smed-Kalles nedan

Johanna Maria, f. 13/4 1875 ibm, död 25/2 1876

Anders Gustaf, f. 14/4 1878 ibm, se nedan

Hemmansägaren

Gustaf Andersson, f. 14/4 1878 i Ställberget, gift 22/11 1902, död 28/6 1970

Hustru: Sara Matilda Larsson, f. 27/10 1880 i Gänsen, död 11/10 1939

Barn: Karl Gustaf, f. 6/2 1903 i Gärdsveden. Död 2/3 1940

Astrid Margareta, f. 29/11 1906 i dito, se nedan

Erik Harald, f. 23/2 1919 ibm, se nedan

Hushållerskan

Olga Elisabet Jansson, f. 4/1 1905 i Jänsen, skild 21/6 1937

Dottern Gunnel Elisabet Hansson, f. 3/5 1933 i Mora, gift Fredberg, Borlänge

Anm. Inflyttad från Stora Tuna 1/11 1940. Utflyttad till Borlänge 19/5 1947 och
Avliden där den 3/12 1995

Hemmansägaren

Ernst Georg Pettersson, f. 5/2 1906 i Stakheden, g. 1/10 1938, död 30/7 1989

Hustru: Astrid Andersson, f. 29/11 1906 i Gärdsveden, död 26/2 1993

Barn: *Alice* Margareta, f. 7/4 1941 i Gärdsveden, gift Pettersson, Ludvika
Gertrud *Birgitta*, f. 13/2 1944 i dito, gift Jansson, Ludvika

HARALD ANDERSSONS.

Chauffören

Harald Andersson, f. 23/2 1919 i Gärdsveden, gift 23/6 1951, död 31/5 2005

Hustru: Majt Ingegerd Karlsson, f. 19/5 1931 i Ore församling

Barn: Kerstin Elisabet, f. 26/4 1952 i Gärdsveden, till Ludvika
Åke Harald, f. 11/4 1956 i dito. Se nedan

Åke Andersson, f. 11/4 1956 i Gärdsveden,

Sambo: Inga-Lill Anita Saxberg, f. 1/8 1957 i Grängesberg

Barn: Christer Åke, f. 8/10 1974 i Gärdsveden

Anm. Harald och Majt Andersson flyttade in i nybyggd fastighet ett stycke
norr om den gamla gården omkring 1951. Sonen Åke Andersson lät
sedermera uppföra ett nytt hus åt sig och sin familj strax söder om
Harald Anderssons gård.

SMED-KALLES.

Smeden och hemmansägaren

Lars Fredrik Larsson, f. 16/12 1862 i Rönnäset, g. 26/12 1898, död 12/7 1931

Hustru: Ida Kristina Andersson, f. 17/2 1867 i Ställberget, död 4/3 1910

Hustru: Johanna Sofia Andersson, f. 17/7 1868 i Saxhyttan, g. 25/5 1912, död 5/5 42

Barn: Karl Johan, f. 4/7 1900 i Gärdsveden, se nedan
Anna Elisabet, f. 22/6 1902 i dito, gift Svan, Västerås

Hemmansägaren och banarbetaren

Karl Larsson, f. 4/7 1900 i Gärdsveden, gift 5/11 1921, död 9/7 1976

Hustru: Anna Matilda Gustafsson, f. 21/7 1898 i Östersaxen, d. 30/6 1972

Barn: Anna Margareta, f. 7/6 1922 i Gärdsveden, död 21/11 1922
Karl Ragnar, f. 24/8 1923 i dito, till Sunnansjö, död 19/11 1991
Erik Rune, f. 18/2 1931 ibm, se nedan
Sven Harry, f. 27/10 1937 i dito, se nedan

Verkstadsägaren

Rune Larsson, f. 18/2 1931 i Gärdsveden, gift 12/9 1953

Hustru: Lilly Ingegerd Jonsson, f. 5/4 1932 i Flen, Floda

Barn: *Siv* Ingegerd, f. 8/1 1954 i Gärdsveden, gift Sohlström,

Gun Elisabet, f. 24/7 1956 ibm, gift Åhmansson, Liden

Anm. Familjen till Illmyra 3/9 1968. Rune Larsson död i Illmyra den 2/1 1995.
Lilly Larsson avliden den 10/12 1996, och hon vistades då hos dotter Siv
Sohlström i Smedjebacken.

Verkstadsägaren

Harry Larsson, f. 27/10 1937 i Gärdsveden, död 4/2 2005.

Sambo: Inger Marianne Lenne, f. 28/9 1938 i Nås

Barn: Hans Bo Lenne, f. 22/3 1958 i Malung
Lars Göran Larsson, f. 16/11 1966 i Nås

Anm. Harry Larsson lät riva den gamla gården och byggde ett nytt hus på den gamla
gårdsplatsen. Hans Lenne flyttade på 1980-talet in i nybyggd fastighet
längre i söder.

STÄLLBERGS ELLER NOTBINDARNES.

Hemmansägaren, notbindaren

Karl Erik Jansson, f. 18/12 1842 i Laxsjön, gift 24/6 1867, död 20/5 1921

Hustru: Stina Lisa Andersdotter, f. 13/8 1843 i Ställberget, död 21/10 1931

Barn: Carl August, f. 13/1 1868 i Ställberget, läkare i USA, död 1946
Hilda Kristina, f. 8/8 1870 ibm, gift Saxén i Finsviken, död 1962
Johanna Maria, f. 27/1 1873 ibm, till USA, död 1953
Karl Erik, f. 23/1 1877 ibm, till USA, död 1928
Augusta Elisabet, f. 30/10 1881 ibm, se nedan
Johan Alfred, f. 26/12 1884 ibm, rektor Ställberg i Norrköping

Hemmansägaren, Anders Görs

Karl Gustaf Andersson, f. 1/6 1884 i Norrbo, gift 22/8 1814, till Norrbo 1936

Hustru: Augusta Karlsson, f. 30/10 1881 i Ställberget, död 1937

Barnlösa.

Anm. Egendomen hade längre tillbaka tillhört Mahlgården i Roskänge (se dito). Efter
Anders Görs Karl Anderssons avflyttning till Norrbo, förvärvades egendomen
av Skjul Albert Jansson, se nedan.

SKJUL ALBERT JANSSONS.

Skogsarbetaren, Skjul

Albert Jansson, f. 18/12 1894 i Mockfjärd, gift 4/4 1936, död 10/10 1973

Hustru: Anna Maria Olsson, f. 12/4 1897 i Mockfjärd, död 23/12 1979

Barn: Astrid *Marianne*, f. 31/5 1936 i Gärdsveden, gift Jaxgård, Borlänge
Gunvor Eleonora, f. 25/4 1938 i dito, se nedan

Byggnadsarbetaren

Oskar Alrik Ritola, f. 15/7 1937 i Nedertorneå, gift 11/2 1961,

Hustru: Gunvor Jansson, f. 25/4 1938 i Gärdsveden

Barn: Roger Alrik, f. 22/6 1961 i Gärdsveden

Gunvor Ann-Mari, f. 6/5 1964 i dito

LINDBASTMOR ERIK PETTERSSONS.

Hemmansägaren

Petter Isaksson, f. 29/9 1826 i Hästberget, gift 17/11 1860, död 8/9 1902.

Hustru: Johanna Andersdotter, f. 25/9 1839 i Ställberget, död 11/11 1918

Barn: Anders Ferdinand, f. 3/4 1862 i Ställberget, död 1929
Johanna Fredrika, f. 3/8 1864 ibm, död 1951
Sofia Matilda, f. 29/12 1866 ibm, gm Lars Erik Norbin, Norrbo
Per Erik, f. 17/4 1872 ibm, se nedan
Karl Johan, f. 25/3 1877 ibm, död 28/5 1877

Anm. Petter Isaksson var med sin familj mestadels bosatt i Lindbastmora, där också båda makarna avled.

Hemmansägaren, Lindbastmor

Per Erik Pettersson, f. 14/4 1872 i Ställberget, gift 17/11 1911, död 6/2 1937

Hustru: Anna Greta Bång, f. 24/12 1881 i Nås, död 24/9 1915

Barn: David Erik Georg, f. 23/7 1908 i Gärdsveden. (hans), se nedan
Karl Alrik, f. 19/9 1912 ibm, se nedan

Anm. David Erik Georg Pettersson, var son till Maria Lind i Brötjärna vid Mockfjärd. Per Erik Pettersson flyttade till Lindbastmora 1935, där han också avled.

Sågverksarbetaren

Erik Pettersson, f. 23/7 1908 i Gärdsveden, gift 17/11 1934, död 28/8 1982

Hustru: Anna Elisabet Persson, f. 2/10 1907 i Sunnansjö, död 7/5 2004

Barn: Rolf Erik, f. 16/1 1943 i Gärdsveden, tog namnet Lindbast, till Lund

Bilreparatör

Karl Pettersson, f. 19/9 1912 i Gärdsveden, gift 4/6 1938, död 1/12 1998 i Vansbro

Hustru: Rut Ingrid Runkvist, f. 24/3 1915 i Ljusnarsberg, död 7/5 1980 i Hällefors

Barn: Ingrid Ulla-Stina, f. 1/6 1940 i Gärdsveden
Gudrun Margareta, f. 6/4 1947 i dito

Anm. Familjen lät uppföra en gård söder om Per Erik Petterssons gård, som senare förvärvades av Edvin Boström. Se dito. Karl Pettersson flyttade med sin familj till Kyrkbyn 12/7 1952 och sedermera till Dala-Järna.

GAMLA STUGAN. (Ställbergs Gustaf Anderssons egendom).

Arbetaren

Jan Erik Larsson, f. 19/3 1875 i Rifallet, gift 8/9 1900, familjen inflyttade från
Hustru: Anna Sofia Pettersson, f. 21/8 1880 i Finsviken, Laxsjön 8/9 1902,
Barn: Valter, f. 5/12 1900 i Laxsjön utflyttad 19/11 1906
Lydia, f. 26/7 1903 i Gärdsveden
Hildur Margareta, f. 17/18 1904 i dito

Skogsarbetaren

Anders Fredrik Hällstrand, f. 13/10 1891 i Mockfjärd, gift 8/8 1914,
Hustru: Kristina Albertina Olsson, f. 22/3 1894 i Gagnef,
Barn: Fredrik Algot, f. 29/10 1914 i Bergsbo, gm Smens Brita Karlsson, Hästberg
Elsa Viola, f. 27/9 1918 i dito, gm Gustaf Örtlund, Rämsskvarn
Olof Gottfrid, f. 16/2 1922 i dito, till Norhyttan
Sven Gunnar, f. 20/2 1926 i Gärdsveden, till Loforsen
Sara Viola, f. 28/12 1927 i dito, gm Martin Johansson, Kyrkbyn

Anm. Familjen inflyttad från Bergsbo 1922. Utflyttad till Fagerlid 1926. Hällstrand död
i Norhyttan den 2/12 1968 och hustrun den 18/8 1952 i Fagerlid.

Arbetaren

Axel Arvid Brandt, f. 7/3 1882 i Fors, Sörmland, g. 23/6 1908, död 5/12 1932
Hustru: Axelina Teolinda Eriksson, f. 7/6 1884 i Hammar, Örebro,
Barn: Karl Axel Boris, f. 21/10 1909 i S:t Nicolai, Sörmland
Bengt Arvid Bruno, f. 5/11 1913 i dito, till Ställberget
Bengt Torleif, f. 24/3 1917 i dito, se nedan
Barbro Lilian, f. 19/6 1925 i dito, gift Lundqvist

Anm. Familjen inflyttad från Ställberget 1926. Änkan och barnen åter till
Ställberget 1936. Barbro och Nils Erik Lundqvist utnyttjade ett fritidshus
På Ställberget

Sågverksförman

Bengt Brandt, f. 24/3 1917 i S:t Nicolai, Sörmland, gift 15/3 1941, familjen till
Hustru: Karin Ingrid Andersson, f. 5/1 1918 i Ytterhogdal, Ställberget
Barn: Ingrid *Monika*, f. 22/5 1941 i Gärdsveden 6/9 1946
Gertrud *Anita*, f. 1/9 1942 i dito
Karin *Gunnel*, f. 22/11 1954 i Ställberget

Fabriksarbetaren

Alvar Andreas Eriksson, f. 5/6 1920 i Rogsta, gift 21/9 1946 familjen till
Hustru: Eva Marianne Arvidsson, f. 7/11 1928 i Ställberget Ställberget
Barn: *Bo* Christer, f. 19/12 1946 i Gärdsveden 21/2 1951
Aina Eva-Britt, f. 2/9 1949 ibm
Eva Ann-Christin Marianne, f. 3/5 1960 i Ställberget

Anm. Huset i Gärdsveden revs troligen samma år, när Harald Andersson lät
uppföra en ny gård på platsen. Se ovan

INNEBOENDE VID SMED-KALLES.

Sågverksförman

Bror Alfred Pettersson, f. 13/10 1902 i Västanfors, gift 22/3 1929,
Hustru: Alma Alfrida Andersson, f. 1/9 1903 i Västervåla
Barn: Jan-Olof Anders, f. 18/5 1933 i Gärdsveden
Birgitta Kristina, f. 8/9 1941 ibm

Inflyttade från
Saxhyttan den
30/11 1932.
till Kyrkbyn
1943

Chaufför

Sven Harald Jansson, f. 17/4 1914 i Stora Tuna, gift 10/12 1930,
Hustru: Agnes Kristina Holmqvist, f. 29/11 1918 i Stora Tuna,
Barn: Sven Lars-Olof, f. 1/6 1943 i Gärdsveden

Anm. Familjen till Ställberget 1/12 1944, sedermera till Rämshyttan.

Kronojägaren

Karl August Gunnar Wanzelius, f. 30/4 1902 i Arbrå, gift 5/11 1933,
Hustru: Ruth Cecilia Åström, f. 22/8 1914 i Arvidsjaur,
Barn: Åke Gunnar, f. 19/8 1935 i Grangärde
Karl Folke, f. 28/8 1937 i dito
Ruth Gunvor, f. 9/5 1939 i dito

Anm. Familjen till Sorsele 15/12 1951.

BOSTRÖMS.

Klas Vilhelm Boströms änka (gift 31/12 1897)
Hustrun Augusta Elisabet Hallberg, f. 6/2 1877 i Ludvika, död 30/3 1947
Sonen: Klas Edvin, f. 16/2 1901 i Ludvika, se nedan

Gårdfarihandlaren

Edvin Boström, f. 16/2 1901 i Ludvika, gift 31/12 1943, död 27/12 1966
Hustru: Astrid Smedberg, f. 9/3 1907 i Åhl, död 2/4 1996 i Grangärde
Barnlösa.

RICKARD JANSSONS.

Skogsarbetaren

Rickard Jansson, f. 7/2 1902 i Ställberget, gift 3/9 1932, död 3/9 1987
Hustru: Emma Kristina Berg, f. 29/7 1911 i Järbo, död 26/7 1991 i Saxdalen
Barn: Maj Ingegerd, f. 25/5 1932 i Ställberget, gift Skog, Ludvika
Solveig Margareta, f. 18/4 1938 i dito, se nedan
Bo Torbjörn, f. 14/4 1943 i dito, till Falun
Eva Gunilla, f. 14/8 1945 i dito, gift Blomqvist, Nora
Bill Göran, f. 16/4 1948 i Saxhyttan, till Hästberget

Anm. Familjen inflyttad till nybyggd gård i Gärdsveden den 10/10 1949

Rörmontör

Mats Lennart Ivarsson, f. 15/5 1936 i Säfsnäs, gift 25/11 1961
Hustru: Solveig Rickardsson, f. 18/4 1938 i Ställberget

Barn: Inger *Britt-Mari*, f. 26/8 1958 i Gärdsveden
Solveig *Paula*, f. 15/3 1962 i dito

EDVIN GUSTAFSSONS.

Chaufför

Johan *Edvin* Gustafsson, f. 6/5 1911 i Ytterhogdal, g. 14/12 1949, d. 30/3 1983

Hustru: *Karin* Maria Källström, f. 19/3 1908 i Stora Tuna, död 16/12 1984

Barn: *Kjell* Erik Sandén, f. 26/11 1942 i Falun, Kristine
Karin Margareta Sandén, f. 26/11 1942 ibm. Se nedan
Elisabet Maria Gustafsson, f. 25/5 1950 ibm

Dotterson. *Lars* Gösta Sandén, f. 3/4 1960 i Gärdsveden

Anm. Familjen inflyttad från Saxhyttan till nybyggd gård i Gärdsveden
den 31/10 1952.

BRUNO MAZZALOVOS.

Bruno Antonio Mazzalovo, f. 28/11 1941 i Italien,

Hustru: *Margareta* Sandén, f. 26/11 1942 i Falun

Anm. Familjen till nybyggd gård i Gärdsveden omkring 1974

NYRÉNS.

Arbetaren

Karl Evald Nyrén, f. 16/6 1876 i Ludvika, gift 17/12 1905, död 27/11 1930

Hustru: Anna Sofia Jamnsson, f. 7/9 1880 i Burängsberg, död 13/10 1953

Barn: Eva Kristina, f. 13/10 1912 i Lillheden
Ingvar, f. 6/3 1915 ibm
Henry Ingemar, f. 12/5 1917 ibm
Inge, f. 11/12 1920 ibm. Se nedan

Anm. Familjen inflyttad från Lillheden till nybyggd gård i Gärdsveden
omkring 1935.

Vägarbetaren

Inge Nyrén, f. 11/12 1920 i Lillheden, gift 4/10 1947,

Hustru: Emmy Ingegerd Igel, f. 3/6 1923 i Norr Västansjö

Barn: Vanja Irene, f. 26/6 1947 i Gärdsveden
Dan Christer, f. 5/9 1957 i Ställberget

Anm. Familjen till Ställberget 4/11 1954. Gården i Gärdsveden förvärvad
av Erik Persson, se nedan.

ERIK PERSSONS.

Skogsarbetaren

Erik Vilhelm Persson, f. 14/8 1896 i Krabbsjön, gift 15/2 1930, död 25/4 1960
Hustru: Gunhild Sofia Jacobsson, f. 4/11 1900 i Hängenbodarna, d. 26/1 1996
Barn: Erik Yngve, f. 22/6 1930 i Hängenbodarna, se nedan

Anm. Familjen inflyttad från Hängenbodarna till Gärdsveden 11/11 1954.

Chaufför

Yngve Persson, f. 22/6 1930 i Hängenbodarna, gift 15/12 1956,
Hustru: *Gunborg* Annie Vilhelmina Boström, f. 29/3 1937 i Lillheden,
Barn: *Stig* Yngve, f. 14/5 1957 i Gärdsveden

STENKVISTS.

Sjukvårdaren

Gustaf *Ingvar* Stenkvist, f. 6/11 1912 i Ludvika, gift 1/12 1939, död 17/10 1961
Hustru: *Birgit* Daisy Ragnhild Flodin, f. 14/8 1912 i Höör,
Barn: *Inger Lillemor* Birgitta, f. 29/1 1940
Stig Ingvar, f. 14/2 1942
Björn Torvald, f. 20/8 1944
Per Olof, f. 29/7 1952

Anm. Familjen inflyttad till nybyggd gård i Gärdsveden 31/10 1952.
Utflyttad 1969. Gården i Gärdsveden förvärvad av Martin Eriksson,
se nedan.

MARTIN ERIKSSONS.

Traktorförare

Nils Martin Eriksson, f. 6/10 1933 i Bollnäs, gift 1957
Hustru: Astrid Elisabet Johansson, f. 23/1 1931 i Björbo, död 7/7 1991
Barn: *Solveig* Anita, f. 19/7 1955
Torbjörn Nils Erik, f. 3/4 1959
Per-Ove Tommy, f. 18/11 1961
Sven-Inge Martin, f. 16/2 1964
Anders Mikael, f. 8/9 1966

Anm. Martin Eriksson utflyttad till Grangärde. Gården förvärvad av
Håkan och Margareta Söderholm omkring 2000.

ARNE JANSSONS.

Chaufför

Bengt Arne Jansson, f. 13/2 1924 i Grangärde, gift 18/11 1944

Hustru: Anna Birgitta Andersson, f. 27/4 1923 i Kyrkbyn

Barn: Bengt Åke, f. 5/5 1944 i Kyrkbyn

Anm. Familjen inflyttad från Kyrkbyn 11/11 1954 till nybyggd gård i Gärdsveden. Utflyttad 7/7 1959. Gården förvärvad av Arne Janssons syster Märta Jansson. Se nedan. Arne Jansson avliden i Sunnansjö den 17/3 2009.

Bilmekaniker

Sven Erik Valdemar Johansson, f. 30/11 1937 i Olaus Petri, gift 12/5 1959,

Hustru: Märta Elvira Jansson, f. 3/4 1930 i Grängesberg

Barn: Eva Carina, f. 21/8 1959 i Gärdsveden

Lars Valdemar, f. 2/10 1962 i dito

Märta Birgitta, f. 25/10 1964 i Ludvika

Anm. Familjen inflyttad 17/7 1959. Till Ludvika 6/7 1964. Gården i Gärdsveden förvärvad av Backströms. Se nedan

BACKSTRÖMS.

Förman

Karl Johan Ingvar Backström, f. 18/9 1921 i Ludvika, gift 16/5 1964,

Hustru: Eva Olga Christina Olbers, f. 16/9 1923 i Matteus, Stockholm

Barn: Ulla Brita Kristina, f. 15/4 1957 i Alingsås

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika 9/6 1964. Åter flyttad till Ludvika på 1970-talet. Gården förvärvad av Per Andersson, se nedan.

PER ANDERSSONS.

Per Gösta Andersson, f. 21/12 1955 i Norrbärke

Hustru: Sari Kaarina Simola, f. 20/2 1977 i Östanbjörka

Barn: Per Johan, f. 17/4 1977 i Gärdsveden

STORSKIFTET. 1811 - 1813.

ROSKÄNGE.

G 35. Ägare: Mahl Göran Persson
N:r 82. Bondas Täppa, åker + husplats

G 36. Ägare: Ris Lars Erssons änka.
N:r 61. Bondas Täppa. husplats + åker

Litt E. Ägare: Erik Perssons arvingar i Rönnäset samt
Täpp Olof Mattsson
N:r 33. Gårdsplats, åker + slog

Litt S. Ägare: Rus Anders Olsson
N:r 49. Oxvåltäppan, husplats + slog

Litt F. Ägare: Mats Mattsson och Mats Ersson
N:r 1. husplatsen i Roskänge samt
husplatsen på Backen.

GÄRDSVEDEN.

H 37. Ägare: Lars Ersson i Gärdsveden
N:r 114. husplatsen och gata om 11 3/4 kpl
Av N:r 70. Bondas änge, slog

Litt T. Ägare: Herrar Schön & Compani.
N:r 84. husplatsen om 1 3/16 kpl.

VOTERINGSLÄNGD 1820. (Utdrag)

Roskänge: Bergsmannen Mats Mattsson
Bergsmannen Anders Olsson Rus
Hemmansägaren Ris Erik Larsson
Hemmansägaren Ris Lars Larsson

LAGA SKIFTET. 1866 - 1876.

Ä. N:r 26 i Roskänge. R. N:r 26 (Saxhyttan).

Tillhör Per Erik Jansson, som med rätt till kvarboende erhöll två skiften.

Första skiftet: Av 1798 tomt, av 1816 tomt, 1830 tomt, av 1839 gammal väg, 1841 tomt, 1917 tomt, av 1919 tomt, av 1921 tomt, 2085 tomt.

Beräknat i gamla ytmåttet innehåller inrösningsjorden 31 tnl. 31,1 kpl.

Impedimenter 1,8 kpl.

Andra skiftet: Bergsbo. Beräknat i gamla ytmåttet innehåller inrösningsjorden 11 tnl 29,6 kpl. Avrösningsjorden 119 tnl 8,5 kpl. Impedimenter 12,3 kpl.

Hemmanets hela areal utgör 1364 kv.revar eller 243 tunnland 19,3 kappland.

Oberäknat denna areal finnes inom hemmanets gränser en del av sockenvägen till Stora Tuna och en del av vägen till Rönnäset.

Ö. N:r 27 i Roskänge. R. Nr 27 (Saxhyttan).

Tillhör Per Erik Jansson, som med skyldighet att utflytta erhållit två skiften.

Första skifet i Roskänge. Av 1803 tomt.

Beräknat i gamla ytmåttet innehåller inrösningsjorden 1 tnl 15 kpl.

Impedimenter 0,2 kpl.

Andra skiftet vid Saxon innehåller beräknat i gamla ytmåttet 5 tnl 7 kpl.

Hemmanets hela areal utgör 37,50 kv.revar eller 6 tnl 22,2 kpl.

Oberäknat denna areal finnes inom hemmans gränser en del av vägen till Bredberget.

Öa. N:r 27 i Roskänge. R. N:r 110 (Saxhyttan).

Tillhör J.E. Grandin, som med rätt till kvarboende erhållit ett enda skifte i Roskänge.

1788 tomt, av 1790 tomt, 1791 tomt, av 1798 tomt, av 1803 tomt.

Beräknat i gamla ytmåttet innehåller inrösningsjorden 31 kpl.

Impedimenter 0,3 kpl

Hemmanets hela areal utgör 5,475 kv.revar eller 31,3 kpl.

Oberäknat denna areal finnes inom hemmanets gränser en del av vägen till Litt 1 B:s första skifte.

Öb. N:r 27 i Roskänge. R. N:r 111 (Saxhyttan)

Tillhör Jan Adolf Janssons sterbhus som erhållit ett skifte i Roskänge.

Av 1798 tomt.

Innehåller beräknat i gamla ytmåttet 1,4 kpl.

Öc. N:r 27 i Roskänge. R. N:r 112 (Saxhyttan).

Tillhör Oxvål Per Andersson, som med kvarboenderätt erhållit ett skifte:

Roskänge, av 1798 tomt.

Innehåller beräknat i gamla ytmåttet 2,5 kpl.

1A. N:r 28 i Roskänge. R. N:r 28 (Saxhyttan).

Tillhör Mattsers Mats Mattssons sterbhus, och har med rätt till kvarboende erhållit tre skiften.

Första skiftet: Av 1816 tomt.

Innehåller beräknat i gamla ytmåttet 2 tnl 9,4 kpl.

Andra skiftet: Bredberget. 7392 tomt, 7404 tomt, 7408 tomt, av 7410 tomt, av 7436 tomt.

Beräknat i gamla ytmåttet innehåller inrösningsjorden 4 tnl 13,2 kpl.

Impedimenter 3,9 kpl.

Forts. Litt. 1A. N:r 28.

Tredje skiftet, vid sjön Saxen, (endast skog och myr).

Innehåller beräknat i gamla ytmåttet 81 tnl 6,6 kpl.

Hemmanets hela areal utgör 484 kv.revar eller 86 tnl 18,8 kpl.

Oberäknat denna areal finnes inom hemmanets gränser en del av vägen till Bredberget. Av förestående har sterbhuset enligt förrättningsprotokollet till A. Barkström försålt 168 kv.revar avrösningsjord.

1A. N:r 28 i Roskänge. R. N:r 113 (Saxhyttan)

Tillhör Daniel Andersson, som med rätt till kvarboende erhållt ett skifte i Roskänge

1812 tomt.

Innehåller beräknat i gamla ytmåttet 9,9 kpl.

1P. N:r 42. R. N:r 42 (Saxhyttan).

Tillhör Anders Jansson i Ställberget, som med skyldighet att utflytta, erhållit två skiften.

Första skiftet. Gärdsveden, åker och slog. Roskänge, åker och slog 1878 tomt, 1880 tomt.

1772 del av slog i Roskänge, 1884 slog i Roskänge, 1895 slog i Roskänge, 2341 slog i Gärdsveden, 2377 slog i Gärdsveden, 4396 slog i Gärdsveden.

Beräknat i gamla ytmåttet innehåller inrösningsjorden 71 tnl 21,9 kpl.

Avrösningsjorden 18 tnl 26,6 kpl. Impedimenter 15, kpl

Andra skiftet i Lindbastmora. Åker och slog, skog och myr.

Beräknat i gamla ytmåttet innehåller inrösningsjorden 43 tnl 13,5 kpl.

Avrösningsjorden 94 tnl 19,3 kpl. Impedimenter 7,2 kpl.

Enligt särskild beskrivning a) Andel i undantag för Hyttbacke i Saxhyttan.

b) Andel i undantag för sågkvarnsplats samt för brobyggnad i skogen.

Hemmanets hela areal utgör 1164,45 kv.revar eller 207 tnl 30 kpl.

Roskängs Olof Ersson äger under Litt 2Q N:r 70 i Bredberget mark därstädes omfattande åker och tomt. Rätt till kvarboende i Bredberget.

Av 7575 tomt i Bredberget.

Litt D. Nyhammars Bruksägare.

Gärdsveden. 2317 tomt, 4407 tomt, 4404 tomt.

KARTABESKRIVNING LAGA SKIFTET 1866.

Husen på Öräsbacken (Anickbacken).

Från söder:

Öa. Nr 27.

1788	J.E. Grandin, Roskänge
1790	J.E. Grandin samt A.G. Barkström i Rönnäset
1791	J.E. Grandin
1798	J.E. Grandin, Jan Adolf Anderssons sterbhus, Oxvål Per Andersson samt Örås Per Erik Jansson
1803	J.E. Grandin samt Örås Åer Erik Jansson

Öb. Nr 27.

1798	Jan Adolf Anderssons sterbhus samt J.E. Grandin
------	---

Öc. Nr 27.

1798	Oxvål Per Andersson, J.E. Grandin, Jan Adolf Anderssons sterbhus samt Örås Per Erik Jansson
------	--

Västra delen av Roskänge.

Från söder:

1Aa. Nr 28.

1812	Daniel Andersson
------	------------------

1A. Nr 28

1816	Mattsers Mats Mattssons sterbhus samt Örås Per Erik Jansson
------	---

Ä. Nr 26.

1830	Örås Per Erik Jansson
1919	Örås Per Erik Jansson (längst i öster, Oxvåla)
1921	Örås Per Erik Jansson -"-

Norra delen av Roskänge samt Gärdsveden.

1P. Nr 42.

1878	Ställbergs Anders Jansson
1880	Ställbergs Anders Jansson
2377	Ställbergs Anders Jansson (endast slog, Roskänge)
2341	Ställbergs Anders Jansson (endast slog, Gärdsveden)
4396	Ställbergs Anders Janssons slogmark i Gärdsveden (hus markerat på kartan)

D. Nr 4.

4404	Nyhammars Bruk
4407	Nyhammars Bruk
2317	Nyhammars Bruk

GÄRDSVEDEN - ROSKÄNGE
BYARNAS URSPRUNG I GÄRDE.



Egendomen förvärvad av
Olof Nyman

Mågen Anders
Jansson på Ställberget

BONDAS, ROSKÄNGE. Per Mattsson i Gärde (ca 1570 - 1637)



Sonen Mågen
 Salmons Johan Andersson, 1883-1959 Edvard Eriksson, 1895-1965
ÖRÅSEN - ANNICKBACKEN.



RUSSLÄKTEN, ROSKÄNGE.



MAHLSLÄKTEN - NOTBINDARNS.



STÄLLBERGSSLÄKTEN, GÄRDSVEDEN.



Anm. Egendomen i Gärdsveden tillhörde ursprungligen Lars Ersson (redovisad under Russläkten ovan), vilken förlorade den till faktor Björkner. Denne sålde i sin tur till Erik Persson på Ställberget 1818. Ställbergssläkten inflyttad till Gärdsveden omkring 1890.

