

Byar och Gårdar i Nordvästra Grangärde.

Eckorrbacken

Hedtjärn

Bornholm

Kybäcksheden

Kåberget

Skallberget

Lastomberget

En historik sammanställd av Kjell Vadfors

Innehållsförteckning.

Förord	3	<u>Skallberget</u>	37
Kortfattad historik	4	Ludvika bruksarkiv	37
Eckorrbacken	5	Mäl Per Perssons	38
<u>Släktregister</u>	6	Samuels	38
Hedtjärn	8	Lars Göranssons	39
<u>Släktregister</u>	8	Hökens	39
Bornholm	10	Lundgrens	39
Ludvika bruksarkiv	11	Petter Larssons	40
<u>Släktregister</u>	11	Isakssons	40
Banvaktsbostället	13	Grufmans	40
Kybäcksheden	15	Mäsläkten	41
Ludvika bruksarkiv	16	Skolan	42
<u>Släktregister</u>	17	Järnvägsstationen	42
Dahl-Lasses	18	Kraftstationen	42
Göran Olssons	18	Ludvika bruksarkiv	43
Anders Nilssons	19	<u>Släktregister</u>	43
Olof Carlssons	21	Olof Göranssons	44
Övriga boende	21	Mäl Per Perssons	45
Skogvaktarbostället	22	Samuels	46
Kåberget	23	Lars Göranssons	46
Erik Erssons	23	Hökens	47
Jan Erssons	24	Lundgren	47
Ludvika bruksarkiv	25	Petter Larssons	48
<u>Släktregister</u>	27	Isakssons	48
Erik Erssons	28	Grufmans	49
Jan Erssons	29	Mäsläkten, Flen	49
Arrendatorer	30	Övriga boende	50
Lastomberget	32	Topografiska kartan	52
Ludvika bruksarkiv	34		
<u>Släktregister</u>	35		
Garnlunds, Salån	38		

Förord.

Under arbetet med boken "Nyhammar, ett industrisamhälle i Grangärde" fann jag flera anknytningar mellan Nyhammar och byarna i nordväst. Då det framkommit önskemål om en närmare kartläggning av dessa byar och gårdar, kan det anses vara befogat att försöka åstadkomma en historik.

Det rör sig här om ett vidsträckt område som sträcker sig ända upp emot gränsen till Dala Floda socken. Området har alltid varit glest befolkat, och med undantag av Skallberget endast bestått av enstaka gårdar. Området består numera i stort sett endast av fritidsbebyggelse.

Källförteckning:

Grangärde Kyrkoarkiv:

Födelse- och dopböcker
Lydnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker

CD-romskivor utgivna av Sveriges släktforskarförbund:

Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980
Sveriges dödbok 1901 – 2009.

Register över Ludvika Bruksarkiv.

Bokverket Svenska gods och gårdar, utgivet 1939.

Floda Sockens släktbok av Lars Elfving, utgiven av Floda Hembygdsförening 1966.

Skolor och lärare i Grangärde av Bengt Östberg, utgiven 2009.

Grangärde i september 2016

Kjell Vadfors

Kortfattad historik.

Området omfattar den nordvästligaste delen av Grangärde socken och sträcker sig från Nyhammar ända upp emot gränsen till Dala Floda socken. Inom detta område finns Eckorrbacken, Hedtjärn, Bornholm, Kybäcksheden, Kåberget, Skallberget samt Lastomberget.

Av dessa bebyggelser är det endast Skallberget och möjligen Kåberget som kan kallas för by, medan de övriga utgörs av enstaka gårdar. Området passerades tidigare av järnvägen mellan Ludvika och Björbo och som utgjorde en del av linjen Stockholm – Särna. Järnvägsbygget påbörjades 1903 och invigningen skedde 1904. Trafiken upphörde 1963, och efter några år revs rälsen bort. Delar av den gamla järnvägsbanken utnyttjas numera som skoterled. En järnvägsstation uppfördes år 1903 på östra stranden av Malingarna och den kom att benämnas Skallberget. Vid Bornholm uppfördes även en banvaktsstuga. Vid gården Salån längre i norr, på gränsen mellan Grangärde och Floda, inrättades en anhalt.

Även den nuvarande riksvägen mot Västerdalarna passerar genom området och man har bland annat utnyttjat den slingande grusåsen mellan Lilla och Stora Malingen. Utsikten från vägavsnittet bjuder på en naturupplevelse. Enligt sägen skall en den första vägen ha anlagts av den sägenomspunne "Bröt-Anund" vilken enligt traditionen ligger begravd i Anundshögen i Västerås. En del talar för att Pilgimsleden till Trondheim har haft ungefär samma sträckning som den nuvarande riksvägen genom området.

Vattendraget som flyter genom området utgör den allra översta delen av Kolbäcksån och tar sin början i sjöarna Ilnen, Olsen, Tyren och Håen, vilka ligger inom Floda socken. Under namnet Håensån faller den ut i Malingarna, och nedanför nämnda sjö kallas den för Malingsån vilken fortsätter ner till Frötjärn, varifrån den flyter vidare under namnet Norrboån ner till Bysjön och Väsman.

Den äldsta bebyggelsen synes ha uppstått i Skallberget och Kybäcksheden dit de första nybyggarna anlände på 1720-talet medan övrig bebyggelse är av senare datum, d.v.s. senare delen av 1700-talet och en bit in på 1800-talet. Som redan nämnts var det Skallberget som hyste den mesta bebyggelsen då man här som mest kunde räkna in tiotalet gårdar. I Kåberget, I Kåberget fanns som mest ett par gårdar, och så var även fallet med Kybäcksheden och Lastomberget. Vad beträffar Eckorrbacken, Hedtjärn och Bornholm synes där aldrig ha funnit mer än en gård på vardera platsen.

Skolundervisning bedrevs till en början i Hög Petter Janssons gård i Skallberget, Ett skolhus uppfördes på 1890 invid Malingarna. Det kom att betjäna barnen från Skallberget, Kåberg, Kybäcksheden, Lastomberg samt Bornholm. Undervisningen upphörde på 1930-talet och skolhuset blev från och med 1935 fritidshus. I Skallberget fanns det även en kraftstation som utnyttjade vattnet i Skallbäcken. Den är sedan många år tillbaka riven.

Från och med mitten av 1900-talet skedde en utflyttning från nämnda platser. År 1970 fanns det endast en fastboende kvar i Skallberget. I Kybäcksheden fanns det tre bofasta kvar och i Lastomberget kunde man räkna in fem personer. Gårdarna kom hädanefter att tjänstgöra som fritidshus. Glädjande nog har Skallberget sedan några år tillbaka åter fått fastboende. Byn kan för närvarande räkna in fyra hushåll. Omkring år 2000 fick man även elström till Skallberget. Den gamla kraftstationen var då borta sedan många år tillbaka.

Ekorrbacken.

Ekorrbacken är belägen strax norr om Frötjärnsbergs fäbodar på västra sidan av Frötjärn och väster om riksvägen. Det är osäkert vem som först bebyggde området eftersom platsen tidigare i kyrkoböckerna bokfördes under Stenberget. Enligt kartan nedan brukades gården år 1866 av en vid namn **Rus Jan Erik Olsson**, vilken står uppförd under Stenberget. Han flyttade med sin familj till Älvkarleby den 14/11 1870 och samma år kom **Jan Petter Vidiksson** (även benämnd Vidigsson) hit, tillsammans med svärmodern Maja Jansdotter till Eckorrbacken När Laga Skiftet slutfördes 1876 står han skriven på Ekorrbacken. Familjen blev kvar här fram till den 2/5 1900 då flytten gick till Stora Tuna. De kom sedan att följas av flera olika familjer på Eckorrbacken, se nedan. Gården finns fortfarande kvar.



Laga Skiftet 1866 – 1876.

Littera W nr 21. Ekorrbacken, tillhör J.P. Vidiksson, som med rätt till kvarbonde erhållit ett enda skifte:

Ekorrbacken. Tomt nr 10208, samt åker och slog.

Beräknat i gamla ytmåttet innehåller inrösningsjorden 4 tunnland, 0,5 kappland, Impediment 0.1 kappland. Hemmanets hela areal: 4 tunnland, 0,5 kappland.

Släktregister. Eckorrbacken.

Arbetaren, Rus

Jan Erik Olsson, f. 6/9 1841 i Roskänge, gift 24/6 1858,

Hustru: Anna Ersdotter, f. 16/12 1836 i Stakheden,

Barn: Erik Olof, f. 19/11 1864 i Stenberget

Anna Lisa, f. 21/6 1867 ibm

Christina, f. 15/7 1870 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Älvkarleby den 14/11 1870 och sedermera till Iggesund i Hälsingland. Jan Erik Olsson avliden den 13/8 1921 och hans hustru Anna Olsson den 12/12 1920, båda i Iggesund.

Kolaren Jan Janssons i Laxsjön änka

Hustrun Maja Persdotter, f. 1805 i Laxsjön, död 4/2 1890.

Barn: Anders, f. 8/12 1832 i Laxsjön

Lisa, f 19/8 1841 ibm, gm J.P. Vidigsson nedan

Anm. Familjen inflyttad från Laxsjön den 3/6 1870.

Torpägaren

Jan Petter Vidigsson, f. 27/6 1842 i Hästberget, gift 18/5 1867,

Hustru: Lisa Jansdotter, f. 19/8 1841 i Laxsjön,

Barn: Stina Lisa, f. 11/4 1867 i Hästberget,

August, f. 9/2 1869 i Morgärde

Vilhelmina, f. 6/3 1872 i Ekorrbacken

Johan Fredrik, f. 25/3 1875 ibm

Axel, f. 1/1 1878 ibm

Erik Albert, f. 7/6 1881 ibm

Karl, f. 18/2 1885 ibm död 9/9 samma år

Karl, f. 7/11 1886 ibm, död 8/11 samma år.

Anm. Familjen inflyttad från Morgärde den 3/6 1870. Utflyttad till Stora Tuna den 2/5 1900.

Torpägaren, Tupp

Karl Erik Eriksson, f. 17/7 1847 i Stora Tuna, gift 16/2 1873,

Hustru: Karin Persdotter, f. 24/9 1841 i Kullen,

Barn: Albertina, f. 23/4 1875 i Kullen, gift Isaksson, Skallberget

Vilhelmina, f. 6/4 1877 ibm, till Siljansnäs

Karl Johan, f. 11/6/9 1879 ibm, till Amerika 11/3 1903

Sophia, f. 10/10 1881 ibm, gm Axel Jansson, Lillheden

Karl *Albert*, f. 28/10 1884 ibm, till Amerika 6/4 1903

Augusta, f. 4/3 1887 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Kåberget år 1900. Utflyttad till Stora Tuna den 8/4 1907. Hustrun Karin Persdotter avled den 15/3 1918 i Västanäng i Stora Tuna. Karl Erik Eriksson flyttade till mågen och dottern, Axel och Sophia Jansson i Lillheden, Grangärde, där han avled den 10/10 1927.

Arbetaren

Jan Erik Jansson, f. 31/10 1856 i Södra Norrbo, gift 9/12 1882,
Hustru: Albertina Pettersson, f. 2/2 1862 i Laxsjön.

Barn: Johanna, f. 10/5 1888 i Täppan, död ogift 10/5 1975 i Idkerberget
Anna Alfrida, f. 21/3 1890 ibm, gift Danielsson, Nyhammar
Alfred, f. 29/12 1893 ibm död ogift i 15/12 1915 i Smälla
Alma Erika, f. 6/11 1897 ibm, död ogift 31/3 1988 i Borlänge

Anm. Familjen utflyttad till Stora Tuna den 18/12 1908. Jan Erik Jansson avliden den 28/1 1937 i Smälla och hustrun den 21/12 1949.

Valfrid Persson, f. 2/10 1876 i Norrvik, gift 1902,

Hedda Lovisa Persson, f. 22/2 1876 i Norrbärke, gift 1902, död 6/9 1971

Barn: Inga, f. 6/10 1902 i Frösaråsen, gift Fransson, Bredberget
Edit Elvira, f. 10/4 1904 ibm, se nedan
Ingrid, f. 6/8 1910 ibm, till Kullen

Anm. Familjen utflyttad till Älgtorpet i Gagnef. Valfrid Persson sedermera utflyttad till okänd ort. Han avled i Pullingberg den 2/12 1963. Hedda Persson bodde på Älgtorpet under många år, men flyttade slutligen tilldottern på Eckorrbacken där hon avled den 6/9 1971.

Målaren

Tage Valdemar Tillman, f. 3/3 1912 i Säfsnäs, frånskild 27/11 1950

Edit Elvira Tillman, f. 10/4 1904 i Frösaråsen, död 15/1 1980

Barn: Bernt Tage *Ulf*, f. 23/5 1938 i Hyttriset, till Ludvika
Hilding Valdemar, f. 4/4 1940 ibm,

Anm. Familjen var bosatt i Hyttriset. Efter skilsmässan 1950 flyttade Edit Tillman och barnen till Eckorrbacken. Hilding Tillman bodde 1970 på Ickorrbacken men flyttade senare till Vara i Västergötland.

HEDTJÄRN.

Gården ligger strax väster om Nedre Hedtjärn och intill riksvägen. Den förefaller att vara anlagd i tämligen sen tid. Den förste jag påträffat på platsen är en vid namn Erik Ersson, inflyttad år 1905. Gården kan dock vara något äldre eftersom Hedtjärn tidigare i kyrkoböckerna bokfördes under Stenberget.



Uppförstoring av Topografiska kartan. 1970.

Släktregister

Arbetaren, Hol

Erik Ersson, f. 11/1 1881 i Siljansnäs, gift 18/2 1905,
Hustru: Tupp Vilhelmina Karlsson, f. 6/4 1877 i Kullen,
Barn: Erik Alvar, f. 3/8 1905 i Hedtjärn
Nils Martin, f. 1/1 1907 i Prostgården

Anm. Familjen utflyttad till Kyrkbyn den 2/11 1905. Redan den 1/5 1907 flyttade familjen vidare till Ljusnarsberg. Ingendera av familjemedlemmarna har påträffats i Sveriges dödbok.

Arbetaren, Såg

Per Johan Persson, f. 28/8 1865 i Kullsågen, gift 20/4 1889, död 15/7 1935
Hustru: Hilda Bäckman, f. 23/2 1871 i Skattlösberget, död 6/11 1956
Barn: Johan Albin Johansson, f. 4/8 1889 i Kullsågen, se under Bornholm
Elin Ottilia, f. 3/9 1891 ibm, gm August Andersson i Kullen

Anm. Familjen inflyttad till Hedtjärn från Kullsågen 1905. Albin Johansson antog namnet Bornås.

Ladugårdskarlen

Jan Erik Wiklund, f. 28/2 1856 i Kybäcksheden, g. 1/3 1890,

Hustru: Sara Stina Andersson, f. 25/3 1858 i Kullen,

Barn: Karl Ludvig, f. 27/5 1884 i Kullen (hennes)

Elin Erika, f. 17/2 1893 i Kullen, mördad, se nedan

Ernst Edvard, f. 14/4 1895 ibm, se nedan

Elis Elias, f. 29/6 1897 ibm, till Västansjö

Signe Vilhelmina, f. 28/6 1900 ibm, gm Anton Ohre i Norrbo

Anm. Familjen inflyttad från Kullen till Hedtjärn den 9/12 1903. Utflyttad till Högbacken vid Kyrkbyn den 19/6 1918. Familjen drabbades av en stor tragedi den 17 december 1915 då dottern Elin Wiklund mördades vid Stenberget, endast 22 år gammal. Mordet, som väckte djup förstämning i hela bygden, blev aldrig uppklarat och kom att kallas "Stenbergsmordet". Jan Erik Wiklund avled den 8/1 1921 i Högbacken, Hans änka Sara Stina Wiklund gick bort den 22/2 1944 i Norrbo.

Ernst Edvard Wiklund, f. 14/4 1895 i Kybäcksheden, gift 1930,

Hustru: Alfrida Sofia Magnusson, f. 3/12 1896 i Torsåker,

Barn: Ernst *Göte*, f. 25/3 1820 i Falun, till Stockholm

Maj-Britt Alfrida, f. 22/3 1930 ibm, gm Ingvar Pettersson,

Anm. Familjen senare bosatt i Kullen. Ernst Wiklund avliden den 24/6 1952 och hans änka den 3/8 1975 i Norrbo.

Skogsarbetaren

Karl Maurits Pettersson, f. 15/3 1894 i Fröjdberget, gift 8/4 1919,

Hustru: Hanna Persson, f. 7/2 1901 i Dalkarberget,

Barn: Lilly Ingegerd, f. 25/9 1919 i Fröjdberget, g. Lundgren, Nyhammar

Ellen Ingeborg, f. 16/11 1920 i Hedtjärn, g. Gustafsson, Sunnansjö

Hellny Frideborg, f. 2/1 1924 ibm, g. Johansson, Sundbyberg

Anm. Familjen inflyttad från Kullen den 9/12 1903. Sedermera utflyttad till Stakheden. Karl Maurits Pettersson skild den 30/8 1948. Han avled den 27/4 1996 i Solgärde. Hans hustru Hanna Pettersson dog den 28/6 1977 i Rönnäset.

Skogsarbetaren

Erik Valfrid Vikström, f. 12/5 1906 i Norrbo, gift 21/9 1919,

Hustru: *Signe* Kristina Kristiansson, f. 6/2 1910 i Östmark

Barn: *Erik Helge* f. 26/2 1930

Anm. Familjen inflyttad från Norra Norrbo den 10/9 1930. Utflyttad till nybyggd villa i Ställberget 1939. Erik Vikström avled den 1/7 1975. Hans hustru Signe Vikström gick bort redan den 20/9 1946. Sonen Helge Vikström blev ägare av livsmedelsbutiken i Ställberget och bosatt i Stakheden.

BORNHOLM.

Bornholm låg ursprungligen omkring en halvmil norr om Nyhammar mellan Hedtjärn och Frötjärn. På skifteskartan från 1866 anges att det skulle ha rört sig om Övre Hedtjärn, vilket uppenbarligen är fel. Det måste istället ha rört sig om Nedre Hedtjärn. Det har aldrig funnits mer än en enstaka gård vid Bornholm. Den anlades av Ludvika Bruk som bostad åt deras skogvaktare, vilket skedde år 1833. Den förste som slog sig ner här var sannolikt skogvaktaren Johan Spjut, född 1789 i Säfsnäs socken, vilken med sin familj flyttade hit 1833. Han kom sedan att avlösas av en lång rad skogvaktare. Det är obekant när gården i Bornholm försvann, men sannolikt var det på 1890-talet. Den siste här kan ha varit Johan Fredrik Jakobsson, (se nedan).

I samband med att järnvägen mellan Ludvika och Björbo togs i bruk 1904 uppfördes en banvaktsstuga vid järnvägen, och den kom nu att benämnas Bornholm. Den förste banvakten hette Karl Bernhard Grell, född 1876 i Kvistbro, Örebro län, som slog sig ner här samma år som järnvägstrafiken kom igång d.v.s. 1904. Han blev kvar här i tre år fram till 1907, då familjen flyttade till Nås. Se vidare under släktförteckningen nedan.

Bornholm förblev bostad åt banvakterna fram till järnvägens nedläggning 1963, d.v.s. i nästan 60 år. Den var sedan under många år fritidsbostad åt Knut Söderman, född 1919 i Nyhammar, död 2002 i Smedjebacken. Han gjorde sig för övrigt känd som en flitig Vasaloppsåkare och genomförde nästan 50 lopp.



Delningsbeskrivning. Laga Skiftet 1866 – 1976.

P nr 15. Bornholm. Tillhör Ludvika Bruksägare och har med utflyttningskyldighet av en kolargård i Stakheden, erhållit 2 skiften.

Första skiftet: Beläget i Bornholm.

Tomt nr 10031 samt åker, slog och myr.

Beräknat i gamla ytmåttet innehåller inrösningsjorden 6 tunnland och 17.9 kappland. Avrösningsjorden 18,7 kappland. Impediment 24 kappland. Oberäknat denna areal finns inom hemmanets gränser Fäntjärn

Andra skiftet beläget vid Krabbsjön (här utelämnat).

Register över Ludvika bruksarkiv.

Bornholm. Detta boställe för skogvaktare över Ludvikas nordligaste besittningar är beläget vid Frötjärn inom Abäckshytte hemmansskog, där Ludvika intet äger. Genom avhandling den 3 maj 1832 tillbytte sig Brukspatron A. Wetterdal av Per Bergström och Jan Jansson de senares skog vid Frötjärnsberget mot skog i Brokvarnberget och åker i Mångdala av Stakhedsegendomen. Sedermera uppstod rättegång med Olof Olausson om bättre rätt till ifrågavarande mark, men avgjordes i förlikning så att Ludvika Bruk fick behålla det tillbytta – därjämte 1/3 av Lobergsrönningen av Ludvika norra skog anslogs till skogvaktarboställe under namn av Bornholm.

Anno 1832. Jordebyte emellan Brukspatron Wetterdal, som av Stakhedsegendomen lämnade 153 9/10 snesland skog, 23 snesland åker och 34 snesland slog, och smeden Bergström och hemmansägaren Jan Jansson emot ovanstående avstod vid Frötjärn 153 9/10 snesland skog samt 37 1/2 snesland åker.

Anno 1832. Lagfartsprotokoll över förestående rättegång mot Olof Olausson i Kyrkbyn, som påstår sig äga jorden vid Frötjärn.

Anno 1833. Förlikning i rättegång varigenom Olausson frånträder alla anspråk mot bekommande av den inom Stakheden bortbytte jorden.

Anno 1833. Häradsrättens fastställelse av denna förlikning.

Anno 1854. Husesyn hos skogvaktare Englund vid Bornholm.

Släktregister.

Skogvaktaren

Johan Spjut, f 30/7 1789 i Säfsnäs, gift 1812,

Hustru: Anna Stina Brevin, f. 9/12 1787 i Säfsnäs, död 25/12 1836

Barn: Johannes, f. 21/4 1812 i Grangärde

Olof, f. 2/9 1815 ibm

Stina Ulrika, f. 20/8 1818 i Norrbärke

Anna Lisa, f. 1820 ibm

Anders Fredrik, f. 13/2 1825 ibm

Johanna, f. 25/2 1827 ibm

Carl, f. 4/11 1832 ibm

Anm. Familjen inflyttad till Bornholm 1833. Mannen och barnen utflyttade till Ludvika den 3/1 1839.

Skogvaktaren

Anders Nordkvist, f. 28/12 1811 i Askersunds landsförsamling, gift 26/8 1838,

Hustru: Christina Sophia Hansdotter, f. 25/4 1812 i Norrbärke

Barn: Anders Johan, f. 26/5 1840 i Bornholm

Lovisa, f. 22/8 1841 ibm

Leontina, f. 29/6 1844 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika 1839. Utflyttad 1845 till Norr Västansjö

Skogvaktaren, Björs

Olof Johansson, f. 15/1 1816 i Åhls församling, gift 1839,

Hustru: Brita Andersdotter, f. 19/5 1816 i Åhl

Barn: Johan, f. 24/6 1843 i Åhl

Brita Johanna, f. 30/12 1847 i Bornholm

Anders August, f. 9/10 1850 ibm

Natanael Leonard Napoleon, f. 15/9 1853 ibm, tvilling

Vilhelmina Fredrika Anette, f. 15/9 1853 ibm tvilling

Anm. Familjen inflyttad omkring 1845. Till Norrbärke den 8/5 1854.

Skogvaktaren

Lars Ersson Englund, f. 23/5 1823 i Lima, gift 1850,

Hustru: Anna Stina Andersdotter, f. 3/9 1820 i Söderbärke

Barn: Anders Adolf, f. 27/9 1851 i Norrbärke, till Fagersta

Anna Matilda, f. 16/4 1854 ibm

Johan Axel, f. 24/3 1856 i Bornholm

Carl Ludvig, f. 5/3 1858 i Älgtorpet

Leonard, f. 1861 ibm

Lars Erik, f. 1864 ibm

Emma Kristina, f. 1867 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Norrbärke år 1855. Utflyttad till Älgtorpet vid Brynberget.

År 1857. Här drev Englund krogen vid Vilmora, som låg ett par kilometer söder om Tansbodarna. Sedermera utflyttad till Tansån.

Skogvaktaren

Isak Olsson, f. 19/3 1831 i Norra Rönnäset, gift 6/1 1857,

Hustru: Maja Andersdotter, f. 17/12 1832 i Grytänge,

Barn: Johan Fredrik, f. 26/12 1857 i Bornholm

Johanna Maria, f. 12/8 1859 ibm,

August, f. 13/9 1861 ibm

Anna Matilda, f. 21/5 1864 ibm

Christina Vilhelmina, f. 19/3 1869 ibm, död 30/1 1868

Christina Vilhelmina, f. 19/3 1869 ibm

Isak Adolf, f. 13/10 1870 ibm, tvilling

Per Olof, f. 13/10 1870 ibm, tvilling

Anm. Familjen utflyttad den 9/11 1876 till Skallberget. Se vidare under dito.

Skogvaktaren

Jacob Erik Mahl, f. 24/8 1816 i Rossa, gift 31/12 1843, död 4/3 1893 i Bornholm

Hustru: Lisa Andersdotter, f. 21/3 1815 i Rävåla, död 3/4 1895 i Bornholm

Barn: Karl Erik, f. 22/5 1847 i Bornholm, se nedan
Johan Fredrik, f. 26/5 1854 ibm, se nedan

Skogvaktaren

Karl Erik Jakobsson, f. 22/5 1847 i Bornholm, gift 8/9 1878, död 22/2 1909

Hustru: Anna Lotta Larsdotter, f. 18/4 1858 i Kyrkbyn, död 18/5 1903

Barn: Ida *Charlotta*, f. 2/12 1878 i Bornholm
Carl *Gustaf*, f. 15/2 1880 ibm ogift, död 1/10 1951
Anna *Maria*, f. 17/10 1881 ibm, gift Säfström, Philipstad
Hilda *Cecilia*, f. 8/1 1884 ibm till Amerika 15/7 1903
Ida *Elisabet*, f. 11/3 1886 ibm, gift Nilsson, Falun
Emma, f. 28/6 1888 ibm död 25/8 1905
Karl Erik, f. 6/7 1890 ibm, död 18/2 1894
Erik August, f. 18/5 1892 ibm, död 17/8 1975 i Järpen
Karl Erik, f. 20/10 1994 ibm, ogift, död 17/2 1969 i Hede
Brita, f. 25/4 1897 ibm, död 30/3 1900
Ivar, f. 27/5 1900 ibm, död 3/7 1904
Harald, f. 29/6 1902 ibm, död 16/4 1905

Sågverksarbetaren

Johan Fredrik Jakobsson, f. 26/5 1854 i Bornholm, gift 20/5 1885,

Hustru: Sara Lisa Larsdotter, f. 15/9 1851 i Västansjö, (änka 1878)

Barn: Sara Kristina Pettersson, f. 22/9 1876 i Grangärde (hennes från 1:a g.)
Hilda, f. 25/2 1886 vid Tansån, gift Qvarfordt, Malma
Ida, f. 8/4 1888 i Mockfjärd, gift Johansson, Forsgårde, Floda
Gustaf, f. 7/6 1891 i Bornholm, till Stenberget
Anna Elisabet, f. 17/9 1893 i Skallberg, gm Hjalmar Berggren

Anm. Familjen inflyttad från Mockfjärd den 3/5 1891, senare till Stenberget. Sara Kristina hade dottern Sara Vilhelmina, f. 11/10 1892 i Bornholm. Ida hade sonen Erik Valdemar, f. 2/11 1912. Johan Fredrik Jakobsson avliden den 21/9 1948 och Hans hustru den 4/11 1931, båda i Stenberget.

Banvaktsbostaden. Bornholm

Bostaden anlades intill järnvägen omkring år 1903. Den förste banvakten här var Karl Bernhard Grell, se nedan.

Banvakten

Karl Bernhard Grell, f. 1/5 1876 i Kvistbro, Örebro, g. 30/3 1901,

Hustru: Emma Kristina Pettersson, f. 1/2 1878 i Ludvika,

Barn: Ester Kristina, f. 20/2 1901 i Ludvika
Karl Emanuel, f. 1/8 1906 i Bornholm

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika den 12/11 1904. Utflyttad till Nedanberg i Nås socken den 15/11 1907. Karl Bernhard Grell avliden i Nås den 10/8 1965 och hans hustru den 16/2 1963.

Banvakten

Ernst Ludvig Nordström, f. 15/12 1880 i Östanbjörka, g. 26/9 1910,

Hustru: Ester Anette Jönsson, f. 13/8 1885 i Adolf Fredrik,

Barn: Maria Elisabet, f. 6/6 1910 i Bornholm

Ester Margareta, f. 10/6 1912 ibm

Ellen Karolina, f. 7/5 1914 ibm

Edit Linnéa, f. 18/5 1916 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Skallberget 1916. Se vidare under Skallberget.

Ernst Ludvig Nordström avliden den 11/11 1927 i Skallberget och hans änka död i Ludvika den 21/8 1977.

Banvakten

Johan Albin Johansson Bornås, f. 4/8 1889 i Kullsågen, gift 12/12 1915,

Hustru: Ester Birgitta Andersson, f. 13/3 1896 i Nås

Barn: Inga Birgitta, f. 5/5 1917 i Bornholm, gift Hällström, Björkinge, Uppland

Albin Ivar, f. 18/3 1925 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Norrbärke den 7/11 1936. Albin Bornås avliden den 13/4 1966 och hans änka den 12/3 1985, båda i Smedjebacken..

Banvakten

Adolf Isaksson, f. 25/10 1904 i Skallberget, gift 26/11 1932,

Hustru: Astrid Ingeborg Fredriksson, f. 13/4 1908 i Västansjö,

Anm. Familjen inflyttad från Skallberget 1937. Återflytt till Skallberget år 1939, Jämför under Skallberget.

Banvakten

Bror Ragnar Morsing, f. 12/2 1906 i Norrbärke,

Hustru: Anna Kristina Jansson, f. 10/5 1912 i Söderbärke,

Barn: Jan Erik, f. 7/3 1936 i Söderbärke, till Fagersta.

Anm. Familjen inflyttad från Norrbärke 17/10 1939. Till Västervåla 27/3 1943.

Bror Ragnar Morsing avliden i Västerås den 22/5 2004.

Banvakten

Erik Gustaf Andersson, f. 20/5 1918 i Norrbärke, gift 9/8 1947,

Hustru: Lilly Ingegerd Andersson, f. 29/07 1929 i Grangärde,

Anm. Familjen synes ha flyttat från Bornholm till Borlänge redan omkring år 1946.

Erik Gustaf Andersson avliden i Borlänge den 1/1 2007.

Efter det att trafiken på järnvägen upphört år 1963 kom den gamla banvaktsstugan att tjänstgöra som fritidsbostad för Knut Söderman.

Kybäcksheden.

Kybäcksheden synes inte ha bestått av mer än av ett par gårdar. Platsen ligger strax väster om Malingsån och på västra sidan av riksvägen. Ortnamnet kan härledas till Kytjärnarna och det 270 meter höga Kytjärnsberget i sydväst. Bäckens som avvattnar Kytjärnarna har uppenbarligen gett upphov till namnet Kybäcksheden. Vd förleden "Ky" betyder vet man inte. Eftersom namnen på sjöar och tjärnar ofta är mycket ålderdomliga är det svårt att få vetskap om betydelsen, men namnet syftar ofta på någon egenskap eller utseendet hos sjön.

Sen förste som slog sig ner i Kybäcksheden förefaller ha varit **Lars Eriksson**, född 1669 i Brunsvik och gift med **Brita Jönsdotter**, född 1672 i Jägarnäs. Familjen bodde en kortare tid i Gillermarken innan de omkring år 1700 flyttade till Östanmyra. Omkring år 1720 gick så slutligen flytten till Kybäcksheden. En måg och en son till Lars Eriksson bodde en tid på torpet men de försvann härifrån på 1740-talet.

Det fanns dock ytterligare en måg vid namn **Dahl Lars Larsson**, född 1685 i Björbo, vilken blev gift med Lars Erikssons dotter **Maria Larsdotter**, född 1697 i Gillermarken. Vid vigseln 1723 står Lars Larsson skriven på Prostgården i Grangärde medan Maria Larsdotters hemvist då är Lillheden. Familjen bodde en kortare tid i Lilleden innan de flyttade till Kybäcksheden omkring år 1725. Lars Larsson, vilken gick under namnet Dahl-Lasse, skall enligt en uppgift i Ludvika bruksarkiv ha gjort den första uppodlingen vid Kybäcksheden.

Dahl-Lasse och Maria Larsdotter ägde mågen **Göran Olsson**, född 1725 i Stångmyrberget. Denne var en ättling till den kände "Rämskungen" Göran Olsson i Rämshyttan, på sin tid känd i både Grangärde och Stora Tuna och som bland annat drev hyttan och smedjan i Rämshyttan och koppargruvan i Fagerlid. Han hade även betydande jordinnehav, bland annat i byarna runt Råmen och i Laxsjön. Göran Olssons hustru hette **Anna Larsdotter**, född 1728 i Kybäcksheden. Hon avled dock redan 1755 och han gifte om sig år 1757 med **Margreta Mårtensdotter**, född 1725 i Ullnäset. De tre barnen från första giftet avled tidigt, varigenom Dahl-Lasses släkt försvann från Kybäcksheden.

Dottern från Göran Olssons andra gifte, **Brita Göransdotter** född 1758 i Kybäcksheden, blev gift med **Anders Nilsson**, född 1758 i Forstappan, efterlämnade dock arvingar som kom att bli bosatta i Kybäcksheden under tre generationer, men förlorade så småningom sina egendomar till Ludvika bruk och blev sedermera kolare under bruket.

Kybäcksheden låg inom Ludvika bruks norra recognitionsskog, och redan tidigt hävdade bruksägarna att även bybornas egendomar skulle tillhöra dem, vilket ledde ett långvarigt tvistande. Att processa med bruksherrarna var i det närmaste lönlöst. Speciellt den dåvarande ägaren av Ludvika bruk, baron Cedercreutz, ansågs vara helt hänsynslös. Processen drevs i Grangärde Häradsrätt, Svea Hovrätt och slutligen hos Kungliga Maj:t, varvid Kybäcksheden tilldömdes Ludvika bruk på 1880-talet. Tilläggas kan att barnbarnen till Anders Nilsson, nämligen Erik Ersson och Per Olof Ersson, råkade gå i konkurs. Man kan nog förmoda att de på något sätt blivit skuldsatta till bruket. Genom ett senare skogsbyte kom hela området att tillhöra Nyhammars bruk och Kybäcksheden blev nu skogvaktarboställe. Jag återger nedan avskrifter från Ludvika bruksarkiv i form av ett register, upprättat av brukspatronen Carl Edvard Roth.

Register över Ludvika Bruks arkiv.

Utdrag och avskrift.

Finnhemmanet Kybäcksheden, 1859 skattlagt till 41/256 mantal, är beläget på Ludvika Bruks f.d. Norrs Recognitionsskog varifrån det i skogsanslag år 1851 erhöll 98 tunnland och 6 kappland och dessutom består utav 4 tunnland och 22 kappland åker samt 32 tunnland slog och 91 3/4 tunnland betesmark.

Med delningen av s.k. överloppsmarken år 1862 uppå Ludvika Bruks Norra Recognitionsskog tillerkändes underligt nog de s.k. självägande finnarna överloppsmark, vilka aldrig haft ringaste del uti själva skogen, andel uti nämnda överloppsmark, då Kybäcksheden för sin del bekom 111 tunnland skog emot årlig skatt.

Kybäcksheden, eller det gamla s.k. Dahl-Lasses torp, den äldsta brutna bygden på Norra Recognitionsskogen, borde för dess läge tillhöra skogens ägare, nämligen 30 år före Dahl-Lasses bouppteckning, hade torpet börjat odla.

Anno 1752. Värdering å detta torp samt delning mellan Lars Larssons mågar Per Persson och Göran Olsson. Värdering av fast och löst.

Anno 1752. Bouppteckning efter Lars Larsson.

Anno 1796. Bouppteckning efter Baron Cedercreutz, Upptager detta torp såsom inlöst.

Anno 1807. 1807 års delning anslår detta torp åt hans intressenter.5

Anno 1881. Auktionsprotokoll och salubrev till Ludvika Bruksägare på 3/8 i Kybäcksheden ifrån Per Olof Erssons konkursande genom syssloman P.O. Olausson, 1210 Rdr. Dito beträffande Erik Erssons andra 3/8 i Kybäcksheden, 1500 Rdr.

Anno 1891. Kungliga Maj:ts. Dom att Ludvika Bruksägare skulle hava besittningsrätten till 3/4 i Kybäcksheden.

Anno 1891. Landshövdingens Ämbetets utslag å 4/356 hemman Kybäcksheden N:o 1 om åborätten till 3/4 på Carl Edvard Roth som ägare av Ludvika Bruk.

Anno 1893. Kungliga Maj:ts resolution att Ludvika Bruksägare skall ha kvar åborätten till 3/4 i Kybäcksheden (med en idag av ortens värderade Riksdagsman Jan Petter Jansson i Saxhyttan tillställda besvär av en måg till Erik Ersson likasom denne skulle hava större rätt än svärfadern). Transporterades på C.E. Roths broder, brukspatronen E. Ernfrid Roth i Sunnansjö, vilken enligt delningen 1883 bröderna emellan skulle hava denna egendom i handen eller köpesumman därför.

Anno 1893. Landshövdingens Ämbetet i Falun: Skatteförsäljningen på 3/4 i Kybäcksheden N:o 1 och 41/256 hemman på bruksägaren Ernfrid Roth i Sunnansjö, detta på grund av broderns ovan omtalade överlåtelse.

Rättegångar och kontrakt:

Anno 1799. Uppskattning av Anders Nilssons lösa egendom.

Anno 1825. Landshövdingens Ämbetets utslag uppå Anders Nilssons ansökning om skatteläggning och skogs utbrytning.

Anno 1851. Köpebrev för Per Olof Ersson i Kybäcksheden på 1/2 den egendom i Kybäcksheden som Erik Ersson förr ägt, på exekutiv auktion den 3/5 1847 inköpt av Erik Olofsson i kullen.

Anno 1881. Värdering av de usla husen vid Kybäcksheden.

Anno 1881. Förbehåll före betalningen av auktionsinropet på Kybäcksheden att sysslomannen i Erik Erssons och Per Olof Erssons konkurser, Brukspatron P.O. Olausson å borgenärerna skulle vara ansvariga så att Ludvika Bruk verkligen finge egendomen eller pengarna åter.

Anno 1867,1886.Konkurshandlingar för Erik Ersson och Per Olof Ersson i Kybäcksheden. Bouppteckningar, edgång och slut av konkurser, tillsammans 6 handlingar.

Anno 1881. 1884. Landshövdingens Ämbetets utslag som nekar Ludvika Bruk att bli åbor till 3/4 i Kybäcksheden.

Anno 1886. Advokatfiskalens tillstyrkande till Kungliga Kammarkollegiet att antag Ludvika bruksägare till åbor.

Anno 1886. Kungliga Kammarkollegiets utslag som ej antaga Ludvika Bruksägare till åbor i Kybäcksheden.

Anno 1887. Rättegång med Grangärde Häradsrätt med Erik Ersson, Per Erik Ersson och Jan Ersson om besittningsrätten till 3/4 i Kybäcksheden. Förlorades.

Anno 1890. Svea Hovrätts dom om ovanstående som tillerkände Ludvika Bruksägare denna rätt.

Anno 1891. Kungliga Maj:t:s dom med samma utgång.

Anno 1882. 1884. Motparternas inlaga till Landshövdingens Ämbetet, skatläggningshandling med flera saker.

Släktregister.

Landbonden

Lars Eriksson, f. 6/10 1669 i Brunsvik, gift 28/10 1695, död 16/3 1739.

Hustru: Brita Jansdotter, f. 1/9 1672 i Jägarnäs,

Barn: Maria, f. 17/5 1697 i Gillermarken, gm Lars Larsson nedan

Jöns, f. 22/4 1700 i Östanmyra

Johan, f. 29/6 1702 ibm

Lars, f. 25/2 1798 ibm, se nedan

Kerstin, f. 23/6 1712 ibm, gm Göran Knutsson nedan

Anm. Lars Eriksson var son till Erik Hansson och Anna Olsdotter i Brunsvik medan Brita Jönsdotter var dotter till Jöns Larsson och Brita Ersdotter i Jägarnäs. Familjen flyttade till Kybäcksheden omkring år 1720 där de slog sig ner på mark tillhörig Ludvika Bruk.

Landbonden

Lars Larsson, f. 25/2 1708 i Östanmyra, gift 7/10 1731,

Hustru: Anna Persdotter, f. 2/5 1706 i Ludvika Bruk

Barn: Petter, f. 12/6 1732 i Nyhammaren

Maria, f. 22/10 1734 i Kybäcksheden

Familjen till Nås 1734.

Lars Larsson soldat

under namnet Borg.

Soldaten

Göran Knutsson Kyller, f. 1710 i Amsberg, gift 14/10 1733, Familjen utflyttad
Hustru: Kerstin Larsdotter, f. 23/6 1712 i Östanmyra, år 1742.
Barn: Lars, f. 3/3 1734 i Kybäcksheden
Maria, f. 9/11 1735 ibm
Johan, f. 6/8 1739 ibm
Isak, f. 16/9 1741 ibm

Anm. Göran Knutsson var son till smeden Knut Göransson, f. 1682 i Nås och Karin Mattsdotter, f. 1682 i Amsberg, en tid boende i Stenberget.

Dahl-Lasses.

Torpägaren, Dahl

Lars Larsson, f. 24/7 1685 i Björbo, Dala Floda, gift 6/10 1723, död 15/1 1752.
Hustru: Maria Larsdotter, f. 17/5 1697 i Gillermarken, död 23/2 1773.
Barn: Kerstin, f. 9/8 1724 i Lillheden, gm Per Persson nedan
Anna, f. 20/4 1728 i Kybäcksheden, gm Göran Olsson nedan
Sara, f. 23/11 1740 ibm. död 26/6 1749

Torpägaren

Per Persson, f. 24/3 1717 i Holen, gift 20/9 1745, död 25/6 1857.
Hustru: Kerstin Larsdotter, f. 9/8 1724 i Lillheden, omgift nedan
Barn: Brita, f. 26/11 1746 i Kybäcksheden
Lars, f. 16/4 1749 ibm död samma år
Petter, f. 20/6 1750 ibm, död 16/11 1752

Torpägaren

Lars Larsson, f. 4/4 1734 i Skattlösberget, gift 2/7 1758,
Hustru: Kerstin Larsdotter, f. 9/8 1724 i Lillheden, gift 1745, 1758, död 10/7 1767.
Barn: Maria, f. 27/8 1758 i Kybäcksheden, död 1775
Sara, f. 8&3 1760 ibm, till Gunnilbo 1775
Christina, f. 5/2 1763 ibm
Anders, f. 3/2 1765 ibm, död 6/8 samma år
Anna, f. 22/8 1766 ibm, död 9/4 1767

Göran Ols.

Hemmansägaren och kolare

Göran Olsson, f. 7/12 1725 i Stångmyrberget, gift 20/10 1748,1757, död 13/2 1790.
Hustru: Anna Larsdotter, f. 20/4 1728 i Kybäcksheden, gift 1748, död 4/1 1755.
Hustru 2: Margreta Mårtensdotter, f. 18/3 1725 i Ullnäset., g. 7/8 1757, död 27/7 1795.
Barn: Olof, f. 9/11 1749 i Kybäcksheden, död 1/7 1750
Lars, f. 14/1 1751 i Kybäcksheden, död 23/7 1773
Olof, f. 19/5 1753 ibm, död 28/7 1773
Brita, f. 3/1 1755 ibm, död 17/4 1756
2:a giftet: Brita f. 22/6 1758 ibm, gm Anders Nilsson nedan
Elisabet, f. 5/6 1760 ibm, gift tilli Bergsbo
Anna, f. 24/12 1762 ibm, gm. Petter Persson nedan
Maria, f. 23/3 1764 ibm, död 17/1 1765
Catharina, f. 23/3 1766 ibm, död 23/7 samma år
Maria, f. 26/2 1768 ibm, död samma år

Petter Persson, f. 24/2 1763 i Forstäppan, gift 30/10 1783,
Hustru: Anna Göransdotter, f. 24/12 1764 i Kybäcksheden,
Barn: Maria, f. 4/2 1787 i Kybäcksheden
Anna, f. 26/5 1789 ibm
Petter, f. 2/12 1793 i Forstäppan
Erik, f. 25/10 1796 i Norhyttan

Familjen till
Forstäppan

Anders Nils.

Hemmansägaren

Anders Nilsson, f. 22/9 1758 i Forstäppan, gift 29/12 1782, död 18/2 1826.

Hustru: Brita Göransdotter, f. 22/6 1758 i Kybäcksheden, död 30/9 1827.

Barn: Olof, f. 28/11 1783 ibm, död 18/2 1809
Elisabet, f. 9/12 1785 ibm, gm Anders Jansson, Stakheden
Anna, f. 1/8 1790 ibm, död 2/7 1799
Erik, f. 3/10 1792 i Kybäcksheden, se nedan
Catharina, f. 1/4 1795 ibm, till Rämsbyn
Maja, f. 22/7 1797 ibm, gm Olof Carlsson
Brita, f. 31/10 1799 ibm, död 1819
Stina, f. 13/8 1802 ibm, död 3/10 1813

Hemmansägaren

Erik Andersson, f. 3/10 1792 i Kybäcksheden, gift 26/12 1816, död 19/9 1830.

Hustru: Brita Olsdotter, f. 30/5 1794 i Kullen, omgift med Olof Carlsson nedan

Barn: Maria, f. 11/2 1817 i Kybäcksheden, gm Carl Petter Qvarnström
Anders, f. 6/3 1819 ibm, till Hyttriset
Lisa, f. 15/4 1821 ibm
Erik, f. 26/4 1823 ibm, se nedan
Anna Brita, f. 15/5 1825 ibm
Jan, f. 30/3 1827 ibm, till Stakheden, Bergströms
Per Olof, f. 8/5 1829 ibm. se nedan

Anm. Brita Olsdotter var dotter till Olof Ersson och Anna Olsdotter i Kullen.

F.d. Hemmansägaren, arbetaren

Erik Ersson, f. 26/4 1823 i Kybäcksheden, gift 19/1 1850, död 10/10 1906.

Hustru: Maja Stina Vidiksdotter, f. 1/12 1821 i Hyttriset, död 10/5 1908.

Barn: Anna Lisa, f. 22/1 1851 i Kybäcksheden, gm Erik Ersson nedan
Johanna Sophia, f. 30/8 1854 ibm, död 24/12 samma år
Johanna Maria, f. 3/9 1858 ibm, gift till Rönnäset (Månses)
Carolina, f. 12/9 1860 ibm, gm med Johan Andersson nedan
Carl Erik, f. 22/4 1863 ibm, död 14/1 1869

Anm. Maja Stina Vidiksdotter var dotter till Vidik Andersson och Anna Ersdotter i Hyttriset och halvsyster till Johanna Vidiksdotter, f. 5/1 1835 och gift med Jan Erik Carlsson i Brynberget.

Arbetaren

Per Johan Andersson, f. 29/11 1859 i Bergsbo, gift 2/4 1882,

Hustru: Carolina Ersdotter, f. 12/9 1860 i Kybäcksheden,

Barn: Hulda Carolina, f. f. 17/6 1882 i Kybäcksheden

Familjen utvandrad till
Amerika 28/5 1883.

F.d.. Hemmansägaren, arbetaren

Erik Ersson, f. 19/4 1847 i Långmyra, gift 17/5 1875, död 27/5 1893.

Hustru: Anna Lisa Ersdotter, f. 22/1 1851 i Kybäcksheden, till Amerika 19/10 1910.

Barn: Karl Erik, f. 5/8 1875 i Kybäcksheden, till Amerika 1897
Johanna Josefina, f. 8/9 1876 ibm, till Hästberg 1893
Johan August, f. 24/12 1879 ibm, till Amerika 8/5 1902
Hulda Carolina, f. 30/9 1882 ibm, till St. Skedvi 1901
Kristina Vilhelmina, f. 22/2 1885 ibm, till Amerika 8/5 1902
Augusta Elisabet, f. 29/2 1888 ibm, till Ludvika 2/11 1904
Erik Adolf, f. 12/1 1781 ibm död 3/3 samma år
Erik Ernfrid, f. 30/9 1893 ibm, till Amerika 19/10 1910

Anm. Erik Ersson var son till Pålhs Erik Persson och Anna Andersdotter i Långmyra. I och med änkan Anna Lisa Ersdotters och yngste sonen Erik Ernfrid Erikssons utvandring till Amerika 1910 försvann denna släktgren från Kybäcksheden.

F.d. Hemmansägaren

Per Olof Ersson, f. 8/3 1829 i Kybäcksheden, gift 16/11 1869, död 8/5 1908.

Hustru: Anna Lisa Mattsdotter, f. 27/1 1843 i Skallberget,

Barn: Johanna Kristina, f. 13/11 1868 i Kybäcksheden
Jan Erik, f. 26/7 1871 ibm, död 28/4 1887
Anna Lovisa, f. 18/10 1873 ibm, död 26/12 1874
Per Olof, f. 19/6 1876 i Skallberget, till Stora Tuna 1900
Johan Fredrik, f. 11/5 1879 ibm, se nedan

Arbetaren

Johan Fredrik Pettersson, f. 11/5 1879 i Skallberget, gift 25/6 1904,

Hustru: Alma Maria Jakobsson, f. 1/9 1882 i Kullen,

Inga barn födda i Grangärde.

Anm. Alma Maria Jakobsson var dotter till Johan Fredrik Larsson och Maja Stina Jansdotter, se nedan. Familjen utflyttad till Stora Tuna den 2/11 1905. Allma Petersson avliden den 27/5 1939 i Barkargärde och Johan Pettersson död i Borlänge den 18/2 1962.

Torpägaren

Jakob Fredrik Larsson, f. 15/10 1855 i Skattlösberget, gift 18/8 1877,

Hustru: Maja Stina Jansdotter, f. 28/3 1858 i Kullen,

Barn: Elna Kristina, f. 21/8 1877 i Kullen, död 3/9 samma år
Alfred Engelbert, f. 25/8 1880 ibm
Alma Maria, f. 1/9 1882 ibm, gm Johan Fredrik Pettersson ovan
Klas Fredrik, f. 9/1 1885 ibm, till Rättvik
Emil Elander, f. 26/12 1886 ibm, till Borlänge
Vilhelm, f. 5/4 1889 ibm
Hilma Ulrika, f. 30/4 1841 ibm, gift Stadig, Falun
Alrik Teodor, f. 8/11 1893 ibm, död ogift i Falun 24/6 1980
Selma Fredrika, f. 24/7 1897 ibm, gift Mossberg, Falun
Gerda Linnéa, f. 2/1 1904 i Kybäcksheden., gift Smedberg, Falun

Anm. Maja Stina Jansdotter var dotter till Jan Petter Jansson och Stina Persdotter på Hökbacken i Kullen. Familjen inflyttad från Kullen år 1900. Utflyttad till Stora Tuna den 18/11 1907. Jakob Fredrik Larsson avliden den 18/10 1930. Hans änka Maja Stina Jansdotter död i Källviken, Falun den 18/2 1955.

Olof Carlssons.

Statkarlen

Olof Carlsson, f. 1/11 1789 i Kyrkbyn, gift 1816, och ca 1836, död 1/4 1862.

Hustru: Maja Andersdotter, f. 22/6 1797 i Kybäcksheden, gift 26/12 1816, död 1835.

Hustru 2: Brita Olsdotter, f. 30/5 1794 i Kullen, gift 1816 och ca 1836, död 5/6 1868.

Barn: Johan, f. 5/8 1818 i Kyrkbyn
Anders, f. 11/9 1821 ibm
Stina Lisa, f. 1/5 1825 ibm se nedan
Carl Olof, f. 18/5 1828 ibm
Johanna, f. 8/12 1832 i Kybäcksheden

2:a giftet: Carolina, f. 26/6 1838 ibm se nedan
Sara Stina, f. 13/4 1838 ibm

Anm. Brita Olsdotter, var änka efter Erik Andersson i Kybäcksheden, avliden 1830.

Olof Carlsson med första hustrun inflyttade från Rämsholen vid Kyrkbyn 1830.

Pigan

Stina Lisa Olsdotter, f. 1/5 1825 i Kyrkbyn, till Pärby 1877,

Barn: Jan Erik Ersson, f. 28/2 1856 i Kybäcksheden, se nedan
Sara Stina, f. 23/3 1858 ibm, död 22/9 samma år
Anders, f. 25/3 1862 ibm
Hans Erik, f. 25/6 1864 ibm
Johanna Maria, f. 27/11 1867 ibm

Anm. Jan Erik Ersson, f. 1856, antog namnet Viklund och bosatte sig med sin familj i Kullen, men flyttade sedermera till Hedtjärn, se sidan 8 ovan. Modern Stina Lisa Olsdotter, avled i Pärby den 10/4 1896.

Boende utan tidigare anknytning till Kybäcksheden.

Arbetaren

Jan Olsson, f. 22/1 1818 i Saxberget, gift ca 1845 och 12/12 1860,

Hustru 2: Johanna Christina Danielsdotter, f. 2/10 1834 i Hedemora, död 29/8 1878.

Barn: Per Johan, f. 10/3 1853 i Norrbärke (hans i 1:a giftet)
Johanna Christina, f. 15/11 1855 ibm, (hans i första giftet)
Sophia, f. 14/ 1861 i Hedemora (hennes)

Gemens. Carlolina, f. 11/8 1861 i Grangärde
Anna Fredrika, f. 24/2 1864 i Rämby
Carl Erik, f. 3/4 1867 i Kybäcksheden
Per Johan, f. 22/2 1871 ibm
Anders Gustaf, f. 20/6 1876 ibm död 28/8 samma år

Anm. Familjen inflyttad från Rämby år 1865.

Skogvaktarbostället.

Skogvaktaren

Per August Nyman, f. 10/4 1885 i Mockfjärd, gift 25/8 1918, död 21/10 1932.

Hustru: Ida Ottilia Andersson, f. 8/7 1891 i Jänsen,

Barn: Gunhild, f. 16/12 1911 i Jänsen (hennes), gift Eriksson; Nora

Per Lennart, f. 6/5 1924 ibm, till Nynäshamn

Rut Ottilia, f. 9/4 1928 ibm

Anm. Efter Per Nymans död flyttade Ida Nyman till Ludvika den 5/10 1933. År 1946 blev hon 1946 omgift med Alrik Bergström i Ludvika. Hon avled den 29/12 1970.

Skogvaktaren

Erling Dahlin, f. 2/7 1902 i Trollhättan, gift 6/4 1935,

Hustru: Aina Maria Eriksson, f. 22/11 1904 i Karlsborg,

Barn: Anne Marie, f. 27/5 1937

Anm. Erling Dahlin inflyttad från Skövde den 6/11 1933. Familjen utflyttad till Nyköping den 16/4 1940.

Skogvaktaren

Ture Evald Nylund, f. 28/4 1891 i Lerbäck, Örebro län, gift 7/4 1921, död 27/7 1958.

Hustru: Edit Elisabet Andersson, f. 12/4 1899 i Malingsbo,

Barn: Björn Philip, f. 13/10 1921 i Malingsbo, till Ludvika

Tora Sylvia, f. 11/9 1925 i Kullen, gift Brunneby, Ekshärad

Tor Evald, f. 12/4 1927 ibm, död ogift 6/10 1993 i Ställberget

Anm. Familjen inflyttad från Kullen år 1940. Efter makens död flyttade änkan Edit Nylund från orten. Hon avled den 4/3 1977 i Ekshärad.

Skogsarbetaren

Frans Ernst Bergström, f. 21/12 1904 i Norr Västansjö, död 18/6 1984 i Solgärde.

Ogift

Skogsarbetaren

Albert Isaksson, f. 6/11 1904 i Skallberget, gift 13/9 1946, död 23/4 1985 i Kyrkbyn.

Hustru: Mildred Elisabet Gustafsson, f. 11/10 1914 i Grangärde, död 29/10 1970.

Barn: Eva Kristina, f. 20/7 1951 i Kybäcksheden, till Ludvika

Anm. År 1980 finns det endast en boende skriven på Kybäcksheden, nämligen Albert Isaksson. År 1990 finns inte längre något åretruntboende i Kybäcksheden.

Kåberget.

Kåberget ligger i en sydsluttning cirka 500 meter norr om Malingarna och cirka 220 meter över havet. Som mest synes Kåberget ha bestått av tre gårdar. Torpet anlades troligen omkring år 1725 av Göran Göransson Kyller, född 1685 i Nås socken och gift med Valborg Persdotter, född 1681 i Flen i Floda socken. Båda makarna var sannolikt av finnsläkt. Tilläggas kan att Göran Göranssons brorson Göran Knutsson, född 1710 i Amsberg, och son till Knut Göransson Kyller, född 1682 i Nås. för en tid blev bosatt Kybäcksheden (se sid. 18 ovan). Av allt att döma är det Göran Göransson som gett namn åt Kyllerbäcken strax väster om Kåberget. Familjen hade tidigare vistats på flera olika platser innan flytten gick till Kåberget, först i Långvasselheden, därefter i Abborrberget och sedermera i Flen. De blev dock inte kvar i Kåberget utan synes ha flyttat härifrån omkring år 1740, sannolikt till Dala Floda.

Platsen tyck ha legat öde under ett par årtionden fram till omkring 1760 då **Lars Larsson** flyttade dit, efter att en kortare tid ha vistats i Kybäcksheden. Han var sedan 1757 gift med **Kerstin Larsdotter**, född 1724 i Söderbärke. Lars Larsson avled 1773 och hans hustru 1772 och inget av deras barn blev kvar i Kåberget.

Nu tillträdde **Petter Abrahamsson**, född 1746 i Hellsjön men med sina föräldrar inflyttad till Skallberget (se dito nedan). Hans hustru hette **Brita Ersdotter**, född 1737 i Flen, Floda. Petter Abrahamsson avled 1802 och hans änka 1805. Makarna var barnlösa och ny ägare av egendomen blev **Anders Ersson**, född 1774 i Sandviken. Han var gift två gånger, första gången med **Brita Ersdotter**, född 1777 i Sandviken och andra gången med **Lisa Jansdotter**, född 1782 i Sör Västansjö. Familjen flyttade efter några år till Sandviken efter en dom 1808 att Anders Ersson skulle avstå sina odlingar till Ludvika Bruk. Torpet synes ha blivit ödelagt vid detta tillfälle.

Erik Erssons.

Ytterligare en nedsättning i Kåberget skedde omkring år 1792 när **Erik Ersson**, född 1768 i Enkullen, flyttade hit. Han var gift med **Brita Samuelsdotter**, född 1771 i Lövsjön i Floda. Erik Ersson, vilken står skriven som torpare och kolare drunknade år 1823, förmodligen i Malingarna, och Brita Samuelsdotter levde därefter som änka fram till sin död 1855. Erik Erssons hemman delades mellan sönerna Erik Ersson och Jan Ersson (beträffande den sistnämnde, se avsnitt längre fram).

Erik Ersson d.y. föddes 1794 i Kåberget och blev således ägare av en del av faderns hemman. Han gifte sig 1815 med **Maja Görndotter**, född 1790 i Råmsbyn där hon var dotter till Göran Mattsson och Brita Larsdotter. Det rör sig här åter om en anknytning till den kände "Råmskungen" Göran Olsson. (Jämför under Kybäcksheden och Skallberget). Följande släktlinje gäller: Göran Olsson, f. 1616 – Mats Göransson, f. 1652 – Olof Mattsson, f. 1682 – Mats Olsson, f. 1710 – Göran Mattsson, f. 1743 – Maja Görndotter, f. 1790. Tilläggas kan att även Majas mor Brita Larsdotter var en ättling till "Råmskungen". Erik Ersson avled 1872 och hans hustru 1871. Bland barnen kan nämnas dottern Stina Ersdotter som blev gift med Göran Larsson i Skallberget.

Sonen **Lars Erik Larsson** föddes 1825 i Kåberget och han blev ägare av fädernehemmanet. Lars Erik Ersson gifte sig 1850 med **Karin Ersdotter**, född 1826 i Flen i Floda och dotter till Larsstaffas Erik Persson och Anna Ersdotter, den sistnämnda bördig från Botåker. Lars Erik Ersson står noterad som hemmansägare, och han blev kvar i Kåberget fram till sin död 1873. Hans änka Karin Ersdotter avled 1877. Bland barnen märks sonen Jan Erik Larsson som blev bosatt i Lastomberget samt sonen Per Abraham Larsson vilken blev boende i Fröjdbberget.

En måg till Lars Erik Larsson och Karin Ersdotter, nämligen Pelles Erik Mattsson, född 1855 i Mockfjärd, blev för en tid boende i Kåberget. Han var gift med Sara Stina Larsdotter, född 1852 i Kåberget. Familjen blev kvar här fram till år 1892 då de flyttade till Skallberget. Den gamla släkten försvann därmed från byn. Hemmansdelen synes nu ha gått förlorad och gården kom hädanefter att bebos av arrendatorer och kolare. Dessa redovisas i släktregistret nedan.

Jan Erssons.

En son till Erik Ersson och Brita Samuelsson vid namn **Jan Ersson**, född 1794 i Kåberget förefaller att ha anlagt ett nytt torp i Kåberget omkring år 1820. Han var gift med **Anna Larsdotter**, född 1784 i Mockfjärd. Jan Ersson, vilken till yrket var kolare, avled redan 1830 och änkan Anna Larsdotter levde därefter som änka fram till sin död 1867.

Sonen **Erik Jansson**, född 1822 i Kåberget står till en början noterad som kolare men skrivs senare som hemmansägare. Hans hustru hette **Anna Andersdotter**, född 1819 i Morgårde. Erik Jansson dog tidigt, närmare bestämt år 1856, och hans änka gifte om sig med **Erik Ersson Brun**, född 1823 i Kullen. Han står först skriven som hemmansägare men sedermera som kolare. De blev kvar i Kåberget fram till år 1881 då flytten gick till Svedberget,

Redan år 1870 hade Brun Erik Ersson avyttrat en del av hemmanet till Lars Erik Larsson i Kåberget, samtidigt som en del synes ha förvärvats av **Daniel Ersson**, född 1850 i Råfvåla, vilken flyttade hit år 1875. Han var gift med **Sara Sophia Andersdotter**, född 1856 i Hedbyn. Familjen blev kvar i Kåberget fram till år 1901 då de flyttade till Stora Tuna.

Ny ägare av hemmansdelen från och med 1904 blev **Samuel Jansson**, född 1847 i Råfvåla, närmast inflyttad från Skallberget. Hustrun hette **Stina Andersdotter**, född 1843 i Ullnäset, Familjen blev kvar i Kåberget fram till år 1907 då de flyttade tillbaka till Skallberget, I likhet med övriga gårdar i Kåberget hade även denna egendom nu gått förlorad. Sedan många år tillbaka hade det pågått en tvist med Ludvika Bruk angående äganderätten till Kåberget, eftersom bruksherrarna hävdade att byn låg inom Ludvika Bruks Norra Recognitionsskog. (Recognitionsskogarna utgjordes av områden som Kronan tilldelat bruken och hyttorna för att tillgodose deras behov av kol.

Samuel Jansson och sonen Anders Samuelsson synes ha blivit de sista självägande som var bosatta i Kåberget och gården kom hädanefter att brukas av arrendatorer och kolare. År 1970 fanns det inte längre någon åretruntboende kvar i Kåberget

Här nedan återges en avskrift av det resgister över Ludvika bruksarkiv som upprättades av brukspatronen Roth. Registret är delvis svårläst och det kan finnas fel i mina avskrifter.

Register över handlingar i Ludvikabruksarkiv.

Kåberget.

Finntorpet Kåberget beläget uppå Ludvika Bruks Norra Recognitionsskog skattlades 17859 till 1/4 hemman. Härav den ena 1/8 tillhör Ludvika Bruksägare för hälften i inägorna jämt 117 tunnland 6 kappland i skogen och utav Norra Recognitionsskogen, och den anda 1/8 tillhör 2 à 3 självägande finnar, vilka från ovan nämnda Recognitionsskog fingo sig avrövade 100 tunnland skogs anslag omkring 18i30. Vid delningen av den s.k. överloppsskogen på Ludvika Bruks Norra Recognitionsskog år 1862 bekom Kåbergs by _____ tunnland skog med en årlig skatt av _____. Härav behöll Ludvika _____ tunnland och de självägande _____tunnland.

1790. Bouppteckning efter Baron Cedercreutz, upptager helt detta torp såsom inlöst.

1808. Kungliga Svea Hovrätts dom att Anders Ersson skulle avstå sina odlingar emot lösen och värdering 156 Rdr,

1858 –1863. Lantmäteri protokoll och förening varigenom i och för Laga Skiftet Ludvika Bruksägare erkännes såsom ägare tii 1/2 del uti Kåberget.

1865. Beskrivning över kartan till Kåberget.

1859. Skattläggningsinstrument över 1/4 hemmanet Kåberget.

1862. Kungliga Commerscollegie utslag med fastställelse av skattläggningen för Bruksägarnas hemman N:o i i Kåberget och 1/8 mantal.

1863. Dito för de självägandes andel i hemmanet N:o 2 uti Kåberget om 1/8 manatal.

1863. Carls Jan Erssons i Stora Tuna och hustrun Christina Jansdotters salubrev till Ludvika Bruksägare på 2/5 i ena 1/4 i Kåberget eller 6/256 hemman. Köpekontraktet till ovanstående köp.

Rättegångar och kontrakt.

1805.-1806. Rättegång med Anders Ersson om odlingar för vilka han tillerkännes ersättning 156 Rdr.

1806. Rättegång om torpets utläggande.

1805. Lanbokkontrakt med Erik Ersson.

1807. Lagmansrättens dom fastställande Häradsrättens dom och utslag om Anders Erssons odlingar,

1863 – 1865. Bouppteckning och värdering samt testamente efter Per Abrahamsson. Dito efter dess hustru Brita Ersdotter.

1825. Landshövdingens Ämbetets utslag uppå Erik Erssons ansökning om skatteköp och skogs utbrytning.

1827. Landshövdingens Ämbetets samt Kungliga Kammar- och Bergscollegie utslag om skogsutbrytning till Kåberget.

1833. Bouppteckning efter kolaren Jan Ersson i Kåberget.

1836. Rättegång med Jan Erssons sterbhusdelägare om en del i Kåberget.

1860. Kungliga Maj:t:s utslag beträffande delningsgrunden för Laga Skiftet inom Kåberget.

1863. Utflyttnings och värderingsinstrument under Laga Skiftet.

1863. Landshövdingens Ämbetets utslag med avslag på Bruksägarnas begäran om kvarstad å de självägandes skogsmark och ståndskog till dess Bruksägarna kunde få tillträda de inköpte $\frac{2}{5}$ uri $\frac{1}{4}$ av Kåberget.

1863 – 1864. Rättegång om detta sistnämnda köp, som ansågs ogiltigt.

1864. Rättegång om äganderätten till hälften av alla husen i Kåbergs byn.

1865. Kungliga Svea Hovrätts dom i dito som tillerkännes Bruksägarna $\frac{1}{2}$ byns åbyggnader.

1865. Kungliga Maj:t:s dom i dito med samma utgång som Hovrätten.

1858 – 1860. Rättegång med Kåbergets och Skallbergets åbor om skogsåverkan, kolstöld, klander av odling med mera.

1860. Kungliga Svea Hovrätts utslag.

1861 - 1863. Förnyad rättegång med samma tilltalan uti samma sak, då de dömdes till diverse ersättningar.

1857. Kvitto av Carls Jan Ersson och hustrun på emottaget arv i Kåberget.

1862. Cars Jan Erssons salubrev på $\frac{2}{5}$ i $\frac{1}{4}$ i Kåberget till Lars Erik Ersson därstädes och tillfölje därav rättegång emellan denne och övriga delägare i samma $\frac{1}{4}$ (köpet återgick). Carls Jan Ersson hade förut, redan 1856 med 400 Rdr till övriga arvingar efter Jan Ersson frånträtt alla arvsanspråk.

1866. Ritning över belägenheten samt värdering av alla åbyggnader vid Kåberget.

Äganderättshandlingar.

1870. Salubrev av Brun Erik Ersson i Kåberget (samt med Bruns hustrus medgivande den 27/4 1870 för Lars Erik Ersson att få skatteköpa den så inköpte $\frac{1}{16}$ i hemmanet) och de fleras förmyndare Bergströms Jan Ersson på Stakheden å några skogsdelar uppå Ludvika Bruks Norra Recognitionsskog vilka tillhört Jan Ersson i Kåberget, men icke voro intagne uti pantningsinstrumentet, varefter Ludvika Bruksägare så panten intagit med detta $\frac{1}{16}$ hemman jämte samma persons godkännande av in-teckningsinstrumentet.

1875. Ägobyte i Kåberget å såväl jord som byggnader emellan Ludvika Bruksägare och nye ägaren till sista $\frac{1}{4}$ i byn, Daniel Ersson – varigenom gränser och området blev bättre, mosslogarna hemflyttade och en dyrbar och onödig utflyttning inom byn undveks.

1894. Gåvobrev till ägaren av Ludvika Bruk, Brukspatron Carl Edvard Roth, på Malingshemmanet N:o 1. Nämligen Kåberget N:o 1. Kullsågen N:o 1. Kybäcksheden N:o 1, liggande inom samma område. Att dessa åter skall vara oskiljaktigt förenade med Ludvika Bruk.

Rättegångar ock kontrakt.

1868. Arrendekontrakt med Lars Erik Ersson i Kåberget om Ludvika Bruksägares hälft i byn.

1870. Arrendekontrakt med Brun Erik Ersson i Kåberget på 1 års tid om hans jordegendom i Kåberget.

1850. Bouppreckning efter Jan Ersson i Kåberget. Dito efter Erik Jansson ibidem

1876. Kvitto å odlingsersättning tilldömd Lar Erik Ersson i Kåberget.

1875 – 1876. Rättegång om odlingsrätten, som ålades Ludvika Bruksägare.

Släktregister.

Göran Göransson Kyller, f. 1685 i Nås, gift 1705,
Hustru: Valborg Persdotter, f. /9 1681 i Flen, Floda,
Barn: Göran, f. 30/7 107 i Långvasselheden
Karin, f. 20/4 1709 i Abborrhöret
Anna, f. 19/10 1722 i Flen
Mats, f. /2 1725 i Kåberget
Maria, f. /6 1727 ibm

Familjen utflyttad till
okänd ort ca 1740.

Lars Larsson, f. 24/11 1735 i Björbo, gift 9/1 1757, död 20/6 1773.

Hustru: Kerstin Larsdotter, f. 9/7 1724 i Söderbärke,

Barn: Lars, f. 28/11 1757 i Kybäcksheden, drunknad 1772 i Floda
Anders, f. 1/8 1760 i Stakheden, död 14/7 1761
Erik, f. 16/12 1862 i Kåberget, död 12/6 1765
Catharina, f. 26y/11 1767 ibm

Anm. Lars Larsson var son till Lars Jonsson och Karin Hansdotter i Björbo.

Torpägaren

Petter Abrahamsson, f. 21/1 1746 i Hällsjön, gift 16/10 1866, död 4/10 1802.

Hustru: Brita Ersdotter, f. 25/10 1737 i Flen, Floda, död 20/2 1805.

Barnlösa.

Anm. Petter Abrahamsson var son till Abraham Mårtensson och Lisa Larsdotter i Skallberget. Brita Ersdotter var dotter till Erik Ersson och Brita Persdotter i Flen.

Torpägaren

Anders Ersson, f. 1774 i Sandviken, gift 1804,

Hustru: Brita Ersdotter, f. 1777 i Sandviken, gift 1894, död 20/2 1805.

Hustru 2; Lisa Jansdotter, f. 26/9 1782 i Sör Västansjö, gift 1805,
Inga barn födda i Kåberget

Anm. Familjen utflyttad till Sandviken omkring 1805.

Erik Erssons.

Torpägaren

Erik Ersson, f. 1768 i Enkullen, gift 1792, drunknad 11/5 1823.

Hustru: Brita Samueldotter, f. 26/7 1771 i Lövsjön, Floda, död 27/1 1855.

Barn: Erik, f. 26/2 1794 i Kåberget, se nedan
Petter, f. 15/11 1796 ibm, död 11/9 1798
Johan, f. 22/7 1799 ibm, se Jan Erssons nedan
Anders, f. 10/10 1802 ibm död 5/10 1805
Stina, f. 11/81 1805 ibm död 12/9 1910
Catrina, f. 14/3 1808 ibm, död 12/9 1810
Brita, f. 21/1 1811 ibm, död 24/1 1817

Anm. Brita Samueldotter var dotter till Samuel Samuelsson och Karin Ersdotter i Lövsjön.

Hemmansägaren

Erik Ersson, f. 26/2 1794 i Kåberget, gift 1815, död 29/7 1872.

Hustru: Maja Görsdotter, f. 4/2 1790 i Råmsbyn, död 11/10 1871.

Barn: Petter, f. 14/11 1816 i Kåberget
Maja Brita, f. 18/8 1818 ibm, gift i Ludvika
Stina, f. 29/1 1820 ibm, gm Lars Göran Larsson i Skallberget
Per Abraham, f. 23/9 1822 ibm, se nedan
Lars Erik, f. 25/5 1825 ibm, se nedan
Karin, f. 13/9 1828 ibm
Herman, f. 22/9 1832 ibm, död 31/1 1938
Erik Olof, f. 12/12 1835 ibm, död 17/1 1838

Anm. Maja Görsdotter var dotter till Göran Mattsson och Brita Larsdotter i Råmsbyn.

Arbetaren

Per Abraham Ersson, f. 28/9 1822 i Kåberget, gift 15/11 1844,

Familjen till
Ludvika den
29/11 1845.

Hustru: Brita Lisa Larsdotter, f. 15/5 1817 i Skallberget.

Barn: Matilda, f. 30/6 1845 i Kåberget

Hemmansägaren

Lars Erik Ersson, f. 15/5 1825 i Kåberget, gift 5/4 1850, död 16/11 1873.

Hustru: Karin Persdotter, f. 25/11 1826 i Flen, Floda, död 11/91 1877.

Barn: Sara Matilda, f. 29/8 1851 i Kåberget, död 11/4 1853
Sara Stina, f. 5/12 1852 i Kåberget, gm Erik Mattsson nedan
Per Johan, f. 11/1 1855 ibm, död 29/1 samma år
Jan Petter, f. 14/4 1857 ibm död 15/8 samma år
Per Johan, f. 16/8 1859 ibm, död 7/10 samma år
Jan Erik, f. 10/2 1861 ibm, bosatt i Lastomberget
Per Abraham, f. 9/9 1862 ibm, gift till Fröjdberget
Carolina Albertina, f. 20/3 1866 ibm, död 23/2 1867
Anna Matilda, f. 12/8 1868 ibm, död 19/6 1869

Anm. Karin Persdotter var dotter till Erik Persson och Anna Ersdotter i Flen.

Hemmansägaren, Pelles

Erik Mattsson, f. 5/5 1855 i Mockfjärd, gift 9/9 1875,
Hustru: Sara Stina Larsdotter, f. 5/12 1852 i Kåberget.

Barn: Erik August, f. 11/5 1875 i Kåberget
Johan Magnus, f. 16/7 1876 ibm
Karl Gustaf, f. 20/11 1878 ibm, död 4/7 1879
Marta Matilda, f. 31/7 1880 ibm, till Amerika
Karl Edvard, f. 15/11 1882 ibm
Emma Kristina, f. 23/7 1885 ibm
Alma Christina, f. 23/7 1885 ibm
Alma Christina, f. 6/8 1888 ibm
Gustaf Fredrik, f. 22/9 1890 ibm
Erik Hjalmar, f. 9/10 1892 i Skallberget
Alfred Ferdinand, f. 20/8 1894 ibm

Familjen utflyttad till
Skallberget 4/2 1892.
Se dito nedan.

Jan Erssons.

Kolaren

Johan Ersson, f. 22/7 1799 i Kåberget, gift 10/11 1821, död 1830.

Hustru: Anna Larsdotter, f. 1784 i Mockfjärd, död 10/7 1867.

Barn: Erik, f. 21/1 1822 i Kåberget, se nedan
Abraham, f. 9/9 1823 ibm
Stina, f. 26/12 1826 ibm, gm Carls Jan Ersson, Stora Tuna

F.d. kolaren, hemmansägaren

Erik Jansson, f. 21/1 1822 i Kåberget, gift 22/6 1851, död 7/10 1856.

Hustru: Anna Andersdotter, f. 17/12 1819 i Morgärde, omgift nedan

Barn: Stina, f. 16/2 1852 i Kåberget, gm Anders Jansson i Kullen
Karin, f. 7/1 1854 ibm, gm Johan Jansson i Morberg
Anna Lisa, f. 25/7 1855 ibm, död 29/5 1856

Anm. Anna Andersdotter var dotter till Anders Ersson och Stina Larsdotter i Morgärde.

Hemmansägaren, Brun

Erik Ersson, f. 25/5 1823 i Kullen, gift 12/12 1857,

Hustru: Anna Andersdotter, f. 17y/12 1819 i Morgärde, gift 1851 och 1857,

Barn: Jan Erik, f. 6/4 1857 i Kåberget, död 14/7 samma år
Anna Lisa, f. 31/5 1859 ibm, gm Skommar Vilhelm Pettersson, Kullen

Anm. Familjen utflyttad till Svedberget år 1881. Hemmanet i Kåberget inhandlat av Daniel Ersson.

Hemmansägaren

Daniel Ersson, f. 22/1 1850 i Råfvåla, gift 25/3 1876,

Hustru: Sara Sophia Andersdotter, f. 26/5 1756 i Hedbyn,

Barn: Augusta Sophia, f. 22/1 1877 i Hyttriset
Karl Erik, f. 25/3 1880 i Kåberget
Hanna Matilda, f. 4/7 1885 ibm
Johan Albert, f. 20/5 1889 ibm
Gustaf Adolf, f. 20/1 1893 ibm
Erik Bernhard, f. 30/4 1896 ibm

Familjen till
Stora Tuna
29/4 1901.

Anm. Sara Sophia Andersdotter var dotter till Anders Olsson och Stina Olsdotter i Hedbyn.

Hemmanet i Kåberget sedermera inköpt av Samuel Jansson, se nedan.

Hemmansägaren

Samuel Jansson, f. 15/5 1847 i Råfvåla, gift 7/2 1870,

Hustru: Stina Andersdotter, f. 31/10 1843 i Ullnäset,

Barn: Anders, f. 9/12 1870 i Ullnäset

Erik, f. 9/4 1870 i Råfvåla

Anm. Familjen inflyttad från Skallberget den 20/11 1904. Återflytt till Skallberget den 26/11 1909. Samuel Jansson var den siste självägande bonden o Kåberget.

Arrendatorer och kolare.

Arrendatorn, Tupp

Karl Erik Eriksson, f. 1774 17847 i Stora Tuna, gift 16/2 1873,

Hustru: Karin Persdotter, f. 24/9 1841 i Kullen,

Barn: Josefina Carolina, f. 16/3 1873 i Kullen, gift Pettersson, Baggarvet, Tuna

Albertina, f. 29/4 1875 ibm, gift Isaksson, Skallberget

Vilhelmina, f. 6/4 1877 ibm

Carl Johan, f. 16/9 1879 ibm

Sophia, f. 10/9 1881 ibm

Carl Albert, f. 28/10 1884 ibm

Augusta, f. 4/3 1997 ibm

Anm. Karin Persdotter var dotter till Petter Andersson och Karin Jansdotter Sandberg på Kullsveden. Familjen inflyttad från Kullen den 7/11 1893. Utflyttad till Eckorrbacken år 1900. Se vidare under Eckorrbacken sid. 6 ovan.

Arrendatorn och kolaren, Ris

Jakob Erik Andersson, f. 7/11 858 i Dalkarberget, gift 23/10 1890,

Hustru: Emma Åhs, f. 24/2 1857 i Norsån,

Barn: Karl Reinhold Limström, f. 18/1 1884 i Norsån (hennes)

Karl Erik Jakobsson, f. 18/4 1892 i Jänsberget

Johanna Charlotta, f. 28/3 1894 i Norhyttan

Beda Christina, f. 11/4 1897 ibm,

Anm. Familjen inflyttad från Norhyttan den 19/8 1907. Utflyttad till Skallberget 1925. Karl Reinhold Limström avled ogift på Tallmogården den 7/1 1963. Beda Christina Jakobsson dog, även hon ogift, den 25/11 1939 på ålderdomshemmet Pärby. Johanna Charlotta Jakobsson, född 1894 i Norhyttan, blev gift med Lassas Arvid Eriksson nedan. Ris Karl Erik Jakobsson, född 1892 i Jänsberget blev gift med Hilma Matilda Eriksson, född 1896 i Östersaxen, se nedan.

Arrendatorn och kolaren, Lassas

Johan *Erik* Andersson, f. 26/11 1870 i Östersaxen, gift 29/7 1893,

Hustru: Matilda *Sophia* Andersson, f. 29/8 1874 i Hyttriset,

Barn: *Erik Arvid*, f. 21/12 1893 i Östersaxen, se nedan

Hilma Matilda, f. 21/3 1896 ibm, gm Karl Erik Jakobsson nedan

Johan Alrik, f. 11/10 1908 ibm, till Torsåker

Anm. Familjen inflyttad från Östersaxen den 28/11 1914 och flyttade tillbaka till Östersaxen den 16/11 1934. Lassas Erik Andersson avled den 4/11 1953 medan hustrun Sofia Andersson dog redan den 25/2 1936.

Arrendatorn och skogarbetaren

Erik *Arvid* Eriksson, f. 21/12 1893 i Östersaxen, gift 12/6 1916,

Hustru: Johanna *Charlotta* Jakobsson, f. 28/3 1894 i Norhyttan,

Barn: Karl Sigfrid, f. 21/4 1912 i Östersaxen, till Östersaxen

Signe Charlotta, f. 21/1 1915 ibm, gift Persson, Farsta

Erik Sigvard, f. 8/4 1918 ibm, till Nyhammar

Olof Emanuel, f. 5/2 1922 ibm, till Södertälje

Ellen Elisabet, f. 11/3 1927 i Idtjärnsbodarna, gift Emilsson, Kopparberg

Lilly Ingegerd, f. 28/3 1927 i Långmyra, gift Andersson, Borlänge

Sally Marianne, f. 13/8 1931 ibm, gm Tage Andersson, Nyhammar

Anm. Familjen inflyttad från Långmyra den 21/9 1933. Utflyttade till Östersaxen på 1950-talet. Lassas eller Kåbergs Arvid Eriksson avled den 5/12 1968 och hans änka Charlotta (Lotta) Eriksson den 6/2 1979. Båda i Östersaxen. Sonen Sigfrid Eriksson var till en början verksam som affärsinnehavare och försäljare i Ludvika. Han flyttade sedermera till hembyn Östersaxen.

Lassas Arvid Eriksson och hans familj var av allt att döma de sista bofasta invånarna i Kåberget. Här blev sedermera endast fritidsbebyggelse.

Lastomberget.

Lastomberget, som består av två gårdar, ligger cirka 2 kilometer nordväst om Malingarna, nära gränsen till Dala Floda och i den nordostligaste delen av Grangärde. Platsen bebyggdes i relativt sen tid, nämligen på 1790-talet. I Ludvika bruksarkiv omnämnes Lastomberget som ett finntorp vilket dock är felaktigt. Den först nybyggare och hans hustru tillhörde gamla bergsmanssläkter från Sandviken och Västansjö.

Den förste nybyggaren i Lastomberget hette **Widik Mattsson**, född 1761 i Sandviken och son till Mats Ersson och Lisa Andersdotter, vilka tillhörde en av de äldsta kända släkterna i hela Sunnansjöområdet och som kan ledas tillbaka till Tord Gudmundsson, född omkring år 1500. Widik Mattssons hustru hette **Stina Persdotter**, född 1762 i Sör Västansjö där hon var dotter till Klack Per Andersson och Karin Andersdotter. Klacksläkten var en gammal och inflytelserik släkt med gamla anor i Västansjö. Familjen bodde till en början i Västansjö, men flyttade omkring år 1793 till Lastomberget.

Widik Mattsson var inblandad i flera tvistigheter med Ludvika Bruk vilka hävdade, att emedan torpet låg på brukets norra recognitionsskog, tillhörde det dem. Han fick dock behålla själva torpet medan bruket lade beslag på den skog som Widik ansåg tillhörde torpet. Han dömdes flera gånger, bland annat för att ha tagit näver, gjort åverkan på skogen och sålt kol till Abäckshyttan. Widik Mattsson avled år 1843 och hans änka Stina Persdotter år 1846.

Ny ägare av torpet blev sonen **Jan Widiksson**, född 1794 i Lastomberget, vilken till yrket angavs vara smed. Han var gift två gånger, första gången med **Stina Lisa Bredenberg**, född 1801 i Norrbärke och med föräldrarna Sven Bredenberg och Brita Lagström inflyttad till Stakheden. Hon avled redan 1832 och året efter gifte Jan Widiksson om sig med Stina Ersdotter, född 1806 i Ornnäset. Han avled 1855 och 1879 flyttade hans änka till Pärby. Inget av barnen blev kvar i Lastomberget.

Den gamla släkten blev dock kvar i Lastomberget på så sätt att Widik Mattsson ägde en måg vid namn **Jan Ersson Granlund**, född 1799 i Norrbärke och sedan år 1823 gift med **Lisa Widiksdotter**, född 1800 i Lastomberget. Familjen var dock inte bosatt i Lastomberget utan slog sig ner i Salån vid gränsen mellan Grangärde och Flod, och som tillhörde den sistnämnda socknen. Deras måg Jan Abraham Larsson bosatte sig dock i Lastomberget.

Jan Abraham Larsson föddes 1829 i Norrbärke och hans står skriven som hemmansägare i Lastomberget. Han gifte sig 1863 med **Johanna Granlund**, född 1837 i Salån. Familjen bodde en kortare tid i Salån innan de den 5/11 1865 flyttade till Lastomberget. Jan Abraham Larsson avled år 1879 och hans änka Johanna Granlund år 1990. Inget av barnen blev kvar på orten.

Den ovan nämnde Jan Erik Granlund ägde ytterligare två döttrar, nämligen **Sophia Granlund**, född 1824 i Salån, och **Carolina Granlund**, född 1843 i Salån, vilka från och med år 1900 står noterade som hemmansägare i Lastomberget. Sophia Granlund avled 1804 och Carolina Granlund 1806.

En hemmansdel kom att bebos av **Jan Erik Larsson**, född 1861 i Kåberget där han var son till Lars Erik Ersson och Karin Persdotter, se under Kåberget sid. 28 ovan. Han gifte sig 1889 med **Cristina Carolina Ramström**, född 1859 i Salån. Hon var dotter till Hedda Granlund, född 1830 i Salån och syster till Sophia och Carolina ovan. Hon var således även ho en ättling till Widik Mattsson.

Jan Erik Larsson står noterad som hemmansägare i Lastomberget, och makarna blev kvar här under resten av livet. Han avled 1941 medan hans hustru gått bort 1939. Av de åtta barnen skall här nämnas *Johan* Adolf Larsson, f. 1901 i Lastomberget, vilken blev bosatt i Nyhammar.

Sonen **Erik Ernfrid Larsson**, född 1899 i Lastomberget blev kav på gården och står skriven som hemmansägare. Han förblev ogift, och år 1970 står han fortfarande skriven på Lastomberget. Ernfrid Larsson avled 1982 och är då boende i Nyhammar.

En hemmandel kom att besittas av **Anders Samuelsson**, född 1871 i Ullnäset men med sina föräldrar Samuel Jansson och Stina Andersdotter inflyttad till Skallberget., se dito nedan. Han gifte sig år 1900 med **Anna Maria Granlund**, född 1871 i Salån. Hon var dotter till den ovan nämnda Carolina Granlund, född 1843 i Salån, och var således även hon en ättling till Widik Mattsson. Anders Samuelsson dog 1929 och hans änka Anna Maria Granlund levde därefter fram till 1943.

Gården ärvdes av sonen **Karl Elis Hjalmar Samuelsson**, född 1908 i Lastomberget. Han gifte sig 1958 med **Majken Karolina Samuelsson**, född 1920 i Ed, Värmland. Elis Samuelsson, vilken står skriven som hemmansägare, avled 1975 och hans änka 1978.

Ernfrid Larsson samt **Elis och Majken Samuelsson** blev de sista bofasta invånarna i Lastomberget. Inressant i sammanhanget är att både Ernfrid och Elis var ättlingar till den förste nybyggaren i Lastomberget Widik Mattsson.

Ny ägare av Ernfrid Larssons fastighet i Lastomberget blev **Bengt Larsson**, född 1939 i Nyhammar och gift med **Ingegerd Jansson**, född 1945 i Långmyra. Han var son till Ernfrid Larssons bror Lastombergs Johan Larsson, bosatt i Nyhammar. De utnyttjar gården som fritidsus.

Här nedan återges en avskrift av registret till Ludvika bruksarkiv, upprättat av brukspatronen Karl Edvard Roth.

Register till Ludvika Bruksarkiv rörande Lastomberget.

Äganderätts handlingar.

Finnhemmanet Lastomberget, 1859 skattlagt till 37/256 mantal, är beläget på Ludvika Bruks Norra Recognitionsskog, varest del anlades senare än de övriga torpen och varifrån det omkring år 1830 bekom i skogsuttag 167 tunnland, ägande därförutan 22 tunnland inägor, varav 2 tunnland åker och 20 lass slog.

Vid delningen av så kallade överloppsmarken uppå Ludvika Bruks Norra Recognitionsskog år 1862 tillerkändes, underligt nog, de självägande finnarna, vilka aldrig hafy ringaste del uti själva skogen, andel ytterligare _____ emot en årlig skatt av _____.

1796. Bouppteckning efter Baron Cedercreutz, upptager inte detta torp.

1807. Delning av Ludvika upptager en åbo härstädes såsom skyldig att betjäna överjägmästare Reuterskiöld.

1859. Skattläggning och skattlägningsinstrument över 56/256 hemman Lastomberget.

Rättegångar och kontrakt.

1787. Rättegång med Widik Mattsson om åverkan å näver.

1803. Förstag till Lanbokontrakt med Widik Mattsson, avslogs. Men hade detta kontrakt kommit till stånd hade Bruksägarna aldrig, förlorat detta dem med rätta tillhöge torp.

1805. Förklaring till Kungliga Bergscollegium i ett annat mål om åveranmål med Widik Mattsson.

1815 – 1816. Kungliga Maj:t:s utslag med faställelse av de Widik Mattsson ådömde böter.

1819- Landshövdingens Ämbetets utslag emellan Widik Mattsson och Ludvika Bruksägare. Anm. Widik Mattssons hustru Stina Persdotter begärde /endast orubbad besittning för sig och sina barn/ skattläggning å Lastomberget till 1 ½ hemman samt förbud på skogen till 1/2 mil på alla sidor omkring Lastomberget och 50 Rdr vite för varje träd Bruket ägde.

1825. Kommerscollegie och Bergscollegie utslag om skogsdelning å Lastomberget.

1815. Syn å Widik Mattssons då gjorde åverkan å Norra Skogen. Bevis att Widik Mattsson sålt kol till Abäckshyttan.

1798. Kontrakt med Widik Mattsson.

1811 – 1815. Rättegång med Widik Mattsson om hans skuld jämte därom träffad förlikning.

1811. Häradsrättens förordnande om likvidation med anledning av ovanstående rättegång. Anm. Ärendena 1798 till 1811 först 1866 påträffade uti efterföljande rättegångshandlingar.

Släktregister. Lastomberget.

Torpägaren

Widik Mattsson, f. 18/10 1761 i Sandviken, gift ca 1782, död 30/3 1843.

Hustru: Stina Persdotter, f. 21/2 1762 i Sör Västansjö, död 23/12 1846.

Barn: Anders, f. 22/3 1784 i Sör Västansjö
Catharina, f. 9/8 1786 ibm, till Romfartuna
Petter, f. 5/3 1789 ibm död 1809
Erik, f. 25/2 1792 ibm, död 1815
Johan, f. 25/12 1794 i Lastomberget, se nedan
Christina, f. 12/7 1797 ibm till Dala Floda 1816
Lisa, f. 6/6 1800 ibm, gift till Flen, se Granlunds nedan
Widik, f. 21/5 1893 ibm, se nedan, gift till Säfsnäs

Torpägaren och smeden

Jan Widiksson, f. 2

5/12 1794 i Lastomberget, gift 1823 och 14/4 1833, död 14/2 1855.

Hustru: Stina Lisa Bredenberg, f. 27/9 1801 i Norrbärke, gift 1823, död 17/4 1832.

Hustru 2; Stina Ersdotter, f. 1806 i Ornäset, gift 1833, till Pärby 6/7 1879.

Barn: Johanna, f. 24/6 1823 i Garpenberg
Stina Lisa, f. 15/10 1826 i Lastomberget, gm Per Persson nedan
Maja Lisa, f. 21/3 1830 ibm till Ludvika

2: giftet: Per Johan, f. 30/10 1833 ibm
Anders Gustaf, f. 18/9 1836 ibm,
Carl Erik, f. 21/9 1840 ibm

Anm. Stina Lisa Bredenberg var dotter till Sven Bredenberg, inflyttad till Stakheden.

Per Persson, f. 20/11 1820 i Malung, gift 1844, Familjen utflyttad

Hustru: Stina Lisa Jansdotter, f. 15/10 1826 i Lastomberget, omkring 1850

Barn: Anna, f. 18/9/12 1844 i Lastomberget'
Johanna Maria, f. 4/11 1847 ibm

Granlunds. Salån.

Torpägaren

Jan Ersson Granlund, f. 9/9 1799 i Norrbärke, gift 5/4 1823, död 26/12 1843.

Hustru: Lisa Widiksdotter, f. 6/6 1800 i Lastomberget, död 13/10 1862.

Barn: Sophia, f. 1/3 1824 i Salån, se nedan
Jan Erik, f. 25/4 1826 ibm
Karl Gustaf, f. 30/9 1828 ibm
Hedda, f. 31/5 1830 ibm, se nedan
Stina Lisa, f. 29/12 1832 ibm
Lars Gustaf, f. 11/8 1835 ibm, till Kvarngärde i Grangärde
Johanna, f. 17/6 1837 ibm, gm Jan Abraham Larsson nedan
Anna Maja, f. 11/8 1840 ibm, gift Wahlbäck, Näsby i Västmanland
Carolina, f. 16/2 1853 ibm, se nedan

Hedda Granlund, f. 31/5 1830 i Salån, död 13/6 1907 i Lastomberget.

Barn: Christina Carolina, f. 7/8 1859 i Salån, gm Jan Erik Larsson nedan

Lastomberget.

Hemmansägaren

Jan Abraham Larsson, f. 9/1 1829 i Norrbärke, gift 9/1 1863. Död 6/7 1879.

Hustru: Johanna Granlund, f. 17/6 1837 i Salån, Dala Floda, död ¼ 1900.

Barn: Karl Erik, f. 7// 1864 i Norrbärke

Anders Gustaf, f. 12/1 1870 i Lastomberget, död 19/5 1900

Johanna Maria, f. 25/12 1872 ibm, död 21/12 1903'

Ida Augusta, f. 5/3 1876 ibm

Anna Albertina, f. 24/4 1879 ibm död 28/3 samma år

Anm. Familjen inflyttad från Salån den 8/1 1865. Johanna Granlund var dotter till Jan Ersson Granlund och Lisa Widiksdotter, se Granlunds nedan. Hemmanet kom att brukas av Johanna Granlunds systrar:

Hemmansägarna

Sophia Granlund, f. 1/3 1824 i Salån, Dala Floda, död 12/4 1904-

Carolina Granlund, f. 16/2 1843 ibm, död 5/12 1900.

Carolina dotter: Anna Maria Granlund, f. 14/2 1871 i Salån, se nedan

Hemmansägaren

Anders Samuelsson, f. 9/2 1871 i Ullnäset, gift 19/5 1900, död 14/3 1929.

Hustru: Anna Maria Granlund, f. 14/2 1871 i Flen, död 4/8 1943.

Barn: Elin Karolina, f. 7/12 1899 i Lastomberget, död ogift 6/11 1975

Karl Elis Hjalmar, f. 10/4 1908 ibm se nedan

Anm. Anders Samuelsson var son till Samuel Jansson och Stina Andersdotter, inflyttade till Skallberget.

Hemmansägaren

Elis Samuelsson, f. 10/4 1908 i Lastomberget, gift 6/9 1958, död 2/1 1975.

Hustru: Majken Karolina Samuelsson, f. 21/11 1920 i Ed, Värmland, död 8/1 1978.

Barnlösa.

Hemmansägaren

Jan Erik Larsson, f. 10/2 1861 i Kåberget, gift 23/2 1889, död 11/11 1941.

Hustru: Christina Carolina Ramström, f. 7// 1859 i Salån, död 16/9 1939.

Barn: Elsa Vilhelmina Jansson, f. 1/12 1882 i Salån (hennes)

Sanna Kristina, f. 21/5 1889 i Lastomberget, gift Jansson. Landforsen

Augusta Malvina, f. 29/7 1890 ibm, död ogift 10/3 1969

Anna Sophia, f. 31/7 1892 ibm, död ogift i Ludvika 14/6 1974

Lars Erik, f. 16/7 1894 ibm, död ogift 8/3 1966

Hilma Elvira, f. 13/4 1897 ibm, död ogift i Göteborg 13/7 1920

Erik Ernfrid, f. 18/5 1899 ibm se nedan

Johan Adolf, f. 23/6 1901 ibm, till Nyhammar

Hemmansägaren

Ernfrid Larsson, f. 18/5 1899 i Lastomberget, död 12/7 1982 i Nyhammar.

Ogift och barnlös

Skallberget.

Huvuddelen av byn ligger i en sydvästsluttning cirka en kilometer norr om sjön Malingarna och med en milsvid utsikt mor sydväst. På den topografiska kartan från 1972 finns 12 hustecken markerade, varav tre ligger nere vid sjön. Byns namn kan härledas till sjön Skallen ett stycke norr om Skallberget. En gissning har varit att namnet skulle ha att göra med sjöns form, men som alltid när det gäller gamla sjönamn är det vanskligt att ange vad det egentligen betyder. Skallberget ligger mycket nära gränsen till Dala Floda då den passerar genom sjön. Skallberget fåbodas strax norr om Skallen ligger således inom Floda socken.

Den förste nybyggaren i Skallberget hette **Erik Larsson**, född år 1700 i Enkullen där han var son till Lars Johansson Busk och Margareta Eriksdotter. Han gifte sig år 1722 med **Marit Thomasdatter**, född 1688 i Brynberget och dotter till en av de första nybyggarna där, finnen Thomas Göransson och dennes hustru Marit Hindriksdotter. Familjen synes ha slagit sig ner i Skallberget omkring 1725. År 1759 gjordes en uppskattning av Erik Larssons odlingar och byggnader. Han avled år 1760 och hustrun Marit Thomasdatter dog år 1759.

Sonen **Mats Eriksson**, född 1725 i Skallberget, blev bosatt på torpet och han gifte sig år 1750 med **Barbro Olsdotter**, född 1713 i Långmyra, dotter till Bondas Olof Mattson och Karin Eriksdotter vid Stor Olles. Mats Eriksson avled redan år 1756, och hans änka flyttade till hembyn Långmyra. Inget av barnen blev kvar i Skallberget.

Torpet förvärvades av en svåger till Erik Larsson vid namn **Abraham Mårtensson**, född 1714 i Enkullen, son till Mårten Abrahamsson och Elisabet Johansdotter. Han gifte sig år 1742 med **Lisa Larsdotter**, född 1705 i Enkullen och syster till Erik Larsson ovan. Familjen bodde i Nissbo fram till år 1762 då de flyttade till Skallberget. Abraham Mårtensson avled år 1787 och Lisa Larsdotter levde därefter som änka fram till sin död år 1795. Sonen Petter Abrahamsson bosatte sig i Kåberget.

Ny ägare av gården blev sonen **Jan Abrahamsson**, född 1745 i Hällsjön. Han var gift två gånger, första gången med **Margareta Ersdotter**, född 1742 i Klenshyttan och dotter till Erik Larsson och Karin Ersdotter. Hon avled 1778 och år 1782 gifte han om sig med **Karin Ersdotter**, född 10/8 1745 i Flen, dotter till Erik Ersson och Brita Persdotter. Hon var änka efter Samuel Samuelsson i Lövsjön, vilken avlidit 1781, Bland barnen från detta tidigare äktenskap märks dotter Brita Samuelsdotter, född 1771 i Lövsjön, vilken blev gift med Erik Ersson i Kåberget, se sid. 28 ovan. Jan Abrahamsson avled år 1814 och hans hustru Karin Ersdotter dog år 1782. Från Jan Abrahamssons första gifte med Margareta Ersdotter märks Stina Jansdotter, född 1778 i Skallberget som gifte sig med Stak Olof Olsson på Stakheden. Från giftet med Karin Ersdotter fanns tvenne mågar, Olof Göransson och Lars Göransson, varigenom byn kom att innehålla två gårdar.

Olof Göranssons.

Mågen **Olof Göransson** föddes 1782 i Rämby, där han var son till Göran Mattsson och Brita Larsdotter. Dessa ägde även sonen Lars Göransson, född 1780, samt dottern Maria Görnsdotter, född 1790, som blev gift med Erik Ersson i Kåberget, Beträffande deras anknytning till "Rämskungen" Göran Olsson, se sid. 23 ovan. Olof Göransson gifte sig år 1807 med **Lisa Jansdotter**, född 1784 i Skallberget. Han avled år 1848 varefter hans Lisa Jansdotter levde som änka fram till sin död 1857. Dotter Lisa Olsdotter född 1810, gifte sig med Mäl Per Persson, se dito.

Olof Göranssons måg **Mats Mattsson**, född 1804 i Gagnef, tog över en del av svärfaderns hemman och står skriven som hemmansägare. Han gifte sig 1828 med **Karin Olsdotter**, född 1807 i Skallberget. Han blev kvar i byn under resten av sitt liv och slutade sina dagar år 1868. Sonen Johan Mattsson, född 1839 i Skallberget står under en kortare tid skriven som ägare av hemmanet men försvann härifrån omkring 1870. Modern Karin Olsdotter står därefter noterad som ägare av gården fram till sin död 1892. Dottern Anna Lisa Mattsdotter, född 1843 i Skallberget, gifte sig med Per Olof Ersson i Kybäcksheden. Inget av barnen blev kvar i Skallberget, och av allt att döma förvärvades hemmanet av Pelles Erik Mattson år 1892.

Pelles **Erik Mattsson** föddes 1843 i Mockfjärd och han var sedan 1875 gift med **Sara Stina Larsdotter**, född 1842 i Kåberget, dotter till Lars Erik Larsson och Karin Persdotter. Familjen hade varit bosatt i Kåberget fram till 1892, (jämför sid. 29) Egendomen synes senare ha gått förlorad eftersom Erik Mattsson från år 1900 står skriven som landbonde och arbetsledare. Familjen blev kvar i Skallberget fram till år 1906 då flytten gick till Söderbärke. Gården förvärvades sannolikt av **Per Abraham Larsson Lundgren**, född 1852 i Skallberget vilken avyttrat sitt tidigare hemman i Skallberget till Carl Johan Grufman. Se vidare under Lars Göranssons och Lundgrens nedan.

Mäl Per Perssons.

En tredje gård anlades omkring år 1840 av Olof Göranssons måg, **Mäl Per Persson**, född 1812 i Flen där han var son till Mäl Per Ersson och Maria Ersdotter. Han gifte sig år 1836 med **Lisa Olsdotter**, född 1810 i Skallberget. . Per Persson, vilken till en början står skriven som nybyggare och senare som hemmansägare, avled år 1866. Lisa Olsdotter levde därefter som änka fram till sin död 1878. Dottern **Stina Persdotter**, född 1837 i Flen, gifte sig med **Erik Andersson**, född 1837 i Ludvika, bodde en kortare tid i Skallberget innan de omkring år 1878 flyttade till Ludvika.

Sonen **Mäl Abraham Persson**, född 1842 i Skallberget, blev för en tid bosatt i hembyn där han står noterad som hemmansägare. Han var gift två gånger, första gången år 1872 med **Stina Andersdotter**, född 1823 i Hoberget, och änka efter Per Larsson i Skallberget, vilken avlidit 1868, se nedan. År 1874 gifte Abraham Persson om sig med **Christina Ersdotter**, född 1852 Floda. Familjen emigrerade till Amerika den 3/3 1879.

Ytterligare en son till Mäl Per Persson, nämligen **Mäl Johan Persson**, född 1838 i Flen står en tid noterad som hemmansägare i Skallberget. Han gifte sig år 1865 med **Stina Ersdotter**, född 1839 i Skallberget var dotter till Erik Mattsson och Stina Larsdotter. Familjen blev kvar här fram till den 22/7 1884 då de flyttade till Silvberg. Ny ägare till egendomen blev en släkting till Johan Persson, nämligen Samuel Jansson,

Samuels.

Samuel Jansson födde 1847 i Norra Råfvåla där han var son till Finn Jan Jansson och Anna Persdotter, Den sistnämnda var i sin tur dotter Mäl Per Ersson och Maria Ersdotter i Flen och således syster till Mäl Per Persson ovan. Samuels Jansson gifte sig 1870 med **Stina Andersdotter**, född 1843 i Ullnäset, dotter till Anders Jönsson och Sara Olsdotter. Familjen bodde i Norra Råfvåla fram till den 1/11 1884 då flytten gick till Skallberget där de sedan blev kvar under resten av livet. Stina Andersdotter avled 1908 och Samuel Jansson 1922. Sonen Anders Samuelsson, född 1870 i Råfvåla, blev bosatt i Lastomberget, se sid.36 ovan.

Sonen **Erik Samuelsson**, född 1878 i Räfvåla, blev bosatt i Skallberget där han står skriven som skogarbetare, Han gifte sig 1910 med **Astrid Maria Pettersson**, född 1888 i Skattlösberget. Hon avled 1927 och han gifte om sig 1929 med **Hulda Kristna Jansson**, född 1878 i Grangärde. Han dog 1937 och hans senare hustru flyttade från orten. Hon avled 1964 i Flen, Floda.

Lars Göranssons.

Den ovan nämnde Jan Abrahamsson (sid.37 ovan) hade även mågen **Lars Göransson**, född 1780 i Råmsbyn och bror till Olof Göransson. De två bröderna gifte sig på samma datum., nämligen den 23/10 1907. Lars Göransson kom att grundlägga ytterligare en gård igenom en delning av svärfaderns hemman. Hans hustru hette **Anna Jansdotter** och hon föddes 1786 i Skallberget. Lars Göransson, vilken står noterad som torpägare, avledd 1847 och Anna Jansdotter levde därefter som änka fram till sin död 1878. Sonen Petter Larsson, född 1815, anlade ett nybygge i Skallberget, se nedan

Sonen Lars Göran Larsson, född 1823 i Skallberget blev kvar på fädernehemmanet. Han står skriven som hemmansägare och gifte sig år 1848 med **Stina Ersdotter**, född 1820 i Kåberget där hon var dotter till Erik Ersson och Maja Görsdotter. Den sistnämnda var syster till Lars Görsson ovan, och makarna var således kusiner. Kusingifte var vid denna tidpunkt förbjudet, och kunde endast beviljas efter dispens från konsistoriet. Lars Göran Larsson avled 1891 och hans änka Stina Ersdotter år 1898. Sonen Per Abraham Larsson, född 1852, tog namnet Lundgren och blev bosatt i Skallberget, se Lundgrens nedan.

Hökens.

Mågen **Hök Petter Jansson** föddes 1855 i Kullen där han var son till Hök Jan Petter Jansson och Stina Persdotter. Han gifte sig år 1880 med **Christina Matilda Larsdotter**, född 1857 i Skallberget. Familjen bodde under en kortare tid i Kullen innan de år 1881 flyttade till Skallberget där Petter Jansson står skriven som hemmansägare. Christina Matilda Larsdotter avled 1941 och Hök Jan Petter Jansson levde sedan som änklings fram till sin död 1948.

Lundgrens.

En son till Lars Göran Larsson och Stina Ersdotter vid namn **Per Abraham Larsson**, född 1852 i Skallberget, antog namnet **Lundgren** och blev bosatt i hembyn. Han gifte sig år 1879 med **Johanna Sophia Mattsdotter**, född 1854 i Stora Tuna. Han står skriven som hemmansägare, men sålde sedermera gården till Carl Johan Grufman, se dito nedan. Hustrun Johanna Sophia Mattsson avled år 1926, varefter Per Abraham Lundgren flyttade till ålderdomshemmet Pärilby, där han avled år 1935.

Sonen **Karl Emil Lundgren**, född 1895 i Skallberget, blev för en tid boende i hembyn, där han står noterad som jordarbetare. Han gifte sig år 1923 med småskollärarinnan **Anna Nyman**, född 1892 i Gärdsveden och dotter till skogvaktaren. Familjen blev kvar i Skallberget fram till den 16/11 1928 då de flyttade till Järphöjden. Anna Nyman avled 1953 och Karl Emil Lundgren 1968, båda då boende i Grängesberg.

Petter Larssons.

En son till Lars Göransson och Anna Jansdotter vid namn **Petter Larsson**, född 1815 i Råmsbyn, anlade på 1840-talet ett nybygge i Skallberget, sannolikt på en utbrytning från faderns egendom. Petter Larsson står sen are skriven som hemmansägare. Han var gift två gånger. Första gången med **Anna Jansdotter**, född 1812 i Flen, Floda.

Hon var dotter till Johan Jansson och Christina Persdotter i Flen. Johan Jansson, född 1772 i Flen var i sin tur son till Jan Jansson, född 1740 i Flen, gift med Elisabet Abrahamsdotter född 1748 i Hällsjön. Hon var i sin tur dotter till Abraham Mårtensson i Skallberget, se sid. 43 ovan. Petter Larsson och Anna Jansdotter var således avlägset släkt med varandra. Petter Larssons andra hustru **Stina Andersdotter** var dotter till Anders Andersson och Karin Jansdotter i Hoberget. *Petter Larsson avled år 1868.* Efter makens död gifte hon om sig med Mäl Abraham Persson, vilka senare utvandrade till Amerika, se sid. 38 ovan.

Inget av Petter Larssons sammanlagt tio barn blev kvar i Skallberget. Det är inte helt klart vem som blev ny ägare av hemmanet, men en del talar för att det var Isak Olsson, vilken med sin familj flyttade till Skallberget den 9/11 1876.

Isakssons.

Isak Olsson föddes 1831 i Norra Rönnäset där han var son till Fihir Olof Olsson och Karin Persdotter. Han var verksam som skogvaktare och sedan 1857 gift med **Maja Andersdotter**, född 1832 i Grytånge, dotter till Anders Christophersson och Lisa Andersdotter. Familjen bodde under många år i Bornholm innan de flyttade till Skallberget den 9/11 1876. Här blev de sedan kvar under resten av livet. Maja Andersdotter avled år 1893 och Isak Olsson levde därefter som änklings fram till sin död år 1901.

Sonen **Isak Adolf Isaksson**, född 1870 i Bornholm, blev bosatt i Skallberget där han står skriven som hemmansägare. Han gifte sig år 1900 med **Albertina Carlsson**, född 1875 i Kullen där hon var dotter till Tupp Carl Erik Ersson och Karin Persdotter. Isak Adolf Isaksson avled år 1936 och Albertina Carlsson levde sedan som änka fram till sin död år 1964. Sonen Albert Isaksson, född år 1906 i Skallberget blev bosatt i Kybäcksheden, se sid. 22 ovan.

Sonen **Adolf Isaksson**, född 1904 i Skallberget, bodde till en början i hembyn men flyttade 1937 till banvaktstugan i Bornholm. Han gifte sig 1932 med **Astrid Ingeborg Fredriksson**, född 1908 i Västansjö. År 1939 återvände de till Skallberget. Makarna skildes 1944 och Adolf Isaksson flyttade senare till Rönnäset, där han står skriven 1970. År 1980 står han noterad på Tallhedsvägen i Nyhammar, där han avled 1984. Astrid Petterson blev omgift Persson i Orsa, där hon dog år 2000. En bror till Adolf Isaksson vid namn **Verner Isaksson** var ogift och bosatt i Skallberget. Även han kom senare till Tallhedsvägen och han avled år 1986.

Grufmans.

Karl Johan Johansson Grufman föddes 1875 på Stakheden där han var son till Mäl Jan Erik Ersson och Stina Persdotter. Han gifte sig år 1897 med **Anna Karlsson**, född 1879 i Gåsholmen, Dala Floda. Hennes föräldrar var Sars Karl Olsson och Karin Persdotter. Karl Johan Grufmans far, Mäl Jan Erik Ersson född 1850 i Flen, tillhörde den gamla Mälsläkten i Flen. Hans far hette i sin tur Mäl Erik Persson, född 1816 i Flen och som var bror till den ovan nämnde Mäl Per Persson, född 1812 och som slog sig ner i Skallberget. Se sid. 38 ovan.

Som redan omnämnts sålde Per Abraham Lundgren sin gård i Skallberget till Karl Johan Grufman, vilken ägde ytterligare en gård i Skallberget. Denna gård hade redan år 1879 hade förvärvats av **Anders Persson Grufman** född, 1845 i Stakheden och bror till Karl Johan Grufmans mor Stina Persdotter. Gården hade sannolikt tidigare tillhört Mäl Per Persson, vilkens änka Lisa Olsdotter avlidit år 1878. Anders Persson Grufman var ogift, men som hushållerska tjänstgjorde hans syster **Sara Stina Persdotter**, född 1850 i Stakheden och änka efter Mäl Jan Erik Ersson. Denne var aldrig bosatt i Skallberget och försvann från Stakheden redan 1899. I husförhörslängden anmärks att han "rymt". Anders Persson Grufman avled år 1922 och Sara Stina Persdotter år 1929. Karl Johan Grufman synes till en början ha bott vid Lundgrens, men flyttade troligen till Grufmans efter sin morbrors död 1922.

Karl Johan Grufman var en i bygden välkänd person, och han gick allmänt under namnet "Skallbergskungen". Han fungerade ofta som ett slags ombud för byn och anlätades ofta av grannarna när det rörde sig om ärenden och kontakter med olika myndigheter. Karl Johan Grufman avled år 1956 medan hustrun Anna Karlsson gått bort 1947. Dottern Anna Cecilia Grufman, född 1905, blev gift med Rickard Sjöberg i Ludvika. Hon avled år 2002.

Mälsläkten.

Släkten härstammade från den högt belägna finnbyn Flen i Floda socken, nära gränsen till Grangärde. Jag har tagit med släkten eftersom den har många anknytningar till Skallberget. Släkten har anknytning till **Thomas Michelsson Finne** vilken sannolikt var den förste nybyggaren i Flen. Denne sålde senare torpet till adelsmannen Cornelius Jönsson Svinhufvud. Följande släktlinje gäller: Tomas Michelsson, f. ca 1600 – sonen Erik Thomasson i Flen, f. ca 1625 – sonen Thomas Eriksson i Flen f. ca 1650 - sonen Erik Tomasson i Flen – f. 1679 – Sonen Erik Eriksson i Flen, f. 1710.

Erik Eriksson, född 1610 i Flen, gifte sig 1732 med **Brita Persdotter**, född 1705 i Gåsholmen. De fick bl.a. dottern Brita Ersdotter vilken gifte sig med Per Abrahamsson i Skallberget och som flyttade till Kåberget, se sid. 27 ovan. Dottern Karin Eriksdotter, född 1745 i Flen blev först gift med Samuel Samuelsson i Lövsjön och efter dennes död omgift med Jan Abrahamsson i Skallberget, se sid. 37 ovan.

Sonen **Erik Eriksson**, f. 1733 i Flen, gifte sig år 1770 med **Maria Persdotter** född 1749 i Flen och dotter till Per Danielsson, född 1712 i Flen. Denne var i sin tur son till Daniel Jönsson, född 1687 i Flen vilken åter var son till Jöns Corneliusson, född 1655 i Flen. Han var slutligen son till den ovan omtalade adelsmannen Cornelis Jönsson Svinhuvud, född 1599 i Främby vid Falun.

Erik Eriksson och Maria Persdotter fick mågen **Mäl Per Ersson**, född 1775 i Nissbo vid Ludvika. Denne var gift två gånger, första gången med Anna Olsdotter, född 1766 i Råms Örnäs. Hon avled redan 1801 och år 1803 flyttade han från Nissbo till Flen där han år 1804 gifte om sig med **Maria Ersdotter**, född 1781 i Flen. Man kan här redovisa flera anknytningar till Skallberget. Dottern Anna Persdotter, född 1806 i Flen, gifte sig med Jan Jansson i Råfvåla, se Samuels sid. 38 ovan. Sonen Mäl Per Persson, född 1812 i Flen, blev bosatt i Skallberget, se sid. 38 ovan.

Sonen **Mäl Erik Persson** föddes 1816 i Flen och han gifte sig 1850 med **Karin Persdotter**, född 1818 i Kullen, dotter till Ickorr Per Olsson och Anna Mattsdotter. Deras son Mäl Jan Erik Ersson, född 1850 i Flen, blev gift med Sara Stina Persdotter Stakheden, föräldrar till Carl Johan Grufman i Skallberget, se sid. 40 ovan.

Skolan.

Redan på 1880-talet bedrevs skolundervisning i Skallberget, då i en tillbyggnad till Hök Petter Janssons gård. Omkring år 1900 uppfördes ett skolhus med naturskönt läge på näset mellan Lilla och Stora Malingen. Det kom, utöver Skallberget, att betjäna Bornholm, Kåberget, Lastomberget och Kybäcksheden. Som mest fanns här tiotalet skolpliktiga barn. Den första läraren här hette Ellen Åhlin som tillträdde år 1882. Den sista läraren i Skallberget hette Greta Westman och hon slutade år 1928. Skolhuset såldes 1935 till August Persson i Rifallet, vilken i sin tur sålde till disponenten Anton Ohlson i Nyhammar 1937. Dennes ättlingar utnyttjar ännu huset som fritidshus.

Järnvägsstationen.

I samband med att järnvägen Ludvika – Björbo byggdes under åren 1901 till 1903 uppfördes även ett stationshus på östra sidan av Malingarna, vilket togs i bruk samma år som järnvägen invigdes, d.v.s. 1904. Stationen var avsedd att utöver Skallberget betjäna övriga byar och gårdar inom området. Under många år stannade samtliga tåg vid Skallbergets station, medan den under senare år att fungera som anhalt, varvid passagerare som ville följa med tåget själva fick ställa om en semafor för att stoppa tåget. Man hade nu även övergått från att använda ångloksdrivna tågsätt till att begagna sig av rälsbussar. Passagerartrafiken på järnvägen upphörde 1963, och stationshuset fungerar numera som fritidsbostad.

Kraftstationen.

I Skallberget fanns det även en liten kraftstation, belägen invid Skalltjärnsbäcken där man kunde utnyttja några meters fallhöjd. Kraftstationen innehöll en vattenturbin med generator, och den försåg hela byn med elström. Jag har personliga minnen av denna kraftstation efter som min far, vilken var elinstallatör, hade till uppgift att åtgärda fel som uppstod. Jag fick ibland som pojke under 1940-talet följa med till Skallberget, varvid vi tog tåget från Nyhammar till Skallberget. Om jag inte minns fel var det någon från familjen Hök i Skallberget som skötte om anläggningen. Vid ett besök i byn många år senare kunde jag konstatera att kraftstationen var riven och att endast några grundstenar återstod.

Sammanfattning.

Till skillnad från övriga byar och gårdar inom området tycks Skallberget ha varit bebott av självägande bönder. Man har således inte, såsom i så många andra byar, tvingats att vara landbönder under Ludvika bruk. Arrendekontrakten innehöll nästan aldrig några förmåner utan endast skyldigheter gentemot bruket. Jag återger här nedan ett utdrag ur registret rörande Skallberget i Ludvika Bruks arkiv, upprättat av brukspatronen Roth.

Register över Ludvika bruksarkiv rörande Skallberget.

Finnhemmanet Skallberget 1859 skattlagt till 43/128 mantal, är beläget på Ludvika Bruks Norra Recognitionsskog, varifrån det omkring år 1830 i skogsanslag bekom 200 tunnland skog och 130 tunnland betesmark och dessutom består av 14 tunnland inägor (6 tunnland åker och 8 tunnland slog).

Vid delningen av s.k. överloppsmarken på Ludvika Bruks Norra Recognitionsskog året 1862 tillerkändes underligt nog de s.k. självägande finnarna, vilka aldrig haft ringaste del uti själva skogen, andel uti nämnda överloppsmark, då Skallberget på dess del bekom (ej angivet) tunnland skog ytterligare emot en årlig skatt (ej angivet).

1799. Uppskattning av Erik Larssons odlingar och byggnader.

1796. Bouppteckningen efter Baron Cedercreutz upptager hela torpet såsom inlöst.

1847. Delning av Ludvika anslog detta torp åt Reuterskiöld.

1859. Skattläggning av hemmanet efter 43/128 mantal Skallberget.

1862. Kungliga Kommerscollegie utslag med fasställelse på skattläggningen av hemmanet N:o 1 Skallberget om 21/128 mantal, Mål Per Perssons andel, samt 22/128 mantal Per Larssons och Lars Göran Larssons del.

Rättegångar och kontrakt.

1857. Syn å skogselds skada uppå Per Larssons skog i Skallberget, utkommen på Ludvika Bruks Norra Skog.

Släktregister. Skallberget.

Nybyggaren

Erik Larsson, f. 14/12 1700 i Enkullen, gift 8/7 1722, död 19/1 1760.

Hustru: Marit Thomasdotter, f. 23/1 1688 i Brynberget, död 20/2 1754.

Barn: Mats, f. 17/2 1725 i Brynberget, se nedan

Elisabet, f. f. 10/4 1730 i Skallberget

Anm. Erik Larsson vart son till Lars Johansson Busk och Margareta Eriksdotter. Marit Thomasdotter var dotter till Thomas Göransson och Marit Hindriksdotter, nybyggare i Brynberget.

Torpägaren

Mats Eriksson, f. 17/2 1725 i Brynberget, gift 15/4 1750, död 10/12 1756.

Hustru: Barbro Olsdotter, f. 21/9 1713 i Långmyra, utflyttad omkring 1760

Barn: Erik, f. 9/1 1751 i Skallberget, död 15/11 samma år

Karin, f. 14/10 1752 ibm, död 10/12 samma år

Elisabet, f. 9/12 1753 ibm

Kerstin, f. 8/1 1755 ibm

Anna, f. 11/6 1757 ibm, död 2/5 1758

Anm. Barbro Olsdotter var dotter till Bondas Olof Mattsson och Karin Eriksdotter i Långmyra, den sistnämnda av finnsläkt.

Torpägaren

Abraham Mårtensson, f. 29/3 1714 i Enkullen, gift 17/10 1742, död 28/11 1787.

Hustru: Lisa Larsdotter, f. 4/2 1705 i Enkullen, död 11/12 1745.

Barn: Petter, f. 21/1 1746 i Nissbo, till Kåberget 1746

Johan, f. 4/10 1745 i Hellsjön, se nedan

Lisa, f. 11/12 1748 ibm, gm Jan Jansson i Flen, Floda

Anm. Abraham Mårtensson var son till Mårten Abrahamsson och Elisabet Johansdotter. Lisa Larsdotter var dotter till Lars Johansson Busk och syster till Erik Larsson ovan. Familjen var inflyttad till Skallberget 1762.

Torpägaren

Johan Abrahamsson, f. 4/10 1742 i Hellsjön, gift ca 1770 1782, död 20/10 1814.

Hustru: Margareta Eredotter, f. 20/8 1742 i Klenshyttan, död 20/8 1778.

Hustru 2: Karin Ersdotter, f. 10/8 1745 i Flen, gift 28/10 1770, och 1782, död 7/1 1814.

Barn: Carin, f. 4/10 1770 i Skallberget, död 1773

Maria, f. 10/3 1772 ibm, gm Stak Olof Olsson, Stakheden

Petter, f. 26/8 1774 ibm, se nedan

Stina, f. 23/3 1776 ibm, gift till Råmen

Styvbarn: Brita Samuelsdotter, f. 26/7 1771 i Lövsjön, gm Erik Ersson, Kåberget

Catharina, f. 23/10 1774 ibm, gm Per Jansson i Källbäcken

Erik, f. 27/4 1779 ibm, till Stensbo

Gemens. Lisa, f. 17/1 1784 i Skallbergget, gm Olof Göransson nedan

Anna, f. 13/2 1786 ibm, gm Lars Göransson nedan

Anm. Margareta Ersdotter var dotter till Erik Larsson och Karin Ersdotter i Klenshyttan. Karin Ersdotter var dotter till Erik Ersson och Brita Persdotter i Lövsjön och änka efter Samuel Samuelsson i Flen, vilken avlidit 1781.

Olof Göranssons.

Torpägaren

Olof Göransson, f. 19/2 1782 i Råmsbyn, gift 23/10 1807, död 21/5 1849.

Hustru: Lisa Jansdotter, f. 17/1 1784 i Skallberget, död 6/7 1857.

Barn: Catharina, f. 25/11 1807 i Skallberget, gm, Mats Mattsson, se nedan

Lisa, f. 3/10 1810 ibm, se Mål Per Perssons nedan

Anm. Olof Göransson var son till Göran Mattsson och Brita Larsdotter i Råmsbyn.

Hemmansägaren

Mats Mattsson, f. 29/7 1804 i Gagnef, gift 1828, död 30/3 1868.

Hustru: Karin Olsdotter, f. 25/11 1807 i Skallberget, död 19/2 1892.

Barn: Stina, f. 8/2 1831 i Skallberget, gift Andersson, Silvberg

Karin, f. 5/2 1833 ibm

Johan, f. 25/6 1839 ibm, en kortare tid hemmansägare i Skallberget

Anna Lisa, f. 27/1 1843 ibm, gm Jan Olof Ersson, Kybäcksheden

Olof, f. 11/6 1844 ibm, död ogift i Lastomberget 27/4 1906

Erik, f. 25/3 1846 ibm

Maja Stina, f. 11/11 1847 ibm, död 28/12 1857

Anm. Hemmanet troligtvis förvärvat av Pelles Erik Mattsson, se nedan.

Hemmansägaren

Pelles Erik Mattsson, f. 5/5 1855 i Mockfjärd, gift 9/9 1875,

Hustru: Sara Stina Larsdotter, f. 5/12 1862 i Kåberget,

Barn: Erik August, f. 11/7 1855 i Kåberget
Johan Magnus, f. 16/7 1876 ibm, död ogift 4/1 1954 i Ljusnarsberg
Karl Edvard, f. 15/11 1882 ibm, död ogift 18/8 1962 i Ljusnarsberg
Emma Christina, f. 23/7 1885 ibm, tvilling, gift Larsson, Grängesberg
Alma Christina, f. 23/7 1885 ibm, tvilling, tidigt död
Alma Christina, f. 6/7 188 ibm
Gustaf Fredrik, f. 22/9 1890 ibm
Erik Hjalmar, f. 9/10 1892 i Skallberget, till Grängesberg
Alfred Ferdinand, f. 20/8 1874 ibm till Grängesberg

Anm. Sara Stina Larsdotter var dotter till Lars Erik Larsson och Karin Persdotter i Kåberget. Familjen utflyttad till Söderbärke den 6/11 1906. Erik Mattsson avliden i Ljusnarsberg den 24/10 1937 och hans änka Sara Stina Larsdotter den 30/1 1941 i Rällsön, Ljusnarsberg. Hemmanet i Skallberg troligen inköpt av Per Abraham Lundgren, vilken avyttrat sitt hemman i byn, se nedan.

Mäl Per Perssons.

Hemmansägaren, Mäl

Per Persson, f. 11/12 1812 i Flen, Floda, gift 24/6 1836, död 23/5 1866.

Hustru: Lisa Olsdotter, f. 3/10 1840 i Skallberget, död 6/2 1873.

Barn: Stina, f. 2/4 1837 i Flen, gm Erik Andersson nedan
Johan, f. 17/7 1838 ibm, se nedan
Abraham, f. 4/6 1842 i Skallberget, se nedan
Anna Greta, f. 20/2 1846 ibm död 2/6 samma år
Per Erik, f. 24/3 1848 ibm, till Krabbsjön
Anders, f. 24/7 1850 ibm, till Krabbsjön

Arbetaren

Erik Andersson, f. 18/11 1833 i Ludvika, gift 12/11 1864,

Familjen till
Ludvika

Hustru: Mäl Stina Persdotter, f. 2/4 1837 i Flen,

Barn: Anna Charlotta, f. 20/6 1866 i Skallberget
Johanna Matilda, f. 3/3 1875 ibm, gift Andersson, Persbo

Hemmansägaren, Mäl

Johan Persson, f. 17/7 1838 i Flen, gift 26/12 1873,

Till Silvberg
23/7 1884.

Hustru: Stina Ersdotter, f. 3/6 1839 i Skallberget,

Barnlösa.

Hemmansägaren, Mäl

Abraham Persson, f. 4/6 1842 i Skallberget, gift 1/4 1872 och 1874,

Hustru: Stina Andersdotter, f. 6/12 1823 i Hoberget, gift 1854, 1872, död 9/5 1872.

Hustru 2: Stina Eriksdotter, f. 1/9 1852 i Floda, gift 28/4 1874,

Barn: Anna Regina, f. 5/9 1877 i Skallberget

Anm. Familjen utvandrad till Amerika den 3/3 1879. Mälhemmanet förvärvades sannolikt av släktingen Samuel Jansson, se Samuels nedan.

Samuels.

Finn

Jan Jansson, f. 1/1 1795 i Bringsjöberget, gift 1/6 1846, död 16/11 1864. i Råfvåla.

Hustru: Mål Anna Persdotter, f. 11/9 1806 i Flen, Floda, död 11/5 1877 i Broby.

Barn: Samuel, f. 15/5 1847 i Råfvåla, se nedan

Anm. Finn Jan Jansson var aldrig bosatt i Skallberget, men jag visar ändå familjen för att påvisa släktskapet till Mäsläkten. Anna Persdotter var syster till Mål Per Persson ovan, och det föll sig därför naturligt att sonen Samuel Jansson skulle tillträda hemmanet i Skallberget när det övergavs av de övriga arvingarna. En redogörelse för Mäsläkten lämnas på sid. 49 nedan.

Hemmansägaren

Samuel Jansson, f. 15/5 1847 i Norra Råfvåla. Gift 78/2 1870, död 21/2 1922.

Hustru: Stina Andersdotter, f. 31/10 1843 i Ullnäset, död 19/3 1908.

Barn: Anders, f. 9/12 1870 i Ullnäset, till Lastomberget

Erik, f. 9/4 1878 i Norra Råfvåla, se nedan

Anm. Familjen var inflyttad från Norra Råfvåla den 1/4 1884

Skogsarbetaren

Erik Samuelsson, f. 9/4 1878 i Norra Råfvåla, gift 18/6 1910, död 30/10 1937.

Hustru: Astrid Maria Pettersson, f. 29/10 1888 i Skattlösberget, död 13/4 1927.

Hustru 2: Hulda Christina Jansson, f. 12/8 1878 i Grangårde, g. 20/4 1964.

Barn: Erik Gunnar, f. 18/10 1910 i Skallberget, till Furudal

Lars Göranssons.

Torpägaren

Lars Göransson, f. 30/7 1780 i Råmsbyn, gift 23/10 1807, död 12/10 1847.

Hustru: Anna Jansdotter, f. 13/6 1786 i Skallberget, död 1878.

Barn: Catharina, f. 30/9 1808 i Råmsbyn

Stina, f. 24/4 1812 ibm, gm Erik Mattsson, se nedan

Petter, f. 11/1 1815 ibm, Se Petter Larssons nedan

Brita Lisa, f. 10/5 1817 i Skallberget

Jan Abraham, f. 24/6 1820 ibm

Lars Göran, f. 4/1 1823 ibm, se nedan

Arbetaren

Erik Mattsson, f. 6/8 1811 i Gagnef, gift 1839,

Hustru: Stina Larsdotter, f. 24/4 1812 i Råmsbyn,

Barn: Stina Lisa, f. 3/6 1839 i Skallberget, gm Mål Johan Persson, sid. 45

Erik Vilhelm, f. 1/11 1840 i Kyrkbyn

Anm. Familjen utflyttad till Ludvika. Erik Mattsson avliden i Ludvika 16/10 1866.

Hemmansägaren

Lars Göran Larsson, f. 4/1 1823 i Skallberget, gift 9/1 1848, död 8/12 1891.

Hustru: Stina Ersdotter, f. 29/1 1820 i Kåberget, död 23/12 1898.

Barn: Jan Erik, f. 11/12 1850 i Skallberget

Per Abraham, f. 2/1 1852 ibm, se Lundgrens nedan

Johanna Josefina, f. 25/10 1853 ibm, död 10/8 1858

Anders, f. 2/9 1855 ibm död 10/2 1858

Christina Matilda, f. 14/5 1857 ibm, gm Petter Jansson, se Hökens nedan

Johan, f. 16/5 1859 ibm död 3/1 1860

Johan Alfred, f. 30/11 1860 ibm, död 15/4 1861

Hökens.

Hemmansägaren, Hök

Petter Jansson, f. 4/8 1855 i Kullen, gift 29/1 1880, död 21/4 1948.

Hustru: Christina Matilda Larsdotter, f. 14/5 1857 i Skallberget, död 11/4 1941.

Barn: Johan Axel, f. 6/6 1881 i Kullen, se nedan

Karl *Vilhelm*, f. 26/1 1883 i Skallberget, till Stakheden

Albert Oskar, f. 29/8 1884 ibm, till Stockholm

Ida Olivia, f. 4/9 1886 ibm, gift Danielsson, Grängesberg

Anna Christina, f. 1/10 1889 ibm

Skogsarbetaren, Hök

Johan Axel Pettersson, f. 6/6 1881 i Kullen, död 15/4 1957.

Ogift och barnlös

Lundgrens.

Hemmansägaren

Per Abraham Larsson Lundgren, f. 2/1 1852 i Skallberget, gift 19/4 1879,

Hustru: Johanna Josefina Mattsdotter, f. 15/9 1854 i Stora Tuna, död 15/7 1926.

Barn: Johan Albert, f. 19/10 1880 i Skallberget, död 3/11 samma år'

Johan Elis, f. 6/5 1882 ibm. till Fermsnäs, Mockfjärd

Frans Albert, f. 25/2 1885 ibm, död 4/4 samma år

Elin Josefina, f. 3/5 1886 ibm

Albert, f. 23/8 1888 ibm, död 23/8 samma år

Alfred Valdemar, f. 27/7 1892 ibm

Karl Emil, f. 31/5 1895 ibm se nedan

Anm. Per Abraham Lundgren sålde egendomen till Carl Johan Grufman och flyttade till annat ställe i Skallberget. Efter hustruns död flyttade han till Pärby ålderdomshem där han avled den 5/1 1935.

Jordarbetaren

Karl *Emil* Lundgren, f. 31/5 1895 i Skallberget, gift 7/1 1923.

Hustru: Småkollärrarinnan Anna Nyman, f. 22/4 1892 i Gärdsveden,

Barn: Lars Göran Emil, f. 22/7 1925 i Skallberget, till Grängesberg

Gurli Margareta, f. 18/3 1927 ibm, gift Eriksson, Grängesberg

Anm. Familjen utflyttad till Järphöjden den 16/11 1928 och sedermera till Grängesberg. Emil Lundgren avliden den 3/10 1968 och Anna Lundgren den 2/3 1953, båda i Grängesberg.

Petter Larssons.

Nybyggaren

Petter Larsson, f. 11/1 1815 i Råmsbyn, gift 12/1 1844 och 1854, död 30/10 1868.

Hustru: Anna Jansdotter, f. 9/4 1812 i Flen, Floda, död 24/1 1852.

Hustru 2: Stina Andersdotter, f. 6/12 1823 i Hoberget, gift 1854,

Barn: Sara Stina, f. 13/3 1844 i Skallberget

Anna Greta, f. 16/5 1845 ibm

Jan Petter, f. 18/3 1848 ibm

Anders, f. 18/4 1850 ibm

2:a giftet: Per Herman, f. 12/4 1854 i Skallberget, till Sättna, Medelpad

Johanna Matilda, f. 23/9 1856 ibm, gift Olsson, Klenshyttan

Lars Erik, f. 18/7 1859 ibm

Karl Gustaf, f. 5/7 1862 ibm

Jakob, f. 6/8 1864 ibm, död 30/9 samma år

August, f. 3/1 1867 ibm. död 26/1 samma år

Anm. Anna Jansdotter var dotter till Johan Jansson och Cristina Persdotter i Flen. Stina Andersdotter var dotter till Anders Andersson och Karin Jansdotter i Hoberget. Inget av barnen blev kvar i Skallberget. Hemmanet förvärvades sannolikt av Isak Olsson, med sin familj inflyttad från Bornholm den 9/11 1876.

Isakssons.

Skogvaktaren

Isak Olsson, f. 19/3 1831 i Norra Rönnäset, gift 6/1 1857, död 26/3 1901.

Hustru: Maja Andersdotter, f. 17/12 1832 i Grytänge, död 2/2 1893.

Barn: Johan Fredrik, f. 26/12 1857 i Bornholm, till Broby 1886

Johanna Maria, f. 12/8 1859 ibm, död ogift i Pärby 8/2 1815

August, f. 13/9 1861 ibm, till Amerika 22/5 1887

Anna Matilda, f. 21/5 1864 ibm, till Kyrkbyn 1/11 1884

Christina Vilhelmina, f. 16/5 1867 ibm, död 30/1 1868

Christina Vilhelmina, f. 19/3 1869 ibm, gift Larsson, Siljansnäs

Isak Adolf, f. 13/10 1870 ibm, se nedan

Per Olof, f. 14/10 1870 ibm, till Nora, Västmanland

Anm. Isak Olsson var son till Fihl Olof Olsson och Karin Persdotter i Norra Rönnäset. Maja Andersdotter var dotter till Anders Christophersson och Lisa Andersdotter i Grytänge.

Hemmansägaren

Isak Adolf Isaksson, f. 13/10 1870 i Bornholm, gift 28/10 1900, död 30/4 1936.

Hustru: Albertina Carlsson, f. 29/4 1875 i Kullen, död 25/2 1964.

Barn: Anna, f. 19/1 1902 i Skallberget, gm Erik Andersson, Västansjö

Adolf, f. 25/10 1904 ibm, se nedan

Albert, f. 6/11 1906 ibm, till Kybäcksheden

Verner Emanuel, f. 17/11 1908 ibm, tvilling,

Rut Ingeborg, f. 17/11 1908 ibm, tvilling, gift Hedström, Ludvika

Anm. Albertina Carlsson var dotter till Tupp Carl Erik Ersson och Karin Persdotter i Kullen. Verner Isaksson bodde i Skallberget, med avled ogift i Nyhammar 3/8 1986.

Banvakten

Adolf Isaksson, f. 25/10 1904 i Skallberget, gift 26/11 1832, död 6/1 1984 Nyhammar.
Hustru: Astrid Ingeborg Fredriksson, f. 13/4 1908 i Västansjö, skild 1944,
Barnlösa.

Grufmans.

Arbetaren, Mäl

Jan Erik Ersson, f. 20/5 1850 i Flen, Floda, gift 1875, rymt 1899 till okänd ort.
Hustru: Sara Stina Persdotter, f. 18/10 1850 i Stakheden, död 21/11 1929 Skallberget.
Barn: Carl Johan, f. 12/5 1875 i Stakheden, se nedan,

Anm. Sara Stina Persdotter var dotter till Erik Jons Per Ersson och Anna Stina Grufman på Stakheden. Beträffande Mäl Jan Erik Erssons anor, se under Mälsläkten nedan.

Hemmansägaren

Anders Persson Grufman, f. 22/3 1845 i Stakheden, ogift, död 27/2 1922,
Hushållerskan Sara Stina Persdotter, f. 18/10 1850 i Stakheden, död 21/11 1929.

Anm. Hemmanet förvärvat Av Anders Perssons systerson Carl Johan Grufman.

Hemmansägaren

Carl Johan Grufman, f. 12/5 1875 i Stakheden, gift 31/12 1907, död 21/4 1956.
Hustru: Anna Karlsson, f. 22/11 1879 i Gåsholmen, Floda, död 30/5 1947.
Barn: Anna Cecilia, f. 17/4 1905 i Björbo, gm Rickard Sjöberg, Ludvika

Anm. Anna Karlsson var dotter till Sars Karl Olsson och Karin Persdotter i Gåsholmen.

Mälsläkten. Flen.

Erik Ersson, f. 1710 i Flen, Floda socken, gift 12/11 1732, död 2/10 1783 i Flen.
Hustru: Brita Persdotter, f. 15/4 1705 i Gåsholmen, Floda, död 27/10 1783 i Flen.
Barn: Christopher, f. 1732 i Flen
Erik, f. 1/9 1733 ibm, se nedan
Anna, f. 31/8 1735 ibm
Brita, f. 25/10 1773 ibm, gm Per Abrahamsson i Skallberget
Klarin, f. 10/8 1745 ibm, gm Samuel Samuelsson i Flen

Anm. Efter Samuel Samuelssons död gifte Karin Ersdotter om sig med Jan Abrahamsson i Skallberget,

Erik Ersson, f. 1/9 1733 i Flen, gift 25/12 1776, död 6/7 1800 i Flen.
Hustru: Maria Persdotter, f. 5/10 1749 i Flen, död 11/3 1819 i Flen.
Barn: Maria, f. 20/12 1781 ibm, gm Mäl Per Ersson nedan
Erik, f. 18/7 1784 ibm ihjälfrusen 1803
Petter, f. 31/3 1786 ibm
Brita, f. 19/4 1782 ibm

Anm. Maria Persdotter var dotter till Per Danielsson och Lisbet Påhlsdotter i Flen. Per Danielsson var en ättling till Cornelius Jönsson Svinhufvud. Jämför sid. 41 ovan

Mäl

Per Ersson, f. 15/9 1775 i Nissbo, gift 1799 och 1804, död 22/5 1855 i Flen.
Hustru: Anna Olsdotter, f. 14/7 1766 i Råms Örnäs, gift 1799, död 1801.
Hustru 2: Maria Ersdotter, f. 19/12 1781 i Flen, gift 30/12 1804, död 14/11 1864.
Barn: Maria, f. 3/7 1805 i Flen
Anna, f. 11/9 1806 ibm, gm Jan Jansson, se Samuels, sid. 46 ovan
Katrina, f. 1/3 1810 ibm, gm Abraham Jönsson i Bastuberget
Per, f. 11/10 1812 ibm, till Skallberget, sid. 45 ovan
Erik, f. 2/6 1816 ibm, se nedan
Anders, f. 25/5 1822 ibm
Jan, f. 11/8 1825 ibm,

Anm. Mäl Per Ersson var tidigare gift med Anna Olsdotter, född 14/7 1766 i Råms Örnäs, död 1801. Han var son till Erik Danielsson och Anna Jakobsdotter i Nissbo.

Mäl

Erik Persson, f. 2/6 1816 i Flen, gift 4/4 1850, död 20/2 1888 i Flen.
Hustru: Karin Persdotter, f. 6/5 1818 i Kullen, död 22/11 1899 i Flen.
Barn: Jan Erik, f. 20/5 1850 i Flen, se nedan, se Grufmans sid. 44 ovan
Kristina, f. 1/9 1852 ibm, gm Mäl Abraham Persson, sid 45 ovan
Anders Gustaf, f. 2/5 1854 ibm
Anna Maja, f. 1/8 1857 ibm, gm Hans Erik Persson från Norrbo

Familjer som tillfälligt vistats i Skallberget.

Torpägaren

Per Ersson, f. 2/9 1847 i Flen, Floda, gift 7/11 1878,
Hustru: Sara Stina Bredenberg, f. 11/12 1856 i Stakheden,
Barn: Lars Erik, f. 4/4 1880 i Stakheden, till Amerika 8/4 1907
Alma Albertina, f. 21/10 1881 ibm, död 8/3 1883
Elin Josefina, f. 2/3 1883 i Skallberget, till Amerika 2/8 1902
Karl Gustaf, f. 15/11 1884 ibm, död ogift 16/1 1968, Tallmogården
Karl Albert, f. 1/2 1889 ibm, tidigt död
Hilma Kristina, f. 3/8 1890 i Hyttriset, gift Eriksson, Grangärde
Karl Albert, f. 17/1 1894 ibm, bosatt i Hyttriset
Erik Rickard, f. 1/5 1897 ibm till Amerika 13/11 1916

Anm. Familjen inflyttad till Skallberget från Stakheden år 1881. Utflyttad till Hyttriset den 1/2 1889. Per Ersson avliden den 11/7 1904 och hustrun Sara Stina Bredenberg den 20/10 1921, båda i Hyttriset.

Banvakten

Gustaf Adolf Andersson, f. 4/6 1876 i Frustuna, Södermanland, gift 19/7 1903,
Hustru: Anna Lovisa Jansdotter, f. 1/6 1873 i Ludvika,
Barn: Nils Gustaf, f. 30/10 1903 i Norrbärke
Sigrid Elisabet, f. 21/8 1905 i Skallberget
Karl Oskar, f. 30/3 1907 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Norrbärke 1904. Utflyttad till Dala Järna den 11/11 1907. Gustaf Adolf Andersson avliden i Storbyn, Järna den 27/1 1949 och hans änka den 10/3 1955 på ålderdomshemmet i Storbyn

Järnvägsarbetaren

Frits Oskar Nordkvist, f. 24/11 1873 i Götene, Västergötland, gift 28/4 1902,

Hustru: Anna Lovisa Andersson, f. 8/12 1902 i Stensbo,

Barn: Gerda Margareta, f. 8/3 1902 i Stensbo

Maria Ingeborg, f. 4/5 1905 ibm, gift Ramsten, Ludvika

Astrid Sofia, f. 12/9 1907 ibm, gift Frögren, Ludvika

Anm. Familjen inflyttad från Stensbo den 12/12 1906. Utflyttad till Ludvika den 5/12 1913. Frits Oskar Nordkvist avliden den 12/2 1959 och hans hustru den 27/4 1948, båda i Ludvika.

Banvakten

Karl August Andersson, f. 15/7 1882 i Valbo, Gästrikland, gift 20/7 1908,

Hustru: Kristina Persson, f. 31/3 1889 i Nås,

Barn: Karl Ragnar, f. 20/3 1911 i Skallberget, till Örebro

Anm. Familjen utflyttad år 1916 till Nås. Karl August Andersson avliden den 4/12 1966 och hans änka den 8/1 1985 i Utankyrka, Nås.

Banvakten

Ernst Ludvig Nordström, f. 15/12 1880 i Östanbjörka, gift 26/9 1910,

Hustru: Ester Anette Jönsson, f. 18/8 1885 i Adolf Fredrik, Stockholm,

Barn: Maria Elisabet, f. 6/6 1910 i Bornholm, gift Hagström, Ludvika

Ester Margareta, f. 30/6 1912 ibm, gift Yngström, Ludvika

Ellen Karolina, f. 7/8 1914 ibm, gift Gustafsson, Järfälla

Edit Linnéa, f. 18/5 1816 ibm, gift Börjesson, Maria Magdalena

Ernst Verner, f. 23/8 1917 i Skallberget, till Borlänge

Bror Olof Fredrik, f. 21/7 1920 ibm, till Ödeshög, Västergötland

Karl Erik, f. 19/1 1923 ibm, till Ludvika

Ernst Ludvig, f. 28/6 1925 ibm, till Bandhagen, Stockholm

Anm. Ernst Nordström var son till Carl Erik Nordström och Maja Lisa Andersdotter i Östanbjörka. Familjen inflyttad från Bornholm 1916. Utflyttad till Östanbjörka 1927. Ernst Nordström avliden i Östanbjörka den 11/11 1927. Hans änka död i Ludvika den 21/8 1977.

Stationskarlen

Karl Philip Ström, f. 1/5 1894 i Kyrkbyn, gift 21/8 1919,

Hustru: Anna Josefina Andersson, f. 21/8 1895 i Västra Tolstad, Östergötland,

Barn: Anna Lisa, f. 28/11 1919 i Rönnäset, gift Söderberg, Enköping,

Karl Erik, f. 6/7 1925 ibm, till Smedjebacken

Anm. Karl Ström var son till fjärdingsmannen Karl Gustaf Ström och Karin Mattsson i Saxenlund vid Rönnäset. Familjen inflyttad från Rönnäset 1928 och åter till Rönnäset 1929. Anna Ström avliden i Stensbo den 20/10 1963 och Karl Ström den 31/12 1978 i Sunnansjö.



Uppförstoring av topografiska kartan.

