

ÖSTANMYRA

EN ÖDEBY I GRANGÄRDE

AV

KJELL VADFORS

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Förord	
Inledande historik	5
<u>Hemmanshistorik:</u>	
<u>Östen Lars 1/4</u>	7
med Erik Johans	
<u>Erik Nils 1/4</u>	8
Back Jon Ers – Stakes	9
O.Daniels	10
<u>Jon Nils – Halfvar Matts 1/4</u>	11
Nils Pers	11
Mats Nils	12
Anders Jons	13
Halvar Ers	13
Klack Per Hans	14
<u>Halvar Pers – Per Matts 1/4</u>	15
<u>Knut Pers 1/4</u>	16
<u>Hol Erik Hans 1/4</u>	18
<u>Släktregister:</u>	
<u>Östen Lars – Erik Johans 1/4</u>	19
<u>Erik Nils 1/4</u>	20
Back Jon Ers	21
Stakes	22
O.Daniels	22
Johan Pers	24
<u>Hol Erik Hans 1/4</u>	24
Skötthemmanet	26
<u>Jon Nils – Halfvar Matts1/4</u>	26
Halvar Ers	28
Mahl	28
Anders Jons	29
Jon Jons	29
Mats Nils	30
Nils Pers	30

<u>Halvar Per – Per Matts 1/4</u>	31
<u>Knut Pers 1/4</u>	33
<u>Övriga familjer</u>	35
Domboksutdrag	38
Diverse arkiv	48
Årlig Ränta	52
Catekesförhör 1663	54
Husförhörslängd, 1670-talet	55
Skogsdelning, mantal m.m.	56
Delningsbeskrivning till kartor	59
Kartor 1814 och 1866	61

FÖRORD.

I min skriftserie om byarnas historia har nu turen kommit till den sedan mer än hundra år tillbaka utdöda byn Östanmyra som låg omkring en kilometer nordost om Grangärde Kyrkby. Även om byn är utdöd kan det kanske vara av intresse för en del släktforskare att ta del av dess historia.

Skriften innehåller en inledande historik och en kortfattad beskrivning av de olika hemmanens historia. Dessutom har jag upprättat släkttabeller med utgångspunkt från de hemmansnamn som fastställdes under tidigt 1600-tal och som sedan bibehölls under flera hundra år. Till framställningen har jag även bifogat kartor från Storskiftet 1811 till 1813 samt Laga Skiftet 1866 till 1876 med åtföljande utdrag ur skifteshandlingarna. Vidare återges utdrag ur domböckerna samt en del gårdsarkiv.

Det är min förhoppning att det nu framtagna materialet skall vara till nytta för släktforskare eller personer allmänt intresserade av bygdens historia. Jag vill också passa på att betona, att historiken kan vara behäftad med fel emedan jag kan ha gjort mig skyldig till felläsningar och feltolkningar av källskrifterna.

Källförteckning:

Grangärde Kyrkoarkiv: (numera i Landsarkivet, Uppsala)
Husförhörslängder (början omkring 1670)
Födelse- och dopböcker (med början 1628)
Lysnings- och vigselböcker (med början 1628)
Död- och begravningsböcker (med början 1628)

Övriga arkiv:

Domböcker från Grangärde (Landsarkivet i Uppsala)
Renoverade domböcker (Riksarkivet i Stockholm)
Årliga Räkningen (med början 1539, Riksarkivet)
Mantalslängder (Riksarkivet)
Lantmäterikontorets arkiv i Falun
Nyhammars Bruks arkiv
Johan Lindbergs i Karlsänge gårdsarkiv
Anders Nils i Saxhyttan gårdsarkiv
Gustaf Anderssons/Astrid Petterssons i Gärdsveden gårdsarkiv
Göstas i Hästberget gårdsarkiv

Karlsänge i december 2008.

Kjell Vadfors

ÖSTANMYRA.

INLEDANDE HISTORIK.

Många släktforskare med rötter i Grangärde har säkert någon gång stött på ortsnamnet Östanmyra och sedan förgäves sökt återfinna platsen på en nutida karta. Byn är dock ödelagd sedan mer än hundra år tillbaka, och idag finns här endast kvar några husgrunder på de två kullar, där Östanmyra en gång var beläget. Den nordligare och högre av de två kullarna blev senare känd som Kalkbacken, då man här tidigare sysslade med kalkbränning. Från tidigt 1900-tal fram till omkring 1960 fanns här en dansbana som främst nyttjades vid Midsommarfirandet.

Östanmyra låg cirka en kilometer nordost om Grangärde Kyrkby, norr om sjön Björken och ett stycke sydost om nuvarande byn Lillheden. När byn anlades vet man inte, men den förefaller att ha varit av ansevärd ålder. Redan i den första längden över Årliga Rântan för Gränge (Grangärde) av år 1539 fanns här en åbo noterad. Denne lystrade till namnet Lasse Persson, var till yrket skräddare., och fanns i mantal till omkring 1560.

Vid mitten av 1560-talet ödelades byn tillfälligt och brukades först av Olof Persson i byn Gärdet, och senare av dennes bror Erik Olsson, även han bosatt i Gärdet. För övrigt kan man framöver notera många släktanknytningar mellan Gärdet och Östanmyra, vilket leder fram till en förmodan att Östanmyra ursprungligen kan ha anlagts av folk från Gärdet.

Från och med 1574 blev Östanmyra åter bebott, denna gång av en Per Olsson, en son till den ovan nämnde Olof Persson. Han återflyttade dock redan året efter till Gärdet och efterträddes av Olof Persson Skräddare, tidigare bosatt i Kyrkbyn. År 1582 tillträdde dennes son Per Olsson, verksam som silversmältare, vilken i sin tur avlöstes av Östen Larsson, sannolikt en måg till Per Olsson. Hemmanet blev sedermera känt under namnet Östen Lars 1/4 mantal.

Senare, under 1600-talets första hälft, tillkom flera hemman i byn. Genom utbrytning ifrån Östen Lars hemman bildades Erik Nils 1/4 hemman. Genom en utflyttning från Gärdet uppstod Erik Hans 1/4 hemman. Vidare ägde Mats Halfvarsson i Kyrkbyn mark i Östanmyra där mågen Jon Nilsson senare fick 1/4 skattlagd där svågern Halfvar Mattsson också kom att stå för hemmansnamnet. Per Mattsson i Gärdet ägde även han mark i Östanmyra, dit sonen Halfvar Persson flyttade, varigenom ytterligare 1/4 hemman blev skattlagt. Slutligen synes även Kyrkoherden Petrus Andersson Svärdsjöensis ha ägt mark i Östanmyra. Sonen Knut Persson blev bosatt i Östanmyra och skattlades för 1/4 hemman. Vid mitten av 1600-talet kan man således notera inte mindre än 5 stycken 1/4 hemman i Östanmyra. Se sammanställning nästa sida.

Hemman i Östanmyra vid mitten av 1600-talet.

Lars Östens	1/4 mantal
Nils Ers	1/4 mantal
Erik Hans	1/4 mantal
Jon Nils eller Halfvar Matts	1/4 mantal
Knut Pers	1/4 mantal

Östanmyra hade sin storhetstid under senare delen av 1600-talet, då man som mest kunde räkna närmare 20 familjer, fördelade på 11 gårdar. Mot slutet av 1600-talet påbörjades så en tillbakagång, då antalet gårdar nu började minska. Orsaken härtill var främst en betydande utflyttning till nyanlagda byar såsom Karlsänge, Saxhyttan, Östersaxen, Hästberget, Gärdsveden, Roskänge, Rönnäset och Östanbjörka.

Vid mitten av 1700-talet fanns det i Östanmyra 8 familjer, en befolkningssiffra som i stort sett höll sig oförändrad under resten av 1700-talet och en bit in på 1800-talet. Noteras kan att omkring sekelskiftet 1700-1800 skedde ytterligare en utflyttning, nämligen till den då nyanlagda Ställbergsgården, numera ödelagd, men som utgjorde den första bebyggelsen inom Ställbergsområdet.

Från 1820-talet skedde en kraftig minskning av antalet familjer, då man till exempel år 1830 endast kan räkna 4 familjer i Östanmyra. Från och med denna tidpunkt skedde många in- och utflyttningar i byn, då flera familjer endast stannade några få år här. Några självägande bönder fanns inte längre kvar, då Nyhammars Bruk nu hade lagt under sig samtliga hemman i Östanmyra. Männen står numera skrivna för yrken såsom kolare, dagkarl och arbetare, någon enda också som arrendator. Tilläggas kan att flera hemmansdelar gått förlorade redan under tidigt 1700-tal, då främst till gruvfogden Johan Fischer från Norrvik, senare bosatt i Saxhyttan, samt kyrkoherden Lars Fahlander. Deras andelar förvärvades långt senare av Littström & Johansson, ägare av Nyhammars Bruk.

De sista invånarna i Östanmyra kom att utgöras av tre familjer, nämligen Karl Johan Pettersson och hans hustru Kristina Pettersson, inflyttade 1889 och utflyttade 1899. De blev senare bosatta på Lillheden (Karl Jans). Vidare Jan Petter Jansson och hans hustru Klara Eriksson, inflyttade 1890 och utflyttade, även de 1899, då de blev bosatta i Hedbyn (vid Enbacken). Östanmyras öde beseglades slutgiltigt 1902 då den sista familjen flyttade härifrån. Denna sista familj utgjordes av Fall Erik Andersson och hans hustru Anna Lisa Jansson, han bördig från Långmyra, hon från Grangärde Hästberg. De var inflyttade till Östanmyra så sent som 1894. Den 20 november 1902 gick deras flyttlass till grannbyn Lillheden. Strax därefter revs de sista husen i Östanmyra.

HEMMANSHISTORIK.

ÖSTEN LARS 1/4.

Från och med 1587 finns Östen Larsson noterad som hemmansägare i Östanmyra. Han var bördig från Sunnansjö, son till en Lars Östensson, vilken troligen tillhörde en gammal Björbosläkt (Floda socken). Östen Larsson var sannolikt måg åt Per Olsson i Östanmyra. Hemmanet blev sedermera skattat som Östen Lars 1/4 mantal vilket skedde omkring år 1620. Hemmansnamnet kom sedan att leva kvar under flera århundraden.

Östen Larsson, som en tid var knekt, avled omkring 1640 och ägare av hemmanet blev nu sonen Lars Östensson och mågen Erik Nilsson. Den sistnämnde fick senare en egen hemmansdel utbruten och skattlagd för en ny 1/4 (se Erik Nils hemman nedan). Lars Östensson avled redan 1656, endast 44 år gammal. Hans änka Karin Olofsdotter flyttade efter makens död till sin hemby Stensbo där hon dog 1697. Makarna var barnlösa och hemmansdelen i Östanmyra övertogs av ovannämnde Erik Nilssons måg som hette Erik Johansson.

Denne Erik Johansson var född 1629 i Kyrkbyn och son till Stakhedens förste nybyggare Johan Eriksson. Gifte sig 1653 med Marit Eriksdotter, född 1628 i Östanmyra, vilken således var barnbarn till Östen Larsson. Bosättningen i Östanmyra synes ha skett i samband med makarnas giftermål. De blev kvar i Östanmyra under resten av livet. Erik Johansson dog 1697 i en ålder av 67 år. Hustrun avled året efter då hon var 70 år gammal.

Hemmanet ärvdes av mågen Johan Johansson och sonen Erik Ersson. Redan 1699 gick hemmansdelen förlorad till gruvfogden Johan Fischer i Norrvik och kyrkoherden Lars Fahlander. Redan dessförinnan hade Johan Johansson, född 1664 i Räfvala, avlidit, nämligen samma år som svärfadern, d.v.s. 1697. Änkan Karin Eriksdotter, född 1665 i Östanmyra, bodde kvar några år på gården men dog även hon tidigt.

Erik Ersson, född 1654 i Östanmyra, bodde till en början kvar i Östanmyra, men flyttade redan omkring 1688 till Lillheden där han ägde mark. Han gifte sig 1684 med Karin Johansdotter, född 1654 i Näs i Norrbärke och dotter till Johan Hansson och Karin Andersdotter. Johan Hansson var för övrigt i sin tur son till Hans Persson, född cirka 1590 i Grangärde Prästgård, en bror till Knut Persson som kom att besitta ett annat hemman i Östanmyra. Även Erik Ersson dog tidigt, nämligen redan 1698 i en ålder av endast 43 år, medan hustrun avled 1725 då hon var 70 år gammal. Båda makarna dog på Lillheden.

Arvingarna till Erik Johanssons hemman, bl.a. Daniel Jönsson på Lillheden försökte sedermera återvinna egendomen i Östanmyra, dock utan att lyckas. Den kom långt senare i Nyhammars Bruks ägo. Egendomen kom sedan under lång tid att bebos av arrendatorer och kolare.

ERIK NILS 1/4.

Som redan framgått fick Östen Larssons måg Erik Nilsson ett fjärdedels hemman skattlagt, vilket skedde omkring år 1620. Denne Erik Nilsson var född omkring 1580 i Norrbo, son till en Nils Jönsson, och han blev kvar i Östanmyra fram till sin död 1635. Hustrun hette Elisabet Östensdotter, född 1583 i Östanmyra. Hon överlevde maken med 18 år och slutade sina dagar 1653. Erik Nilssons gård torde ha varit belägen på den norra kullen i Östanmyra som kallades Backen (jämför med det i sen tid använda namnet Kalkbacken). Erik Nilssons söner begåvades nämligen med gårdsnamnet Back.

Hemmanet delades mellan sönerna Back Nils Ersson och Back Jon Ersson medan mågen Erik Johansson övertog Östen Larssons hemman (jämför ovan). Vad beträffar Back Jon Ersson, se Stakes och O.Daniels nedan).

Back Nils Ersson föddes omkring 1610 i Östanmyra, där han sedan förblev boende under resten av sitt liv. Han synes ha dött omkring 1670 (ej återfunnen i dödboken). Hans hustru hette Malin Ingevaldsdotter, född 1615 i Mjälga i Stora Tuna och dotter till Ingevald Ingevaldsson. Gift 1642 vid 27 års ålder. Hon dog 1676 då hon var 61 år. Sonen Mats Nilsson blev nybyggare i Grangärde Hästberg.

Mågen Back Erik Eriksson övertog hemmansdelen i Östanmyra. Han var född 1647 i Västansjö, son till Erik Tholsson. Gifte sig 1675 och levde fram till 1718 då han var 71 år gammal. Han står vid sin död skriven som fattig man och dödsorsaken angavs vara "invärtes sjuka". Hustrun hette Elisabet Nilsson, och hon var född 1653 i Östanmyra. Gift vid 22 års ålder. Avled tre år före mannen, nämligen 1715 i en ålder av 62 år. Av sönerna kan nämnas Nils Ersson som blev bosatt i Bergsbo och Erik Ersson som kom till Lillheden (Knas-släkten).

Sonen Back Olof Ersson, född 1677, blev kvar i Östanmyra. Hemmanet hade dock redan vid slutet av 1600-talet gått förlorat till kyrkoherden Lars Fahlander, och Olof Ersson satt troligen som landbonde (arrendator) på fädernegården. Han gifte sig 1701. Avled 1741 i Östanmyra. Dödsorsaken angavs vara "håll". Hans hustru hette Kerstin Olofsdotter, född 1672 i Norrbo och dotter till Olof Olsson och Brita Olsdotter. Blev gift vid 29 års ålder. Död 1742 "fattiga änkan, av långlig sjukdom sjukdom och bröstsjuka, 70 år gammal".

Sonen Erik Olofsson, född 1708 i Östanmyra, var till yrket skomakare och bosatt i hembyn fram till 1730, då han med sin familj flyttade till byn Gärdet vid Grangärde Kyrkby. Gifte sig första gången 1728 (blev efter flytten till Gärdet gift ytterligare två gånger). Hustrun hette Barbro Larsdotter, född 1689 i Gärdet och dotter till Lars Olofsson. Det förefaller som om gården i Östanmyra ödelades i samband med familjens flytt till Gärdet.

Erik Nils 1/4.

B ACK JON ERS – STAKES.

Som redan framgått ovan kom en son till Erik Nilsson och Elisabet Östensdotter att besitta en hemmansdel i Östanmyra. Denne Back Jon Ersson var född 1629 på Backen i Östanmyra. Han gifte sig 1660 och förblev under hela sitt liv bosatt i byn. Avled 1676 i en ålder av endast 47 år gammal. Hustrun hette Barbro Halfvarsdotter, född 1628 i Kyrkbyn och dotter till Halfvar Mattsson, en bror till den kände "Rämsgubben" Olof Mattsson. Blev gift vid 32 års ålder. Även hon gick bort tidigt, nämligen 1678 då hon var 50 år.

Ny ägare till hemmansdelen blev sonen Back Erik Jonsson, född 1666 i Östanmyra. Gift 1691 och först med sin familj bosatt i Sunnansjö, därefter i Kyrkbyn och slutligen i Östanmyra. Han avled 1739 som änkling. Som dödsorsak angavs "långvarig värk och svullnad". Var vid sin bortgång 73 år. Hustrun hette Karin Larsdotter och hon var född 1660 i Sunnansjö, dotter till en Lars Johansson som senare blev bosatt i Botåker. Hon gifte sig vid 31 års ålder. Dog 1738 av "bröstsjuka och håll", 77 år gammal.

Kvar på gården blev mågen Lars Olofsson, född 1694 i Morberget och son till Olof Ersson och Anna Larsdotter, senare bosatt i Råms Örnäs. Lars Olofsson gifte sig 1715 och han var verksam som uppsättare, en befattning vid masugnen. Avled 1752 i en ålder av 58 år (dödboken för den aktuella tiden saknas). Hustrun Kerstin Ersdotter var född 1695 i Kyrkbyn. Blev gift vid 20 års ålder. Avled redan 1739 i samband med barnfödsel, endast 44 år gammal. Beträffande sonen Per Larsson, se O.Daniels nedan. En son vid namn Olof Larsson, född 1717 i Östanmyra, dog redan 1738 av "hastigt håll" endast 21 år gammal. Han hade året dessförinnan gift sig med Margreta Persdotter, född 1709 i Krabbsjön, dit hon och hennes lilla dotter synes ha återvänt sedan hon blev änka.

Mågen Anders Andersson Stake blev bosatt i Östanmyra. Han föddes 1730 i Digervåla som son till Anders Olsson och Margreta Andersdotter. Han var under en tid soldat under den så kallade Stakeroten. Gifte sig 1753 och dog 1802 i Östanmyra. Ägde enligt dödboken 3 söner. Sades ha levt enkelt och som dödsorsak angavs ålderdomsbräcklighet. Han var vid sin bortgång 71 år. Hustrun hette Karin Larsdotter, född 1718 i Östanmyra. Gifte sig vid 35 års ålder med den 12 år yngre mannen. Dog 1796 av lungrot. Sades ha levt kristligt. Var vid sin död nära 78 år gammal.

Sonen Anders Andersson, född 1760 i Östanmyra blev under några år kvar i byn, men flyttade med sin familj till Kyrkbyn 1792. Gifte sig 1788 med Stina Andersdotter, född 1759 i Övre Starbo i Norrbärke. Även sonen Lars Andersson, född 1758 i Östanmyra bodde under en tid i byn innan han flyttade till Falun 1799. Han gifte sig 1793 med Stina Ersdotter, född 1763 i Råfvåla. Gården förefaller ha blivit ödelagd omkring år 1800.

Erik Nils 1/4.

O.DANIELS.

En son till den ovan nämnde Lars Olofsson vid namn Per Larsson blev bosatt i Östanmyra där han brukade sin faders hemmansdel. Per Larsson föddes 1724 i Östanmyra och gifte sig 1747. Han var under hela sitt liv bosatt i byn. Slutade sina dagar 1802 sedan han varit änklings i 13 år. Dödsorsaken sades vara ålderdomsbräcklighet. Hustrun hette Kerstin Stensdotter, och hon var född 1719 i Stensbo, dotter till Sten Olofsson, en ättling till Sten Andersson vilken på 1570-talet var den förste nybyggaren i Stensbo. Gifte sig när hon var 27 år. Dog 1788 av "vattusot" i en ålder av 69 år. Hade enligt dödboken levt kristligt och fött 9 barn. Endast en dotter hade överlevt henne.

Även denna hemmansdel gick förlorad, och vid slutet av 1700-talet var Nyhammars Bruk ägare. En måg till Per Larsson ovan vid namn Olof Danielsson blev kvar på gården, nu som kolare under Nyhammar. Han var född 1746 i Mockfjärd, son till Daniel Persson och Brita Danielsdotter på heden. Det är således denne Olof Danielsson som har gett upphov till släktnamnet O.Daniels, som har levt kvar ända in på 1900-talet. Han gifte sig 1772 och var därefter under hela sitt liv bosatt i Östanmyra, men han tycks därutöver ha brukat en egendom i västra delen av Rönnäset. Dog 1813 av "bröstsjukan" då han var 66 år gammal. Hade enligt dödboken levt beskedligt. Hustrun Anna Persdotter var äldst av Per Larssons barn, och den enda av dem som nådde vuxen ålder. Hon föddes 1748 i Östanmyra och blev gift när hon var 24 år. Födde 10 barn. Dog i Rönnäset 1816 av ålderdomsbräcklighet, 68 år gammal. Sades ha levt gudfruktigt. Av de 10 barnen levde då 5.

Kvar i Östanmyra blev sonen O.Daniels Per Olsson, född 1784, även han i likhet med fadern kolare under Nyhammars Bruk, samtidigt som han brukade en egendom i Rönnäset. Gifte sig 1719. Han avled i Östanmyra av ålderdomsbräcklighet då han var 63 år, Hade enligt dödboken levt gudfruktigt. Noteras att ha ägt 6 barn varav 3 efterleva. Hustrun Lisa Larsdotter var född 1784 i Nås Hoberg, dotter till Lars Jonsson och Kristina Larsdotter. Blev gift vid 26 års ålder. Dog av ålderdomsbräcklighet 1859 när hon var 75 år. Uppgavs ha levt oklandrat och kristligt. Dottern Stina Persdotter, född 1814, gifte sig 1834 med en Anders Ersson, född 1810 i Söderbärke. De bodde till en början kvar i Östanmyra, men flyttade därefter till Norrbärke 1838. Dottern Anna Lisa Persdotter, född 1817, blev gift med Månses Anders Ersson i Rönnäset.

Sonen O.Daniels Lars Petter Persson, född 1822 i Östanmyra, var även han verksam som kolare under Nyhammars Bruk. Gifte sig 1854. Familjen var bosatt i Östanmyra fram till 1879 då de flyttade till Rönnäset, där slakten ju redan tidigare utnyttjat en egendom. Lars Petter Persson avled i Rönnäset 1799 i en ålder av 77 år. Hustrun hette Maria Larsdotter och hon föddes 1822 i Östersaxen, dotter till Lars Larsson (Lassas). Gifte sig när hon var 31 år och födde två barn. Flyttade med sonen O.Daniels Lars Fredrik Larsson, född 1862, till Gärdsveden, där hon avled 1908 i en ålder av 85 år. Lars Fredrik Larsson var till yrket smed, och hans son Karl Larsson, född 1900, gick allmänt under namnet Smed-Kalle. Gården i Östanmyra ödelades omkring år 1800.

JON NILS – HALFVAR MATTS 1/4.

Jon Nilsson föddes 1572 i Norrbo, son till Nils Jönsson och således bror till den ovan omtalade Erik Nilsson i Östanmyra (se Erik Nils 1/4). Jon Nilsson tjänstgjorde under några år på 1610-talet som knekt i Norrbo. Han gifte sig omkring 1612 och flyttade till Östanmyra på mark som tillhörde hans svärfader. Jon Nilsson var även den förste kände markägaren i Karlsänge, där hans dotterson sedermera blev markägare. Han avled i Östanmyra 1652 i en ålder av 80 år. Hans hustru hette Anna Mattsdotter och hon föddes 1580 i Kyrkbyn som dotter till Mats Halfvarsson. Hon var för övrigt syster till den kände "Rämsgubben" Olof Mattsson vid Råmen, fader till "Rämskungen" Göran Olsson. Anna Mattsdotter slutade sina dagar 1655 då hon var 75 år. Dottern Karin Jonsdotter blev gift med Halfvar Persson (se Halfvar Pers 14 nedan). Dottern Gertrud Jonsdotter blev gift med Mats Hansson på Holen.

Sonen Erik Jonsson blev kvar på faderns hemman. Han föddes 1618 i Östanmyra och var verksam som hemmansägare och bergsman. Hytt delen, som tillhörde Bergsbo masugn, synes han ha ärvt efter svärfadern. Han gifte sig 1642 och avled 1697 då han var 78 år. Hustrun hette Brita Jonsdotter, född 1615 i Kyrkbyn och dotter till gamle Jon Nilsson. Blev gift vid 26 års ålder. Hon slutade sina dagar 1687 i en ålder av 72 år. Hemmanet delades mellan mågen Per Larsson och sonen Jon Eriksson. Beträffande den senare, se Mats Nils nedan.

NILS PERS.

Per Larsson, född 1649 i Kyrkbyn, var son till nämndemannen Lars Eriksson. Han bodde till en början med sin familj i Kyrkbyn men flyttade senare till Östanmyra. Gifte sig 1671 och avled 1714 i Östanmyra av "håll", 70 år gammal. Hustrun Anna Ersdotter föddes 1647 i Östanmyra. Blev gift vid 24 års ålder. Dog 1708 av "värk i bröstet" då hon var 61 år gammal.

Sonen Nils Persson, född 1672 i Kyrkbyn blev bosatt på faderns hemmansdel i Östanmyra. Han gifte sig 1696 och var till yrket klensmed. Han var under resten av sitt liv bosatt i Östanmyra där han avled 1740: "gamle fattige klensmeden, av håll, 67 år". Hans hustru hette Maria Nilsson och hon föddes 1676 i Kyrkbyn som dotter till Nils Persson smed. Blev gift vid 20 års ålder och dog 1755 i en ålder av 79 år (dödbok saknas). En dotter, Elisabet född 1697, blev gift med Erik Salomonsson på Lillheden medan en son, Per Nilsson född 1700, blev skomakare i Sköttänge.

En son vid namn Lars Nilsson, född 1717 i Östanmyra, gifte sig 1739 med Karin Andersdotter från Västansjö. Familjen flyttade dock till Stora Tuna redan omkring 1740 där Lars Nilsson blev soldat. Hemmansdelen i Östanmyra hade redan tidigare gått förlorad till Nils Malmsten, en auditör (jurist med militärt uppdrag). Denne överlät i sin tur delen till Lars Larsson smed i Morgårde, vilken dock aldrig bosatte sig i Östanmyra. Sannolikt arrenderade han ut gården.

MATS NILS.

En son till den ovan nämnde Erik Jonsson vid namn Jon Eriksson blev bosatt på en del av faderns hemman. Han föddes 1644 i Östanmyra och gifte sig 1671, och han var liksom fadern bergsman. Förblev under hela sitt liv boende i Östanmyra där han slutade sina dagar 1717, 73 år gammal. Dödsorsak: "ålder och bröstsjuka". Hustrun Brita Eriksdotter, född 1650 i Västansjö, var dotter till Erik Tholsson. Gifte sig när hon var 21 år och födde 7 barn. Hon dog 1715 av "håll", 66 år gammal. Tre söner blev bosatta på gården i Östanmyra. Anders Jonsson, född 1679, var en av dem, men han avled redan 1711, endast 31 år gammal, enligt dödboken av "långlig sjukdom". Hustrun hette Elisabet Hansdotter, och hon var född 1672 i Moren i Norrbärke. Efter makens död flyttade änkan och barnen till grannbyn Roskänge. Även sonen Erik Jonsson, född 1673, blev bosatt i Östanmyra. (Se Halfvar Ers nedan). Den tredje sonen hette Nils Jonsson. Se nedan.

Nils Jonsson, född 1694 i Östanmyra kom, som redan framgått, att besitta en del av hemmanet i byn. Han gifte sig 1718 och var bergsman med intressen i Saxhytte masugn. Dessutom ägde han mark i västligaste delen av Saxhyttan, mark som långt senare kom att kallas Ställberget. Nils Jonsson avled 1763 i en ålder av 69 år (dödbok saknas). Hans hustru hette Karin Olsdotter, född 1690 i Kyrkbyn och dotter till Olof Halfvarsson. Blev gift vid 28 års ålder och födde 3 barn. Dog 1773 då hon var närmare 83 år (dödbok saknas). Hemmansdelen delades mellan sönerna Jon Nilsson och Mats Nilsson. Beträffande Jon Nilsson, se Anders Jons nedan.

Mats Nilsson föddes 1722 i Östanmyra, gifte sig 1745 och var liksom fadern bergsman med andel i Saxhytte masugn. År 1741 sålde han, tillsammans med brodern Jon Nilsson 1/48 i Saxhytte masugn till Anders Nilsson i Saxhyttan. Mats Nilsson avled 1806 i Ställberget av ålderdomsbräcklighet, 83 år gammal. Hade enligt dödboken levt stilla och saktmodigt. Hustrun hette Karin Andersdotter och hon var född 1721 i Östanbjörka, dotter till Anders Hansson, vilken i sin tur var måg åt Östanbjörkas förste nybyggare Per Halfvarsson, bördig från Östanmyra. Karin Andersdotter gifte sig vid 24 års ålder och födde två söner. Dog av "moderpassion" år 1784 i Östanmyra, 63 år gammal.

Egendomen ärvdes av sonen Anders Mattsson, född 1753 i Östanmyra. Gift 1680 och även han bergsman. Tillsammans med kusinen Anders Jonsson i Östanmyra instämde han 1790 Anders Nils arvingar i Saxhyttan med krav om återlösen av föräldrarnas år 1771 bortsålde hyttedel. Bergstingsrätten beviljade dem återlösen. Anders Mattsson gjorde nyodlingar på den tillhöriga marken i västligaste delen av Saxhyttan, och omkring 1798 flyttade familjen till en nyanlagd gård som kom att benämnas Ställbergsgården. Anders Mattsson blev därmed den förste nybyggaren i Ställberget. Hustrun hette Anna Larsdotter och hon föddes 1751 i Holen, dotter till Lars Persson. Blev gift vid 29 års ålder och födde endast en enda dotter. Anders Mattsson gick bort 1825 i en ålder av 72 år medan hustrun levde i ytterligare 7 år. Hon dog 1832 då hon var 81 år. Mågen Erik Persson, bördig från Västansjö, blev en betydande bergsman och nämndeman, bosatt i Ställberget. Efter Anders Mattssons flytt till Ställberget förefaller hemmansdelen i Östanmyra ha blivit underlagd Anders Jons hemmansdel, se nedan.

Jon Nils 1/4.

ANDERS JONS.

Hemmansdelen uppstod genom hemmansklyvning av Nils Jonssons hemman (jämför ovan). Sonen Jon Nilsson, född 1719 i Östanmyra, kom således att besitta en del av faderns hemman. Gifte sig 1748 och titulerades bergsman, även han med intressen i Saxhytte masugn. Han sålde tillsammans med brodern Mats Nilsson 1/48 i hyttan, men fick tillstånd att köpa tillbaka den 1790. Jon Nilsson slutade sina dagar 1798 i en ålder av 78 år. Dödsorsaken angavs vara "vattusot". Hustrun hette Brita Andersdotter och hon föddes 1725 i Stensbo som dotter till Anders Andersson och Elisabet Samuelsdotter. Blev gift vid 22 års ålder och födde 3 barn. Dog av ålderdomsbräcklighet 1802 när hon var 76 år. Sades ha levt kristligt. Sonen Nils Jonsson blev bosatt i Östanbjörka, medan sonen Anders Jonsson blev kvar i Östanmyra.

Den ovan nämnde Anders Jonsson föddes 1751 i Östanmyra. Gifte sig 1777 och var i likhet med fadern bergsman och under större delen av sitt liv bosatt i Östanmyra. På senare år kom han dock att bli boende i Rönnäset, där han slutade sina dagar 1816 i en ålder av 64 år. Dödsorsaken angavs vara "vattusot". Hade enligt dödboken levt anständigt. Hustrun Kerstin Olsdotter var född 1757 i Saxhyttan, dotter till Olof Hansson. Blev gift vid 20 års ålder och födde 7 barn. Även hon avled i Rönnäset, närmare bestämt år 1839 av "slag och ålderskrämpor" 82 år gammal. Sades ha levt kristligt. Hemmansdelen i Östanmyra gick förlorad omkring 1810, och Anders Jonsson står sedermera skriven som inhyses arbetare och före detta bergsman. Av allt att döma var det Littström & Johansson (Nyhammars Bruk) som lade beslag på hemmansdelen.

HALFVAR ERS.

Erik Jonsson, född 1673 i Östanmyra och son till Jon Eriksson (se under Mats Nils) blev bosatt på 1/3 av faderns hemman. Han gifte sig 1701 och var verksam som bergsman. Avled 1741 av "bröstsjuka" 67 år gammal. Hustrun hette Marit Halfvarsdotter och hon föddes 1677 i Kyrkbyn, dotter till Halfvar Jonsson. Blev gift vid 23 års ålder och änka i 10 år. Hon slutade sina dagar 1751. I dödboken anmärkes: *Gamla änkan Marit Halfvarsdotter, född 1677. Kunde någorlunda väl läsa och förstå sin kristendoms huvudstycken. Haft 8 söner av vilka 2 efterleva. Varit all sin tid en god hustru. Nu för 7 veckor sedan fick hon värk i tvenne axlar vartill kom hetsig feber, sedan allt svagare, dålig i 8 dagar. Fick nattvarden på sotsängen och beredde sig vackert för döden. Avled 28 förlidne november, 74 år gammal.* Hemmanet delades mellan sönerna Erik Ersson och Halfvar Ersson. Beträffande den förstnämnde, se Klack Per Hans nedan. Halfvar Ersson, född 1720 i Östanmyra, kom således att halva hemmanet efter fadern. Han gifte sig 1750 och var under hela sitt liv bosatt i Östanmyra och uppenbarligen otursförföljd då han redan fem år efter giftermålet drabbades av svår sjukdom. Blev dessutom änkling redan 1771. Han dog 1793 den 5 november. I dödboken kan man läsa följande: *Blev 1755 av åkommet slag förlamad till hela nedre delen av kroppen. Har alltsedan i 38 år såsom krympling ej kunnat föra sig ifrån det ena stället till ett annat, utan med en liten vagn, däri han sittande plögade framskjuta sig med tvenne pikar. Under sitt elände var han tålig och förnöjd . Till hans mångåriga elände tillstötte slutligen ålderdomsbräcklighet med sinnessvaghet. Död av lungsot då han var 73 1/2 år.* Hustrun hette Lisa Larsdotter, född 1725 i Roskänge och dotter till Ris Lars Persson. Blev gift

vid 25 års ålder och födde 3 söner och 5 döttrar. Hon avled redan 1771 endast 45 år gammal (dödbok saknas).

Även Halfvar Ers hemmansdel gick mot slutet av 1700-talet förlorad till Nyhammars Bruk. Mågen Per Olsson, född 1751 i Stensbo, blev under en tid boende i Östanmyra. Han gifte sig till Östanmyra 1795. Han hade dessförinnan varit gift och bosatt i Stensbo innan han som änkling gifte om sig. Per Olsson var son till Olof Hansson i Stensbo. Hustrun Lisa Halfvarsdotter var född 1756 i Östanmyra. Familjen flyttade till Norrbärke 1812. Sannolikt arrenderades under åren 1816 till 1819 av smeden Sven Bredenbergh, född 1774 i Norrbärke, gift 1801 med Brita Lagerström, född 1767, även hon i Norrbärke. De flyttade 1819 till Hyttriset. Slakten blev sedermera etablerad såväl på Stakheden som i Norrbo. Det har ej varit möjligt att fastställa om gården i Östanmyra ödelades eller blev bebodd av kolarfamiljer.

Jon Nils 1/4.

KLACK PER HANS.

Som redan omnämnts ovan blev Erik Jonssons son Erik Ersson ägare av en del av faderns hemman. (jämför under Halfvar Ers ovan). Han var född 1707 i Östanmyra, där han sedan blev bosatt under resten av sitt liv och verksam som bergsman. År 1753 beviljades han skattefrihet för nyodling vid Rönnäset och 1756 dito för nyodling vid Saxhyttan. Erik Ersson dog 1776 av "rödsot", 68 år gammal. Han hade enligt dödboken levt allvarsamt och beskedligt. Hustrun hette Brita Nilsdotter, och hon föddes 1710 i Rossa, dotter till masmästaren Nils Hansson och Anna Andersdotter, sedermera bosatta i Saxhyttan. Blev gift vid 18 års ålder och födde 4 söner och 4 döttrar. Avled 1795 av ålderdomsbräcklighet i en ålder av 84 år. Enlig dödboken hade hon levt enfaldigt och gudfruktigt. Sonen Erik Ersson blev under en tid boende i Östanmyra. Han var född 1733 och gifte sig 1755 med Karin Jansdotter, född 1725 i Östersaxen, dotter till Johan Mattsson, bördig från Östanmyra (Hool-hemmanet, se nedan). Familjen flyttade omkring 1765 till Östersaxen.

Erik Ersson den äldres måg Klack Per Hansson, blev bosatt på svärfaderns hemmansdel i Östanmyra. Han föddes 1738 i Västansjö som son till Klack Hans Hansson och Karin Isaksdotter. Han gifte sig 1762 och hade den ansvarsfulla sysslan som masmästare. Denna titel innebar att man hade det högsta ansvaret för driften av masugnen. Per Hansson slutade sina dagar 1792, endast 54 år gammal. Dödsorsaken angavs enligt dödboken som "magflen". Hans hustru, som hette Brita Ersdotter föddes 1741 i Östanmyra och hon blev gift vid 21 års ålder. Födde 7 barn. Hon slutade sina dagar 1797, enligt dödboken var dödsorsaken "håll och styng". Hon var vid sin bortgång 55 år gammal.

Hemmansdelen hade vid slutet av 1700-talet, som så många andra hemman i Östanmyra, gått förlorat till Nyhammars Bruksägare. Inget av Per Hanssons barn blev kvar i hembyn. Av dessa kan nämnas dottern Catharina Persdotter, född 1769, som blev gift med Gårdsve Lars Ersson. Makarna blev sedermera bosatta i Karlsänge. Dottern Anna Persdotter, född 1780, blev gift med Petter Jansson från Grangärde Hästberg. De flyttade till Avesta. Sonen Erik Persson, född 1777, blev bosatt i Torrfasten.

Huruvida gården på fastigheten ödelades eller om den kom att bebos av kolare under Nyhammars Bruk är inte bekant.

HALFVAR PERS – PER MATTS 1/4.

På 1640-talet blev ytterligare ett hemman i Östanmyra skattlagt för 1/4 mantal. Det rörde sig här om Halfvar Persson, vilken slog sig ner på sin faders tillhöriga mark. Han kom även att äga en del av svärfaderns, Jon Nilssons, egendom i Östanmyra. Denne Halfvar Persson var född 1612 i Gärdet, son till Per Mattsson, vilken tillhörde en gammal Gärdesläkt. Per Mattsson var son till länsmannen Mats Olofsson i Västerby vid Sunnansjö, född omkring 1540 i Gärdet. Denne var i sin tur son till bergsmannen Olof Persson i Gärdet, vilken bör ha varit född omkring år 1500. Det är samme Olof Persson som på 1560-talet står som brukare av den då tillfälligt ödelagda byn Östanmyra. Per Mattsson var en av de fyra bergsmän som år 1633 lät uppföra Saxhytte masugn. Han var ägare av 1/2 mantal, varav den ena fjärdedelen låg Gärdet och den andra i Östanmyra. Den senare kom senare att benämnas Halfvar Pers 1/4. Per Mattsson var gift två gånger och ägde sammanlagt 13 barn. Han avled i Gärdet 1637.

Halfvar Persson gifte sig 1646 och flyttade i samband med giftermålet till Östanmyra. Han gifte sig 1646 och titulerades bergsman, delägare i Saxhytte Masugn. Enligt vad som uppges skall han som yrkesman även ha varit båtbyggare. Sannolikt var det även Halfvar Persson som lät uppföra den så kallade Saxhyttesågen, belägen i Saxhytteån cirka en kilometer nordost om Karlsänge. Hans tre söner står senare som ägare av nämnda kvarn. Halfvar Persson torde även ha uppodlat Halfvars änge några kilometer uppströms ån. Han avled i Östanmyra 1689 i en ålder av 76 år. Hustrun hette Karin Jonsdotter, född 1624 i Östanmyra och dotter till Jon Nilsson (se dito ovan). Hon gifte sig när hon var 22 år och födde 9 barn. Dog 5 år före mannen, nämligen 1683 då hon var 59 år gammal.

Av barnen kan nämnas sonen Jon Halfvarsson vilken blev nybyggare vid Hyttbacken i Saxhyttan, dottern Elisabet Halfvarsdotter som blev gift med Östanbjörkas förste nybyggare Per Halfvarsson, bördig från Kyrkbyn. Sonen Per Halfvarsson blev nybyggare i Karlsänge, där han sägs ha slagit sig ner på sin morfaders, Jon Nilssons utågor. Bröderna Jon, Per och Mats Halfvarssöner anlade år 1706 Björkasens fåbodar cirka en kilometer sydväst om Lindbastmora.

Sonen Mats Halfvarsson, född 1649 i Östanmyra, blev kvar på sin faders hemman, verksam även han som bergsman och delägare i Saxhytte masugn. Gifte sig 1679. Han blev på senare år skuldsatt och tvingades avstå egendomen till gruvfogden Fischer. Skrevs i kyrkoboken som fattig. Mats Halfvarsson avled 1732 i Östanmyra, enligt dödboken av "ålderdom, bröst- och huvudvärk". Var vid sin död 83 år gammal. Hustrun hette Barbro Johansdotter, född 1648 på Heden och dotter till Johan Eriksson, vilken var den förste nybyggaren på Stakheden. Hon hade tidigare varit gift med Hans Larsson, född 1648 i Torrfasten, där makarna också var bosatta. Två barn från detta tidigare gifte blev styvbarn åt Mats Halfvarsson. Barbro Johansdotter var, när hon ingick sitt andra gifte 31 år, och i detta senare äktenskap födde hon 4 barn. Hon avled 1733 i Östanmyra av "brännsjuka", 84 år gammal. Betecknades då som fattig.

Mats Halfvarssons och Barbro Johansdotters son, Per Mattsson, föddes 1680 i Östanmyra, och han gifte sig 1709 med Brita Erikdotter från Saxberget. Makarna var en tid bosatta i Östanmyra, där en dotter föds 1710. Familjen försvinner dock tidigt från orten, och det har inte varit möjligt att spåra vart de tog vägen.

Sedermera dök mågen Per Mattsson upp på gården i Östanmyra. Han var född 1691 i Krabbsjön, son till en Mats Halfvarsson, bördig från Rossa. Gifte sig 1723. Per Mattsson försökte 1724 förgäves att återvinna hemmanet från Fischer. Han flyttade senare med sin familj till hembyn Krabbsjön, där han sedan blev kvar fram till sin död 1760, då han var 68 år (dödbok saknas). Hustrun Elisabet Mattsdotter föddes 1688 i Östanmyra. Blev gift vid 35 års ålder och födde 3 barn. Hon avled 16 år före mannen, närmare bestämt 1743 i Krabbsjön, 54 år gammal, enligt dödboken av "brännsjuka". Noterades vid sin bortgång som fattig.

Mats Halfvarssons styvson Lars Hansson, född 1672 i Torrfasten, blev under ett antal år bosatt i Östanmyra. Han gifte sig 1702 och står skriven som hemmansbrukare. Omkring 1715 flyttade han med sin familj till Saxhyttan, där han blev nybyggare vid den så kallade Saxhytte Kilen längst i söder mot sjön Saxen. Lars Hansson avled i Saxhyttan år 1743 i en ålder av 71 år. Hustrun hette Kerstin Johansdotter och hon föddes 1678 vid Ludvika Bruk som dotter till Tun Johan Mattsson, senare bosatt i Krabbsjön. Blev gift vid 24 års ålder och födde 5 barn. Hon dog samma år som mannen, då hon var 65 år. Sonen Lars Hansson, född 1704 i Östanmyra, blev bosatt vid Saxhytte Kilen.

Hemmanet i Östanmyra övergick sedermera från Johan Fischers i Saxhyttan dödsbo till Handelshuset Schön & Compani i Stockholm. Slutligen blev Nyhammars Bruk ägare. Gården i Östanmyra kom att bebos av kolare under bruket.

KNUT PERS 1/4.

Knut Persson torde kunna betecknas som den mest betydande personen som bott i Östanmyra. Han föddes 1579 i Grangärde Prästgård som son till Kyrkoherden Petrus Andersson Svärdsjöensis, tidigare kaplan i Norrbärke. Knut Persson förefaller att ha slagit sig ner som nybyggare i Östanmyra redan omkring 1610, även om han inte dyker upp i mantalslängderna förrän 1624. Som nybyggare hade han ett antal skattefria år. Marken där kan ha tillhört fadern. Petrus Andersson innehade mark på flera ställen i socknen. Tyvärr upptar arvsförfattningen efter honom från 1622 endast lös egendom.

Knut Persson fick omkring 1624 sitt nybygge skattlagt för 1/4 mantal. Han var en av de fyra bergsmän som 1633 anlade Saxhytte Masugn. Knut Persson var dessutom under ett antal år både nämndeman och kyrkvärd. Han var även en av initiativtagarna till uppförandet av Kaplansgården vid Noret, som byggdes ovanpå ruinerna av den gamla Norshyttan från mitten av 1500-talet.

Knut Persson gifte sig omkring 1610, och han blev under resten av sitt liv bosatt i Östanmyra. Han slutade sina dagar 1675 i den höga åldern av 96 år. Han hade då varit änkling i 38 år. Hustrun hette Karin Vidiksdotter, och hon föddes omkring 1580 i Norrvik, dotter till den kände bergsmannen Vidik Hansson, vilken härstammade från de första nybyggarna såväl i Norrvik som i Klenshyttan. Enligt ett tingsprotokoll från 1696 gäller följande släktlinje: Mattes Arfvidsson i Klenshyttan – Rafval Mattsson i Norrvik – Lars Rafvalsson i Norrvik – Hans Larsson i Norrvik – Vidik Hansson i Norrvik.

Ovan nämnde Mattes Arfvidsson, född omkring 1420, sägs i nämnda protokoll ha varit den förste nybyggaren i Klenshyttan medan sönerna Arfvid och Rafval, födda vid mitten av 1400-talet skall ha varit de första som slog sig ner i Norrvik. Karin Vidiksdotter ägde

mark såväl i Norrvik som i Klenshyttan och dessutom i Köping, vilket framgår av ett tingsprotokoll från 1662. Hon avled redan 1636 då hon var omkring 55 år. Dödboken innehåller inte någon uppgift om dödsorsaken. Endast två barn är kända. Dottern Elisabet Knutsdotter blev först gift med Hill Mats Mattsson. Efter dennes död 1636 gifte hon om sig med den kände organisten Olof Bengtsson i Hesse i Stora Tuna. De blev stamfäder för Hesseliusläkten i Tuna.

Sonen Anders Knutsson, född 1612 i Östanmyra, blev bosatt på sin faders hemman, som han tog över omkring 1650. År 1665 presenterade han inför Tingsrätten ett testamente där han berättar att han skött sin ålderstigne fader och därför av honom mottagit en del egendom, bl.a. i Oxvåla (vid Roskänge), och Hästberget. Även Anders Knutsson var bergsman, delägare i Saxhyttan, och dessutom kyrkvärd. Utnyttjade Grangärde Hästberg som fäbodan. Anders Knutsson gifte sig 1637. Avled endast ett par månader efter fadern 1675, då han var 63 år. Hustrun hette Karin Mårtensdotter, född 1617 i Västerby vid Sunnansjö, dotter till den kände bergsmannen Mårten Fransson och dennes hustru Marit Mattsdotter, den sistnämnda dotter till länsmanen Mats Olofsson, bördig från Gärdet. Karin Mårtensdotter gifte sig när hon var 20 år och födde 7 barn. Hon var änka i 22 år och flyttade på alderdomen till sonen i Hästberget, där hon avled 1698 i en ålder av 81 år.

Av Anders Knutssons och Karin Mårtensdotters barn kan nämnas dottern Elisabet Andersdotter som blev gift med prästsonen Anders Hansson. De slog sig ner i Gärdsveden som nybyggare. Dottern Karin Andersdotter gifte sig med Olof Göransson, son till "Rämskungen" Göran Olsson vid Rämby. De fick sedermera 1/8 hemman skattlagt i Hästberget och Östanmyra. Dottern Malin Andersdotter blev gift med Back Mats Nilsson från Östanmyra (jämför under Erik Nils 1/4). Makarna blev nybyggare i Grangärde Hästberg.

Sonen Per Andersson, född 1645 i Östanmyra blev till en början kvar på hemmanet i Östanmyra. Gifte sig 1669 och var även han verksam som bergsman med intressen i Saxhyttan. Omkring år 1680 flyttade dock familjen upp till släktens gamla fäbodan i Hästberget, ungefär samtidigt med Per Anderssons svåger Back Mats Nilsson. De blev därmed de första nybyggarna där. Per Andersson avled i Hästberget 1726 i en ålder av 81 år. Hustrun hette Kerstin Ersdotter, född 1646 vid Råmen, dotter till Erik Olofsson, en bror till "Rämskungen". Hon gifte sig när hon var 23 år och födde 9 barn. Dog 14 år före mannen, nämligen 1712, då hon var 65 år. Per Andersson och Mats Nilsson kom att bli förfäder för en stor del av Hästbergets befolkning.

En del, närmare bestämt 1/5 av hemmanet i Östanmyra, inlöstes av den ovan nämnde Olof Göransson i Hästberget. Släkten försvann från Östanmyra, men Knut Perssons och Olof Göranssons arvingar behöll under lång tid jorden i byn. Knut Per 1/4 och Olof Görans 1/8 kom ända in på 1800-talet att stå skrivna på Östanmyra. Vad bebyggelsen på hemmanet i Östanmyra beträffar, förefaller det troligt att husen revs och flyttades upp till Hästberget i samband med flytten på 1680-talet.

HOOL ERIK HANS 1/4.

Omkring år 1640 dyker namnet Erik Hansson upp i mantalslängderna, och han får senare ett hemman om 1/4 mantal skattlagt i Östanmyra. Familjen slår sig ned på den så kallade Östmyrholen, som bör ha varit den sydligare av de två kullar på vilka byn är uppbyggd. Erik Hansson föddes 1609 i Bergsbo som son till Hans Eriksson (familjen hade fåbodar i Bergsbo). Han gifte sig 1636 och blev bosatt i Östanmyra under resten av sitt liv. Avled 1686 i en ålder av 77 år. Hustrun hette Marit Olsdotter och hon var född 1611 i Stensbo, dotter till Olof Stensson och barnbarn till Sten Andersson vilken gett upphov till ortnamnet Stensbo. Blev gift vid 24 års ålder och födde 7 barn. Hon slutade sina dagar 1691 då hon var 70 år. Yngsta dottern Kerstin Eriksdotter, född 1656, blev gift med Jonas Olsson Fyhr i Norra Rönnäset.

Sonen Hool Hans Eriksson tillträdde hemmanet på 1670-talet, gifte sig 1670 och avled redan 1698, endast 55 år gammal. Hustrun Ingrid Andersdotter föddes 1648 vid Räms Storslätten, dotter till Anders Eriksson, en halvbror till "Rämskungen" Göran Olsson. Denne Anders Eriksson var son till en Erik Östensson från Brötjärna vid Mockfjärd. Hans änka Sara Hindriksdotter blev senare gift med Olof Mattsson från Kyrkbyn, nybyggare vid Råmen. Ingrid Andersdotter gifte sig när hon var 22 år och födde 7 barn. Efter makens död flyttade hon till Östersaxen, där dottern och mågen var bosatta. Hon överlevde mannen med hela 30 år. Avled i Östersaxen 1728 av "ålderdom, bröstsjuka och håll", 78 år gammal.

Kvar på gården i Östanmyra blev under en tid mågen Mats Larsson, född 1672 i Kyrkbyn, son till Lars Persson som sedermera blev den förste nybyggaren i Östersaxen. Mats Larsson gifte sig 1696. Familjen flyttade dock till Östersaxen redan omkring 1702. Mats Larsson, som var soldat, avled redan omkring 1703 på okänd ort, endast 31 år gammal. Hustrun hette Sara Hansdotter, och hon föddes 1671 i Östanmyra. Gifte sig vid 25 års ålder och födde 2 barn. Bodde som änka kvar i Östersaxen under 40 års tid fram till sin död 1743, då hon var 72 år.

En son till Hool Hans Eriksson vid namn Christopher Hansson, född 1678 i Östanmyra, blev bosatt på faderns hemman. Han gifte sig 1702 och dog tidigt, närmare bestämt redan 1708, enligt dödboken av "slag", endast 30 år gammal. Hustrun hette Kerstin Björnsdotter, född 1680 i Västansjö och dotter till Björn Nilsson. Gifte sig när hon var 22 år och födde 2 barn. Tillsammans med sina barn bodde Kerstin Björnsdotter kvar i Östanmyra, men sedan sonen Anders Christophersson år 1726 blev gift till Västansjö flyttade även hon till sistnämnda by. Släkten försvann därmed från Östanmyra och hemmanet synes ha blivit underlagt de andra gårdarna i byn.

Björnsdotter, född 1680 i Västansjö och dotter till Björn Nilsson. Gifte sig när hon var 22 år och födde 2 barn. Tillsammans med sina barn bodde Kerstin Björnsdotter kvar i Östanmyra, men sedan sonen Anders Christophersson år 1726 blev gift till Västansjö flyttade även hon till sistnämnda by. Släkten försvann därmed från Östanmyra och hemmanet synes ha blivit underlagt de andra gårdarna i byn.

SLÄKTREGISTER.

ÖSTEN LARS 1/4.

Knekten och hemmansägaren

Östen Larsson, f. ca 1560 i Sunnansjö, gift ca 1580. död omkring 1640

Hustru: Karin Persdotter ? f. ca 1560 i Östanmyra, död 16/2 1645

Barn: Elisabet, f. 1583 i Östanmyra. Se Erik Nils 1/4.

Karin, f. 1590 ibm. Gift med Erik Hansson i Sörgovik

Lars, f. 1612 ibm. Se nedan

Ingeborg, f. 1614 ibm. död 1/5 1660

Hemmansägaren

Lars Östensson, f. 1612 i Östanmyra, gift 12/6 1636, död 13/4 1656

Hustru: Karin Olsdotter, f. 1621 i Stensbo, död 1697 i Stensbo

Barnlösa.

Hemmanet till Erik Johansson, gift med Lars Östenssons systerdotter.

Hemmansägaren

Erik Johansson, f. 6/12 1629 i Kyrkbyn, gift 20/11 1653, död 25/8 1697

Hustru: Marit Ersdotter, f. /3 1628 i Östanmyra, död 13/6 1698 i Östanmyra

Barn: Erik, f. 17/9 1654 i Östanmyra. Se nedan

Margreta, f. 1/4 1657 ibm. död 20/9 1657

Brita, f. 8/8 1658 ibm. död 18/9 1664

Elisabet, f. 24/7 1661 ibm. Gift med Erik Hansson i Kyrkbyn

Karin, f. 19/1 1665 ibm. Gift med Johan Johansson nedan

Marit, f. 15/3 1668 ibm. död 10/5 1668

Johan, f. 11/9 1670 ibm. död 11/12 1670

Kerstin, f. 9/4 1673 ibm.

Hemmansägaren

Erik Eriksson, f. 17/9 1654 i Östanmyra, gift 19/10 1684, död 19/6 1698

Hustru: Karin Johansdotter, f. 5/12 1654 i Näs, Norrbärke, död 7/3 1725

Barn: Karin, f. 4/8 1685 i Östanmyra. G.m. Daniel Jönsson i Lillheden

Johan, f. 23/1 1687 ibm

Kerstin, f. 8/11 1688 i Lillheden, död 2/1 1690

Elisabet, f. 2/3 1691 ibm

Kerstin, f. 26/3 1694 ibm

Hemmansägaren

Johan Johansson, f. 3/2 1664 i Räfåla, gift 13/11 1687, död 15/5 1697

Hustru: Karin Eriksdotter, f. 19/1 1665 i Östanmyra, död före 1707

Barn: Hans, f. 19/7 1688 i Östanmyra, död 22/8 1697

Johan, f. 15/7 1690 ibm. Svarvare

Karin, f. 20/12 1692 ibm död 8/2 1693

Elisabet, f. 10/2 1694 ibm

ERIK NILS 1/4.

Hemmansägaren

Erik Nilsson, f. ca 1580 i Norrbo, gift ca 1610, död 20/11 1635 i Östanmyra

Hustru: Elisabet Östensdotter, f. 1583 i Östanmyra, död 29/6 1653

Barn: Nils, f. ca 1610 i Östanmyra. Se nedan
Sigrid, f. ca 1615 ibm. G.m. Erik Olofsson, se nedan
 Kerstin, f. 1619 ibm. G.m. Hans Andersson i Notgården, Ludvika
 Daniel, f. ca 1622 ibm
 Elisabet, f. 14/5 1625 ibm. Legopiga, död 29/11 1698
Marit, f. /3 1628 ibm. G.m. Erik Johansson. Se Östen Lars 1/4 ovan
 Mats, f. 9/3 1629 ibm. tvilling
Jon, f. 9/3 1629 ibm. tvilling. Se Back Jon Ers - O.Daniels nedan

Hemmansägaren, Back

Nils Eriksson, f. ca 1610 i Östanmyra, gift 9/10 1642, död omkring 1670

Hustru: Malin Ingevaldsdotter, f. 1615 i Mjälga, Tuna, död 20/6 1676

Barn: Mats, f. /9 1643 i Östanmyra. Nybyggare i Hästberget
 Kerstin, f. 1644 ibm. Ogift, död 20/6 1676
 Ingevald, f. 15/11 1646 ibm
Elisabet, f. 1653 ibm. G.m. Erik Eriksson nedan
 Brita, f. 20/8 1654 ibm. Död 4/3 1655
 Malin, f. 30/3 1656 ibm. G.m. Buller Lars Olsson i Norrbo
 Erik, f. 16/10 1659 ibm. Död 16/6 1698

Hemmansägaren, Thols eller Back

Erik Eriksson, f. 27/1 1647 i Västansjö, gift 4/7 1675, död 30/11 1718

Hustru: Elisabet Nilsson, f. 1653 i Östanmyra, död 11/12 1715

Barn: Olof, f. 12/6 1677 i Östanmyra. Se nedan
 Kerstin, f. 4/3 1680 ibm. död 10/5 1681
 Nils, f. 30/8 1682 ibm. Till Bergsbo
 Erik, f. 26/7 1685 ibm. Till Lillheden (Knas)
 Hans, f. 29/3 1688 ibm. Död 17/5 1688

Hemmansägaren, Back

Olof Eriksson, f. 12/6 1677 i Östanmyra, gift 3/11 1701, död 18/6 1741

Hustru: Kerstin Olofsdotter, f. 26/3 1672 i Norrbo, död 28/12 1742

Barn: Erik, f. 1/6 1702 i Östanmyra. Död som barn
 Olof, f. 26/4 1705 ibm
Erik, f. 20/10 1708 ibm. se nedan
 Lars, f. 9/8 1712 ibm

Skomakaren, Back

Erik Olofsson, f. 20/10 1708 i Östanmyra, gift 1728, 1745, 1758,

Hustru: Barbro Larsdotter, f. 23/10 1689 i Gärdet, gift 13/10 1728

Barn: Kerstin, f. 6/9 1729 i Östanmyra
 Anna, f. 31/12 1730 i Gärdet. G.m. Notbindar Mats Ersson i Saxhyttan
 Lars, f. 11/10 1732 ibm. Bosatt i Gärdet

Anm. Erik Olofsson ovan flyttade med sin familj till Gärdet år 1730.
 Ägare av hemmansdelen i Östanmyra blev Kyrkoherden Fahlander
 Gården från och med 1730 troligen bebodd av arrendatorer

Erik Olofsson, f. ca 1610 på okänd ort, gift 4/12 1636, död omkring 1640
 Hustru: Sigrig Eriksdotter, f. ca 1615 i Östanmyra, omgift nedan
 Troligen barnlösa.

Hindrik Ingevaldsson, f. ca 1615 i Mjälga, Tuna, gift 9/10 1642,
 Hustru: Sigrig Eriksdotter, f. ca 1615 i Östanmyra, gift 1636 och 1642,
 Barn: Erik, f. 7/4 1644 i Mjälga

Anm. Familjen utflyttad till Mjälga omkring år 1643

BACK JON ERS - O.DANIELS. ERIK NILS 1/4.

Hemmansägaren, Back
 Jon Eriksson, f. 9/3 1629 i Östanmyra, gift 11/11 1660, död 20/6 1676
 Hustru: Barbro Halfvarsdotter, f. 7/6 1628 i Kyrkobyn, död 12/11 1678
 Barn: Elisabet, f. 14/1 1662 i Östanmyra. Död 1698
Erik, f. 15/3 1666 ibm. Se nedan

Hemmansägaren, Back
 Erik Jonsson, f. 15/3 1666 i Östanmyra, gift 22/12 1691, död 18/3 1739
 Hustru: Karin Larsdotter, f. 20/8 1660 i Sunnansjö, död 16/2 1738
 Barn: Elisabet, f. 9/10 1692 i Sunnansjö
Kerstin, f. 11/5 1695 i Kyrkobyn. G.m. Lars Olofsson nedan

Hemmansägaren, Uppsättaren
 Lars Olofsson, f. 25/2 1694 i Morberget, gift 28/12 1715, död 4/11 1752
 Hustru: Kerstin Eriksdotter, f. 11/5 1695 i Kyrkobyn, död 15/6 1739
 Barn: Olof, f. 8/3 1717 i Östanmyra.
Karin, f. 24/6 1718 ibm. G.m. An. Andersson, se Stakes nedan
 Elisabet, f. 10/12 1720 ibm. G.m. Per Ersson i Gärdet
 Erik, f. 20/4 1722 ibm. Död som barn
 Per, f. 29/3 1723 ibm. tvilling. Död som barn
 Lars, f. 24/3 1723 ibm. tvilling. Död som barn
Per, f. 27/7 1724 ibm. Se O.Daniels nedan
 Kerstin, f. 22/10 1726 ibm. G.m. Anders Persson i Östanbjörka
 Anna, f. 19/5 1731 ibm. Gift till Sörvik
 Erik, f. 20/5 1733 ibm
 Lars, f. 13/3 1736 ibm
 Margreta, f. 28/5 1737 ibm. Gift till Stensbo

STAKES.

ERIK NILS 1/4.

Soldaten,

Anders Andersson Stake, f. 9/9 1730 i Digervåla, g. 21/10 1753, död 10/6 1802

Hustru. Karin Larsdotter, f. 24/6 1718 i Östanmyra, död 24/5 1796

Barn: Anders, f. 6/8 1754 i Östanmyra. Död 2/2 1756

Lars, f. 19/1 1758 ibm Se nedanAnders, f. 11/10 1760 ibm. Se nedan

Olof, f. 29/7 1763 ibm. Död 8/8 1766

Dagkarlen, Stak

Lars Andersson, f. 19/1 1758 i Östanmyra, gift 30/9 1793,

Hustru: Stina Ersdotter, f. 20/1 1763 i Rävåla

Barn: Anders, f. 17/1 1795 i Östanmyra

Petter, f. 10/2 1797 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Falun 8/4 1799

Dagkarlen, Stak

Anders Andersson, f. 11/10 1760 i Östanmyra, gift 1/5 1788

Hustru: Stina Andersdotter, f. 16/1 1759 i Övre Starbo, Norrbärke

Barn: Anders, f. 19/12 1788 i Norrbärke

Catharina, f. 21/4 1791 i Östanmyra

Christina, f. 26/8 1792 ibm

Johan, f. 26/1 1795 i Kyrkbyn

Anm. Familjen inflyttad från Norrbärke 1789. Till Grangärde Kyrkby 1792

O. DANIELS.

ERIK NILS 1/4.

Hemmansägaren

Per Larsson, f. 27/7 1724 i Östanmyra, gift 29/9 1747, död 21/5 1802.

Hustru: Kerstin Stensdotter, f. 29/11 1719 i Stensbo, död 17/9 1788

Barn: Anna, f. 2/2 1748 i Östanmyra. G.m. Olof Danielsson nedan

Margta, f. 6/7 1751 ibm. Död 5/10 1752

Olof, f. 4/12 1752 ibm. Död 8/3 1753

Lars, f. 7/7 1754 ibm. Död 13/9 1754

Petter, f. 9/8 1755 ibm. Död 20/4 1756

Olof, f. 12/4 1757 ibm. Död 5/7 1757

Erik, f. 15/8 1759 ibm. Död 2/3 1760

Anders, f. 6/12 1761 ibm. Död 10/5 1764

Anm. Hemmansdelen gick förlorad till Kyrkoherden Fahlander. Kvar på gården som kolare blev Per Larssons måg, Olof Danielsson.

Kolaren

Olof Danielsson, f. 26/3 1746 i Mockfjärd, gift 26/12 1772, död 12/1 1813

Hustru: Anna Persdotter, f. 2/2 1746 i Östanmyra, död 5/8 1816

Barn: Petter, f. 27/10 1773 i Östanmyra. Död 2/7 1775
 Christina, f. 4/6 1775 ibm. Död 12/6 1775
 Brita, f. 27/6 1776 ibm
 Anna, f. 24/11 1778 ibm. G.m. Rus Jan Andersson i Roskänge
 Olof, f. 22/7 1781 ibm. Till Munktorp 3/10 1801
Petter, f. 3/6 1784 ibm. Se nedan
 Erik, f. 18/1 1786 ibm. Död som barn
 Christina, f. 12/1 1788 ibm
 Erik, f. 19/4 1791 ibm
 Catharina, f. 18/3 1794 i Rönnäset

Kolaren, O.Daniels

Per Olsson, f. 3/6 1784 i Östanmyra, gift 1810, död 5/1 1848

Hustru: Lisa Larsdotter, f. 1784 i Nås Hoberg, död 30/3 1859

Barn: Anna Lisa, f. 1/1 1812 i Östanmyra. Död 6/8 1812
 Anders, f. 6/7 1813 ibm. Död 13/3 1814
Stina, f. 23/8 1814 ibm. G.m. Anders Ersson nedan
 Anna Lisa, f. 3/9 1817 ibm. G.m. Månses And. Ersson i Rönnäset
 Petter, f. 3/9 1820 ibm. Död 1821
Lars Petter, f. 8/2 1822 ibm. Se nedan

O.Daniels

Anders Ersson, f. 1810 i S.Bärke, gift 28/10 1834 (från Rönnäset)

Hustru: Stina Persdotter, f. 23/8 1814 i Östanmyra

Barn: Stina Lisa, f. 18/2 1836 i Östanmyra
 Jan Petter, f. 18/11 1837 i Kyrkbyn

Anm. Familjen till Norrbärke 1838

Kolaren, O. Daniels

Lars Petter Persson, f. 8/2 1822 i Östanmyra, gift 2/9 1854, d. 17/9 1899 i Rönnäset

Hustru: Maria Larsdotter, f. 13/12 1822 i Östersaxen, död 31/1 1908 i Gärdsveden

Barn: Anna Maria, f. 15/1 1860 i Östanmyra. Död 13/6 1860
Lars Fredrik, f. 16/11 1862 ibm. Se nedan

Smeden, O.Daniels

Lars Fredrik Larsson, f. 16/11 1862 i Östanmyra, gift 26/12 1898,

Hustru: Ida Kristina Andersson, f. 17/2 1867 i Ställberget

Barn: Karl Johan, f. 4/7 1900 i Gärdsveden
 Anna Elisabet, f. 22/6 1902 ibm

Anm. O.Daniels Lars Petter Persson flyttade 1879 med sin familj till Rönnäset, där de redan tidigare nyttjade en egendom. Slakten kom sedermera till Gärdsveden.

JOHAN PERS.

Hemmenasägaren

Per Nilsson, f. 1587 i Kyrkbyn, gift ca 1620, död 31/10 1647 i Östanmyra

Hustru: Karin Hansdotter, f. 1589 i Sörgovik, död 28/12 1658 i Östanmyra

Barn: Johan, f. ca 1620 i Kyrkbyn. Se nedan

Karin, f. 27/3 1631 i Östanmyra

Brita, f. 11/1 1635 ibm. Död 22/3 1647

Hemmansägaren

Johan Persson, f. ca 1620 i Kyrkbyn, gift ca 1637, utflyttad till okänd ort

Hustru: Karin Michelsdotter, fä ca 1615 i Kyrkbyn

Barn: Michel, f. ca 1638 i Östanmyra

Karin, f. 24/7 1645 ibm

Marit, f. 2/5 1647 ibm

Kirstin, f. 25/4 1656 ibm. Död 8/6 1656

Elisabet, f. 13/5 1660 ibm

Forts. Johan Pers.

Hemmansägaren

Michel Johansson, f. ca 1638 i Östanmyra, gift ca 1657,

Hustru: okänd

Barn: Brita, f. 21/3 1658 i Östanmyra

Lars, f. 5/6 1659 ibm

Anm. Familjen utflyttad till okänd ort omkring 1660.

Hemmansdelen underlagd annat hemman i byn.

ERIK HANS 1/4. HOLGÅRDEN.

Hemmansbrukaren

Hans Eriksson, f. ca 1580 i Gärdet, gift ca 1605, död omkring 1643 i Gärdet

Hustru: Anna Ersdotter, f. 1588 i Sunnansjö, gift ca 1605, död 30/3 1628

Hustru: Marit Ersdotter, f. 1598 i Kyrkbyn, gift 28/12 1630

Barn: Anna, f. 1607 i Gärdet. G.m. Erik Ersson i Räfåla

Erik, f. 20/7 1609 i Bergsbo. Se nedan

Elisabet, f. 17/1 1612 i Gärdet. G.m. Hans Ersson i Räfåla

Karin, f. ca 1620 ibm. G.m. Erik Larsson i Gärdet

Marit, f. 1627 ibm. G.m. Per Olsson i Norhyttan

2:a giftet: Lars, f. 29/1 1632 ibm. Till Botåker

Barbro, f. 9/8 1635 ibm. G.m. Björ Lars Olsson i Västansjö

Kerstin, f. 24/2 1639 ibm. G.m. Per Vidiksson i Persbo

Anm. Hans Eriksson var under hela sitt liv bosatt i Gärdet, men ägde den mark i Östanmyra, där sonen Erik Hansson senare blev bosatt.

Hemmansbrukaren, Hool

Erik Hansson, f. 20/7 1609 i Bergsbo, gift 12/6 1636, död 30/10 1686

Hustru: Marit Olsdotter, f. 1611 i Stensbo, död 30/12 1691 i Östamyra

Barn: Karin, f. 23/3 1637 i Östanmyra. G.m. Olof Persson i Rosshaga

Anna, f. 25/12 1639 ibm. Död 23/7 1691

Hans, f. 11/12 1642 ibm. Se nedan

Mats, f. 21/9 1645 ibm. Död 16/5 1647

Elisabet, f. 16/3 1648 ibm. G.m. Erik Hansson i Notgården, Ludvika

Lars, f. 14/8 1651 ibm. Till Kyrkbyn

Kerstin, f. 16/11 1656 ibm. G.m. Jonas Olsson Fyhr i Rönnäset

Hemmansbrukaren, Hool

Hans Eriksson, f. 11/12 1642 i Östanmyra, gift 9/10 1670, död 14/8 1698

Hustru: Ingrid Andersdotter, f. /2 1648 i Råmen, död 20/11 1728 i Östersaxen

Barn: Sara, f. 24/10 1671 i Östanmyra. G.m. Mats Larsson nedan

Margreta, f. 20/6 1674 ibm. Död 23/10 1698

Christopher, f. 2/2 1678 ibm. Se nedan

Anders, f. 7/12 1680 ibm. Död i Bergsbo 14/4 1703

Johan, f. 13/5 1683 ibm. Död 1698

Erik, f. 4/3 1686 ibm. Död 20/10 1686

Mats, f. 9/4 1688 ibm. Död 29/9 1698

Soldaten, Hool

Mats Larsson, f. 1/2 1672 i Kyrkbyn, gift 18/10 1696, död 1703

Hustru: Sara Hansdotter, f. 24/10 1671 i Östanmyra, död 23/10 1743 i Östersaxen

Barn: Johan, f. 24/8 1699 i Östanmyra

Mats, f. 30/3 1702 i Östersaxen.

Anm. Familjen utflyttad till Östersaxen omkring år 1700.

Hemmansägaren, Hool

Christopher Hansson, f. 2/2 1678 i Östanmyra, gift 19/10 1702, död 7/8 1708

Hustru: Kerstin Björnsdotter, f. 10/8 1680 i Västansjö, till Västansjö omkr. 1710

Barn: Anders, f. 7/12 1703 i Östanmyra. Se nedan

Elisabet, f. 29/2 1707 ibm

Hemmansägaren, Hool

Anders Christophersson, f. 7/12 1703 i Östanmyrholm, gift 29/9 1726

Hustru: Elisabet Olsdotter, f. 23/1 1702 i Västansjö

Barn: Karin, f. 4/11 1727 i Västansjö

Anm. Erik Hans hemmansdel troligen underlagt Östen Lars 1/4 hemman, sedermera i gruvfogden Fischers ägo..

SKÖTTHEMMANET.

Soldaten

Nils Persson Skött, f. ca 1642 i Norrbo, gift 3/11 1667, död omkring 1677

Hustru: Barbro Olsdotter, f. 11/9 1640 i Gärdet, död 6/11 1698 i Östanmyra

Barn: Kerstin, f. 21/2 1669 i Gärdet. G.m. Josef Larsson i Lillheden

Karin, f. 26/1 1673 ibm. Död 1/2 1674

Olof, f. 11/2 1675 ibm. Se nedan

Anm. Barbro Olsdotter var dotter till Olof Eriksson f. 1611 i Gärdet som
brorson till Hans Eriksson ovan.

Hemmansägaren. Skött

Olof Nilsson, f. 11/2 1675 i Östanmyra, gift 6/1 1701, död 5/4 1729 i Roskänge

Hustru: Anna Hansdotter, f. 1676 i St. Tuna, död 24/5 1742 i Roskänge

Barn: Anna, f. 3/8 1702 ibm. G.m. Erik Persson i Gärdsveden

Hans, f. 2/5 1704 ibm

Olof, f. 22/7 1706 i Roskänge

Hans, f. 30/8 1709 ibm

Brita, f. 9/9 1713 ibm. tvilling

Barbro, f. 9/9 1713 ibm. tvilling

Anm. Skött Olof Nilsson flyttade med sin familj till grannbyn Roskänge
omkring år 1705. Hemmansdelen i Östanmyra troligen underlagd
Östen Lars hemman

JON NILS eller HALFVAR MATTS 1/4.

Hemmansägaren

Jon Nilsson, f. 1572 i Norrbo, gift ca 1605, död 6/1 1652 i Östanmyra

Hustru: Anna Mattsdotter, f. 1580 i Kyrkbyn, död 23/12 1655 i Östanmyra

Barn: Nils, f. ca 1605 i Östanmyra. Troligen till Smälla i Tuna

Kerstin, f. 1610 ibm. G.m. Hans Johansson i Sörgovik

Gertrud, f. 14/4 1615 ibm. G.m. Mats Hansson i Holen

Erik, f. /2 1618 ibm. Se nedan

Anna, f. ca 1620 ibm. G.m. Mats Nilsson

Peder, f. ca 1622 ibm.

Karin, f. /5 1624 ibm. G.m. Halfvar Persson, se dito

Bergsmannen

Erik Jonsson, f. /2 1618 i Östanmyra, gift 1642, död 6/1 1697 i Östanmyra

Hustru: Brita Jonsdotter, f. /8 1615 i Kyrkbyn, död 24/5 1687 i Östanmyra

Barn: Jon, f. 11/7 1644 i Östanmyra. Se nedan

Anna, f. 8/2 1646 ibm. Död 13/4 1646 (vanskötsel)

Anna, f. /7 1647 ibm. Se Nils Pers nedan.

Nils, f. 12/4 1650 ibm

Lisbet, f. 1/3 1652 ibm. G.m. Jon Larsson i Västansjö

Mats, f. 6/1 1656 ibm. Död 17/2 1656

Bergsmannen

Jon Eriksson, f. 11/7 1644 i Östanmyra, gift 26/11 1671, död 27/10 1717

Hustru: Thols Brita Eriksdotter, f. 16/7 1650 i Västansjö, död 3/7 1715

Barn: Erik, f. 4/5 1673 i Östanmyra. Se nedan
Lars, f. 25/3 1675 ibm. Se Mahl, nedan
Anders, f. 15/10 1679 ibm. Se Anders Jons nedan
Jon, f. 5/3 1681 ibm. Se Jon Jons nedan
Karin, f. 2/10 1684 ibm. G.m. Nils Persson i Holen
Anna, f. 7/9 1689 ibm. G.m. Lars Jonsson Åhman i Saxhyttan
Nils, f. 11/7 1694 ibm. Se Mats Nils nedan

Bergsmannen

Erik Jonsson, f. 4/5 1673 i Östanmyra, gift 2/7 1701, död 19/3 1741 i Östanmyra

Hustru: Marit Halfvarsdotter, f. 16/9 1677 i Kyrkbyn, död 28/11 1751

Barn: Nils, f. 13/3 1703 i Östanmyra
Jon, f. 26/10 1704 ibm
Erik, f. 1/10 1707 ibm. Se nedan
Jonas, f. 20/2 1710 ibm
Per, f. 14/3 1712 ibm
Lars, f. 12/3 1714 ibm
Olof, f. 2/4 1716 ibm
Halfvar, f. 1/5 1720 ibm. Se Halfvar Ers nedan

Bergsmannen

Erik Eriksson, f. 1/10 1707 i Östanmyra, gift 29/9 1728, död 27/1 1776

Hustru: Brita Nilsson, f. 2/3 1710 i Rossa, död 20/1 1795

Barn: Brita, f. 13/10 1729 i Östanmyra. Död som barn
Erik, f. 31/3 1733 ibm. Se nedan
Anna, f. 19/6 1739 ibm. Död som barn
Brita, f. 15/9 1741 ibm. G.m. Klack Per Hansson nedan
Anna, f. 3/2 1745 ibm

Bergsmannen

Erik Ersson, f. 31/3 1733 i Östanmyra, gift 27/11 1755,

Hustru: Karin Jansdotter, f. 18/11 1725 i Saxtorpet, Östersaxen

Barn: Anders, f. 1/11 1756 i Östanmyra. Bosatt i Östersaxen
Anna, f. 24/10 1759 ibm. Gift till Hedemora
Brita, f. 4/8 1762 ibm. Gift till Skepparberg
Erik, f. 16/2 1765 ibm, tvilling, död 3/4 1765
Catharina, f. 16/2 1765 ibm. tviling, död 7/6 1766
Sara, f. 13/6 1767 i Östersaxen

Anm. Familjen utflyttad till Östersaxen omkring 1765.

Masmästaren, Klack

Per Hansson, f. 9/3 1730 i N.Västansjö, gift 5/11 1762, död 12/3 1792

Hustru: Brita Ersdotter, f. 15/9 1741 i Östanmyra, död 18/4 1797

Barn: Anders, f. 17/8 1763 i Östanmyra. Död 8/9 1766
 Catharina, f. 20/5 1769 ibm. G.m. Gärdsve Lars Ersson
 Petter, f. 28/4 1772 ibm. Död 5/6 1773
 Petter, f. 11/4 1775 ibm
 Erik, f. 13/11 1777 ibm. Till Torrfasten
 Anna, f. 22/6 1780 ibm. G.m. Petter Jansson i Hästberg
 Göran, f. 3/2 1783 ibm. Utflyttad.

Anm. Hemmansdelen sedermera i Nyhammars Bruks ägo.

HALFVAR ERS.

Bergsmannen

Halfvar Ersson, f. 1/5 1720 i Östanmyra, gift 1/11 1750, död 25/11 1793

Hustru: Lisa Larsdotter, f. 1/11 1725 i Roskänge, död 22/8 1771

Barn: Anna, f. 13/10 1751 i Östanmyra. Död 11/5 1752
 Brita, f. 20/9 1752 ibm. Död 11/11 1752
 Erik, f. 15/1 1754 ib, Död 1808 i Falun
Elisabet, f. 14/19 1756 ibm. Gift med Per Olsson nedan
 Olof, f. 17/6 1758 ibm. Död 2/6 1807
 Anna, f. 20/12 1760 ibm. Död 17/4 1808
 Margta, f. 11/3 1762 ibm. Död 11/7 1762
 Lars, f. 18/8 1763 ibm. Död 25/10 1767
 Margreta, f. 14/12 1769 ibm. Död 1/6 1773

Dagkarlen, Halvars

Per Olsson, f. 23/1 1751 i Stensbo, gift 11/11 1779 och 4/4 1795

Hustru 2: Lisa Halfvarsdotter, f. 14/10 1756 i Östanmyra, gift 1795

Barn: Olof, f. 12/8 1781 i Stensbo. Död 1809
 Anna, f. 29/3 1784 ibm
 Anders, f. 17/9 1797 i Östanmyra

Anm. Familjen utflyttad till Norrbärke 1812. Hemmansdelen i Östanmyra i Nyhammars bruks ägo.

MAHL.

Soldaten

Lars Jonsson Mahl, f. 25/3 1676 i Östanmyra, gift 29/10 1705, död före 1715

Hustru: Sara Jonsdotter, f. 23/12 1681 i Norrbärke, omgift nedan

Barn: Brita, f. 28/12 1707 i Östanmyra

Bondas

Lars Matsson, f. 12/6 1686 i Roskänge, gift 24/6 1715, till Roskänge
 Hustru: Sara Jonsdotter, f. 23/12 1681 i Norrbärke, gift 1705 och 1715,
 Barn: Mats, f. 16/10 1717 i Roskänge

ANDERS JONS.

Bergsmannen

Anders Jonsson, f. 15/10 1679 i Östanmyra, gift 9/2 1702, död 9/1 1711 i Ö.myra
 Hustru: Elisabet Hansdotter, f. 29/4 1672 i Moren, Norrbärke, till Roskänge
 Barn: Erik, f. 12/5 1702 i Östanmyra
 Karin, f. 7/4 1704 ibm
 Jonas, f. 18/12 1705 ibm. Se nedan
 Nils, f. 2/9 1708 ibm

Bergsmannen

Jonas Andersson, f. 18/12 1705 i Östanmyra, gift 28/12 1731, Familjen till Roskänge
 Hustru: Kerstin Persdotter, f. 20/12 1703 i Karlsänge på 1730-talet.
 Barnlösa.

JON JONSSONS.

Hemmansägaren

Jon Jonsson, f. 5/3 1681 i Östanmyra, gift 28/12 1711, död 1/2 1719
 Hustru: Karin Jonsdotter, f. 10/10 1685 i Saxhyttan, omgift nedan
 Barn: Erik, f. 12/8 1712 i Östanmyra
 Brita, f. 29/7 1715 ibm. tvilling
 Karin, f. 29/7 1715 ibm. tvilling
 Anna, f. 1/11 1718 ibm

Erik Johansson, f. 27/19 1689 i Västansjö, gift 18/7 1720
 Hustru: Karin Jonsdotter, f. 10/10 1685 i Saxhyttan
 Barn: Kerstin, f. 26/9 1721 i Saxhyttan
 Erik, f. 18/1 1723 ibm
 Karin, f. 15/3 1725 ibm

Anm. Familjen till Saxhyttan omkring 1720.

NILS JONS - MATS NILS.

Bergsmannen

Nils Jonsson, f. 11/7 1694 i Östanmyra, gift 2/11 1718, död 21/5 1763
 Hustru: Karin Olsdotter, f. 26/3 1690 i Kyrkbyn, död omkring 1773
 Barn: Jon, f. 21/2 1719 i Östanmyra. Se nedan
 Mats, f. 7/12 1722 ibm. Se nedan
 Erik, f. /6 1727 ibm

Bergsmannen

Jon Nilsson, f. 21/2 1719 i Östanmyra, gift 23/10 1748, död 8/1 1798
 Hustru: Brita Andersdotter, f. 22/12 1725 i Stensbo, död 15/10 1802
 Barn: Nils, f. 7/1 1750 i Östanmyra. Till Östanbjörka
Anders, f. 7/12 1751 ibm. Se nedan
 Anna, f. 3/12 1761 ibm. Död 23/8 1773

Bergsmannen

Anders Jonsson, f. 7/12 1751 i Östanmyra. gift 26/6 1777, död 7/2 1816
 Hustru: Kerstin Olsdotter, f. 25/6 1757 i Saxhyttan, till Rönnäset 1815
 Barn: Anders, f. 17/6 1778 i Saxhyttan. Död som barn
 Catharina, f. 12/6 1782 ibm. Till Tuna 1812
 Anna, f. 27/5 1785 i Östanmyra. Död som barn
 Christina, f. 30/9 1786 ibm. G.m Anders Andersson i Rönnäset
 Andreas, f. 9/3 1790 ibm. Till Bergsbo 1813
 Anna, f. 4/7 1793 ibm. Till Norrbärke 1812
 Maria, f. 14/11 1795 ibm

Anm. Hemmansdelen underlagd Nyhammars Bruk vid slutet av 1700-talet.

MATS NILS.

Bergsmannen

Mats Nilsson, f. 7/12 1722 i Östanmyra, gift 24/10 1745, död 1806 i Ställberget
 Hustru: Karin Andersdotter, f. 25/3 1721 i Östanbjörka, död 13/3 1784
 Barn: Erik, f. 11/3 1749 i Östanmyra
Anders, f. 8/4 1753 ibm. Se nedan

Bergsmannen

Anders Mattsson, f. 8/4 1753 i Östanmyra, gift 19/10 1780, död 1825 i Ställberget
 Hustru: Anna Larsdotter, f. 8/3 1751 i Holen, död 1832 i Ställberget
 Barn: Catharina, f. 1/12 1784 i Östanmyra. G.m. Erik Persson

Anm. Anders Mattsson blev nybyggare i Ställberget (Ställbergsgården) omkring år 1800. Även fadern Mats Nilsson följde med till Ställberget. Man behöll dock en tid åkermarken i Östanmyra, varav Anders Mattssons måg Erik Persson står som ägare vid Storskiftet 1811 - 1813.

NILS PERS.

Hemmansägaren

Perder Larsson, f. 15/10 1640 i Kyrkbyn, gift 26/11 1671, död 12/9 1714 Inflyttad ca
 Hustru: Anna Eriksdotter, f. /7 1647 i Östanmyra, död 17/5 1708 1675.
 Barn: Nils, f. 4/12 1672 i Kyrkbyn. Se nedan.

Klensmeden

Nils Persson, f. 4/12 1672 i Kyrkbyn, gift 8/11 1696, död 26/5 1740

Hustru: Maria Nilsdotter, f. 28/10 1676 i Räfåla, (från Kyrkbyn), död 11/11 1755
 Barn: Elisabet, f. 10/8 1697 i Östanmyra. G.m. Erik Salomonsson, Lillheden
 Pehr, f. 16/1 1700 ibm. Till Sköttänge (Skommarns)
 Anna, f. 10/9 1702 ibm
 Nils, f. 20/9 1705 ibm
 Kerstin, f. 21/5 1709 ibm
 Erik, f. 27/6 1713 ibm. Död 29/11 1735
Lars, f. 15/11 1717 ibm. Se nedan

Soldaten

Lars Nilsson, f. 15/11 1717 i Östanmyra, gift 30/9 1739,
 Hustru: Karin Andersdotter, f. 11/11 1716 i Västansjö.
 Barn: Karin, f. 11/11 1739 i Östanmyra

Anm. Familjen till Stora Tuna omkring 1740.
 Hemmanet i Östanmyra inlöst 1728 av släktingen Per Larsson, Morgärde

HALFVAR PERS eller PER MATTS 1/4.

Bergsmannen

Per Mattsson, f. ca 1570 i Västerby, Sunnansjö, g. ca 1600 o. 1614, död 14/5 1637
 Hustru 1: Anna Ersdotter ? f. ca 1575 i Sunnansjö, död omkring 1612
 Hustru 2: Kerstin Ersdotter ? f. 1584 i Gärdet ? gift ca 1614, död 12/6 1659
 Barn: Lars, f. ca 1600 i Västerby. Knekt i Sunnansjö
 Per, f. ca 1605 ibm. Knekt, till Polen
 Elin, f. ca 1610 ibm
 Halfvar, f. /9 1612 i Gärdet. Se nedan
 2:a giftet: Erik, f. 1615 ibm. Bosatt i Gärdet (Bondas)
 Karin, f. ca 1618 ibm
 Gertrud, f. ca 1620 ibm. Ogift, död 28/10 1648
 Mats, f. /2 1623 ibm. Till Rosshaga
 Barbro, f. 1625 ibm. tvilling, g.m. Olof Olsson Fyhr i Rönnäset
 Marit, f. 1625 ibm. tvilling. g.m. Nils Olsson i Gärdet
 Lisbet, f. ca 1627 ibm
 Kerstin, f. 10/4 1630 ibm. Ogift, död 5/5 1672
 Olof, f. 25/11 1632 ibm. Bosatt i Gärdet. (Bondas)

Anm. Per Mattsson bodde till en början på faderns gård i Västerby vid Sunnansjö.
 Omkring år 1610 bytte han jord med svågern Mårten Fransson, gift med Per
 Mattssons syster, och flyttade till Gärdet. Per Mattsson ägde mark i Östanmyra
 dit sonen Halfvar Persson flyttade.

Bergsmannen

Halfvar Persson, f. /9 1612 i Gärdet, gift 14/6 1646, död 2/1 1689 i Östanmyra

Hustru: Karin Jonsdotter, f. /5 1624 i Östanmyra, död 13/7 1683 i Östanmyra

Barn: Per, f. 30/3 1647 i Östanmyra. Död 13/2 1648
 Marit, f. 5/3 1648 ibm. G.m. Olof Persson i Heden
Mats, f. 8/4 1649 ibm. Se nedan
 Kerstin, f. 12/8 1651 ibm. G.m. Lars Mattsson i Heden
 Jon, f. 4/11 1653 ibm. Nybyggare i Saxhyttan
Elisabet, f. 3/3 1655 ibm. G.m. Per Halfvarsson, se nedan
 Anna, f. 27/1 1657 ibm. G.m. Back Lars Andersson, till Heden
 Karin, f. 10/6 1659 ibm. G.m. Lars Andersson Mahl
Per, f. 20/1 1662 ibm. Se nedan

Bergsmannen

Mats Halfvarsson, f. 8/4 1649 i Östanmyra, gift 2/11 1679, död 18/9 1742

Hustru: Barbro Johansdotter, f. 21/5 1648 i Heden, död 29/3 1733 i Saxhyttan

Barn: Peder, f. 22/10 1680 i Östanmyra. Se nedan
 Elisabet, f. 21/2 1683 ibm. Död 1/2 1686
 Karin, f. 8/10 1685 ibm. G.m. Johan Larsson Åhman från Snöån
Elisabet, f. 26/9 1688 ibm. G.m. Per Mattsson nedan.

Mats Halfvarssons hustru var tidigare (1671) gift med Hans Larsson, f. 12/6 1648 i Torrfasten, död 28/7 1678 i Heden.

Barn: Lars Hansson, f. 23/1 1672 i Torrfasten. Se nedan
 Johan Hansson, f. 28/12 1674 ibm

Per Mattsson, f. 22/10 1680 i Östanmyra, gift 28/12 1709,

Hustru: Brita Eriksson, f. 1/3 1682 i Saxberget

Barn: Elisabet, f. 30/4 1710 i Östanmyra.

Anm. Familjen utflyttad till okänd ort omkring 1710.

Hemmansägaren

Per Mattsson, f. 17/4 1691 i Krabbsjön, gift 17/11 1723, död 23/1 1760

Hustru: Elisabet Mattsdotter, f. 26/9 1688 i Östanmyra, död 25/2 1743

Barn: Kerstin, f. 23/8 1725 i Rossa
 Mats, f. 24/7 1729 i Östanmyra
 Olof, f. 1733 i Hästberg. Till Krabbsjön

Hemmansägaren

Lars Hansson, f. 23/1 1672 i Torrfasten, gift 21/9 1702,

Hustru: Kerstin Johansdotter, f. 5/5 1678 i Ludvika Bruk

Barn: Johan, f. 14/6 1703 i Östanmyra. Död som barn.
 Hans, f. 2/10 1704 ibm
 Lars, f. 20/5 1706 ibm
 Kerstin, f. 5/1 1709 ibm
 Johan, f. 26/8 1712 ibm

Familjen till Saxhytte
 Kilen omkring 1716
 där Lars Hansson
 blev nybyggare.

Bergsmannen

Per Halfvarsson, f. 23/1 1659 i Kyrkbyn, gift 2/11 1679,

Hustru: Elisabet Halfvarsdotter, f. 3/3 1655 i Östanmyra

Barn: Anna, f. 27/8 1680 i Östanmyra. G.m. Anders Hansson, Ö.björka
 Karin, f. 26/11 1682 ibm. Död 1683
 Elisabet, f. 21/3 1686 i Östanbjörka
 Per, d. 11/10 1689 ibm. Bosatt i Östanbjörka

Anm. Per Halfvarsson flyttade omkring 1683 till Östanbjörka där han blev byns förste nybyggare,

Bergsmannen

Per Halfvarsson, f. 20/1 1662 i Östanmyra, gift 1687,

Hustru: Sara Ersdotter, f. 1664 i Källbäcken, Floda,

Barn: Karin, f. 9/9 1688 i Östanmyra. G.m. Olof Persson i Rönnäset
 Anna, f. 21/9 1690 ibm. G.m. Ris Lars Persson i Roskänge
 Sara, f. 22/4 1693 i Karlsänge. G.m. Knas Mats Ersson i Lillheden

Anm. Per Halfvarsson flyttade omkring 1693 till Karlsänge, där han blev förste Den förste nybyggaren. Mats Halfvarssons egendom gick förlorad till Gruvfogden Johan Fischer.

KNUT PERS 1/4.

Kyrkoherden

Petrus Andersson Svärdsjöensis, f. ca 1540 Svärdsjö by, St. Tuna ?, död 1621

Hustru: Elisabet Persdotter, f. ca 1545 på okänd ort, död 1622

Barn: Sara, f. 1566 i Norrbärke. G.m. komministern Peder Nilsson
 Abraham, f. ca 1570 ibm. Handelsman i Köping, gift 1600
 Anders, f. ca 1575 ibm. gift 1602, död före 1621
Knut, f. 1579 i Grangärde. Se nedan
 Elisabet, f. ca 1585 ibm. Död före 1621
 Hans, f. ca 1590 ibm. Till Näs i Norrbärke

Anm. Petrus Andersson var troligen bosatt i Rosshaga (Rossa), men ägde även mark i Östanmyra, dit sonen Knut Persson flyttade.

Bergsmannen, Nämndemannen och Kyrkvärden

Knut Persson, f. /4 1579 i Grangärde, gift ca 1610, död 24/10 1675 i Östanmyra

Hustru: Karin Vidiksdotter, f. ca 1580 i Norrgovik, död 11/12 1636

Barn: Anders, f. 1612 i Östanmyra. Se nedan
Elisabet, f. ca 1615 ibm. G.m. Mats Mattsson nedan.

Bergsmannen och Kyrkvärden

Anders Knutsson, f. 1612 i Östanmyra, gift 19/10 1637, död 12/12 1675

Hustru: Karin Mårtensdotter, f. 1617 i Västerby, Sunnansjö, död 25/9 1698

Barn: Elisabet, f. 14/9 1638 i Östanmyra. G.m. Anders Hansson nedan
 Karin, f. 15/10 1640 ibm. G.m. Olof Göransson från Råmen
 Anna, f. ca 1642 ibm
Per, f. 9/4 1645 ibm. Se nedan
Malin, f. 24/8 1647 ibm. G.m. Mats Nilsson nedan
 Susanna, f. 20/3 1650 ibm
 Brita, f. ca 1652 ibm

Bergsmannen

Anders Hansson, f. 17/6 1640 i Kolbäckes Kaplansgård, gift 11/11 1660

Hustru: Elisabet Anndersdotter, f. 14/9 1638 i Östanmyra

Barn: Kerstin, f. 16/9 1661 i Prästgården. G.m. Olof Ersson i Stensbo
 Karin, f. 2/4 1664 ibm. G.m. Anders Larsson i Gärdsveden
 Susanna, f. 2/2 1667 i Östanmyra.
 Elisabet, f. 23/12 1670 ibm.
 Margreta, f. 19/11 1674 i Gärdsveden. G.m. Johan Larsson i Östersaxen
 Anders, f. 26/12 1679 ibm

Anm. Anders Hansson flyttade med sin familj till Gärdsveden omkring 1670, där han blev den förste nybyggaren.

Bergsmannen

Per Andersson, f. 9/4 1645 i Östanmyra, gift 1/11 1669,

Hustru: Kerstin Ersdotter, f. 25/10 1646 i Råmen,

Barn: Elisabet, f. 8/2 1671 i Östanmyra. Död 9/4 1671
 Samuel, f. 2/7 1672 ibm
 Karin, f. 15/2 1674 ibm. G.m. Hans Ersson i Hästberg
 Elisabet, f. 4/7 1675 ibm. Död 2/11 1675
 Anders, f. 31/3 1677 ibm. Död 26/7 1677
 Anders, f. 1/11 1680 ibm. Död som barn
 Peder, f. 21/3 1682 i Hästberg. Bosatt i Hästberg
 Elisabet, f. 10/3 1686 ibm. G.m. Erik Ersson i Råmen

Anm. Per Andersson flyttade med sin familj till Grangärde Hästberg omkring 1680 där han blev förste nybyggare.

Bergsmannen, Back

Mats Nilsson, f. /9 1643 i Östanmyra, gift 8/11 1668,

Hustru: Malin Andersdotter, f. 24/8 1647 i Östanmyra

Barn: Nils, f. 24/10 1669 i Östanmyra, död 14/1 1672
 Kerstin, f. 9/7 1672 ibm.
 Karin, f. 12/6 1676 ibm.
 Elisabet, f. 3/7 1679 ibm, G.m. Erik Olsson i Hästberg
 Anders, f. 19/2 1682 ibm. Död 3/10 1682
 Erik, f. 10/9 1683 i Hästberg. Bosatt i Hästberg

Familjen till
 Grangärde
 Hästberg

Bergsmannen, Hill

Mats Mattsson ,f. ca 1610 troligen i Hillbo, gift 16/11 1634, död 6/1 1636

Hustru: Elisabet Knutsdotter, f. ca 1615 i Östanmyra. omgift nedan

Barn: Karin, f. 11/10 1635 i Östanmyra. G.m. Michel Andersson, Råmen

Organisten

Olof Bengtsson, f. ca 1610 i Hesse, St.Tuna, gift 19/10 1637,

Hustru: Elisabet Knutsdotter, f. ca 1615 i Östanmyra, gift 1634 och 1637,

Barn: Kerstin, f. ca 1639 i Hesse

Daniel, f. 14/5 1643 ibm

Anders, f. 24/11 1644 ibm. Släkten Hesselius

Elisabet, f. 2/1 1648 ibm

Anm. Olof Bengtsson och hustrun flyttade till Hesse i Stora Tuna i samband med giftermålet 1637.

ÖVRIGA FAMILJER MED BOSÄTTNING I ÖSTANMYRA.

Landbon

Lars Eriksson, f. 6(10 1669 i Brunnsvik, gift 28/10 1695, död 16/3 1739

Hustru: Brita Jönsdotter, f. 1/9 1672 i Jägarnäs, död 28/10 1738

Barn: Maria, f. 17/5 1697 i Gillermarken. G.m. Lars Larsson, f. 1695 i Björbo

Jöns, f. 22/4 1700 i Östanmyra

Johan, f. 29/6 1702 ibm

Anna, f. 13/2 1705 ibm. tvilling

Christina, f. 13/2 1705 ibm. tvilling

Lars, f. 25/2 1708 ibm

Kerstin, f. 23/6 1712 ibm

Kolaren

Per Nilsson, f. 10/3 1743 i Sör Västansjö, gift 26/12 1772,

Hustru: Lisa Gustafsdotter, f. 10/4 1753 i Rämsholn

Barn: Anna, f. 17/8 1774 i Kyrkbyn. Gift till Hyttriset

Erik, f. 4/4 1779 i Sör Västansjö

Stina, f. 21/7 1782 ibm

Petter, f. 27/12 1785 i Sör Västansjö

Gustaf, f. 10/1 1794 ibm

Anm. Familjen bosatt i Östanmyra från omkring 1805.

Flytt till Botgårde omkring 1815.

Smeden

Sven Bredenbergs, f. 23/8 1774 i Norrbärke, gift 1801,

Hustru: Brita Lagerström, f. 1767 i Norrbärke

Barn: Stina Lisa, f. 27/9 1801 i Norrbärke

Sven, f. 28/12 1805 ibm. Till Stakheden

Anm. Familjen inflyttad år 1816. Till Hyttriset.

Statkarlen

Jan Jansson, f. 13/2 1788 i Stakheden, gift 2/10 1820,

Hustru: Stina Olsdotter, f. 17/9 1791 i Rossa,

Familjen inflyttad från

Rossa 1820. Flytt till

barn: Johanna, f. 1818 i Rossa Gärdsveden 1825
 Lisa, f. 28/8 1821 i Östanmyra
 Jan, f. 3/10 1823 ibm
 Anders, f. 9/9 1826 i Gärdsveden.

Statkarlen

Gustaf Persson, f. 10/3 1794 i Sör Västansjö, (från Hyttriset), gift 28/6 1822
 Hustru: Karin Vidiksdotter, f. 7/9 1786 i Lastomberg
 Barn: Jan, f. 2/11 1817 i Lastomberg. (hennes)
 Carl, f. 22/12 1822 i Östanmyra, tvilling
 Lovisa, f. 22/12 1822 ibm. tvilling

Anm. Familjen inflyttad 1822. Utflyttad 1823.

Dagkarlen, fattighjonet

Anders Hedberg, f. 31/10 1697 i Aspeboda, gift 1820, död 11/6 1848
 Hustru: Maja Olsdotter, f. 5/8 1789 i Norrbärke, död 17/11 1839
 Barn: Anders, f. 28/6 1822 i Elvkarnoret. Se nedan
 Maja, f. 5/11 1825 ibm
 Stina, f. 7/8 1828 i Östanmyra

Dagkarlen

Anders Hedberg, f. 28/6 1822 i Elvkarnoret, gift 1844,
 Hustru: Karin Jansdotter, f. 25/7 1821 i Norrbärke
 Barn: Anders Guistaf, f. 30/3 1845 i Östanmyra

Anm. Familjen utflyttad 1845

Statdrängen

Lars Tobiasson, f. 23/1 1803 i Rossa, gift 6/10 1826, Familjen inflyttade omkring 1835.
 Hustru: Sara Jansdotter, f. 1800 i Stakheden
 Barn: Carl, f. 28/1 1827 i Rossa Utflyttad ca 1840
 Sara Stina, f. 12/12 1829 ibm
 Jan Petter, f. 3/8 1832 ibm
 Johanna Sophia, f. 21/11 1835 i Elvkarnoret

Statdrängen, hos Littström & Johansson, Per Görs

Daniel Persson, f. 14/3 1819 i Krabbsjön, gift 2/9 1843, till Rossa 1/11 1887
 Hustru: Stina Mattsdotter, f. 11/5 1819 i Östersaxen
 Barn: Stina Cajsa, f. 1/2 1843 i Östersaxen
 Johanna Sophia, f. 12/2 1845 ibm. Gift i Södedrbärke 1872
 Sara Lisa, f. 22/5 1848 ibm. Död 12/7 1852
 Carolina, f. 3/5 1851 i Östanmyra. Till Söderbärke 26/10 1863
Johanna Matilda, f. 11/4 1855 ibm. G.m. K.E. Ersson nedan

Arbetaren

Karl Erik Ersson, f. 11/12 1852 i Saxhyttan, gift 11/11 1877, till Rossa 1/11 1887
 Hustru: Johanna Matilda Danielsdotter, f. 11/4 1855 i Östanmyra

Barn: Karl Vilhelm, f. 2/1 1878 i Östanmyra
 Karl Johan, f. 1/11 1880 ibm. Död 27/1 1882
 Karl Fredrik, f. 22/9 1883 ibm. Död 17/2 1885
 Karl Axel, f. 24/3 1886 ibm

Arbetaren, Glas

Jan Petter Danielsson, f. 30/1 1846 i Roskänge, gift 6/9 1872,
 Hustru: Ulrika Carlsdotter, f. 6/9 1845 i Ljusnarsberg,
 Inga barn födda i Grangärde

Anm . Familjen utflyttad till Ljusnarsberg 18/10 1878.

Arbetaren, f.d. kolaren, gamle

Anders Gustaf Persson, f. 28/11 1838 i Ludvika, gift 11/11 1869, död 26/11 1894
 Hustru: Johanna Jansdotter, f. 28/7 1842 i Saxhyttan, till Lillheden 1899
 Barn: Karl Fredrik, f. 18/7 1874 i Prostgården

Arbetaren

Karl Johan Jansson, f. 22/12 1866 i Kyrkbyn, gift 26/12 1887, Familjen inflyttad från
 Hustru: Kristina Pettersson, f. 17/2 1860 i Norhyttan, Norhyttan 1/11 1889.
 Barn: Karl *August*, f. 27/12 1887 i Norhyttan Flytt till Kyrkbyn,
 Karl *Edvard*, f. 24/11 1889 i Östanmyra senare till Lillheden
 Karl *Gunnar*, f. 13/3 1895 ibm

Arbetaren

Jan Petter Jansson, f. 31/8 1855 i Sandbacken, gift 16/11 1890
 Hustru: Klara Eriksson, f. 17/8 1865 i Saxhyttan
 Barn: Karl *Arvid*, f. 26/11 1890 i Östanmyra
 Johan *August*, f. 17/6 1892 ibm. Till Gotland, senare Gärdsveden
 Anna Maria, f. 14/8 1893 ibm
 Karl Erik, f. 4/10 1894 ibm
 Elin Matilda, f. 4/3 1896 ibm
 Klara Sofia, f. 6/8 1898 i Enbacken

Anm. Familjen till Enbacken 1899.

Arbetaren, Jönses eller Fall

Erik Andersson, f. 28/9 1846 i Långmyra, gift 29/8 1875,
 Hustru: Anna Lisa Jansson, f. 8/6 1845 i Hästberg
 Barn: Ida Vilhelmina, f. 18/2 1876 i Hästberg (son: Elis, f. 2/3 1895 i Ö.Myra)
 Fredrik, f. 15/4 1877 ibm
 Maria Sofia, f. 15/8 1881 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Rossa 1894

Utflyttad till Enbacken (Hedbyn) 20/11 1902. Östanmyra ödelagt 20/11 1902

ÖSTANMYRA.

DOMBOKSUTDRAG.

1548. 2/3.

Lasse Skräddare i Östanmyra klagade på Norrboboerna Mats Jonsson och Hans Larsson, Nils Larsson och Olof Larsson, det de gjorde honom förfång på hans skatteskog, som liggandes är inpå deras åkerårdar.

1569. Årlig Ränta.

Olof Persson i Gärde brukar Nils Skommars hemman i Östanmyra, vilket är öde. Plägade ränta 4 öre skattejörn.

1615. Årlig Ränta.

Östen Larsson brukar 1/3

Erik Nilsson brukar 2/3, och 1/3 med i Olof Hans hemman i Norrbo.

1635. 15/1.

Erik Hansson i Södergovik skall giva sin syster, hustru Karin i Östanmyra, ett så stort tåktestycke som kan löpa på henne, och när hon bekommer sina 8 fat jörn, skall Erik få igen tåktestycket.

1639. 23/1.

Peder Olsson i Kyrkobyn klandrade på några ägor i Östanmyra, som hans salig svärmoder, hustru Anna i Kyrkobyn, haver pantsatt åt Hans Persson på Näset i Norrbärke, och hans broder Knut Persson åter samma ägor till sig löst för 4 fat osmundsjörn. Avsades att Per Olsson skulle lösa jorden igen i börd för samma penningar.

1647. 9/7.

Daniel Ersson i Östanmyra framställes, vilken hade besovit en piga, Brita Olofsdotter, vilka hava haft lägersmål tillhopa för ett år sedan och avlat barn tillsammans. Blev därför Daniel sakfällt till 40 mark.

1647. 9/7.

Erik Mattsson i Östanmyra haver belägrat Kerstin Ersdotter ibidem och avlat barn tillsammans, och alldenstund han haver henne förnedrat och nu icke ville igen upprätta, sakfälles han till 40 mark.

1661. 28/1.

Beklagade sig Erik Johansson i Östanmyra, att han som bor på hemmanet besväras med utlagorna, och hans medarvingar, som hava arvslotter uti jorden och den bruka, hjälpa honom intet däruti. Resolverades att så många de äro, nämligen Hans Eriksson och Erik Eriksson i Räfvåla, Per Olsson i Sunnansjö, Lars Johansson ibidem och Göran Olsson vid Råmen, skola efter var sina lotter i hemmanet hjälpa Erik med utlagorna.

1662. 24/1.

Uppå Erik Johanssons i Östanmyra besvär emot sina inbrukare ibidem, som är Göran Olsson vid Råmen och hans syskon, angående Kronoutlagor som dessa undandrogo sig och Erik allena måste stå för, resolverades att Råmsfolket skall svara för 1/4 i hemmanet och Erik svarar själv för 3/4.

1662. 16/6.

Tvistades emellan Per Hansson i Östansbo, kärke, och Anders Knutsson i Östanmyra, svarande, angående 1/15 uti 1/8 hemman i Klenshyttan som Per klandrade efter och Anders Knutssons fader, Knut Persson, hade ägt. Framkom att rätte bördsmän och arvingar till bägge systemdelarna som efterklandras, nämligen hustru Brita och hustru Karin i Östanmyra, hade bytt tillhoppa således, att för gårdsdelen som hustru Karin miste i Köping tog hon hustru Britas systemdel igen i Klenshyttan, och samma systemdelar har åter Knut Persson bytt sig tillhanda ifrån Klenshyttan till Östanmyra, där han nu bor. Eftersom jorden nu är kommen i tredje mans hand, kändes Per Hanssons klander av intet värde.

1662. 16/6.

Halfvar Persson i Östanmyra och hans broder Erik Persson besvärade sig emot Per Olofsson i Sunnansjö om jordebyste i det dessa haver bytt jord tillhoppa, och nu klagar att han måste göra skatt för bägge delar. Här emot nekade Per Mårtensson i Sunnansjö på sin broders, Mats Mårtenssons vägnar. Avsades att var och en skall skatta till den jord han brukar.

1665. 30/1.

Michel Andersson ifrån Råmen insinuerade en inventarielängd av den 24/4 1638, varuti det förmåles om det arv, som efter salig Mats Mattsson till hans dotter, som enda barnet var, tillfallit var. Förmente Michel bl.a. det en smedjedel i Marnäs smedjan ej vore upptagen däruti. Fordrade nu mågen Michel den av sin styv-svärfader Olof Bengtsson Organist i Tuna. Knut Persson i Östanmyra, vilken var Michel Anderssons hustrus morbroder, för sin svåger Olof Bengtsson, lovade betala Michel för hans andel.

1665. 30/1.

Anders Knutsson i Östanmyra framlade en testamentsskrift av den 27/2 1664 var uti förmåles det han sytat och skött sin gamle ålderstigne fader, Knut Persson i Östanmyra, och till vedergällning för samma sitt omak hade Knut testamenterat sin son och sonhustru samt deras barn och barnbarn till evärdelig egendom all sin fasta egendom, den han med sitt arbete haver uppgjort och under hemmanet av nyo förbättrat, nämligen det land uti Oxvålkyorna, upp i fåbodarna och all slog norr om kyorna upp i Hästberget han uppröjt haver. Befanns gåvan bestå av Knut Perssons eget avlinge, och hade Knut förunnat sina andra barn uppröja sig kyor och slogar.

1665. 30/1.

Erik Johansson i Östanmyra lät andra resan uppbjuda hustru Karin Östensdotters egendom ibidem i åker och äng enligt köpebrev av den 6/6 1664. Tredje uppbudet vid sommaringet samma år. Hustru Karin Östensdotter gift till Sörgovik.

1665. Sommaringet.

Mats Hansson på Holen lät första resan uppbjuda Johan Perssons i Östanmyra köpeskrift av den 25/6 1665.

1666. 15/1.

Anders Knutsson i Östanmyra lät första resan uppbjuda Olof Bengtsson Organists köpeskrift på en jor dedel i Kyrkobyn, daterad den 29/12 1664.

1666. 23/6.

Elisabet Eriksdotter, en legopiga, besvärade sig emot sin broder, Nils Eriksson i Östanmyra, om en systerdel eller 1/9 jord uti ett änge, Saxänget benämmt, som brodern sades hava bortpantat till Olof Persson i Prästhyttan.

1668. 26/1.

Göran Olssons i Råmen köpeskrift, given av hustru Sigrid i Mielga och Tuna på köpt jord i Gränge, som uppbjuden var tredje resan, concentrerades till fasta för bördsmännen Mats Hansson på Holen, Erik Hansson i Östanmyra och Mats Nilsson ibidem.

1670. 2/2.

Erik Hansson i Östanmyra berättade sin halvsystem, hustru Anna Hansdotter, Erik Erssons i Råfvåla, blivit död barnlös, och hennes syskon såsom närmaste arvingar ville tillträda hennes efterlämnade egendom.

1672. 15/7.

Besvärade sig Mats Hansson på Holen och Mats Nilsson på Heden över Halfvar Persson i Östanmyra, deras svåger, att de ej kunna av honom mäktiga bliva något vederlag, som han dem likväl lovat haver, emot den jord som gamle fadern åt honom inlöst för 33 skeppund tackjärn, uti Östanmyra belägen. Halfvar sade sig vara förent med syskonen att han skulle giva vardera brodern 7 skeppund tackjärn och till systrarne 3 1/2 skeppund. Men emellertid till dess de bekommit järn skulle var bruka sin andel i jorden, varefter Erik Jonsson, en hans svåger, behållit hela jorden inne hos sig och han, Halfvar Persson, ej mera hunnit med lösningen. Förliktes parterna inför Rätten.

1677. 29/1.

Göran Olsson i Råmen haver avhandlat Erik Hansson i Östanmyra all dess fasta arvsrätt efter fadern Hans Ersson i Rossa, belägen i Kyrkobyägorna, nämligen 34 snesland åker och äng i Ytter Fallviken, en röjning i Stångmyrvålen och den del i Mattslindorna i Bergsboda. Uppbjöds nu första gången.

1678. 23/1.

Hustru Karin Olsdotter i Stensbo föredrog huru hon tagit sin systerdotter, Brita Larsdotter, till sig då hon var liten och omyndig, den så uppfött och ifrån sig gift, begärandes därför att såsom hennes man, Lars Östensson i Östanmyra, är död ifrån henne barnlös, och hon nu begynner bliva något ålderstigen och vanför, att då bemälte Brita med sin man Per Halfvarsson, måtte bliva hennes sytningsfolk.

1679. 30/6.

Hans Eriksson i Östanmyra låter inteckna en testamentsskrift av den 13/10 1678 däruti hans fader Erik Hansson i Östanmyra honom testamenterat en åkerlinda, Höglinda benämnd, som var hans fäderne, och som haver legat öde och obrukad uti 40 år.

1680. 6/2.

Salig Knut Perssons i Östanmyra dotterbarn, nämligen Anders Hesselius, Kerstin och Lisbet Olsdöttrar, Michel Andersson i Råmen och Petter Olsson hava sålt till Olof Gölransson i Råmen sin arvsrätt i Hästberget samt en del av husen i Östanmyra för 11 skeppund tackjärn den 24/1 1680. Uppbjöds nu första gången.

1680. 15/6.

Michel Andersson vid Råmen bekänner i sin utgivne skrift av den 24/4 1680 sig väl tillfreds med det slut som samtliga syskonen gjort med Olof Göransson vid Råmen om salig Knut Perssons egendom i Hästberget och Östanmyra, den han löst för 347 dr kpmt, och hade Michel bekommit till sin ytterliggare förnöjning 3 skeppund tackjärn och 7 dr kpmt. Uppbjöds nu första gången.

1683. 31/1.

Hustru Anna Danielsdotter i Spraxkvan och Tuna har sålt till salig Olof Mattsson i Råmen sin mans ärvda jordedel i Östanmyra emot annan jord, som Olof hade givit henne igen i Spraxkvan. Klandrades av Erik Johansson i Östanmyra.

1683. 29/6.

Erik Johansson i Östanmyra ville söka lov på någon jords inbördande, därför han instämt hade dess innehavare, Göran Olsson i Råmen, Olof Ersson och Johan Ersson i Kyrkobyn. Framkom det Göran Olsson var sjuk, Olofs hustru föll igår i barnsäng, nu helt svag, har ingen att pålita, mannen därför kan ej gå från huset. Johan står vid hyttebruket.

1685. 3/2.

Pehr Nilsson i Torrfasten talade till Olof Göransson i Hästberg om ett ängestycke, Kilen benämnd, under Östanmyra eller Kyrkobyn liggande, om vilken bägges deras förfäder, Hans Mattsson på Holen och Knut Persson i Östanmyra ett byte ingått hava, således att Knut Persson avträtt till Hans Mattsson Abborrtjärnsänget vid Norrgovik, emot detta ängst Kilen.

1685. 3/2.

Uppbjöds andra resan 1/14 i Bergsbo Hyttan, som Olof Ersson och Jon Ersson i Östanmyra överlåtit med tillhörig skog till Kyrkoherden Göran Tillaeus. Erik Johansson i Östanmyra klandrade detta och sade att säljaren Olof Ersson ej ägt mer än 1/9.

1687. 1/2.

Uppbjöds för Olof Göransson i Hästberget första resan den jord som är avmätt ifrån Anders Knutssons hemman i Östanmyra emot 52 skeppund tackjärn pretention, som han skyldig varit till salig Måns Zachrisson och Måns transporterat till Gillius Geijer, Geijer åter till Olof Göransson. Per Mattsson på Holn påminte emot avmätningen, att han därifrån vunnit en del uti Kilröjningen efter den dom och lov som Rätten givit till återbyte emot Abborrtjärnslogen, vilken vid Krabbsjön är satt under vatten. Olof Göransson svarade häremot att Kilröjningen är utkommen av Bengts hemman, som är halvt hemman, varunder salig Anders Knutsson är utbyggd och skattar för 1/4 hemman. Lars Ersson i Kyrkobyn sade en dräng hava tjänt i Bengtsgården och fått ängst i pant för sin innestående lön, och sedan bortsatt röjningen till Gärdesboerne, och således kommit ifrån den rätta bolstaden. Uppsköts till kommande Ting.

1687. 30/6.

Erik Johansson i Östanmyra talade till Göran Olsson i Råmen om någon ängsslog, liggande i Stångmyra Vålen, som Erik sade tillysa sitt hemman. Göran Olsson svarade slogen fuller hava varit brukad under Östanmyra till någon tid, men ligger inom Tuna rågång. Erik Johansson sade slogen vara liggande på Gränges sockens sida och av ålder lytt dess hemman till. Göran Olsson berättade att Östen Larsson i Östanmyra har i dess barnaminne upptagit densamma, och flera Grängesbor ovan sjön då även i samma

trakt begynt röja sig äng. Lars Ersson i Kyrkobyn bekände sig ej förstått huru gammal denna röjning är, men tror att Östen Larsson haver den begynt vid pass 80 år sedan. Erik Johansson sade sig hört gamle män säga den hava varit för över 100 år sedan upptagen.

1688. 6/7.

Anders Knutssons arvingar i Östanmyra hava den 2/8 1686 delt jorden sig emellan och då således avtalat om dotterns, Susanna Andersdotters del, att den som samma del brukar skall årligen i avrad inleverera i Kyrkan 6 dr kpmt. (Enligt en handling från 1684 i Anders-Nils gårdsarkiv i Saxhyttan, ägde Knut Persson sonen Anders Knutsson och dottern Elisabet Knutsdotter. Anders Knutsson ägde en son och 4 döttrar, sonen Per Andersson, dottern Malin Andersdotter gift med Mats Nilsson, dottern Elisabet Andersdotter gift med Anders Hansson, dottern Susanna Andersdotter samt dottern Karin Andersdotter gift med Olof Göransson).

1689. 31/1.

Kändes hustru Karin Ersdotter i Östanmyra berättigad att utfå 2 skeppund tackjärn i utförligning för sitt avträde utur sin mans, salig Olof Perssons hus i Rosshaga, med vilken hon inga barn haft.

1690. 16/6.

Gavs Länsmannen Olof Göransson i Hästberget fasta på 1/5 uti Anders Knutssons hemman i Östanmyra, som varit dess svärfaders hemman. Däremot honom blivit utlagt 80 snesland slog i ängset Kilen ibidem, nock åkertäppan Oxvåhla av 44 snesland med vederbörlig part i hustomten.

1695. 17/6.

Pålades Hans Ersson i Östanmyra att låta sin halvfaster Kerstin Hansdotter till godo njuta dess arvsrättighet i Hans Erssons hemman i Gärde.

1695. 17/6.

Hustru Malin Nilsson i Norrbo tilltalte sin syster, hustru Lisbet Nilsson i Östanmyra, för det hon och hennes man bortfört broderns, Erik Nilssons, arvsdel i Östanmyra, varandes delen lämnad att hon skulle sköta brodern, som fånig är. Sades allt vara bortexekverat i betalning för gäld till Anders Kart.

1701. 23/2.

Lars Hansson i Östanmyra hade låtit instämma sina fadersystrar, Per Nilssons och Mårten Christopherssons änkor i Torrfasten, hustrurna Karin och Malin Larsdöttrar, om arv efter sin fader i Torrfasten.

1702. 21/1.

Mats Olofsson i Uvberget tilltalte sin hustrus morbroder, Jon Ersson i Östanmyra, om en systerdel uti Erik Jonssons hemman i Kyrkobyn om 6 snesland, som han utan fog skall hava låtit tillföra utav Mattses hustrus arv, det Mats långt för detta den 7/5 1695 bortbytt till framlidne Per Olofsson på Holen, av vilken han vederlag fick i Västansjö. Jon Ersson uppviste sin systerdotters, hustru Marit Mattsdotters, köpebrev av den 8/2 1700 varigenom hon sålt honom samma jordedel för 24 dr kpmt. Men Mats Olofsson svarade att under arvsskiftet syskonen emellan så vara slutet, att hustru Marit skulle taga sin

fulla arvlott i fädernejorden i Räfvåla, och Mattses hustru sin del av modernejorden här i Östanmyra. Hustru Marit Mattsdotter förklarade sig att hemmanet i Räfvåla var med gäld graverat, och sig under ett sjukeligt tillstånd nödtvungen att taga penningar av sin morbroder på denna del. Svågern Mats Olofsson invände att hennes man, Per Olofsson, samma gäld merendels gjort hava, och henne för den skull icke befogat annors egendom att tillgripa. Skall härom vidare rannsakas.

1704. 15/6.

Haver Mats Halfvarsson i Östanmyra med Jon Ersson och sin styvson Lars Hansson ibidem överenskommit, att Mats Halfvarsson sig skyldig känner till förseelse ity han med sonen fått den åker Jon Ersson har fasta på, men igenom avbön fått försoning. Mattes säger all dess egendom gå i gälds betalning, och Jon Ersson företrätt Mattes styvsons, Lars Hanssons egendom som Mats frångången är, så skall Lars Hansson underhålla Mats med hustrun, emot det Mats lämnar directionen på Lars Hansson.

1706. 30/6.

Såsom Hans Mattsson i Rosshaga efter besiktning den 22/6 1705 vid handen giver. att den fåbodlägenhet som Mats, Jon och Per Halfvarssöner i Östanmyra vid Lindbastmora innehava, är för dem så ringa, att de därav sig icke kunna betjäna tillhopa, viljandes således längre neder å sidan hemåt bygga sig ut på en därtill bekvämlig plats på deras skogsteg, som ingen annan till skada vara skall.

1707. 3/7.

Meddeltes unge drängen Johan Johansson i Östanmyra, av ärliga föräldrar och äkta säng av fadern Johan Johansson och modern salig Karin Ersdotter född, ett tillbörligt bevis om dess börd och välförhållande, emedan han till svarvare hantverket i Stockholm till lära begivit sig.

1708. 26/2.

Emellan Jon Ersson i Östanmyra och Mats Olsson i Ufberget resolverades, att såsom Mats Olsson allaredan för detta genom byte och undfånget vederlag igen i Ufberget avstått sin hustrus, Anna Mattsdotters, ärvda del i Östanmyra till hustru Brita Larsdotter på Holen, som därav nu för tiden ägare är, och vilken denna jordedel av 13 snesland, som käranden Jon Ersson till inlösen nu återvinna söker, vid nya reven för skatt inskriven bliven, varandes hustru Brita därom ej instämd, kan Rätten nu intet göra.

1709. 11/2.

Kerstin och Elisabet Ersdöttrar i Östanmyra hava den 15/2 1709 till sin faderbroder, Johan Johansson på Heden, försålt sin salig faders, Erik Johanssons i Östanmyra, halva arvedel på Heden för 156 dr kpmt. Uppbjöds nu första gången.

1710. 8/6.

Föreställtes för laga förhör Nils Persson i Östanmyra, Anders Jonssons hustru Lisbetta Hansdotter ibidem och Per Erssons hustru i Kyrkoby, Margreta Jonsdotter, för den stöld som de anklagas hava på åtskilliga ställen här i socknen förövat.

1711. 23/1.

Christopher Hansson i Sunnansjö klagade över Erik Jonsson i Östanmyra för det han vill upphäva den förlikning som fadern, Jon Ersson, anno 1707 med honom ingått, och befanns av det innehåll att Jon Eriksson skulle göra till Christopher Hansson 2 dr årlige

utlagor in på den 1/4 part Christopher innehaver uti Mårten Frans 3/4 hemman i Sunnansjö. Angav Erik Jonsson att ett byte skall vara skett över arvejord, således upprättat emellan hans farmoder, hustru Brita, samt Christophers moder, hustru Barbro Jonsdotter, samt Hans Jonsson i Rossa och Nils Jonsson i Kyrkobyn, vilka alla varit syskon, att Christopher Hanssons moder behållit sin arvsrätt uti gården i Sunnansjö och Mårten Frans hemman, med de 3 övriga syskonen tagit sina andelar i Kyrkobyn. Resolverades att den ingådda förlikningen skulle förklaras ogill.

1716. 11/7.

Instälte sig Anders Jonssons änka i Kyrkobyn, hustru Lisbet Hansdotter, som sitter med fyra barn efter bemälte sin man, så ock Lars Jonsson Mahls efterträdare uti giftet, Lars Mattsson, som haver en styvson, berättandes huruledes den förras svärmoder och den senares antecessors i giftet moder, Jon Erssons i Östanmyra hustru, med döden avgick om Pärsmässaaftonen nästlidet år 1715, begärandes sina barn och styvson till understöd att bliva förhulne till något arv efter deras farmoder.

1717. 14/1.

Per Ersson i Finnbacken uti Norrbärke, tilltalade Mats Ersson i Östanmyra om betalning för innestående fädernes arv i hus och jord samt avrad för dess bortovarande uti 24 år. Inlevererades en avhandling av Per och Lars Mattssöner i Roskänge den 29/9 1715 upprättad, lydande att gode män blivit tillkallade att dela bröderna Per och Mats Erssöner emellan något arv, som långt tillförende Per tillfallit efter en gammal skrifts innehåll, som salig Lars Ersson i Hägnan den 1/9 1694 författat, att Mats Ersson skulle giva sin broder Per för sitt avträde 365 dr kpmt, varav han endast bekommit 48 dr.

1717. 14/6.

Erik Jonsson i Östanmyra tilltalade änkan, hustru Brita Larsdotter på Holen, och Mats Olsson i Ufberget, om återstående utlagor och utlösen ifrån 13 snesland åker enligt dom den 26/2 1708 emellan sin fader och Mats Olsson. Var hustru Brita Larsdotter på Holen, genom byte med Mats Olsson och dess hustru Anna Mattsdotter, den tiden ägare av jorden enligt bytesbrev av den 7/5 1695. Hade hon och hennes man Per Olsson däremot avstått hustru Britas ärvda jordedel i Ufberget åt Mats Olsson och hustru Anna Mattsdotter. Bliver nu intet annat av än hustru Brita skall åter avträda denna bytesjord, förbehåller hon sig fri tillgång tillbaka till sin arvejord i Ufberget. Men under Mats Olssons frånvaro till skogs för att släcka skogseld, inkom dess hustru Anna Mattsdotter som förmente sig att behålla den jord hon ärvt efter sin mormoder, så ock böra för arv uppbära vad system Brita Mattsdotter med sig hos Eriks fader Jon Ersson i Östanmyra infört, varemot Erik Jonsson framtedde ett bytesbrev av den 5/9 1687, innehållande att Mats Olsson med sina barn fingo för sina lösören, som efter Erik Jonssons hustru, Brita Jonsdotter, dem tillfalla kunde, 7 snesar säd, men de icke i stort skött gumman i sin eländighet, som i 22 år till sängs legat. Fick så i lika arv med de andra i jorden 13 snesland åker. Fick Mats Olssons dotter Brita allena framför de andra sina syskon en slogteg i Foskmyra, Mats Olsson i Råfvåla, av första kullen, 1/4 i Bergsbodan och ett änge i Lindbastmora. Nekade sig Erik Jonsson bruka någon mormoderns slog eller skog, utan Georg Fahlander innehaver skogen.

1718. 7/2.

Sara Johansdotter, Lisbetta Hansdotter samt Anna och Karin Jonsdöttrar uti Östanmyra hade instämt Jon och Nils Jonssöner ibidem, angående åtskilliga arvspersedlar i löst och fast efter fadern och svärfadern, salig Jon Ersson i Östanmyra.

1722. 20/2.

Begärde Erik Johanssons arvingar i Östanmyra, och å deras vägnar tillstädes, dottern hustru Lisbet Ersdotter i Lisselheden och dess broders måg, Daniel Jönsson ibidem, att av Capellanen i Söderbärke, Herr Johan Lundberg, få inlösa den av deras fader och hustrus farfader, Erik Johansson, till framlidne Kyrkoherden Georg Tillaeus pantsatte egendom uti Erik Johanssons 1/8 hemman, jämväl den röjning i Stångmyrberget samt halva tegen Mosskärret mitt emot Bondas Mats torp, som hustru Elisabet och dess syster Kerstin Ersdotter hava till Johan Lundberg pantsatt för 58 dr kpmt. Uppsköts till nästa laga Ting.

1723. 20/2.

Androg Per Nilsson tillika med svågern Salomon Larsson på Lisselheden, på sin sonhustrus Elisabet Nilsdotters vägnar, huruledes deras fader, Nils Perssons, hemmansdel uti Jon Ers hemman i Östanmyra blivit av dess creditor och förlagsman, framlidne Bergsfogden Olof Björling i Säter, transporterat in uppå Jon Erssons arvingar ibidem. Hade de nu låtit instämma Jon Ers arvingar med anhållan att få återlösa deras faders dem ifrångångne egendom.

1724. 25/6.

Per Mattsson i Östanmyra förde talan till Gruvfogden Johan Fischer angående återbördande av dess salig svärfaders, Mats Halfvarssons, hemman ibidem, som för 754 dr kpmt skuld blivit tillskattad framlidne Rådmanen uti Säter, Herr Jonas Norn, men dess arvingar detsamma till åtskilliga var efter annan lämnat och uppdragit, vilka dock icke mäktat gälden betala, intill dess det nu omsider kommit i svarandens händer. Uppviste ock Per Mattsson en förlikningsdom av den 21/2 1723 emellan dess hustru Elisabet Mattsdotter och svågern Johan Larsson Åman, å ena sidan, samt Per Jönsson i Rosshaga och Per Halfvarsson i Karlsänge, å den andra sidan.

1725. 10/3.

Påstodo Gruvfogden Johan Fischer och Daniel Jönsson i Östanmyra, att som de tillsammans äro ägare av Lars Östenssons 1/4 hemman ibidem, och Lars Andersson på Stakheden därifrån innehaver det så kallade Mattsöns änge, vilket de skatta för, det måtte Lars Andersson till dem avstå bemälte änge. Svaranden förebar detta änge vara en tillhörighet under det så kallade Johan Erssons hemman, och att det fordom blivit bortsatt under kärandenas hemman.

1725. 10/3.

Sökte Per Halfvarsson i Karlsänge med sonen Erik Persson och broders mågen Erik Johansson i Saxhyttan, att få återlösa de jordlägenheter bestående uti åker och slog, som Capellanen ifrån Söderbärke, Herr Johan Lundberg, ifrån deras så kallade Halfvar Perssons hemman i Östanmyra under pantevillkor innehaver och brukar. Svaranden medgav nu kärandena återlösen av bemälte ägor.

1727. 16/2.

Begärte Lars Larsson Smed, å egna och sina medarvingars vägnar, det måtte Nils Mattsson på Heden avstå den fasta egendom uti Östanmyra under Per Lars hemman, som han av framlidne Rådmannen Olof Björlings Sterbhus sig tillhandlat för 1744 dr kpmt. Factoren Gustaf Roman angav att emedan både Nils Mattsson och dess antecessor matrimoni, Per Larsson, häfta för en anseelig skuld till dess svärfaders, Rådman Björlings Sterbhus, hade han den 9 sistlidne Maj erhållit Bergscollegii tillstånd att få sätta honom ifrån hemmanet. Sade ock att Lars Larsson bör visa huruvida han äger någon rättmätig fordran hos Per Larsson eller bättre rätt till egendomen. Resolverades att Lars Larssons ansökning måtte förvisas till Landshövdingens dömmande.

1728. 8/1.

Per Larssons hemman i Östanmyra, som Lars Larsson Smed efter rev och skattning inhandlat av Auditören Nils Malmsten för 1700 dr kpmt, uppbjöds nu tredje resan.

1729. 15/2.

Erik Olsson i Östanmyra talade till Gästgivaren Anders Olsson i Kyrkobyn och dess svåger Gustaf Gustafsson ibidem, angående inlösen av en vid Idkärns Fäbodars belägen slog, som hans faders moster, hustru Malin Nilsson, till den förres styvfader, Johan Abrahamsson, för 16 dr kpmt pantsatt. Svarade Anders Olsson att slogen till större delen ligger på hans svåggers mark.

1729. 15/2.

Twistades emellan bröderna Erik och Nils Jonssöner i Östanmyra, angående den förres påstående att få lösa den senare utur Halfvar Jons 1/4 hemman i Kyrkobyn, som deras fader, avlidne Jon Ersson, av åtskilliga skall i livstiden till sig handlat. Är käranden Halfvar Jonssons måg.

1730. 18/2.

Tillstår Mats Halfvarsson i Östanmyra sig hava på det sättet med Guvfogden Herr Johan Fischer kommit överens, att han till födo och uppehälle av Fischer undfår så mycket han till dödedagar betarvar. Häremot han honom upplåter att nu strax tillträda och nyttja all sin ograverade egendom, bestående 1) av dess slog vid Tomtnäset, 2) dess behållne andel i Björkåsbodarna vid Lindbastmora både i åker och äng, 3) ett åkerstycke i Kyrkobyåkern bestående av 5 snesland, beläget mellan Gärdet och Kyrkan.

1733. 20/2.

Lars Anderssons arvingar och hemmansintressenter, nämligen Per Halfvarsson i Karlsänge, Erik och Nils Jonssöner i Östanmyra, Olof Halfvarsson i Kyrkobyn, Gruvfogden Fischer och Erik Samuelsson på Lillheden, hade instämts av Anders Persson i Saxhyttan för 13 öre kpmt årlige hemmanspenningar, han för jord under Nils Erlands 1/4 hemman skall hava erlagt allt ifrån år 1699.

1739. 1/6.

Påstod Olof Norin i Saxhyttan, att som dess antecessor matrimoni, avlidne Gruvfogden Johan Fischer, blivit efter sin fader ägare till Erik Johanssons egendom i Östanmyra, honom efter uppvisat executionsinstrument av den 18/9 1697, är vorden uti gälds betalning tillskattad, och däribland en fäbodvall med tillhörige hus och jord vid Bergsbo, vilken för tiden skall innehavas av Mats Andersson och svågern Olof Persson uti

Kyrkobyn, så skola de visa på vad sätt de den samma om händer fått. Mats Andersson berättade, att när Fischer byggde sig ner på deras 1/4 skog i Saxhyttan, har han givit dem denna fäbodlägenhet uti förlikning eller vederlag.

1744. 6/6.

På egna och samtliga Per Perssons arvingars vägnar i Hästberget, påstod sonen Per Persson därstädes, det måtte Jöns Bergman i Kyrkobyn till dem avstå de jordlägenheter uti Knut Pers 1/4 i Östanmyra, som fadern, avlidne Per Persson, i livstiden till honom pantsatt.

1752. 14/2.

Skomakaren Per Nilsson i Saxhyttan jämte dess medarvingar hade blivit instämde av Halfvar Pers arvingar i Östanmyra, angående avträdande av den skatteslog, Lindbastmora, de samma skola under de förres fader i sin livstid utbruka.

1753. 5/3.

Begärdes frihet för skatteläggning å följande till åker av stenig och oländig mark upptagne lägenheter:

Nils Jonsson i Östanmyra, 15 snesland 4 bandland vid Rönnäset
Erik Ersson därstädes. 29 snesland 2 bandland vid Rönnäset.

1755. 25/2.

Påstod soldaten Erik Persson Lekatt i Hästberget, det måtte Bergsmannen Jöns Bergman i Kyrkobyn till honom avstå de jordlägenheter uti Knut Pers 1/4 hemman i Östanmyra som fadern, avlidne Per Persson, uti livstiden till honom pantsatt.

1755. 25/2.

Uptogs tvisten emellan Gästgivaren Mathias Mallberg, å sin hustrus och styvbarns vägnar, kårande, emot Lars Olofssons arvingar uti Östanmyra, svarande, angående inlösen av deras innehavande ringa rätt och andel uti Halfvar Halfvarssons 1/2 hemman i Kyrkobyn.

1756. Vintertinget.

Anhölls om frihet för skattläggning å följande av stening och oländig mark upptagne och till åker uppplade lägenheter:

Erik Eriksson i Östanmyra, 25 snesland av uppgårdsland vid Saxhyttan
Per Larsson i Östanmyra, 14 snesland 7 bandland vid Rönnäset.

1757. 7/6.

Nils Jonsson och Erik Eriksson i Östanmyra hava instämt Georg Fahlanders sterbhusdelägare i Bergsbo, Erik Olofsson i Gärdet, Per Larsson i Östanmyra och Knas Mats Eriksson på Lillheden, påstående att så vida kårandena skola vara ägare till hälften uti Erik Nils och Jon Nils 1/4 hemman, men sitta i missning av den därtill hörande skogen, det måtte svarandena, som samma skog skola innehava, hälften därav till kårandena avstå. Men svarandena berättade sig ej innehava någon vederparternas tillhörige skog, föregivandes att de icke visste av någon 1/4 som kallas Jon Nils, det likväl kårandena åtog sig att med gamla jordeböcker och andra bevis styrka, varför detta mål uppsköts.

1758. 12/6.

Beviljades första uppbudet för Gästgivaren Mathias Mallberg och dess styvson Vidik Andersson i Kyrkobyn å den fasta egendom uti Östanmyra och Halfvar Halfvars 1/2 hemman, som de blivit ägare utav för 478 dr kpmt efter uppräknat uppskattningsinstrument av den 10/10 1757.

1759.1/3.

Samtliga Halfvar Pers arvingar i Östanmyra tilltalades av Skomakaren Per Nilsson i Saxhyttan angående ett emellan deras föräldrar ingånget jordebyte, varigenom kärändenas fader undfått en skatteslog vid Lindbastmora emot vederlag i Hedsveden.

1759. 20/6.

Uppviste Klack Petter Hanssons arvingar i Västansjö ett köpebrev daterat den 1/10 1753, varigenom Erik Olofsson i Botåker sålt till för detta Handelsbetjanten Anders Sörborg all sin äganderätt uti Knut Pers 1/4 hemman i Östanmyra, samt dess andel uti så kallade Hästbergs 1/8, som skall vara hälften emot det en vid namn Anders Nilsson innehade, för en köpesumma stor 1400 dr kpmt, vilken egendom Anders Sörborg den 12/11 1755 uppå Klack Petter Hanssons arvingar överdragit. Begärde nu Rättens fasta häruppå.

DIVERSE ARKIV.

NYHAMMARS BRUKS ARKIV.

1783. 14/10.

Värdering av Bergsmannen och Masmästaren Per Hansson Klacks fasta egendom i Östanmyra för ihäftad skuld till resp. Herrar ägare av Saxhytte Brukshandel på begäran av Inspektör Petter Kjellander i Saxhyttan. Ägde bl.a. 7/96 uti Saxhytte Masugn med tillhörigheter och Recognitionsskog samt 1/12 uti Sågen.

JOHAN LINDBERGS I KARLSÄNGE GÅRDSARKIV.

1702. 20/6.

Instämmer Per och Mats Halfvarssöner i Östanmyra till Bergstingsrätten deras halvfarbroder Olof Persson ibidem, med påstående att den sistnämnde söker tillägna sig 2/3 i Hyttan emot dem, på sina och sina samsyskons vägnar. Häremot anförde Olof Persson att hans fader Per Mattsson hade ägt 2/4 eller 1/2 hemman, samt i Saxhyttan byggt sig inpå 1/6. Per Mattsson hade varit tvegift och haft två barnkullar; i den äldre tre söner Lars, Per och Halfvar samt en dotter Elin. I den andra, senare kullen tre söner Erik Mats och Olof samt sex döttrar Marit, Karin, Gertrud, Barbro, Lisbet och Kerstin.

Per Mattsson hade allenast hyttepipan uppbyggt, men frångöll innan rännan och bälgen med mera tillskaffades. Andra gången Hyttan byggdes intresserade halv-brodern Halfvar Persson på 1/6 i pipan och bälgarna, samt kostade på rännorna när de tarvade omlagning. Tredje gången Hyttan byggdes för fyra år sedan, intresserade Halfvar Persson på 1/3 och Olof Persson på 2/3 uti samma 1/6.

Resolution: Vad själva Hyttegrunden beträffar, som bägge parter har att bygga på, tillkommer Halfvar Perssons arvingar 7/19 och Olof Persson 6/19, men av de övriga 6/19 löser och bebygger Olof Persson 3/4-parten och halvbrodern Halfvar Perssons arvingar den fjärde 1/4-parten.

1736. 10/4.

Köpebrev upprättat emellan Elisabet Fischer, säljare, och salig Mats Halfvarssons i Östanmyra bördsarvingar, Erik Jansson, Jonas Andersson, Olof Larsson. Lars Larsson, Erik Persson och Lars Jansson, köpare, angående fast egendom som salig Rådman Norin i Säter låtit exekvera av salig Mats Halfvarsson. I egendomen ingick bl.a. andel i Hyttan, Sågen och skogen.

1756. 6/3.

Mårten Hansson, Erik Christophersson och Erik Larsson på Lillheden, Lars Mattsson i Roskänge, Nils Jonsson och Erik Eriksson i Östanmyra, samt Per Christophersson på Holen, svarande, pliktade att betala till Erik Persson i Gärdsveden 20 dr kpmt för den skada som han lidit på sin sädesåker av svarandenas hästar.

1819. 21/10.

Utdrag ur protokoll fört vid rättegång rörande Dahlmans Damm vid Karlsänge. Uppvisades ett av Lars Ersson i Hägnan och Nils Jansson i Västansjö den 10 Augusti 1690 utgivet synebevis å en plats vid Karlsänget norr ifrån Saxhyttan, som Per Halfvarsson i Östanmyra uppsökt på sin morfaders, Jon Nilssons, utägor för att densamma med odling belägga.

ANDERS NILS GÅRDARKIV I SAXHYTTAN.

1684. 26/6.

Skogsrannsaking och delning emellan salig Knut Perssons arvingar i Östanmyra och samtliga i Hyttelaget i Saxhyttan. Såsom Saxhyttan är belägen emellan Bergsbo- och Abäckshyttor, var det nödvändigt att bägge måste vara frånskilda med dess rågångar innan ett stadigt skifte emellan Hyttelaget i Saxhyttan kunde ske, och voro alltså i samtligas närvaro man eniga om följande rågångar:

1. Emellan Saxhyttan och Bergsbo äro parterna eniga, att vintervägen till Stångmyra har varit och än hålles för skillnaden dessa hyttor emellan, och att allt söder om bemälte väg tillhör Bergsboskogen.

2. Emellan Saxhyttan och Abäckshyttan berättas enhälligt skillnaden vara vid Nya Bron och så vidare ända norr till Gylltjärnsmyra i en damm som kallas Carlsängsdammen, därifrån till Löttkiärnen och så vidare till Stora Sten, antingen Linjan sig kröker eller rätt framgår, måsta ovannämnda råmärken följas.

Får nu vart hyttelag emellan sig efter hyttedelarna skifta var sin hytteskog. Alltså bytte salig Knut Perssons barn och arvingar dem emellan jämte deras medparticipanter i Hytten:

Knut Persson byggt i Hyttan	2 delar
Nils Erlandsson i Rosshaga	2 delar
Per Mattsson i Gärdet	1 del
Back Olof i Kyrkoby	1 del

Nils Erlandssons sonson Olof Hansson i Rosshaga tillika med dess svågrar och medarvingar, som Hyttan uppehållit, voro tillfreds med dess del som farfadern av skogen i sin livstid nyttjat och sig tillägnat, väster om Hyttbacken dess Abäckarna dem möter.

Sedan voro Back Olofs arvingar och Per Mattssons i Gärdet, vilkas förfäder alltså 2/3 i Hyttan byggt, tillfreds att de bekommit en skogsdel ifrån Hyttan, där vägen över Hyttbacken till skogs går till Bron över Kärret, och sedan öster-söder vägen åt Lars Esbjörns Torp, vilken teg fuller salig Knut Persson sig tillägnat och nyttjat, men arvingarna nu godvilligt avstodo, varmed Back Olofs och Per Matts arvingar i Gärdet voro nöjda, och samtyckte det salig Knut Perssons arvingar det övriga av hemskogen, som norr allt utmed Ån sig sträcker kring Hyttan, som han i sin livstid nyttjat, efter arvtagande delas må, vilket skedde således:

Knut Persson ägt en son och en dotter, och sonen 1 son och 4 döttrar -- Anders Knutssons 2 delar skiftas i sex delar. Moderns -- Elisabet Knutsdotters 1 del -- har Olof Görssons köpt.

Sonen Per Andersson		2 delar
Mågen Mats Nilsson - h. Malin Andersdotter		1 del
Mågen Anders Hansson - h. Elisabet Andersdotter		1 del
Susanna Andersdotter		1 del
Mågen Olof Görsson - h. Karin Andersdotter	- 1	
Köpt av modern	- 3	4 delar

Susanna Andersdotters del sattes längst i norr, att den ej må kunna åverkas, utan må stå i fred till dess hon själv täckes begagna den. Och såsom ett fall, som Petter Andersson och Mats Nilsson huggit, kom in på Olof Göranssons lotter, bekom han av Petter Andersson näst utmed sina lotter väster-söder om vägen mark, och så allt in till Ån på längden, och av Mats Nilssons lott längst utmed Susannas öster om vägen, varmed deras fällning skulle vara kvittad.

Norr marken ifrån Hyttan delas gamla skogen således: ifrån där som skogen näst Hyttan ligger, följer Knut Perssons arvingars lott Hyttbacken allt efter en kolbotten som salig Anders Knutsson lagt, kallad Rötbergsbotten, och på en backhed emellan denna och Erik Jöns botten, hugges bomärken i en tall som skall vara skillnaden emellan bägge bottnarna, och så vidare till Fågelholbotten, följande sedan vidare Per Matts kolväg söderut dess hästbergsvägen möter de ovannämnda lotter på heden. Vad sedan östrer om Kärret finnes förbehålles bägge parterna oförryckt såväl Knut Perssons som Back Olofs och Per Matts arvingar i Gärdet.

Anm. ovannämnde Per Mattsson i Gärdet var fader till Halvar Persson i Östanmyra.

1771. 4/5.

Upplåter och försäljer Bergsmännen Mats och Jon Nilssöner i Östanmyra till Bergsmannen Anders Nilsson i Saxhyttan en 6 timmars hyttedel eller 1/48 uti Saxhytte Masugn.

1790. 3/7.

Till Laga Bergstinget i Grangärde hade Bergsmännen Anders Jonsson och Anders Mattsson i Östanmyra instämt Bergsmännen Nils och Anders Anders söner i Saxhyttan med påstående att emot lösen återfå den 6 timmars hyttedel i Saxhyttan, som svarandenas fader, Anders Nilsson, köpt från Anders Jonssons fader Jon Nilsson och Anders Mattssons fader Mats Nilsson i Östanmyra enligt köpebrev av den 4/5 1771. Kungl. Maj:ts och Rikets Bergscollegium beviljade enligt utslag av den 8/4 1791 kärandena att återlösa hyttedelen.

ASTRID PETTERSSONS GÅRDSARKIV I GÅRDSVEDEN.

1772. 28/10.

Bouppteckning efter Bergsmannen Nils Jonsson i Östanmyra som efterlämnade två söner, Jon Nilsson och Mats Nilsson. I egendomen ingick bl.a. fastighet och åkerjord i Östanmyra, åkerjord i Rönnäset, fåbodar i Lindbastmora, slog i Nybrokärret, andel i Mats Halfvards skog, 1/24 i Saxhyttan och Recognitionsskogen, 1/12 i Sågen och 1/12 i Hyttkvarnen.

GÖSTAS GÅRDSARKIV. HÄSTBERG.

1664. 29/12.

Olof Bengtsson Organist i Hesse, Stora Tuna, försäljer med sin hustrus ja och samtycke till sin svåger, Anders Knutsson i Östanmyra, sin jordedel liggandes i Kyrkobyn, benämnd Bengtsdelen, innehållandes 1 1/3 spann säde, för 70 dr kpmt. Bekänner sig Michel Andersson vid Råmen bekommit samma 70 dr på sitt arv.

1685. 1/7.

Rannsakades om en tvistighet emellan Per Nilsson i Torrfasten och Olof Göransson i Hästberget angående ett ängsbyte om Kilen under Östanmyra och Abborrhänget av Norrgoviks ägor, bägges deras svärfäder sins emellan ingått hade. Var Abborrhänget skattehemman men Kilen under Östanmyra Cronohemman, och således icke hemulas kan.

1708. 16/10.

Värdering avseende salig Anders Olofssons i Hästberget egendom uti löst och fast, för skuld till Rådmannen Olof Björling om 12.288 dr kpmt, och Hans Hansson Klack om 838 dr kpmt. Åker och slog i bl.a. Hästberget, Laxsjön, Oxvåla, Kyrkobyn och Östanmyra.

1726. 26/9.

Värdering av Hans Hanssons Klacks arvingars i Västansjö egendom för skuld till Olof Björlings Sterbhus om 1.262 dr kpmt. Framkom att de ägde åker och slog i Kyrkbyn, Östanmyra samt Stångmyrberget, Knuts Rönning kallad.

1745. 18/2.

Hade Per Hansson Klack i Västansjö och Anders Nilsson i Saxhyttan instämt Bergsmannen Jöns Bergman och hans styvsöner, Petter och Anders Hysing, angående återlösen av ett åkerstycke utur Östmyråkern vid Halfvar Matts port, och tvenne åkerstycken mellan Rosshaga och Kyrkan, som skola lyda till Knut Pers 1/4 uti Östanmyra.

Uppvistes ett av Per Olofsson vid Råmen den 1/4 1725 utgivet köpebrev, varigenom han till unge Hans Hansson i Västansjö för 44 dr kpmt bortbytt sitt fasta arv uti Hästberget, och där för lämnat honom frihet att till Knut Perssons 1/4 få igenlösa tvenne åkerstycken, som han till Länsman Petter Hysing ifrån bemälte fjärdedel för 48 dr kpmt försålt. Till ytterliggare bestyrkande härav att berörde åkerstycken voro komne ifrån Knut Pers 1/4 till Länsman Hysing, åberopade sig kärandena till vittnen Nils Jonsson i Östanmyra, Erik Hansson och Mats Ersson på Lillheden.

Nils Jonsson: att när Per Olofsson i Råmen var ägare till någon del uti Knut Pers 1/4, hade han samma tid brukat under bemälte fjärdedel ett åkerstycke uti Östmyråkern, bredvid Halfvar Matts port.

Erik Hansson: intygade att han som kunde minnas 50 år tillbaka, hade sig bekant att en vid namn Olof Göransson, vilken icke haft någon pant eller köpejord, utan allenast arvejord, hade så länge han levde brukat ett åkerstycke uti Norr Östmyråkern invid Halfvar Matts port, som låg under Knut Pers 1/4, vilket åkerstycke han ännu kunde utvisa. Avsades att kärandena må av svarandena återlösa samma åkerstycken.

ÅRLIGA RÄNTAN.

1539.	Lasse Skräddare i Östanmyra	3 öre osm skattejärn
1550	Lasse i Östanmyra Olof ibidem	3 öre osm skattejärn 1 öre osm
1558	Lasse Skräddare Olof	3 öre skattejärn, 2 foderhästar 1 öre
1562	Nils Skommare Björn Olsson	4 öre skattejärn, 1 foderhäst 1 öre, 1 foderhäst, äger del i Norshyttan
1569	Nils Skommares hemman är öde, brukas av Olof Persson i Gärde, Räntar 4 öre skattejärn, 1 foderhäst.	
1570	Östanmyra är öde, brukas av Erik Olsson i Gärde	
1573	Per Olsson	4 öre skattejärn, 1 foderhäst

1577	Olof Skräddare		Sår årligen 11 spann Därtill äng 4 sommarlass
1581	Olof Skräddare		Sår årligen 11 spann Därtill äng 4 sommarlass
	Nils Andersson Knekt, haver fritt 1/2 parten i Östanmyra		
1582	Per Olsson, Silversmältare		Sår årligen 11 spann Därtill äng 4 sommarlass
	Nils Andersson Knekt, haver fritt 1/2 parten i Östanmyra		
1585	Per Olsson Silversmältare		Sår årligen 8 spann Haver äng 4 sommarlass
	Östen Lars Knekt, haver inne med Per Olsson		
1587	Östen Larsson Knekt		Sår årligen 2 spann 1 fjärding Haver äng 2 sommarlass
1600	Östen Larsson		Sår årligen 2 spann Haver äng 2 sommarlass
1613	Östen Larsson		Sår årligen 2 spann 1 fjärding Haver äng 2 sommarlass
	Jon Nilsson Knekt, haver fritt		
1615	Östen Larsson, 1/3 Erik Nilsson 2/3 och 1/3 med i Olof Hanssons i Norrbo		Sår årligen 2 spann 1 fjärding
1619	Östen Larsson Jon Nilsson Knekt, haver fritt		Sår årligen 2 spann 1 fjärding
1620	Östen Larsson Erik Nilsson		1/4 hemman, 3 dagsverken 1/4 hemman, 3 dagsverken
1634	Östen Larsson Erik Nilsson Knut Pedersson	1/4	1/4 hemman, 2 dagsverken 6 1/4 3
1643	Lars Östensson Erik Nilsson Knut Pedersson	1/4	1/4 1/4
1647	Knut Persson Nils Eriksson Erik Jonsson Erik Hansson Per Nilsson Lars Östensson		3 pers. (mantalslängd) 2 4 3 3 3

1648	Anders Knutsson		man + hustru	
	Nils Ersson		man + hustru	
	Jon Nilsson			son, sonh. dotter, måg
	Erik Hansson		man + hustru	
	Johan Persson		man + hustru	
	Lars Östensson		2 man + 2 hustrur	
1653	Anders Knutsson	1/4	Bonde + hustru	
	Nils Eriksson	1/4	Bonde + hustru	
	Erik Jonsson	1/4	Bonde + hustru	
	Halvard Persson	1/4	Bonde + hustru	
	Erik Hansson	1/4	Bonde + hustru	
	Johan Persson		Bonde + hustru	oskattlagd
	Lars Östensson	1/4	Bonde + hustru	
1657	Anders Knutsson		Bonde + hustru, dotter	
	Nils Eriksson		hustru	
	Erik Jonsson		Bonde + hustru	
	Halfvar Persson		Bonde + hustru	
	Erik Hansson		Bonde + hustru	
	Johan Persson		Bonde + hustru, dotter	
	Lars Östensson		hustru	
	Erik Johansson		Bonde + hustru	

Östanmyra anno 1663. Catekesförhör. Grangärde Kyrkoarkiv.

Erik Hansson
 Hustru: Marit Olsdotter
 Hans Eriksson
 Elisabet Eriksdotter

Halfvar Persson
 Hustru: Karin Jonsdotter
 Marit Halfvarsdotter
 Mats Halfvarsson

Erik Jonsson
 Hustru: Brita Jonsdotter
 Jon Eriksson
 Anna Eriksdotter
 Elisabet Eriksdotter
 Nils Eriksson
 Hustru: Malin Ingevaldsdotter

Jon Eriksson
 Hustru: Barbro Halfvarsdotter

Erik Persson
 Hustru: Anna Johansdotter

Knut Persson
 Anders Knutsson, Kyrkvård
 Hustru: Karin Mårtensdotter
 Anna Andersdotter
 Malin Andersdotter
 Susanna Andersdotter
 Brita Andersdotter
 Karin Andersdotter
 Peder Andersson

Lars Esbjörnsson
 Hustru: Kerstin Olofsdotter
 Karin Larsdotter
 Kerstin Larsdotter
 Lars Larsson
 Olof Larsson

Erik Johansson
 Hustru: Marit Ersdotter
 Erik Eriksson

1670-talet till 1686.

Utdrag ur äldsta husförhörslängden. A1:1.

Anders Knutssons änka
 Hustrun Karin Mårtensdotter, f. 1617 i Sunnansjö (utf. till Hästberget)
 Sonen Per Andersson, f. 1644 i Östanmyra
 Hustru: Kerstin Ersdotter, f. 1646 i Råmen

Erik Johansson, f. 6/12 1629 i Kyrkobyn
 Hustru: Marit Ersdotter, f. 1628 i Kyrkobyn

Erik Jonsson, f. /2 1618 i Östanmyra
 Hustru: Brita Jonsdotter, f. /8 1615 i Kyrkobyn
 Sonen Jon Ersson, f. /7 1644 i Östanmyra
 Hustru: Brita Ersdotter, f. 1651 i Västansjö

Peder Larsson , f. 1642 i Kyrkobyn, död 1685
 Hustru: Anna Ersdotter, f. 8/2 1646 i Östanmyra

Halfvar Persson, f. /9 1612 i Gärdet
 Hustru: Karin Jonsdotter, f. /5 1624 i Östanmyra, död 13/7 1683
 Sonen Mats Halfvarsson, f. /4 1649 i Östanmyra
 Hustru: Barbro Johansdotter, f. /5 1649 i Heden

Jon Erikssons hustru
 Barbro Halfvarsdotter, f. 9/6 1628 i Kyrkobyn, död 12/11 1678
 Sonen, Back Erik Jonsson, f. 14/3 1666 i Östanmyra

Hool Erik Hansson, f. 20/7 1609 i Bergsbo, död /10 1686
 Hustru: Marit Olofsdotter, f. 1611 i Stensbo
 Sonen Hans Eriksson, f. /12 1642 i Östanmyra
 Hustru: Ingrid Andersdotter, f. /2 1648 i Kyrkobyn
 Erik Eriksson, f. 27/1 1647 i Västansjö
 Hustru: Malin Nilsson, f. 30/3 1656 i Östanmyra, död 21/6 1675

Mats Nilsson, f. /9 1643 i Östanmyra, död 1698 i Hästberget
 Hustru: Malin Andersdotter, f. 26/8 1647 i Östanmyra,

Skogsdelning. 1701. Nyhammars Bruks arkiv.

Lars Östenssons, sedermera Erik Johanssons Mantal 1/4 i Östanmyra, som Herr Kyrkoherden Fahlander och Herr Bokhållaren Fischer med dess inbrukare nu innehava.

Per Mattssons i Gärde, sedermera Halfvar Perssons Mantal i Gärde 2/4, innehaves nu av Mats Halfvarsson och Olof Persson med deras inbrukare. (Halvar Persson och Mats Halfvarsson bosatta i Östanmyra).

Knut Perssons, sedermera Anders Knutssons Mantal 1/4 i Östanmyra, ägs nu av Anders Olsson och Petter Andersson i Hästberg med dreras inbrukare.

Halfvar Mattssons och Jon Nilssons i Östanmyra, sedermera Mats Halfvarssons Mantal i Kyrkoby, hälften eller 1/4 innehaves nu av Jon Eriksson i Östanmyra med dess inbrukare.

Erik Nilssons, sedermera Erik Erssons Mantal i Östanmyra 1/4, ägs av Kyrkoherden Fahlander och dess inbrukare.

Mantalet Anno 1720. Delägare i Östanmyra.

Halfvar Perssons 1/4 Hemman.

Per Halfvarsson i Karlsänge	
Johan Persson	Lisselheden
Mats Halfvarsson i Östanmyra	
Johan Fischer	Rönnäs
Lars Hansson	Saxhyttan
Jon Halfvarsson	Dito

Lars Östens 1/4 Hemman.

Johan Lundberg	
Johan Fischer	Illmyran
Daniel Jönsson i Lisselheden	
Dito	Illmyran

Erik Nils 1/4 Hemman.

Georg Fahlander	
Erik Jonsson	Rönnäs

Pastor Tillaei 1/8 Hemman.

Georg Fahlander

1761. 2/3. Utdrag ur Nyhammars Bruks arkiv.

Utredning över följande Hyttelag uti Grangärde Socken som visar huru många Hemmanstal samma hyttor äro underlagda, vilka nu för tiden deltaga så väl däruti som Recognitionsskogen, Tackjärnsblåsningen och Stångjärnssmidet, samt hur stor andel var och en äger, och vilka intet haver någor bruk.

Nils Erlands 1/4.

Saxhyttan:	1/6 Christopher Andersson	1/24
Ibidem	1/12 Per Halfvarsson för Erik Ers del	1/48
Ibidem	1/12 Anders Nilsson	1/48
Ibidem	1/3 Lars Samuelsson	1/12

Lillheden:	1/12	Mårten Hansson	1/48
Ibidem	1/6	Ruus Hans Olsson	1/24
Ibidem	1/24	Erik Christophersson	1/96
Östanmyra	1/24	Erik Ersson	1/96

Halfvar Pers 1/4.

Saxhyttan:	1/6	Olof Hansson	1/24
Ibidem	1/6	Erik Larsson	1/24
Gärdsveden:	1/6	Erik Persson	1/24
Roskänget:	1/24	Jonas Andersson	1/96
Karlsänget:	1/12	Halfvar Persson	1/48
Lillheden:	5/24	Lars Jansson	5/96
Östanbjörka:	1/6	Anders Hansson	1/24

Knut Pers 1/4 och Olof Görans 1/8.

Saxhyttan:	4/21	Anders Nilsson	1/14
Kyrkbyn:	4/21	Gustaf Andersson	1/14
Hästberget:	5/21	Per Larsson	5/56
Ibidem	1/21	Jan Göransson	1/56
Ibidem	1/9	Erik Persson Lekatt	1/24
Ibidem:	1/9	Per Persson	1/24
Ibidem	1/9	Erik Persson	1/24

Georg Tillaei 1/8.

Pellby:	1/2	Anders Fahlander	1/16
Bergsbo:	1/2	Lars Fahlander	1/16

Erik Jons 1/4.

Östanmyra:	1/2	Nils Jonsson	1/8
Ibidem	1/4	Halfvar Ersson	1/28
Ibidem	1/4	Erik Ersson	1/16

Resten av Halfvar Matts 1/2 som är 1/4.

Östanmyra:	1/6	Nils Jonsson	1/24
Ibidem	1/12	Erik Ersson	1/48
Ibidem	1/12	Halfvar Ersson	1/48
Holen	1/3	Anders Gustafs. Sterbhus	1/12
Kyrkbyn	1/6	Jöns Bergman & Nyberg	1/24
Ibidem	1/8	Jan Andersson	1/24

Jordebok. 1817. Bergscollegii arkiv.

Utdrag.Lars Östens 1/4.

Anders Mattsson i Ställberg:	1/32	hemman. Hyttedel
Per Larsson på Holen:	3/32	hemman, del i Abäckshyttan och Bergsbo
Kronobefallningsman Moreus på Lillheden	1/8	hemman, del i Norhyttan, Abäckshyttan och smedjorna i Norsån, Sunnansjö och Nyhammar

Erik Nils 1/4.

Herrar Littström & Johansson	5/24 hemman. Hyttedel
Erik Ersson i Hedbyn	1/24 hemman, hyttedel

Knut Pers 1/4 och Olof Görans 1/8. (Olof Görans skattlagd 1684, Hästberg).

Kopparslagare Bergsten i Falun	23/224 hemman, hyttedel
Anders Fors Sterbhus, Hästberg	107/1344 hemman, hyttedel i Saxhyttan
Petter Persson ibidem	1/24 hemman. Har ej bergsbruk
Per Gustafs. sterbhus ibidem	1/28 hemman. Har ej bergsbruk
Soldaten Lejonhud ibidem	1/28 hemman. Har ej bergsbruk
Ris Lars Larsson i Roskänge	1/48 hemman. Har ej bergsbruk
Anders Andersson i Saxhyttan	17/448 hemman. Hyttedel i Saxhyttan, andel i Nyhammars Smedja
Olof Olssons Sterbhus ibidem	1/48 hemman. Har ej bergsbruk

Voteringslängd 1835. Grangärde Kyrkoarkiv.Halfvar Pers 1/4 i Östanmyra.

Erik Andersson i Stakheden	1/756
Back Erik Olssons änka i Stakheden	1/756
Erik Persson i Ställberget	349/11340
Per Andersson i Morgärde	2/3
Erik Ersson i Morgärde	1/320
Gamle Erik Persson i Holen	1/320
Anders Olsson i Saxhyttan	229/5670
Bubergs Jan Andersson i Karlsänge	277/9072
Ris Erik Larsson i Saxhyttan	122/5670
Isak Mattsson i Östanbjörka	37/11340
Täpp Olof Olsson i Östanbjörka	37/11340
Anders Ersson i Östanbjörka	37/11340
Carls Anders Andersson i Östanbjörka	1/180
Masmästare Per Hansson i Östanbjörka	1/270
Unge Anders Ersson i Östanbjörka	1/270
Anders Hansson i Östanbjörka	1/270
Patron Erik Björkner i Hedbyn	13/315
<u>Lars Östens 1/4 i Östanmyra.</u>	
Gamle Erik Persson i Holen	3/32
Brukspatronerna Littström & Johansson	1/32
Patron Erik Björkner i Hedbyn	1/8

Knut Pers 1/4 i Östanmyra.

Brukspatronerna Littström & Johansson	23/336
Anders Andersson Fors i Hästberg	107/4032
Jan Andersson Fors omyndiga barn ibm	107/4032
Enkull Lars Larsson i Hästberg	5/144
Anders Gustafsson i Hästberg	1/21
Ris Erik Larsson i Saxhyttan	1/144
Anders Nils Anders Anderssons	

omyndiga barn i Saxhyttan	17/672
Stak Olof Olsson i Saxhyttan	1/144
Skommar Mats Hansson i Saxhyttan	1/144

Olof Görans 1/8 i Östanmyra.

Brukspatronerna Littström & Johansson	23/672
Anders Andersson Fors i Hästberg	107/8064
Jan Andersson Fors omyndiga barn ibm	107/8064
Enkull Lars Larsson i Hästberg	5/288
Anders Gustafsson i Hästberg	1/42
Ris Erik Larsson i Saxhyttan	1/288
A.N. Anders Anderssons omyndiga barn ibm	17/1344
Stak olof Olsson i Saxhyttan	1/288
Skommar Mats Hansson i Saxhyttan	1/288

ÖSTANMYRA.

DELNINGSBESKRIVNING. STORSKIFTET 1811 - 1813.

Litt O.

Ägs av Per Andersson i Rossa. Erhållet ägor på följande ställen:

D. Mellan Östmyråkern efter norra sidan

Av 50, husplatsen

Av dito, gatan

Litt P.

Ägs av Rossa Anders Andersson 42, Klockar Lars Larssons Sterbhus 43, Mahl och Nordstedts egendom, erhållet följande ägor:

C. Östmyråkern på södra sidan och Mellan Östmyråkern

Av 50, husplatsen

Av 59, tomt i Östanmyra

Litt Q.

Ägs av Herr Anders Fahlander, 44 Johan Malmberg, 45 Soldat Anders Knas.

C Av 461 N orra Östmyråkern, Holtäppan, åker och slog

D. Mellan Östmyråkern, 47 laduplats

Av 50, husplats

Litt T.

Herrar Schöns & Compani egendom i Saxhyttan, Gärdsveden och Östersaxen

C Av 459, Norra Östmyråkern, husplats och slog

Litt U.

Kjellanders egendom vid Saxhyttan. Norra Östmyråkern

C Av 459, Holtäppan, åker

Litt W.

Ägs av Ställbergs Anders Mattsson

D. Mellan Östmyråkern

Av 59, husplatsen

Av 59, tomten

Litt A.

Herrar Brukspatroner C.M. Littström & C.G. Johansson

D, Av 59, tomtplats och husplats, kålgårdsland

60, Sör Östmyråkern, åker och husplatsen

65, husplatsen och slog

LAGA SKIFTET 1866 - 1876.

Samtliga kvarvarande husplatser i Östanmyra tillhörde Nyhammars Bruk.





